



Colofon:

Maandblad

Verschijnt niet in juli en augustus.

Belgische Theosofische Vereniging vzw

Geuzenplein 8, 1000 Brussel:

Website: www.ts-belgium.be & [Facebook](#)

Email: info@ts-belgium.be

Belgische Orde van Dienst: [Facebook](#)

Email: tos@ts-belgium.be

Verantwoordelijke uitgever :

Sabine Van Osta

p/a Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Jaargang 19-nummer 12 december 2024

Mission Statement of the Theosophical Society

To serve humanity by cultivating an ever-deepening understanding and realisation of the Ageless Wisdom, spiritual Self-transformation, and the Unity of all Life.

Missie van de Theosophical Society (Adyar)

Het dienen van de mensheid door het ontwikkelen van een zich steeds verdiepend inzicht in, en verwerkelijking van de tijdloze wijsheid, spirituele zelf-realisatie en de eenheid van alle leven.

De drie doelstellingen

De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:



1. *Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.*
2. *Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.*
3. *Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.*

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Ze verwelkomt als leden al diegenen die de drie doelstellingen kunnen onderschrijven en die bereid zijn haar Statuten te respecteren.

Het Witte Lotusblad

Deze nieuwsbrief wordt maandelijks uitgegeven door Loge Witte Lotus. (verschijnt niet in juli en augustus)

Elektronische verzending is gratis.

Een papieren versie is eveneens te verkrijgen.

Abonnement van januari tot december: bedrag € 15 of bedrag per nummer € 1,5 over te schrijven op de rekening van Loge Witte Lotus

IBAN BE88 7340 4396 3641
tnv Loge Witte Lotus FV

In dit nummer:

Missie van de Theosophical Society	1
De Drie doelstellingen	
Contactgegevens Theosophical Society & informatie Loge Witte Lotus & Vrijheid van denken	2
Het mysterie van Bethlehem	3
Programma Loge Witte Lotus	9
Programma Loge Antwerpen	10
Programma Loge Open Paradigma	11

The Theosophical Society

De Theosophical Society werd opgericht te New York op 17 November 1875 door Helena Petrovna Blavatsky, Kolonel Henry Steel Olcott, William Quan Judge en anderen.

Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), India. Het is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft afdelingen in vele landen over de hele wereld. Website: www.ts-adyar.org



In Naarden, Nederland, is, in een prachtige en bosrijke omgeving, het Europees Internationaal Theosofisch Centrum (I.T.C.) gevestigd.

Informatie over activiteiten - website: www.itc-naarden.org



De Belgische Theosofische Vereniging vzw

De Belgische Sectie van de Theosophical Society werd opgericht op 7 juni 1911. Haar hoofdzetel is gevestigd in Brussel en momenteel zijn er afdelingen te Antwerpen, Brussel en Gent. Net als de Belgische Sectie organiseren alle afdelingen met grote regelmaat voordrachten en studiethemabijeenkomsten en sommige, waaronder die in Antwerpen en Brussel, beschikken over een eigen bibliotheek.

De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen en hen te stimuleren in hun zoekproces naar waarheid.

Voor alle informatie over de verschillende afdelingen en hun programma, kan u contact opnemen via email: info@ts-belgium.be of telefonisch: +32 476 879 968 en +32 486 631 997.

Alle links, nationaal en internationaal, zijn te vinden op de nationale website: www.ts-belgium.be, alsook op de website van Loge Witte Lotus: www.logewittelotus.be

Loge Witte Lotus

Bijeenkomsten: Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Secretariaat: Smeyskensstraat 15, 9200 Dendermonde

Telefoon: (0476) 879 968 of (0486) 631 997

Bankgegevens: IBAN BE88 7340 4396 3641 - tnv Loge Witte Lotus FV

Internet: <http://www.logewittelotus.be> & [Facebook](#)

E-mail: loge.witte.lotus@ts-belgium.be



Deelname in de kosten activiteiten, zowel fysiek in de lokalen als via Zoom:

Thema-avonden & zondaglezingen:

Leden Theosofische Vereniging: € 5, niet-leden € 10

Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Meningen of opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.

Bescherming Persoonsgegevens: Alle informatie betreffende de Wet op de Privacy en de persoonsgegevens is te bekomen via mail: info@ts-blgium.be of per brief, gericht aan de Belgische Theosofische Vereniging vzw, tav Sabine Van Osta, Geuzenplein 8 te 1000 Brussel.



Daniël van Egmond (1947-2018) studeerde cum laude af in wijsbegeerte en godsdienstwetenschappen en promoveerde in 1993 op een proefschrift over het voortbestaan na de dood.

Hij gaf meer dan twintig jaar lezingen en meditatiecursussen. Hij gaf deze "kerstlezing" in december 2017, op het ITC in Naarden.

Mysterie, wijsheid en kennis

Het is belangrijk om te beginnen met een onderscheid te maken tussen mysterie en probleem. Een mysterie is iets dat almaar dieper wordt naarmate je je er meer mee bezig houdt. Met andere woorden: een mysterie heeft geen oplossing. Een mysterie opent zich, een mysterie raakt ons hart en een mysterie geeft, als het goed is, meer en meer wijsheid. Maar wijsheid is iets heel anders dan kennis. Als je bij een probleem nauwkeurig filosofisch of logisch nadenkt dan leidt dat, als het goed is, uiteindelijk tot een oplossing. Filosoof betekende oorspronkelijk liefhebber van wijsheid, maar je zou het ook kunnen vertalen met: die door de wijsheid bemind wordt. Wijsheid en mysterie hebben te maken met het hart, met het openen voor de diepte beneden, de hoogte boven en voor alle werelden waarin wij leven maar waarvan we ons vaak niet bewust zijn. Mysterie en wijsheid zijn heel belangrijk voor het leven, maar zijn in deze wereld erg onder druk komen te staan.

Symbolische en logische werkelijkheid

Mysterie heeft ook te maken met theosofie, de naam die bij dit Internationaal Theosofisch Centrum hoort. Theosofie betekent wijsheid aangaande het Goddelijke. Daartegenover staat theologie, kennis van het Goddelijke. Theologen doordenken op een logische en wetenschappelijk verantwoorde wijze religieuze zaken. Theosofie houdt zich bezig met een mysterie. Dat hangt samen met symboliek, met de symbolische werkelijkheid. Wetenschap houdt zich bezig met conceptuele kennis. Tegenwoordig betekent dat vaak kennis die gebaseerd is op zintuiglijke ervaringen en die wetenschappelijk toetsbaar is. Hier is dus sprake van een belangrijk onderscheid. Logisch denken overheerst bijna alles wat wij doen. Symbolisch denken en ervaring dringen nauwelijks meer door tot onze dagelijkse werkelijkheid. Dat is vrij ernstig, want ons hart – onze ziel – leeft van symbolen, leeft in de

symbolische werkelijkheid en kan alleen maar groeien, tot ontwikkeling komen, wanneer het gevoed wordt door symbolen. Wanneer het uitsluitend gevoed wordt door logische kennis kan het niet tot leven komen. De ziel, voor zover die aanwezig is, kan dan alleen nog maar verdorren.

De geboorte van Jezus: een symbolisch verhaal

Bij het begin van onze jaartelling, waar het mysterie van Bethlehem bij hoort, leefden de mensen veel meer vanuit een symbolische werkelijkheid. Hun logisch denken was minder sterk ontwikkeld dan nu. Voor die tijd waren de geboorteverhalen van Jezus helder door de symboliek: men begreep het, men kon het ervaren. Maar dat verhaal werd door theologen, meestal vanuit het Griekse filosofische denken, onderzocht en logisch gemaakt. Vanuit een wetenschappelijk standpunt is men op zoek gegaan naar de historie van Jezus en tot de ontdekking gekomen dat die geboorteverhalen helemaal niet kunnen kloppen. Dat betekent meestal ook dat men dan die verhalen als mooi en fantastisch naast zich neerlegt en zich niet bezighoudt met de diepere betekenissen ervan.

Het Ene drukt zich uit in de Grote Moeder

Hetzelfde probleem tussen mysterie – theosofie – en theologie zien we ten aanzien van het Goddelijke. Bij een vergelijkende studie van alle godsdiensten – één van de doeleinden van de Theosofische Vereniging – blijkt dat in de meeste religies een principiële onderscheid wordt gemaakt tussen het Goddelijke (het Ene dat onkenbaar is en alles overstijgt) en de vele goden. Mythen die vol zijn van symbolen en uitdrukking geven aan dat goddelijke mysterie laten zien dat dat Ene zich uitdrukt in de Grote Moeder, in de wijsheid. In die Moeder wordt dat Ene op oneindig veel wijzen weerspiegeld als individuele goden.

Engelen zijn verbonden met de volkeren

Het christendom spreekt nooit over goden maar over engelen of aartsengelen; dat is slechts een semantisch onderscheid. Symbolisch, in bijvoorbeeld de Babylonische traditie, kwamen uit het Ene via de Grote Moeder zeventig zonen voort, zeventig grote aartsengelen. Zeventig is een symbolisch getal. Elk van die zeventig aartsengelen, zonen van de Allerhoogste, de Ene Godheid, is verbonden met één van de zeventig volkeren van de wereld. Ook hier is zeventig dus symbolisch.

Het is hun taak om hun volk te verbinden met de Ene, zodat die zeventig volkeren altijd in contact staan met de hemelen. Daardoor kunnen die volkeren en het land waarin zij leven tot bloei komen, want volgens het symbolische denken moet alles wat op aarde plaatsvindt een afspiegeling zijn van de hemelse werkelijkheid. Waar de middelaarsrol van zo'n zoon van God, zo'n aartsengel, niet langer bestaat, of zich niet meer kan uitdrukken in een volk of in de wereld, raakt die wereld helemaal los van de hemelse patronen. Dat betekent een toenemende chaos. Zo is in de meeste scheppingsverhalen verteld dat er 'in den beginne' aan de ene kant het Ene is, en aan de andere kant de chaos. Als het Ene zich uitdrukt in de Grote Moeder, in die zeventig aartsengelen, die zeventig goden, dan wordt die chaos langzaam maar zeker gestructureerd, tot orde gebracht. Daardoor ontstaat er niet alleen biologisch en fysiek orde, maar ook in het land, in de gemeenschap. Er ontstaan dan structuren die die hemelse structuur weerspiegelen, waardoor dat land kan groeien en bloeien en in redelijke harmonie kan blijven bestaan. Het blijft altijd een redelijke harmonie, want de aardse omstandigheden zijn van dien aard dat die orde altijd weer bedreigd kan worden.

De sacrale koning wordt ingewijd en getransformeerd tot een engel

In bijna alle religies bestaat de gestalte van de sacrale koning. Een sacrale koning is koning én hogepriester. De koning zorgt voor de orde, vertegenwoordigt de gestrengheid. Vanuit zijn (hoge-) priesterlijke functie zorgt hij voor de verbinding met de hemelen, dus voor de liefde of genade-kant. Die beide functies van gestrengheid – symbolisch de linkerhand – en van liefde, of genade – de rechterhand – komen samen in die koning. Egypte, de farao's, en de oude Joodse traditie kennen die sacrale koningen. Maar zo'n koning is een gewoon mens. Om een sacrale koning te worden moet hij ingewijd worden, zodat hij die functie van hogepriester en koning kan vervullen. Die inwijding heeft als doel dat deze mens, zoon des mensen, getransformeerd wordt tot een engel. Pas als de koning die inwijding heeft ondergaan kan hij middelaar zijn, want alleen engelen zijn middelaars. Zo'n sacrale koning, die dus koning en hogepriester is, is zowel God als mens.

Mens, omdat hij als een mens geboren is, en God in de zin van een engel. Zonen van de Allerhoogste zijn goden.

Inwijding in de tempel als zoon van God

Die inwijding vond plaats in het verborgene, bijvoorbeeld in een tempel in het oude Jeruzalem en in sommige piramiden bij de farao's. Daar voltrok die inwijding zich in het Heilige der Heiligen, alleen toegankelijk voor die hogepriester of ten behoeve van die inwijding. In dat Heilige der Heiligen stond de zetel, uitdrukking van de Grote Moeder, de wijsheid. Links en rechts van die zetel stonden in de tempel in Jeruzalem twee cherubs, afbeeldingen van grote engelen. Die vertegenwoordigen aan de ene kant de gestrengheid, de koningsfunctie, en aan de andere kant liefdegenade, de functie van de hogepriester. De menselijke zoon moest plaats nemen op de troon. Na een hele ceremonie werd deze mensenzoon gezalfd, uitdrukking van de wijsheid, de grote Moeder, ook wel gesymboliseerd als hemelse dauw. Op het moment van zalving werd die mens getransformeerd tot engel. In de mythische verhalen zegt men dan dat die mens op dat moment geboren werd als zoon van God, dus als engel. Zittend op de troon van wijsheid, werd hij geboren uit de Grote Moeder. Uiteindelijk kwam hij naar voren uit het Heilige der Heiligen, als aardse verbinding met de hemelsfeer. Hij verscheen door de sluier, het voorhangsel dat het Heilige der Heiligen afsloot van de andere plaatsen van de tempel, als zoon van God, als grote engel, als middelaar tussen hemel en aarde. Het hing van deze koning, deze hogepriester, af of voortdurend de band tussen hemel en aarde bleef bestaan. Zolang de koning bleef luisteren naar het Goddelijke, zolang hij zoon van God bleef en rechtvaardig was – zijn linkerhand – ontvankelijk voor de Goddelijke genade – zijn rechterhand – kon hij middelaar blijven tussen hemel en aarde.

De zoon van de Allerhoogste en de zoon van God, de aartsengel

De Allerhoogste, de onkenbare God heeft dus zonen, de grote engelen, de aartsengelen. Elke engel heerst of is middelaar tussen de Allerhoogste en een bepaald land. De koning, de sacrale koning, is eveneens zoon van die engel die bij het land behoort. Hij is dus zoon van God, de Heilige, de aartsengel, terwijl die aartsengel op zijn beurt de zoon van de Allerhoogste is. Zo zijn er dus twee zonen. We hebben de zoon van de Allerhoogste, de aartsengel, en de zoon van God, de zoon van



de aartsengel, de sacrale koning. Dat mysterie, die symboliek, vinden we in heel veel tradities terug.

Als de middelaarsfunctie vervalt blijft chaos over

Vaak liet die koning zich na verloop van tijd meer beheersen door zijn linkerhand, door macht en politieke overwegingen. Hij was dan veel minder in staat om zijn hogepriesterlijke functie naar behoren te vervullen. De consequentie daarvan was dat het land in verval kwam en op den duur zo'n koning zelfs beschouwd werd als een dictator. Uiteindelijk verdween het mysterie van het sacrale koningschap. In de plaats daarvan kwamen andere heersers, wellicht koningen, die geen hogepriesters meer waren, of hogepriesters die geen koningen meer waren. Dit gebeurde in het oude Egypte en in het jodendom. In de periode van het mysterie van Bethlehem werd koning Herodes daar neergezet door de Romeinen, geen hogepriester, los van de traditie van hogepriesters. Koning en hogepriester heersen gewoonlijk over het land, maar nu was dat dus niet het geval. Dan drijven hemel en aarde uit elkaar en blijft alleen chaos over. Dit proces van verval vinden we in alle culturen.

Democratisering van de middelaarsfunctie

In de meeste religies wordt de middelaarsfunctie anders ingevuld. Je zou kunnen zeggen dat er een democratisering plaatsvindt. In plaats van één sacrale koning komen er meerdere mensen, mannen en vrouwen, die die middelaarsfunctie vervullen. Zij maken een soort inwijdingsweg door waardoor zij uiteindelijk tot engel worden getransformeerd en zo in staat zijn om zowel open te zijn naar de hemelen toe als naar de aarde, en naar de vier richtingen die bij deze horizontale wereld horen. In de meeste tradities ontstaat zo een mystieke traditie, een scholingsweg, waardoor mannen en vrouwen, als zij zich voldoende inspannen en bereid zijn hun leven te geven, langzaam maar zeker omgevormd worden tot bruggen tussen hemel en aarde. De traditie vertelt vaak dat er een minimaal aantal van dat soort bruggen tussen hemel en aarde moet zijn wil de wereld kunnen overleven, wil er toch nog voortdurend hoop voorhanden zijn voor de mensheid.

Het Goddelijke is zowel één als menigvuldig

Zo zien we het hemelse mysterie van het Ene en het vele. In het Hebreeuws is dat heel duidelijk.

Overal waar in de bijbel het woord God staat, gebruikt het Hebreeuws het woord Elohim, wat een meervoudsvorm is. Onze vertalingen zijn misleidend. In sommige teksten is er sprake van de Allerhoogste, Elyon: dat is de Ene. Het mysterie van het goddelijke is dat het goddelijke één en menigvuldig is. De menigvuldigheid wordt mogelijk gemaakt door de Grote Moeder. Het is één van de grootste drama's dat deze paradox van de eenheid en de menigvuldigheid van het Goddelijke plaats heeft gemaakt voor monotheïsme, de opvatting dat er één God is, en dat alle andere goden ofwel afgoden zijn, ofwel ondergeschikt aan deze ene God.

In het verhaal van Israël is dat duidelijk. De aartsengel die het volk Israël moest leiden wordt aangeduid als 'Heer', zoals Baäl in de Babylonische traditie ook 'Heer' wordt genoemd. Deze God, deze aartsengel van het volk Israël kennen wij onder de naam Jahweh of Jehova. Hij was de Heer, de Heilige van Israël en voor Israël de enige God, namelijk de aartsengel die bij hén paste. In de loop der tijd maakt men Jahweh tot de Allerhoogste, en op dat moment ontstaat het monotheïsme: er is maar één God en dat is Jahweh. Later zien we dat ook in het christendom (hoewel er een spoor van de menigvuldigheid overblijft door de drie-eenheidsymboliek) en in de islam, waar Allah

de Ene is en alle andere goden afgoden zijn. Monotheïsme heeft allerlei politieke consequenties, maar heeft eveneens tot gevolg dat God voor mensen steeds verder van de aarde verwijderd raakt, en dat het goddelijke zo transcendent wordt dat het onduidelijk wordt waar God in de wereld nog aanwezig is. Uiteindelijk wordt God een abstractie, een iets, en gelooft niemand nog dat er zoiets bestaat. Dit is het grote drama van het monotheïsme, ontstaan door logische denkfouten, door de onmogelijkheid om het mysterie van het Ene en menigvuldige te begrijpen. Behalve de naam Elohim dat een meervoud is, wordt de goddelijke tegenwoordigheid in het Hebreeuws Panim genoemd. Dat is ook een meervoudsvorm die 'aanwezigheid' ofwel 'gezicht' of 'gelaat' betekent. Opnieuw zie je in het monotheïstische Hebreeuws nog het meervoudige terug. Het Ene en het vele vinden we dus overal. En op-





nieuw: de zoon van God is de zoon van de aartsengel, of één van de aartsengelen moet je eigenlijk zeggen. God betekent tenslotte Elohim, en Elohim zelf is zoon van de Allerhoogste.

Het mysterie van Bethlehem volgens Lucas en Mattheus

Dit is de achtergrond van de verhalen over de geboorte van Jezus, wiens naam 'verlosser' betekent. We kennen twee geboorteverhalen, één in Mattheus en één in Lucas. In Lucas vinden we het verhaal van de herders en de engelen die vertellen dat in een stal in Bethlehem de Verlosser is geboren, een middelaar tussen hemel en aarde. Het mysterie van de geboorte vindt niet meer plaats in de tempel maar in een grot, of in een stal, want binnen de oorspronkelijke tempel is geen plaats meer voor dit mysterie. Mattheus vertelt over de drie koningen die drie giften brengen aan het pasgeboren kind, de Messias.

Middeleeuwse altaarafbeeldingen

In deze afbeeldingen worden beide geboorteverhalen soms naast elkaar afgebeeld; het Lucasverhaal met de herders en het Mattheusverhaal met de drie koningen. In beide verhalen spelen de os en de ezel een belangrijke rol, want die bevinden zich op de plaats waar het kind aanwezig is. In die tijd konden mensen nog symbolisch ervaren. Dus er hoefde niet zoveel uitleg te zijn. Eén kenmerk van symbolen is dat er met taal gespeeld wordt. Woorden die op elkaar lijken worden gebruikt als een soort synoniem. Beide evangeliën zijn oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven. Het Hebreeuwse woord voor os lijkt op het Hebreeuws woord prins. En het Hebreeuwse woord voor ezel lijkt op het Hebreeuwse woord priester. Dus daar waar het kind zich bevindt na zijn geboorte, bevindt zich aan de linkerkant een prins die later koning kan worden en aan de rechterkant een priester die later hogepriester kan worden. Het kind dat geboren wordt moet uiteindelijk beide functies gaan vervullen. Bij die altaarafbeeldingen zien we nog een aantal opmerkelijke dingen. Ten eerste is het kind naakt. Waarom? Adam in het paradijs is naakt. Naakt betekent hier: omhuld

door de glorie van de wijsheid. Adam leefde in het paradijs in zijn lichtlichaam: omhuld door de wijsheid. Bij de zogenaamde zondeval kreeg hij uiteindelijk rokken van vel, dus een aards lichaam en was hij niet langer naakt. Hier is het kind dus naakt.

Het tweede opvallende verschil is dat in het Lucasverhaal het kind op de grond ligt, dus horizontaal. In de afbeelding van Mattheus zit of staat het kind op de schoot van Maria, dus verticaal. Het kind dat ligt is uitdrukking van de aardse mens die geboren is, en het kind dat staat of zit stelt de hemelse zoon voor. In latere afbeeldingen wordt de schoot van Maria de zetel van wijsheid genoemd. Het is prachtig om te zien dat in die middeleeuwse afbeeldingen duidelijk onderscheid is gemaakt tussen de aardse Jezus en de hemelse Jezus. Beiden zijn naakt, de één is horizontaal de ander is verticaal afgebeeld, en de bedoeling is dat dat horizontale en verticale uiteindelijk samenkomen. Als dat gebeurt, in het verborgene, kan daar de transformatie plaatsvinden van mens tot engel of van engel tot mens.

Maria, de aardse en hemelse moeder

In de afbeelding van Lucas buigt Maria zich over het pasgeboren kind, je zou bijna kunnen zeggen: in aanbidding, in verwondering, met grote aandacht en moederlijke liefde. In de afbeelding van de drie koningen, waar ze zit met het kind op schoot, verschijnt ze echter als een koninklijke gestalte. In beide afbeeldingen zien we dus aan de ene kant de aardse Maria en aan de andere kant de hemelse Maria. Maria draagt die beide functies in zich. Zij is of uitdrukking van de hemelgodin, de allergrootste Moeder waarin de ene Godheid zich uitdrukt en die geboorte geeft aan al die engelen, of zij is uitdrukking van de aardse vrouw die vol verwondering naar haar pasgeboren kind kijkt.

De aardse en hemelse maagd Maria

In beide verhalen wordt benadrukt dat Maria maagd was. Wat betekent 'maagd'? Bij de hemelgodin is dat vrij gemakkelijk uit te leggen. In veel pogingen om mysteriën te verklaren wordt de hemelgodin, de Grote Moeder in verband gebracht met een spiegel. De Ene Allerhoogste Godheid weerspiegelt zich zeventigvoudig in die spiegel en elk van die zeventig is dus een aartsengel. Die ene Godheid, de Allerhoogste, kan op de wereld, in de hemelen en uiteindelijk op aarde tegenwoordig zijn dankzij die spiegel. Maar in een spiegel kunnen alle mogelijk dingen verschij-

nen zonder dat die spiegel de afbeelding vasthoudt, zonder dat die spiegel verandert door wat erin wordt afgebeeld. Dat is precies de betekenis van de maagd. De Grote Moeder geeft geboorte aan oneindig veel, ontelbaar veel zonen, aartsengelen, maar ze houdt ze geen van allen vast. Daardoor veranderen die geboorten haar niet: zij is maagd.

Maar hoe kun je nu zeggen dat ook de aardse Maria maagd is? Op de afbeelding is het aardse kind naakt. Het draagt een hemels kleed of misschien draagt het nog geen hemels kleed. Dat kind stelt een mens voor die zuiver is, waardoor hij in staat is om getransformeerd te worden tot engel. Dat kind is gereed om de hemelse zoon te ontvangen en zich daarmee te verenigen zodat hij waarlijk mens en waarlijk God is. Het mysterie van het middelaarschap is gedemocratiseerd: het gaat over ons. Nu is de vraag: Hoe leer ik uiteindelijk om zo ontvankelijk te worden als horizontaal mens, zo naakt te worden, dat de zoon van God in mij kan neerdalen in het verborgene, in mijn mystieke hart? Het antwoord is: door een zuiveringsproces te ondergaan. Door te leren om mij niet langer te identificeren met aardse zaken, niet langer een rijke jongeling te zijn door zoveel mogelijk rijkdom te verzamelen, geldelijke rijkdom, of status en ideeën over mezelf. Wanneer ik zodanig gezuiverd word, al de aardse identificaties kan loslaten, word ik een naakt kind.

De aardse Maria geeft geboorte aan een naakt kind, aan zo'n gezuiverde persoonlijkheid. In de gedemocratiseerde mystieke tradities is Maria maagd omdat ze de wijsheid is, de aardse wijsheid die het mogelijk maakt dat aardse mensen zo gezuiverd worden dat ze uiteindelijk middelaar kunnen worden tussen hemel en aarde. Zij is maagd omdat zij traditioneel de begeleidster is van mensen die zo'n zuiveringsproces ondergaan. Zij is moeder in een andere betekenis dan de moeder die een fysiek kind baart. Zij is een moeder die van hart tot hart mensen begeleidt zonder dat zij zelf verandert. Want zij is middelaar van de wijsheid op aards niveau waardoor personen langzaam maar zeker naakt kunnen worden, gereed voor het mysterie van Bethlehem.

In het Lucas - evangelie staat de transformatie centraal

Bij Lucas gaat het over de aardse Jezus en de aardse Maria, over de herders die waakten over



hun schapen. In de symbolentaal die vooral in allerlei apocriefe verhalen naar voren komt, is vaak sprake van herders en schapen. Daar stellen de herders beschermengelen voor en de schapen mensen die zich door hun beschermengelen laten leiden, door hun hemelse partner die hen helpt langzaam maar zeker gezuiverd te worden als persoon, als mensenpersoon, zodat ze de mystieke weg van transformatie kunnen gaan. Die herders die daar bij nachte lagen, nog in het duister van de wereld, die over hun schapen hoedden, stellen dus voor dat die schapen meer en meer gereed worden gemaakt voor het mysterie van de naaktheid, om dat horizontale kind te worden dat zich uiteindelijk kan verenigen met het verticale kind. Anders gezegd: getransformeerd kan worden tot het verticale kind. In het Lucasverhaal zien we duidelijk de nadruk op de horizontale mens die de weg gaat van zuivering, het loslaten van identificaties, en zich laten fascineren door de wereld. Dat is eigenlijk een vorm van sterven. Je zou ook kunnen zeggen: zo'n horizontale mens moet een stervensproces doormaken om uiteindelijk opnieuw geboren te worden als het naakte kind dat gereed is om zich met die zoon of engel te verenigen, of die zoon, die engel te worden.

In het Mattheus - evangelie staan de giften van de drie koningen centraal.

In sommige apocriefe verhalen stellen de drie koningen drie aartsengelen voor. Die brengen goud, wierook en mirre. De aartsengel Michaël brengt goud, de aartsengel Gabriël wierook en Rafaël mirre. In de oorspronkelijke tempeltraditie heeft goud te maken met de gouden vaten die in het Heilige der Heiligen aanwezig zijn. Zo'n vat is een symbool van ontvankelijkheid. Bij de eucharistieviering kan in het vat de transformatie plaatsvinden van het brood tot het lichaam van Christus. Wierook heeft te maken met de invocatie van het Goddelijke: Laat uw gebeden opstijgen als wierook.

Daarmee wordt de aanwezigheid van het heilige aangeroepen, zodat in het gouden vat – het gouden vat is uiteindelijk in ons hart – panim, de goddelijke tegenwoordigheid, kan neerdalen. Mirre, het derde element, is een uitdrukking van de wijsheid. Het is datgene wat uiteindelijk de mens transformeert tot engel. Het vat symboliseert het horizontale, het liggende kind zou je kunnen zeggen. De wierook symboliseert het verticale dat samenhangt met het zittende of staande kind. En uiteindelijk zorgt de mirre ervoor dat die twee samenkomen en dat transformatie plaatsvindt van aards mens tot engel, het samengaan van mens en God.



Het mysterie van Bethlehem, de transformatie van mens tot middelaar

Zo vertelt het mysterie van Bethlehem ons over de transformatie van mens tot middelaar, van mens tot engel. Dat vindt plaats in het verborgene. Het kan plaatsvinden in óns verborgene, in ons mystieke hart. De verhalen over het mysterie van Bethlehem gaan over ons. Het is geen historisch verhaal. Dat is nu zo langzamerhand wel wetenschappelijk aangetoond. Het is nooit bedoeld als historisch verhaal. Het was bedoeld als een verhaal dat ons hart raakt, zeker in de eerste eeuwen toen de symboliek nog transparant was en mensen door het verhaal het mysterie mee maakten. Het was bedoeld om mensen te helpen deze weg te gaan.

Wat wordt er geboren?

Het kind dat geboren wordt heet 'de eniggeboren zoon'. Het is de symboliek van middelaarschap. De enig geboren zoon betekent hier niet 'jongetje' maar gaat eigenlijk over Adam. Adam is mens, man noch vrouw. Een engel is noch man noch vrouw. Toch

wordt hij zoon van God genoemd. Het gaat over de eniggeboren zoon, de 'unieke zoon'. Dat betekent niet dat er maar één is, maar dat elke zoon, dus elke middelaar uniek is. Een uniek persoon is onvervangbaar. De bedoeling van die mystieke weg en van die transformatie is dus niet dat je opgaat als een druppel in de oceaan, in het Ene, zoals in veel hedendaagse stromingen het verlangen is. Nee, je moet een unieke Adam, een nieuwe Adam, een nieuw mens worden waarin hemel en aarde op een unieke wijze samen kunnen komen, zoals uit de Grote Moeder het Ene zich op zeventig unieke wijzen toont als middelaars. Die enig geboren zoon kan ieder van ons worden als het mysterie van Bethlehem zich in het verborgene van ons mystieke hart kan voltrekken. Daarvoor hebben we enerzijds een aardse moeder nodig, de traditie, begeleiding, en anderzijds een hemelse moeder die zorgt dat het hemelse mysterie, het Ene zich kan uitdrukken in ons hart. Dan vindt de vereniging plaats tussen hemel en aarde en kunnen we meer en meer uitgroeien tot een middelaar die deze wereld zo hard nodig heeft. Hoe meer geboortes plaatsvinden, des te meer hoop er is voor de wereld, zoals in het geboorteverhaal. De geboorte van de Verlosser werd gezien als hoop voor vrede, hoop voor een nieuwe wereld.

Een zalig, gezegend kerstfeest gewenst.

Uit Theosofia december 2019



*Ego zegt: "Zodra alles op zijn plaats valt, zal ik vrede vinden"
Ziel zegt: "Vind vrede en alles zal op zijn plaats vallen"*

Dalai Lama

Loge Witte Lotus

December 2024



**THEMA-AVONDEN & BIJEENKOMSTEN
VAN 20u TOT 21.30u**

**Thema-avonden gaan door in de
Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen
&
kunnen ook gevolgd worden via Zoom**

Zoom links:

Donderdag: <https://us02web.zoom.us/j/84014540236>

Zondag: <https://us02web.zoom.us/j/87457909864>

Donderdagen 05 & 19/12 om 20u.: studie

De Mahatmabrieven

Als vervolg op het prachtige boekje 'Leringen over Leerlingenschap', nemen we nu enkele brieven van de Meesters van Wijsheid aan A.P. Sinnett onder de loep.



Donderdag 12/12 om 20u.: studie

De Scheppende Stilte

Rohit Mehta tracht met deze overpeinzingen een verklaring te geven over het heel merkwaardige (en laatst geschreven) boekje van H.P. Blavatsky 'De Stem van de Stilte'.



Zondag 15/12 om 11u.: lezing

***Kerstmis als feest van Licht*
door Sabine Van Osta**

Deelname in de kosten:

***Thema-avonden en voordrachten, zowel fysiek
in de lokalen als via Zoom:***

leden: € 5 - niet-leden € 10

Overschrijven kan op rekening

BE88 7340 4396 3641 tnv Loge Witte Lotus FV

Loge Witte Lotus Kalender december 2024

14A	DI	WO	DO 20:00-	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
						1
2	3	4	5 Mahatma- brieven	6	7	8
9	10	13	12 Scheppende Stilte	13	14	15 Kerstmis- feest van Licht
16	17	18	19 Mahatma- brieven	20	21	22
23/30	24/31	25	26	27	28	29



Loge Witte Lotus & Loge Antwerpen



Zondag 15/12/2024 om 11u.: Lezing
Kerstmis als feest van Licht
door Sabine Van Osta



Theosofische Orde van Dienst

Donderdag 19/12 om 21u.
Genezingsmeditatie

***Enkel voor leden van de TS &
Enkel via Zoom***



Voor meer informatie omtrent de programma's van **Loge Witte Lotus** kunt u terecht op GSM +32 486 631 997 en +32 476 879 968 of

email: loge.witte.lotus@ts-belgium.be



Voor informatie over de activiteiten van de **Belgische Theosofische Vereniging vzw** kan u terecht op GSM 0486 631 997 of via email: info@ts-belgium.be

Voor informatie over de **Belgische Theosophical Order of Service** kan u terecht op GSM +32 473 820 806 of email: tos@ts-belgium.be





Loge Antwerpen

Programma

December 2024



Alle activiteiten gaan door in de lokalen in de Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen.

Dinsdagen 03 & 17/12 van 11u. tot 15u.:



Een verhandeling over Kosmisch Vuur

Dit boek behandelt de structuur die de grondslag vormt van de esoterische leer voor het huidige tijdperk, naast de geweldige kosmische gebeurtenissen die door alle levensvormen – van het universum tot aan het atoom – worden gereproduceerd. Een groot deel van het boek is gewijd aan gedetailleerde besprekingen van het zonnevuur, het vuur van het denken, omdat het de overheersende energie is die in ons tijdperk begrepen en beheerst dient te worden. Het bevat een compact ontwerp voor een kosmologisch, filosofisch en psychologisch schema, en is zowel naslagwerk als leerboek.

Deze activiteit gaat fysiek door in de lokalen in de Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen. Wie wil deelnemen raden we aan een lunchpakket mee te brengen. Koffie en thee zijn beschikbaar.

Einde activiteit voorzien om 15u.

Lezing

Zondag 15/12 om 11u.: Lezing in samenwerking met Loge Witte Lotus

Kerstmis als feest van Licht

door Sabine Van Osta

Lezing fysiek in de lokalen, Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen.

Wie zich niet naar Antwerpen kan verplaatsen, kan ook deelnemen via Zoom.

Zoom link: <https://us02web.zoom.us/j/87457909864>

Verdere informatie is te bekomen via mail loge.antwerpen@ts-belgium.be

of loge.witte.lotus@ts-belgium.be of via GSM +32 486 631 997 en +32 476 879 968

Deelname in de kosten:

Studiemomenten: leden: vrijwillige bijdrage, niet-leden € 3

Voordrachten: leden € 3, niet-leden € 7



Fijne Kerst & gezellige Eindejaarsfeesten!

Een Gezond, Liefde- en Vredevol 2025!



Belgische Theosofische Vereniging vzw

Loge Open Paradigma

Website: www.openparadigma.org

Programma

December 2024



Zondag 08/12/2024 om 11u: lezing

**Zichtbare en onzichtbare Meesters. De Mahatma's en hun brieven
door Christian Vandekerkhove**

Dinsdag 10/12/2024 om 20.00u: thema-avond

Dr. Douglas Baker

De opening van het derde oog



Voor velen staat het derde oog gelijk met de Ajna-chakra. Dit is echt een beetje kort door de bocht. Dr. Douglas Baker verklaart dat het Derde Oog zijn krachten ontleent aan de Pijnappelklier, de Hypofyse en de Alta-Majorklier.

In dit boek worden 5 volstrekt veilige technieken besproken om het Derde Oog te openen en te ontwikkelen.

Dinsdag 24/12/2024: Geen bijeenkomst

Iedereen van harte welkom om deel te nemen aan een activiteit!

Deelname in de kosten:

- **thema-avonden: voor leden vrijwillige bijdrage en voor niet-leden € 3**
- **voordrachten: voor leden € 3 en voor niet-leden € 7**



Alle verdere informatie is te bekomen via mail:

open.paradigma@gmail.com of loge.open.paradigma@ts-belgium.be
of via GSM +32 474 325 338

Facebook: <https://www.facebook.com/Loge-Open-Paradigma-Theosofische-Vereniging-1599627713631244>

*We wensen iedereen een Zalig Kerstmis,
een fijn Eindejaar
& een leerrijk en boeiend 2025!*

