



Theosofische Orde van Dienst

*Een vereniging van hen die liefhebben,
in dienst van al die lijden*



Zomer 2021

Terwijl in deze woelige coronatijd heel wat mensen uitzien naar de zon en een welverdiende vakantie, blijft hulp en ondersteuning, meer dan ooit, een absolute must.

Is onze medemensen helpen bij dagdagelijkse problemen of hen de nodige ondersteuning bieden bij pijn en leed voldoende? Kunnen we nog meer doen?

In zijn 'Thoughts for Aspirants' schreef Nilakanta Sri Ram: ***"In ieder van ons is er oneindig veel om te geven; we moeten (alleen) de manier ontdekken hoe we kunnen geven"***.

In de Theosophist van september 2005 vinden we een artikel van Diana Dunningham Chaptin onder de titel 'Geven vanuit innerlijke invloed'. Hierin kunnen we lezen: ***"Wanneer we door het lijden om ons heen geroepen worden om het pad van dienstverlening te gaan, dan ontdekken we al snel dat er onuitputtelijke liefde en energie nodig zijn. 'Goede doelen' eisen van alle kanten onze aandacht op. Maar volgens de theosofie hebben we een onuitputtelijke bron van liefde en energie binnen in ons. In feite hebben we niet alleen een overvloed in ons om van te geven, maar ook een oneindige bron van energie waar we uit kunnen putten"***.

Liefde en energie geven en gelijktijdig putten uit een oneindige bron van energie, is wat de Theosofische Orde van Dienst doet tijdens de Genezingsmeditaties. Groepen van mensen die, over de hele wereld, op regelmatige basis samenkomen om te mediteren en hun liefde en energie - samen met de onzichtbare helpers - zenden naar medemensen die hulp en ondersteuning bij ziekte kunnen gebruiken.

Een maandelijkse Genezingsmeditatie tijdens het activiteitenjaar van de Belgische theosofische Vereniging kan men zomaar niet opschorten tijdens de zomermaanden. Geen goed idee! Daarom werd beslist om deze activiteit te laten doorgaan ook tijdens juli en augustus.

Omdat het momenteel niet duidelijk is of een fysieke bijeenkomst al mogelijk zal zijn, zullen deze meditaties via **Zoom Meeting** gehouden worden op:

Donderdag 22 juli 2021 om 20u: Genezingsmeditatie (enkel voor leden)

Zoom link: <https://us02web.zoom.us/j/87906334119>

Donderdag 29 juli 2021 om 20u: Meditatie voor de Vrede. (iedereen, ook niet-leden, van harte welkom!)

Zoom link: <https://us02web.zoom.us/j/83131436539>

Donderdag 26 augustus 2021 om 20u: Genezingsmeditatie (enkel voor leden)

Zoom link: <https://us02web.zoom.us/j/83224760354>

Wie graag ook even wil deelnemen aan een Franstalige Genezingsmeditatie, kan inloggen op:

maandag 19 juli 2021 om 19u: Méditation de Guérison (uniquement pour membres)

Zoom link: <https://us02web.zoom.us/j/88334244330>

maandag 16 augustus 2021 om 19u: Méditation de Guérison (uniquement pour membres)

Zoom link: <https://us02web.zoom.us/j/85783840041>

Alle verdere informatie is te verkrijgen via email: tos@ts-belgium.be of via GSM +32 473 820 806 of GSM +32 476 879 968

We hopen u talrijk te kunnen verwelkomen op een van deze Genezingsmeditaties en wensen allen heel rustige en liefdevolle zomermaanden.

Helmut Vandersmissen

