

De Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging werd opgericht te New York op 17 November 1875. Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Madras), India. Zij is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft afdelingen in bijna alle landen van de wereld. In Europa is een Internationaal Theosofisch Centrum gevestigd te Naarden (Nederland).

In België zijn er loges en afdelingen te Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Luik. Zij organiseren met grote regelmaat voordrachten en studiebijeenkomsten en sommige, waaronder Antwerpen, beschikken tevens over een uitgebreide bibliotheek. De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen en hen te stimuleren in hun zoekproces naar waarheid.



Loge Witte Lotus



Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Secretariaat: Busken Huetstraat 5, 2050 Antwerpen
Telefoon: (0486) 631 997 of (0476) 867 401

Website: <http://spaces.msn.com/wittelotusbelgium>
E-mail: witte.lotus@hotmail.com
KBC 736-0013927-23

tnv Vandekerkhove & Van Osta & Keppler

Belgische Theosofische Vereniging vzw Loge Witte Lotus Antwerpen

*Inleidingsprogramma Theosofie
2007 - 2008*



Een inleiding tot de moderne Theosofie

Iedere 1ste en 3de donderdag van de maand

Inlichtingen : 0486 631 997 of
witte.lotus@hotmail.com

Inleidingsprogramma Theosofie

In dit programma, speciaal gericht op mensen die een basis willen leggen, worden een aantal basisbegrippen uit de moderne theosofie belicht.

Theosofie staat voor goddelijke wijsheid, theo–sophia. In onze huidige tijd wordt verwezen naar het stelsel leringen zoals te boek gesteld door Helena Petrovna Blavatsky in o.m. Isis Ontsluierd en haar hoofdwerk De Geheime Leer.

Sinds de publicatie van dit opus magnum hebben meerdere generaties theosofische auteurs de materie toegankelijk gemaakt voor éénieder die zich aan esoterische onderwerpen interesseert. Uit de bron van alle auteurs wordt het materiaal geput voor deze reeks.

Voorkennis is niet nodig, we maken immers een begin, en naar wij hopen een begin van ook uw reis doorheen het boeiende landschap van de theosofie en esoterie.

Het is evenmin noodzakelijk om lid te worden van de organiserende vereniging, noch zal u daarom gevraagd worden. Het aanbieden van de leerstof op zich staat centraal.

Een benadering van Theosofie

Aan de hand van het boekje “Een benadering van Theosofie” wordt iedere 1e donderdag van de maand tijdens 2007 - 2008 kennis gemaakt met het menselijk gestel, bekeken door een theosofische bril.

Deze tekst zet in eenvoudige en klare taal uiteen, uit welke “lagen” een menselijk gestel is opgebouwd volgens de oude esoterische leringen.

Het boekje wordt gezamenlijk gelezen en er is gelegenheid tot het stellen van vragen.

Data 2007: 06/09, 04/10, 01/11, 06/12.

Data 2008: 03/01, 07/02, 06/03, 03/04, 01/05, 05/06.

Thema-avonden



Iedere 3de donderdag van de maand, overlopen we in een comfortabel tempo de basisbegrippen uit de theosofie. Komen onder meer aan bod: het embleem van de Theosofische Vereniging (Adyar), het ontstaan van de wereld, de mens, het dierenrijk, het plantenrijk, mineralen en parallelle rijken die behoren tot de aardsfeer, en uiteraard het verhaal rond sterven, reïncarneren en karma. Dit alles vormt reeds stof genoeg voor alle 10 bijeenkomsten die gepland staan.

Iedere avond is min of meer op dezelfde wijze ingedeeld. In een eerste deel wordt aan de hand van een schema uitleg gegeven omtrent het begrip dat die avond centraal staat, zo helder en beknopt mogelijk.

Het tweede gedeelte is eerder interactief : er kan in verband met de voorgestelde materie toepasselijke stukjes tekst ter lezing aangeboden worden aan de deelnemers, al dan niet in kleine groepjes. Daarna toetsen we samen de teksten aan het schema en omgekeerd, in een discussie waarin respect is voor iedere mening.

Op volgende data worden bijeenkomsten gepland voor deze groep:

2007: 20/09, 18/10, 15/11, 20/12.

2008 :17/01, 21/02, 20/03, 17/04, 15/05, 19/06.



Praktische informatie

Plaats : Milistraat 22, Antwerpen

Op de aangegeven datum, telkens van 19.30 u tot 21.30 u. Er wordt stipt begonnen en gestopt.

Er wordt geen cursus verspreid, wel worden teksten ter beschikking gesteld tijdens het interactief gedeelte

**Loge Witte Lotus
kijkt uit
naar uw komst!**

