



# Het Witte Lotusblad

Belgische Theosofische Vereniging vzw  
Loge Witte Lotus

Jaargang 7—nummer 9  
September 2012

BELGIE/BELGIQUE  
P.B./P.P.  
2000 ANTWERPEN  
GROENPLAATS  
BC 30217

## Colofon:

Maandblad  
Erkenningnummer  
P708093

Versijnt niet in juli en augustus.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw  
zetelt in 1000 Brussel, Geuzenplaats 8.

Verantwoordelijke uitgever :

Sabine Van Osta  
p/a Milisstraat 22 - 2018 Antwerpen

Alle activiteiten van de BTV-loges te  
Antwerpen gaan door in de Milisstraat 22,  
2018 Antwerpen, tenzij anders vermeld.

Voor de inhoud van de artikels zijn enkel  
de auteurs verantwoordelijk, hij vormt  
geen uitdrukking van enig standpunt van  
de BTV en haar afdelingen.



Loge Witte Lotus is nu ook te vinden op  
Facebook en Twitter (<http://twitter.com/LogeWitteLotus>)

## In dit nummer:

<i>De drie doelstellingen BTV-loges te Antwerpen</i>	1
<i>Een nieuw werkingsjaar: 2012/2013</i>	2
<i>De begraafplaats Père Lachaise</i>	3
<i>In memoriam Joan Warnon</i>	6
<i>Programma Loge Witte Lotus Vrijheid van denken</i>	7
<i>Kalender september &amp; oktober 2012 Belgische Theosofische Vereniging</i>	8

## De drie doelstellingen

De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

## De Belgische Theosofische Vereniging vzw

Loges in Antwerpen

### Loge Antwerpen

Bijeenkomsten - secretariaat:  
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Voor alle informatie kan u terecht:  
Telefoon: (03) 827 43 62 of (03) 272 58 53  
E-mail : [eddy.doms@pandora.be](mailto:eddy.doms@pandora.be)



### Loge Witte Lotus

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen  
Secretariaat: Molenkouter 13 Bis, 2890 Sint-Amands  
Telefoon: (0476) 879 968 of (0486) 631 997

Website: <http://www.logewittelotus.be>  
E-mail: [info@logewittelotus.be](mailto:info@logewittelotus.be)  
KBC 736-0013927-23 tnv Vandekerkhove & Van Osta & Ogenhaffen



## Een nieuw werkingsjaar:2012-2013

Sabine Van Osta



Loge Witte Lotus gaat haar zevende werkingsjaar in. Te midden van alle turbulentie in onze stad, die slechts een reflectie is van de

turbulentie in de wereld, willen we onze doelstelling van ontmoetingsplaats voor zoekers naar waarheid ook dit nieuwe jaar weer realiseren. Ieder dergelijke ontmoetingsplaats waar ruimte is voor gezonde, nuchtere gedachtevorming rondom esoterische gegevens zoals die via de goddelijke wijsheid of theosofie tot ons komt, is broodnodig, in het bijzonder voor deze stad. Wij verklaren ons nader.

Uit een in 2011 uitgevoerd onderzoek van rioolwater op sporen van illegaal drugsgebruik, uitgevoerd in elf Europese landen (19 steden) door een Noors en een Italiaans instituut, is gebleken dat Antwerpen bij de koplopers hoort inzake drugsconsumptie (1). Krachtiger geformuleerd wil dit zeggen dat Antwerpen tot die steden behoort met de grootste dichtheid aan mensen die bewust dan wel onbewust een loopje willen nemen met hun fysieke en geestelijke gezondheid vaak onder het gevaarlijke mom van “een keertje kan geen kwaad”. Dat daaronder veel jonge mensen zitten, zou een bron moeten zijn van grote verontrusting van de gemeenschap, in het bijzonder diegenen die de gemeenschap leiden. Dat drugsconsumptie tegenwoordig door een te grote groep mensen als een “must” wordt beschouwd om zich te kunnen “amuseren” of zich “goed te voelen” zou tot eenzelfde ongerustheid moeten inspireren. De vluchtweg, weg van de eerder genoemde turbulentie die dit jaar op meerdere manieren zeer voelbaar was, wordt dus intensief genomen, eerder dan de zaken onder ogen te zien zoals ze zich voordoen of zelfs zoals ze zijn. Om dat laatste te bewerkstelligen, volgen we een heel andere weg waar geen plaats is voor eender welk bedwelmend of “bewust-

zijnsverruimend” middel. Iedere mens heeft in zich het nodige in zijn constitutie – dus ook de psychologische of de fijnstoffelijke constitutie – meegekregen om de weg naar zijn eigen oorsprong op eigen kracht terug te kunnen vinden. De vraag is alleen hoe. Wanneer we deze hoe-vraag beantwoorden met “neem een pilletje of snuif een lijntje” dan zijn we duidelijk verkeerd bezig.



<http://mixof26letters.wordpress.com/category/lightness/>

Wat slechts af en toe verteld wordt en al helemaal niet door die informatiekanaalen die zelfs van overheidswege gedacht worden de bevolking in te lichten omtrent de gevolgen van drugsmisbruik, en nog minder aan alle jongeren die “experimenteren”, is dat deze middelen uiteindelijk juist datgene beschadigen, dat de weg naar “huis” op eigen kracht mogelijk maakt. Zo horen we wel eens, dat diegenen die experimenteren met drugs denken bezig te zijn met “het hoger zelf”. Het lijkt ons beter op zijn plaats om te stellen dat men juist experimenteert met de verdere onmogelijkheid om zelfstandig tot bij dat hoger zelf te geraken door de deur ernaar dicht te metselen en het gereedschap dat ons door de deur kan helpen, te beschadigen in een aantal gevallen zelfs blijvend. We strijden echter bijzondere ervaringen van het kaliber zoals gerapporteerd door experimenteerders niet af, wel integendeel.

Lezen wij er de wijsheidsklassiekers op na dan zien wij dat zij alle in diezelfde richting wijzen, nl. die van de bijzon-

dere ervaringen, nadat er uitvoerig is in gegaan op de eigen inspanningen die daarvoor nodig zijn of vaak ook het nalaten daarvan. Daarnaast wordt er trouwens voor gewaarschuwd om niet in het stadium van de bijzondere ervaring te blijven hangen, vermits het uiteindelijke levensdoel van de mens niet daarin gelegen is. Niet één wijsheidsstelsel dat de naam waardig is, heeft ooit aan zijn volgelingen aangeraden van andere middelen in te zetten en te trainen dan die hij in zichzelf ter beschikking heeft. We spreken hier over tradities die vaak duizenden jaren teruggaan en bogen op evenzo lange praktijkervaringen van honderden beoefenaars, zowel binnen wijsheidsstelsels als religies, in alle landen en culturen. We spreken hier over een wijsheid waarvoor het geen zin meer heeft om ze in welke tijdrekening dan ook te situeren.

Loge Witte Lotus wil ook het komend jaar weer juist deze wijsheid in het daglicht plaatsen, via onze gebruikelijke donderdagavondbijeenkomsten en via onze maandelijkse voordrachten op zondagochtend. Het programma kunt u in dit nummer van het Witte Lotusblad terugvinden. Wij bevelen in het bijzonder de 4<sup>de</sup> donderdagavond van de maand aan, waarin Eric De Meunier wegens groot succes zijn esoterisch avonden verder zet. Wilt u meer weten van ons, raadpleegt u dan onze website, [www.logewittelotus.be](http://www.logewittelotus.be), onze facebookpagina, abonneer u op onze Twittercommunicaties of bel met een van onze bestuursleden waarvan u de telefoonnummers op het eerste blad aantreft.

Wij hopen van harte u tijdens een van deze gelegenheden te mogen verwelkomen.

(1) De resultaten van dit onderzoek werden gepubliceerd in “Science of the Total Environment

## De begraafplaats Père Lachaise

Lieve Opgenhaffen



Wanneer de maand september op de kalender verschijnt, is voor velen de vakantietijd voorbij. Of men nu een verre reis heeft ondernomen, zonnige stranden heeft opgezocht of gewoon lekker thuis een gezellige tijd heeft doorgebracht, de vakantie maanden juli en augustus zijn voor iedereen een periode in het jaar die er toch iets anders uitziet. De laatste jaren zoeken heel wat meer mensen het dichterbij huis om deze jaarlijkse weken van rust en ontspanning door te brengen. Veel formules zijn mogelijk en een ervan is het bezoeken van een stad zoals o.a. Londen, Amsterdam, Wenen, Praag, ... en natuurlijk Parijs.



[nl.wikipedia.org](http://nl.wikipedia.org)

Parijs, de stad met ontelbare bezienswaardigheden, ontelbare monumenten en gebouwen, kerken en kathedralen, bruggen, tuinen en parken, enz. Teveel om op te noemen en enkele dagen verblijf aldaar zijn vlug voorbij.

Naast al deze niet te missen plaatsen, herbergt deze stad ook een van de grootste en meest beroemde begraafplaatsen: Cimetière Père Lachaise. Een stad binnen de stad. Zeker een bezoekje waard!

Het terrein behoorde vanaf 1626 toe aan de jezuïetenorde. Om hun schulden te kunnen afbetalen, werd het landgoed in 1762 verkocht.

Na de Franse Revolutie (eind 18<sup>e</sup> eeuw) werd het eigendom van de stad Parijs, die er een begraafplaats van maakte. Op 21 mei 1804 werd het 'Cimetière de l'Est' geopend.

De stadsarchitect Alexandre Brongniart, aan wie de ontwerpopdracht werd toe-

vertrouwd, diende rekening te houden met de bestaande beplanting en de glooiing van het terrein. Aanvankelijk zag de begraafplaats er dan ook uit als een Engelse landschapstuin.

Voor vele Parijzenaars was het echter te ver en te moeilijk bereikbaar en de begraafplaats kende in het begin heel weinig succes. In 1818 werd besloten, bij wijze van stunt, de stoffelijke resten van Molière en La Fontaine naar het nieuwe kerkhof te verhuizen. Toch was het vooral Honoré de Balzac die de begraafplaats aantrekkelijk maakte, door er zijn romanfiguren te laten begraven. Dit werkte en de begraafplaats werd plots heel populair, zodat het tot zes maal toe moest uitgebreid worden. Het landschapsidee werd daarbij verlaten en er kwamen rechthoekige percelen, die meer plaats boden. Iedereen wilde in de buurt van



<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:20040202-p%C3%A8relachaise.jpg>

beroemdheden begraven worden.

Het jezuïetenlandgoed dat oorspronkelijk 17 hectare groot was, groeide uit tot de huidige oppervlakte van 47 hectare, waar in totaal 1,3 miljoen mensen zijn begraven op 80.000 grafruimten. Dit wil zeggen dat er in de loop van de tijd zestien personen per twee m<sup>2</sup> zijn begraven. Er zijn alleen grafkelders, waarin telkens opnieuw kan worden bijgezet.

Vervolg op pagina 4

### Landdag 2012

#### *Vrijheid in Verantwoordelijkheid*

30 september 2012

van 10.00 uur tot 16.00 uur

Locatie: **Koningsteen, Kapelle-op-den-Bos**

Website: [www.koningsteen.be](http://www.koningsteen.be)

***Iedereen van harte welkom !***

***Niet te vergeten:***

***Inschrijving vóór 15 september 2012 !!***

Deelname in de kosten:

Volle dag (lunch inbegrepen): 45,00 euro

Halve dag (lunch inbegrepen): 30,00 euro

Halve dag (zonder lunch): 20,00 euro

E-mail: [info@logewittelotus.be](mailto:info@logewittelotus.be) of

GSM 0486 631 997 en 0476 879 968

Voor wie met het openbaar vervoer komt, wordt afhaling aan het station voorzien. Gelieve hiervoor vooraf (verplicht) contact op te nemen via bovenstaand mailadres of GSM-nummers.

Vervolg van pagina 3

## De begraafplaats Père Lachaise

Lieve Opgenhaffen



Bij ruimingen gaan de stoffelijke resten naar het *Monument aux Morts*, het enige ossuarium van Parijs.

Hoewel de begraafplaats de naam ‘Cimetière de l’Est’ kreeg, werd het in de volksmond ‘Père Lachaise’ genoemd, naar François d’Aix de La Chaise (1624-1709), een jezuïet van adellijke geboorte, die er een tijdje woonde.



[http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fran%C3%A7ois\\_de\\_La\\_Chaise\\_\(1624-1709\).jpg](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fran%C3%A7ois_de_La_Chaise_(1624-1709).jpg)

Zijn beroemdheid dankt hij aan het feit dat hij de biechtvader was van koning Lodewijk XIV.

Van 1675 tot aan zijn dood hoorde Père La Chaise de biecht van de koning aan. Hoewel hij zijn koning probeerde te matigen in zijn politiek, lukte hem dit vaak niet. Hij was evenmin in staat om de vaak overspelige koning een meer christelijke levenswandel te laten bewandelen. Het vermoeden bestaat dat Père La Chaise in 1683, in het diepste geheim, het huwelijk van de koning met Madame de Maintenon heeft gesloten.

Père La Chaise kon, in 1685, het intrekken van het Edict van Nantes (1) niet verhinderen.<sup>(1)</sup> Hij bemiddelde heel vaak bij ruzies en probeerde soms om zijn invloed ten gunste van anderen aan te wenden. Zo bv. bij de in ongenade gevallen Richard Simon (1638-1712), een Frans priester, theoloog, Bijbelcriticus en linguïst.

Père Lachaise was ook betrokken bij de veroordeling van de Spaanse mysticus Miquel de Molinos (zie *Het Witte Lotusblad april 2012*). De Molinos had een

afkeer van sacramenten. Zijn denkbeelden zijn verwant aan het boeddhisme, aan het taoïstische Wu Wei en aan de denkbeelden van de Rotterdamse filosoof Pierre Bayle (1647-1706). Pierre Bayle was theoloog, vrijdenker en wijsgeer, en hield zich vooral bezig met het bestrijden van bijgeloof en vond dat niet te scheiden van geloof. Hij geldt als een van de belangrijkste voorlopers van de Verlichting.

De Molinos werd uiteindelijk veroordeeld omdat hij de dogma’s van het geloof naast zich neer had gelegd.

Het kerkhof staat vol sculpturen, want de familie van de overledenen die hier begraven werden, wilden niet onderdoen voor de burens. Steeds indrukwekkendere graftombes en monumenten werden gemaakt, met als resultaat een enorme collectie van kunstwerken die al even veel interesse wekken als de graven van de beroemdheden.

### De begraafplaats:

De monumentale poort werd ontworpen als symbool voor het doorbreken van de tijd, als symbool ook voor de doorgang tot een andere tijdsdimensie: deze van de eeuwigheid. De bezoeker die door deze poort stapt, wordt ondergedompeld in een atmosfeer van tijdloosheid.



<http://www.bridgedandunnelclub.com/bigmap/outoftown/france/ile-de-france/paris/20e/cimetieredupere-lachaise/index.htm>

De twee kolommen bevatten elk een gevleugelde zandloper, symbool voor de tijd die voorbijgaat. Onderaan staat een Latijnse uitspraak afkomstig uit het Boek der Wijsheid, een apocrief boek van de Bijbel dat toegeschreven wordt aan Salomon (Hfst 3-vers IV): ‘*Want of zij wel in het gezicht der mensen*

*gepijngd worden, zo is nochtans hun hoop vol onsterfelijkheid.*’

Elke zandloper wordt geflankeerd door een fakkel: *het licht dat schijnt in de duisternis*.

De bezoeker treedt dus binnen in een ruimte waar de tijd stilstaat en waar hij ook geconfronteerd wordt met een overvloed van symbolen, waarvan de betekenis door velen is vergeten.

Tussen de ontelbare engelen, Christus- en Mariabeelden, piramiden, bustes, vleermuizen, wolven, enz. vinden we o.a. ook:

### De Ouroborus:

De slang is een antiek symbool dat verschillende betekenissen kent, en is te vinden in zowel het Oosten als het Westen.



[Frickriver.com](http://Frickriver.com)

De Ophiten (*verzamelnaam voor bepaalde gnostische richtingen, in het bijzonder voor die welke de slang centraal stelden*) dachten dat de slang die Eva verleidde, de vader was van alle wetenschap. In enkele groeperingen heeft de slang de taak te helpen om de gnosis (de ware kennis) door te geven, tegen de wil van de oud-testamentische God in.

De Uraeus (*heilige Cobra*) op het voorhoofd van een Egyptische farao is het teken van inwijding in de heilige rituelen van verborgen wijsheid.

De hindoes noemen hun wijze mannen *Naga's*, hetgeen “slangen” betekent. Christus leerde zijn discipelen “wijs als slangen” te zijn.

De slang wordt dus altijd met wijsheid geassocieerd, in het bijzonder die kennis die de hoogste Wijsheid is.

Als de slang, zoals hier, in zijn eigen staart bijt, vertegenwoordigt zij de “cirkel van het universum”, het eeuwigdurende cyclische proces van manifestatie.

De Ouroborus maakt deel uit van het Theosofisch embleem; is te vinden op

Vervolg van pagina 4

## De begraafplaats Père La Chaise

Lieve Opgenhaffen



ontelbare maçonnieke documenten en zelfs op de ‘Verklaring van de rechten van de mens en de burgers’ van 1789.

Heel waarschijnlijk heeft de spirituele invloed van de XIXe eeuw er voor gezorgd dat de verspreiding van het symbool ook terug te vinden is bij de begrafenis kunst. Het vertegenwoordigt perfect de ‘overgang’ naar het nieuwe leven dat begint in een nieuwe wereld.

### De Egyptische Bâ:



Traditionele Egyptische Bâ



Egyptische Bâ—Père Lachaise  
[Frickr.com](http://Frickr.com)

De traditionele Egyptische Bâ is een ‘element van de mens’ (2). De oude Egyptenaren geloofden in een leven na de dood. Een ‘eeuwig’ leven is de leidraad in hun religie. Er bestaat ook geen enkele twijfel dat de oude Egyptenaren geloofden dat er naast het fysieke lichaam of *Khat*, ook nog andere ‘elementen’ van de mens bestonden. Zo kunnen we in de geschriften terugvinden dat er waren: *Sahu* of het spirituele lichaam, *Ab* of het hart, *Ka* of het dubbel, *Khaibit* of de schaduw, *Khu* of de intelligentie, *Sekhem* of de vorm, *Ren* of de naam en tenslotte *Bâ* of de ziel. *Bâ* betekent eigenlijk ‘subliem’, ‘edel’ maar werd en wordt steeds vertaald als ‘ziel’. Het is deze ziel of Bâ waaraan zonder twijfel het geloof verbonden was, dat het eeuwige bestond in de hemel, in alle glorie. Bâ werd omschreven als bijzonder verfijnd of etherisch. Het bezocht het lichaam in het graf, reanimeerde het en sprak er mee. In de piramideteksten is de permanente woonplaats van de ziel, de hemel met de goden, wiens leven het deelde.

De Egyptische Bâ treffen we meerdere malen aan op Père Lachaise. We vinden

er zelfs een Egyptische Bâ die op een niet traditionele manier wordt voorgesteld, met twee typisch Aziatische draken. Het is een zeer zeldzaam en uniek symbool. De aanwezigheid hier van de twee draken is zeer uitzonderlijk en vermengd de Egyptische invloeden met deze van het verre oosten.

In het oude China werd gezegd dat de draak de zon inslikte. Het was een verklaring voor de zonne-eclipsen. De bevolking diende dan op metalen voorwerpen te kloppen om de draak te verjagen en de zon terug te brengen. De draak is het symbool van de chthonische krachten (3). De draak wordt geassocieerd met vleugels, en hier, in deze voorstelling, is het zeker een draak in de Egyptische stijl die wordt vertegenwoordigd.

We kunnen merken dat het hier vrouwelijke draken betreft. Zij hebben geen kam zoals de mannelijke draken. Deze vrouwelijke draken leven in de moerassen en ze kunnen geassocieerd worden met de wereld van de zwerfgeesten. De draken omringen een zonnecirkel. De zon vertegenwoordigt hier een spiritueel wezen, in de meest zuivere Egyptische traditie.

### De ouroboros en de zandloper:



[Frickr.com](http://Frickr.com)

Dit symbool is de bevestiging van het geloof in de cyclussen van het leven en de tijd die het vertegenwoordigt. De zandloper, ook wel eens zanduurwerk genoemd, herinnert er ook aan dat de men stof is en dat de tijd hem tot stof leidt.

### De slangenkelk:



[Frickr.com](http://Frickr.com)

Een typisch symbool van de Ophiten. De beker is vergelijkbaar met de Heilige Graal, de levensbeker. De slangen staan symbool voor de kennis om er te raken.

Dit zijn slechts enkele van de ontelbare symbolische afbeeldingen die te vinden zijn op Père Lachaise. De lijst is nog lang, zeker wanneer we ook weten dat, naast dichters, schrijvers, kunstenaars, zangers, politici, enz. ook heel wat spiritueel geaarde beroemdheden er een laatste rustplaats vonden. Zo liggen er o.a. begraven: Karel Appel (1921-2006) - Honoré de Balzac (1799-1850) - Gilbert Bécaud (1927-2001) - Vincenzo Bellini (1801-1835) - Georges Bizet (1838-1875) - Maria Callas (1923-1977) - Frédéric Chopin (1810-1849) - Zénobe Gramme (1826-1901) - André Grétry (1741-1831) - Samuel Hahnemann (1755-1843) - Allan Kardec (1804-1869) - Amedeo Modigliani (1884-1920) - Molière (1622-1673) - Jim Morrison (1943-1971) - Antoine Fabre d'Olivet (1767-1825) - Edith Piaf (1915-1963) - Marcel Proust (1871-1921) - Simone Signoret (1921-1985) - Oscar Wilde (1854-1900) en natuurlijk ook Gérard Encausse (Papus) (1865-1916) en Philippe Encausse (zoon van Papus) (1906 - 1984).

Wordt vervolgd ....

- (1) *Edict van Nantes, uitgevaardigd op 13 april 1598 en door het Edict van Fontainebleau in 1865 nietig verklaard. Het Protestantisme werd hierdoor illegaal verklaard en kwam een einde aan meer dan 60 jaar religieuze tolerantie.*
- (2) *De Egyptenaren spreken van ‘elementen van de mens’ en niet van ‘lichamen van de mens.’*
- (3) *Krachten met betrekking tot de aarde.*

## In memoriam Joan Warnon-Poortman

Sabine Van Osta



Op 30 mei 2012 werd Joan Warnon-Poortman opgenomen in het Licht. Haar leven werd gekenmerkt door dienst en toewijding als echtgenote, moeder, grootmoeder en als actief lid in meerdere theosofisch geïnspireerde bewegingen. Als prille tiener reeds werd zij lid van de Theosofische Vereniging in Nederland. Eveneens van kindsbeen af was zij actief in of frequenteerde zij zowel de Orde van de Tafelronde als de Vrij Katholieke Kerk. Ze was afgestudeerd als onderwijzeres te Hilversum en legde zich daarna toe op de studie van de Nederlandse letteren. Op haar 22ste huwde zij met Maurice Warnon, dat was in 1959. Afwisselend woonde het gezin Warnon in België, de Verenigde Staten (sinds 1964) en de laatste jaren opnieuw in België. Al die tijd bleef zij samen met haar echtgenoot werkzaam in de Vrij Katholieke Kerk en de Orde van de Tafelronde, nationaal en internationaal en bekommerde zij zich over de zorg van het gezin dat drie kinderen telde, Michael, Jean-Marc en Jacques. Binnen de VKK werd zij in 2006 gewijd tot priester, waardoor zij een van de eerste vrouwelijke priesters werd binnen



deze kerk. Daarnaast was zij de stuwende kracht achter de Orde van de Wereldmoeder, als opvolgster van de stichtster, Elisabeth Warnon die deze rituele vrouwenorde stichtte in 1967.

Leden van de Theosofische Vereniging krijgen vaak te horen dat ze teveel over wijsheid praten en deze te weinig in de praktijk omzetten. Van Joan kon dit bezwaarlijk gezegd worden, wel in tegendeel. Haar hele leven stond in het teken van een theosofische levenswijze die zich op meerdere manieren articuleerde en die in al die jaren enorm veel mensen geïnspireerd heeft op haar eigen wijze, als stille kracht. Diegenen die

deze stille kracht wisten te herkennen, zullen haar erg missen.

Wij wensen Joan een zeer voorspoedige verderzetting van de levensreis in de subtiële gebieden van onze wereld waar zij zich bij Maurice heeft kunnen voegen die op 29 maart 2011 zijn leven in de fysieke stof afsloot.

*De duur van een mensenleven is slechts een stip, het bestaan stroomt weg, de waarnemingen zijn vaag, de samenstelling van het gehele lichaam komt licht tot verval, de ziel is als een wervelwind, het lot is duister en de roem onzeker. Kortom, alles wat betrekking heeft op het lichaam is als een rivier en alles wat de ziel betreft als een droom en een nevel; het leven is een strijd en de pleisterplaats van een vreemdeling; roem na de dood wordt vergeten....*

Marcus Aurelius

Overpeinzingen - p28-17  
ISBN 90-202-8310-3

## Belgische Theosofische Vereniging vzw

Algemene Ledenvergadering 23 juni 2012

De Belgische Theosofische Vereniging hield, naar jaarlijkse gewoonte haar Algemene Ledenvergadering. De stemresultaten voor de voorziene mandaten werden als volgt ingevuld:

**Raad van Bestuur - benoemd voor de duur van 3 jaar:**

Adjunct Secretaris-Generaal: **Sabine Van Osta**

1ste Rekencommissaris: **Stéphane Leclercq**

Bibliothecaris-Boekhandel: **Serge Budahazi**

Afgevaardigde Waalse Gewest: **Denise Remi**

2de Plaatsvervanger: **Rudolf D'Hondt**

Secretaris: **Lieve Opgenhaffen**

**Commissie van Beroep - benoemd voor de duur van 1 jaar:**

**Robert De Troyer, Guido Hoste, Guy Lejeune, Liene Liyanta & Georgette Swaelens**

Door het ontslag van Arlette Schreiber werd het mandaat van 3de Plaatsvervanger toegekend aan **Yella Stanisavliévitch**.



## Loge Witte Lotus

Algemene Ledenvergadering 31 mei 2012

Loge Witte Lotus hield, net als de voorgaande jaren, haar Algemene Ledenvergadering. De stemresultaten voor de voorziene mandaten werden als volgt ingevuld:

Voorzitter: **Sabine Van Osta**

Hoofdredacteur: **Lieve Opgenhaffen**

Webmaster: **Jan De Smedt**

1ste Rekencommissaris: **Helmut Vandersmissen**

We wensen alle leden te danken voor hun inzet en inbreng het afgelopen werkingsjaar en wensen alle verkozenen heel veel succes in hun functie.



**Loge Witte Lotus - Lezingen op zondagochtend van 11:00u tot 13:00u**

**Locatie: OC Katrinahof - Fromentinstraat 1 - 2050 Antwerpen Linkeroever**

	September 2012	Geen zondaglezing !!!
30/09/2012	Landdag 2012	Vrijheid in Verantwoordelijkheid Locatie: Koningsteen - Kapelle-op-den-Bos
	Oktober 2012	Geen zondaglezing !!!
04/11/2012	Sabine Van Osta	Het Christendom volgens de Theosofie
02/12/2012	Hugo Cardon	M. Nussbaum en de Phaedrus van Plato
06/01/2013	Guido Hoste	Een kabbalistische kijk op de mens als microkosmos
03/02/2013	Mintze Vandervelde	H.P.B en het Electrisch Universum
03/03/2013	Hans Janssen	Esoterisch Christendom
07/04/2013		In voorbereiding
05/05/2013	Christian Vandekerkhove	Sri Aurobindo en de Moeder



Zondaglezingen: Vrijwillige bijdrage  
Info: (0486) 631 997 en (0476) 879 968

*Iedereen is van harte welkom!*

**Loge Witte Lotus - Studieklassen op donderdagavond van 20:00u tot 22:00u**

**Locatie: Milisstraat 22 - 2018 Antwerpen**

1ste donderdag van de maand	Grondbeginselen der theosofie - C. Jinarajadasa
2de donderdag van de maand	Vivekachudamani - Sjankara
3de donderdag van de maand	De sleutel tot de theosofie - H.P. Blavatsky
4de donderdag van de maand 27 september 2012 25 oktober 2012 22 november 2012	Toegepaste Theosofie: esoterie - Eric Dumeunier <i>De zeven stralen</i> <i>De Hiërarchie</i> <i>Open forum</i>
5de donderdag van de maand	Vrij onderwerp

**Vrijheid van denken**

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap. Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn

leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen. Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Meningingen of opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.



## Loge Witte Lotus

Zondaglezingen gaan door in het Katrinahof - Fromentinstraat 1 - 2050 Antwerpen  
Alle andere activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen



### Kalender september 2012

MA	DI	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
					1	2 GEEN LEZING
3	4	5	6 GRONDBEGIN- SELEN THEO- SOFIE	7	8	9
10	11	12	13 VIVEKACHU- DAMANI	14	15	16
17	18	19	20 DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE	21	22	23
24	25	26	27 TOEGEPASTE THEOSOFIE: ESOTERIE	28	29	30 LANDDAG 2012

### Kalender oktober 2012

MA	DI	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
1	2	3	4 GRONDBEGIN- SELEN THEOSOFIE	5	6	7 GEEN LEZING !!!
8	9	10	11 VIVEKACHU- DAMANI	12	13	14
15	16	17	18 DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE	19	20	21
22	23	24	25 TOEGEPASTE THEOSOFIE: ESOTERIE	26	27	28
29	30	31				

Loge Witte Lotus - september 2012

02/09/2012 Geen lezing !!!  
06/09/2012 Grondbeginselen der Theosofie  
13/09/2012 Ethiek: Vivekachudamani  
20/09/2012 De sleutel tot de Theosofie  
27/09/2012 Toegepaste Theosofie: Esoterie  
30/09/2012 Landdag 2012

**Noteer alvast:** Belgische Theosofische Vereniging: 2de Algemeene Ledenvergadering op zaterdag 01/09/2012

Loge Witte Lotus - oktober 2012

04/10/2012 Grondbeginselen der Theosofie  
07/10/2012 Geen lezing !!!  
11/10/2012 Ethiek: Vivekachudamani  
18/10/2012 De sleutel tot de theosofie  
24/05/2012 Toegepaste Theosofie: Esoterie

Voor meer informatie omtrent de programma's kunt u terecht op (0476) 879 968 en (0486) 631 997.

## De Belgische Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging werd opgericht te New York op 17 November 1875. Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), India. Zij is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft afdelingen in vele landen over de hele wereld.

In Europa is een Internationaal Theosofisch Centrum gevestigd te Naarden (Nederland). In België zijn er loges te Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Luik. Zij organise-

ren met grote regelmaat voordrachten en studiebijeenkomsten en sommige, waaronder die in Brussel en Antwerpen, beschikken tevens over een uitgebreide bibliotheek. De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen en hen te stimuleren in hun zoekproces naar waarheid.

Loge Antwerpen werd opgericht in 1899. Loge Witte Lotus was tot voor kort de

jongste loot uit de Belgische Theosofische familie. Opgericht in 2006, beoogt deze Loge eveneens een aantrekkingspool te zijn voor zoekers naar en onderzoekers van waarheid.



*“Hij die op het Pad is bestaat niet voor zichzelf, maar voor anderen; hij heeft zichzelf vergeten, om hen te kunnen dienen.”*

*Drie wegen, één Pad - ISBN 90-6175-088-1  
Aan de voeten van de Meester - p222*