



Het Witte Lotusblad

Belgische Theosofische Vereniging vzw
Loge Witte Lotus



Jaargang 1 - Nummer 2
November 2006



Colofon:

Maandblad

Versijnt niet in juli en augustus.

Verantwoordelijke uitgever :
Jan Jelle Keppler
p/a Veldstraat 40
2060 Antwerpen

Alle activiteiten gaan door in
Milisstraat 22,
2018 Antwerpen,
tenzij anders vermeld.

In dit nummer:

De drie doelstellingen	1
De Jikoji tempel van Jodo-Shinshu	2
Activiteiten Loge Antwerpen	3
Activiteiten Loge Witte Lotus Vermelding in The Theosophist	4
Kalender	5
Landdag op 23 september 2007 Vrijheid van denken De Belgische Theosofische Vereniging Nog te verwachten...	6

De drie doelstellingen

De Theosofische Vereniging (Adyar) kent de volgende doeleinden:

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw (Adyar)

Loges te Antwerpen



Loge Antwerpen

Bijeenkomsten - secretariaat:
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Telefoon: (03) 827 43 62 of (03) 272 58 53

Website : <http://tvlabes.spaces.live.com>
E-mail : tvla.be@hotmail.com
PCR 000-0142226-24 tnv Belgische Theosofische Vereniging vzw

Loge Witte Lotus

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Secretariaat: Veldstraat 40, 2060 Antwerpen
Telefoon: (0486) 631 997 of (0476) 867 401

Website: <http://spaces.msn.com/wittelotusbelgium>
E-mail: witte.lotus@hotmail.com
KBC 736-0013927-23 tnv Vandekerkhove & Van Osta & Keppler



De Jikoji tempel van Jodo-Shinshu

Verslag van een bezoek

Jan Jelle Keppler

De studenten aan de Faculteit voor Vergelijkende Godsdienswetenschappen worden samen met hun docent Hindoeïsme ontvangen in de tempel aan de Pretoriastraat 68 te 2600 Antwerpen-Berchem. Het ontvangst comité bestaat uit Martine Strubbe, onze docent Boeddhisme en Fons Martens, de voorzitter van het Centrum voor Shin Boeddhisme vzw te Antwerpen.

Allen betreden de eigenlijke tempel, die zich op het gelijkvloers bevindt in de voorste en middelste kamer van een gewoon herenhuis, nadat zij hun schoenen in de gang hebben laten staan, dus op kousenvoeten. Dit is om respect te tonen voor het feit dat men een heilige plaats betreedt en symboliseert ook het idee dat men het wereldse dat bezoedeld is met het slijk der aarde buiten laat en als het ware thuis komt in een meer geestelijke wereld.

In de tempel ligt een nogal donker gekleurd vast oosters tapijt en er zijn kussens waarop de aanwezigen gaan zitten. Tegen de achterwand van de middelste kamer staat een met bladgoud verguld houten Boeddha beeld, waarvan de delen die niet door de kleding bedekt zijn niet verguld zijn. Boven het beeld hangt een vergulde hemel of baldakijn, die uit vele onderdelen bestaat waarin zich zeer kunstig uitgesneden bloem motieven en ander versierselen bevinden. Er branden kaarsen en wierook en er staat een vaas met bloemen. Deze drie zaken symboliseren volgens Martine en Fons, die een uitleg geven over het ontstaan en functioneren van de Shin school, de drie juwelen, die telkens wanneer men de tempel binnen treedt uit beleefdheid gegroet worden. Het licht van de bran-

dende kaarsen staat voor de Boeddha. De wierook staat voor de leer of de Dharma. En de bloemen symboliseren de Shanga of de broederschap van de mensen die behoren tot deze school.

Het Reine Land of Jodo-Shinshu Boeddhisme behoort tot het Mahayana Boeddhisme. De voorloper daarvan was het Teravada Boeddhisme, dat eerder bedoeld was voor monniken, die zich konden afzonderen van de wereld. In het Mahayana Boeddhisme kan iedereen zich verdienstelijk maken.

De naam van de tempel is Jikoji, wat tempel van licht en mededogen betekent en er binnen wordt een Japanse vorm van Boeddhisme beoefend. Men leest van rechts naar links en het rechtse 'ji' teken is de benaming die gegeven wordt aan een tempel. Het teken 'ko' wordt vertaald met 'licht' en het tweede 'ji' teken wordt vertaald met 'mededogen'.

Het in het begrip 'Reine Land' vervatte idee komt overeen met het Christelijke idee van 'Het Koninkrijk Gods' of 'De Hemel op Arde'. De praktijk die deze religie inhoudt bestaat uit het focussen op het geboren worden in het reine land door de voortdurende herhaling van de naam van Boeddha. Deze praktijk is reeds vroeg in India ontstaan en vanaf de eerste eeuw in de Christelijke jaartelling naar China en later naar Japan gegaan. In de 13de eeuw werd deze school daar door Shin Ram Shonin gesticht, die een rechte lijn van wijding kan aantonen tot aan de Boeddha.

De oprichter zei, dat ieder mens de Boeddha natuur heeft en verlichting kan realiseren en dat het enige wat daarvoor

nodig is vertrouwen is (faith in het engels). Dit is uitzonderlijk, omdat in het Boeddhisme veelal de nadruk wordt gelegd op studie en meditatie. Deze zijn volgens de Shin Boeddhisten alleen nodig als voorbereiding. Maar, net als de boer, die zijn akker heeft bewerkt en ingezaaid en de zeeman, die in zijn bootje op een stille zee dobert, beiden moeten vertrouwen hebben, de één dat het zaad zal ontkiemen, groeien en vrucht dragen en de ander, dat de wind zal opsteken.

De aanwezigheid van een Boeddha beeld in de tempel is niet als zodanig functioneel of strikt noodzakelijk. De stichter zelf en de beroemde non Ren Yon Sho, die 200 jaar later leefde zeiden beiden, dat in een tempel niet een beeld moest staan, maar een tekening. Nog beter was het de zes Chinese tekens, die op z'n Japans worden uitgesproken en het volgende willen zeggen: 'Ik vertrouw mij toe aan het licht.' Indien er toch een Boeddha beeld is, dan kan dat als geschikt middel dienen om tot het Boeddhischchap en het 'reine land' te komen, net zoals de vruchten, die vaak in schalen naast het beeld worden gelegd ook een geschikt middel daartoe zijn.

"In het Mahayana Boeddhisme kan iedereen zich verdienstelijk maken."



Het beeld van Amida uit het Centrum voor Shinboeddhisme aan de Pretoriastraat in Berchem

"Vertrouwen is geen blind geloven, het is geen intellectuele berekening noch een emotionele houding. Het is een overgave van het 'ik', zonder meer."

Anoniem

Witte Lotus lezing op zondag 12/11/06

Het "Reine Land" Boeddhisme door Martine Strubbe

De Leer van de Boeddha biedt een diepgaand inzicht in de oorzaken van het lijden en de mogelijkheden tot opheffing ervan. Het is dit psychologische aspect dat grote aantrekkingskracht uitoefent op Westerlingen. Daarnaast heeft de Leer ook een diep religieus karakter. Door het ontwikkelen van de rol van de 'bodhisattva' in het mahayana - boeddhisme kwam dit religieuze aspect meer op de voorgrond te staan.

Na een korte inleiding tot de leer van de Boeddha, wordt een overzicht geboden van de manieren waarop de bodhisattva kan functioneren in het leven van de volgeling.

Loge Antwerpen op zondagochtend van 11:00 tot 13:00



19/11/2006	Het helen en genezen van de Ziel in de wereld	Ronald Engelse
17/12/2006	Jonang-pa: de herboren overleveringslijn uit het Tibetaans Boeddhisme	Sabine Van Osta
21/01/2007	Symbologie (met diaprojectie)	Paul Zwollo
18/02/2007	Vivekananda	Monique Peeters
18/03/2007	De Boom des Levens	Guido Hoste
15/04/2007	Vergeving	Jacqueline Monsecour
13/05/2007	Het hinkelspel	Bernard Camerlinck
17/06/2007	Bezoek aan het geboortehuis van mevr. Blavatsky (Reisverslag)	Jan Jelle Keppler

Vrijwillige bijdrage - Info:03 827 43 62 / 03 272 58 53

Bijzonder programma 02/12 - 03/12

Tweede meditatieweekend met Ineke Vrolijk:
Heldere aandachtigheid van lichaam en zintuigen

Vanuit een Theosofische invalshoek kunnen we leren dat in onze bewustzijnsstroom verschillende waarnemingsaspecten aanwezig zijn. Om deze te leren kennen is introspectie of meditatie nodig. Er zijn verschillende vormen van meditatie, met ieder hun eigen methode en doel.

In deze reeks van begeleide meditatiesessies, gaan we in detail in op de methode van het ontwikkelen van mindfulness = heldere aandachtigheid. Een meditatievorm die ons kan helpen om de maskers en verduisteringen waarmee we gewoon-

lijk naar onszelf, anderen en de wereld om ons heen kijken te doorzien, waardoor er meer ruimte komt voor verandering en de heldere aandachtigheid in het hier en nu waar ook Krishna-murti over spreekt.

In december is de "Heldere aandachtigheid van lichaam en zintuigen" aan de beurt. Bedoeling is om ervaring op te doen in het stil en aandachtig verblijven in het lichaam en zich volledig bewust te worden van hetgeen zich in dat lichaam afspeelt. De zintuigen spelen bij die bewustwording een belangrijke rol en daarom is het eveneens van

belang om met dezelfde beoefening van heldere aandachtigheid ook hun werking bewust te observeren en te doorzien.

Op 27 en 28 januari staat de vervolgsessie gepland met als thema "Heldere aandachtigheid van de primaire gevoelens, houdingen en emoties". Op 24 en 25 maart is "Heldere aandachtigheid en inhoud van het denken" aan de beurt.

De reeks wordt afgesloten op 19 en 20 mei 2007 met als onderwerp "Heldere aandachtigheid in de 4 voertuigen en het denken".

Tijdens iedere meditatieweekend wordt uiteraard de nodige inleiding en meditatieinstructie gegeven, maar de nadruk van iedere dag ligt wel degelijk op de beoefening zelf, met aansluitend evaluatie ervan.

Gezien de opbouw ervan, wordt het programma als één geheel beschouwd dat best in zijn geheel wordt gevolgd.

Vrijwillige bijdrage. Soep en Koffie: 5,00 € per dag (deelnemers brengen zelf hun boterhammen mee, vegetarisch belegd natuurlijk)

Ineke Vrolijk was drie jaar voorzitter van de Theosofische Vereniging Nederland en is al vele jaren medebestuurder van de loge Arnhem, waar zij ook de bibliotheek beheert.

Zij volgt studies en meditatie trainingen van Gehlek Rimpoché binnen de Tibetaanse Gelugpa

Traditie en verschillende studies bij de godsdienstfilosoof Daniël van Egmond over Filosofie, Theosofie en de Kabbalah.

Zij geeft cursussen, trainingen en lezingen in heel Nederland en Vlaanderen.

Dagindeling

- 10.00u Opening - koffie/thee
- 10.30u Toelichting meditatie
- 13.00u Lunchpauze
- 14.00u Toelichting meditatie en aansluitend praktisch en uitwisseling van bevindingen
- 16.30u Einde

Praktisch:

Meld je aan vóór 15/11
Minimum 10 deelnemers

Contact:

Bernard Camerlinck
0495 230 130

"Men moet hard werken, zijn eigen strijd leveren, en met zijn eigen Zelf worstelen om zulk een grote hoogten te bereiken."

S.S. Varma, Leringen over leerlingchap

Loge Witte Lotus op zondagochtend van 11:00 tot 13:00

12/11/2006	“Reine Land” Boeddhisme	Martine Strubbe
10/12/2006	Margareta Porete	Sofie Sweygers
14/01/2007	Karma	Ali Ritsema
11/02/2007	Nog in voorbereiding	
11/03/2007	Theosofie en vrouwenemancipatie	Iris Catteeuw
08/04/2007	Spiritualiteit en muziek	Jan De Smedt
13/05/2007	Geen lezing te voorzien	
10/06/2007	De dood parapsychologisch bekeken	Christian Vandekerkhove



Vrijwillige bijdrage - Info: +32 (0476) 867 401 en +32 (0486) 631 997

Bijzondere vermelding in The Theosophist



In het septembernummer van **The Theosophist**, het blad van The Theosophical Society Adyar, kunnen we het volgende lezen:

“A new Lodge is being chartered in Antwerp, which is part of the Belgian Section. This is a small Section and it is hoped that it will be able to grow stronger with new efforts.”

In het Nederlands :

“Een nieuwe loge heeft haar charter gekregen in Antwerpen, dat onderdeel is van de Belgische Sectie. Dit is een kleine Sectie, en we hopen dat zij onder impuls van nieuwe inspanningen sterker mag worden”

Op deze manier werd de geboorte van onze nieuwe loge wereldkundig gemaakt in de internationale theosofische wereld.

Lezing Witte Lotus op 10/12

Margareta Porete en «Le miroir des âmes simples»

Radicale mystiek in conflict met de Inquisitie. Door Sofie Sweygers



Margareta Porete

Margareta Porete was een Franse mystica en werd rond 1250 geboren in Le Hainault bij Cambrai.

Historici geloven dat ze begijn was, een vrouwelijke leken-gemeenschap die geen geloften aflegde maar zich wijdde aan naastenliefde. Historisch onder-

zoek toont haar oorsprong aan uit twee religieuze bewegingen: (1) mystiek in de kloosters en (2) “vita apostolica” of apostolisch leven. Vrouwen konden immers geen priester worden.

Belangrijk in deze bewegingen waren profetieën en evangelisatie. Binnen dit theologisch kader konden vrouwen hun spiritualiteit vrij beleven, en het begijn-schap tot bloei komen.

Toch vielen deze vrouwen ten prooi aan de Inquisitie omdat ze zich buiten elke kerkelijke controle hielden, daar ze spiritualiteit buiten de clerus en de kerkelijke autoriteit beleefden: ze schreven in de volkstaal, en niet in het Latijn.

Margareta Porete publiceerde haar werk «Le miroir des âmes simples» rond 1290.

Daarin stelde ze dat de contemplatieve liefde tot God voor de ziel geen missen, gebeden of iets anders behoefde. Zoals andere mystici vond ze dat een ziel die de Goddelijke Eenheid bereikte geen kerkelijk gezag nodig had en deel uitmaakte van de hogere Kerk van de Geest.

Conflicten met de kerkelijke autoriteiten konden dus niet uitblijven.

«Le miroir des âmes simples» werd door de bisschop van Cambrai in de ban geslagen in 1300.

Ze werd na een proces door de Inquisitie geëxcommuniceerd en tot de brandstapel veroordeeld op 1 juni 1310.

(vertaald uit het Engels: <http://courseweb.stthomas.edu/medieval/julian/Marguerite.htm>)



«Le miroir des âmes simples»
(fragment)

Activiteiten in Antwerpen

Alles heeft plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Kalender november 2006

MA	DI 19:30-22:00	WO 20:00-22:00	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
		1 De zeven Stralen G. Hodson	2 Geschiedenis van de Theosofische Vereniging	3	4	5
6 10:00-12:00 Lam Rim 12:00-14:00 Esoterische astrologie	7 De Geheime Leer Blavatsky	8 De zeven Stralen G. Hodson	9 Overpeinzin- gen Marcus Aurelius	10	11	12 Lezing "Reine Land" Boeddhisme door Martine Strubbe
13	14 De Geheime Leer Blavatsky	15 De zeven Stralen G. Hodson	16 Vertaalklas Ancient Wisdom Annie Besant	17	18	19 Lezing Het helen en genezen van de Ziel in de wereld door Ronald Engelse
20	21 Bron van Occultisme De Purucker	22 De zeven Stralen G. Hodson	23 Zanoni Bulwer-Lytton	24	25	26
27	28 Bron van Occultisme De Purucker	29 De zeven Stralen G. Hodson	30 Vertaalklas Ancient Wisdom Annie Besant			

Kalender december 2006

MA	DI 19:30-22:00	WO 20:00-22:00	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
				1	2 Meditatie- weekend Ineke Vrolijk Zie pagina 3	3 Meditatie- weekend Ineke Vrolijk Zie pagina 3
4 10:00-12:00 Lam Rim 12:00-14:00 Esoterische astrologie	5 De Geheime Leer Blavatsky	6 De zeven Stralen G. Hodson	7 Geschiedenis van de Theosofische Vereniging	8	9	10 Lezing Margareta Porete door Sofie Sweygers
11	12 De Geheime Leer Blavatsky	13 De zeven Stralen G. Hodson	14 Overpeinzin- gen Marcus Aurelius	15	16	17 Lezing Jonang-Pa Boeddhisme door Sabine Van Osta
18	19 Lichtfeest	20 De zeven Stralen G. Hodson	21 Vertaalklas Ancient Wisdom Annie Besant	22	23	24
25	26	27 De zeven Stralen G. Hodson	28 Zanoni Bulwer-Lytton	29	30	31



Loge Witte Lotus

02/11 Geschiedenis Theosofische vereniging
09/11 Overpeinzingen - Marcus Aurelius
12/11 "Reine Land" Boeddhisme (door Martine Strubbe)
16/11 Vertaalklas Ancient Wisdom - Annie Besant
23/11 Zanoni - Bulwer-Lytton
30/11 Vertaalklas Ancient Wisdom - Annie Besant

07/12 Geschiedenis Theosofische vereniging
10/12 Margareta Porete (door Sofie Sweygers)
14/12 Overpeinzingen - Marcus Aurelius
21/12 Vertaalklas Ancient Wisdom - Annie Besant
28/12 Zanoni - Bulwer-Lytton

Voor meer informatie omtrent de LWL programma's kunt u terecht op + 32 476 867 401 en + 32 486 631 997.

A Loge Antwerpen

Eerste maandag 10:00 tot 12:00 - Lam Rim
Eerste maandag 12:00 tot 14:00 - Inzichten in esoterische astrologie
Eerste en tweede dinsdag 19:30 tot 22:00 - studie van "De Geheime leer" door H.P. Blavatsky
Derde en vierde dinsdag van 19:30 tot 22:00 - studie van "Bron van Occultisme" door G. De Purucker (niet op 26/12)
Woensdag van 20:00 tot 22:00 - studie van "De zeven Stralen" door G. Hodson
19/11 Het helen, en genezen van de Ziel in de wereld (door Ronald Engelse)
17/12 Jonang-Pa: de herrezen overleveringslijn uit het Tibetaans Boeddhisme (door Sabine Van Osta)
19/12 Lichtfeest

Voor meer informatie omtrent het programma van Loge Antwerpen kunt u terecht op de nummers 03 827 43 62, 03 272 58 53, en voor het woensdagavondprogramma op het nummer 03 774 13 76

"Zolang wij niet de volledige achtergrond van iets kennen, zal ons oordeel slechts half zijn."

Anoniem

Landdag op 23 september 2007

“Ethiek als brug tussen Oost en West”

Loge Witte Lotus heeft de eer en het genoegen alle leden van de Belgische Theosofische Vereniging uit te nodigen op de Landdag die zal doorgaan op zondag 23 september 2007.

Deze nationale bijeenkomst gaat in op het thema “Ethiek als brug tussen Oost en West” met meerdere sprekers die verschillende aspecten hiervan zullen belichten, en aangepaste muzikale omlijsting.

Simultaanvertaling naar het Nederlands en het Frans wordt voorzien, zodat iedereen de lezingen makkelijk kan volgen.

In de mate dat het nieuwe nationaal centrum van de Belgische Theosofische Vereniging op het Geuzenplein in Brussel klaar is om deze activiteit te herbergen wordt een alternatieve locatie verwogen in de omgeving van Antwerpen.

Meer details over de Landdag worden later verstrekt, maar het is nuttig deze datum nu reeds aan te kruisen in je agenda.



Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen.

Instemming met haar drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Mening en opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin

aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.

De Belgische Theosofische Vereniging (Adyar)

De Theosofische Vereniging werd opgericht te New York op 17 November 1875. Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Madras), India. Zij is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft afdelingen in bijna alle landen van de wereld.

In Europa is een Internationaal Theosofisch Centrum gevestigd te Naarden (Nederland).

In België zijn er loges en afdelingen te Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Luik. Zij organiseren met grote regelmaat voordrachten en studiebijeenkomsten en sommige, waaronder Antwerpen, beschikken tevens over een uitgebreide bibliotheek. De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen en hen te stimuleren in hun zoekproces naar waarheid.

Loge Antwerpen werd opgericht in 1899.

Loge Witte Lotus is op dit ogenblik de jongste loot uit de Belgische Theosofische familie. Opgericht in 2006, beoogt deze Loge eveneens een aantrekkingspool te zijn voor zoekers naar en onderzoekers van waarheid.



Te verwachten in een volgende nieuwsbrief...

Deze nieuwsbrief is altijd iets om naar uit te kijken, in een volgend nummer komt zeker aan bod:

- Achtergrond bij het Lichtfeest van 19/12/06
- Verslag van een bezoek aan Breendonk
- Interviews met mensen die (in)direct met het Theosofisch gedachtegoed te maken hebben
- Een bijdrage over diverse religieuze stromingen
- ...