

Het Witte Lotusblad

Belgische Theosofische Vereniging vzw
Loge Witte Lotus



Jaargang 2 - Nummer 2
Februari 2007



Colofon:

Maandblad

Verschijnt niet in juli en augustus.

Verantwoordelijke uitgever :
Jan Jelle Keppler
p/a Veldstraat 40
2060 Antwerpen

Alle activiteiten gaan door in
Milisstraat 22,
2018 Antwerpen,
tenzij anders vermeld.

In dit nummer:

De drie doelstellingen
BTV-Adyar loges te Antwerpen

Geschiedenis: S.U. Zanne en de
Cosmosofie

Geschiedenis: Papus en de T.V.

Activiteiten Loge Witte Lotus
Bestuursverkiezingen Loge Antwerpen
Papus en de T.V. (vervolg)

Activiteiten Loge Antwerpen
Vrijheid van denken
De Belgische Theosofische Vereniging
Nog te verwachten...

Kalender februari - maart 2007

1
2
3
4
5
6

De drie doelstellingen

De Theosofische Vereniging (Adyar) kent de volgende doeleinden:

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw (Adyar)

Loges te Antwerpen



Loge Antwerpen

Bijeenkomsten - secretariaat:
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Telefoon: (03) 827 43 62 of (03) 272 58 53

Website : <http://tvlabespaces.live.com>
E-mail : tvla.be@hotmail.com
PCR 000-0142226-24 tnv Belgische Theosofische Vereniging vzw

Loge Witte Lotus

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Secretariaat: Veldstraat 40, 2060 Antwerpen
Telefoon: (0486) 631 997 of (0476) 867 401

Website: <http://spaces.msn.com/wittelotusbelgium>
E-mail: witte.lotus@hotmail.com
KBC 736-0013927-23 tnv Vandekerkhove & Van Osta
& Keppler



Uit de studie-avond: Geschiedenis van de Theosofische Vereniging

S. U. Zanne en de Cosmosofie

Christian Vandekerkhove

Lang voor Rudolf Steiner zijn beweging Antroposofie noemde als tegenhanger van de Theosofie, had S.U. Zanne, wellicht met gelijkaardige motieven, zijn filosofie Cosmosofie genoemd.

De Cosmosofie noemt zichzelf de antithese van de Theosofie¹.

S.U. Zanne, pseudoniem voor Henri (alias Auguste) Vandekerkhove (Kanegem, 15/10/1838 - Mâcon, 24/3/1923), had oorspronkelijk de naam in de Franse taal geformuleerd in de spelling Cosmosophie.

Het is een der meest complexe esoterische systemen, met een even ingewikkeld taalgebruik, waarbij iedere pagina nieuwe neologismen introduceert.

“Elk wezen “Asatar” is een spirituele energie, een “IK- W E T - G E L O O F - I N - ZICHZELF” (MOI-LOI-SOI-FOI-EN-SOI), die in de loop van zijn opeenvolgende incarnaties zijn eigen spirituele evolutie volgt, in organismen, die onderhevig zijn aan de wetten van de fysieke evolutie”²

Een vereenvoudiging van zijn multicorporaliteit ziet er uit als volgt:

	Ut		
Atun	Asatar	Geest	Goddelijke Vonk
	Asmah	Ziel	
	Ud of Mum	Lichaam	

Cosmosofisch schema

Deze tabel is samengesteld uit losse gegevens verspreid uit zijn verschillende geschriften en privaatscursussen. Er kan hier zeker geen aanspraak worden gemaakt op volledigheid of juistheid. De tabel is louter als documentatie bedoeld.

Deze vrij excentrieke esoterische leraar werd geboren uit eenvoudige ouders, maar beroemde zich op een voor-naam voorgelacht. Langs vaders kant zou zijn familie door Boudewijn van Vlaanderen in de adelstand zijn verheven wegens prestaties tijdens de vierde kruistocht. Deze adellijke titel was reeds jaren terug uit de familie verdwenen. Langs moeders zijde zou hij uit een rabbijnse familie afstammen, de familie Cohen, die, door fouten in de bevolkingsdienst onder de triviale naam Coene ingeschreven staat.

Zijn eerste prestaties als auteur betreffen journalistieke pogingen in de grote dagbladen van zijn tijd. Meestal worden zijn artikels echter niet ondertekend en zijn ze dus moeilijk te traceren.

Enkele werden teruggevonden, handelend over zijn luchtvaart-experimenten en spiritistische verschijnselen.

In 1864 publiceert hij een novelle: Een Zomerlief.

Daarna vertrekt hij naar Amerika.

Daar zou hij H.P.Blavatsky hebben ontmoet.

Voor haar heeft hij geen goed woord over, hoewel hij haar boeken bewondert en hoog acht.

Het is tijdens dit eerste verblijf in de Verenigde Staten dat hij zijn eerste paranormale ervaring heeft.

Terug in België schrijft hij een toneelstuk: De Vrouwenhater, een psychologische studie. Desondanks zou hij zelf later een pionier van het feminisme worden. Dit stuk krijgt succes en wordt bekrond.

In plaats van zijn literaire carrière uit te bouwen, vertrekt hij terug naar Amerika. Hier neemt hij alle klussen aan karwijen aan om aan de kost te komen, tot hij verneemt dat manuele krachten worden gevraagd voor de uitbouw van de Pacific Railway die in die tijd wordt aangelegd. Hij laat zich aanwerven en trekt naar het Westen. Het leven is zwaar: hard werken, af en toe een gevecht met de Indianen, scalpeerscènes en een weg banen, dwars door wouden en brousse...

Maar zijn goed humeur laat hem niet los en tijdens de rustpauzen tekent hij als ontspanning. Een ingenieur die dit opmerkt, promoveert hem tot tekenaar van de werven.

Van deze faciliteiten maakt hij gebruik om tijdens de rustpauzen schetsen te maken van de vogels in hun vlucht. Hij legt logaritmetafels aan om bepaalde verhoudingen vast te leggen, waarmee hij later zijn ontwerpen voor vliegtuigen zal maken.

Zijn avonturen in Amerika brengen hem in New York, Boston, New Orleans, maar ook in Texas, op sterven na dood in de woestijn. Dan wordt hij weer meer dan een jaarlang leraar in een college, klokkenhersteller, magnetiseur, enzovoort.

In Europa is hij ooit vaatwasser geweest in hotels, ploegbaas in een zoutmijn bij de Schotse grens en een uitstekend boekhouder in verschillende bedrijven. Zanne is bovendien een verdienstelijk kunstschilder. Zo heeft hij zalen met fresco's versierd, een aantal schilderijen gemaakt en tarotkaarten ontworpen.

Tijdens een spiritistische séance verschijnt een vrouw, ontstaan uit een lichtend eivorm, die naast hem komt te staan, hem bij de arm neemt en zich bekend maakt als zijn zusterziel, reeds eerder ontmoet in een vroeger leven.

Vervolg op pagina 4

Lezing Loge Antwerpen op 18/02

“Vivekananda”

Door Monique Peeters

Vivekananda werd geboren op 12 januari 1863 te Calcutta en stierf op 4 juli 1902. Als leerling van Sri Ramakrishna kreeg hij onderricht in de Advaita. Na enkele jaren als zwervend monnik te hebben doorgebracht, draagt zijn leraar hem op de schitterende leer van de Vedanta aan de mensheid te verkondigen. Zo vertrekt hij in september 1893 naar Amerika om er tijdens het “Parliament of Religions” te Chicago, de opdracht van zijn leraar op schitterende wijze uit te voeren.



Swami Vivekananda, Chicago, Oktober 1893

Vivekananda zei: “Ik heb een boodschap voor het Westen zoals Boeddha een boodschap had voor het Oosten.” Hij zag ook een dubbele taak voor zich: Indië het geld en materieel goed brengen dat de Westerse beschaving heeft verworven en aan het Westen de geestelijke schatten van Indië doorgeven. Een eerlijke ruil en broederlijke steun wederzijds.

Vivekananda stortte het zaad van de Veda's uit in de uitgestrektheid van de braakliggende zielenakkers en laat de regen van Ramakrishna's liefde vloeien over het zaad dat intuïtief gezift en pasklaar gemaakt

werd door Vivekananda voor het Amerikaanse publiek.

Vivekananda zei: “Indien ik erin slaag om mijn leven één enkel mens te helpen zijn vrijheid te veroveren, dan zal mijn moeite niet tevergeefs zijn geweest.”

Monique Peeters zal deze lezing illustreren met verschillende teksten van Vivekananda om de reikwijdte van het ruime bewustzijn en tezelfdertijd de diepe, menselijke gevoelens van deze mens-god tot ons te laten doordringen. Zo kunnen wij ons, althans een beetje, herkennen in onze zoektocht

Uit de studie-avond: Geschiedenis van de Theosofische Vereniging

De strijd tussen de dissident Papus en de TV zorgt voor een stroomversnelling in de Franse esoterische beweging (deel 1)

Christian Vandekerkhove

Dr. Gérard Encausse (La Coruña, Spanje, 13/7/1865 - Parijs, 25/10/1916), wel eens genoemd de Balzac van het occultisme, waarvan de esoterische carrière, zeker in het begin, nauw met de theosofische vereniging was verweven. Zijn pseudoniem Papus, de genius van de geneeskunde, haalde hij uit het Nuctemeron, een apocrief boek van Apollonius van Tyana, dat hij had leren kennen uit de werken van Eliphas Levi.

In het lenen van een nomen mysticum uit het Nuctemeron zouden velen hem navolgen. Voorbeelden zijn: Marc Haven (genius van de waardigheid), ps. voor Dr. Emmanuel Lalonde (de broer van de grote filosoof André Lalonde), Abel Haatan (genius die de schatten verbergt), Phaldor (genius der orakels), Butatar (genius der berekeningen), Baglis (genius van maat en evenwicht), Rosabis (genius der metalen), Saïr (genius van het stibium der wijzen) en tenslotte Salilus (de genius die de deuren ontsluit). Dit is een mooie illustratie van de impact dat Papus had op zijn omgeving.

De beweging van Papus is niet zonder meer een dochter van de theosophie te noemen, hoewel de geschiedenis van beide bewegingen erg verweven is.

Nochtans is zijn relatie met de theosophie van groot belang in ons invloedsdossier. Zijn beweging had eind 19de eeuw een even groot impact in de wereld en misschien een groter in Europa dan de Theosofische Vereniging. We mogen niet vergeten dat Papus auteur is van 160 boeken en stichter van een aantal tijdschriften, waarvan sommige nu nog bestaan. De buitenlandse leden van zijn verenigingen stichtten in eigen land en in hun eigen taal een aantal tijdschriften en verspreiden folders, waarvan de oplages ons enkel kunnen doen dromen. Zeker als het gaat om landen, waarin de spirituele beweging door het communisme mondood is gemaakt. Bovendien heeft hij enkele bewegingen in het leven geroepen, die nu nog internationaal van belang zijn in de esoterische scène. (een voorbeeld hiervan is het Martinisme, dat samen met alle dochters en kleindochters misschien 100.000 leden telt)

Zijn eerste publieke jaren waren ook sterk met de Theosofische Vereniging verweven.

Papus werd in 1882 geïnitieerd in het Martinisme door Henri Delaage. In hoeverre deze inwijding daadwerkelijk of symbolisch moet

worden gezien, is moeilijk te zeggen. Wat vast staat, is dat Papus ongeveer 17 jaar oud was. Over de initiatie van Delaage worden dezelfde vragen gesteld. Delaage wordt verondersteld te zijn geïnitieerd door Jean Antoine Chaptal, zelf geïnitieerd door Louis-Claude de Saint-Martin. Maar Chaptal is gestorven in 1832 en Delaage geboren in 1825.

De fase van samenwerking

Papus was ook een tijdlang lid van de Theosofische Vereniging.

De hevige strijd tussen Papus en de theosophie was niet enkel een doctrinaire strijd (Westerse school vs. Oosterse school), doch vooral een egostrijd. Zeker wat Papus betreft!

Oorspronkelijk ging de strijd enkel tussen Papus en HPB, later werd ook AB hierin betrokken.

Beide partijen wilden zo veel mogelijk leden en sympathisanten voor zich winnen. Hierbij werden niet altijd de edelste methodes gehanteerd.

De manier waarop deze strijd werd gestreden, kan voor een stuk worden afgeleid uit volgende chronologie:

Het was omstreeks 1887 dat Papus in contact kwam met Felix-Krishna Gaboriau, uitgever van het theosofische tijdschrift "Le Lotus Rouge". Het is eveneens in dat jaar, zegt zijn zoon, dat Papus zich actief met het occultisme gaat bezighouden.

Over die ontmoeting lezen we een voorzichtig relaas in "Le Lotus" van januari 1888

"Conférence Encausse. - le 14 décembre nous avons entendu à "L'Union française de la Jeunesse", une conférence faite par un jeune professeur de physiologie, sur... Les Sciences occultes et la Franc-Maçonnerie au XIXe siècle". Hij vertelt in zijn verslag dat Papus eveneens over alchemie heeft gesproken en zelfs een exemplaar van « Le Lotus » aan het publiek heeft getoond. Papus kende dus het blad reeds voor hun ontmoeting.

In oktober 1887 wordt Papus lid van de door Drammard en Gaboriau in juli opgerichte Franse tak Isis van de Theosofische Vereniging. Deze tak zou slechts 2 jaar bestaan.

Papus werkt mee aan het tijdschrift, geeft veel voordrachten in de Vereniging en laat er in die tijd zijn esoterische boeken uitgeven.

Het tijdschrift van Gaboriau was overigens het enige dat de eerste artikels van Papus, Stanislas de Guaita en Barlet durfde op te nemen en dan nog met redactionele annotaties!

Over deze redactionele noten beklaagt Papus zich bij de redactie in een brief, waarvan hij de publicatie eist. De redactie antwoordt hierop dat Papus de enige auteur is die hier problemen over maakt.

Er zijn echter nog een hoop andere problemen. Een gedetailleerde studie hiervan, zou interessant zijn voor de geschiedenis der Theosofische Vereniging, maar dat is niet wat ons hier bezig houdt; hier gaat het om het onderzoek naar de invloed van de Theosophie op de wereld.

In datzelfde jaar publiceert Papus L'occultisme contemporain, waarin hij over HPB zegt: *Initiéé en Orient; calomniée un peu partout; secrétaire de la Société et écrivain très distingué, est l'auteur d'un ouvrage admirable sur l'occultisme, intitulé Isis Unveiled.*

Op 16 september 1888 komen Olcott en Richard Harte naar Parijs om te trachten de problemen in de tak Isis op te lossen.

Op 17 september 1888 trekt Olcott het charter van Isis in en verleent een nieuw aan Hermes. Voorzitter wordt Arthur Arnould en Corr. Secr. Papus. Gaboriau zou hier uitgestapt zijn.

Er wordt ook gewag gemaakt van de negatieve uitlatingen van Gaboriau t.o.v. HPB in "Le Lotus"

Is het toevallig in oktober 1888 dat Papus zijn tijdschrift « L'Initiation » opricht. Het zou na een aantal jaar verdwijnen en in 1953, door zijn zoon Philippe Encausse weer worden gewekt. Tegenwoordig is het een respectabel tijdschrift, dat zowel qua vorm als inhoud zeer verzorgd is, mede door de bekwame leiding van directeur Michel Léger en hoofdredacteur Yves-Fred Boisset.

Die oprichting bleef natuurlijk niet ongemerkt bij de theosofen.

Gaboriau merkt op in zijn "Lotus", dat beide tijdschriften uiteindelijk hetzelfde programma hebben, behalve dat Papus vulgariseert. Gaboriau zegt bereid te zijn de strijd aan te vatten, want hij meent dat L'Initiation geen ander doel heeft dan de Lotus, nl. het verspreiden van de ware theosophie.

De dood van Isis kan deels te maken hebben met de financiële situatie van Gaboriau, die in de Lotus aankondigt wegens economische redenen niet met het tijdschrift te kunnen verder gaan.

Dit was dan ook het laatste nummer dat ooit verscheen.

Isis werd in ieder geval door Olcott zelf ontbonden, maar misschien op eigen verzoek?

Nog dezelfde maand wordt Le Lotus wordt opgevolgd door de Revue Théosophique (maart 1889).

In 1888 wordt de tak Hermes gesticht als opvolger van Isis. Papus was een der stichters, samen met 4 dissidenten van de tak Isis.

In maart 1889 schrijft HPB, hoewel onder de titel Signal de Danger, nog een beleefd en lovend artikel over Papus, *"notre frère et collègue, l'érudit secrétaire-correspondant de la S.T. Hermès"* en zijn zeer interessante voordracht, waarop ze slechts één aanmerking heeft: het door elkaar halen van de betekenissen van de woorden adept en ingewijde.

In het nummer van 21/8/1889 van de Revue Théosophique begint de boekbespreking van "Le Tarot des Bohémiens" van Papus nog met volgende lovende woorden:

"Il n'est guère d'occultiste en France à qui ne soit connue la figure sympathique du vaillant directeur de l'Initiation, de M.Papus"

Op 28/10/1889 geeft Papus, op de openingszitting van het werkingsjaar van Hermes, een voordracht over de menselijke hersenen in hun relatie tot de theosophie.

Op 18 december 1889 houdt Papus met zijn vrienden de openingszitting van zijn Groupe Indépendant d'Études Esotériques.

De meeste leden van de esoterische scène van Parijs zijn aanwezig. La Revue Théosophique geeft in haar nummer van 21 jan 1890 een lovend commentaar en wenst de nieuwe groep veel succes!

Deel 2 in een volgend nummer...

Loge Witte Lotus op zondagochtend van 11:00 tot 13:00

11/02/2007	Bahá'í	Bert Kersten
11/03/2007	Gelugpa in Oost-Tibet (ooggetuigenverslag)	Dagam Tsultrim
08/04/2007	Spiritualiteit en muziek	Jan De Smedt
13/05/2007	Geen lezing te voorzien	
10/06/2007	De dood parapsychologisch bekeken	Christian Vandekerkhove



Vrijwillige bijdrage - Info: (0476) 867 401 en (0486) 631 997

Uitslag van de verkiezingen op 3 januari 2007

Bestuursverkiezingen in de Loge Antwerpen

Eddy Doms, secretaris van de kiesverrichtingen

Aantal kiesbrieven	
Verzonden	20
Ontvangen	14

Functie	Kandidaat	Stemmen
Voorzitter	1. Liene Ong-Liyanta 2. Rama De Meester	14 0
Penningmeester	Monique Peeters	11
Secretaris	-	-
Bibliothecaris	Eddy Doms	14
Beheerder Gebouw	Antoine De Cleen	14
Plaatsvervanger	Niet vacant	

**Aan alle verkozenen veel
 geluk in hun werkzaamheden!**

Uit de studie-avond: Geschiedenis van de Theosofische Vereniging (vervolg van pagina 2)

S. U. Zanne en de Cosmofie

Christian Vandekerkhove

Wellicht de Suzanne die hem voor de rest van zijn leven inspireert en waaraan hij zijn pseudoniem S.U. Zanne ontleent. Hoewel enthousiast geëngageerd in de Vlaamse Beweging in zijn tijd, kiest hij als cultuureel voertuig voor zijn werk de Franse taal, verwant met de oertaal die hij in zijn astrokabbalah steeds heeft getracht te ontrafelen.

Op enkele Nederlandse en Engelse publicaties na, heeft hij zijn volledige werk in de Franse taal geschreven. Het resultaat van zijn studie van moderne en klassieke talen, astrologie, kabbalah, symboliek en paranormale verschijnselen, samen met zijn jarenlange denkwerk, heeft Zanne samengevat in 4 dikke boekwerken, die hij zelf uitgeeft op 36 exemplaren voor zijn naaste leerlingen drukt hij één katern per autocopist, een soort pre-stenciltechniek, die dan naar een dertigtal discipelen wordt rondgestuurd.

Dit duurt van 1900 tot 1906, in totaal zowat 2500 pagina's, geheel verlicht met symbolische tekeningen.

Deze boeken, die beter bekend staan als De Grote Cosmofie, vormen samen de basis van de Cosmofische beweging en zijn de voornaamste bron, waaruit al zijn andere - meestal postume - werken werden getrokken.

Het logo van deze beweging bevat de koninklijke spreuk "totum donec impleat orbem", "tot het heelal ervan vervuld zij".

Reeds op het Internationaal Spiritistisch en Spiritualistisch Congres in Parijs in september 1900 krijgt hij de gelukwensen van Papus voor zijn werk. Op dit congres was zelfs een Cosmofische afdeling!

Zijn werk staat op een literatuurlijst van de O.T.O.! Hij wordt geciteerd door Robert Amadou. Mgr. Jean Bricaud, primaat van de Gnostische Kerk en Soeverein Grootmeester van de Martinistenorde, publiceert verschillende artikelen van hem en een in memoriam in zijn tijdschrift Annales Initiatiques. Tegenwoordig vinden de naam van S.U.Zanne zelfs vermeld in een artikel over Rennes-le-Château!

Zanne wordt, samen met Alice Bailey beschouwd als de twee grote promotoren van het idee van Watermantijdperk, waarbij Zanne meer dan 10 jaar eerder met deze ideeën naar buiten trad dan Bailey.

Zijn relatie met de theosofie blijft twijfelachtig.

Hiervan getuigen volgende citaten:

-Wat nu volgt, is voor de theosofen³.

-Ik zal Isis Ontsluierd niet aanvallen, maar onderweg opkuisen⁴

Hoe dan ook, S.U.Zanne mag worden gerekend tot de voorlopers in de moderne esoterische cultuur. Hiermee staat hij broederlijk naast H.P.Blavatsky, Eliphas Levi, Péladan, F. Ch. Barlet, Papus, Stanislas de Guaita, Arthur Edward Waite, Lacuria en andere grote klassiekers.

Zijn werk is echter danig complex en cryptisch dat zijn leerlingen niet verder gaan dan hem lof te betuigen, doch nooit hebben getracht een synthese te maken van de Cosmofie.

prepublicatie fragment uit de metascriptie: *De invloed van de Theosofie op de Wereld, door Christian Vandekerkhove.*

Verwijzingen:

1. Zanne, S.U.: Principe et éléments de Cosmofie, s.d. (1909), p. 14-15
2. Ance, Eve-suzanne in haar voorwoord tot Zanne, S.U.: Principes et éléments d'Education Cosmofique. Elevage en stage d'âge d'enfance, Mâcon, Henri Petit, 1924, p. XVII
3. Grote Cosmofie, Uitgegeven in eigen beheer, 1900, deel I, p. 27.
4. Grote Cosmofie, Uitgegeven in eigen beheer, 1900, deel I, p. 49.

Loge Antwerpen op zondagochtend van 11:00 tot 13:00



18/02/2007	Vivekananda	Monique Peeters
18/03/2007	De Boom des Levens	Guido Hoste
15/04/2007	Vergeving	Jacqueline Monsecour
13/05/2007	Het hinkelspel	Bernard Camerlinck
17/06/2007	Bezoek aan het geboortehuis van mevr. Blavatsky (Reisverlag)	Jan Jelle Keppler

Vrijwillige bijdrage - Info:03 827 43 62 / 03 272 58 53

Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen.

Instemming met haar drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Mening en opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin

aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.

Kalender

Interessante data binnenkort:

17/02/1926

Eerste officiële viering Adyarsdag.

17/02/1847

Geboorte Charles Webster Leadbeater.

19/02/1904

Geboorte van Rukmini Devi Arundale.

De Belgische Theosofische Vereniging (Adyar)

De Theosofische Vereniging werd opgericht te New York op 17 November 1875. Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Madras), India. Zij is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft afdelingen in bijna alle landen van de wereld.

In Europa is een Internationaal Theosofisch Centrum gevestigd te Naarden (Nederland).

In België zijn er loges en afdelingen te Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Luik. Zij organiseren met grote regelmaat voordrachten en studiebijeenkomsten en sommige, waaronder Antwerpen, beschikken tevens over een uitgebreide bibliotheek. De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen en hen te stimuleren in hun zoekproces naar waarheid.

Loge Antwerpen werd opgericht in 1899.

Loge Witte Lotus is op dit ogenblik de jongste loot uit de Belgische Theosofische familie. Opgericht in 2006, beoogt deze Loge eveneens een aantrekkingspool te zijn voor zoekers naar en onderzoekers van waarheid.



Te verwachten in een volgende nieuwsbrief...

Deze nieuwsbrief is altijd iets om naar uit te kijken, in een volgend nummer komt zeker aan bod:

- Interviews met mensen die (in)direct met het Theosofisch gedachtegoed te maken hebben
- Een bijdrage over diverse religieuze stromingen
- ...

Activiteiten in Antwerpen

Alle activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Kalender februari 2007

Kalender maart 2007

MA	DI 12:00-14:00 20:00-22:00	WO 20:00-22:00	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
			1 GESCHIEDENIS VAN DE THEOSOFISCHE VERENIGING	2	3	4
5	6 ESOTERISCHE ASTROLOGIE DE GEHEIME LEER BLAVATSKY	7 DE ZEVEN STRALEN G. HODSON	8 OVERPEINZIN- GEN MARCUS AURELIUS	9	10	11 LEZING BAHÁ'Í DOOR BERT KERSTEN
12	13 DE GEHEIME LEER BLAVATSKY	14 DE ZEVEN STRALEN G. HODSON	15 VERTAALKLAS ANCIENT WISDOM ANNIE BESANT	16	17	18 LEZING VIVEKANANDA DOOR MONIQUE PEETERS
19	20 BRON VAN HET OCCULTISME G. DE PURUC- KER	21 DE ZEVEN STRALEN G. HODSON	22 ZANONI BULWER- LYTTON	23	24	25
26	27 BRON VAN HET OCCULTISME G. DE PURUC- KER	28 DE ZEVEN STRALEN G. HODSON				

MA	DI 12:00-14:00 20:00-22:00	WO 20:00-22:00	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
			1 GESCHIEDENIS VAN DE THEOSOFISCHE VERENIGING	2	3	4
5	6 ESOTERISCHE ASTROLOGIE DE GEHEIME LEER BLAVATSKY	7 DE ZEVEN STRALEN G. HODSON	8 OVERPEINZIN- GEN MARCUS AURELIUS	9	10	11 LEZING GELUGPA IN OOST-TIBET DOOR DAGAM SULTRIM
12	13 DE GEHEIME LEER BLAVATSKY	14 DE ZEVEN STRALEN G. HODSON	15 VERTAALKLAS ANCIENT WISDOM ANNIE BESANT	16	17	18 LEZING DE BOOM DES LEVENS DOOR GUIDO HOSTE
19	20 BRON VAN HET OCCULTISME G. DE PURUC- KER	21 DE ZEVEN STRALEN G. HODSON	22 ZANONI BULWER- LYTTON	23	24	25
26	27 BRON VAN HET OCCULTISME G. DE PURUC- KER	28 DE ZEVEN STRALEN G. HODSON	29	30	31	

Loge Witte Lotus

- 01/02 Geschiedenis Theosofische vereniging
- 08/02 Overpeinzingen - Marcus Aurelius
- 11/02 Lezing Bahá'í (door Bert Kersten)
- 15/02 Vertaalklas Ancient Wisdom - Annie Besant
- 22/02 Zanoni - Bulwer-Lytton

- 01/03 Geschiedenis Theosofische vereniging
- 08/03 Overpeinzingen - Marcus Aurelius
- 11/03 Gelugpa in Oost-Tibet (door Dagam Sultrim in het Engels met vertaling)
- 15/03 Vertaalklas Ancient Wisdom - Annie Besant
- 22/03 Zanoni - Bulwer-Lytton

Voor meer informatie omtrent de Loge Witte Lotus programma's kunt u terecht op (0476) 867 401 en (0486) 631 997.

Loge Antwerpen

- Eerste dinsdag 12:00 tot 14:00 - Esoterische astrologie, meer info via Dea Delbrouck op (02) 479.63.42
- Eerste en tweede dinsdag 20:00 tot 22:00 - studie van "De Geheime leer" door H.P. Blavatsky
- Derde en vierde dinsdag van 20:00 tot 22:00 - studie van "Bron van Occultisme" door G. De Purucker
- Woensdag van 20:00 tot 22:00 - studie van "De zeven Stralen" door Geoffrey Hodson

- 18/02 Lezing Vivekananda (door Monique Peeters)

- 18/03 De Boom des Levens (door Guido Hoste)

Voor meer informatie omtrent het programma van Loge Antwerpen kunt u terecht op de nummers (03) 827 43 62, (03) 272 58 53, en voor het woensdagavondprogramma op het nummer (03) 774 13 76

"Zoals artsen altijd hun instrumenten bij de hand hebben voor onverwachte ingrepen, zo moet ook gij uw stelregels steeds gereedhouden om te kunnen zien welke zaken goddelijk en welke menselijk zijn, terwijl ge u bij dit alles wat ge doet, hoe gering ook, steeds voor ogen houdt hoezeer goddelijke en menselijke zaken met elkaar verweven zijn. Want ge zult een menselijke taak nooit tot een goed einde brengen wanneer ge geen verband legt met het goddelijke, of omgekeerd."

Marcus Aurelius—Overpeinzingen, pagina 38