



# Het Witte Lotusblad

Belgische Theosofische Vereniging vzw  
Loge Witte Lotus

BELGIE/BELGIQUE  
P.B./P.P.  
2060 ANTWERPEN  
STUIVENBERG  
BC 30217

Jaargang 2 - Nummer 4  
April 2007



## Colofon:

Maandblad

Verschijnt niet in juli en augustus.

Verantwoordelijke uitgever :  
Jan Jelle Keppler  
p/a Busken Huetstraat 5  
2050 Antwerpen

Alle activiteiten gaan door in  
Milisstraat 22,  
2018 Antwerpen,  
tenzij anders vermeld.

## In dit nummer:

- De drie doelstellingen  
BTV-Adyar loges te Antwerpen 1
- Spiritualiteit en muziek  
Eminent Theosophists CD-ROM  
Nieuw adres secretariaat Loge Witte Lotus 2
- Geschiedenis: Papsu & de T.V. (dl 3) 3
- Activiteiten Loge Witte Lotus  
Het lentefeest van Pasen-Pesach-Ostara 4
- Activiteiten Loge Antwerpen  
Vrijheid van denken  
De Belgische Theosofische Vereniging  
Nog te verwachten... 5
- Kalender april - mei 2007 6

## De drie doelstellingen

De Theosofische Vereniging (Adyar) kent de volgende doeleinden:

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

## De Belgische Theosofische Vereniging vzw (Adyar)

Loges te Antwerpen



### Loge Antwerpen

Bijeenkomsten - secretariaat:  
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen  
Telefoon: (03) 827 43 62 of (03) 272 58 53

Website : <http://tvlabespaces.live.com>  
E-mail : [tvla.be@hotmail.com](mailto:tvla.be@hotmail.com)  
PCR 000-0142226-24 tnv Belgische Theosofische Vereniging vzw

### Loge Witte Lotus

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen  
Secretariaat: Busken Huetstraat 5, 2050 Antwerpen  
Telefoon: (0486) 631 997 of (0476) 867 401

Website: <http://spaces.msn.com/wittelotusbelgium>  
E-mail: [witte.lotus@hotmail.com](mailto:witte.lotus@hotmail.com)  
KBC 736-0013927-23 tnv Vandekerkhove & Van Osta  
& Keppler



## Lezing Loge Witte Lotus op 08/04 Spiritualiteit en muziek

Jan De Smedt

*De mens heeft door de eeuwen heen steeds geprobeerd zijn spiritualiteit uit te drukken via muziek. Daarvoor gebruikte hij eerst de menselijke stem, daarna werden instrumenten gebruikt die na verloop van tijd een sacrale functie toebedeeld kregen. Zo werden bepaalde instrumenten voorbehouden voor mannen, en andere voor vrouwen.*

Het is zelfs zo dat deze instrumenten volgens hun vormen werden toebedeeld aan de verschillende elementen van de natuur.

Vanuit de oudheid werd later voor de elementen lucht, vuur, water en aarde aan deze instrumenten een speciale rol gegeven voor het verheerlijken van de schepping.

In heel de wereld, in alle vroegere beschavingen, speelt muziek een heel belangrijke rol in het beleven van spiritualiteit.

In de lezing van 8 april worden aan de hand van luistervoorbeelden geïllustreerd hoe door muziekstukken men kan spreken over een luisterbeurt, eerder dan over een spreekbeurt.



Een Zonnetrommel,  
[http://www.chinaculture.org/qb/en\\_artists/2004-04/07/content\\_47015\\_2.htm](http://www.chinaculture.org/qb/en_artists/2004-04/07/content_47015_2.htm)

Vermits het menselijke lichaam voor 70% uit water bestaat, is het zeer belangrijk om te beseffen dat een trilling – en dat is geluid – wordt doorgegeven via het sacrale gebeuren dat muziek is. Zo wordt de materie beïnvloed door de meest vluchtige van de zeven kunsten.

Aan de hand van allerlei fragmenten uit de muzieklitteratuur afkomstig van vele culturen zal worden bewezen dat de mens van oudsher spiritualiteit en muziek onlosmakelijk met elkaar verbindt.

Ook wordt ingegaan op het verrassende fenomeen dat geluid (en dus ook geordend geluid: muziek) de mens psychologisch beïnvloedt (en zoals al aangehaald ook fysisch); en men dus via muziek dichter bij spiritueel beleven kan komen.



Verschiede sacrale instrumenten  
<http://www.sunreed.com/OurMusic/Whistles.htm>

**"Het magische van de muziek is, dat zij erin slaagt ons heimwee te doen krijgen naar iets dat we nooit gekend hebben."**

Gilbert Cesbron, Frans schrijver (1913-1979)

## Eminent Theosophists

CD-Rom



EMINENT THEOSOPHISTS



**Price € 7,50**

This CD-Rom contains photographs and biographical notes of a number of Theosophists of distinction who made their own contributions and set an example to thousands of others to work for inner transformation, as well as better order and harmony in human society.

**Contact:**

Adyar Bookshop

The Theosophical Publishing House

Adyar, Chennai 600 020 - India

(+91-44) 2491 1338 & 2446 6613

Email: [tphindia@gmail.com](mailto:tphindia@gmail.com)

Er zijn ook andere CD's en DVD's te verkrijgen.

Neem contact op met je logevoorzitter voor meer informatie hierover.

**"Als de Weg wordt gevolgd, gebruikt men paarden om akkers te ploegen. Als de Weg niet wordt gevolgd, gebruikt men paarden om oorlog te voeren."**

Lao-Tse Chinees filosoof (+/- 600 v.C.)

Vanaf 01 maart 2007 is het secretariaat van de Loge Witte Lotus Antwerpen verhuisd:  
**Busken Huetstraat 5, 2050 Antwerpen**

Uit de studie-avond: Geschiedenis van de Theosofische Vereniging

## De strijd tussen de dissident Papus en de TV zorgt voor een stroomversnelling in de Franse esoterische beweging (deel 3)

Christian Vandekerkhove

*Deel 1 beschreef hoe Dr. Gérard Encausse (Papus) lid werd van de T.V. en aanvankelijk samenwerkte*

*Deel 2 ging in op de bittere strijd tussen beide partijen...*

### Geleidelijke verzoening en afstandelijk respect

Het is ook niet altijd en overall oorlog tussen beide bewegingen.

Cirgois, verantwoordelijke van de Martinistenorde in Argentinië, publiceert een brief, gedateerd 18 februari 1895, waarin hij vertelt dat ondanks de politieke en financiële crisis in zijn land er goed wordt gewerkt op spiritueel gebied. In de Martinistengroepen wordt onder meer theosofie bestudeerd en gewaardeerd.

Stilaan wordt de theosofie niet meer doodgezwegen of bespot in *Le Voile d'Isis* en *L'Initiation* en af en toe vinden we verwijzingen naar diverse theosofische tijdschriften. Ook worden bijdragen van Annie Besant en C.W. Leadbeater vaak gunstig besproken.

Toch wordt in *Le Voile d'Isis* van 3 juli 1895 nog uitgebreid verteld hoe William Quan Judge, die door Annie Besant werd beschuldigd de autoriteit van Olcott te ondermijnen en valse Mahatmabrieven te hebben geproduceerd, via stemming alvast van de Amerikaanse leden gelijk kreeg.

In hetzelfde nummer wordt ook vermeld dat het aantal boeken tegen HPB zich beginnen op te stapelen.

*Le Voile d'Isis* van 11 maart 1896 vermeldt in haar rubriek Echos volgende aankondiging:

*"C'est le docteur Pascal qui prend la succession d'Arthur Arnould dans la direction du Lotus Bleu. Nous sommes heureux, au point de vue général de la cause spiritualiste, que la Théosophie orientale soit représentée par le savant désintéressé et dévoué qu'est le Dr Pascal"*

Papus heeft er zich dus definitief mee verzoend dat er verschillende scholen zijn. Wanneer hij hier de TV "Oosterse Theosofie" noemt, impliceert dit, dat hij zijn eigen school ziet als de "Westerse Theosofie".

In het nummer van 27 mei 1896 wordt een voorzichtige aankondiging gemaakt van de geleidelijke vertaling in *Le Lotus Bleu* van de Geheime Leer in het Frans.

Tegelijk wordt een artikel van C.W. Leadbeater vermeld over het astral plan, maar

*"fort claire comme classification, mais qui ne nous semble pas vivifiée de cette sorte de vibration magnétique par quoi se manifeste une initiation réelle."*

*L'Initiation* van 3 juni 1896 begint met een editoriaal van Sédir, waarin hij naast enkele lovende woorden over de Lotus Bleu, de Martinist M. Bruni aanhaalt, die eveneens in de Lotus Bleu de noodzaak aangeeft van een wederzijdse verstandhouding tussen de discipelen van de Oosterse en de Westerse traditie.

Toch blijven deze bijdragen doorspekt met kritieken en zijn vaak neerbuigend van toon. Als voorbeeld geven we het commentaar op een artikel in *Le Lotus Bleu*, van de hand van Guymiot.

*"ce théosophie nous paraît un des rares écrivains vraiment originaux de l'école de Blavatsky"*



Papus (Dr. Gérard Anacle-Vincent Encausse (1865-1916) organizado por antonio carlos gomes de castro Terça-feira, Janeiro 11, 2005

© [http://www.misticismo.blogger.com.br/2005\\_01\\_09\\_archive.html#34629996](http://www.misticismo.blogger.com.br/2005_01_09_archive.html#34629996)

Op het Internationaal Spiritistisch en Spiritualistisch Congres, dat in een aantal scities was opgesplitst (Paris 16-27 september 1900) en waarvan Papus

algemeen secretaris was, zegt hij in zijn slotrapport, voorgelezen op de plechtige zitting van 27 september 1900.

*« Que dirai-je de la section théosophique?*

*Elle n'a pas de président d'honneur sur ce plan, parce quelle en a un dans tous les plans en la personne de H.P. Blavatsky que j'ai connu et pour laquelle, quoi qu'on dise je professe une réelle admiration.»*

Zoals in de economie de concurrentie uiteindelijk de consument ten goede komt, door de niet aflatende prestatiedrift die hieruit voortvloeit bij de verschillende strijdende partijen, zo zien we bij Papus op het moment dat hij de TV verlaat een aantal nieuwe initiatieven ontstaan.

Hij start dadelijk met de oprichting van verenigingen en tijdschriften. Net zoals de TV werkt hij ook met de structuur van "takken" die "charters" krijgen van het hoofdbestuur.

We kunnen enkel op het synchrone hiervan wijzen. Een causale band is natuurlijk moeilijker te bewijzen.

Wat vast staat is dat het ex-lid der Theosofische Vereniging Papus, zoals reeds gezegd, 160 boeken heeft nagelaten en een reeks verenigingen en tijdschriften heeft opgericht.

Zijn boeken werden verspreid in het Frans, Engels, Duits, Spaans, Portugees, Italiaans, Russisch, Tsjechisch, enzovoort.

Jammer dat Papus en de Theosofische Vereniging niet hebben kunnen samenwerken. Ze hadden voor een groot deel dezelfde doelstellingen, maar ook vaak dezelfde vijanden, nl. de materialistische wetenschap en de katholieke kerk, die zich beide in die tijd onwrikbaar fundamentalistisch opstelden. Sommigen stapten over van Papus naar de Theosofie, zoals Mr. Frans Wittemans en de kunstschilder Jean Delville. Ook in de andere richting werd overgestapt. Er waren ook veel dubbele lidmaatschappen.

Er moet hieraan wel worden toegevoegd dat een aantal jaar na de dood van al deze hoofdrolspelers beide bewegingen zeer vriendschappelijk en correct met elkaar omgaan.

Er zou moeten worden onderzocht hoe belangrijk de theosofische elementen zijn in het werk van Papus.

Wat op het eerste gezicht hierin al opvalt, zijn de begrippen als karma en reïncarnatie, de hylische pluraliteit en de multicorporaliteit. Ook op organisatorisch gebied (takken met charters kan Papus zich op de TV hebben geïnspireerd).

Een vraag blijft of de spanning tussen beide bewegingen gunstig of ongunstig is geweest voor de spirituele beweging.

*Het volledige artikel, met verwijzingen en bronnen is op onze site te vinden als PDF-bestand.*



*Le Tarot Des Bohemiens ; Le Clef Absolue De La Science Occulte ; Le Plus Ancien Livre Du Monde Door Papus, 1889 - Kaft © <http://www.sacred-text.com/tarot/tob/tob00.htm>*

**"De wijze wordt niet verrast door de dood. Hij is altijd gereed te vertrekken."**

*Jean de La Fontaine Frans schrijver (1621-1695) Uit: Fables (1668)*

## Loge Witte Lotus op zondagochtend van 11:00 tot 13:00

08/04/2007	Spiritualiteit en muziek	Jan De Smedt
13/05/2007	Geen lezing te voorzien	
10/06/2007	De Islam	Ben Siamar



Vrijwillige bijdrage - Info: (0476) 867 401 en (0486) 631 997

## Het lentefeest van Pasen - Pesach - Ostara

Guido Hoste

De oorsprong van de christelijke paasviering ligt in traditie van het joodse paasfeest. Pesach is een feest dat zeven dagen duurt en waarbij de joden de Exodus herdenken, de bevrijding uit de slavernij van Egypte, de tocht door het water en de woestijn naar het beloofde land. Hierin ligt het idee van 'bevrijding' besloten. Dit geldt ook voor het christelijke paasfeest, zij het vanuit een andere invalshoek. Christenen herdenken het lijden en de kruisdood van Jezus Christus, gevolgd door zijn opstanding uit de dood. Pasen behoort daarmee tot de traditie van de zoenoffers, de verzoening met het goddelijke en de spirituele ontwikkeling van de ziel door beproeving.

Vanaf de vierde eeuw nam de belangstelling voor de gebeurtenissen in de laatste dagen van Jezus' leven toe. Opvattingen over het toenmalige driedaagse paasfeest, het *Triduüm Sacrum* van goede vrijdag (lijden en sterven), stille zaterdag (grafrust) en paaszondag (opstanding), zijn terug te vinden in geschriften van Augustinus en Paus Leo de Grote.



De godin Ostara  
[http://www.rmichelson.com/Artist\\_Pages/Guay/Ostara.htm](http://www.rmichelson.com/Artist_Pages/Guay/Ostara.htm)

In de huidige rooms-katholieke liturgie, vastgelegd in het *Missale Romanum* tijdens het Tweede Vaticaans Concilie in 1970, begint het Paastriduüm met de avondmis van Witte donderdag en loopt tot en met de vespers van paaszondag, die valt op de eerste zondag na de eerste volle maan vanaf het begin van de lente (21 maart). De data van het christelijke en het joodse paasfeest kunnen het ene jaar soms dicht bij en het andere jaar soms ver uit elkaar liggen. Pesach wordt gevierd in de voorjaarsmaand Nisan (maart-april), te beginnen bij de vollemaansnacht. Het hele huis wordt grondig schoongemaakt, alle bestek wordt uitgekookt, het speciale Pesachservies wordt klaargezet en er wordt gegeten van voedsel die laat terugdenken aan de tijd van de uittocht, zoals bittere mierikswortel en ongedesemd brood (matzes).

De Engelse naam voor Pasen "Easter" en de Duitse naam "Ostern" zijn afkomstig van de Saksische godin van de dageraad, genaamd Eostre (Angelsaksisch) of Ostara (Noors/Germaans), dat beweging naar de opkomende zon betekent. Zij is een variant op de Assyrisch-Babylonische godin Ishtar, op de Semitische godin Astarte en op de Egyptische godin Aset, de oorspronkelijke naam van Isis. Van Ishtar is bekend dat in haar de aspecten van licht en donker in evenwicht worden gehouden. Op 21 maart, de lente-equinox, zijn dag en nacht even lang en zijn licht en duister in balans. Ostara is een maagdelijke godin die de wederopstanding van de natuur symboliseert en daarmee het begin van de lente aankondigt. Het lentefeest van Ostara werd in de oudheid meestal niet gevierd op het de dag van de lente-equinox zelf, maar op de

eerstvolgende volle maan.

Vaak ziet men naast Ostara afbeeldingen van een ei en van een haas. Hierin ligt de oorsprong van het paasei en de paashaas. De haas aan de voeten van de Germaanse godin van de vruchtbaarheid en van de lente was volgens de overlevering in eerste instantie gewoon

een ...kip. Zij zou namelijk een kip gehad hebben met een vervelend karaktertrekje: het beestje verborg de eieren voortdurend en dat pikte Ostara niet langer. Zij veranderde de kip in een haas, die de eitjes weer mocht gaan zoeken. Sindsdien zie je Ostara stevast afgebeeld met aan haar voeten een haas, ook een symbool van vruchtbaarheid. Etymologisch is ook de naam van het vrouwelijke vruchtbaarheidshormoon "Oestrogeen" afgeleid van deze vruchtbaarheidsgodin (symboliseren de paaseieren dan misschien Ostara's eierstokken?)

In de liturgie van Witte donderdag luiden tijdens het Gloria onophoudelijk de klokken en altaarschellen, waarna deze niet meer gebruikt mogen worden tot Pasen. Vandaar de katholieke traditie dat paaseieren door de klokken van Rome worden geworpen. De protestantse traditie wil dat de paashaas ze heeft verstoppt. Bij het joodse Pesach wordt op sederavond een hardgekookt ei neergelegd op een schotel, samen met de botjes van een lam. Dit staat symbool voor het offer dat de joden de avond voor de uittocht brachten. Ook in Slavische landen werden eieren als vruchtbaarheidssymbolen gebruikt bij lenterituelen. De traditie van het beschilderen van eieren in Slavische landen staat daar bekend als pisanki. Beroemd zijn de uitbundig met juwelen versierde



Een versierd Paasei  
<http://groups.msn.com/Nachtuilmagie/pasen.msnw>

paaseieren die Peter Carl Fabergé tussen 1885 en 1917 maakte voor de Russische tsaren. Ook gevlochten brood van zoet deeg is zeer symbolisch voor Ostara. De drie strengen van het deeg vertegenwoordigen de drie aspecten van de godin: maagd (jong meisje), moeder (vruchtbare vrouw) en crone (wijze vrouw).



De Christus met Paaslam  
<http://groups.msn.com/Nachtuilmagie/pasen.msnw>

Het lentefeest is een tijd van kosmische balans, wanneer de natuur en haar schepselen pendelen tussen rusten en ontwaken. De symboliek van vernieuwing en wedergeboorte leert ons potentiële energie te transformeren in nieuwe levenskracht, nieuwe creaties en nieuwe visies.

**"Het is eenvoudiger om tien boeken met filosofie te vullen dan één principe in praktijk te brengen."**

Lev Nikolajevitsj Tolstoj  
 Russisch schrijver (1828-1910)

## Loge Antwerpen op zondagochtend van 11:00 tot 13:00



15/04/2007	Vergeving	Jacqueline Monsecour
13/05/2007	Het hinkelspel	Bernard Camerlinck
17/06/2007	Bezoek aan het geboortehuis van mevr. Blavatsky (Reisverslag)	Jan Jelle Keppler

Vrijwillige bijdrage - Info:03 827 43 62 / 03 272 58 53

**"Een kleinen hamer, snel gedreven, heeft meer macht dan een swaer yser dat maer op den bout geleghd werdt."**

*Constantijn Huygens, Nederlands letterkundige (1596-1687)*

### Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen.

Instemming met haar drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Meningingen of opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin

aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.

### Kalender

*Interessante data binnenkort:*

**08/05/1891**

Witte Lotusdag

Overlijden H.P. Blavatsky

**11/05/1895**

Geboorte Jiddu Krishnamurti

**23/06/2007**

Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering in het nationaal hoofdkwartier

**23/09/2007**

Landdag in Antwerpen - thema: "Ethiek als brug tussen Oost en West"

### Witte Lotusdag

Een dag die door alle theosofen gevierd wordt, ongeacht van welke theosofische organisatie ze lid zijn. In haar testament vroeg Helena Petrovna Blavatsky dat haar vrienden, elk jaar op de verjaardag van haar overlijden, samen zouden komen en lezen uit *Het Licht van Azië* en uit de *Bhagavad-Gita*. Kolonel Henry Steel Olcott, toenmalig internationaal president, gaf deze dag de naam Witte Lotusdag omdat de lotussen in Adyar, op de eerste verjaardag van het overlijden van Blavatsky uitzonderlijk overvloedig bloeiden.

### De Belgische Theosofische Vereniging (Adyar)

De Theosofische Vereniging werd opgericht te New York op 17 November 1875. Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Madras), India. Zij is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft afdelingen in bijna alle landen van de wereld.

In Europa is een Internationaal Theosofisch Centrum gevestigd te Naarden (Nederland).

In België zijn er loges en afdelingen te Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Luik. Zij organiseren met grote regelmaat voordrachten en studiebijeenkomsten en sommige, waaronder Antwerpen, beschikken tevens over een uitgebreide bibliotheek. De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen en hen te stimuleren in hun zoekproces naar waarheid.

Loge Antwerpen werd opgericht in 1899.

Loge Witte Lotus is op dit ogenblik de jongste loot uit de Belgische Theosofische familie. Opgericht in 2006, beoogt deze Loge eveneens een aantrekkingspool te zijn voor zoekers naar en onderzoekers van waarheid.



### Te verwachten in een volgende nieuwsbrief...

Deze nieuwsbrief is altijd iets om naar uit te kijken, in een volgend nummer komt zeker aan bod:

- Verslag bezoek geboortehuis mevr. Blavatsky
- Bijdragen over religieuze feesten uit verschillende tradities
- Onze bijdrage aan het Olcott-jaar
- Interview met mensen die begaan zijn met spiritualiteit
- Informatie over de Landdag op 23 september 2007
- En nog veel meer
- ...

## Activiteiten in Antwerpen

Alle activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

### Kalender april 2007

MA	DI 12:00-14:00	WO	DO 20:00-22:00	VR 20:00-22:00	ZA	ZO 11:00-13:00
						1
2	3 ESOTERISCHE ASTROLOGIE DE GEHEIME LEER BLAVATSKY	4	5 GESCHIEDENIS VAN DE THEOSOFISCHE VERENIGING	6 DE ZEVEN STRALEN G. HODSON	7	8 LEZING SPIRITUALITEIT EN MUZIEK DOOR JAN DE SMEDT
9	10 DE GEHEIME LEER BLAVATSKY	11	12 OVERPEINZIN- GEN MARCUS AURELIUS	13 DE ZEVEN STRALEN G. HODSON	14	15 LEZING VERGEVING DOOR JACQUELINE MONSECOUR
16	17 BRON VAN HET OCCULTISME G. DE PURUCKER	18	19 VERTAALKLAS ANCIENT WISDOM ANNIE BESANT	20 DE ZEVEN STRALEN G. HODSON	21	22
23 30	24 BRON VAN HET OCCULTISME G. DE PURUCKER	25	26 ZANONI BULWER-LYTTON	27 DE ZEVEN STRALEN G. HODSON	28	29

### Kalender mei 2007

MA	DI 12:00-14:00 20:00-22:00	WO	DO 20:00-22:00	VR 20:00-22:00	ZA	ZO 11:00-13:00
	1 DE GEHEIME LEER BLAVATSKY	2	3 GESCHIEDENIS VAN DE THEOSOFISCHE VERENIGING	4 DE ZEVEN STRALEN G. HODSON	5	6
7	8 <b>Witte Lotus- dag</b>	9	10 OVERPEINZINGEN MARCUS AURELIUS	11 DE ZEVEN STRALEN G. HODSON	12	13 LEZING HET HINKEL- SPEL DOOR BERNARD CAMERLINCK
14	15 DE GEHEIME LEER BLAVATSKY	16	17 VERTAALKLAS ANCIENT WISDOM ANNIE BESANT	18 DE ZEVEN STRALEN G. HODSON	19	20
21	22 BRON VAN HET OCCULTISME G. DE PURUC- KER	23	24 ZANONI BULWER- LYTTON	25 DE ZEVEN STRALEN G. HODSON	26	27
28	29 BRON VAN HET OCCULTISME G. DE PURUC- KER	30	31 VERTAALKLAS ANCIENT WISDOM ANNIE BESANT			

#### Loge Witte Lotus

- 05/04 Geschiedenis Theosofische vereniging
- 08/04 Lezing Spiritualiteit en Muziek (door Jan De Smedt) zie pagina 2
- 12/04 Overpeinzingen - Marcus Aurelius
- 19/04 Vertaalklas Ancient Wisdom - Annie Besant
- 26/04 Zanoni - Bulwer-Lytton
  
- 03/05 Geschiedenis Theosofische vereniging
- 10/05 Overpeinzingen - Marcus Aurelius
- 17/05 Vertaalklas Ancient Wisdom - Annie Besant
- 24/05 Zanoni - Bulwer-Lytton
- 31/05 Vertaalklas Ancient Wisdom - Annie Besant

Voor meer informatie omtrent de Loge Witte Lotus programma's kunt u terecht op (0476) 867 401 en (0486) 631 997.

#### **A** Loge Antwerpen

- Eerste dinsdag 12:00 tot 14:00 - Esoterische astrologie, meer info via Hedwig Drieghe op (0499) 192 878
- Eerste en tweede dinsdag 20:00 tot 22:00 - studie van "De Geheime leer" door H.P. Blavatsky
- Derde en vierde dinsdag van 20:00 tot 22:00 - studie van "Bron van Occultisme" door G. De Purucker
- Vrijdag van 20:00 tot 22:00 - studie van "De zeven Stralen" door Geoffrey Hodson
  
- 15/04 Vergeving (door Jacqueline Monsecour)
  
- 08/05 Themaviering: Witte Lotusdag zie pagina 5
  
- 13/05 Het Hinkelspel (door Bernard Camerlinck)

Voor meer informatie omtrent het programma van Loge Antwerpen kunt u terecht op de nummers (03) 827 43 62, (03) 272 58 53, en voor het vrijdagavondprogramma op het nummer (03) 774 13 76

**"Hoe klein is het stukje grond waarop wij ronddolen. Overdenk dat alles en houd dan niets voor groot dan dit: Te handelen naar de wetten der natuur en te dragen wat het leven met zich brengt."**

*Marcus Aurelius—Overpeinzingen*