



# Het Witte Lotusblad

## Belgische Theosofische Vereniging vzw

### Loge Witte Lotus

BELGIE/BELGIQUE  
P.B./P.P.  
2000 ANTWERPEN  
GROENPLAATS  
BC 30217

Jaargang 2 - Nummer 5  
Mei 2007



#### Colofon:

Maandblad

Verschijnt niet in juli en augustus.

Verantwoordelijke uitgever :  
Jan Jelle Keppler  
p/a Busken Huetstraat 5  
2050 Antwerpen

Alle activiteiten gaan door in  
Milisstraat 22,  
2018 Antwerpen,  
tenzij anders vermeld.

#### In dit nummer:

De drie doelstellingen  
BTV-Adyar loges te Antwerpen

Onze bijdrage aan het Olcott-jaar (deel 1)

Wesak 28/05/1885 en de Boeddhistische Vlag  
Het Hinkelspel

Geschiedenis van de TV: Rudolf Steiner (dl 1)

Lezingen Loge Antwerpen & Loge Witte Lotus  
Vrijheid van denken  
De Belgische Theosofische Vereniging  
Nog te verwachten...

Kalender mei - juni 2007

## De drie doelstellingen

1  
2  
3  
4  
5  
6

De Theosofische Vereniging (Adyar) kent de volgende doeleinden:

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

## De Belgische Theosofische Vereniging vzw (Adyar)

### Loges te Antwerpen



#### Loge Antwerpen

Bijeenkomsten - secretariaat:  
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen  
Telefoon: (03) 827 43 62 of (03) 272 58 53

Website : <http://tvlabespaces.live.com>  
E-mail : [tvla.be@hotmail.com](mailto:tvla.be@hotmail.com)

PCR 000-0142226-24 tnv Belgische Theosofische Vereniging vzw

#### Loge Witte Lotus

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen  
Secretariaat: Busken Huetstraat 5, 2050 Antwerpen  
Telefoon: (0486) 631 997 of (0476) 867 401

Website: <http://spaces.msn.com/wittelotusbelgium>  
E-mail: [witte.lotus@hotmail.com](mailto:witte.lotus@hotmail.com)  
KBC 736-0013927-23 tnv Vandekerkhove & Van Osta  
& Keppler



## Onze bijdrage aan het Olcott-jaar (deel 1)

# Kolonel H. S. Olcott

Lieve Opgenhaffen

Op 17 februari 1907, om 07:17 uur, blies Kolonel Henry Steel Olcott zijn laatste adem uit. Overal in de wereld wordt jaarlijks, zijn heengaan herdacht.

Kolonel Olcott had een uitzonderlijk leven. De laatste decennia van zijn leven wijdde hij aan het helpen van de mensheid. Zijn gedachten en aspiraties bleven gericht op de taak die hij op zich had genomen. Zijn onvolkomenheden zijn vaak vermeld, maar zoals Blavatsky opmerkte: "Eén ding weet ik zeker – en mijn meester en de zijne weten het ook – hij heeft zijn best gedaan, en iemand kan niet meer doen dan dat."

### Levensloop

Henry Steel Olcott werd, op 2 augustus 1832 in Orange, New Jersey, geboren in een presbyteriaans gezin. Zijn eerste pogingen tot schrijven was de revisie van *The Descendants of Thomas Olcott*, waarvoor hij ook een nieuw voorwoord schreef.

Olcott volgde onderwijs aan het College of the City of New York en aan de Columbia University.

Toen in 1851 de zaak van zijn vader failliet ging, was hij noodgedwongen verplicht zijn studies stop te zetten. Hij verhuisde naar Ohio en ging inwonen bij zijn ooms. Hij werkte er twee jaar als boer tegen een aandeel in de winst. Zijn interesse voor de landbouw was gewekt en, door zijn ooms begon hij zich te interesseren voor het paranormale en het spiritisme.

Olcott keerde naar New York terug en studeerde landbouwkunde. In 1855 kreeg hij waardering voor zijn werk op de modelboerderij voor wetenschappelijke Landbouw in Newark, New Jersey en hij werd medeoprichter van een landbouwschool in Mount Vernon, New York. Hij werd een expert op het gebied van sorghum en imphee gewassen en schreef over dat onderwerp in 1858 een boek. Ook in Europa verrichtte hij landbouwkundig onderzoek. Als landbouwkundig correspondent trad hij in dienst bij de *Mark Lane Express* en de *New Yorkse Tribune*.

Bij het uitbreken van de Burgeroorlog ging Olcott vrijwillig bij het verbindingskorps in dienst. Hij maakte, onder generaal Burnside, de veldtocht in North Carolina mee. Na zijn herstel van dysenterie werkte hij vier jaar bij het Ministerie van Oorlog, als speciaal gevolmachtigde. Bij het New Yorkse Bureau voor Rekrutering en Uitbetalingen deed hij onderzoek naar fraude, corruptie en omkoperij.

Door zijn integriteit, doeltreffendheid en moed, werd hij tot 'Kolonel' bevorderd en hij kreeg een functie bij het Departement van Marine in Washington DC. Bij het onderzoek naar fraude bij de marinescheepswerven, kon hij het boekhoudsysteem verbeteren en de corruptie aanmerkelijk verminderen.

Toen Lincoln werd vermoord, werd Olcott benoemd in de speciale 'Commissie van Drie' om de moord te onderzoeken.

Na de oorlog, in 1865, nam Olcott ontslag en keerde naar New York City terug. Hij hernam zijn vroegere bezigheden niet, doch ging rechten studeren. In 1868 werd hij in New York, tot de Orde van Advocaten toegelaten. Hij boekte succes als specialist op het gebied van verzekerings-, douane- en belastingskwesaties.

In 1868 trouwde Olcott met Mary Epplee Morgan, bij wie hij vier kinderen kreeg. Twee kinderen stierven op zeer jonge leeftijd. Het huwelijk was niet gelukkig en tegen 1874 was hij met zijn vrouw een scheiding overeengekomen.

Zijn belangstelling voor experimentele psychologie en het occulte groeide. In 1874 las hij een artikel over spiritistische verschijnselen op de Eddy boerderij in Vermont en hij besloot zelf een onderzoek in te stellen. Het lukte hem een opdracht te krijgen van de *New Yorkse Sun*. De reeks artikelen wekte grote belangstelling en de *New Yorkse Daily Graphic* kon Olcott overhalen om nog twaalf artikelen te schrijven. Die kenden een groot succes en onderzoekers van verschijnselen in Europa en Amerika prezen zijn wetenschappelijke aanpak. Beide reeksen artikelen vormden de grondslag voor het werk *People from the Other World*, dat in 1875 zou verschijnen.



Het jaar 1874 was voor Olcott een keerpunt in zijn leven. Kort nadat hij een fervent aanhanger geworden was van het spiritisme, werd hij voorvechter van een aantal andere 'goede zaken'. Hij was tegen slavernij, een verdediger van de landbouwhervorming, vrouwenrechten en crematie.

Olcott had zich in New York gevestigd als advocaat en journalist. Tijdens een tweede verblijf op de Eddy boerderij, in oktober 1874, ontmoette hij Helena Petrovna Blavatsky. Heel snel werden ze vrienden. Blavatsky introduceerde hem bij haar leraren, adepten in occulte spirituele filosofie. In mei 1875 ontving hij zijn eerste brief van een van de meesters. Olcott werd neofiet in de Broederschap van Luxor. In november 1875 stichtte Blavatsky, samen met Kolonel Olcott en William Quan Judge, de Theosophical Society. Olcott werd gekozen als voorzitter en Blavatsky werd corresponderend secretaris.

Olcott zette zijn advocatenpraktijk

overdag verder en hij hielp Blavatsky met *Isis Ontsluierd* tot laat in de avond. Hij maakte een periode van training en discipline door. Toen *Isis* was uitgegeven (1877), troffen Blavatsky en Olcott voorbereidingen om naar India te gaan.

In 1879 vertrokken ze en bij hun aankomst in februari van dat jaar, vestigden ze zich in Bombay. In India moedigde Olcott de geleerden aan correcte vertalingen van Aziatische filosofische teksten te maken. Hij blies nieuw leven in oosterse geestelijke tradities, voornamelijk Hindoeïsme, Boeddhisme en Parsisme. In zijn vele voordrachten in heel India wees hij op de waarheid achter letterlijke interpretaties en rituelen. Hij spoorde de leden van iedere religie aan, de ethiek ervan in praktijk te brengen en de essentiële leringen tot een levende kracht in hun leven te maken.

Halverwege de jaren 1880 tot aan de dood van Blavatsky in 1891, begon Olcott haar te wantrouwen. Hij had het moeilijk, haar opvliegende temperament en de herhaalde kritiek te vergeven. De religieuze en humanitaire aspecten van hun opdracht lagen hem het meest ter harte. Hij was geen mysticus, geen occultist. De innerlijke doeleinden van de Society, en van Blavatsky en haar leraren,

waren voor hem buitengewoon moeilijk te vatten. Na de aanval van het echtpaar Coulomb en het daarop volgende Rapport van de Society for Psychical Research in 1885, besloot hij het openbare werk van de Theosophical Society te scheiden van verschijnselen en mahatma's.

Blavatsky, die ziek was, trad af als corresponderend secretaris. Ze vertrok, in maart 1885, naar Europa om haar gezondheid te herkrijgen en De Geheime Leer te schrijven. Olcott zette zijn werk in Azië verder. Hij gaf lezingen, richtte nieuwe afdelingen op en bracht de feiten van de Coulomb affaire in de openbaarheid. Hij ondervond veel tegenstand bij het besturen van de Society. Dit was deels te wijten aan de lange periodes van afwezigheid op het hoofdkwartier. Er waren personele en financiële moeilijkheden en er kwam ook kritiek op hem en op zijn handelingen. In haar verdediging van Kolonel Olcott, in 1889, zei Blavatsky echter: "Waar hij ook zal zijn, daar zal de T.S. zijn zolang hij leeft; zij die mij willen hebben, moeten hem hebben."

Olcott maakte zich steeds meer zorgen over de hoge achting en diepe eerbied die Blavatsky en haar werk ten deel vielen. Hij schreef zijn Old

Diary Leaves (Oude Dagboekbladen), ten dele om te bestrijden wat hij zag als een neiging tot heldenverering van Blavatsky. Zijn beschrijving van haar is vaak opzettelijk verre van vleidend. Volgens hem werd zijn rol ondergewaardeerd en de hare verkeerd voorgesteld.

Na de dood van Blavatsky waren kolonel Olcott - als voorzitterstichter, William Q. Judge - als vicevoorzitter van de TS en medehoofd van de Esoterische Sectie, en Annie Besant - als voorzitter van de Blavatsky Lodge in Londen en medehoofd van de Esoterische Sectie, de leidinggevende functionarissen. Kolonel Olcott zag de voorzitter als iemand die "zijn functie met strikte onpartijdigheid ten opzichte van volkeren, sekten en politieke stelsels uitoefent. Hij moet in Adyar wonen, de bibliotheek uitbreiden, The Theosophist in stand houden, het opvoedingswerk stimuleren . . . in Ceylon en Zuid-India, klaarstaan om alle delen van de wereld te bezoeken als de omstandigheden dat eisen, en de afgelegen afdelingen weven in het grootse gouden web van broederschap waarvan het centrum en de kern in Adyar zijn" (Toespraak tot de jaarlijkse Conventie, 1893).

Toch zouden al lang bestaande spanningen, in de persoonlijke sfeer en betreffende het beleid, tussen Olcott en Judge de conflicten versterken. In 1895 zouden deze tot de splitsing van de Society leiden. Kolonel Olcott zette zijn theosofische werk verder met Annie Besant. Hij reisde veel, hield voordrachten en stichtte nieuwe afdelingen.

Eind 1906 verwondde Olcott zich aan zijn been, toen hij in Europa aan boord van een schip zat. Hij keerde naar Adyar terug, waar hij op 17 februari 1907 aan een hartaanval overleed.

Henry steel Olcott was medeoprichter van de Theosophical Society en een van de eerste Amerikanen die Boeddhist werd. Hij heeft veel bijgedragen aan de Indische Renaissance in India en de heropleving van het Boeddhisme in Sri Lanka. Een eerste minister van Sri Lanka prees hem met de volgende woorden: "... een van de helden in de strijd voor onze vrijheid en een pionier van de huidige religieuze, nationale en culturele opbloei."

In zijn geboorteland Amerika werd minder gunstig over hem melding gemaakt. Tijdens zijn leven werd hij ooit, in de *New York Times*, omschreven als "een onvervalste schurk"...."een man beroofd van alle rede" wiens "krankzinnigheid onschuldig, doch jammer genoeg ongeeneeslijk is". In de *Dictionary of American Biography*, staat vermeld dat hij aanzien werd als "een gek, een schurk, en een ziener" en besluit dat hij waarschijnlijk "een beetje van alle drie" was.

Volgende keer: De Eddy-boerderij

## Wesak 28 april 1885: betekenis van de Boeddhistische vlag

Lieve Opgenhaffen

Op 28 april 1885 werd, in Sri Lanka, voor het eerst Wesak – Volle Maan Dag, als een officiële feestdag gevierd.

Hoewel niet iedereen dezelfde mening deelt over wie de Boeddhistische vlag heeft gecreëerd, kan toch algemeen aangenomen worden dat het een initiatief was van Kolonel Olcott.

Deze vlag werd voor het eerst gehesen op 28 april 1885, tijdens de Wesak viering. De betekenis ervan stond in de Seravati Sandaresa, een Sinhalese krant.

De Boeddhistische vlag is een symbool van vertrouwen en vrede. Een teken dat, voor de hele wereld, het Boeddhistisch geloof vertegenwoordigt.

De zes kleuren van de vlag vertegenwoordigen de kleuren van de aura van de Boeddha, op het moment dat hij de Verlichting bereikte, onder de Bodhiboom.

De horizontale strepen vertegenwoordigen de rassen van de wereld, die in harmonie leven.

De verticale strepen vertegenwoordigen eeuwige wereldvrede.

De kleuren symboliseren de perfectie van het Boeddhaschap en de Dharma.

Het *Blauwe licht* straalt vanuit haar van de Boeddha. Het symboliseert het Universele Mededogen voor alle wezens.

Het *Gele licht* straalt vanuit de epidermis van de Boeddha. Het symboliseert de Middenweg, welke alle uitersten vermijdt en evenwicht en vrijheid brengt.

Het *Rode licht* straalt vanuit het vlees van de Boeddha.

Het symboliseert de zegeningen die het beoefenen van de Leringen van de Boeddha met zich mee brengen.

en de lippen van de Boeddha. Het symboliseert de onaantastbare Wijsheid van de Leringen van de Boeddha.



De internationale Boeddhistische Vlag

De zesde kleur, de combinatiekleur, symboliseert vrede en harmonie tussen alle rassen van de hele wereld.

De gehele vlag vertegenwoordigt dat, ongeacht het ras, de nationaliteit, de status of de kleur, alle bestudeerde wezens het Boeddhaschap in zich bezitten.

Het *Witte licht* straalt vanuit de beenderen en de tanden van de Boeddha. Het symboliseert de zuiverheid van de Leringen van de Boeddha en de bevrijding die het met zich meebrengt.

Het *Oranje licht* straalt vanuit de hielen, de handpalmen

In 1952 werd de vlag door het Boeddhistisch Wereldcongres geaccepteerd als de Internationale Boeddhistische Vlag.

## Lezing Loge Antwerpen op 13/05/07 om 11u Het Hinkelspel

Bernard Camerlinck



©[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/e/e6/Magpie\\_hopscotch.jpg](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/e/e6/Magpie_hopscotch.jpg)

“De inhoud van het hinkelspel is zoek!” was de oorspronkelijke titel van de lezing, de vorm lichter nog...

Ik ga er nu geen tweehonderd woorden over schrijven, kom even luisteren. Ik ga mezelf overtuigen om twee uurtjes te vermaken om je komst aangenaam en verrassend te vullen.

Parallellen zullen gelegd worden tussen het hinkelspel, oorspronkelijk een kinderspel in navolging van oefeningen voor het Romeinse leger, en de Levensboom uit de Kaballah.



©<http://nl.wikipedia.org/wiki/Hinkelbaan>  
Foto vrij van rechten



De levensboom  
Eigen tekening door Guido Hoste

## Uit de studie-avond: Geschiedenis van de Theosofische Vereniging Rudolf Steiner, theosoof malgré lui (deel 1)

Christian Vandekerkhove

Rudolf Steiner (27 februari 1861 - 30 maart 1925) is de vader van de antroposofie (in vroegere geschriften gespeld: anthroposofie).

De grootsheid en de veelzijdigheid van Rudolf Steiner staan buiten discussie. Vriend en vijand moeten zijn visionaire, creatieve en innovatieve kwaliteiten erkennen.

Hoewel het enkel zijn relatie is tot de theosofie die ons hier aanbelangt, wil ik toch in kort Steiner en zijn werk introduceren.

Geboren als zoon van een jager, was Steiner zeer jong reeds geïnteresseerd in filosofie, wiskunde, fysica en scheikunde.

Hij heeft Goethe, Kant, Hegel, Fichte en Nietzsche doorgewerkt.

Naast deze formele vorming ontwikkelde hij een innerlijk schouwen, waarmee hij het onzichtbare exploreerde.

Het is steeds zijn bedoeling geweest, wat hij via buitenzintuiglijke weg kon waarnemen, via de wetenschappelijke methode te bevestigen. Hiertoe ontwikkelde hij een aantal technieken of gaf de eerste impuls aan anderen om dit te realiseren.

Steiner zette zijn eerste stappen in de Theosofische Vereniging in Wenen, bij Maria Lang, theosofe en vrouwen-rechtenpionier, ca. 1880.

Reeds bij zijn aansluiting bij de Theosofische Vereniging dacht Steiner het zelf beter te kunnen. In een brief zegt hij: "Misschien heb ik ongelijk, maar ik sta op het standpunt dat ik me bij de Theosophic Society mag aansluiten, dat ik de beweging, die HPB en A.Besant hebben ingeleid, boven H.P.Blavatsky en Annie Besant kan uitstijgen."

Steiner erkent de innerlijke vermogens van Annie Besant, maar...

"Ik merkte bij haar dat zij zeker recht had om vanuit haar eigen innerlijke beleving over de geestelijke wereld te spreken. Zij had dat innerlijke benaderen van de geestelijke wereld met de ziel. Alleen is dit later door uiterlijke doelen die zij aan zichzelf stelde, overwoerd."

Bij de studie van de antroposofie merken we enerzijds een relatief grote coherentie tussen de geschriften, maar tegelijk ook een irriterende vaagheid en een vrij ongedisciplineerde semantiek.

Deze kritiek vermindert in geen enkel opzicht de waarde van deze denkstroming die zichzelf "de geesteswetenschap" noemt.

Historisch wordt de antroposofie meestal beschouwd als een dochter van de moderne theosofie. Een groot deel van de gebruikte terminologie wijst ook in die richting.

Bovendien kan niet worden geloofchend dat de Oostenrijker en Goetheaan Dr. Rudolf Steiner lange tijd secretaris-generaal was van de Theosofische Vereniging in Duitsland.

De antroposofen verzetten zich vaak tegen deze voorstelling van de zaken.

Steiner was een onafhankelijk denker, zeggen ze, en een zeer begaafd helderziende.

Hij zag aanvankelijk de Theosofische Vereniging als een platform, van waaruit hij zijn persoonlijke onderzoekingen en ideeën aan de wereld zou kunnen doorgeven.



Rudolf Steiner ten tijde van zijn lidmaatschap van de TV  
[http://www.anthroposophie.net/steiner/bib\\_steiner\\_zeitafel.htm](http://www.anthroposophie.net/steiner/bib_steiner_zeitafel.htm)

In zijn ontstaansgeschiedenis van de Antroposofie zegt Frank Teichmann dat hij nauwelijks gewag maakt van de confrontatie met de Theosofische Vereniging, die het gehele tijdvak van 1907 tot 1913 omvat, omdat deze confrontatie slechts weinig heeft bijgedragen aan de innerlijke ontwikkeling van de antroposofie"

Zoals men weet, kwam er een breuk met de Theosofische Vereniging en met name met haar tweede internationale presidente, Dr. Annie Besant.

Rudolf Steiner stichtte zijn eigen beweging, de antroposofie, waarbij, zoals de naam zegt, de nadruk wordt gelegd op de wijsheid van het menselijke in plaats van de wijsheid van het Goddelijke. Net zoals bij de breuk tussen Papius en de Theosofische Vereniging is hier ook van belang de klemtuonverschuiving van het Oosten naar het Westen.

Marie Steiner, die hij overigens in theosofische kringen had ontmoet, verduidelijkt de breuk nog als volgt: "De Theosofen weigerden de inslag van de Westerse en Christelijke esoterie in haar oude en nieuwe vorm te accepteren".

Wie de bijdragen van Besant, Leadbeater, Wedgwood, Hodson en andere theosofen inzake Westerse en Christelijke esoterie bekijkt, moet deze uitspraak toch heel erg relativeren! (zie hoofdstuk: Religie)

Er waren nog andere principiële verschillen: de theosofie predikt nogal uitdrukkelijk de "vermogens" of

siddhi's te laten voor wat ze zijn, tenzij ze spontaan zouden opbloeien als gevolg van geestelijke groei, terwijl Steiner net het ontwikkelen van de vermogens aanraadt.

Zoals Steiner in zijn autobiografie vermeldt, heeft hij nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij in de Theosofische Vereniging de resultaten van zijn eigen onderzoekende schouwen naar voren zou brengen en toen in Berlijn in het bijzijn van Annie Besant de Duitse afdeling der Theosofische Vereniging werd opgericht, waarvan hij algemeen secretaris werd, moest hij de oprichtingszitting verlaten om in een andere zaal een voordracht te houden, waarbij hij uitdrukkelijk in de titel de woorden "een antroposofie" gebruikte.

Steiner wantrouwe de motieven der Theosofen. In zijn Geschiede und Bedingungen der anthroposophischen Bewegung im Verhältnis zur anthroposophischen Gesellschaft zegt hij: "Hun doelstellingen, hadden een achtergrond van Oosterse politiek en we kunnen in het werk van Blavatsky deze Hindoeïmpuls terugvinden om het Westen spiritueel te veroveren". Iets verder voegt hij er nog aan toe: "Meerdere invloeden hebben gespeeld. Bijvoorbeeld, India te bevrijden en haar aan Azië terug te geven, om een Aziatisch imperium te stichten, met de hulp van het Russisch Rijk."

Het grootste deel van de Duitse leden der Theosofische Vereniging volgden Steiner in deze afscheuring.

De Antroposofische Vereniging werd opgericht op de Kerstbijeenkomst van 1923.

Steiner zag in de Antroposofische Vereniging meer dan een vereniging: het was eerder een geestelijk wezen. Een egregoor?

In 1923, het jaar dus van de bewuste Kerstbijeenkomst, verklaarde Steiner in verschillende voordrachten dat de antroposofie in een diepere, esoterische zin, niet enkel een geestelijke leer is, maar vooral een levend wezen, dat deel van de bovenzinnelijke wereld uitmaakt.

Later op de Kerstbijeenkomst zelf, op 25 december, de dag waarop de grondsteenlegging van de Algemene Antroposofische Vereniging plaatsvond, richtte Steiner zich rechtstreeks tot dit geestelijk wezen en noemde het tweemaal bij haar naam Antroposofia

In zijn voordracht van 6 februari 1923 zegt Steiner:

"Tijdens de eerste fase verkeerde dus (...) de Antroposofische Vereniging in een soort embryonaal leven binnen de Theosofische Vereniging. (...) Zij had in die eerste fase haar heel bijzondere opgave. Zij had de opgave om in de eerste plaats tegenover datgene wat in de Theosofische Vereniging te vinden was - en dat was de opname van oeroude Oosterse wijsheden - de spiritualiteit te plaatsen van de Westerse beschaving met in het middel-

punt het mysterie van Golgotha"

In zijn autobiografie vertelt Steiner hoe het Theosofisch Congres van München in 1907, veel meer dan in de vroegere congressen van Londen, Amsterdam en Parijs, de nadruk ging leggen op het artistieke, het expressieve en de kracht van het woord. Hij vertelt verder dat een groot deel van de oude leden van de T.V. uit Engeland, Frankrijk en vooral uit Nederland ontevreden waren over de vernieuwingen van het congres in München. "Wat goed geweest zou zijn om te begrijpen - wat toen echter door bijna niemand werd gezien - was het feit dat met de antroposofische stroming iets van een geheel andere innerlijke orde werd gegeven, dan wat tot nu toe uit de Theosofische Vereniging sprak. In deze innerlijke houding lag de ware oorzaak van het feit dat de Antroposofische Vereniging niet kon voortbestaan als een deel van de theosofische." Uiteindelijk beïndigt hij dit relaas - en tegelijk ook zijn autobiografie - met de woorden "De meeste mensen zagen echter de grootste waarde in de absurditeiten die in de loop der tijd in de Theosofische Vereniging waren ontstaan en die tot eendelozige kibbelerijen hebben geleid."

De antroposofie erkent zowel een hylische pluraliteit als een multicorporele mens. Vooral dit laatste komt in de literatuur duidelijk naar voren.

Uit de antroposofische bronnen kunnen we verschillende multicorporele mensmodellen terugvinden, die op het eerste gezicht tegenstrijdig lijken, doch eerder verschillende benaderingen of accentverschuivingen zijn binnen hetzelfde model.

De mens heeft met het minerale rijk zijn fysieke lichaam gemeen, met het plantenrijk zijn etherlichaam en met het dierenrijk zijn astrale lichaam. Enkel de mens bezit een "ik", de geest.

Een model van 9-lagige multicorporaliteit vinden we in Steiners boek Theosofie, dat, ondanks zijn titel, evenwel eerder een antroposofisch beeld geeft dan een theosofisch.

Volgende keer meer uitleg, met modellen en schema's

**"De aarde schuilt in een korrel zand, het heelaal in een bloemblad puur, de oneindigheid in de palm van uw hand en de eeuwigheid in een uur."**

-William Blake

## Lezingen op zondagochtend van 11:00 tot 13:00 in Antwerpen



13/05/2007	Het hinkelspel	Bernard Camerlinck
17/06/2007	Bezoek aan het geboortehuis van mevr. Blavatsky (Reisverslag)	Jan Jelle Keppler

Vrijwillige bijdrage - Info: 03 827 43 62 / 03 272 58 53

10/06/2007	De Islam	Mohammed Ben Siamar
------------	----------	---------------------

Vrijwillige bijdrage - Info: (0476) 867 401 en (0486) 631 997

*“De wereld is als een spiegel: kijk er boos in en zij kijkt boos naar je terug; glimlach en zij glimlacht ook.”*

-ANONIEM



## Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen.

Instemming met haar drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Mening en opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin

aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.

## Kalender

Interessante data binnenkort:

08/05/1891

Witte Lotusdag

Overlijden H.P. Blavatsky

11/05/1895

Geboorte Jiddu Krishnamurti

23/06/2007

Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering in het nationaal hoofdkwartier

23/09/2007

Landdag in Antwerpen - thema: "Ethiek als brug tussen Oost en West"

## Witte Lotusdag

Een dag die door alle theosofen gevierd wordt, ongeacht van welke theosofische organisatie ze lid zijn. In haar testament vroeg Helena Petrovna Blavatsky dat haar vrienden, elk jaar op de verjaardag van haar overlijden, samen zouden komen en lezen uit *Het Licht van Azië* en uit de *Bhagavad-Gita*. Kolonel Henry Steel Olcott, toenmalig internationaal president, gaf deze dag de naam Witte Lotusdag omdat de lotussen in Adyar, op de eerste verjaardag van het overlijden van Blavatsky uitzonderlijk overvloedig bloeiden.

## De Belgische Theosofische Vereniging (Adyar)

De Theosofische Vereniging werd opgericht te New York op 17 November 1875. Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Madras), India. Zij is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft afdelingen in bijna alle landen van de wereld.

In Europa is een Internationaal Theosofisch Centrum gevestigd te Naarden (Nederland).

In België zijn er loges en afdelingen te Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Luik. Zij organiseren met grote regelmaat voordrachten en studiebijeenkomsten en sommige, waaronder Antwerpen, beschikken tevens over een uitgebreide bibliotheek. De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen en hen te stimuleren in hun zoekproces naar waarheid.

Loge Antwerpen werd opgericht in 1899.

Loge Witte Lotus is op dit ogenblik de jongste loot uit de Belgische Theosofische familie. Opgericht in 2006, beoogt deze Loge eveneens een aantrekkingspool te zijn voor zoekers naar en onderzoekers van waarheid.



## Te verwachten in een volgende nieuwsbrief...

Deze nieuwsbrief is altijd iets om naar uit te kijken, in een volgend nummer komt zeker aan bod:

- Verslag bezoek geboortehuis mevr. Blavatsky
- Bijdragen over religieuze feesten uit verschillende tradities
- Onze bijdrage aan het Olcott-jaar
- Interview met mensen die begaan zijn met spiritualiteit
- Informatie over de Landdag op 23 september 2007
- En nog veel meer
- ...

## Activiteiten in Antwerpen

Alle activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

### Kalender mei 2007

MA	DI 12:00-14:00 20:00-22:00	WO	DO 20:00-22:00	VR 20:00-22:00	ZA	ZO 11:00-13:00
	1 DE GEHEIME LEER BLAVATSKY	2	3 GESCHIEDENIS VAN DE THEOSOFISCHE VERENIGING	4 DE ZEVEN STRALEN G. HODSON	5	6
7	8 Witte Lotus- dag	9	10 OVERPEINZINGEN MARCUS AURELIUS	11 DE ZEVEN STRALEN G. HODSON	12	13 LEZING HET HINKEL- SPEL DOOR BERNARD CAMERLINCK
14	15 DE GEHEIME LEER BLAVATSKY	16	17 VERTAALKLAS ANCIENT WISDOM ANNIE BESANT	18 DE ZEVEN STRALEN G. HODSON	19	20
21	22 BRON VAN HET OCCULTISME G. DE PURUC- KER	23	24 ZANONI BULWER- LYTTON	25 DE ZEVEN STRALEN G. HODSON	26	27
28	29 BRON VAN HET OCCULTISME G. DE PURUC- KER	30	31 VERTAALKLAS ANCIENT WISDOM ANNIE BESANT			

### Kalender juni 2007

MA	DI 12:00-14:00 20:00-22:00	WO	DO 20:00-22:00	VR 20:00-22:00	ZA	ZO 11:00-13:00
				1 DE ZEVEN STRALEN G. HODSON	2	3
4	5 DE GEHEIME LEER BLAVATSKY	6	7 GESCHIEDENIS VAN DE THEOSOFISCHE VERENIGING	8 DE ZEVEN STRALEN G. HODSON	9	10 LEZING DE ISLAM DOOR MOHAMMED BEN SIAMAR
11	12 DE GEHEIME LEER BLAVATSKY	13	14 OVERPEINZINGEN MARCUS AURELIUS	15 DE ZEVEN STRALEN G. HODSON	16	17 REISVERSLAG BEZOEK GEBORTEHUIS HPB DOOR JAN JELLE KEPPLER
18	19 BRON VAN HET OCCULTISME G. DE PURUC- KER	20	21 VERTAALKLAS ANCIENT WISDOM ANNIE BESANT	22 DE ZEVEN STRALEN G. HODSON	23	24
25	26 BRON VAN HET OCCULTISME G. DE PURUC- KER	27	28 ZANONI BULWER-LYTTON	29 DE ZEVEN STRALEN G. HODSON	30	

#### Loge Witte Lotus

03/05 Geschiedenis Theosofische vereniging  
10/05 Overpeinzingen - Marcus Aurelius  
17/05 Vertaalklas Ancient Wisdom - Annie Besant  
24/05 Zanoni - Bulwer-Lytton  
31/05 Vertaalklas Ancient Wisdom - Annie Besant  
  
07/06 Geschiedenis Theosofische vereniging  
10/06 Lezing: De Islam (door Mohammed Ben Siamar)  
14/06 Overpeinzingen - Marcus Aurelius  
21/06 Vertaalklas Ancient Wisdom - Annie Besant  
28/06 Zanoni - Bulwer-Lytton

Voor meer informatie omtrent de Loge Witte Lotus programma's kunt u terecht op (0476) 867 401 en (0486) 631 997.

#### Loge Antwerpen

Eerste dinsdag 12:00 tot 14:00 - Esoterische astrologie, meer info via Hedwig Drieghe op (0499) 192 878  
Eerste en tweede dinsdag 20:00 tot 22:00 - studie van "De Geheime leer" door H.P. Blavatsky  
Derde en vierde dinsdag van 20:00 tot 22:00 - studie van "Bron van Occultisme" door G. De Purucker  
Vrijdag van 20:00 tot 22:00 - studie van "De zeven Stralen" door Geoffrey Hodson  
  
08/05 Themaviering: Witte Lotusdag  
  
13/05 Het Hinkelspel (door Bernard Camerlinck) [zie pagina 3](#)  
  
17/06 Reisverslag: Bezoek aan het geboortehuis van mevr. Blavatsky (door Jan Jelle Keppler)

Voor meer informatie omtrent het programma van Loge Antwerpen kunt u terecht op de nummers (03) 827 43 62, (03) 272 58 53, en voor het vrijdagavondprogramma op het nummer (03) 774 13 76

*"Als je voor één mens in je leven wat betekend hebt, dan heb je niet vergeefs geleefd."*

*Dag Hammar skjöld, tweede VN-secretaris-generaal (1905-1961)*