



Het Witte Lotusblad

Belgische Theosofische Vereniging vzw

Loge Witte Lotus

BELGIE/BELGIQUE

P.B./P.P.

2000 ANTWERPEN
GROENPLAATS

BC 30217

Jaargang 3—nummer 10

Oktober 2008



Colofon:

Maandblad

Erkenningnummer

P708093

Verschijnt niet in juli en augustus.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw
zetelt in 1000 Brussel, Handelstraat 51.

Verantwoordelijke uitgever :

Jan Jelle Keppler

p/a Busken Huetstraat 5

2050 Antwerpen

Alle activiteiten van de BTV-loges te
Antwerpen gaan door in de Milisstraat 22,
2018 Antwerpen, tenzij anders vermeld.

Voor de inhoud van de artikels zijn enkel
de auteurs verantwoordelijk: zij vormt
geen uitdrukking van enig standpunt van
de BTV en haar afdelingen.

In dit nummer:

| | |
|---|---|
| <i>De drie doelstellingen</i> | 1 |
| <i>Vergelijkende Indo-Europese mythologie</i> | 2 |
| <i>Jaarverslag Loge Witte Lotus</i> | 3 |
| <i>De Bön religie</i> | 4 |
| <i>Inleiding tot de Theosofie Dankwoord</i> | 6 |
| <i>Lezingen Loge Witte Lotus Vrijheid van denken De Theosofische Vereniging Lezingen Loge Antwerpen</i> | 7 |
| <i>Kalender oktober - november 2008</i> | 8 |

De drie doelstellingen

De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw

Nieuwe website: <http://www.theosophical.be>

Antwerp Lodge

Bijeenkomsten - secretariaat:
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Telefoon: (03) 827 43 62 of (03) 272 58 53
Website : <http://www.theosophical.be>

e-mail:

newsletter.ant@theosophical.be
PCR 000-0142226-24 tnv Belgische Theosofische
Vereniging vzw

Loge Witte Lotus

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Secretariaat: Busken Huetstraat 5, 2050 Antwerpen
Telefoon: (0486) 631 997 of (0476) 867 401
Website: <http://www.theosophical.be>

e-mail:

newsletter.lwl@theosophical.be
KBC 736-0013927-23 tnv Vandekerkhove & Van Osta &
Keppler



Lezing Loge Witte Lotus op 5 oktober 2008 om 11.00 uur

Vergelijkende Indo-Europese mythologie

Koen Elst



De meeste Indiërs, Iraniërs en Europeanen spreken een taal behorend tot een groep onderling verwante talen, de Indo-Europese (IE) taalfamilie. Aangenomen wordt dat deze afstammen van een gemeenschappelijke vooroudertaal of dialectencontinuüm, het Proto-Indo-Europees (PIE). Dit werd een zesduizend jaar geleden gesproken in een nog niet definitief bepaald stamland, de zogenaamde oerheimat, en heeft zich van daaruit verspreid. Een gemeenschappelijke taal is het voertuig van ideeën, dus in zekere mate zullen de Indo-Europeeërs ook een cultuurgemeenschap gevormd hebben. Deze zal onvermijdelijk elementen gemeen hebben met weer andere culturen, en onderling gedifferentieerd geraakt zijn tussen de verschillende takken van de IE stamboom, zowel door interne evolutie als door vermenging met plaatselijke buurculturen. Toch zal ze ook distinctieve gemeenschappelijke hoofdthema's bewaard hebben. Sommige hebben zich tot in de moderne, door IE talen gedomineerde cultuur doorgezet.

Een overbekend motief uit het IE wereldbeeld (maar volgens mij niet exclusief IE), is de trifunctionaliteit, het veelvuldig optreden van drievouden waarin de drie polen telkens eenzelfde rolverdeling vertonen. De meest abstracte gedaante hiervan vinden we in de Indiase Sankhya-wijsbegeerte: (1) sattva, "waarheid", daglicht, hemel, het heldere, doorzichtige, lichte, de kleur wit; (2) rajas, "troebelheid" (als door stofdeeltjes in de lucht), het vervormende, schemering, de atmosfeer, hartstocht, energie, de kleur rood; (3) tamas, "duisternis", nacht, de aarde, ondoorzichtigheid, zwaarte, materie, de kleur zwart. Onder de vijf elementen is ruimte zuiver sattvik, lucht gemengd sattvik-rajasic, vuur zuiver rajasic, water gemengd rajasic-tamasik, aarde zuiver tamasik. Wie tamas al te negatief vindt, moet bedenken dat de nacht ook de tijd is van de seksualiteit, van genot en vermenigvuldiging, de toename van de biomassa.

Deze verdeling wordt toegepast op de samenleving: wit is de kleur van de klasse van priesters, rechtskundigen en dichters; rood die van strijders en machthebbers; zwart die van de producenten, de volksmassa (de laatste groep wordt soms nog opgesplitst in de eigenlijke producenten, zwart, en de ondernemers en handelaars, geel). Wijsheid/recht, zege/macht, schoonheid/rijkdom, in de mythologie herkent men voortdurend dit drievoud in de groepering van godenfiguren of in de wapenfeiten van helden. Via de hellenistische herinterpretatie van de Bijbel, ook bekend als het christendom, vond deze driedeling ook haar weg naar de Drievuldigheid.



Parjanya

www.exoticindiaart.com/product/W160/

De goden zijn in de loop der eeuwen regelmatig van naam veranderd, allicht omdat men uit eerbied hun naam door een omschrijving verving, die dan zelf als naam ging aanvoeld worden en op zijn beurt weer gemeden en vervangen werd. Zo is er een dondergod die in het Slavisch en Baltisch zijn naam behoudt (Perun, Perkunas), naam die in het Sanskrit (Parjanya) nog slechts een epitheton is van Indra, in het Latijn en Grieks vervangen is door de naam van de hemelgod (met wie zijn personage vermengd is geraakt) Jupiter resp. Zeus, en die in het Germaans verdrongen is door het epitheton Donar, "donderaar". Onder diverse namen herkennen we echter dezelfde goden, gegroepeerd in families, met als belangrijkste: een hemel-

god die soms een eigen hemelgodin heeft maar voornamelijk met de aardgodin gehuwd is; hun zoon, de zonnegod, die zelf een dochter heeft; hun dochter, de dageraadgodin; hun andere zoon, de donder- of eikgod, die tweelingzonen heeft.

Het mensengeslacht begint met de tweelingbroers Manu, "de mens", en Yemo, "de tweeling". Manu doodt en offert zijn broer Yemo, een gegeven dat pseudo-historisch hernomen wordt in het verhaal van de stichting van Rome door Romulus, die zijn broer Remus doodt. Na de zondvloed overleefd te hebben, verwekt hij de verschillende geslachten der mensheid. In het Germaans wordt de geofferde broer Ymir, de reus uit wiens geofferd lichaam het heelal gemaakt wordt: zijn knoken de bergen, zijn bloed de stromen, zijn schedel het hemelgewelf, zijn ogen zon en maan. De mythe komt herhaaldelijk voor in de Veda's, waar behalve de bestanddelen van de kosmos ook die van de samenleving uit de delen van de geofferde oermens afgeleid worden: priesters uit zijn gezicht, krijgers uit zijn bovenlichaam, handelaars uit zijn onderlichaam, en werkmensen uit zijn voeten. Deze mythe van de kosmos-als-lichaam, en vooral van de samenleving-als-lichaam (corporatisme) is buitengewoon invloedrijk geworden.

Bij diepere studie blijken de gelijkenissen tussen de verschillende IE tradities, vaak ook bewaard in sprookjes en verder herkenbaar in buiten-IE tradities zoals de Chinese, zeer talrijk en verhelderend, bv. hele verhaallijnen die parallel lopen in de Odyssee en de Mahābhārata en dus tot een gemeenschappelijke oorsprong teruggaan. Getalsymboliek, opvattingen over het hiernamaals (of over een solider vorm van onsterfelijkheid, de "onsterfelijke roem"), dichtelijke formules, massa's cultuurgoed blijken terug te voeren tot onze PIE voorzaten.

Wie meer wil weten over dit onderwerp, nodigen we graag uit op de zondagochtendlezing op 5 oktober 2008 om 11.00 uur.

Jaarverslag Loge Witte Lotus

Jan Jelle Keppler



De Lodge Witte Lotus, jongste tak van de Belgische Theosofische Vereniging, onderdeel van de internationale Theosofische Vereniging met hoofdzetel te Adyar, Chennai (vroeger Madras) in India bestaat sinds 25 Augustus 2006 twee jaar. Op deze datum werd namelijk in Adyar door de Internationale Voorzitter het logecharter van deze nieuwe loge uitgegeven. De veertien leden van de loge vormen een dynamische groep, waarin het bruist van de ideeën.

Het logebestuur werd als volgt samengesteld: voorzitter: Jan Jelle Keppler; secretaris: Sabine Van Osta; penningmeester: Christian Vandekerkhove; webmaster: Jan De Smedt; huismeester: Guido Hoste; bibliothecaris: Renilde Mathys en hoofdredacteur: Lieve Opgenhaffen. Een zeer actieve redactie werd gevormd door Jan De Smedt, Guido Hoste, Christian Vandekerkhove, Lieve Opgenhaffen en Sabine Van Osta, die ervoor zorgden, dat de maandelijks periodiek 'Het Witte Lotusblad' goed gevuld en op tijd kon worden uitgegeven, waarvoor zij weer alle lof verdienen.

De Belgische Theosofische Landdag, welke vorig jaar door een aantal leden van de Lodge Witte Lotus werd georganiseerd, was een groot succes. De landdag werd gehouden op 23 September 2007 in het gebouw van de Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen (FVG), Biest 164 te 2610 Wilrijk-Antwerpen. Het thema was: "De Ethiek als Brug tussen Oost en West". Hoofdspreker was Nos Reyhani, komende uit de Bahá'í-religie, welke een nieuwe mondiale cultuur voorstaat, waarin alle religies gelijkwaardig zijn.

Dit jaar zal er geen landdag worden gehouden en de Loge Witte Lotus heeft daarom besloten op 7 september het academisch jaar te beginnen met een Open Deur Dag in de lokalen aan de Milisstraat 22 te Antwerpen.

Het programma van openbare lezingen tijdens het afgelopen jaar bleef, naar verhouding tot gelijksoortige activitei-

ten, ook weer ruim voldoende belangstellenden trekken met onderwerpen als Tara; Judaïsme; Humanisme; Kabbalah; Tweede Doelstelling van de Theosofische Vereniging; Geluid en Genezing; Kunst en Theosofie; en Orpheus en Orphisme.



Omdat het programma van de Brusselse Loges eveneens activiteiten voorzag op de tweede zondag van de maand, werden de lezingen in het programma van de Loge Witte Lotus te Antwerpen het vorig jaar van de tweede naar de eerste zondag van de maand verzet. Het Logebestuur was van mening, dat de toehoorders, voor wie het anders moeilijk kiezen was tussen de activiteiten van Brussel en Antwerpen, het zo iets gemakkelijker zouden hebben om te beslissen naar de lezingen in Antwerpen te komen. En er zijn inderdaad wat meer toehoorders uit het Brusselse toegekomen.

Het programma voor de studieavonden was weer een blijvend succes, waarvan een nog steeds voortdurende actieve deelname het bewijs bleek te zijn, met het boek 'Een Benadering van de Theosofie' door Danielle Audoin, de klassieke romeinse - keizerlijke "Overpeinzingen" van Marcus Aurelius, de Vertaalklas "Ancient Wisdom" van Annie Besant en de 'Basisbegrippen uit de Theosofie', waarbij uit verschillende bronnen van theosofische literatuur werd geput.

In het volgende werkingsjaar wordt door de Loge Witte Lotus weer een beginnerscursus "Inleiding tot de Theosofie" georganiseerd, waarin de eerste beginselen van de Theosofie zullen worden behandeld. Deze cursus zal doorgaan op de eerste donderdag-

avond van de maand. Verder zullen bestudeerd worden de Tolteekse Vier Inzichten op de tweede donderdag, het klassieke werkje "De Stem van de Stilte" op de derde donderdag en blijft de vierde donderdag gereserveerd voor de vertaalgroep, die vooral zal werken aan de website en publicaties van Het Witte Lotusblad.

In de loop van het jaar werd het Theosofisch Practicum opgestart, waarin een keer per maand op maandagavond met een wat meer praktische ingesteldheid getracht wordt de hedendaagse wetenschappelijke ontwikkelingen te volgen en met de theosofische leringen te vergelijken.

Een tweede, gelukkig jaar vol goede en prettige samenwerking loopt aldus ten einde en hopelijk mogen hierna nog vele jaren volgen van voorspoed, wijsheid en geluk. Rest mij deze korte jaarrede te willen eindigen met de volgende zin, die volgens de alwetende, van wie gezegd wordt dat hij deze uitspraak aan het einde van zijn aardse bestaan, de kern van alle wijsheid uitdrukt:

*"Om, Gate, Gate, Paragate, Parasamgate,
Bodhi, Svaha, Om"*

***Blijdschap is zijn deel hier,
blijdschap is zijn deel hierna,
wie heilzame daden ver-richt,
kent blijdschap in beide werelden.
"Ik heb goed gedaan",
denkt hij en verheugt zich.
Omdat hij het hemelse pad heeft gekozen, verheugt hij zich zeer.***

*Dhammapada
Tweelingverzen—vers 18
ISBN 90-70328-09-7*

De Bön religie

Lieve Opgenhaffen

Wanneer de Dalai Lama spreekt over de Tibetaanse Boeddhistische Tradities, verwijst hij vaak naar de vijf tradities: Nyingma, Kagyu, Sakya, Gelug en Bön. Dit is een standpunt dat nog niet door iedereen wordt aanvaard. Toch kennen het Tibetaanse Boeddhisme en de Bön religie heel wat overeenkomsten.

Tot de 7e eeuw na C. zijn geen schriftelijke bronnen over de geschiedenis van het zeer dunbevolkte Tibet overgeleverd. In vroegere tijden leefden de Tibetanen waarschijnlijk in afzonderlijke groepen, bijeengehouden door familie- en clanbanden. De oude tradities van deze oorspronkelijke religie zijn afkomstig van een diep respect voor de natuur. Het was een samenspel van natuurgodsdienstige praktijken (animisme, sjamanisme). Later werd dit de Bön religie genoemd.

Over het ontstaan van deze oudste spirituele traditie in Tibet, is niet zo heel veel gekend. Wel zijn de Bön en het Boeddhisme sterk met elkaar verbonden en hebben beide religies elkaar sterk beïnvloed. De strijd tussen beide religies vormt trouwens een groot deel van de Tibetaanse geschiedenis.



Shenrab Miwo

bonpo.narod.ru/en/jewel1/04.htm

Een precieze periode waarin de Bön religie ontstond, is niet bekend. Volgens de Bön is de religie heel oud. Ze werd naar Tibet gebracht door Shenrab Miwo (Tanpa Shenrap).

Over de komst van Shenrab Miwo naar Tibet en over de verspreiding van zijn religie, bestaan verschillende verhalen.

Een verhaal, deel van een mythe, vertelt dat Shenrab Miwo naar Tibet kwam om

zijn paarden op te halen, nadat deze door een Tibetaanse demon waren gestolen. Over verspreiding van de Bön religie was toen nog geen sprake. Dit zou pas gebeuren tijdens een later bezoek aan Tibet.

Een tweede verhaal vertelt dat Shenrab Miwo naar Tibet kwam, enkel om zijn religie, de Bön, te verspreiden. Volgens dit verhaal slaagde hij daar meteen in.

Shenrab Miwo wordt ook Boedha Shenrab, Guru Shenrab of Lord Shenrab Miwo genoemd. Hij werd – volgens de Bön – geboren zo'n 18000 jaar geleden en leefde in Omolungring, een plaats gelegen in een gebied dat Tazig werd genoemd. In de Bön traditie wordt het omschreven als zijnde 'ten westen van het koninkrijk van Zhang-Zhang-Zhung', een rijk in West Tibet. De beschrijving van Omolungring, is dat van een ideaal geestelijk land, een koninkrijk van ruimte, hemel en ether. Het is daar dat Shenrab Miwo de Bön-leer bestudeerde. Aan het einde van zijn studie beloofde hij Shenla Okar - de God van Mededogen - het volk van de wereld tot verlichting te leiden.

Net als Boedha Sakyamuni was Shenrab Miwo van koninklijke afkomst. Op de leeftijd van 31 jaar, zei hij vaarwel aan zijn rijkelijk leven en begaf hij zich op het pad van verlichting. Hij leefde een sober leven en verkondigde de Dharma.

Shenrab Miwo bekleedde een plaats, gelijkwaardig aan deze van Boedha Sakyamuni. Hoewel geen bronnen kunnen aangehaald worden over de periode, de werkelijke afkomst en de activiteiten van Shenrab Miwo, worden door de Bön toch een groot aantal boeken toegeschreven als zijnde de woorden van Lord Shenrab. De uitspraken werden ook hier – net als bij Boedha Sakyamuni - pas na de dood van Lord Shenrab verzameld en opgetekend.

De leer van Shenrab Miwo werd – zoals door de Bön wordt verteld –

verkondigd in drie opeenvolgende cycli van leringen.

De eerste cyclus staat bekend als "*De Negen Wegen van Bön*":

- **de Weg van Voorspelling:** rituelen, voorspellingen, waarzeggerij en astrologie
- **de Weg van de Zichtbare Wereld:** details van het psycho-fysieke Universum
- **de Weg van Illusie:** verklaringen van de rituelen om negatieve gedachtevormen, negatieve geesten en negatieve energieën te verdrijven.
- **de Weg van het Bestaan:** details over de dodenrituelen.
- **de Weg van een Leek:** de tien principes voor een heilzame leven.
- **de Weg van de Monnik:** kloosterregels.
- **de Weg van Fundamenteel Geluid:** voorstellingen die de opneming van een beoefenaar uitbeelden, in de mandala van de hoogste verlichting.
- **de Weg van de fundamentele God:** richtlijnen voor het zoeken naar een ware Tantrische meester en naar de heilige band die een leerling bindt aan zijn meester.
- **de Weg van Dzogchen:** verklaring van de Dzogchen leer.

Later kwam de tweede cyclus of de "*Vier poorten en Eén Schatkamer*":

- **Wit water:** esoterische aangelegenheden
- **Zwart water:** verslagen, magie, dodenrituelen en andere rituelen
- **Het Land van Phan:** kloosterregels en filosofische verklaringen
- **Goddelijke Gids:** de Dzogchen leringen
- **De Schatkamer:** bloemlezing van de opvallende items van de Vier Poorten.

De laatste of derde cyclus van leringen was: "*de Uiterlijke, de Innerlijke en*

Vervolg van pagina 4

De Bön religie

Lieve Opgenhaffen

de *Geheime Waarnemingen*”:

- de **Uiterlijke Waarnemingen**: de Soetra Leringen of het pad van verza-king
- de **Innerlijke Waarnemingen**: Tantra Leringen of het pad van trans-formatie
- de **Geheime Waarnemingen**: Dzogchen Leringen of het pad van zelf-bevrijding.

Deze indeling – soetra’s, tantra en Dzogchen – wordt ook teruggevonden in de Nyingma Traditie.

Meer wetenschappelijk onderzoek naar de oorsprong van de Bön toont aan dat er voldoende bewijzen zijn om aan te nemen dat deze religie rechtstreeks afstamt van oude stammen - nomaden - in Tibet en van het sjamanisme.

De religie heeft trouwens een aantal elementen uit het sjamanisme. Zo o.a. zijn er overal geesten en goden: in elk stuk land, in bergen, in rivieren en in de lucht.

In de Bön religie is het uiterlijke niet belangrijk. Het is enkel een bedekking voor het innerlijke. De enige schakel tussen hemel en aarde waren de bönpo’s (bönpriesters). Vele rituelen waren bedoeld om de koning, die een levende god was, te beschermen, te helpen of tevreden te stellen. Wanneer een koning stierf, was de hele bevolking in rouw. Een zeer korte rouwperiode want, de dood was niet het einde van een leven. De dood was enkel een keerpunt waar een leven een andere wending kreeg. De overledene kreeg na zijn dood een beter leven, een beloning voor het leven dat hij op aarde geleefd had.

De Bön religie spreekt over Verlichting, het bereiken van Verlichting, Boed-dha’s, tulku’s, enz.. Termen die we ook in het Tibetaanse Boeddhisme terugvinden. Verschillend zijn o.a. de namen van de verschillende goden.

Een opmerkelijke gelijkenis is de ‘debat’-traditie. Een traditie die zeer ver teruggaat en reeds bestond in de vroege Indische kloosters.

De debattraditie van de Bön sluit nauw aan bij de debattraditie van de Gelug. Vele Bön monniken werden in deze traditie opgeleid in de Gelug kloosters en ontvingen zelfs de Geshe status. Geshe is een Tibetaans Boeddhistische Academische graad voor monniken.

De Bön religie heeft ook een Dzogchenleer. Dzogchen of ‘Grote Perfectie’ is de leer die de basis vormt van de Nyingma traditie. Het is de leer van het zuivere, allesomvattende, fundamentele bewustzijn. De interpretatie van de Madhyamika of de ‘Weg van het Midden’ van de Bön, ligt veel dichter bij de Madhyamika interpretatie van de Gelug dan van de Nyingma. Logisch, zo niet konden de Bön niet toetreden tot de Gelug debatten.

De Bön hebben kloosters en klooster-geloften, net als het Tibetaanse Boeddhisme. Veelal zijn deze geloften identiek. Een gelofte die de Boeddhisten niet kennen en de Bön wel, is de gelofte vegetarisch te zijn.

Een ander duidelijk verschil tussen de Bön en het Tibetaanse Boeddhisme is de bijzondere aandacht die de Bön schenkt aan diverse traditionele Indi-sche wetenschappen, zoals bv. de astrologie.

De erkenning van de Bön als vijfde spirituele stroming in Tibet kwam er door Lozang Gyatso, de vijfde Dalai Lama (1617-1682). Toch werd de Bön religie toen niet als een volwaardige stroming beschouwd.

In Tibet kreeg de Bön religie heel wat negatieve kritiek te verwerken. Rond 760, kwam Guru Rinpoche (Padma-sambhava), op uitnodiging van Koning Trisong-Detsen (755-795) uit India naar Tibet. Het eerste klooster werd toen opgericht in Samye en dit was het begin van de kloostertraditie. Teksten werden vertaald vanuit het Indisch, het Chinees, maar ook vanuit het Zhang-Zhang-Zhung, toen reeds een geschreven taal. Heel wat Bönteksten werden toen vertaald in het klooster van Samye.

In 779 vond, in dit klooster, een debat

plaats tussen het Indische en het Chinese Boeddhisme. Dit zou leiden tot de oprichting van een godsdienstige raad en het Boeddhisme werd staatsgodsdienst van Tibet.



Padmasambhava

www.gomdeusa.org/.../Padmasambhava.htm

Binnen het koninklijk hof van koning Trisong Detsen bevonden zich aanhan-gers van China, aanhangers van India en ook conservatieve inheemse aanhangers. Hoewel de aanhangers van China poli-tiek een heel grote invloed hadden, konden ze het debat (in 779) niet winnen: Hiervoor verschillende redenen aangehaald: een eerste reden hiervoor was het feit dat de Chinezen geen debattraditie kenden zoals de aanhangers van India. Een tweede reden was de dood van Koning Songtsen Gampo (605-650), de vader van Trisong Detsen. Koning Songtsen Gampo was gehuwd met een invloedrijke Chinese prinses en - zo gaat het verhaal - werd vermoord door aanhangers van China. Tenslotte was er Trisong Detsen die, voor zijn politieke macht als koning, de aanhangers van India beschouwde als de minst bedreigende. Ook wou de koning zich ontdoen van de anti-buitenlandse aanhan-gers. Als gevolg hiervan werden de conservatieve inheemse aanhangers – de Bönpo’s - in 784 vervolgd en in ballingschap gezonden. Toch werden aan het hof nog steeds begrafenis- en offerrituelen uitgevoerd door bönpo’s. Deze ver-volging en ballingschap zouden leiden tot het negatieve imago van de Bön. Het

Inleiding tot de Theosofie - eerste sessie

Sabine Van Osta



Thema: “Het begin van het begin – de bouwstenen van het universum”

Tijdens de eerste avond “Inleiding tot de Theosofie”, willen we dieper ingaan op de oerbouwstenen van het universum, de oorsprong van de manifestatie en, tegelijkertijd, de oorsprong van de mens die slechts een klein, doch niet onbelangrijk, deel vormt van het universum.



www.madtomatoe.com/across-the-universe-day/

Hoewel dit verhaal bij de meeste mensen vaak overkomt als de ver-van-mijn-bedshow, is het toch interessant om hiermee te beginnen, vermits een voorstelling van dit geheel ons later zal toestaan om de verschillende rijken die onze schepping telt, en dus ook het mensenrijk, enigszins correct te plaatsen. We leggen er bij voorbaat de nadruk op dat het niet de bedoeling zal zijn om de ingewikkelde materie rond ronden en rassen uiteen te zetten.

We nemen als vertrekbasis de eerste theosofische grondstelling zoals ze beschreven staat in De Geheime Leer:

Een alomtegenwoordig, eeuwig, grenzeloos en onveranderlijk beginsel, waarover alle bespiegeling onmogelijk is, aangezien het het menselijke begripsvermogen te boven gaat en het door enige menselijke uitdrukking of vergelijking alleen maar nietiger kan lijken dan het is. Het ligt voorbij het gebied en het bereik van de gedachte – in de woorden van de Mandookya Oepanishad, “ondenkbaar en onuitsprekelijk”.

Aan de hand van een aantal theosofische bronnen en een schema proberen we enigszins een idee te vormen van dit eenheidsbeginsel dat, zo vertelt mevr. Blavatsky ons, aan de basis ligt van de

totale schepping. Dit is een idee die we terugvinden in bepaalde religies, bijvoorbeeld in die religies die het principe van de heilige drievuldigheid hanteren. De meest courante drievuldigheden, waaronder bijvoorbeeld die ons zo bekende “Vader – Zoon – Heilige Geest” – maar er zijn er nog – kunnen we toelichten in theosofische termen die tevens de werking en symbolische betekenis ervan bloot leggen. Dit is alvast één doelstelling van deze sessie.

Allemaal goed en wel om de betekenis van een drievuldigheid te kennen, maar wat brengt ons dit bij voor bijvoorbeeld ons dagelijks leven, wat kan deze wetenschap ons helpen wanneer we ons geconfronteerd zien met lastige levensvraagstukken? Welke sleutels reikt dit ver-van-mijn-bedverhaal op ons leven hier en nu? Deze vragen proberen we samen te doorgronden bij het beantwoorden van gestelde vragen en tijdens de geplande discussieronde.

Dankwoord

Redactie ‘Het Witte Lotusblad’

Door technische problemen kon de lancering van de nieuwe website van de Belgische Theosofische Vereniging vzw niet plaatsvinden op de aangekondigde datum.

Toch wenst de redactie van ‘Het Witte Lotusblad’ nu al haar oprechte dank te uiten aan allen die dit initiatief mogelijk maakten.

Oprechte dank ook aan allen die, door hun positieve ingesteldheid en hun niet-aflatende inzet meewerkten aan de uitwerking van deze schitterende nieuwe website.

We hopen dat heel binnenkort, deze ‘nieuwe ster’ aan het Internetfirmament, een lichtpunt en een bron aan inspiratie mag zijn voor alle zoekers naar Waarheid.

Hartelijk dank!

Vervolg van pagina 5
De Bön religie
 Lieve Opgenhaffen

was politiek en het ging niet echt over godsdienst of rituelen.

In het klooster van Samye werden, ten tijde van de ballingschap, alle teksten van het Bön onderricht, ook het Dzogchen, verborgen en ingezet in aarden muren.

Koning Langdarma, die regeerde van 836 tot 842, was zeer fanatiek en Bön gezind. Hij vervolgde de godsdienstige raad en ontbond de kloosters omdat deze gemeenschappen politiek te sterk stonden.

In 913 werden de eerste teksten, begraven in het klooster van Samye ontdekt. Een eeuw later zou, door het afbrokkelen van de aarden muren, het merendeel van de verborgen teksten ontdekt worden door de Bön meester Shenchen Luga (996-1035).



Lungtok Tenpa'i Nyima

<http://bonchildren.tonkoblako-9.net/en/jewel1/02.tan>

Bij de invasie van de Chinezen in Tibet in 1949, werden ook de Bön monniken gedwongen te vluchten. Momenteel zijn er kloosters in India, Nepal, Bhutan, enz.

In 1987 verzocht de 14^e Dalai Lama, het Tibetaans Parlement in Ballingschap, om leden van de Bön ook te aanvaarden. Sindsdien werd de Bön erkend als een volwaardige religieuze groep, met dezelfde rechten als de andere Tibetaanse scholen. Toch blijven de Tibetanen nog steeds een onderscheid maken tussen leden van de Nyingma, Sakya, Kagyu en Gelug stromingen en de Bön beoefenaars.

De huidige spirituele leider is Lungtok Tenpa'i Nyima (*1927)

Lezingen op zondagochtend van 11:00u tot 13:00u Loge Witte Lotus

| | | |
|------------|-----------------------|--|
| 05/10/2008 | Koen Elst | Vergelijkende Indo-Europese mythologie |
| 02/11/2008 | Lieve Opgenhaffen | Nagarjuna |
| 07/12/2008 | Prof. A.J. Malinsky | Joodse Humor |
| 04/01/2009 | Mieke Van Der Cruysse | Stervensbegeleiding |
| 01/02/2009 | Guido Hoste | Een kabbalistisch universum |
| 01/03/2009 | Patrick Van Hauwe | De Mens en zijn Lichamen |
| 05/04/2009 | Chris De Lauwer | Jainisme |
| 03/05/2009 | Sabine Van Osta | Theosofie en Literatuur |
| 07/06/2009 | | Nog in voorbereiding |



Vrijwillige bijdrage
Info: (0476) 867 401
en (0486) 631 997

Iedereen is van harte welkom!

Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofs-overtuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doel-

einden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die hij/zij heeft of wegens het lid

zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Mening en opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen. De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.

Kalender

01/10/1847

Geboorte van Annie Besant

15/11/1923

Geboorte van Radha Bur-nier

17/11/1875

Oprichting van de Theoso-fische Vereniging in New-York

22/11/1838

Geboorte van Franz Hart-mann

De Belgische Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging werd opgericht te New York op 17 November 1875. Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), India. Zij is een ontmoetings-plaats van zoekers naar waarheid en heeft afdelingen in vele landen over de hele wereld.

In Europa is een Internationaal Theosofisch Centrum gevestigd te Naarden (Nederland).

In België zijn er loges te Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Luik. Zij organiseren met grote regelmaat voordrachten en studiebijeenkomsten en sommige, waaronder Antwerpen, beschikken tevens over een uitgebreide bibliotheek. De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen en hen te stimuleren in hun zoek-

proces naar waarheid.

Loge Antwerpen werd opgericht in 1899.

Loge Witte Lotus is op dit ogenblik de jongste loot uit de Belgische Theosofische familie. Opgericht in 2006, beoogt deze Loge eveneens een aantrekkingspool te zijn voor zoekers naar en onderzoekers van waarheid.



Lezingen op zondagochtend om 11.00 uur Loge Antwerpen

| | | |
|------------|-----------------|--|
| 19/10/2008 | Rama de Meester | Gayatri Mantra |
| 16/11/2008 | Ronald Engelse | Apavarga (bevrijding uit de kringloop van geboorten) |
| 21/12/2008 | Geen voordracht | Kerstviering - Gezellig samenzijn met kerstverhalen |



Activiteiten in Antwerpen

Alle activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Kalender oktober 2008

| MA 20:00-22:00 | DI 11:00-13:00 | WO | DO 20:00-22:00 | VR | ZA | ZO 11:00-13:00 |
|--------------------------------|--------------------------|----|--------------------------------------|----|----|---|
| | | 1 | 2 INLEIDING TOT DE THEOSOFIE | 3 | 4 | 5 VERGELIJKEN- DE INDO- EUROPESE MYTHOLOGIE |
| 6 | 7 | 8 | 9 ETHIEK: DE VIER INZICHTEN | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 MAHATMA BRIEVEN | 15 | 16 DE STEM VAN DE STILTE | 17 | 18 | 19 GAYATRI MANTRA |
| 20 | 21 | 22 | 23 VERTAALGROEP | 24 | 25 | 26 |
| 27 THEOSOFISCH PRACTICUM | 28 MAHATMA BRIEVEN | 29 | 30 VRIJ ONDERWERP | 31 | | |

Kalender november 2008

| MA 20:00-22:00 | DI 11:00-13:00 | WO | DO 20:00-22:00 | VR | ZA | ZO 11:00-13:00 |
|--------------------------------|--------------------------|----|---------------------------------------|----|----|-------------------|
| | | | | | 1 | 2 NAGARJUNA |
| 3 | 4 | 5 | 6 INLEIDING TOT DE THEOSOFIE | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 MAHATMA BRIEVEN | 12 | 13 ETHIEK: DE VIER INZICHTEN | 14 | 15 | 16 APAVARGA |
| 17 | 18 | 19 | 20 DE STEM VAN DE STILTE | 21 | 22 | 23 |
| 24 THEOSOFISCH PRACTICUM | 25 MAHATMA BRIEVEN | 26 | 27 VERTAALGROEP | 28 | 29 | 30 |



Loge Witte Lotus

02/10 Inleiding tot de Theosofie

05/10 Vergelijkende Indo-Europese mythologie [Meer op pagina 2](#)

09/10 Ethiek: De Vier Inzichten

16/10 De stem van de stilte

23/10 Vertaalgroep

27/10 Theosofisch Practicum

30/10 Vrij onderwerp

02/11 Nagarjuna

06/11 Inleiding tot de Theosofie

13/11 Ethiek: De Vier Inzichten

20/11 De stem van de stilte

24/11 Theosofisch Practicum

27/11 Vertaalgroep

Voor meer informatie omtrent de Loge Witte Lotus programma's kunt u terecht op (0476) 867 401 en (0486) 631 997.



Loge Antwerpen

14/10 Mahatma Brieven (van 11.00 uur tot 13.00 uur)

19/10 Gayatri Mantra

28/10 Mahatma Brieven (van 11.00 uur tot 13.00 uur)

11/11 Mahama Brieven (van 11.00 uur tot 13.00 uur)

16/11 Apavarga

25/11 Mahatma Brieven (van 11.00 uur tot 13.00 uur)

Loge Antwerpen heeft de intentie om zijn traditie van zondagochtend-lezingen op de derde zondag van de maand levend te houden. Hierboven vindt u de aankondiging voor wat al vastligt. Info over volgende lezingen krijgt u wellicht in onze volgende nummers.

Voor meer informatie omtrent de Loge Antwerpen programma's kunt u terecht bij: Eddy Doms - (03) 272.58.53.

De wijze handelt, maar heeft geen bezit. Hij voltooit zijn werk, maar heeft geen trots. Hij verlangt niet naar eer en roem.

Lao Tse (+/- 600 v.C.)

(Bron: www.citaten.net)