



# Het Witte Lotusblad

Belgische Theosofische Vereniging vzw  
Loge Witte Lotus

BELGIE/BELGIQUE

P.B./P.P.

2000 ANTWERPEN  
GROENPLAATS

BC 30217

Jaargang 3—nummer 11

November 2008



## Colofon:

Maandblad

Erkenningnummer

P708093

Verschijnt niet in juli en augustus.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw  
zetelt in 1000 Brussel, Handelstraat 51.

Verantwoordelijke uitgever :

Jan Jelle Keppler

p/a Molenkouter 13 Bis

2890 Sint-Amands

Alle activiteiten van de BTV-loges te  
Antwerpen gaan door in de Milisstraat 22,  
2018 Antwerpen, tenzij anders vermeld.

Voor de inhoud van de artikels zijn enkel  
de auteurs verantwoordelijk: zij vormt  
geen uitdrukking van enig standpunt van  
de BTV en haar afdelingen.

## In dit nummer:

*De drie doelstellingen*

*Nagarjuna*

*Alomtegenwoordige geest - Wetenschap en filosofie*

*Harry Potter in Naarden*

*Rumi en de draaiende Derwisjen*

*Lezingen Lodge Witte Lotus*

*Vrijheid van denken*

*De Theosofische Vereniging*

*Lezingen Antwerp Branch*

*Kalender november - december 2008*

1  
2  
3  
4  
5  
7  
8

## De drie doelstellingen

De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

## De Belgische Theosofische Vereniging vzw

*Loges in Antwerpen*

### Antwerp Branch

Bijeenkomsten - secretariaat:

Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Telefoon: (03) 827 43 62 of (03) 272 58 53

Website: <http://tvlab.e.spaces.live.com>

E-mail: [tvla.be@hotmail.com](mailto:tvla.be@hotmail.com)

PCR 000-0142226-24 tnv Belgische Theosofische  
Vereniging vzw



### Lodge Witte Lotus

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Secretariaat: Molenkouter 13 Bis, 2890 Sint-Amands

Telefoon: (0476) 879 968 of (0476) 867 401

Website: <http://spaces.msn.com/wittelotusbelgium>

E-mail: [witte.lotus@hotmail.com](mailto:witte.lotus@hotmail.com)

KBC 736-0013927-23 tnv Vandekerkhove & Van Osta &  
Keppler



Lezing Lodge Witte Lotus op 2 november 2008 om 11.00 uur

## Nāgārjuna

Lieve Opgenhaffen



Aan de Boeddha werd gevraagd wie, na zijn dood, zijn leringen zou voortzetten. De Boeddha voorspelde:

*In de Zuidelijke regio (in India), in het Land van de Palmen, zal een jongen geboren worden die de staat van 'bestaan' en 'niet-bestaan' zal vernietigen.*

*Nadat hij aan de wereld Mijn 'voertuig' – het Grote voertuig – heeft verkondigd zal hij de kern vervolmaken en vertrekken naar het Land van Zegeningen.*

Vierhonderd jaar na het heengaan van de Boeddha werd, zoals voorspeld, een jongen geboren in Zuid-India, in het Land van de Palmen. De jongen werd geboren in een welvarende Brahmaanse familie. Een orakel voorspelde dat het kind slechts zeven dagen zou leven. Het orakel kon een oplossing geven om het leven van de jongen te verlengen tot zeven jaren. De ouders volgden de raad van het orakel op en leefden heel gelukkig met hun zoon.

Toen de zeven jaren ten einde liepen en, uit vrees dat de dood van hun zoon hen te zeer zou aangrijpen, zonden de ouders hem, met een aantal van hun trouwe bedienden, naar een klooster in Nalanda.

Daar ontmoette het gezelschap de grote meester Saraha. Saraha luisterde naar hun verhaal en gaf raad.

De jongen, Nāgārjuna genoemd, volgde de raad van Saraha op. Hij bleef in het klooster, overleefde zijn achtste verjaardag, werd monnik en bestudeerde de Soetra's en de Tantra's. Heel snel was hij een volleerd leerling en leraar, en zijn reputatie verspreidde zich zeer snel.

Het leven van Nāgārjuna kende drie belangrijke periodes die, volgens vele van zijn leerlingen overeenkwamen met de drie draaiingen van Boeddha's Dharmawiel. Nāgārjuna is het best bekend door zijn werk uit de tweede periode.

Velen dachten dat de Hinayana (Theravada) leringen de enige leringen waren die de Boeddha had nagelaten. Nāgārjuna bracht echter de 'Soetra's van Perfecte Wijsheid', verdwenen kort na de dood van de Boeddha, terug in de wereld. Nāgārjuna begreep deze Soetra's van Perfecte Wijsheid en gaf hierover onderricht. De leringen die hij verspreidde en het systeem van redenering - waarin de twee extremen van 'bestaan' en 'niet-bestaan' werden uiteengezet - zouden leiden tot de Madhyamika of de 'Filosofie van de Midden Weg'.

Aan het einde van zijn leven keerde Nāgārjuna naar Zuid-India terug, waar hij nog vele teksten schreef en zeer uitgebreide leringen gaf over de Soetra's en de Tantra's.



Nāgārjuna

[www.tharpa.com/us/art-Nagarjuna-669.html](http://www.tharpa.com/us/art-Nagarjuna-669.html)

Nāgārjuna heeft een aantal geschriften nagelaten. Het belangrijkste is de *Mūlamadhyamika-kārikā* of de 'Fundamentele verzen van de filosofie van het midden'. Hierin geeft hij een filosofische basis voor de Prajñāpāramitā of de Perfectie van Wijsheid. De Prajñāpāramitāteksten zijn een aanduiding voor een verzameling Mahayana

Soetra's, die de leer van de 'leegte' uiteenzetten. Dit concept van 'leegte' of Sunyata, is de belangrijkste bijdrage van Nāgārjuna. Met een fragment uit de Prajñāpāramitā Hart Soetra (1), een tekst die tot nadenken stemt, wil ik eindigen:

***“Hier, Shariputra, is vorm leegte, leegte vorm; vorm is niet te scheiden van leegte, leegte is niet te scheiden van vorm; al wat vorm heeft, is leegte; al wat leegte is, heeft vorm; en zo ook sensaties, gedachten, drijfveren en gewaarzijn.***

***Hier, Shariputra, zijn alle dharma's gekenmerkt door leegte, niet voortgebracht, niet ongedaan te maken, noch onzuiver, noch zuiver, noch onvolmaakt, noch volmaakt.***

***Daarom Shariputra, in leegte is geen vorm, geen sensatie, geen gedachte, geen drijfveer en geen gewaarzijn; geen oog, oor, neus, tong, lichaam en denkorgaan; geen vorm, klank, geur, smaak, aanrakingspunten en gedachte-objecten; geen veld van waarneming enzovoort, tot geen veld van geestelijke activiteit.***

***Geen onwetendheid, geen einde aan onwetendheid enzovoort, tot geen ouderdom en dood en geen einde aan ouderdom en dood.***

***Geen lijden, geen oorzaak, geen opheffing, geen weg; geen inzicht, geen bereiken en geen niet-bereiken.***

***Daarom, Shariputra, in de staat van niet-bereiken, gesteund door prajna-paramita, verblijft de bodhisattva zonder verduistering van geest.”***

(1) [zbohy.zatma.org/Dharma/zbohy/Internationaal/dutch/scriptures/heart-dutch.html](http://zbohy.zatma.org/Dharma/zbohy/Internationaal/dutch/scriptures/heart-dutch.html)

Wie meer wil weten over het leven en werk van Nāgārjuna, nodigen we graag uit op de lezing die door zal gaan op zondag 2 november om 11.00 uur.

Jubileumconferentie - 50 jaar Proklos

**Alomtegenwoordige geest - Wetenschap en filosofie**

Sabine Van Osta

De Stichting Proklos beheert sinds 1958 de universitaire *Leerstoel in de Metafysica in de geest van de theosofie*. Deze leerstoel maakt deel uit van de Faculteit der Wijsbegeerte van de Universiteit Leiden. De hoogleraren waren achtereenvolgens prof. dr. J.J. Poortman, prof. dr. J.H. Dubbink, prof. dr. W.H. van Vledder en van 2004 tot op heden prof. dr. Hans Gerding.



Prof. Dr. Hans Gerding

De Stichting en in het bijzonder de leerstoel die zij beheert, zijn voortgevloeid om zo te zeggen uit een idee ontstaan in 1925 binnen The Theosophical Society Adyar, om een Theosofische Werelduniversiteit te stichten, ter voorbereiding van de komst van de Wereldleraar. Voor dit idee bestond ook interesse in Nederland, alwaar de "Netherlands Association of the Theosophical World University" werd opgericht. Een universiteit oprichten bleek echter niet zo eenvoudig te zijn. Een middelbare school behoorde echter wel tot de mogelijkheden zodat op het einde van 1927 via een stichting het Theosofisch Lyceum in Naerdinlant werd opgericht, die tot in 1941 onderwijs heeft georganiseerd totdat zij gesloten werd door de bezetter. Na de oorlog bleek het nog erg moeilijk om dit lyceum opnieuw te activeren. De stichting die destijds het Lyceum beheerde werd in 1956 aangepast en omgedoopt tot de Stichting Proklos, genoemd dus naar de Griekse wijsgeer Proklos (410-485), leerling van Plutarchus en Syrianus, en groot verdediger en verspreider van het neoplatonisme.<sup>(1)</sup>

Twee jaar later, in 1958 dus, werd bij koninklijk besluit de Stichting Proklos bevoegd verklaard om de bijzondere

leerstoel voor onderricht in de metafysica in de geest van de Theosofie te vestigen aan de Universiteit Leiden. Zowel de Theosofische Vereniging Nederland als het Internationaal Theosofisch Centrum in Naarden waren betrokken bij de oprichting - en zijn tot op heden betrokken bij het bestuur van de Stichting.

Op de website van de Universiteit Leiden wordt de leerstoel als volgt voorgesteld: "De Stichting Proklos wil met de door haar onderhouden leerstoel een bijdrage leveren aan de vorming van studenten door hen in de gelegenheid te stellen zich wijsgerig te verdiepen in vragen rondom transcendentie en zingeving. De leerstoel stelt deze thema's aan de orde in een kader waarin filosofisch onderzoek wordt aangevuld met de uitkomsten van fenomenologisch en experimenteel onderzoek op het gebied van anomale interactie en exceptionele menselijke ervaringen."

Dit jaar, 50 jaar na de oprichting, werd het Gouden Jubileum gevierd in Leiden op 30 mei 2008 in de grote collegezaal van het Leids Universitair Medisch Centrum en op 31 mei 2008 in de Besant Hall in Naarden. Als eregasten werden prof. dr. P. Krishna uit India en dr. Rupert Sheldrake uit Engeland uitgenodigd. Het Witte Lotusblad was zo gelukkig het programma te Leiden op 30 mei, dat werd voortgezet door prof. dr. Hans Gerding, te kunnen bijwonen.

Na de opening door de huidige voorzitter van de Stichting Proklos, Prof. Dr. Peter Schmid (TU Eindhoven) en een inleidende rede door prof. dr. Hans Gerding (Universiteit Leiden) over het toepassen van door de wetenschap aanvaarde onderzoeksmethodes bij de studie van paranormale fenomenen en de resultaten die aldus verkregen worden, lichtten een aantal vorsers hun specifieke onderzoeksresultaten toe. Zo besprak dr. Stefan Schmidt (Universiteitskliniek, Freiburg) zijn onderzoek naar telepathie of nog ge-

dachteverbrenging zonder dat gebruik gemaakt wordt van de zintuigen (spraak, zicht, tastzin, etc...). prof. dr. Dick Bierman (Universiteit Amsterdam), stelde zijn nog ongepubliceerde onderzoeksresultaten voor inzake voorgevoel en de rekbaarheid van het begrip "tijd" en een gedurfde hypothese waarbij het causaliteitsbeginsel eveneens in vraag gesteld wordt. Dr. Niko Kohls (Universiteit van Northampton en het Samuëli Institute) bracht onderzoeksresultaten naar voor omtrent de rol van de spirituele beleving op de geestelijke gezondheid en stabiliteit van het individu.



Dr. Rupert Sheldrake

[natuurlogboek.web-log.nl/.../2007/04/index.html](http://natuurlogboek.web-log.nl/.../2007/04/index.html)

Na de middagpauze, stelde dr. Rupert Sheldrake de principes uiteen van wat hij noemt "The Extended Mind" en bracht hij statistisch materiaal naar voor van proeven waarbij mensen andere mensen of dieren op afstand blijken te beïnvloeden en dit niet alleen door middel van aandacht maar ook door middel van de intentie, een fenomeen dat Rupert Sheldrake verklaart op basis van het bestaan van morfische velden of het verschijnsel morfische resonantie.

Het sprekersprogramma werd afgerond door prof. dr. P. Krishna, een zeer bekend en veelgevraagd spreker in theosofische middens, maar ook daarbuiten. prof. dr. Krishna bracht beschouwingen naar voor omtrent Geest, waarheid en het leerproces, een voordracht geïnspireerd door zowel zijn decennialange pedagogische ervaring, maar ook, en vooral, door de leringen van Jiddu Krishnamurti.



## Harry Potter in Naarden

Sabine Van Osta

**Themaweekend in het ITC in Naarden van 17 t/m 19 oktober 2008, begeleid door Dr. John Algeo**



Dr. John Algeo is Vice-Voorzitter van The Theosophical Society (Adyar) sinds 2002 en was van 1993 tot 2002 Secretaris-Generaal van de Amerikaanse sectie. Hij heeft decennialang Engelse taal- en letterkunde gedoceerd aan achtereenvolgens de universiteiten van Florida en Georgia. Zijn academische publicaties omvatten veelal taalkundige werken, maar vanuit zijn sterke belangstelling voor taal en theosofie, is hij meer dan eens bij literatuur terecht gekomen. Vandaar ook dat hij onmiddellijk bereid was om dit seminarie te komen geven in Naarden, over wat hij noemt Harry Potter zijn ‘meest favoriete’ onderwerp.

De enthousiaste en actieve vrijwilligers van de Nederlandse sectie en het ITC in Naarden hadden voor deze gelegenheid de reeds stemmige Besant Hall en grote zaal opgesmukt met een extra sfeervol Halloweenintje om het veelbelovend programma van dit themaweekend en zijn uitstekende spreker een gepast decorum mee te geven.

De openingsvoordracht droeg als titel “Theosofie, het fantastische genre en Harry Potter” en zette meteen de toon voor het verdere programma dat het gezonde midden hield tussen literaire en theosofische studie. Eindconclusie mag toch wel zijn dat de Harry Potterboeken zich zeker lenen tot een diepgaander literair-esoterisch onderzoek en niet zomaar geklasseerd kunnen worden als louter entertainment.

De volgende lezing ging in detail in op de verhouding tussen Harry James Potter en Lord Voldemort als uitdrukking

van het archetype van de tweeling, meer bepaald de tweeling “bodhisattva – dugpa”, eenvoudig uitgedrukt de ultieme altruïst ten opzichte van de ultieme egoïst of dugpa zoals destijds mevr. Blavatsky deze term typeerde. Dit verband kan op meerdere manieren aangetoond worden en zonder er hier dieper op in te gaan, verwijzen we graag naar artikels van Prof. John Algeo over dit thema die eerder verschenen zowel in *The Theosophist* als in *Theosofia*.

In een volgende voordracht werd nog eens de verhaallijn van de volledige cyclus van 7 boeken overlopen en werd niet alleen de hoofdplot van ieder boek toegelicht, maar tevens de overkoepelende plot voor alle 7 boeken waarin men bijvoorbeeld de beweging van involutie en evolutie, zoals voorgesteld door de theosofie, in zou



Harry Potter  
[harrypotter.planetstartpagina.nl](http://harrypotter.planetstartpagina.nl)

kunnen herkennen. Het codewoord voor elke boek en voor de hele cyclus is eigenlijk de queeste, de ultieme zoektocht – er wordt inderdaad wel wat afgezocht in de Harry Potter boeken, net zoals er wel wat wordt afgezocht door de mens in het algemeen en we doelen hier natuurlijk niet op verloren geraakte praktische voorwerpen. Harry onderneemt deze queeste, in de eerste boeken zonder dat dit echt duidelijk is, in de latere boeken (vanaf boek 6) op een zeer nadrukkelijke manier. Hij zoekt uiteraard zichzelf, zijn ware identiteit maar binnen deze queeste zitten er tijdens het laatste

boek nog twee andere verborgen, de queeste naar de relikken des doods en die naar de gruzielementen.

Een laatste voordracht ging specifiek in op het zevende en laatste boek waarin het verhaal uitmondt in een dubbele ontknoping en waarin alle queestes tot voleinding worden gebracht, zowel de zoektocht van Harry naar zichzelf, naar de relikken des doods en naar de gruzielementen, als de bevrijding van de wereld door de vernietiging van Lord Voldemort. Prof. Algeo noemt het einde van de Harry Pottercyclus een “zen” einde, een volkomen onorthodoxe manier om een roman uit het fantastische genre te eindigen en dat gegeven heeft trouwens bij critici ook het nodige stof doen opwaaien. “All is well”, het is allemaal goed, niet toevallig de woorden van de XIVe eeuwse Engelse mystica St. Julian van Norwich, die we eeuwen later terug tegen komen bij de schrijver T.S. Elliot.

Wij hopen in volgende nummers van Het Witte Lotusblad een aantal aspecten van deze rijke romancyclus met wat meer detail te kunnen toelichten vermits we met deze serie toch wel stuiten op een goudmijn aan esoterische, theosofisch aandoende beeldtaal in een aantrekkelijke setting voor zowel jonge als minder jonge mensen.

Vervolg van pagina 3

### Alomtegenwoordige geest

Sabine Van Osta

Ter afronding werd op 1 juni een brainstormdag gehouden omtrent de toekomst van Stichting Proklos. Een kort afzonderlijk verslag zal hierover volgen in één van de volgende nummers van Het Witte Lotusblad.

(1) voor mee informatie over Proklos wordt verwezen naar de Engelstalige Wikipedia en Encyclopedie Britannica.

## Rumi en de draaiende Derwisjen

Lieve Opgenhaffen

Wie in december in Konya, Turkije komt, krijgt heel waarschijnlijk de kans om te genieten van de 'draaiende derwisjen'. Een spektakel dat voor buitenstaanders op ballet lijkt. Toch is deze mooie en fascinerende vertoning meer dan een gewone dans. Het is een vorm van gebed.

Niet iedereen is het eens met de vertaling van het Perzische woord "derwisj". Voor sommigen is het afgeleid van 'dar', Perzisch voor deur, en 'wisj', een vorm van het Perzische werkwoord voor zitten. Een derwisj zou dus iemand zijn die maar aan één deur wil zitten. De deur van de Goddelijke Geliefde. Anderen zeggen dat het woord wil zeggen: 'darwich' wat betekent: arm, en 'darvesh' wat betekent bedelaar. Derwisj betekent dus ook: arme, bedelaar.

Binnen het soefisme nemen derwisjen een speciale plaats. Soefi's zijn mystieke broederschappen binnen de Islam. Zij geloven dat God aanwezig is in alles wat bestaat: in mensen, dieren, dingen.

Nadat de Islam in contact kwam met het Hindoeïsme en met Perzische godsdiensten, - in de 8<sup>ste</sup> eeuw n.C. - ontstonden de derwisjen. Een derwisj is een islamitische geestelijke die de gelofte van armoede heeft afgelegd. Verschillende derwisjgemeenschappen kennen hun eigen regels en rites, met een eigen kledij en eigen methodes om nieuwelingen in te wijden. Niet alle gemeenschappen eerbiedigen strikt de ceremoniële en rituelen van de islam. Ook hun bezigheden en activiteiten kunnen verschillen. Sommige derwisjen wonen in een klooster, terwijl anderen zwerf- en bedelmonniken zijn.

De voornaamste orden zijn: **De Kadirijs**, een orde gesticht in 1165. **De Rifais**, gesticht in 1182, eten glas en slikken zwaarden in. **De Kalenderis** zijn werfderwisjen en de **Mawlaw** (Mevlevi) zijn draaiende derwisjen. Deze laatste orde werd opgericht in 1273 door de volgelingen van de Perzische mysticus en dichter Jalal al-Din Rumi. Jalal al-Din Rumi, die in het westen

Rumi wordt genoemd, werd geboren in Balkh op 30 september 1207. Balkh, gelegen in het huidige Afghanistan, was destijds onderdeel van het Perzische rijk en een belangrijk centrum van Perzische cultuur. De eigenlijke naam van deze mysticus was Mohammed met de titel Jalal al-Din ofwel heer. Vanaf de 15e eeuw werd hij Mawlawi (Turkse uitspraak: Mevlana of onze heer) genoemd. Mawlawi is afgeleid van zijn titel Mulla-yirum, wat betekent: de geleerde meester van Anatolië. In het westen, waar hij gekend is als Rumi, groeide zijn bekendheid vanaf de 19e eeuw.



Poet-mystic Jalaludin Rumi

Jalal al-Din Rumi

[www.razarumi.com/2006/07/25/bulleh-shah-and-rumi/](http://www.razarumi.com/2006/07/25/bulleh-shah-and-rumi/)

De vader van Rumi, Mohammed ibn Hussain Khatibi, beter bekend als Baha' al-Din Walad, was een uitstekende Soefi meester. Begin dertiende eeuw vielen de Mongolen onder leiding van Djhengis Khan, Perzië binnen en richtten er een verschrikkelijk bloedbad aan onder de bevolking. De familie van Rumi verliet de streek en trok naar het westen. Hun tocht door de Moslimlanden zou hen uiteindelijk naar Syrië brengen. Volgens enkele bronnen zou Rumi hier klassieke Arabische dichtkunst gestudeerd hebben.

Na enkele jaren, en vermoedelijk op uitnodiging van de Seltsjoekse sultan, vestigde de familie zich in Karaman, Anatolië. Hier trouwde Rumi en werd zijn eerste zoon geboren.

Enkele jaren later vestigde de familie zich in Konya, Turkije. In de islamitische wereld, die toen nog steeds geteisterd werd door de invasie van de Mongolen, was Konya een vredige thuishaven, het middelpunt van religieuze activiteiten.

De vader van Rumi werd professor aan een van de vele scholen in Konya. Toen hij in 1231 stierf, volgde Rumi hem op als leermeester. Rumi werd in het Soefisme ingewijd door een oud-leerling van zijn vader.

Rumi was deskundig op het gebied van rechtsgeleerdheid, theologie en Soefisme en had een groot aantal leerlingen. Onrustige tijden braken aan toen in 1235 de sultan overleed, want ook in Oost-Anatolië hadden de Mongolen een aantal steden veroverd.

In die tijd zwierven er mannen rond, vaak gekleed in dierenhuiden en met ijzeren ringen rond hun armen en in hun oren. Zij hadden een geheel eigen Soefi traditie, die sterk afweek van de klassieke Soefi traditie. Deze zwervers werden 'derwisjen' genoemd. Rumi ontmoette de rondtrekkende derwisj Sham-i-Tabrizi ('zon van het geloof') in 1244 en de ziel van Rumi stond in vuur en vlam voor deze jongeman, die hem inwijdde in het mysterie van de goddelijke liefde. Rumi maakte toen ook kennis met extatische muziek, zang en dans. Rumi begon toen ook zelf gedichten te reciteren.

Deze vreemde indringer, die een grote invloed had op Rumi, was niet welkom in de familie. Op geheimzinnige wijze verdween Sham-i-Tabrizi in 1248 en werd nooit meer teruggezien. Tevergeefs ging Rumi op zoek naar zijn vriend. Algemeen wordt aangenomen dat Sham-i-Tabrizi vermoord werd door jaloerse volgelingen. Rumi schreef toen het volgende gedicht:

*Waarom zou ik zoeken?  
Ik ben hetzelfde als hij.  
Zijn essentie spreekt door mij.  
Ik heb naar mijzelf gezocht.*

Vervolg van pagina 5

## Rumi en de draaiende Derwisjen

Lieve Opgenhaffen

Terug in Konya richtte Rumi zich volledig op het geven van lessen in Soefisme. Hij schreef veel gedichten en ondertekende deze met de naam van zijn verdwenen vriend. Rumi begon toen ook met het schrijven van heel treurige verzen. Deze verzen werden gebundeld en staan bekend onder de naam: Mathnawi.

Dit werk zou uitgroeien tot zes boeken met meer dan 25000 verzen en omvat, zoals Rumi zelf zegt: “de wortels van de wortels van de wortels van de religie en ontsluit de mysteriën van de meest verfijnde wetenschap van God, de veiligste weg tot God en het meest duidelijke bewijs van God.” Later wordt de Mathnawi ook wel de “Koran van Perzië” genoemd. Rumi had, in die periode, ook veel leerlingen en hij voerde gesprekken met de politieke leiders. Hij trachtte hen spiritueel te leiden. Ook vrouwen maakten deel uit van zijn aanhang en uit ontelbare brieven blijkt dat Rumi zich inzette voor de armen.

Rumi schreef ook de Fihima Fihi, een belangrijk werk bedoeld als leerwerk over spiritualiteit, voor zijn volgelingen.

Rumi werd ziek in de zomer van 1273 en overleed op 17 december datzelfde jaar. Hij troostte zijn volgelingen en vrienden met de gedachte dat de dood geen scheiding betekende, maar vereniging, zoals weergegeven in zijn gedicht:

*Als ze mij op de dag van mijn dood,  
diep in de aarde neerlaten,  
denk dan niet dat mijn hart  
nog op de aarde verwijlt.*

*Als je mijn draagbaar voorbij ziet komen,  
laat het woord “scheiding” dan niet horen,  
want het ontmoeten en vinden waar ik steeds  
naar hunkerde,  
zijn dan mijn deel.*

*Klaag niet “afscheid, ach afscheid!”  
als men mij geleidt naar het graf,  
want achter het gordijn  
wacht mij een zalige aankomst.....*

Na de dood van Rumi, richtten zijn volgelingen een nieuwe derwisjorde op: de Mawlaw (Mevlevi) of de draaiende derwisjen.

### De derwisjdans

De Soefi mystiek van Rumi streeft naar ‘het bereiken van God’. Bij de geboorte wordt de mens gescheiden van zijn Schepper. De weg naar hereniging is liefde. Muziek en dans zijn het voertuig.

De dans of Sema is symbolisch, tot in de kleinste details. De derwisjdans, in zijn geheel, staat symbool voor de goddelijke liefde, het uit zich zelf treden en de hereniging in deze liefde.

Een ‘sjeik’, vertegenwoordigt Mevlana. Hij staat symbool voor liefde en waarheid. Hij zit op een rood schapenvacht. Rood is de kleur van de avond-schemering en van de dageraad. Tevens staat deze kleur symbool voor de kringloop van dag en nacht.



[www.fonsvitae.com/rumilove.html](http://www.fonsvitae.com/rumilove.html)

De derwisjen dragen een zwarte mantel, een wit kledingstuk en een hoog hoofddeksel. De zwarte mantel verwijst naar het graf, het witte kledingstuk staat voor de lijkwade en het hoofddeksel (fez) staat symbool voor de grafsteen. De derwisjdans begint met een lofzang van Mevlana voor de profeet Mohammed. Daarna wordt het heimwee naar het rietland – het vaderland - en de hereniging daarmee, vertolkt op een

rietfluit. De muziek is het symbool voor de mens in dit verlangen.

Eerst worden enkele rondjes gelopen waarbij de sjeik gids is. De betekenis hier is: de opstanding uit de dood, het tonen van de weg naar het eeuwige leven, god kennen, god zien en een worden. De dansers, die hun zwarte mantels uitdoen, symboliseren hiermee het zich ontdoen van wereldse gedachten. Ze staan als het ware op uit het graf. Daarna begroet en zegent de sjeik zijn dansers.

De vier volgende rondes, in opvoerend ritme, hebben elk hun eigen betekenis:

- de 1<sup>ste</sup> ronde: bevrijding en twijfel,
- de 2<sup>de</sup> ronde: het zichtbaar maken van de eenheid,
- De 3<sup>de</sup> ronde: opvoering naar een hogere graad van kennen en zijn,
- De 4<sup>de</sup> ronde: het stadium van eenheid.

De dansers wentelen en draaien om zichzelf, en de zaal rond. Het wentelen is zoals de planeten, de sterren en de aarde, die door de aantrekkingskracht van de zon, om zichzelf en om de zon cirkelen. De dans, dit wervelende heelal, staat symbool voor de kosmos. En, terwijl de dansers ronddraaien houden ze de rechterhand geopend naar boven. De geopende linkerhand naar beneden. De betekenis hiervan is: wij krijgen van God en geven aan het volk. Wij vergaren niets voor ons zelf.

Alle dansers volgen de hoofd- en voetsignalen van de dansleider. Wanneer de sjeik dan ook tot de dans toetreedt, draait hij rond op de symbolische evenaar. Kort daarop verplaatst hij zich terug naar zijn vacht en geeft zo het einde van de dans aan.

*Alles in het universum  
bevindt zich in je.  
Vraag alles aan jezelf.*

**Rumi**

[www.quirien.eu/index.php/citaten](http://www.quirien.eu/index.php/citaten)



## Lezingen op zondagochtend van 11:00u tot 13:00u Lodge Witte Lotus

02/11/2008	Lieve Opgenhaffen	Nagarjuna
07/12/2008	Prof. A.J. Malinsky	Joodse Humor
04/01/2009	Mieke Van Der Cruysse	Stervensbegeleiding
01/02/2009	Guido Hoste	Een kabbalistisch universum
01/03/2009	Patrick Van Hauwe	De Mens en zijn Lichamen
05/04/2009	Chris De Lauwer	Jainisme
03/05/2009	Sabine Van Osta	Theosofie en Literatuur
07/06/2009		Nog in voorbereiding



Vrijwillige bijdrage  
Info: (0476) 867 401  
en (0476) 879 968

*Iedereen is van harte welkom!*

### Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofs-overtuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doel-

einden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die hij/zij heeft of wegens het lid

zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Mening en opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.

### Kalender

15/11/1923

Geboorte van Radha Burnier, huidig Internationaal Voorzitter

17/11/1875

Oprichting van de Theosofische Vereniging in New-York

22/11/1838

Geboorte van Franz Hartmann

15/12/1889

Geboorte van Nilakantha Sri Ram

16/12/1875

Geboorte van C. Jinarajadasa

### De Belgische Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging werd opgericht te New York op 17 November 1875. Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), India. Zij is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft afdelingen in vele landen over de hele wereld.

In Europa is een Internationaal Theosofisch Centrum gevestigd te Naarden (Nederland).

In België zijn er loges te Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Luik. Zij organiseren met grote regelmaat voordrachten en studiebijeenkomsten en sommige, waaronder die in Brussel en Antwerpen, beschikken tevens over een uitgebreide bibliotheek. De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen en hen te sti-

muleren in hun zoekproces naar waarheid.

Antwerp Branche werd opgericht in 1899.

Lodge Witte Lotus is op dit ogenblik de jongste loot uit de Belgische Theosofische familie. Opgericht in 2006, beoogt deze Loge eveneens een aantrekkingspool te zijn voor zoekers naar en onderzoekers van waarheid.



### Lezingen op zondagochtend om 11.00 uur Antwerp Branch

16/11/2008	Ronald Engelse	Apavarga (bevrijding uit de kringloop van geboorten)
21/12/2008	Geen voordracht	Kerstviering Gezellig samenzijn met kerstverhalen



## Activiteiten in Antwerpen

Alle activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

### Kalender november 2008

MA 20:00-22:00	DI 11:00-13:00	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
					1	2 NAGARJUNA
3	4	5	6 INLEIDING TOT DE THEOSOFIE	7	8	9
10	11 MAHATMA BRIEVEN	12	13 ETHIEK: DE VIER INZICHTEN	14	15	16 APAVARGA
17	18	19	20 DE STEM VAN DE STILTE	21	22	23
24 THEOSOFISCH PRACTICUM	25 MAHATMA BRIEVEN	26	27 VERTAALGROEP	28	29	30

### Kalender december 2008

MA 20:00-22:00	DI 11:00-13:00	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
1	2	3	4 INLEIDING TOT DE THEOSOFIE	5	6	7 JOODSE HUMOR
8	9 MAHATMA BRIEVEN	10	11 ETHIEK: DE VIER INZICHTEN	12	13	14
15	16	17	18 DE STEM VAN DE STILTE	19	20	21 KERSTVIERING
22 THEOSOFISCH PRACTICUM	23 MAHATMA BRIEVEN	24	25	26	27	28
29	30	31				



#### Lodge Witte Lotus

02/11 Nagarjuna

[Meer op pagina 2](#)

06/11 Inleiding tot de Theosofie

13/11 Ethiek: De Vier Inzichten

20/11 De stem van de stilte

24/11 Theosofisch Practicum

27/11 Vertaalgroep

04/12 Inleiding tot de Theosofie

07/12 Joodse humor

11/12 Ethiek: De Vier Inzichten

18/12 De stem van de stilte

22/12 Theosofisch Practicum

Voor meer informatie omtrent de Lodge Witte Lotus programma's kunt u terecht op (0476) 867 401 en (0476) 879 968.



#### Antwerp Branch

11/11 Mahatma Brieven (van 11.00 uur tot 13.00 uur)

16/11 Apavarga

25/11 Mahatma Brieven (van 11.00 uur tot 13.00 uur)

09/12 Mahatma Brieven (van 11.00 uur tot 13.00 uur)

21/12 Kerstviering - Gezellig samenzijn met kerstverhalen

23/12 Mahatma Brieven (van 11.00 uur tot 13.00 uur)

*Antwerp Branch heeft de intentie om zijn traditie van zondagochtend-lezingen op de derde zondag van de maand levend te houden. Hierboven vindt u de aankondiging voor wat al vastligt. Info over volgende lezingen krijgt u wellicht in onze volgende nummers.*

Voor meer informatie omtrent de Antwerp Branch programma's kunt u terecht bij: Eddy Doms - (03) 272.58.53.

*De echte filosoof, de student van de Esoterische Wijsheid, verliest persoonlijkheden, dogmatische ideeën en speciale godsdiensten totaal uit het oog.*

**H.P. Blavatsky**

(De Geheime Leer, deel 1, p XX)