



# Het Witte Lotusblad

Belgische Theosofische Vereniging vzw  
Loge Witte Lotus

BELGIE/BELGIQUE

P.B./P.P.

2000 ANTWERPEN  
GROENPLAATS

BC 30217

Jaargang 3—nummer 12

December 2008



## Colofon:

Maandblad

Erkenningnummer

P708093

Verschijnt niet in juli en augustus.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw  
zetelt in 1000 Brussel, Handelstraat 51.

Verantwoordelijke uitgever :

Jan Jelle Keppler

p/a Molenkouter 13 Bis

2890 Sint-Amands

Alle activiteiten van de BTV-loges te  
Antwerpen gaan door in de Milisstraat 22,  
2018 Antwerpen, tenzij anders vermeld.

Voor de inhoud van de artikels zijn enkel  
de auteurs verantwoordelijk: zij vormt  
geen uitdrukking van enig standpunt van  
de BTV en haar afdelingen.

## In dit nummer:

*De drie doelstellingen*

*Joodse humor*

*Gouden Jubileum Proklos*

*Het belang van meditatie*

*Inayat Khan of een pluralistisch  
Soefisme*

*Wintersolstitium*

*Lezingen Lodge Witte Lotus*

*Vrijheid van denken*

*De Theosofische Vereniging*

*Lezingen Antwerp Branch*

*Kalender december 2008/januari 2009*

## 1 De drie doelstellingen

2 De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:

- 3 1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
- 5 2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
- 6 3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

7 De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

## De Belgische Theosofische Vereniging vzw

*Loges in Antwerpen*

### Antwerp Branch

Bijeenkomsten - secretariaat:

Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Telefoon: (03) 827 43 62 of (03) 272 58 53

Website: <http://tvlab.e.spaces.live.com>

E-mail : [tvla.be@hotmail.com](mailto:tvla.be@hotmail.com)

PCR 000-0142226-24 tnv Belgische Theosofische  
Vereniging vzw



### Lodge Witte Lotus

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Secretariaat: Molenkouter 13 Bis, 2890 Sint-Amands

Telefoon: (0476) 879 968 of (0476) 867 401

Website: <http://spaces.msn.com/wittelotusbelgium>

E-mail: [witte.lotus@hotmail.com](mailto:witte.lotus@hotmail.com)

KBC 736-0013927-23 tnv Vandekerkhove & Van Osta &  
Keppler



Lezing Lodge Witte Lotus op 7 december 2008 om 11.00 uur

## Joodse humor

Lieve Opgenhaffen



**Tijdens onze zondagochtendlezing, die doorgaat op 7 december 2008 om 11.00 uur, verwelkomen we Prof. A.J. Malinsky. Hij zal ons een uiteenzetting geven over 'Joodse humor'.**

### Wat is humor? Wat doet mensen lachen?

Wanneer we een antwoord willen geven op deze vraag, moeten we vaststellen dat dit niet zo eenvoudig is. Humor heeft oneindig veel gezichten en speelt een rol in heel wat situaties.

Ludo Abicht, filosoof en publicist, schrijft: *Een heel algemene definitie van humor is: "Humor is een vorm van communicatie, waarin een boodschap een bepaalde gedragsactie (bv een glimlach of een lach) wil tweewebbrengen."* Ook schrijft hij: *Een enigszins verschillende definitie van humor kan zijn: "Humor is een geestesgesteldheid die wordt uitgedrukt door een bepaald gedrag, dat gewild of ongewild tot stand is gebracht door een ongewone, ongerijmde situatie of uitspraak."*

Welke verklaring we ook geven voor 'Humor', een onderscheid maken we wel. We kennen: droge humor, zwarte humor, Amsterdamse humor enz., en er is Joodse humor. Een voorbeeld van Joodse humor:

*Een Jood vindt tot zijn verbazing in een dierenwinkel een papagaai die Jiddisj spreekt en psalmen kan zingen. Hij koopt het beest, haakt hem een keppeltje, doet hem een kleine gebedsmantel om en gaat naar de synagoge. Niemand wil geloven dat dit een joodse papagaai is en ze wedden voor honderd euro dat die papagaai helemaal geen Jiddisj of Hebreeuws kent. En de papagaai zwijgt in alle talen. Terwijl de man woedend naar huis stapt, begint de papagaai op zijn schouder te lachen: "Jij onnozelaar, volgende keer wedden ze allemaal voor duizend euro de man en dan zal ik spreken!"*

Wat door weinigen gekend is, is de Joodse Witz, een bijzondere vorm van Joodse humor.

De afgelopen eeuwen droeg het Joodse volk, met veel moed, haar harde lot. Waarschijnlijk ontstond toen de Witz,

de Joodse variant van de grap.

Er was de druk van de antisemitische omgeving en er was de druk om de Joodse voorschriften draaglijk te maken. Tevens was er nood aan een eigen persoonsgebonden ethiek. De Witz ontstond in de diaspora. Strijden was toen onmogelijk, het enige wapen was de Witz.



[http://www.kalenderproduktion.ch/de/design\\_grafik.html](http://www.kalenderproduktion.ch/de/design_grafik.html)

Geheel verzonden, vertelt de Witz meer dan de werkelijkheid. Het is een mengeling van humor, tragiek en wijsheid.

Enkele voorbeelden:

#### Wie van de drie.

*Een priester, een rabbijn en een dominee willen weten wie het beste in zijn werk is. Ze gaan ieder afzonderlijk het bos in, vinden een beer en proberen hem te bekeren. Later komen ze bij elkaar en de priester begint: Toen ik de beer vond, las ik hem voor uit de catechismus en besprenkelde*

*hem met wijwater. Volgende week doet hij zijn eerste communie.*

*Ik vond een beer bij de rivier, zegt de dominee en preekte hem Gods woord. De beer was zo gefascineerd dat ik hem mocht dopen. Ze kijken allebei de rabbijn aan, die helemaal in het gips zit. Achteraf bekeken, zegt hij, had ik misschien beter niet met de besnijdenis moeten beginnen!*

#### Goed nieuws!

*Meneer Cohen zit op een bankje en leest een rechtse en anti-joodse krant. Opvallend is een artikel zichtbaar met een antisemitische kop. Cohens beste vriend, meneer Polak, loopt langs, ziet het artikel en stopt geschrokken.*

*Polak: wat zie ik nou? Die krant kan je toch niet gaan lezen, lees het NIW, dan weet je genoeg!*

*Cohen: die staat vol met verhalen over antisemitisme, problemen in Israel, problemen in de Joodse Kille (gemeente); ik lees liever goed nieuws. In deze krant staat dat de Joden al het geld bezitten, dat ze alle banken in handen hebben, dat ze de media controleren, dat de joden in Hollywood de dienst uitmaken; allemaal goed nieuws!*

Nota:

- Ludo Abicht – Humor, vrijheid en wijsheid van de joden – isbn 90-5240-162-4

- Witz: <http://www.robcassuto.com/witzen.html>

## Gouden Jubileum Proklos

Christian Vandekerkhove



Op 1 juni 2008 werd het Gouden Jubileumcongres van de Stichting Proklos afgesloten met een brainstormdag in beperkte kring.

Een dertigtal personen, die op een of ander manier bij de Proklosleerstoel betrokken zijn of enige inbreng kunnen hebben bij de ideeënvorming over de toekomst ervan, waren die dag door het Bestuur, het Curatorium en de Hoogleraar uitgenodigd om samen een brainstormdag te houden, in het Internationaal Theosofisch Centrum in Naarden.

Hoewel de details van de gesprekken ergens een vertrouwelijk karakter hebben, kunnen we toch de grote lijnen van deze brainstormdag aangeven.

Op het moment dat duidelijker is welke gegevens openbaar kunnen worden gemaakt, zonder misverstanden te scheppen over het gezegde, zullen we eventueel een uitgebreider verslag maken.

Het algemeen thema was: *Een visie op de toekomst van de leerstoel Metafysica in de geest van de theosofie.*

De benoemingstermijn van de huidige hoogleraar loopt af in 2009 en kan eventueel worden verlengd. Hoe zien we de toekomst van Proklos. Drie denkpijpen werden onderzocht: Status Quo, inkrimpen of uitbreiden. Bij uitbreiden wordt gedacht zowel uitbreiding aan de Universiteit leiden als aan andere onderwijsinstellingen.

## Het belang van meditatie voor de vervulling van het menselijke levensdoel

Sabine Van Osta

Dit artikel neemt de draad weer op van het artikel over Concentratie dat in juni 2008 in dit blad is verschenen. Er werd toen ingegaan op het belang van concentratie voor het dagelijks leven, maar dit belang strekt zich uit tot ver buiten de grenzen van het dagelijkse bestaan en kan met gemak de totale duur van een mensenleven, ja zelfs de manifestatiecyclus van de monade omvatten. Immers, concentratie, zoals in juni 2008 gesteld, vormt de “onontbeerlijke springplank tot meditatie”. Concentratie is het beginpunt van het grote, spirituele avontuur dat in het wezen van de mens besloten ligt. Het is zaak om dit avontuur aan te vatten, waartoe een schaars aantal technieken bestaan. Net als gebed is ook meditatie zo’n techniek.

Meditatie is echter een veelomvattend woord; er zijn verschillende technieken ontstaan in verschillende tijden en in verschillende scholen. Sinds mevrouw Blavatsky het communicatiekanaal heeft geopend tussen Oost en West, hebben ook Westerlingen zich de Oosterse meditatietechnieken kunnen eigen maken, en een steeds groeiend aantal met veel succes, denken wij bijv. aan Lama Anagarika Govinda of andere westerse leerlingen die in de leer gingen en onderricht ontvingen van ook nu nog levende Indische of Tibetaanse meesters. Daarbij komt nog dat we in deze dagen de luxe mogelijkheid hebben om direct onderricht te ontvangen of ongehinderd kennis kunnen nemen van zowel Oosterse als Westerse wijsheidsstelsels, met inbegrip van de contemplatieve aspecten of meditatietechnieken die eraan verbonden zijn.

Door de sterke popularisering dekt de term “meditatie” inmiddels vele ladingen en van een andere kant bekeken toch ook weer niet. Op zich blijft meditatie wat het al sinds onheuglijke tijden is geweest en wat het ook altijd zal blijven. Bepaalde praktijken zoals chanten, visualisatietechnieken e.d. worden best beschouwd als “voorbereiding tot” eerder dan als meditatie op zich, ook al worden ze soms niet als louter hulpmid-

del voorgesteld. Dergelijke auditieve of visuele beoefeningen kunnen zeer valabel zijn bij het komen tot de juiste concentratie, echter, eens de juiste concentratie bereikt, worden ze achtergelaten als een nuttig gereedschap dat zijn dienst succesvol heeft volbracht en dat niet verder van nut kan zijn.



Sri Ramana Maharshi

[www.kamat.com/.../ramana\\_maharshi.htm](http://www.kamat.com/.../ramana_maharshi.htm)

Op de website van het Londense Dhyan Centre (1), een meditatiecentrum opgericht onder de koepel van de Theosophical Society in England, London Lodge, lezen we de volgende treffende omschrijving:

“Zoals wij de term hier gebruiken, is meditatie noch een proces van diepgaande gedachteontwikkeling (een gemeenzaam Christelijk gebruik van het woord), noch impliceert het een doelloze mentale gesteldheid – wel in tegendeel, is meditatie het gevolg van een staat van intense concentratie, die wordt bereikt met als doel de geest te verstillen en die, indien volledig tot voleinding gebracht, zal uitmonden in de realisatie van God. In het bijzonder dit laatste gedeelte van de omschrijving is van belang vermits dit meditatie voorstelt als een spirituele discipline of “yoga” : sommige moderne meditatiesystemen leggen de nadruk op de voordelen voor onze gezondheid of stressbeheersing. Echter, hoe heilzaam deze effecten ook mogen zijn, ze zijn

slechts ondergeschikt aan de diepere bedoeling van meditatie nl. spirituele transformatie en de zoektocht naar onze goddelijke aard.”

Deze korte beschrijving van meditatie geeft het opnieuw aan: niet de voorbereidende attributen of de heilzame gevolgen vormen de kern van meditatie. De innerlijke verstilling vormt de basis ervan, en wel voor een bepaalde reden, nl. het ontplooiën van het goddelijke potentieel dat schuilt in ieder van ons. Een mooie frase, ongetwijfeld, maar vooral een realiteit waarbij het ieders opdracht is, in dit leven, om ertoe te komen ze daadwerkelijk te beleven. Tot die eigen beleving nodigt elke meditatie-meester uit en daartoe wordt de leerling ook begeleid.

Het meditatiesysteem dat het Dhyan Centre voorstelt, is gebaseerd op de leringen en beoefeningen volgens Sri Ramana Maharshi en Lahiri Mahasaya, beiden belangrijke vertegenwoordigers uit de klassieke Yogatraditie in India.

Sri Ramana Maharshi staat bekend voor en is tot volledige ontplooiing gekomen op basis van de techniek Atma-Vichara, oftewel de techniek van Zelfonderzoek. Eens in de staat van eenpuntige concentratie stelt de mediteerder zich nog slechts één vraag: “Wie ben ik ?” of alle andere varianten die op deze vraag kunnen zijn: “wie ademt ?”, “wie mediteert ?”, “wie stelt de vraag ?” en vooral de vraag “waar komt dit ik-gevoel vandaan ?” Het resultaat van deze vraagstelling is het bereiken van een diepe, verinnerlijkte staat van zelfbewustzijn die, indien correct beoefend, kan leiden tot het bereiken van verlichting.

Op de website van een ashram in Engeland die zich toespitst op het aanleren van de Atma-Vichara techniek lezen we het volgende:

“Door het stellen van de “wie-vraag” wordt een aandachtsstroom opgestart die u kan doen inzien dat u niet het lichaam bent, noch de gebeurtenissen [die

Vervolg van pagina 3

## Het belang van meditatie voor de vervulling van het menselijke levensdoel

Sabine Van Osta

met dat lichaam verbonden zijn], maar iets veel dichter bij, iets veel inniger, aanwezig als “zijn”, het “ik”gevoel. Erken dit gevoel, het is het gevoel dat je gedurende je hele leven, iedere seconde heeft begeleid maar waarnaar je nooit echt je aandacht gericht hebt.”

Dit laatste lijkt een bizar gegeven: “waarnaar je nooit echt je aandacht gericht hebt”. Dit richten van de aandacht op zichzelf duidt niet op de zelfgerichtheid of haast obsessieve behoeftebevrediging waar onze huidige wereld zo bol van staat. Wel in tegendeel doelt zij op een oprechte belangstelling voor het eigen inwezen, een nieuwsgierigheid om te willen weten hoe het “ik” nu eigenlijk functioneert en een bereidheid om dit diepgaand te beleven en te onderzoeken. Atma-Vichara is de ultieme zoektocht naar zichzelf, in zichzelf, de ontdekking van het “Ik”. En deze zoektocht en haar resultaat brengen nog een aantal andere gevolgen met zich mee, zo leert ons Lahiri Mahasaya.

Lahiri Mahasaya (1828-1895) is de verspreider van de Kriya Yoga, een stelsel van onder meer innerlijke pranayamatechnieken die een versnelde spirituele ontwikkeling beogen van de beoefenaar. Pranayamatechnieken omvatten een uitgebreid stelsel van ademhalingsoefeningen die men afraadt om op eigen houtje te gaan beoefenen omwille van de krachtige uitwerking ervan. In zijn “Autobiografie van een Yogi” haalt Yogananda, Lahiri Mahasaya aan:

“Vergeet nooit dat je niemands eigendom bent, en dat niemand jouw eigendom is. Bedenk dat je op een dag alles in deze wereld zult moeten achterlaten – dus maak je nu vertrouwd met God. Bereid je nu voor op de komende astrale reis van de dood door een dagelijks tochtje per “luchtballon” van goddelijke perceptie. Doordat je misleid bent, neem je jezelf waar als een hoop vlees en botten die, op zijn best, neerkomt op een grote hoop miserie. Mediteer onafgebroken opdat je jezelf binnen korte termijn kunt aanschouwen als de Oneindige Essentie, vrij van elke vorm van

problemen. Stop ermee een slachtoffer te zijn van je lichaam; leer te ontsnappen in de Geest, door de geheime sleutel van Kriya.”



Lahiri Mahasayana  
<http://lahirimahasaya.in/>

Lahiri Mahasayana brengt hier een interessant element naar voren nl. meditatie als oefening en voorbereiding op de dag dat je “alles in deze wereld zult moeten achterlaten”. De dood, het ultieme moment waarop alle huidige illusies een natuurlijk einde kennen, is een moment dat meerdere tradities voorstellen als een moment dat men best niet volledig onvoorbereid tegemoet treedt. Ook binnen de yogatraditie komen we dit tegen. Meditatie volgens de Kriya yoga biedt de gelegenheid om alvast te wennen aan de zijnstoestand binnen de astrale werkelijkheid, die werkelijkheid waarvan wij weten dat ze van dergelijke subtiliteit is dat het inderdaad flink wat oefening vergt van de mens vooraleer hij zich er standvastig in kan bewegen. Immers, voor dit standvastig bewegen is het van essentieel belang om het gevoelsleven meester te worden en bewust in de hand te hebben. Dit veronderstelt o.a. dat men alle bewuste maar ook onbewuste mechanismen onderkent, beheerst en kan sturen.

Er zijn zowel in het Oosten als in het Westen nog meer meditatietechnieken

die zijn ontstaan binnen de schoot van uiteenlopende tradities. Belangrijk is om te weten dat er voor iedere zoeker een methode te vinden is binnen de eigen traditie, en verder is van belang te weten dat we ieder ongetwijfeld het nodige innerlijke gereedschap hebben meegekregen om te komen tot die vorm van innerlijke schouwing die de poort opent tot spirituele ontplooiing.

In een volgend artikel gaan we dieper in op de vraag welke de rol is van meditatie zowel in dit leven nu, als de implicaties van deze beoefening indien we de stelling aannemen dat we een reeks van opeenvolgende levens doormaken tijdens de ontwikkelingsgang van de monade. We zullen dan zien dat bij deze analyse een aantal ankers naar voren komen die van nut kunnen zijn bij het onze geestelijk staande houden in deze woelige tijden.

*(1) Het Dhyana Centre is gevestigd in de gebouwen van The Theosophical Society in England, aan Gloucester Place, Londen en stelt zich voor als een onafhankelijk centrum opgericht in 1991 voor het onderricht en de verspreiding van meditatietechnieken, voornamelijk die uit de traditie van Sri Ramakrishna en Lahiri Mahasaya. Er bestaan groepen voor zowel beginners, gevorderden als vergevorderden. Voor meer informatie raadplege men de website [www.dhyanacentre.org](http://www.dhyanacentre.org).*

**Als de werkelijke aard van de dingen aan de mediterende Bhikshu duidelijk wordt, dan zullen al zijn twijfels verdwijnen want hij heeft geleerd wat die aard is en wat de oorzaak.**

*Mahatma Brieven  
brief 10 - p67  
(isbn 906271580.X)*



## Inayat Khan of een pluralistisch Soefisme

Christian Vandekerkhove

Inayat Khan, de grote Soefimeester uit India is de vader van het moderne universeel soefisme, dat de waarde van alle religies op de weg naar het Goddelijke erkent.



Hazrat Inayat Khan  
Archief C. Vandekerkhove

### Het leven van Inayat Khan

Hazrat Inayat Khan werd geboren in Baroda of Vadodara, tegenwoordig een miljoenenstad in de deelstaat Gujarat in West-India, op 5 juli 1882.

Hij overleed op 5 februari 1927 in Nieuw Delhi. Het voorvoegsel Hazrat is een eretitel die ongeveer betekent: "grote aanwezigheid".

Hij stamt af uit een dynastie van Soefi's en muzikanten. Hij was de achterkleinzoon van Tipu Sultan (1750-1799), de heerser van het Koninkrijk van Mysore. Hij was gehuwd met Ora Ray Baker, een verre nicht van Mary Baker Eddy, de stichtster van de Christian Science.

Inayats levenstaak was het soefisme in de wereld uit te dragen. Als muzikant deed hij dit onder meer via de muziek. Samen met zijn kinderen trok hij de wereld rond om concerten en spirituele lezingen te houden.

Inayat Khan verbleef lange tijd in Nederland en in Frankrijk.

### Het Universeel Soefisme

Het Soefisme – soms vinden we de spellingen Sufisme en Sufi – is traditioneel aan de Islam gebonden. Een van de boodschappen van Inayat Khan was de

leerstelling dat alle religies in wezen één zijn. Hij legt wel de nadruk op de moslimleerstelling van de Tawid, of eenheid van God, zoals in de Islamge-loofsbelijdenis wordt uitgesproken.

De ware religie is als een witte kaars in een lantaarn, waarvan alle ruitjes een verschillende kleur hebben. Deze ruitjes komen overeen met de verschillende religies. Alle kijken ze naar dezelfde witte kaars, maar door de kleuring van hun eigen glas. De ene ziet de kaars blauw, de andere rood, de andere groen, maar het gaat altijd om diezelfde witte kaars.

### Soefi ritueel

Een mooi ritueel dat in Soeficentra van Inayat Khan wordt gehouden om de eenheid van de religies aan te tonen is het volgende:

Een grote witte kaars wordt ontstoken. Zij stelt de universele religie voor. Dan wordt een kleine kaars aangestoken aan de vlam van de grote: zij stelt het Parsisme voor en er wordt een korte tekst uit de Zend-Avesta voorgelezen. Dan wordt een andere kleine kaars aangestoken aan de vlam van de grote. Deze stelt het Judaïsme voor en een tekstje uit de Thora wordt voorgelezen. De volgende kaars stelt het Christendom voor en een stukje uit het Evangelie wordt voorgelezen. Dan volgt een kaars die de Islam voorstelt en een fragment uit de Koran wordt gelezen. Op deze manier wil het ritueel bevestigen en laten ervaren dat alle religies in essentie één zijn.

### De verdere beweging

Hazrat Inayat Khan kreeg vier kinderen: Noor-un-Nisa (1913-1944), Vilayat (1916-2004), Hidayat (°1917) en Khair-un-Nisa (°1919). Noor werd omwille van haar actief verzetswerk in Parijs door de Duitsers gedeporteerd en stierf in 1944 in concentratiekamp, waar ze door haar bewakers in volledige afzondering werd gehouden, omdat ze in haar een gevaarlijke vijand zagen. Tegelijk werd ze door hen bewonderd om haar spirituele en menselijke kwaliteiten. Noor stierf dus zeer jong. Aan

haar ging niet enkel een zeer spiritueel mens verloren, maar tevens een getalenteerd muzikante en schrijfster. Het enige boek van haar dat werd uitgebracht zijn de "Boeddhallegenden", uit de Jata-kaverhalen.

De Universele Soefibeweging werd verdergezet door Inayats zoon Pir Vilayat Khan en daarna door zijn kleinzoon Pir Zia Inayat Khan (°1971). Thans is de beweging in vele landen actief.

### Citaten

Het verzameld werk van Inayat Khan omvat 13 boekdelen. In dit artikel heb ik een aantal uitspraken van hem verzameld die me getroffen hebben. Ze zijn geklasseerd per thema.

### *Inayat Khan over de Meester, de Heilige en de Profeet*

Er zijn drie wegen tot geestelijke verwezenlijking, die aan het eind in één punt samenkomen. De ene weg is die van de Meester. Een ander komt van een volkomen verschillend punt en is de weg van de Heilige. Het middenpad tussen die twee is dat van de Profeet.



Noor-un-Nisa (1913-1944)

Archief C. Vandekerkhove

### *Inayat Khan over het Goddelijke*

De mensen noemden God "hij" wanneer zij de macht en de kracht van God erkenden. Men sprak van God als "zij" wanneer men het moederprincipe en de schoonheid er in zag.

### *Inayat Khan over het Leven*

Het leven is als een karavaan. Allen moeten langs dezelfde weg gaan. De ene

Vervolg van pagina 5

## Inayat Khan of een pluralistisch Soefisme

Christian Vandekerkhove

gaat voor; de anderen volgen op hun beurt.

### *Inayat Khan over Sympathie*

Sympathie is zo machtig, dat zelfs de harten van de vijanden vroeger of later smelten.

### *Inayat Khan over de Wil*

Men stimuleert de wil indien men zich onthoudt van wat men graag wil hebben.

De kracht van de begeerte is de vijand van de wil.

### *Inayat Khan over het Al*

Er is niets in het heelal dat niet in de mens kan worden teruggevonden.

### *Inayat Khan over Vergiffenis*

Door God om vergiffenis te vragen, verliest men het verlangen om door zijn medemens om vergeving te worden gevraagd. Men wil hem alleen vergiffenis schenken.

We lezen in de Bijbel: God is liefde. Maar wat is liefde? Liefde is vergeving, niet oordelen!

### *Inayat Khan over God*

God is de Oorzaak der oorzaken, de allereerste Oorzaak. Hij die opziet naar deze allereerste oorzaak, ziet mettertijd de oorzaak van alles.

Bedevoertsoorden en heilige plaatsen verenigen de mensen met elkaar en tevens in de liefde tot God.

### *Inayat Khan over Geest en Lichaam*

Velen denken dat het een misvorming is van het lichaam dat de geest ziek maakt. Weinigen beseffen dat het vaak de geest is die die misvorming in het lichaam veroorzaakt.

### *Inayat Khan over Stilte*

Stilte is een remedie tegen vele ziekten.

Spreken geeft aanleiding tot tegenstelling. Wanneer iemand iets zegt, zal de ander automatisch het tegenovergesteld standpunt verdedigen.

Wanneer de gedachten tot stilte zijn gebracht, komt de stilte van het gevoel.

### *Inayat Khan over het Gevoel*

Het gevoel wordt vaak onderschat, wanneer het wordt vergeleken met de rede. Dit is een vergissing, want waar het gevoel echt is, is het veel krachtiger en machtiger dan redenering.

### Werken

Inayat Khan heeft veel geschreven. Zijn verzameld werk telt 13 delen. Een aantal belangrijke teksten werden in het Nederlands uitgegeven. De bekendste zijn:

De alchemie van het geluk  
De eenheid van religieuze idealen  
Verruiming van bewustzijn  
Gayan Vadan Nirtan  
Morele evolutie  
Geestelijke geneeskraft  
De mystiek van het geluid  
Muziek en mystiek  
Aforismen  
In een Oosterse rozentuin

*Nota: Bron citaten: Verzameld werk.*

*Foto's: archief C. Vandekerkhove*

Theosofisch Practicum 22 december 2008 om 20.00 uur

## Wintersolstitium

Lieve Opgenhaffen

Wintersolstitium of Midwinter valt op de kortste dag, wanneer de nacht het langst is. Al heel lang wordt deze 'zonnestilstand' gevierd door vele volkeren.



[hanvo.blogspot.com/2007/12/winterzon.html](http://hanvo.blogspot.com/2007/12/winterzon.html)

Megalitische bouwsels, zoals Newgrange in Ierland en Meas Howe op de Orkney-eilanden (Schotland), tonen dat ook voor de mens in de Steentijd deze winterzonnepunt belangrijk was.

In heel Europa was het begin van de winter een bijzonder moment in het jaar. De laatste oogst was binnen en er werd geslacht wat nodig was om de winter door te komen.

In het Romeinse Rijk werd, in een periode van grote chaos en oorlogen, in het jaar 218 na C., Marcus Aurelius Antoninus tot keizer gekozen. Hij gaf zichzelf de bijnaam Elagabal. Dit is een verwijzing naar de Zonnegod die

in de Syrische stad Emese werd vereerd: Sol Invictus Elagabal. Deze god werd, door de jonge keizer, als enige toegestane godheid in het Romeinse Rijk uitgeroepen. Andere goden konden enkel nog een rol spelen als bemiddelaar voor Sol Invictus (Onoverwinnelijke Zon). De keizer was slechts heel kort aan de macht en in die periode hield hij zich meer bezig met religie dan met staatszaken. Na de moord op de keizer, in 222, werd de cultus van Sol Invictus niet verboden. Wel moest deze godheid genoeg nemen met een plaats naast de vele andere goden die vereerd werden in het Romeinse Rijk.

De feestdag van Sol Invictus was 25 december, het wintersolstitium. De tijd waarin de god zich verjongde, als het ware herboren werd. In 312 na C. verzoende de Romeinse keizer Constantijn zich met het christendom. Deze religie werd heel snel de staatsgodsdienst. Voor de heidense midwinterviering, dat geassocieerd werd met het feest van Sol Invictus, was toen geen plaats meer.

Het wintersolstitium of Midwinter valt dit jaar op zondag 21 december.

Wie hierover meer wil weten, nodigen we graag uit voor het **Theosofisch Practicum** dat doorgaat op **maandag 22 december 2008 om 20.00 uur**.



## Lezingen op zondagochtend van 11:00u tot 13:00u Lodge Witte Lotus

07/12/2008	Prof. A.J. Malinsky	Joodse Humor
04/01/2009	Mieke Van Der Cruysse	Stervensbegeleiding
01/02/2009	Guido Hoste	Een kabbalistisch universum
01/03/2009	Patrick Van Hauwe	De Mens en zijn Lichamen
05/04/2009	Chris De Lauwer	Jainisme
03/05/2009	Sabine Van Osta	Theosofie en Literatuur
07/06/2009		Nog in voorbereiding



Vrijwillige bijdrage  
Info: (0476) 867 401  
en (0476) 879 968

*Iedereen is van harte welkom!*

## Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doel-

einden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die hij/zij heeft of wegens het lid

zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Meninge n of opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen. De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.

## Kalender

01/12/1878

Geboorte van George Arundale

15/12/1889

Geboorte van Nilakantha Sri Ram

16/12/1875

Geboorte van C. Jinarajadasa

26/12/1979

Overlijden van John Coats

## De Belgische Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging werd opgericht te New York op 17 November 1875. Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), India. Zij is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft afdelingen in vele landen over de hele wereld.

In Europa is een Internationaal Theosofisch Centrum gevestigd te Naarden (Nederland).

In België zijn er loges te Ant-

werpen, Brussel, Charleroi, Gent en Luik. Zij organiseren met grote regelmaat voordrachten en studiebijeenkomsten en sommige, waaronder die in Brussel en Antwerpen, beschikken tevens over een uitgebreide bibliotheek. De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen en hen te stimuleren in hun zoekproces naar waarheid.

Antwerp Branche werd opgericht in 1899.

Lodge Witte Lotus is op dit ogenblik de jongste loot uit de Belgische Theosofische familie. Opgericht in 2006, beoogt deze Loge eveneens een aantrekkingspool te zijn voor zoekers naar en onderzoekers van waarheid.



## Lezingen op zondagochtend om 11.00 uur Antwerp Branch

21/12/2008	Kerstviering	Gezellig samenzijn met kerstverhalen
18/01/2009	Gerald Waes	Cultfiguren in de muziek - deel 2
15/02/2009	Dea Delbroeck	Sofrologie en Theosofie
15/03/2009	Ali Ritsema	Evolutie van de mens - Deel 1
19/04/2009	Ali Ritsema	Evolutie van de mens - Deel 2
17/05/2009	Ali Ritsema	Evolutie van de mens - Deel 3



## Activiteiten in Antwerpen

Alle activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

### Kalender december 2008

MA 20:00-22:00	DI 11:00-13:00	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
1	2	3	4 INLEIDING TOT DE THEOSOFIE	5	6	7 JOODSE HUMOR
8	9 MAHATMA BRIEVEN	10	11 ETHIEK: DE VIER INZICHTEN	12	13	14
15	16	17	18 DE STEM VAN DE STILTE	19	20	21 KERSTVIE- RING
22 THEOSOFISCH PRACTICUM - WINTERSOL- STITIUM	23 MAHATMA BRIEVEN	24	25	26	27	28
29	30	31				

### Kalender januari 2009

MA 20:00-22:00	DI 11:00-13:00	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
			1	2	3	4 STERVERSBE- GELEIDING
5	6	7	8 ETHIEK: DE VIER INZICHTEN	9	10	11
12	13 MAHATMA BRIEVEN	14	15 DE STEM VAN DE STILTE	16	17	18 CULTFIGUREN IN DE MUZIEK
19	20	21	22 VERTAALGROEP	23	24	25
26 THEOSOFISCH PRACTICUM	27 MAHATMA BRIEVEN	28	29 INLEIDING TOT DE THEOSOFIE	30	31	



Lodge Witte Lotus

04/12 Inleiding tot de Theosofie

07/12 Joodse humor

Meer op pagina 2

11/12 Ethiek: De Vier Inzichten

18/12 De stem van de stilte

22/12 Theosofisch Practicum - Wintersolstitium

Meer op pagina 6

04/01 Stervensbegeleiding

08/01 Ethiek: De Vier Inzichten

15/01 De stem van de stilte

22/01 Vertaalgroep

26/01 Theosofisch Practicum

29/01 Inleiding tot de Theosofie

Voor meer informatie omtrent de Lodge Witte Lotus programma's kunt u terecht op (0476) 879 968 en (0476) 867 401.



Antwerp Branch

09/12 Mahatma Brieven (van 11.00 uur tot 13.00 uur)

21/12 Kerstviering - Gezellig samenzijn met kerstverhalen

23/12 Mahatma Brieven (van 11.00 uur tot 13.00 uur)

13/01 Mahatma Brieven (van 11.00 uur tot 13.00 uur)

18/01 Cultfiguren in de muziek - Deel 2

27/01 Mahatma Brieven (van 11.00 uur tot 13.00 uur)

Voor meer informatie omtrent de Antwerp Branch programma's kunt u terecht bij: Eddy Doms - (03) 272.58.53.

*Laat uw gedachten stil worden en vestig al uw aandacht op uw meester die u nog niet ziet, maar van wie u de aanwezigheid voelt.*

*H.P. Blavatsky  
(De stem van de stilte)*