



Het Witte Lotusblad

Belgische Theosofische Vereniging vzw
Lodge Witte Lotus

BELGIE/BELGIQUE
P.B./P.P.
2000 ANTWERPEN
GROENPLAATS
BC 30217

Jaargang 4—nummer 1

Januari 2009

Colofon:

Maandblad

Erkenningnummer

P708093

Versijnt niet in juli en augustus.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw
zetelt in 1000 Brussel, Handelstraat 51.

Verantwoordelijke uitgever :

Jan Jelle Keppler

p/a Molenkouter 13 Bis

2890 Sint-Amands

Alle activiteiten van de BTV-loges te
Antwerpen gaan door in de Milisstraat 22,
2018 Antwerpen, tenzij anders vermeld.

Voor de inhoud van de artikels zijn enkel
de auteurs verantwoordelijk, hij vormt
geen uitdrukking van enig standpunt van
de BTV en haar afdelingen.



De beste wensen voor een boeiend jaar 2009

Het bestuur van de Lodge Witte Lotus wenst alle lezers een
GELUKKIG NIEUWJAAR.



In dit nummer:

De drie doelstellingen

Stervensbegeleiding

Een nieuw jaar 2009

Het belang van meditatie - deel 2

Gronden

Lezingen Lodge Witte Lotus

Vrijheid van denken

De Theosofische Vereniging

Lezingen Antwerp Branch

Kalender januari - februari 2009

1
2
3
4
6
7
8

De drie doelstellingen

De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw

Loges in Antwerpen

Antwerp Branch

Bijeenkomsten - secretariaat:

Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Telefoon: (03) 827 43 62 of (03) 272 58 53

Website: <http://tvlabespaces.live.com>

E-mail : tvla.be@hotmail.com

PCR 000-0142226-24 tnv Belgische Theosofische
Vereniging vzw



Lodge Witte Lotus

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Secretariaat: Molenkouter 13 Bis, 2890 Sint-Amands

Telefoon: (0476) 879 968 of (0476) 867 401

Website: <http://spaces.msn.com/wittelotusbelgium>

E-mail: witte.lotus@hotmail.com

KBC 736-0013927-23 tnv Vandekerkhove & Van Osta &
Keppler



Lezing Lodge Witte Lotus op 4 januari 2009 om 11.00 uur

Stervensbegeleiding

Mieke Van Der Cruyse



Stervensbegeleiding... een woord dat tegenwoordig steeds meer opduikt onder de vorm van palliatieve begeleiding en dat nauw aanleunt bij het thema van euthanasie.

Kan stervensbegeleiding een meerwaarde betekenen in onze huidige maatschappij? Laat ons eens even dieper ingaan op deze vraag.

Een definitie van “sterven” kan zijn:

Sterven ... is het afleggen van het huidige lichaam of voertuig, door aftakeling, ouderdom, ziekte, ongeval (karmisch of niet karmisch), of door zelfdoding.....

De woorden “sterven, overgaan, doodgaan” worden door de meeste mensen met de nodige huiver benaderd en beschouwd als onherroepelijk. Men praat er zo weinig mogelijk over, men heeft het gevoel dat het huidige leven er altijd zal zijn. We staan er zo weinig mogelijk bij stil maar bij het overlijden van een dierbare worden we geconfronteerd met het feit dat er een einde is.

Weinigen voelen zich geroepen om een stervende, familielid of dierbare, bij te staan in de laatste dagen, nog minder tijdens de laatste uren. Meestal weet men geen weg met dergelijke ervaring, kan men er niet mee omgaan. Het is een ongemakkelijke ervaring en past vaak niet in de huidige eigen levensomstandigheden; stervensbegeleiding staat bovendien vaak in tegenstelling met de eigen levenswil en -energie die bij velen nog volop aanwezig is.

Voorals in het westen zien we vele mensen eenzaam sterven in ziekenhuizen of thuis.

Meestal gaat het gegeven van “sterven” met grote angst, depressie, en ontkenning gepaard! Zie bijv. de 5 fasen die een mens doorloopt bij rouwverwerking door Amerikaanse psychiater Dr. Elisabeth Kubler –Ross. Deze angst is vooral

te wijten aan een tekort aan algemeen inzicht in de processen van leven en dood, het fenomeen “overgaan”.



natuurlogboek.web-log.nl/.../2007/04/index.html

Enkele bedenkingen:

Wat zou een juiste begeleiding in het westen kunnen zijn?

Vb. Via opvoeding (ouders, scholen) reeds van jongsaf bepaalde inzichten meegeven in het stervensproces....

Via privé-opleidingen, of via opleidingen in de professionele sfeer (verpleging, etc.).

Via studie van religies buiten de eigen religie om waar men mee is opgegroeid, of via filosofische, esoterische groeperingen/studies, bijv. theosofie.

In het algemeen is het hoopgevend om te ervaren hoe het thema van leven en sterven de laatste jaren aan bod is gekomen door het werk van pioniers zoals Dr. Elisabeth Kubler – Ross, kijk maar naar het groeiend aanbod aan palliatieve zorgen in ziekenhuizen, dienstencentra of bijv. voor mensen die er de voorkeur aan geven thuis te sterven.

Stervenden moeten zelf kunnen beslissen over tijd en plaats van de hulp bij

stervensbegeleiding, over de hoeveelheid pijnstillende middelen (in samenspraak met de arts) die ze nodig hebben om zonder pijn bij bewustzijn te kunnen blijven. Hun wens om het ziekenhuis te verlaten wanneer er geen actief ingrijpen meer mogelijk is, moet gerespecteerd worden.

Ook de wetenschappelijke publicaties over de vele verschillende aspecten van de bijna - dood ervaringen, die volgen op het moedige werk van Raymond Woody, hebben de mensheid hier nieuwe moed en impuls gegeven!

De diepgaande studies van psychiater Dr. Elisabeth Kubler-Ross naar de wijze waarop wij zorgen voor stervenden, laten ons zien dat met onvoorwaardelijke liefde en met een meer verlichte benadering van het gegeven, sterven een vreedzame, ja zelfs transformerende ervaring kan zijn.

Het gedicht van Mieke Geldhof leek mij een gepaste afsluiter voor deze bijdrage:

*De dagen worden lichter
Wegen minder zwaar
Aan duisternis
Schaduwen worden kleiner
Nu de zon schijnbaar naar
Haar hoogste einder
Klimt
Uit de winterwende herrijzen
Winterklokjes
Luiden een nieuwe dageraad in:
Ontwaak
Sta op
Zie naar mijn bestaan
Wie had ooit gedacht
Dat ik
Uit ijskoude grond
In het licht werd verwacht*



Wie meer wil weten over dit onderwerp, nodigen we graag uit op onze zondagochtendlezing, die doorgaat op 4 januari 2009 om 11.00 uur.

Een nieuw jaar... 2009

Sabine Van Osta



Nog even, en we hangen weer een nieuwe kalender aan de muur. Tijd voor goede voornemens, het stellen van jaarthema's, of het uitroepen van "2009 Jaar van ..." motto. Op die manier stelt meer dan één organisatie dit nieuwe jaar in het teken van een gekozen thema. Op die manier komen we terecht bij een handjevol noemenswaardige initiatieven die in de loop van het komende jaar, en wellicht de komende jaren, ontplooid zullen worden. We stellen ze even aan u voor in het kader van één van onze doelstellingen van onze Vereniging nl. de vergelijkende studie van godsdiensten en wetenschappen.

Zo blijkt 2009 uitgeroepen tot Jaar van de Wetenschap (1) door de Amerikaanse organisatie COPUS (Coalition on the Public Understanding of Science), een non-profit organisatie in het leven geroepen door het American Institute of Biological Science Inc.) Bedoeling is om de kloof tussen exacte wetenschappen en het groot publiek te verkleinen en de realisaties van die wetenschappen beter bekend te maken. Iedere maand staat daarbij een andere deelgebied van de exacte wetenschappen centraal (Fysica en Technologie, Evolutie, Duurzaamheid en Milieu, Oeanen en Water, Geologie en Aarde, etc...) en wetenschappelijke organisaties van over de hele wereld kunnen zich aansluiten voor deelname aan de verschillende projecten die zullen lopen tijdens het jaar.

Binnen de koepel van het Jaar van de Wetenschap blijkt 2009 ook uitgeroepen te zijn door de Verenigde Naties tot Internationaal Jaar van de Sterrenkunde (2), een initiatief van de Internationale Astronomische Unie en de Unesco. Astronomie is die tak van de exacte wetenschap die door middel van fysische meetapparatuur en waarneming tracht het universum in kaart te brengen. De Belgische Vereniging voor Sterrenkunde neemt deel aan deze viering o.m. door het organiseren van allerlei activiteiten die via internet kunnen geraadpleegd worden. Bijzonder aan dit initiatief is dat het zich met name richt tot jonge-

ren, de komende generaties dus.

Beide initiatieven willen elk op hun manier de aandacht van het publiek trekken voor de onderzoeksresultaten die reeds verwezenlijkt zijn, of die nog gerealiseerd zullen worden. Ongetwijfeld kan (en moet) men kritiek uiten op bepaalde onderzoeksmethoden of omtrent het nut van sommige onderzoeken. Echter, deze initiatieven op zichzelf beschouwd, kunnen op langere termijn alleen maar een positieve uitwerking hebben: ze tonen een fundamentele bereidheid van de wetenschappelijke wereld om ervaring te delen, en ieder deelgenoot te laten zijn van dat kleine stukje aan menselijke erfenis, nl. de universele nieuwsgierigheid naar en fundamentele interesse in de wereld om ons heen. En inderdaad, belangrijker nog dan de wereld om ons heen, is de wereld in onszelf. Echter, als het gevolg van dit soort initiatieven kan zijn dat de verwondering over de uiterlijke vorm van de schepping omslaat in authentieke verwondering en interesse in ons eigen wezen, dan hebben deze initiatieven meer dan hun doel gediend. Alleen al om die reden, mogen deze evenementen ons blij en hoopvol stemmen.



<http://www.bookgifts.nl/catalog/images/Aardbol%20in%20handen.jpg>

Die golf van hoop en belofte, rolt opnieuw uit over het domein van de religies. In december 2009 zal in Melbourne, Australië gedurende 6 dagen de zevende bijeenkomst van het Parliament of the World's Religions gehouden worden (3) in het Nederlands aangeduid als Interreligieuze Dialoog. Als voorbode van dit belangrijke evenement, zullen er in meerdere steden in de wereld manifestaties plaatsvin-

den vanaf december van dit jaar. Het World Parliament of World Religions heeft plaats gevonden in 1893, 1988, 1993, 1999, 2004, 2007 en dan binnenkort in 2009. Het wil leiders en volgelingen bij elkaar brengen van alle religies en spirituele bewegingen in een sfeer van vrede, verscheidenheid en duurzaamheid met als doel het op gang houden van de interreligieuze dialoog en wederzijdse samenwerking om een beter begrip van en diepgaander respect voor elkaars tradities te bewerkstelligen. Het belang van dit netwerk dat op deze manier gecreëerd en in stand gehouden wordt, kan niet onderschat worden. Zelfs al zouden de resultaten niet onmiddellijk zichtbaar zijn, doordat grote groepen mensen samenkomen met die vredevolle intenties en met dat wederzijds respect, dragen zij onvermijdelijk bij tot een groeiend begrip tussen alle bevolkingsgroepen van de wereld. Naast de inspanningen binnen de Interreligieuze Dialoog hebben immers nog andere initiatieven het licht gezien om te komen tot een betere verstandhouding tussen religies onderling (cfr. A Common Word).

Zoals ieder van ons zich dag na dag voorneemt om opnieuw het beste te geven van zichzelf, zo zien we dat dit in feite ook gebeurt op wereldschaal door grotere groepen mensen. Welke de interesse of oriëntering ook moge zijn, welke onze plaats of functie op de sociale ladder, ieder van ons heeft de wereld en de ander iets te bieden dat uniek is en bijdraagt tot de opbouw van de wereld, en de ontplooiing van het goddelijk plan van evolutie. Daartoe werd ieder voorzien van de nodige eigenschappen en gereedschappen om het eigen kleine levensdoel tot stand te brengen als stukje in de grote wereldmozaïek.

We wensen u van harte alle kracht, liefde en vertrouwen om dat ook dit komende jaar weer waar te maken voor u en uw naaste medemensen.

(1) www.yearofscience2009.org

(2) www.astronomy2009.org en www.iya2009.be

(3) www.parliamentofreligions.org

Het belang van meditatie voor de vervulling van het menselijke levensdoel - Deel 2

Sabine Van Osta



In een volgend artikel gaan we dieper in op de vraag welke de rol is van meditatie zowel in dit leven nu, als de implica-



<http://www.main.nc.us:80/amys/>

ties van deze beoefening indien we de stelling aannemen dat we een reeks van opeenvolgende levens doormaken tijdens de ontwikkelingsgang van de monade. We zullen dan zien dat bij deze analyse een aantal ankers naar voren komen die van nut kunnen zijn bij het ons geestelijk staande houden in deze woelige tijden.

In het eerste deel van deze bijdrage hebben we de tip van de meditatieve sluis in bepaalde mate opgelicht. Dit gebeurde door twee van de vele meditatiescholen en strekkingen te vermelden, nl. de Atma-Vichara traditie van Sri Ramana Maharshi en de Kriya Yoga traditie volgens Lahiri Mahasaya. Zowel in het Oosten als in het Westen, zijn er echter meerdere vermeldenswaardige tradities waarover inmiddels vele valabele standaardwerken beschikbaar zijn in (gespecialiseerde) boekhandels en bibliotheken, in zodanige mate dat ieder wel de voor hem of haar meest passende methode kan vinden.

Waarom is meditatie echter zo belangrijk en verschijnen er hoe langer hoe meer boeken en brochures over dit onderwerp? Dharmacentra worden opgericht en kunnen rekenen op veel belangstelling. Activiteiten en bijeenkomsten in het kader van bezinning trekken eveneens een groot publiek en vaak, en gelukkig, ook jongeren. Zelfs al gaan we in onze contreien niet meer iedere zondag naar de kerk of de bijbelstudie, de behoefte tot innerlijke ontwikkeling en

sturing is er duidelijk niet minder op geworden. Kijken we dan naar dat segment van de bevolking dat nog niet

zover is om van nature uit belangstelling aan de dag te leggen voor de eigen innerlijke ontplooiing, maar zijn heil zoekt in uiterlijkheden, dan stellen we met een mengsel van verdriet, verbazing en machteloosheid vast hoe erg het

ogenschijnlijk mis kan gaan met een individu. En dat allemaal binnen hetgeen we gemakkelijkschalve dezelfde periode van wereldontwikkeling kunnen noemen. Hoe puzzelen we zo sterk uiteenlopende tendensen in mekaar?

Vanuit een theosofisch mensbeeld beschouwd, draait het in alle gevallen om hetzelfde fenomeen. De mens is, zo goed als iedere andere schakel van de hele Schepping, een uitdrukking van het Ene Leven dat evolueert volgens een alomvattend plan gebaseerd op een aantal principes die op zichzelf beschouwd eenvoudig kunnen aandoen, maar waarvan de uitwerking zo ver en diep reikt dat de mens zich er geen idee van kan vormen. Drie van die principes vinden we terug in de theosofische grondbeginselen die we, zeer in het kort, kunnen samenvatten als (i) het alomvattend, eeuwige, grenzeloze en onveranderlijk beginsel; (ii) de wet van cycliciteit en (iii) de fundamentele gelijkheid van alle zielen met de Universele Overziel die zelf een aspect is van de Oorzaakloze Oorzaak (1). Dit laatste kunnen we ook beschouwen als een uitdrukking van de hermetische wet “zo boven, zo beneden” en dankzij deze wet kunnen wij mensen “hier beneden”, ook veel leren over “daar boven”, de Overziel dus. Het volstaat om met voldoende zuivere aandacht om ons heen te kijken, of in onszelf, en daar draait het bij meditatie allemaal om, zoals we hebben

gezien in het eerste deel.

Meditatie is de enige weg die leidt naar zelfkennis en zelfrealisatie. Het voertuig dat naar dit doel kan rijden is in de eerste plaats onze persoonlijkheid, in de tweede plaats onze individualiteit.

Ons huidige lagere zelf of persoonlijkheid, dat ons werd gegeven om dit leven te leven, is het enige, unieke werktuig dat ons voor de reis in onszelf gegeven werd en het is tegelijkertijd perfect geschikt om de lessen te leren die ons huidige leven voor ons in petto heeft, ook al lijkt dat niet altijd zo. Door het leren van die levenslessen verfijnen we nl. onze persoonlijkheid en bouwen we onze innerlijke gids verder op en versterken we deze, hoe onwaarschijnlijk ons dit bij momenten ook lijkt. Dit is één aspect van het menselijke levensdoel. Een ander aspect van datzelfde gegeven is dat, doorheen zijn leven, de mens zijn waarnemings- en onderscheidingsvermogen aanscherpt, hetgeen slechts kan door regelmatige beoefening. Het is een kwestie van steeds bewust in het moment te willen zijn en te blijven, met de aandacht gericht op datgene wat men op dat moment doet of ervaart, en met “oog” op de eigen deelname in de activiteit, interactie of de ervaring. We herinneren ons de methode van Sri Ramana Maharshi die gebaseerd is op deze techniek.

Door de juiste inspanning in de juiste richting, kan ons lagere zelf of persoonlijkheid in contact komen met ons hogere Zelf, ook wel individualiteit genoemd. In theosofische termen wordt dit hogere Zelf aangeduid met de term Atma-Buddhi-Manas, of sterk vereenvoudigd uitgedrukt een conglomeraat van Wil, Intuïtie en Hoger Denkvermogen, een conglomeraat dat zelf geëmanneerd werd door de Monade. Hoe moeten we ons dit “contact” tussen persoonlijkheid en individualiteit dan wel voorstellen? Van alle dingen die we werkelijk doen of werkelijk ervaren,



Vervolg op pagina 5

Vervolg van pagina 4

Het belang van meditatie voor de vervulling van het menselijke levensdoel - Deel 2

Sabine Van Osta

kunnen we zeggen dat we er iets van geleerd hebben, we zijn op de één of andere manier er “beter” van geworden, gevoeliger, inzichtelijker, verdraagzamer, liefdevoller, geduldiger etc...

Door ervaring worden de scherpe kantjes van onze persoonlijkheid eraf geschaafd als het ware. Meestal wordt dergelijke persoonlijke evolutie als een vooruitgang of ontwikkeling beschouwd, een “opbrengst” zo men wil. Deze “opbrengst” wordt uit iedere levenservaring of ieder leven gepuurd en doorgegeven aan het hogere Zelf dat erdoor versterkt en geconsolideerd wordt (2). Deze werkzaamheid, het versterken van het hogere Zelf op basis van uitgezuiverde ervaring van de persoonlijkheid, kan door correct uitgevoerde meditatie bespoedigd worden.

In het verhaal van menselijke evolutie binnen éénzelfde leven, bijv. dit leven, speelt meditatie dus een cruciale rol. Het is één van de factoren om te komen tot zingeving en om iedere geleefde seconde de moeite waard te laten zijn. In dit opzicht staat in deze tijd meditatie diametraal tegenover de grootste kwaal van deze tijd en van de komende tijd, nl. druggebruik en –misbruik. Mensen van vandaag horen het eigenlijk niet zo graag, de houding ten aanzien van “drugs” is dubbel. Illegale drugs worden gemakkelijker veroordeeld dan legale drugs, maar in feite hebben cafeïne, alcohol, tabak, etc. even goed, maar zij het een minder diepgaande invloed op onze fijnstoffelijke lichamen vergeleken met de als zoete broodjes verkopende, ultrageconcentreerde en daardoor levensgevaarlijke stoffen waarvan de consumptie normaal gevonden wordt in bijv. het uitgaansmilieu, en waarvan het gebruik zo goed als aangemoedigd wordt in de courante media. Occasioneel wordt wel eens aangeroerd dat het gebruik van drugs ook wel eens fout kan gaan, maar erg diep wordt er niet op ingegaan, hetgeen onbegrijpelijk is. Alle feitelijke informatie erop naslaand, ziet het er naar uit dat misbruik van drugs de poten van onder de persoonlijkheid

vandaan haalt, waardoor het niet meer kan functioneren of geoefend en verijnd kan worden om de oorspronkelijke functie te vervullen. Vandaar dat we druggebruik en vooral misbruik aanduiden als het tegenovergestelde van meditatie: de eerste breekt de persoonlijkheid af door deze op een onnatuurlijke manier af te sluiten van haar omgeving en zichzelf waardoor iedere mogelijkheid tot spirituele ontwikkeling wordt afgeblokt; de tweede bouwt de persoonlijkheid op, dankzij een veelheid aan levensindrukken en zuivert deze uit om als opstapje te kunnen dienen tot de individualiteit, en is zo een instrument tot spirituele ontwikkeling en dienstbaarheid. De mens van vandaag is meer dan ooit verdeeld tussen beide, getuige de opmars van zowel drugmisbruik als meditatie.

Zoals meditatie een belangrijke rol te vervullen heeft binnen één mensenleven, zo speelt dat mensenleven een even cruciale rol in de ontwikkeling van de Monade, de goddelijke vonk die in ieder levend wezen huist, de stille kern, dat ene “stukje” in onszelf waar het derde grondbeginsel over gaat, nl. de Ziel die in essentie identiek is aan de Overziel (lees hier de Zonnelogos). Als er gezegd wordt dat wij allen goden zijn, dan gaat het eigenlijk over deze identiteit met de Overziel, zij het dat we met dergelijke uitspraak wellicht wat kort door de bocht gaan: de realiteit is vaak iets complexer dan dat het op het eerste gezicht lijkt.

Het feit dat onze Ziel, onze spirituele kern of Atma-Buddhi-Manas, een stukje is van een groter geheel, de Monade, die op zichzelf weer past in een veel groter geheel (de Zonnelogos), etc blijkt uit o.m. de vele getuigenissen van meditatiemeesters – dus getuigenissen uit eigen ervaring van die specifieke individuen. Hieruit volgt logischerwijze dat, indien wij kennis verkrijgen of in contact komen met die eigen spirituele kern, wij te-

gelijkertijd de toegangspoort ontdekken tot het groter geheel, de Overziel, tot wie wij een beetje nader sluipen met iedere vordering die wij maken op het meditatieve of contemplatieve pad.

Goed uitgevoerde meditatie ondersteunt en versnelt zoals gezegd de innerlijke verwerking van al onze levenservaringen – zowel de aangename als de onaangename. Dit houdt meteen ook in dat in de innerlijke ontwikkeling via meditatie ook pijnlijke fasen kunnen voorkomen. Dit is alvast één reden om meditatie met de nodige ernst te benaderen en om bij voorkeur onder begeleiding van een meditatiemeester de beoefeningen verder te zetten.

Een meditatiemeester, en vooral een gerealiseerde meditatiemeester is iemand die het hele parcours van zelfontwikkeling en zelfrealisatie heeft afgelegd met succes, d.w.z. dat hij of zij het spirituele potentieel dat in het wezen besloten lag, volledig heeft gerealiseerd. Erg talrijk zijn meditatiemeesters niet, maar men mag er wel vanuit gaan dat ze



<http://media.smithsonianmag.com/images/meditate.jpg>

nog steeds bestaan en onder ons leven. Iemand die van zichzelf al te luidruchtig uitbazuint van een gerealiseerd meester te zijn, gelooft men best niet op zijn/haar woord of op basis van een demonstratie van bepaalde vermogens. Goede wijn behoeft meestal geen krans en zoekt vooral zelf de krans niet.

Ervaren yogi's, religieuzen etc. kunnen voor ieder van ons de functie vervullen van spirituele coach of gids. In recente

Theosofisch Practicum - maandag 26 januari 2009 om 20.00 uur

Gronden

Lieve Opgenhaffen



We leven in een wonderbaarlijke tijd. Nooit beleefde de mens een zo'n explosieve periode van evolutie. Wat de mensheid heeft bereikt, overtreft de wildste dromen van vroegere generaties. Vergeleken met lang geleden, leven we nu in een aards paradijs.

MAAR... . Ja, er is een maar!

Wanneer we, in onze overvolle straten, de voorbij dolende mensen observeren, bemerken we bezorgde en sombere gezichten. Vele vermoeide mensen waarbij een glimlach weinig of helemaal niet te zien is.

Wat bezielt hen? Wat is er aan de hand? De meesten onder hen lijden geen honger meer, kennen geen kou meer. Zij hebben hun slaappillen, laxerende middelen, hoofdpijnpillen en kalmerende middelen. Die hebben ze nodig om te overleven en om het leven vol te houden. Ze leven een "luxe" leven. Zijn die "beschaafde" mensen gelukkig? Of zijn het de "gevangenen" van de beschaving!

Wanneer we onze observatie verdiepen,

kunnen we de mensen indelen in drie categorieën.

1. Zij die zoveel mogelijk aardse kennis willen vergaren. Zij hechten de hoogste waarde aan het **hoofd**.
2. Zij met zelfbeheersing, matigheid en ascetische tendensen. Zij hechten de hoogste waarde aan de **borst**.
3. Zij die de **onderbuik** beschouwen als het belangrijkste deel. Zij hebben een "burcht" opgebouwd waarin het Goddelijke kan groeien.

Voor onze voorouders was de natuur van essentieel belang. Zij waren afhankelijk van wat die natuur, onze aarde, hen schonk. Hard werken op de velden schonk hen het nodige voedsel, hout verwarmde hun huizen, enz... . Zij leefden ook met de natuur, volgens de seizoenen. Hun werkzaamheden waren afhankelijk van de weersomstandigheden, de zon, het daglicht, de regen, de koude. Zij hadden nog voeling met de natuur, de seizoenen, de weersveranderingen. Kortom, onze

voorouders waren "verbonden" met de AARDE. Zij gaven, door hard labeur, hun energie aan de aarde en kregen van die aarde de energie die nodig was om te LEVEN.



Wortelchakra

users.telenet.be/parapsy/ground.html

En het is dit contact met de natuur dat heel belangrijk is. Dit contact met de aarde – wat we 'gronden' of 'aarden' noemen – is geen afstompemd en levenloos proces. Het is dynamisch en vibreerend. Gronden schept helderheid door stilte.

Wie meer wil weten over dit onderwerp, nodigen we graag uit voor het Theosofisch Practicum dat doorgaat op maandag 26 januari 2009 om 20.00 uur.

Vervolg van pagina 5

Het belang van meditatie voor de vervulling van het menselijke levensdoel - Deel 2

Sabine Van Osta

jaren is ook de wetenschap zich voor hen beginnen interesseren, vooral dan voor yogi's, monniken en mediterenden



<http://meditation-guide-and-tips.blogspot.com/80/2008/05/realizing-your-true-nature.html>

in het algemeen. Een betekenisvol onderzoek werd zelfs gedaan in een Amerikaanse gevangenis, waarbij gedetineer-

den deel namen aan een 10-daags Vipassana meditatieprogramma. De uitkomst van dit onderzoek, hoewel het programma voortijdig werd afgebroken, werden hoopgevend genoemd. Deze belangstelling van de klinische wetenschap in meditatie resulteert alvast in een groot aantal wetenschappelijke onderzoeksrapporten omtrent de gevolgen van meditatie voor de psychische gezondheid en de eindconclusie luidt vaak dat de resultaten hoopgevend zijn, maar dat verder wetenschappelijk onderzoek nodig is om de eerste resultaten te ondersteunen.

- (1) Op ieder van deze grondbeginselen werd grondig ingegaan door mevr. Blavatsky in haar De Geheime Leer. Ondertussen werden er talloze voordrachten over gegeven, artikels en boeken aan

gewijd. Meer informatie hierover is verkrijgbaar via onze Loges.



- (2) Eenzelfde mechanisme is, zo leert ons Charles Leadbeater, van toepassing tijdens de werkzaamheid van de Meesters bijv. waarbij de Meesters "het laatste onse kracht, dat ten goede benut kan worden ergens uit te halen, zelfs midden uit veel dat slecht is.", uit "De Meesters en het Pad", 1926, p. 207.

*De stilte is
een vriend
die je nooit
verraadt.*

Confusius
www.ellies-site.net/boeddha.htm

Lezingen op zondagochtend van 11:00u tot 13:00u Lodge Witte Lotus



04/01/2009	Mieke Van Der Cruysse	Stervensbegeleiding
01/02/2009	Guido Hoste	Een kabbalistisch universum
01/03/2009	Patrick Van Hauwe	De Mens en zijn Lichamen
05/04/2009	Chris De Lauwer	Jainisme
03/05/2009	Sabine Van Osta	Theosofie en Literatuur
07/06/2009	Armand De Roose	De religie van de Katharen



Vrijwillige bijdrage
Info: (0476) 867 401
en (0476) 879 968

Iedereen is van harte welkom!

Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doel-

einden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die hij/zij heeft of wegens het lid

zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Mening en opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen. De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.

Kalender

18/01/1847

Geboorte Alfred Percy Sinnett

17/02/1926

Eerste officiële viering
Adyardag

17/02/1847

Geboorte Charles Webster
Leadbeater

19/02/1904

Geboorte van Rukmini Devi
Arundale.

De Belgische Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging werd opgericht te New York op 17 November 1875. Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), India. Zij is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft afdelingen in vele landen over de hele wereld.

In Europa is een Internationaal Theosofisch Centrum gevestigd te Naarden (Nederland).

In België zijn er loges te Ant-

werpen, Brussel, Charleroi, Gent en Luik. Zij organiseren met grote regelmaat voordrachten en studiebijeenkomsten en sommige, waaronder die in Brussel en Antwerpen, beschikken tevens over een uitgebreide bibliotheek. De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen en hen te stimuleren in hun zoekproces naar waarheid.

Antwerp Branche werd opgericht in 1899.

Lodge Witte Lotus is op dit ogenblik de jongste loot uit de Belgische Theosofische familie. Opgericht in 2006, beoogt deze Loge eveneens een aantrekkingspool te zijn voor zoekers naar en onderzoekers van waarheid.



Lezingen op zondagochtend om 11.00 uur Antwerp Branch



18/01/2009	Gerald Waes	Cultfiguren in de muziek - deel 2
15/02/2009	Dea Delbroeck	Sofrologie en Theosofie
15/03/2009		In voorbereiding
19/04/2009		In voorbereiding
17/05/2009		In voorbereiding



Activiteiten in Antwerpen

Alle activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen



Kalender januari 2009

MA 20:00-22:00	DI 11:00-13:00	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
			1	2	3	4 STERVENSBEGELEIDING
5	6	7	8 ETHIEK: DE VIER INZICHTEN	9	10	11
12	13 MAHATMA BRIEVEN	14	15 DE STEM VAN DE STILTE	16	17	18 CULTFIGUREN IN DE MUZIEK
19	20	21	22 VERTAALGROEP	23	24	25
26 THEOSOFISCH PRACTICUM	27 MAHATMA BRIEVEN	28	29 INLEIDING TOT DE THEOSOFIE	30	31	

Kalender februari 2009

MA 20:00-22:00	DI 11:00-13:00	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
						1 EEN KABBA- LISTISCH UNIVERSUM
2	3	4	5 INLEIDING TOT DE THEOSOFIE	6	7	8
9	10 MAHATMA BRIEVEN	11	12 ETHIEK: DE VIER INZICHTEN	13	14	15 SOFROLOGIE EN THEOSO- FIE
16	17	18	19 DE STEM VAN DE STILTE	20	21	22
23 THEOSOFISCH PRACTICUM	24 MAHATMA BRIEVEN	25	26 VERTAALGROEP	27	28	



Lodge Witte Lotus

- 04/01 Stervensbegeleiding Meer op pagina 2
- 08/01 Ethiek: De Vier Inzichten
- 15/01 De stem van de stilte
- 22/01 Vertaalgroep
- 26/01 Theosofisch Practicum - Gronden Meer op pagina 6
- 29/01 Inleiding tot de Theosofie
- 01/02 Een kabbalistisch universum
- 05/02 Inleiding tot de Theosofie
- 12/02 Ethiek: De Vier Inzichten
- 19/02 De stem van de stilte
- 23/02 Theosofisch Practicum
- 26/02 Vertaalgroep

Voor meer informatie omtrent de Lodge Witte Lotus programma's kunt u terecht op (0476) 879 968 en (0476) 867 401.

A Antwerp Branch

- 13/01 Mahatma Brieven (van 11.00 uur tot 13.00 uur)
- 18/01 Cultfiguren in de muziek - Deel 2
- 27/01 Mahatma Brieven (van 11.00 uur tot 13.00 uur)
- 10/02 Mahatma Brieven (van 11.00 uur tot 13.00 uur)
- 15/02 Sofrologie en Theosofie
- 24/02 Mahatma Brieven (van 11.00 uur tot 13.00 uur)

Voor meer informatie omtrent de Antwerp Branch programma's kunt u terecht bij: Eddy Doms - (03) 272.58.53.

Spreek en handel met zuivere geest en het geluk zal je volgen als een schaduw die nooit van je zijde wijkt.

Dhammapada