



Het Witte Lotusblad

Belgische Theosofische Vereniging vzw
Lodge Witte Lotus

BELGIE/BELGIQUE
P.B./P.P.
2000 ANTWERPEN
GROENPLAATS
BC 30217

Jaargang 4—nummer 6

Juni 2009

Colofon:

Maandblad

Erkenningnummer

P708093

Versijnt niet in juli en augustus.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw
zetelt in 1000 Brussel, Handelstraat 51.

Verantwoordelijke uitgever :

Jan Jelle Keppler

p/a Molenkouter 13 Bis

2890 Sint-Amands

Alle activiteiten van de BTV-loges te
Antwerpen gaan door in de Milisstraat 22,
2018 Antwerpen, tenzij anders vermeld.

Voor de inhoud van de artikels zijn enkel
de auteurs verantwoordelijk, hij vormt
geen uitdrukking van enig standpunt van
de BTV en haar afdelingen.



In dit nummer:

De drie doelstellingen

De religie van de Katharen

De oudheid van de Veda's

Tao Te King

Zondagochtendlezingen 2009/2010

Lezingen Lodge Witte Lotus

Vrijheid van denken

De Theosofische Vereniging

Lezingen Antwerp Branch

Kalender juni - september 2009

1
2
5
6
7
8

De drie doelstellingen

De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw

Loges in Antwerpen

Antwerp Branch

Bijeenkomsten - secretariaat:
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Telefoon: (03) 827 43 62 of (03) 272 58 53

Nieuwe Website: <http://theosophic.homestead.com>

E-mail : logeantwerpen@gmail.com

KBC 738-0273607-89 tnv Eva Schut &
Liene Ong Liyanta & Eddy Doms

Lodge Witte Lotus

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Secretariaat: Molenkouter 13 Bis, 2890 Sint-Amands
Telefoon: (0476) 879 968 of (0476) 867 401

Website: <http://spaces.msn.com/wittelotusbelgium>

E-mail: witte.lotus@hotmail.com

KBC 736-0013927-23 tnv Vandekerkhove & Van Osta &
Keppler



Lezing Lodge Witte Lotus op zondag 7 juni 2009 om 11.00 uur

De Katharen - fictie en realiteit

Armand De Roose

Er werd in het verleden reeds veel geschreven over deze beweging die zich manifesteerde in West-Europa vanaf de 11 tot de 14^e eeuw.



Verdrijving van de katharen uit de Zuid-Franse stad Carcassonne.

memo.malmberg.nl/.../ketters/katharen.jpg

Veel berust ook op veronderstellingen en zo zijn er in de literatuur vele misverstanden ingeslopen die niet kunnen bevestigd worden.

Het eerste deel van deze lezing gaat over datgene wat is overgebleven van teksten zowel van de Katharen als van de tegenstanders. Een duidelijke omschrijving, van deze beweging, is op deze basis niet te geven. Aan de hand van de inquisitieverlagen blijkt dat het 'Katharisme' een veelvoud van strekkingen kende, die allen onder de noemer vallen van Katharen.

In het tweede deel wordt nagegaan hoe foutieve gedachten in de geschiedschrijving binnengeslopen zijn en een eigenleven zijn gaan leiden. B.v. de burch van Montségur, die er nu staat,



Ruïnes van Montségur

www.cathares.org/P11-11-26a-montsegur.jpg

stond er niet bij de inname van het kruisleger in 1244.

Het geheel staat in een powerpoint presentatie met enkele filmfragmenten.

Wie meer over dit onderwerp wil weten, nodigen we graag uit op de zondagochtendlezing die doorgaat op 7 juni 2009 om 11.00 uur - Milisstraat 22.

De oudheid van de Veda's

H.P. Blavatsky

Een tijdschrift, dat, zoals The Theosophist, belang stelt in de exploraties der archaeologie en archaische godsdiensten, evenals in de studie van het verborgene in de natuur, moet dubbel voorzichtig en discreet zijn. Twee botsende elementen - exacte wetenschap en metafysica - in rechtstreeks contact brengen, zou een even grote stoornis kunnen veroorzaken als het werpen van een stuk kalium in een bak met water. Juist het feit, dat wij voorbeschikt en gebonden zijn om te bewijzen, dat sommige van de verstandigste onder de Westerse geleerden misleid zijn door de dode letter van uiterlijke dingen en dat zij niet in staat waren de verborgen geest in de overblijfselen der oudheid te ontdekken, maakt ons van de aanvang af vogelvrij. Onvermijdelijk zijn wij tegenstanders van die schijngeleerden, die noch ruim genoeg, noch voldoende bescheiden zijn om toe te staan, dat hunne besluiten herzien worden. Daarom is het essentieel, dat onze houding ten opzichte van zekere wetenschappelijk hypothesen, die misschien voorlopig zijn, en alleen gewettigd bij gebrek aan

betere -, dadelijk helder omschreven zal worden. De archaeologen en orientalisten hebben enorm veel studie gewijd aan het vraagstuk der chronologie - in het bijzonder in verband met de Vergelijkende theologie. Tot dusverre zijn hun verzekeringen aangaande de betrekkelijke oudheid der grote godsdiensten van het vóór Christelijke tijdperk weinig meer dan aannemelijke hypothesen. Hoe ver de nationale en godsdienstige Vedische periode, zoals zij heet, zich in het verleden uitstrekt, 'is onmogelijke te zeggen', belijdt Professor Max Müller; niettemin spoort hij ze na "tot een periode, voorafgaande aan 1000 v.C. en brengt ons "tot 1100 of 1200 v.C. als de vroegste tijd, waarin wij mogen veronderstellen, dat de verzameling der Vedische hymnen voltooid is". Evenmin maakt iemand anders onder de leidende geleerden er aanspraak op het veel besproken vraagstuk uiteindelijk te hebben vastgelegd, een kwestie die bijzonder delicaat is in haar verband met de chronologie van het boek Genesis. Het Christendom, het directe

uitvloeisel van het Jodendom en in de meeste gevallen de Staatsgodsdienst van hunne verschillende landen, heeft hun ongelukkigerwijze in de weg gestaan. Vandaar dat nauwelijks twee geleerden het eens zijn; en een ieder kent aan de Veda's en de Mozaïsche boeken een verschillende datum toe, maar draagt er in elk geval zorg voor de bestaande twijfel in het voordeel van de laatste uit te leggen. Zelfs die leider der leiders in filologische en chronologische kwesties Professor Müller, bleef nauwelijks twintig jaren geleden maar aan de voorzichtige kant met te verklaren, dat het moeilijk zal zijn vast te stellen of de Veda "het oudste van de boeken" is, of dat enkele onderdelen van het Oude Testament niet kunnen worden nagespoord tot dezelfde of zelfs een oudere datum dan de oudste verzen der Veda's. The Theosophist is daarom volkomen gerechtvaardigd om de z.g. gezaghebbende tijdrekenkunde der wetenschap naar believen te aanvaarden of te verwerpen. Begaan wij dan een fout met te erkennen,

Vervolg op pagina 3

De oudheid van de Veda's - vervolg van pagina 2

H.P. Blavatsky



dat wij geneigd zijn liever de chronologie aan te nemen van die beroemde Vedische geleerde, Swami Dayanund Saraswati, die onwifbaar weet waarover hij spreekt, die de vier Veda's uit het hoofd kent, volkomen vertrouwd is met alle Sanskriet literatuur, die niet zoals de Westerse Oriëntalisten bezwaren heeft met het oog op publieke gevoeligheden, noch de wens koestert toe te geven aan de bijgelovige begrippen der meerderheid, en er ook geen enkel voordeel van heeft om feiten te verzwijgen? Wij zijn ons zeer goed bewust van het risico, wanneer wij onze pluimstrijkerij aan de wetenschappelijke autoriteiten onthouden. Toch moeten wij met de gewone vermetelheid van andersdenkenden onze gedragslijn bepalen, ook al worden wij, als de Tarpeia in vroegere dagen, onder een massa schilden - een regen van geleerde aanhalingen van deze "autoriteiten", gesmoord. Het ligt geenszins op onze weg om de ongerijmden chronologie van een Berosus of zelfs een Syncellus over te nemen ofschoon zij in waarheid alleen "ongerijmd" lijken in het licht onzer vooropgezette meningen. Maar tussen de vergaande aanspraken der Brahmanen en de belachelijk korte perioden, welke door onze Oriëntalisten zijn toegekend voor de ontwikkeling en volledige groei van die reusachtige letterkunde van het vóór-Mahabharatische tijdperk, behoorde een billijke middelmaat te zijn. Terwijl Swami Dayanund Saraswati verzekert, dat "de Veda's opgehouden hebben studieobjecten te zijn gedurende bijna 5000 jaren" en aan de eerste verschijning van de vier Veda's een geweldige oudheid toekent, durft Professor Müller, die de samenstelling van zelfs de oudste van de Brahmana's op ongeveer 1000 à 800 v.C. stelt, nauwelijks, zoals wij gezien hebben, de verzameling en de oorspronkelijke samenstelling van de Sanhita, van de hymnen der Rig-Veda, vroeger te plaatsen dan 1200 tot 1500 vóór onze tijdrekening. (1) Wie moeten wij geloven; en wie van de twee is het beste ingelicht? Kan deze gaping van verscheidene duizenden jaren niet worden over-

brugd, of zou het even moeilijk zijn voor de beide aangehaalde autoriteiten gegevens te verstrekken, die door de wetenschap als volkomen overtuigend zouden worden beschouwd? Het is even gemakkelijk tot een onjuiste gevolgtrekking te komen door de moderne inductieve methode als onjuiste vooropstellingen aan te nemen, van waaruit men bijzonderheden afleidt. Zonder twijfel heeft Professor Max Müller goede redenen om tot zijn chronologische gevolgtrekkingen te komen. Maar dit geldt ook voor Dayanund Saraswati Pandit. De geleidelijke wijzigingen, ontwikkeling en groei van het Sanskriet zijn waarachtige gidsen voor de ervaren filoloog. Maar dat er een mogelijkheid is, dat hij op een dwaalspoor is gebracht, lijkt aannemelijk, als men een bepaald argument overweegt, dat door Swami Dayanund naar voren is gebracht. Onze geëerbie-



Blad uit een van de vier veda's
07841.06jn.thinkquest.nl/hindoecismc/veda.jpg

digde vriend en leraar houdt vol, dat zowel Professor Müller als Dr. Wilson bij hunne onderzoekingen en conclusie uitsluitend de onnauwkeurige en onbetrouwbare commentaren van Sayana, Mahidar en Uvata tot gids hebben gehad; commentaren, die hemelsbreed verschillen van die, welke uit een veel vroegere periode stammen en door hemzelf zijn gebruikt in verband met zijn grote werk, de Veda Bhashya. Een storm van verontwaardiging werd opgewekt al dadelijk toen dit gepubliceerd werd, omdat het commentaar van de Swami er op berekend was om

Sayana en de Engelse vertolkers te weerleggen. Pandit Dayanund merkt zeer terecht op: "Hiervoor kan ik niet gelaakt worden; als Sayana zich vergist heeft, en de Engelse vertolkers verkozen hebben hem tot gids te nemen, kan de verkeerde voorstelling niet lang worden volgehouden. Alleen de Waarheid kan standhouden, en onwaarheid moet in de vooruitgaande beschaving verdwijnen" (2). En indien zijn Veda Bhashya, zoals hij verzekert, volkomen gegrond is op oude commentaren van de vóór-Mahabharataperiode, die voor de Westerse geleerden niet toegankelijk waren, dan kunnen wij niet aarzelen, aangezien zijn gegevens het veiligste zijn, eerder hem dan de beste onzer Europese Oriëntalisten te volgen.

Maar afgezien van zulk een bewijs op het eerste gezicht, zouden wij Professor Max Müller eerbiedig willen vragen ons een raadsel op te lossen. Door hemzelf geopperd, heeft het ons meer dan twintig jaren lang verbijsterd, en het heeft evenzeer betrekking op eenvoudige logica als op de twijfelachtige chronologie. Duidelijk en zonder afwijken, zoals de Rhöne door het meer van Genève, loopt het denkbeeld door zijn serie lezingen, van het eerste deel van Chips tot zijn laatste toespraak toe. Wij zullen het trachten te verklaren. Allen, die zijn lezingen even aandachtig hebben gevolgd als wijzelf, zullen zich herinneren, dat Professor Max Müller de rijkdom aan mythen, symbolen en godsdienstige allegoriën, zowel in de Vedische hymnen als in de Griekse mythologie, aan de oorspronkelijke natuurverering door de mens toeschrijft. Hij zegt: "In de verzen van de Veda's zien wij, dat de mens aan zichzelf is overgelaten om het raadsel van deze wereld op te lossen. Hij ontwaakt uit de duisternis en de sluimer door het licht van de zon" en hij noemt het "zijn leven, zijn waarheid, zijn schitterende Heer en Beschermers". Hij geeft aan alle natuurkrachten namen

De oudheid van de Veda's - vervolg van pagina 3

H.P. Blavatsky



en, nadat hij het vuur "Agni", het zonlicht "Indra", de stormen "Maruts" en de dageraad "Usha" heeft genoemd, schijnen zij allen op natuurlijke wijze te groeien tot wezens zoals hijzelf, neen,



<http://www.ancient-astrology.com/images/vedas%201.gif>

groter dan hij zelf (3). Deze definitie van de verstandelijke toestand van de primitieve mens, in de dagen van de eerste kindsheid der mensheid - is uitstekend. Het tijdperk, waaraan hij deze ontboezemingen van een kinderlijk verstand toeschrijft, is die der Veda's, en de tijd, die ze van ons scheidt, is zoals hierboven aangegeven, 3000 jaar. De grote filoloog is zozeer vervuld van dit denkbeeld van de verstandelijke zwakheid der mensheid ten tijde, dat deze hymnen door de vier eerwaardige Rishi's werden gemaakt, dat de Professor in zijn inleiding tot *The Science of Religion* (p.278) zegt: "Verwondert gij u nog over polytheïsme of mythologie? Wel, zij zijn onvermijdelijk. Zij zijn, als gij wilt, een kinderpraat over de godsdienst. Maar de wereld heeft haar kindsheid, en toen ze een kind was, sprak ze als een kind (let wel, 3000 jaar geleden), begreep als een kind, dacht als een kind Het is onze fout als wij er op staan de taal van kinderen voor die van volwassenen te houden De taal der oudheid is de taal der kindsheid de kindertaal in de godsdienst is niet uitgestorven zoals b.v. de godsdienst van India".

Na zover gelezen te hebben, houden wij op en denken na. Juist aan het slot van deze knappe verklaring staan wij voor een geweldige moeilijkheid, die bij de bekwame pleitbezorger van de oude geloofsvormen nooit moet zijn opgekomen. Voor iemand, die met de geschrif-

ten en denkbeelden van deze Oosterse geleerde bekend is, zou het 't toppunt van ongerijmdheid zijn hem er van te verdenken de Bijbelse chronologie van 6000 jaren sinds de verschijning van de eerste mens op aarde als grondslag van zijn berekeningen aan te nemen. En toch is de erkenning van zulk een tijdsbepaling onvermijdelijk, als wij Professor Müller's redenen ook maar enigszins moeten aanvaarden; want hier komen wij in botsing met een zuiver rekenkundige en wiskundige hinderpaal, een verkeerde berekening van verhouding op reusachtige schaal ...

Niemand kan ontkennen, dat de groei en ontwikkeling der mensheid - zowel verstandelijk als stoffelijk - naar analogie gemeten moet worden met de groei en ontwikkeling van de mens. Indien een antropoloog de eenvoudige overweging van de verhoudingen van de mens tot andere leden van het dierenrijk wil te boven gaan, moet hij in zekere zin zowel fysioloog als anatoom zijn; want evenals ethnologie is zij (anthropologie) een progressieve wetenschap, die alleen goed behandeld kan worden door hen die in staat zijn, terugziende, de regelmatige ontplooiing van de menselijke eigenschappen en vermogens te volgen en aan elke eigenschap een zekere levensperiode toe te kennen. Zo zou niemand een schedel, waarin de z.g. verstandskies te zien is, als de schedel van een klein kind beschouwen. Nu geven recente geologische onderzoeken "goede redenen om te geloven, dat het bestaan van de mens op laagstaande trappen van ontwikkeling tot de tertiaire tijden kan worden nagespeurd". In het oude gletscherbezinksel van Schotland - zegt Professor W. Draper "zijn overblijfselen van de mens gevonden, tezamen met die van de fossiele olifant"; en de nauwkeurigste berekeningen kennen tot dusverre: een tijdperk van 240.000 jaar toe sinds het begin van de laatste ijsperiode. Als wij nu een vergelijking maken tussen 240.000 jaren - het tijdperk dat wij minstens

kunnen toekennen aan het menselijke ras - en vier en twintig jaren van het leven van een mens, vinden wij, dat de mensheid 3000 jaren geleden, toen de Vedische hymnen werden gedicht, naar verhouding juist 21 zou zijn - de wettelijke meerderjarige leeftijd, en zeker een leeftijd, waarop hij, zo ooit, de kinderpraat zou hebben afgeleerd. Maar volgens de zienswijze van de spreker zou de mens, 3000 jaar geleden, op zijn een en twintigste jaar een dwaas en onontwikkeld - alhoewel veelbelovend - klein kind zijn geweest en op zijn 24e jaar de schitterende, schrandere, geleerde, analytische en wijsgerige mens van de 19e eeuw zijn geworden. Of met andere woorden, als wij de vergelijking in het oog blijven houden, zou de Professor even goed kunnen zeggen, dat een persoon, die op zekere dag om 12.-- middag een wiegenkindje was, diezelfde dag om 12.20 een volwassene zou zijn geworden, die diepe wijsheid in plaats van kinderpraat verkondigde!

Het schijnt werkelijk plicht te zijn voor de eminente Sanskritist en Spreker over Vergelijkende Theologie om uit dit dilemma te geraken. Of de verzen van de Rig-Veda werden pas 3000 jaar geleden gemaakt en kunnen daarom niet in de "taal der kindsheid" zijn uitgedrukt (want de mens leefde al in de ijsperiode). maar de generatie, die ze gemaakt heeft moet uit volwassenen hebben bestaan, vermoedelijk even filosofisch en wetenschappelijk in de kennis van hun tijd als wij in de onze; of wij moeten hen een ontzaglijke ouderdom toekennen om ze terug te brengen naar de dagen van 's mensen verstandelijke kindsheid. En in het laatste geval zal Professor Max Müller een voorafgaande opmerking moeten terugnemen, waarin hij twijfel uitspreekt "of sommige delen van het Oude Testament niet kunnen worden nagespeurd tot dezelfde, of zelfs een oudere datum dan de oudste verzen van de Veda's."

- (1) Lezing over de Veda's
- (2) Antwoord op de bezwaren tegen de Veda-Bhashya
- (3) Chips from a German Workshop, Deel I, blz. 68.

Verspreide Geschriften - deel 1 - p268.

Tao Te King

Lieve Opgenhaffen



Lao Tse, wat 'oude meester' betekent, was volgens de overleveringen een raadgever aan het Chinese hof. Hij zou geleefd hebben in de 6^{de} eeuw voor Chr.. Omdat er heel weinig naar hem werd geluisterd, trok hij zich aan het eind van zijn leven terug. Toen hij het land wou verlaten, werd hij bij de grens erkend door een poortwachter. Deze vroeg hem om zijn gedachten en kennis op te schrijven.

Heel wat onderzoekers hebben getracht om de Tao Te King in het juiste historische perspectief te plaatsen.

De Tao Te King, wat kan vertaald worden als: *'Gezaghebbende verhandeling over de Weg en zijn deugdzaam werking'*, bevat geen namen van personen, geen data, geen gebeurtenissen. Volgens onderzoekers, is het een verzameling van oude, overgeleverde wijsheden uit de 6^{de} eeuw voor Chr..

Er bestaat ook geen enkele zekerheid dat dit volledige werk door Lao Tse werd geschreven. Onderzoekers vermoeden dat de Tao Te King geschriften bevat van verschillende personen.

De tekst van de Tao Te King bevat ongeveer 5000 Chinese tekens. Later werden deze, door opeenvolgende samenstellers, verdeeld in 81 hoofdstukken/verzen.

Van het werk bestaan vier belangrijke Chinese versies. De voornaamste zijn de Wang Pi-tekst (3^{de} eeuw na Chr.) en de iets oudere tekst van Ho-shang Kung. Alle Chinese versies lijken heel erg op elkaar en, gezien het Chinees zich niet leent voor een letterlijke vertaling, werden er honderden, vaak zeer verschillende, Westerse vertalingen gemaakt.

De betekenis van Tao omschrijven, is niet zo gemakkelijk. Men zou kunnen zeggen dat Tao iets is wat men moet gewaarworden en wat men in zich moet opnemen.

Tao gaat hoofdzakelijk over de praktijk van het leven, het leven van alledag, met zijn bestendigheid of wetmatigheid die overal in de Natuur te herkennen is.

Tao is de weg van de Natuur en is uni-

verseel. Het is de oorsprong en het allesomvattende, altijd veranderend en voortdurend in evenwicht. Tao werkt - zo zouden we kunnen stellen - volgens een aantal wetten die constant en regelmatig zijn, en in die wetten zit een element van noodzakelijkheid. Want zo gedraagt Tao zich, door zijn eigen natuur, en alle dingen om zich heen moeten, om zich te kunnen verwezenlijken, gehoorzamen.

Tao dwingt ontzag af door de verrukking om alledaagse dingen, bv. hout hakken, water halen, enz.. Hierin is zeer duidelijk 'Te' - de deugdzaam werking van Tao - te herkennen. Lao Tse lijkt ons te zeggen dat Tao



<http://www.tekensvanleven.nl/LaoTse%20op%20waterbuffel.jpg>

zich voor onze ogen ontvouwt in zijn volle glorie. Achter de verschijnselen valt niets te ontdekken, behalve hun wetmatigheid, hun dharmata, het ene beginsel dat hen bindt. Dharmata betekent: de fundamentele natuur van alle verschijnselen, de essentie van de werkelijkheid.

Het mysterie van het bestaan en de 'tienduizend' gedaanten van het bestaan zijn beide één, het bestaan dat zich als twee voordoet: 'zijn' en 'niet-zijn', gedaante en mysterie. Volgens Lao Tse is dit omdat wij, het onzichtbare, onhoorbare en het ontastbare van het 'niet-zijn van het bestaan', niet verder weten te peilen dat deze gezamenlijk als één iets worden gezien en

het 'ene onnoembare' worden genoemd.

Ook bij Tao is er, net zoals bij de Boedha, geen sprake van een scheppende godheid. De taoïstische filosofie is in de grond naturalistisch en elk idee van een god is haar vreemd.

Wat en hoeveel wij zien van het geheel, en een naam geven, is en zal steeds afhankelijk blijven van het doel en de manier waarop wij onze - beperkte - menselijke vermogens om waar te nemen en om te bevatten, inzetten. Verlichting betekent: dit ten volle inzien en zich richten naar de verschijnselen om ons heen, hun 'zijn' en 'niet-zijn' - beide - als de enige bron van waarheid. Want hierin, en niet elders, liggen alle geheimen van het bestaan besloten. Inzicht in hun wetmatigheid en het vertrouwen in de redelijkheid van het bestaan, dat dit inzicht meebrengt, zullen ons verlossen van ons lijden, ons behoeden voor alle gevaren.

Wat verlichte meesters, die ons voorgaan en streven naar het 'niet-twee' van Nirvana-is-Samara ons voorhouden, is diepe liefde voor de dingen zoals ze zijn; een diep vertrouwen in hoe dit wonderbaarlijke bestaan zich, hier en nu, voltrekt in en om ons heen. De leer van de verlichte meesters is een leer van onvoorwaardelijke verzoening met de werkelijkheid.

De liefde en de eerbied voor het bestaan in zijn totaliteit, vormen de gouden draad die door het werk van Lao Tse loopt.

In de oosterse filosofieën is er echter een element dat onbeschrijfbaar moet blijven en dit is: 'leegte' voorbij het bestaan. Dit wil zeggen dat deze niet te omschrijven 'leegte' niet bezoedeld mag worden door bijgeloof of door filosofische haarkloverij. En, het is deze 'leegte' die Lao Tse 'het eeuwige of de ware Tao' noemt. De vorm zonder vorm, die het bestaan voortbrengt dat zich manifesteert in de dans der tegenstellingen.

Tao Te King - Vervolg van pagina 5*Lieve Opgenhaffen*

In hoofdstuk 42 zet Lao Tse zijn kosmologie duidelijk uiteen:

*Tao veroorzaakte het Ene;
het Ene veroorzaakte de Twee;
de Twee veroorzaakten de Drie;
de Drie veroorzaakten de tienduizend dingen.
Alle dingen dragen yin op de rug en yang in
de armen
en aan het evenwicht van deze twee ontleen
ze hun kracht.
De mensen willen niet wees, eenzaam of be-
hoeftig zijn.
Toch noemen koningen en prinszen zich bij
deze namen.
Voorwaar, de vermindering wordt vaak tot
aanwinst,
de vermeerdering vaak tot verlies.*

Lao Tse zegt hier dat Tao het bestaan veroorzaakt (het Ene). Het bestaan veroorzaakt op zijn beurt, het bestaande dat zich aan ons voordoet in zijn twee aspecten *yang* en *yin*, d.w.z. hemel en aarde, mannelijk en vrouwelijk, licht en donker, zijn en niet-zijn, enz. (de Twee). Deze twee aspecten *roepen elkaar op*, zoeken hun evenwicht en veroorzaken, samen, de derde dimensie waardoor het geheel meer blijkt dan de som van de delen, de kracht of *tj'i*. Hierdoor is 'wij' meer dan jij en ik (de Drie). En deze triniteit - jij, ik en de kracht die ons bindt, door hun vereniging, eenwording en onderwerping aan het bestaan, het Ene - veroorzaakt het ontstaan van de 'tienduizend dingen', het worden van Tao.

Graag wil ik eindigen met de wijze woorden, vermeld in hoofdstuk 1 van de Tao Te King:

*Het Tao dat genoemd wordt, is niet
het eeuwige Tao,
want de namen die wij noemen, zijn
geen eeuwige namen.
Hemel en Aarde zijn naamloos
geboren;
noemen is enkel de moeder der dingen.
Wie geen verlangens koestert, aanschouwt
hun mysterie;
wie wel verlangens koestert, aanschouwt hun
gedaante.
De twee zijn in wezen hetzelfde;
pas dan krijgen ze elk een eigen naam.
We zouden beide een mysterie kunnen
noemen
en nog geheimzinniger is de poort aller mys-
teriën.*



<http://www.tekensvanleven.nl/toelichting.jpg>

Bron: De weg van Lao Tse - John Willemsens

Tak Vrede - Gent

“Net voor de vakantiemaanden (dus eind juni) hangt de verantwoordelijke voor ‘VREDE’ Gent, zijn spreekwoordelijke lier aan de wilgen.”

Zo begint het berichtje van Roger Peere, voorzitter van de Theosofische Loge in Gent. Hij werd lid van de vereniging en nu, na 42 jaar toegewijde ‘dienst’, geeft hij de fakkel door aan een volgende generatie.

Allen die Roger Peere kennen, zullen het eens zijn dat hij zich steeds - met hart en ziel - heeft ingezet voor de Loge en de Vereniging.

We wensen hem nog vele leerrijken en liefdevolle jaren toe en zeggen: “Hartelijk dank voor de fijne tijd!”

Lodge Witte Lotus

Zondagochtendlezingen 2009/2010

Nog heel even en we kunnen ook dit jaar weer genieten van de maanden juli en augustus. Traditioneel zijn dit de zomermaanden waarin iedereen tracht te genieten van een beetje ontspanning, een welverdiende vakantie, een periode van rust.

Het bestuur van Lodge Witte Lotus heeft de laatste maanden niet stilgezeten en het is met heel veel genoegen dat ze u nu reeds een overzicht kan geven van de zondaglezingen die gepland zijn in het komende werkingsjaar.

07/09/2009	Geen lezing	
04/10/2009	Armand De Roose	Gnostische Stromingen
01/11/2009	Mieke Van der Cruysse	Begeleiding van stervenden
06/12/2009	Guido Hoste	Alchemie, de hermetische schatkamer van de innerlijke burcht
03/01/2010	Helmut Vandersmissen	Vrede
07/02/2010	Lieve Opgenhaffen	Griekse filosofie
07/03/2010	Ernie Vonck	Indiaanse spiritualiteit, fictie en realiteit
04/04/2010	Sabine Van Osta	Rimé beweging
02/05/2010	Sonia Hoste	Genezende & geestelijke krachten uit het mineralenrijk
06/06/2010	Christian Vandekerckhove	Nog in voorbereiding

Lezingen op zondagochtend van 11:00u tot 13:00u Lodge Witte Lotus

07/06/2009

Armand De Roose

De religie van de Katharen

Maanden juli en augustus: geen voordrachten.

*“Laat uw Ziel het oor lenen aan iedere kreet van smart,
zoals de lotus zijn hart opent om de morgenzon te drinken.*

H.P. Blavatsky - De stem van de stilte



Vrijwillige bijdrage
Info: (0476) 867 401
en (0476) 879 968

Iedereen is van harte welkom!

Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doel-

einden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die hij/zij heeft of wegens het lid

zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Meningingen of opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen. De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.

Kalender

27/06/2009

Nationale Algemene Ledenvergadering

01/11/2009

Algemene Ledenvergadering Lodge Witte Lotus

De Belgische Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging werd opgericht te New York op 17 November 1875. Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), India. Zij is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft afdelingen in vele landen over de hele wereld.

In Europa is een Internationaal Theosofisch Centrum gevestigd te Naarden (Nederland).

In België zijn er loges te Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Luik. Zij organiseren met grote regelmaat voordrachten en studiebijeenkomsten en sommige, waaronder die in Brussel en Antwerpen, beschikken tevens over een uitgebreide bibliotheek. De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen en hen te sti-

muleren in hun zoekproces naar waarheid.

Antwerp Branch werd opgericht in 1899.

Lodge Witte Lotus is op dit ogenblik de jongste loot uit de Belgische Theosofische familie. Opgericht in 2006, beoogt deze Loge eveneens een aantrekkingspool te zijn voor zoekers naar en onderzoekers van waarheid.



Lezingen op zondagochtend om 11.00 uur Antwerp Branch

Maanden juni, juli en augustus: geen voordrachten.

Antwerp Branch - Studieklassen - van 11.00 uur tot 13.00 uur:

- elke 1ste en 3de dinsdag van de maand: Bron van het occultisme
- elke 2de en 4de dinsdag van de maand: De Mahatma Brieven



Activiteiten in Antwerpen

Alle activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Kalender juni 2009

MA	DI 11:00-13:00	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
1	2 BRON VAN HET OCCULTISME	3	4 INLEIDING TOT DE THEOSOFIE	5	6	7 DE RELIGIE AN DE KATHAREN
8	9 MAHATMA BRIEVEN	10	11 ETHIEK: DE VIER INZICHTEN	12	13	14
15	16 BRON VAN HET OCCULTISME	17	18 DE STEM VAN DE STILTE	19	20	21 GEEN LEZING
22	23 MAHATMA BRIEVEN	24	25 THEOSOFISCH PRACTICUM	26	27	28
29	30					

Kalender september 2009

MA	DI 11:00-13:00	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA 14:00-17:00	ZO 11:00-13:00
	1 BRON VAN HET OCCULTISME	2	3 GRONDBEGINSELEN THEOSOFIE	4	5	6 GEEN LEZING
7	8 MAHATMA BRIEVEN	9	10 ETHIEK: VIVEKACHUDAMANI	11	12	13
14	15 BRON VAN HET OCCULTISME	16	17 SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE	18	19	20
21	22 MAHATMA BRIEVEN	23	24 THEOSOFISCH PRACTICUM	25	26	27
28	29	30				



Lodge Witte Lotus

04/06 Inleiding tot de Theosofie
07/06 De religie van de Katharen
11/06 Ethiek: De vier Inzichten
18/06 De stem van de stilte
25/06 Theosofisch Practicum

Meer op pagina 2

03/09 Grondbeginselen der Theosofie
06/09 Geen lezing
10/09 Ethiek: Vivekachudamani
17/09 De sleutel tot de Theosofie
24/09 Theosofisch Practicum

Voor meer informatie omtrent de Lodge Witte Lotus programma's kunt u terecht op (0476) 879 968 en (0476) 867 401.



Antwerp Branch

02/06 Bron van het Occultisme (van 11.00 uur tot 13.00 uur)
09/06 Mahatma Brieven (van 11.00 uur tot 13.00 uur)
16/06 Bron van het Occultisme (van 11.00 uur tot 13.00 uur)
23/06 Geen lezing
23/06 Mahatma Brieven (van 11.00 uur tot 13.00 uur)

01/09 Bron van het Occultisme (11.00 uur tot 13.00 uur)
08/09 Mahatma Brieven (11.00 uur tot 13.00 uur)
15/09 Bron van het Occultisme (11.00 uur tot 13.00 uur)
22/09 Mahatma Brieven (11.00 uur tot 13.00 uur)

Tijdens de zomermaanden (juni, juli & augustus) gaan de studieklassen gewoon door.

Voor meer informatie omtrent de Antwerp Branch programma's kunt u terecht bij: Eddy Doms - (03) 272.58.53.

Elke loge is verantwoordelijk voor het eigen programma, en dit programma vormt geen uitdrukking van enig standpunt van de BTV en/of haar andere afdelingen.

“Aanvaard de dingen waaraan het lot je heeft gebonden, heb alle mensen lief, met wie het lot jou samenbrengt, maar dan ook met heel je hart.”

Marcus Aurelius
www.citaten.net