



Het Witte Lotusblad

Belgische Theosofische Vereniging vzw

Loge Witte Lotus

BELGIE/BELGIQUE

P.B./P.P.

2000 ANTWERPEN
GROENPLAATS

BC 30217

Jaargang 4—nummer 9

September 2009

Colofon:

Maandblad

Erkenningnummer

P708093

Verschijnt niet in juli en augustus.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw
zetelt in 1000 Brussel, Handelsstraat 51.

Verantwoordelijke uitgever :

Jan Jelle Keppler

p/a Molenkouter 13 Bis

2890 Sint-Amands

Alle activiteiten van de BTV-loges te
Antwerpen gaan door in de Milisstraat 22,
2018 Antwerpen, tenzij anders vermeld.

Voor de inhoud van de artikels zijn enkel
de auteurs verantwoordelijk, hij vormt
geen uitdrukking van enig standpunt van
de BTV en haar afdelingen.



In dit nummer:

<i>De drie doelstellingen</i>	1
<i>Theosofisch Practicum: Meditatie De chakra's</i>	2
<i>De Ramadan</i>	3
<i>De Belgische Theosofische Vereniging</i>	5
<i>Viering Roger Peere</i>	6
<i>Lezingen Loge Witte Lotus Vrijheid van denken De Theosofische Vereniging</i>	7
<i>Kalender september - oktober 2009</i>	8

De drie doelstellingen

De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw

Loges in Antwerpen

Loge Antwerpen

Bijeenkomsten - secretariaat:
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Telefoon: (03) 827 43 62 of (03) 272 58 53

E-mail : logeantwerpen@gmail.com
KBC 738-0273607-89 tnv Eva Schut &
Liene Ong Liyanta & Eddy Doms



Loge Witte Lotus

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Secretariaat: Molenkouter 13 Bis, 2890 Sint-Amands
Telefoon: (0476) 879 968 of (0476) 867 401

Website: <http://spaces.msn.com/wittelotusbelgium>
E-mail: witte.lotus@hotmail.com
KBC 736-0013927-23 tnv Vandekerkhove & Van Osta &
Keppler



Theosofisch Practicum - vierde donderdag van de maand om 20.00 uur

Meditatie - Inleiding

Jan De Smedt



Meditatie is een douche voor de geest

Zoals we ons na een douche vaak schoon en opgefriest voelen, zo is het ook na het mediteren. Maar na meditatie is het niet het lichaam dat verfrist is, het is de geest die in de loop van de dag vies wordt door een overmaat aan gedachten, gevoelens, meningen, wensen, bewegingen en stress. Vroeger werd douchen als een luxe beschouwd, tegenwoordig is tenminste eenmaal per dag douchen voor veel mensen een eerste levensbehoefte geworden. En op dezelfde manier kan mediteren een eerste levensbehoefte worden voor degenen die de uitwerking ervaren en waarderen.

Kwaliteit van het leven

Door mediteren wordt de geest schoongemaakt en tot rust gebracht. In die rust is helderheid, waardoor de waarneming wordt verscherpt. En in de stille vrede in onszelf is volheid, waardoor geluk wordt ervaren. Er ontstaat meer ruimte in de geest. Wensen, angsten en problemen worden gemakkelijker losgelaten. Naarmate de meditatie dieper wordt, neemt de macht van illusie af en komt de werkelijkheid dichterbij. Meditatie geeft het leven meer vreugde, een extra dimensie en een hogere kwaliteit.

Religie

Meditatie is een techniek om de geest schoon te maken en is als zodanig niet aan enige religie gebonden. Je hoeft dus geen religieus persoon te zijn of in God te geloven om de goede uitwerking ervan te kunnen ervaren. Dat neemt niet weg dat mediteren in verschillende

(oosterse én westerse) tradities als een belangrijk middel wordt gezien om – uiteindelijk – één te worden met het goddelijke. De overeenkomst tussen citaten uit verschillende tradities is vaak opmerkelijk.

Praktijk

Er zijn veel verschillende soorten meditatie en veel niveaus waarop meditatie kan worden beoefend. Een van de bekendste vormen – en misschien wel de meest effectieve – is mediteren op een *mantra* of klank. Hoewel medite-



[tp://www.moonsinger.com/MeditationLotus.jpg](http://www.moonsinger.com/MeditationLotus.jpg)

ren heel natuurlijk en eenvoudig is, is het niet te leren uit een boek of van het web. Wie echt geïnteresseerd is doet er goed aan een school of een groep te vinden waar meditatie serieus beoefend en onderwezen wordt.

(bovenstaande tekst overgenomen uit <http://www.arsfloreat.nl/meditatie-inleiding.html>)

Theosofisch Practicum

Gedurende drie maanden in het nieuwe seizoen, stellen we U verschillende benaderingen voor in het Theosofisch Practicum van Loge Witte Lotus op de vierde donderdag van de maand. In december is er geen Practicum, en in 2010 hopen we bij voldoende belangstelling op regelmatige tijdstippen in een theosofisch klimaat tot meditatie in groep te komen.

Er wordt gezegd dat één van de natuurwetten bepaalt dat "Het geheel méér is dan de optelling van de onderdelen." De energie die wordt gevoeld bij meditatie in groep is dus ook groter dan als men in zijn eentje mediteert.

Datum	Onderwerp	Door
24/09/09	Gronden: een eerste stap tot mediteren, en eenvoudige meditatietechnieken	Lieve Opgenhaffen
22/10/09	Mediteren vanuit theosofisch oogpunt bekeken	Sabine Van Osta
26/11/09	Tweeharten-meditatie volgens Choa Kok Sui	Jan De Smedt

Marcus Aurelius zegt:

"Nergens kan een mens een kalmer of vrediger verblijfplaats vinden dan in zijn eigen ziel. Al wie deze kwaliteiten in zichzelf vindt, zal, wanneer hij zijn blik daarop richt, terstond in volmaakte vrede herborren worden. En met vrede bedoel ik niets anders dan in harmonie zijn met het universum. Maak dan gebruik van deze verblijfplaats, keer er steeds toe terug en herinner u!"

Overpeinzingen, IV-3

De chakra's - Inleiding 1^{ste} deel

Sabine Van Osta



Dit artikel wil een eerste bijdrage vormen in een serie over de chakra's, u weet wel, de energiecentra in ons lichaam. In het theosofische model van de mens vatten we het lichaam in eerste instantie op als het lagere drie- of viertal, al naargelang het etherische dubbel apart wordt geteld of niet: fysiek lichaam, etherisch dubbel, emotielichaam en lager denkvermogen dat we nu voor de eenvormigheid mentaal lichaam zou-

den kunnen noemen (1). Deze lichamen blijken ieder over een eigen energiehuishouding te beschikken dat in nauw verband staat met de energiehuishouding van de wereld om ons heen in brede zin, dat wil zeggen in al haar geledingen: fysiek, astraal en mentaal. Uiteindelijk strekt het energieverhaal zich uit over de hele schepping, het universum waarmee de mens op zoveel manieren verbonden is,

waar we afhankelijk van zijn, bewust zowel als onbewust.

Als we iets willen zeggen over de chakra's dan is het aangewezen om te

(1) Strikt genomen bestaat het mentaal lichaam uit zowel hoger als lager denkvermogen. Het omvat dus zowel ons vermogen om concreet te denken, als ons vermogen om abstracte begrippen te vatten, te doorgronden en er mee om te gaan.

Vervolg van pagina 2

De chakra's - Inleiding 1^{ste} deel

Sabine Van Osta



beginnen met een inleiding omtrent de energieën aanwezig in het universum.

Die energieën, waarvan slechts een fractie bekend zijn bij de mens, vormen de bron van de energieën die het aardse stelsel en haar bewoners voeden en onderhouden, dat wat we de levenskracht noemen. Ze zijn afkomstig van de Zon die in feite het fysiek kleedsel is van de Zonnelogos, de immens grote krachtcentrale van ons zonnestelsel.



Zonnekrachten aspecten van de Logos - Fohat of kosmische electriciteit, Prāna of Levenskracht, Kundalini of Slangevuur

Zo stelt de Oude Wijsheid dat de Zon o.m. Prāna in het zonnestelsel verspreidt (2). Prāna is niet specifiek aan het fysische plan. Het is aanwezig op alle plannen van bestaan en maakt dus ook de levenskracht uit op die verschillende plannen van bestaan: het fysische, het astrale, het mentale, het boeddhische, het atmische, etc.... Prāna is evenmin eigen aan ons zonnestelsel, het is een universeel gegeven. Onze collega's in de melkweg hebben dus deze zelfde "basisbrandstof" als wij.

Op basis van helderziende waarneming en contemplatie werden o.m. de samenstelling en werking van prāna beschreven. Zo werden bijv. de verschillende types van prāna op elk van de plannen van bestaan gedetailleerd door Shree Yogeshwaranand Parmahans (3) evenals de wisselwerking tussen de verschillende lagen van de mens en de verschillende types prāna. Het werk van Shree Yogeshwaranand Parmahans is slechts één voorbeeld van de zeer vele verslagen van yogi's die ondertussen gepubliceerd werden. We kunnen in dit verband bijvoorbeeld nog vernoemen de Upanishads, de Vedische teksten, of, uit deze tijd, bijvoorbeeld de geschriften van Sri Aurobindo die alle het energeti-

sche aspect van mens en universum belichten.

Een ander verslag, iets minder actueel wellicht, maar daarom niet minder accuraat werd gebaseerd op de helderziende waarnemingen van C.W. Leadbeater en A. Besant, de boegbeelden van onze Vereniging van begin vorige eeuw. Leadbeater en Besant hebben samen o.a. enorm veel werk verzet wat betreft de waarnemingen van het ultrakleine, tot op atomair niveau. Ze hebben dit niet alleen gedaan voor een groot aantal ons bekende fysische chemische elementen (4) maar ook voor prāna. Zo hebben zij het prānapartikel, het voor hen kleinste waarneembare deeltje prāna beschreven als de vitaliteitsglobule of het vitaliteitsbolletje.

De vitaliteitsglobule blijkt samengesteld uit zes atomen in totaal, een "hoofdatoom" dat vijf andere atomen aantrekt om samen de globule te vormen. De aantrekkingskracht die volgens de theosofische leringen zorgt voor de samenhang tussen de atomen is uiteindelijk terug te voeren tot de Wil van de Zonnelogos. Dit aspect noemen we de 1^{ste} Logos. De Wilskracht emaneert als het ware vanuit de kern van het atoom, dus vanuit het atoom zelf. Ze komt echter ingedaald vanuit het verfijndere gebied van materie nl. het etherische. Deze samenhangende kracht is echter niet de enige kracht die uit het atoom zelf lijkt op te borrelen. Er is ook nog de prānische kracht of levenskracht die op eenzelfde wijze uitstraalt vanuit dit atoom. Deze energie is terug te voeren tot het tweede of vormende aspect van de werking van de Zonnelogos. Beide aspecten van de Zonnelogos zijn dus tegelijkertijd in werking in het atoom: het eerste aspect als samenhoudende kracht, die de materiedeeltjes bij elkaar houdt; het tweede aspect als de kracht die belevendigt, die de materie vitaliseert, de eigenlijke levenskracht. Dit samenspel manifesteert zich sinds onheuglijke tijden in ieder schepsel in het universum, dus ook in ieder van ons met elke ademtocht. De studie van prāna van heel dichtbij, tot op atomair niveau, trekt ons dus meteen tot in de kern van de fysieke materie

op een manier die tot nog toe onbekend is aan de reguliere wetenschap en toont hoe wij intrinsiek verbonden zijn met de Zonnelogos: de vormelijke wereld is wel degelijk gedragen door het samenspel van krachten en energieën die Hij uitzendt, *Uw Wil geschiedt op Aarde als in de Hemel...* Het is slechts één van de vele interpretatiemogelijkheden van dit fenomenale zinnetje.

Deze kennis was, zoals reeds aangegeven, ver voor mevr. Blavatskys tijd in handen van de mens. Onder andere de oude culturen zoals bijv. de Egyptische, de Indische en de Chinese kenden de kosmische of universele energie, de getransformeerde vormen ervan die de aardse levensvormen belevendigen en



Vitaliteitsglobule - oorspronkelijk atoom
Nehru slides

noemden ze respectievelijk Prāna en Chi. De materiële samenstelling en opbouw van de aardse levensvormen zijn in principe perfect uitgerust voor de wisselwerking met deze levenskracht. In

(2) *Andere krachten die van de Zon uitgaan zijn Fohat of electriciteit, en Kundalini, de slangekracht.* Arthur E. Powell, *The Etheric Double, The Health Aura, Theosophical Publishing House, 2000, p. 8 e.v.* Er wordt hier niet in gegaan op Fohat noch op Kundalini, maar er kan op teruggekomen worden in latere bijdragen.

(3) *Gestoeld op het hindoeïstische wereldbeeld, is één zo'n voorbeeld het werk van de gerealiseerde yogi Shree Yogeshwaranand Parmahans, Science of Vital Force, uitgegeven door de Yoga Niketan Trust, New Delhi, 1995, 2^{de} editie.*

(4) *Zie CW Leadbeater & Annie Besant, Occult Chemistry, investigations by clairvoyant magnification into the structure of the Atoms of the periodic table and some compounds, Kessinger Publishing Cy, Montana, USA, 3^{de} editie, 1950.*

De Ramadan

Lieve Opgenhaffen



De Koran

[http://](http://www.students.let.uu.nl/3195171/Week5/koran.jpg)

www.students.let.uu.nl/3195171/Week5/koran.jpg

Wie een tijdje in Turkije, tussen de gewone mensen verblijft, is een heel ophelderende en leerzame ervaring rijker. De gebruiken en gewoontes van de plaatselijke bevolking worden, onder zachte dwang, voorgeschoteld. Dit konden we aan den lijve ondervinden in juli 2009. Hoewel we het niet altijd eens waren met wat onze naaste burens deden en we niet steeds ingingen op wat zij van ons verlangden, deden we toch ons best om hen niet te ergeren. We hebben alvast geleerd dat, wie een minimum aan goede wil toont, heel snel als 'familielid' in de leefgemeenschap wordt opgenomen.

Zo werden we op 22 juli 2009, rond 10 uur in de ochtend, verrast met Turkse lekkernijen. Geheel verbaasd en dankbaar voor al die lekkere zoetigheden, vroegen we uitleg - in heel gebrekkig Turks - aan de buurvrouw. Haar antwoord was: "Sha'ban - Ramazan".

Een totaal onbegrijpelijk antwoord, doch het woordenboek deed wonderen: Sha'ban is de 8^e maand in de Islamitische kalender. De maand voorafgaand aan de Ramadan (Ramazan in het Turks).

De 'Ramadan' is ook voor ons westerlingen een begrip waarmee we, in min of meerdere mate vertrouwd zijn. Wat voorafgaat - Sha'Ban - is niet zo bekend.

Na enig zoekwerk vonden we een bewoner die Nederlands sprak. Hij vertelde dat de Ramadan dit jaar op 20 augustus begint en, dat een maand lang, moslims nu de komende Ramadan 'verwelkomen'. Dit doen ze op verschillende manieren en een daarvan is het uitdelen van zoetigheden. We merkten ook op dat de bewoners van onze straat zich enigszins anders gedroegen. Elke avond gingen ze bij elkaar op bezoek voor een kopje thee, zoetigheden en een babbel. Tijdens de nogal vrolijke gesprekken die ze voerden, hoorden we vaak het woord 'Ramazan'.

We weten allemaal wel dat de Ramadan voor de moslims een periode van 'vasten' betekent. Dit is niet uniek voor de Islam, want ook het Christendom kent een vas-

tentijd van veertig dagen, in voorbereiding op het Paasfeest. Officiële en verplichte vastendagen, waarop een maaltijd wordt overgeslagen en/of geen vlees wordt gegeten, zijn Aswoensdag en Goede Vrijdag.

Het Baha'i-geloof kent een vastenperiode die enkele gelijkenissen toont met de Islamitische Ramadan. De vastentijd bij de Baha'i duurt 19 dagen en start elk jaar op 2 maart. Baha'i-gelovigen worden geacht niet te eten, niet te drinken en niet te roken van zonsopgang tot zonsondergang. De voornaamste uitzonderingen zijn: Kinderen tot 15 jaar en ouderen vanaf 70 jaar vasten niet. Vrouwen die zwanger zijn, borstvoeding geven of menstrueren, zijn vrijgesteld van de verplichting te vasten. Personen die zwaar lichamelijk werk verrichten, ziek zijn of op een dag meer dan 9 uren reizen, zijn eveneens niet verplicht te vasten. Op 21 maart wordt het Nieuw Jaar - Naw-Rúz - gevierd.

Wanneer we de diverse religies overlopen, zien we dat er verschillen zijn betreffende de invulling van een vastenperiode en wat met de Islamitische vastenperiode, de Ramadan?

De Ramadan is de 9^e maand in de Islamitische kalender. Het is een speciale maand, gedurende welke tussen dageraad, dus vóór zonsopgang, en zonsondergang een moslim niet mag eten, noch drinken, noch roken, enz..

In onze huidige tijd is het heel eenvoudig om het exacte begin van de Ramadan te bepalen. Toch wordt deze moderne methode niet overal toegepast. Een aantal Moslimlanden gebruiken, om het begin van de vastenmaand vast te stellen, nog steeds de oude methode uit de beginjaren van de Islam. Zo ontstaan soms verschillen in de dag waarop moslims met het vasten beginnen.

Volgens de traditie bestaan er twee methodes om het begin van de vastenmaand vast te stellen. Plaatselijk echter worden uiteenlopende tradities gehanteerd.

Een aantal moslims houden, voor het begin en het einde van de Ramadan, vast aan hun thuisland. Niet iedereen is het daar mee eens en volgens sommigen is dit in tegenspraak met de traditie. Een traditie waarin elke gemeenschap zelf bepaalde of de nieuwe maan was gezien.

Af en toe zijn er onverklaarbare verschillen in de data waarop, in naast elkaar liggende landen; de nieuwe maan officieel wordt waargenomen. Het gebeurde zelfs dat een land een dag te vroeg begon en werd zo, aan het einde van de Ramadan, geconfronteerd met een heldere hemel en een nieuwe maan die pas de 31^e dag zichtbaar werd. In de Koran staat echter heel duidelijk dat de Ramadan niet langer dan 30 dagen mag duren.

In de Sunnah (het geheel van uitspraken, gebruiken of leefgewoonten van de Profeet Mohammed), wordt het begin en het einde van de Ramadan fysiek vastgesteld door gezaghebbende voorgangers. Zij volgen hierbij twee tradities:

Bij de zogenaamde roe'jah methode, wat letterlijk 'het zien' betekent, moet de sikkel van de nieuwe maan (de hilaal), na zonsondergang op de 29^e dag van de maand voorafgaande aan de Ramadan zichtbaar zijn geweest. Is de hemel echter bedekt met wolken of mist, dan wordt de Ikmaal toegepast. Dit is het vol maken van de maanden Sha'ban en Ramadan tot 30 dagen.

De maand voorafgaande aan de Ramadan, de Sha'ban, telt normaal 29 dagen. Volgens de Sunnah mag dus, wanneer het bewolkt of mistig is, het aantal dagen van deze maand op 30 dagen worden gebracht. Dan moet de Ramadan beginnen. Zo geschiedde het in de tijd toen moderne communicatiemiddelen nog niet bestonden.

In het Ottomaanse Rijk (14^e tot 20^e eeuw na Chr.), dat zich uitstrekte over drie continenten, was de astrologische kennis enorm groot. Onder sultan Süleyman I (1494-1566) werd de begindatum van de Ramadan voor de eerstvolgende eeuwen (volgens de Islamitische jaartelling) berekend. Een echte standaardisatie kwam tot stand op 12 november 1882 (de eerste dag van het jaar 1300 AH). Die dag vertrokken de sultanale Tartaren (posta tatari), vanuit Istanbul, naar alle provinciehoofdsteden van het rijk. Zij hadden het bevel bij zich dat een gestandaardiseerde, en door de sultan als kalief geautoriseerde kalender, voor het hele rijk diende afgekondigd te worden. Deze kalender was gelijklopend met diverse andere kalenders die toen in het Ottomaanse Rijk bestonden. (o.a. de christelijke en de joodse).

Vervolg van pagina 4

De Ramadan

Lieve Opgenhaffën



De eerste dag van de Ramadan viel dat jaar (moslimjaar 1300) op 6 juli 1883 ofwel 1 tammuz 5643 volgens de joodse tijdrekening.

Toen de telegrafie werd ingevoerd in het Ottomaanse Rijk, bleek dit een belangrijk instrument bij het herinvoeren van de eeuwenoude methode tot het vaststellen van de nieuwe maan(d). De nauwkeurige tabellen van de astrologen waren niet meer belangrijk. De ogen van de godsdienstgeleerden bepaalden vanaf toen waar de maansikkel werd waargenomen. Nadat de sultan in Istanbul op de hoogte werd gebracht, werden de telexen verspreid over de verschillende moslimlanden.

In alle landen staarden moslims naar de hemel in de hoop de 'eerste' te zijn om de maansikkel te zien. Het is niet te verwonderen dat, in die strijd om de eer, moslims de nieuwe maan soms dagen te vroeg zagen.

Onder het bewind van sultan Mehmed V (1844-1918) werd, volgens astrologische berekening, op de 29ste dag van de maand Sha'ban, de Ramadan officieel afgekondigd.

Na de eerste wereldoorlog werd het Ottomaanse Rijk opgedeeld. Elke kolonie bepaalde toen weer zelf wanneer de nieuwe maan werd waargenomen. Bij de invoering van radio en telefoon veranderde dat weer. Het werd wachten, vol spanning, op het moment dat de nieuwe maan werd signaleerd. Momenteel, en dit is sinds een groot aantal moslims emigreerden, is er de laatste dagen voor de Ramadan veel telefonisch contact met het thuisfront. Zodra de nieuwe maan in het thuisland werd waargenomen, beginnen moslims overal in de wereld met de Ramadan.

Met onze huidige technologische middelen is het mogelijk het begin van de vastentijd, tot op de seconde, te berekenen. Het is opmerkelijk dat bv. de astrologen aan het Ottomaanse hof van de sultans, een nauwkeurige berekening konden maken. De tabellen die enkele eeuwen geleden werden samengesteld, wijken nauwelijks af van wat de huidige computers berekenen.

Als niet-moslims kunnen we ons de vraag stellen of dit vasten wel heilzaam is. Voor moslims is het jaarlijkse vasten in de eerste plaats de kans om een aantal positieve eigenschappen aan te leren. Zo is er bv.

discipline, uithoudingsvermogen, zelfbeheersing en respect ten aanzien van de medemens en de schepper. Ook lichamelijk is het, volgens hen, heilzaam. Vasten zuivert, het ontdoet het lichaam van achtergebleven schadelijke stoffen en het helpt het overtollige vocht dat opgeslagen is kwijt te raken.

Voor moslims sterkt deze periode ook de geloofsgemeenschap, want overal in de wereld wordt in die zelfde maand door alle moslims gevast.



www.astronoblogs.nl/uploaded_images/Jameson_cre...

Net als in het Baha'i-geloof kennen de moslims een aantal uitzonderingen. Kinderen hoeven niet te vasten. Om te vasten moet men rein te zijn. Zo mogen vrouwen tijdens de menstruatieperiode niet vasten. Na deze periode is echter de volle vastenplicht wel geldig. Vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, worden vrijgesteld. Dit, enkel wanneer het vasten de gezondheid van het kind kan schaden. Deze vrouwen moeten echter hun vasten op een later tijdstip inhalen en tevens een maaltijd geven aan

een hulpbehoevende. Dit voor elke dag dat ze niet gevast hebben.

Behalve de specifieke vrijstellingen voor vrouwen, zijn er nog twee andere soorten van vrijstelling:

1. De vrijstelling waarbij het niet verplicht is om het vasten in te halen, doch wel een aflossing van toepassing is. Deze vrijstelling geldt voor oudere mensen, ernstig zieke mensen waarbij geen hoop op genezing bestaat of wanneer iemand het hele jaar door zware arbeid verricht en hij zijn gezin en zichzelf niet in levensonderhoud kan voorzien als hij stopt met deze arbeid. De aflossing in deze gevallen is het geven van een maaltijd aan een persoon, voor elke dag waarop niet werd gevast.
2. De vrijstelling waarbij het vasten moet ingehaald worden en geen aflossing van toepassing is. Deze vrijstelling geldt voor de zieke die nog hoop heeft op genezing en voor de reiziger die een afstand van minstens 70 km aflegt.

Behalve deze algemene verplichtingen en vrijstellingen zijn er nog een reeks bepalingen die verklaren hoe een moslim moet handelen in bepaalde gevallen. Zo bv. wanneer hij door vergetelheid en/of bewust toch eet, drinkt of rookt tussen ochtendschemering en zonsondergang.

Vervolg op pagina 6

De Belgische Theosofische Vereniging vzw

Algemene ledenvergadering 27 juni 2009

De Belgische Theosofische Vereniging hield, naar jaarlijkse gewoonte, haar Algemene Vergadering. De stemresultaten voor de voorziene mandaten werden als volgt ingevuld:

Raad van Bestuur - Benoemd voor de duur van 3 jaar:

1ste Rekencommissaris: *Yella Stanisavliévitch*
 Boekhandel - Bibliothecaris: *Stéphane Leclercq*
 Afgevaardigde Waals Gewest: *Denise Remi*
 2de plaatsvervanger: *Rudolf Dhondt*

Raad van Bestuur - Benoemd voor de duur van 2 jaar:

1ste Plaatsvervanger: *Joseph Ilunga*

Raad van Bestuur - Benoemd voor de duur van 1 jaar:

Adjunct Secretaris Generaal: *Henriette van der Hecht*
 Secretaris Raad van Bestuur: *Sandrine Barlovatz*
 3de Plaatsvervanger: *Arlette Schreiber*

Vijf mandaten voor de Commissie van Beroep - Benoemd voor de duur van 1 jaar:

Renée Cambier, Myriam Debusscher, Marcel Donot, Jean Dumoulin, Guido Hoste.

We wensen alle verkozenen heel veel succes in hun nieuwe functie.



Vervolg van pagina 5

De Ramadan

Lieve Opgenhaffén



Wie door het vasten ziek wordt of wanneer het vasten de ziekte verergert, is vrijgesteld.

Voor een groot aantal moslims is niet enkel dit vasten, maar ook het bidden tijdens de Ramadan, heel belangrijk. Omdat vasten en bidden twee vormen van aanbidding (ibadah) zijn, is niet elke moslim het hiermee eens.

Op de avond voor de eerste vastendag begint het tarawih-gebed. Dit gebed eindigt de avond voor de laatste vastendag. Tarawih betekent letterlijk "uitrusten" en het is de naam van het gebed dat tussen het nachtgebed (isja) en het ochtendgebed (fadjr) wordt verricht.

De 27^e nacht tijdens de vastenperiode wordt Lailat el-Kadr of de 'Waardevolle Nacht' genoemd. Moslims herdenken

dan de openbaring van de Koran. De Koran zegt hierover, in hoofdstuk 97 (sura el-Kadr): "Waarlijk, wij hebben hem (de Koran) neergezonden in de Waardevolle Nacht. En wat doet jullie weten wat de waardevolle nacht is? De Waardevolle Nacht is beter dan duizend maanden. De engelen en de geest (de engel Gabriel) dalen in haar neder met de toestemming van hun Heer, voor elke beschikking. Vrede heerst in deze nacht, tot aan de ochtend schemering".

In de tijd tussen de zonsopgang van de laatste dag van de vastenperiode en de aanvang van het, de dag daarop volgende feestgebed (id-al-fitr), wordt aanbevolen om samen de geloofsbelijdenis uit te spreken. Het feestgebed vindt plaats na zonsopgang, doch de zon mag haar

hoogste punt nog niet bereikt hebben.

Een verplichting waar elke moslim aan moet voldoen vóór dit feestgebed, is het geven van een aalmoes (zakat el-Fitr). Een bijdrage aan de armen om ook hen in staat te stellen, deel te nemen aan de viering van het feest aan het einde van de Ramadan. Voor elke persoon in de familie, ook voor baby's, moet er een bijdrage ter waarde van een maaltijd worden gegeven.

De Ramadan eindigt met het Suikerfeest (Ramazan Bayrami), waarop uitbundig wordt gevierd en gegeten.

Tot zo ver deze bijdrage over de Islamitische Ramadan, die voor gelovige moslims, elk jaar opnieuw, een heel belangrijke periode is.

Met dank aan de bewoners uit de Nergis Sokak in Kusadasi, Turkije.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ottomaanse_dynastie
Ramadan, meer dan vasten – ISBN 9073616131

Tak Vrede - Gent

Viering Roger Peere

Sabine Van Osta



Op 22 juni 2009 vierde Tak Vrede het afscheid van Roger Peere als secretaris en dienstdoend Voorzitter en Penningmeester. Roger Peere heeft deze functies meer dan 25 jaar bekleed, maar meer nog is hij op heden 46 jaar verbonden met ons Vereniging. Meer dan redenen genoeg dus, om Roger eens goed in de bloemetjes te zetten, bij een natje en een droogje, en dat heeft Tak Vrede dan ook gedaan die 22^{ste} juni in het Cultuurcentrum "De Vlier" van het Groot Begijnhof te Sint-Amandsberg. Loge Witte Lotus was erbij.

Bij het afronden van een dergelijke loopbaan zijn alleen woorden van diepe dankbaarheid en erkentelijkheid op zijn plaats. En die woorden werden in de eerste plaats uitgesproken door de nieuwe Voorzitter van dienst, Ivan De Wilde. De jarenlange, trouwe en onvermoeibare inzet van Roger strekt alle toekomstige generaties binnen en buiten de Vereniging tot voorbeeld van belangeloze inspanning ten dienste van anderen. Er ging dan ook een onvermoede bindende kracht uit van Roger, die bindende kracht die het ware kenmerk is van de goede huisvader. In die zin is zijn reële bijdrage een zuiver theosofische geweest, een uitdrukking van broederschap, een zin voor en nieuwsgierigheid

naar het opmerkelijke en het onverklaarbare van de schepping en een openheid naar andere zienswijzen en culturen die gebaseerd is op wederzijds respect.

Al die dingen gaf Roger telkens weer door op zijn eigen wijze aan de leden en sympathisanten van Tak Vrede, en al die dingen kunnen nu in het bijzonder verder uitgroeien bij die mensen die de fakkel hebben overgenomen. Dat is, zoals reeds genoemd, Ivan De Wilde, de nieuwe Voorzitter. Als nieuwe secretaris Robert De Troyer en als nieuwe Penningmeester Tony Roman.

Beste Roger, we wensen je allemaal een welverdiend, gezond en vredevol "pensioen" en hopen je uiteraard nog vaak te ontmoeten in "De Vlier". Aan de nieuwe ploeg: veel succes toegewenst. Uiteraard zijn de uitstekende relaties tussen Witte Lotus en Tak Vrede ook met deze nieuwe opstelling gegarandeerd!

Vervolg van pagina 3

De chakra's

Sabine Van Osta



het etherische dubbel (5) van de mens situeren zich de chakra's, de krachten centra die de getransformeerde kosmische energie op hun beurt verder voortzetten voor gebruik door ons fysieke lichaam. De antieke culturen hebben methoden en technieken ontwikkeld om deze energie in en doorheen het menselijk lichaam te leiden of, zoals bijvoorbeeld bij het Chinese Tao, om kosmische energie in het lichaam te stockeren.

We besteden in het volgende artikel aandacht aan het overzichtsplan van de chakra's zoals de theosofie dit voorstelt. In achtereenvolgende artikelen gaan we dan in op iedere chakra afzonderlijk. Het is niet uitgesloten dat deze materie eveneens aan bod zal komen tijdens een of meerdere edities van het Theosofisch Practicum. Dit wordt dan van tevoren duidelijk aangegeven, dus het is raadzaam om deze aankondigingen goed in het oog te houden indien de chakra's u interesseren.

(5) Het etherisch dubbel of ook wel het "modellichaam", omdat het fysieke lichaam gebouwd is op basis van dit fijnstoffelijk patroon door Hiërarchische Helpers.

Lezingen op zondagochtend van 11:00u tot 13:00u - Loge Witte Lotus

06/09/2009	Geen lezing	
04/10/2009	Armand De Roose	Gnostische stromingen
01/11/2009	Mieke Van Der Cruysse	Begeleiding van stervenden
06/12/2009	Guido Hoste	Alchemie, de hermetische schatkamer van de innerlijke burcht
03/01/2010	Helmut Vandersmissen	Vrede
07/02/2010	Lieve Opgenhaffen	Griekse filosofie
07/03/2010	Ernie Vonck	Indiaanse spiritualiteit, fictie en realiteit
04/04/2010	Sabine Van Osta	Rimé beweging
02/05/2010	Sonia Hoste	Genezende en geestelijke krachten in het mineralenrijk
06/06/2010	Christian Vandekerkhove	De Bhakti beweging

Vrijwillige bijdrage
Info: (0476) 867 401
en (0476) 879 968



*Iedereen is van harte
welkom!*

Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doel-

einden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die

hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Meninge(n) of opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.

Kalender

01/11/2009

Algemene Ledenvergadering Loge Witte Lotus

De Belgische Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging werd opgericht te New York op 17 November 1875. Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), India. Zij is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft afdelingen in vele landen over de hele wereld.

In Europa is een Internationaal Theosofisch Centrum gevestigd te Naarden (Nederland).

In België zijn er loges te Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Luik. Zij organiseren met grote regelmaat voordrachten en studiebijeenkomsten en sommige, waaronder die in Brussel en Antwerpen, beschikken tevens over een uitgebreide bibliotheek. De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen en hen te

stimuleren in hun zoekproces naar waarheid.

Loge Antwerpen werd opgericht in 1899.

Loge Witte Lotus is op dit ogenblik de jongste loot uit de Belgische Theosofische familie. Opgericht in 2006, beoogt deze Loge eveneens een aantrekkingspool te zijn voor zoekers naar en onderzoekers van waarheid.



Lezingen op zondagochtend om 11.00 uur - Loge Antwerpen

20/09/2009	Chretien Martens	Spirituele bescherming
18/10/2009	Ronald Engelse	Pleroma in de mens
15/11/2009	Jean-Marc Warnon	Sacramenten in de Vrij Katholieke Kerk
20/12/2009	Eva Schut	De Nieuwe Tijd

Loge Antwerpen - Studieklassen - van 11.00 uur tot 13.00 uur:

- elke 1ste en 3de dinsdag van de maand: *Bron van het occultisme*
- elke 2de en 4de dinsdag van de maand: *De Mahatma Brieven*



Activiteiten in Antwerpen

Alle activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Kalender september 2009

MA	DI 11:00-13:00	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA 14:00-17:00	ZO 11:00-13:00
	1 BRON VAN HET OCCULTISME	2	3 GRONDBEGINSELEN DER THEOSOFIE	4	5	6 GEEN LEZING
7	8 MAHATMA BRIEVEN	9	10 ETHIEK: VIVEKACHUDAMANI	11	12	13
14	15 BRON VAN HET OCCULTISME	16	17 SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE	18	19	20 SPIRITUELE BESCHERMING
21	22 MAHATMA BRIEVEN	23	24 THEOSOFISCH PRACTICUM: MEDITATIE	25	26	27
28	29	30				

Kalender september 2009

MA	DI 11:00-13:00	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA 14:00-17:00	ZO 11:00-13:00
			1 GRONDBEGINSELEN DER THEOSOFIE	2	3	4 GNOSTISCHE STROMINGEN
5	6 BRON VAN HET OCCULTISME	7	8 ETHIEK: VIVEKACHUDAMANI	9	10	11
12	13 MAHATMA BRIEVEN	14	15 SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE	16	17	18 PLEROMA IN DE MENS
19	20 BRON VAN HET OCCULTISME	21	22 THEOSOFISCH PRACTICUM: MEDITATIE	23	24	25
26	27 MAHATMA BRIEVEN	28	29 VRIJ ONDERWERP	30	31	



Loge Witte Lotus

03/09 Grondbeginselen der Theosofie
 06/09 Geen lezing
 10/09 Ethiek: Vivekachudamani
 17/09 De sleutel tot de Theosofie
 24/09 Theosofisch Practicum: Meditatie

[Meer op pagina 2](#)

01/10 Grondbeginselen der Theosofie
 04/10 Gnostische stromingen
 08/10 Ethiek: Vivekachudamani
 15/10 De sleutel tot de Theosofie
 22/10 Theosofisch Practicum: Meditatie
 29/10 Vrij onderwerp

[Meer op pagina 2](#)

Voor meer informatie omtrent de Loge Witte Lotus programma's kunt u terecht op (0476) 879 968 en (0476) 867 401.



Loge Antwerpen

01/09 Bron van het Occultisme (11.00 uur tot 13.00 uur)
 08/09 Mahatma Brieven (11.00 uur tot 13.00 uur)
 15/09 Bron van het Occultisme (11.00 uur tot 13.00 uur)
 20/09 Spirituele bescherming
 22/09 Mahatma Brieven (11.00 uur tot 13.00 uur)

06/10 Bron van het Occultisme (11.00 uur tot 13.00 uur)
 13/10 Mahatma Brieven (11.00 uur tot 13.00 uur)
 18/10 Pleroma in de mens
 20/10 Bron van het Occultisme (11.00 uur tot 13.00 uur)
 27/10 Mahatma Brieven (11.00 uur tot 13.00 uur)

Voor meer informatie omtrent de Loge Antwerpen programma's kunt u terecht bij: Eddy Doms - (03) 272.58.53.

Elke loge is verantwoordelijk voor het eigen programma, en dit programma vormt geen uitdrukking van enig standpunt van de BTV en/of haar andere afdelingen.

*“Als een mooie bloem, bekoorlijk van kleur en heerlijk van geur,
 zo vruchtdragend blijken de woorden van hem die ernaar handelt”.*

Dhammapada
 De bloemen 32 - p 23