



Het Witte Lotusblad

Belgische Theosofische Vereniging vzw
Loge Witte Lotus

Jaargang 5—nummer 1

Januari 2010

BELGIE/BELGIQUE

P.B./P.P.

2000 ANTWERPEN
GROENPLAATS

BC 30217

Colofon:

Maandblad

Erkenningnummer

P708093

Verschijnt niet in juli en augustus.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw
zetelt in 1000 Brussel, Handelsstraat 51.

Verantwoordelijke uitgever :

Sabine Van Osta

p/a Milisstraat 22

2018 Antwerpen

Alle activiteiten van de BTV-loges te
Antwerpen gaan door in de Milisstraat 22,
2018 Antwerpen, tenzij anders vermeld.

Voor de inhoud van de artikels zijn enkel
de auteurs verantwoordelijk, hij vormt
geen uitdrukking van enig standpunt van
de BTV en haar afdelingen.



In dit nummer:

<i>De drie doelstellingen BTV-loges te Antwerpen</i>	1
<i>Vrede Karma</i>	2
<i>Jaar van de Biodiversiteit</i>	3
<i>Manipura Chakra</i>	4
<i>Wereld Religie Dag Loge Witte Lotus - Algemene Ledenvergadering De Ziel der dingen</i>	6
<i>Lezingen Loge Witte Lotus Vrijheid van denken De Theosofische Vereniging Lezingen Loge Antwerpen</i>	7
<i>Kalender januari - februari 2010</i>	8

De beste wensen voor een boeiend jaar 2010

Het bestuur van de Loge Witte Lotus wenst alle lezers een

GELUKKIG NIEUWJAAR !



De drie doelstellingen

De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw

Loges in Antwerpen

Loge Antwerpen

Bijeenkomsten - secretariaat:
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Telefoon: (03) 827 43 62 of (03) 272 58 53

E-mail : logeantwerpen@gmail.com
KBC 738-0273607-89 tnv Eva Schut &
Liene Ong Liyanta & Eddy Doms



Loge Witte Lotus

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Secretariaat: Molenkouter 13 Bis, 2890 Sint-Amands
Telefoon: (0476) 879 968 of (0486) 631 997

Website: <http://spaces.msn.com/wittelotusbelgium>
E-mail: witte.lotus@hotmail.com
KBC 736-0013927-23 tnv Vandekerkhove & Van Osta &
Opgehaffen



Lezing Loge Witte Lotus - zondag 3 januari 2010 om 11.00 uur

Vrede

Helmut Vandersmissen



Vredevolle communicatie, bewuste intentie en Mindfulness, drie ingrediënten van het NU.

Ik heb een boek gelezen met de titel 'Je kan zelf de wereld veranderen' van auteur Ervin Laszlo. Het spreekt me wel aan om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hoe het eraan toe gaat in mijn leven en de wereld.

Het hoofdstuk in het boek dat me het meest is nagebleven is dat rond vrede en vredespalen. In mijn gemeente heb ik hierover een schepen aangesproken en in Zemst hebben nu de 4 gemeentescholen ieder een zelf versierde vredespaal. Het kan snel gaan als je in het Nu leeft! Het opschrift op zo'n paal is 'My Peace prevail on Earth', mijn versie is 'My Peace prevail on Earth and in my Heart'. Want vrede begint bij jezelf, ik heb het dan over innerlijke vrede.

Ik heb mij de vraag gesteld: "Hoe kan ik meer vrede in mijn leven brengen en in mijn omgeving?"

En als antwoord hierop is er een ander boek op mijn weg gekomen 'De Wonderlijke Kracht van Bewuste Intentie * Over de Kunst van Toelaten'. Hierin komt aan bod dat onze al dan niet bewuste overtuigingen (vaak vanuit ervaringen in het verleden) de manifestatie

van ons verlangen in de weg staan. Het komt er op aan van in het nu een harmonische overtuiging te hebben die afgestemd is op ons verlangen.



Schilderij Isabelle Huyghe
Eigendom H. Vandersmissen

Iets dat daar bij aansluit is voor mij 'Vredevolle communicatie'.

Via het Non Violent Communication (geweldloze communicatie) gedachtegoed van Marshall Rosenberg kwam ik erachter dat gevoelens signalen zijn voor behoeften die niet bevredigd zijn. Ik leerde ook dat we meestal strategie-

ën, de manieren om een behoefte te bevredigen en de behoeften zelf, verwarren. Vanaf nu spreek ik over vredevolle communicatie ipv geweldloze want voor mij zijn gedachten krachten (wet van aantrekking * wat je zaait zul je oogsten).

Volgens bovenvermelde model kan een ander niet verantwoordelijk zijn voor hoe ik mij voel. Opnieuw dien ik dus zelf verantwoordelijkheid te nemen! Wat me het meeste aanspreekt in dit model is het gebruik van mededogen. Zo hoop ik er toe te komen om naar een ander te kunnen luisteren zonder te oordelen en dus met volle mededogen bij het verhaal van de ander te blijven.

Een ander hulpmiddel dat ik recent ontdekt heb is 'Mindfulness'.

Met Mindfulness leer ik opnieuw keuzemomenten in te bouwen en dus niet te reageren vanuit impulsen, emoties of oude patronen (kwetsuren).

Een wereld vol vrede, het zou fijn zijn!

Wie graag meer wil weten over die onderwerp, nodigen we graag uit op de lezing, die doorgaat op zondag 3 januari 2010 om 11.00 uur in onze lokalen Milijsstraat 22, 2018 Antwerpen

Karma

H.P. Blavatsky



Onder verwijzing naar een leerstelling in een van de "Fragmenten van Occulte Waarheid" schrijft een gewaardeerd lid van onze Vereniging - N.D.K. - om te informeren "Welk Karma het hogere Ego drijft tot de volgende geboorte, wanneer een sterk ontaarde persoonlijkheid uitvalt".

Het kan goed zijn om nog eens te beginnen te herhalen, wat reeds zo dikwijls is verklaard, n.l. dat de *Fragmenten*, die slechts fragmentarisch en *onvolledig* zijn, moeilijkheden en zelfs tegenstrijdigheden moeten blijven vertonen, totdat de gehele leer betreffende het hiernamaals van het Ego grondig is verwerkt. Maar aan bestudeerders met een redelijke

mate van intuïtief inzicht is genoeg filosofie gegeven om de meer gevorderden in staat te stellen menige bijzonderheid uit te werken: vooral als zij het leven leiden, dat de innerlijke visie verheldert. Weinige van deze bijzonderheden kunnen in een tijdschrift worden gegeven, dat zowel de buitenstaander als de bestudeerder van het occultisme bereikt. Er zijn geheimen van inwijding, die men onmogelijk zonder onderscheid aan de wereld in 't algemeen kan meedelen, want het zou gelijk staan met menige denker in een vreselijke verwarring te brengen, tenzij de gehele leer wordt verklaard;

en dit zou geen adept of zelfs gevorderde neofiet in dit stadium van lering toestaan. Maar omdat deze bijzondere leerstelling reeds geschetst is, is er geen verdere noodzaak om over dit speciale geval te zwijgen.

De lezers van Kolonel Olcott's *Buddhist Catechism* doen goed met zich te binnen te brengen de volgende zeer suggestieve gedeelten (blz. 54 en 55):

"... In elke geboorte verschilt de persoonlijkheid van die van de vorige of eerstvolgende geboorte. Karma, de deus ex machina (d.w.z. in dit geval de werking van de

*Bij de aanvang van 2010***Jaar van de Biodiversiteit***Sabine Van Osta*

De Verenigde Naties hebben het jaar 2010 uitgeroepen tot Jaar van de Biodiversiteit. Dit feit kadert in een veelomvattende strategie die haar oorsprong vindt in 1988 toen het milieuprogramma van de Verenigde Naties een ad hoc werkgroep oprichtte van specialisten inzake biodiversiteit om een totaalplan op te stellen voor het behoud van de biodiversiteit in de wereld. Vanaf dan heeft dit initiatief van de Verenigde Naties geleid tot verschillende mijlpalen waaronder de Conventie omtrent Biodiversiteit van 1992 gesloten in Rio de Janeiro, die door 168 van de 192 landen in de wereld werd ondertekend. België ratificeerde deze conventie uiteindelijk in 2006. Vele landen in de wereld deden dit en de regeringen in de verschillende deelnemende landen werkte, strategieën en beleidsplannen uit om de doelstelling van 2010 te halen, nl. om de terugval van de biodiversiteit op land, in de zee en in de lucht een halt toe te roepen. In 2010 wordt in alle geledingen van de Verenigde Naties een extra impuls gegeven om het belang van de biodiversiteit voor het leven op aarde onder de aandacht te brengen van de publieke opinie. De aftrap wordt gegeven op 11 januari 2010 in Berlijn en talrijke initiatieven zullen volgen, zowel internationaal als nationaal: (www.cbd.int/2010/welcome/)

De inspanning om de publieke opinie te richten op wat we het “probleem” biodiversiteit mogen noemen, komt ook geen moment te vroeg. In het officieel bericht op de website van de Conventie voor Biodiversiteit staat dat we staan voor het zesde tijdperk van massaovertuering van soorten, en een eerste dergelijk tijdperk dat wordt veroorzaakt door de mens. Een voorname rol in dit hele proces wordt toebedeeld aan de klimaatverandering die volgens berekeningen er toe zal leiden dat meer dan 30 procent van alle op heden gekende soorten zullen verdwijnen voor het einde van deze eeuw. Een verdere verwachting is dat ongeveer 1,3 miljoen hecta-

ren aan biotoop in de wereld hun biodiversiteit zullen verliezen tegen 2050. Dit alles behoort niet bepaald tot de categorie goed nieuws. En als alle aannames, of zelfs slechts een gedeelte ervan, waar blijken te zijn en het verwachte verlies van biodiversiteit zich inderdaad voordoet, dan krijgt de wereldbevolking wellicht andere prioriteiten dan oorlog voeren of zorgeloos genieten van het leven.



www.countdown2010.net/.../uploads/logo.jpg

In datzelfde officieel bericht wordt er terecht op gewezen dat niemand kan inschatten welke de impact zou zijn van een dergelijke verandering op de capaciteit van de aarde om ons mensen te voorzien van alle voortbrengselen en verschijnselen die wij nu als zo vanzelfsprekend beschouwen, maar die het dan mogelijks niet meer zijn.

Biodiversiteit wordt hiermee wel dergelijk beschouwd als een essentieel gegeven voor het voortbestaan van alle leven op aarde, dus ook het menselijke dat erkend wordt als schakel in een organisch geheel. Dit ogenschijnlijk simpele feit impliceert wel een aantal dingen wanneer we dit alles theosofisch bekijken. Vooreerst het feit dat alle leefsysteem op aarde worden erkend als zijnde onderling afhankelijk van elkaar, d.w.z. dat de verschillende leefsysteem op aarde – planten, dieren, mensen –elkaar nodig hebben om te kunnen overleven in hun huidige fysieke vorm.

Dit inzicht leidt tot de vaststelling dat de mens een grote verantwoordelijkheid draagt ten opzichte van de andere leefsysteem en moet ophouden met de rooibouw die zij al die tijd al heeft gepleegd. Planten en dieren zijn er

niet alleen om de mens te dienen, de mens is er ook om plant en dier van dienst te zijn en te respecteren. Het gaat om een tweerichtingsverkeer dat afhankelijk is van de mate waarin de mens een verhoogd globaal respect zal kunnen opbrengen voor zijn medeaardbewoners van welk rijk dan ook. Eerder dan planten en dieren bijna enkel vanuit economisch standpunt te benaderen, wordt het publiek uitgenodigd om even stil te staan bij de intrinsieke waarde van elk van de schakels in het geheel. Schuilt achter deze erkenning van het belang van biodiversiteit niet een respect voor de veelheid van verschijningsvormen die het universele Leven, het Ene Leven kan aannemen?

Het uitroepen van 2010 als internationaal jaar van de biodiversiteit komt neer op het creëren van een gigantische mentale golf met als doel het bewustmaken van een aantal generaties van mensen dat er zoiets bestaat als het groter geheel. Dit bewustzijn moet dringend op een hoger, of liever een intensiever plan getild worden. Zelfs al wordt dit door velen misschien niet zo bekeken, dit proces van bewustwording vormt wel een stap in de transformatie van het wereldbewustzijn.

Met deze boodschap voor ogen wenst Loge Witte Lotus de leden en sympathisanten een bewust, gelukkig, vredevol en gezond Nieuw Jaar.



Nieuwe website

Loge Gent: Shanti (Vrede)

<http://www.theosofiegent.be>

Manipura Chakra

Sabine Van Osta



Manipura chakra, “de stad (*pura*) der juwelen (*mani*)” wordt zo genoemd omdat zij voor het helderziend oog schittert en fonkelt als een juweel. De derde chakra in onze serie wordt gesitueerd op de ruggengraat ter hoogte van de navel en van de zonnevlecht, vandaar dat we in het Nederlands de benamingen “navelchakra” of “zonnevlechtchakra” tegenkomen. De zonnevlecht of plexus solaris is een belangrijk zenuwknoppunt in ons lichaam dat instaat voor impulsen aan de organen in onze bovenste buikholte d.w.z. de organen die zorgen voor de spijsvertering en de stofwisseling. Manipura chakra ligt dus op het overeenkomstige punt op het etherisch dubbel. Manipura regelt onze behoefte en drang naar voedsel, de secundaire vorm van behoud en onderhoud van de levensvorm. De chakra staat daarnaast bekend als het centrum van waaruit onze persoonlijke wilskracht, zelfbeheersing (of desgevallend het gebrek daaraan) en zelfdiscipline, ambitie en het vermogen om te heersen worden gegenereerd. In haar negatief aspect kan een al te krachtige werking van manipura aanleiding geven tot despotisme, een ongezond overheersen van anderen ten behoeve van de eigen behoeftenbevrediging.

Deze chakra verbindt de menselijke constitutie met het kosmische element vuur en opnieuw staat de hele symboliek in het teken van dit element, zoals trouwens het geval is met alle chakra's die elk hun verbindingsfunctie hebben met hun corresponderend kosmisch element.

Zo vinden we in het midden van de tienbladige lotus (volgens sommige bronnen een geelbladige lotus, maar vaak afgebeeld als een blauwbladige lotus) een rode driehoek afgebeeld met de bovenste punt naar beneden, de yantra voor *agni tattva*, of Vuur, en met in deze driehoek de bija mantra RAM, de

klank die eveneens behoort bij het element Vuur. In sommige afbeeldingen wordt voor of in deze chakra de ram voorgesteld, het dier dat symbool staat voor assertiviteit, persoonlijke wilskracht, energie en wel die energie die zich manifesteert als een explosieve of onstuimige kracht. In deze optiek is het niet verwonderlijk dat naast de reeds genoemde organen van de



iloveulove.com

buikholte er nog een ander orgaan is dat onder invloed staat van manipura chakra nl. de bijnieren die het bekende hormoon en de neurotransmitter adrenaline produceren, de stof die alle fysiologische processen een krachtige (ja zelfs explosieve) stimulans kan geven. Daarom ook dat deze stof in een adem genoemd wordt met de vecht- of vluchtreactie, d.w.z. de reactie uit levensbehoud in noodsituaties waarbij het lichaam en het denkvermogen op zeer korte tijd in zodanige staat van paraatheid worden gebracht dat de nodige levensreddende actie ondernomen kan worden, ongeacht de beginpositie. Men zou dit kunnen beschouwen als de primaire wilshandeling: die van het behoud van de eigen levensvorm.

In het chakraschema van C.W. Leadbeater, vinden we manipura eveneens

terug als de chakra die de regio van de abdomen van levensenergie voorziet, het type prana dat de helderziende als een groene stroom kan waarnemen. Een voldoende geactiveerde manipura chakra stelt de mens in staat om astrale invloeden waar te nemen, d.w.z. het aanvoelen van sferen in de onmiddellijke omgeving van het lichaam. Zo kunnen we bijv. aanvoelen of iemand ons vriendelijk dan wel onvriendelijk gezind is. Noem het maar het buikgevoel.

De klassieke yoga biedt de beoefenaar een hele serie van asana's die in het bijzonder kunnen inwerken op manipura chakra, mits ze correct, dit wil vooral zeggen met de juiste focus, worden uitgevoerd: bijv. trikonasana of de driehoekshouding, chakrasana of de boog en dandasana. Deze asanas hebben vele gunstige effecten gemeen zoals het versoepelen van de ruggengraat – voortkomend uit de heilzame invloed op sushuma nadi -, en het aanwakkeren van wat het spijsverteringsvuur genoemd wordt waardoor aandoeningen of onevenwichten in het spijsverteringsstelsel zoals constipatie, slechte spijsvertering, dyspepsie, buikzwellingen etc. weggevoerd kunnen worden. De effecten op subtiel vlak zijn vooral een verhoging van de vitaliteit, wils- en daadkracht en energie. Na de beoefening van chakrasana in het bijzonder is het voor de aandachtige yogi mogelijk om de dominante chakra extra duidelijk gewaar te worden.

Met deze derde chakra hebben we zeer kort de drie onderste chakra's besproken: muladhara, svadhisthana en manipura. In het volgende artikel komt anahata chakra aan de beurt, het hartchakra, de eerste van de chakra's met behulp waarvan de mens een directe verbinding met de universele gebieden van bestaan, tweeweg kan brengen



Vervolg van pagina 2

Karma

H.P. Blavatsky



wet, die aan een ingewikkelde zaak een gunstige wending geeft. Vert.) maskeert zich (of moeten wij zeggen: weerspiegelt zich?) nu eens in de persoonlijkheid van een wijze, dan van een kunstenaar en zo door de ganse geboorte-keten heen. Maar hoewel de persoonlijkheden steeds veranderen, loopt de ene levensdraad, waaraan zij als paarden geregzen zijn, onafgebroken door ..."

Naast bovenstaande aanhaling moet het volgende worden geplaatst uit de "Fragmenten van Occulte Waarheid", Nr. 1:

"... Zonder twijfel zal de tijd komen, maar vele treden hoger op de ladder, dat het Ego zijn bewustzijn van al zijn vroegere bestaans-vormen zal terug verkrijgen ..."

Als de vrager de werkelijke betekenis van deze twee aanhalingen zal beseffen, zal hij de sleutel hebben tot een juist begrip van de vraag, welke Karma het hogere Ego tot de volgende geboorte drijft, zelfs wanneer die van een sterk ontaarde persoonlijkheid is uitgevallen, tegelijk met de persoonlijke ziel, die er voor verantwoordelijk is. Het zal uit deze zinsnede duidelijk zijn, dat de individualiteit of geestelijke monade een draad is, waaraan verschillende persoonlijkheden geregzen zijn. Elke persoonlijkheid laat haar eigen - de hoger geestelijke - indrukken op het goddelijke Ego achter, welks bewustzijn op een bepaald stadium van zijn vooruitgang zelfs dat van de sterk ontaarde ziel, die ten slotte moest omkomen, beantwoordt. De reden hiervoor wordt van zelf sprekend, als men bedenkt, dat, hoe misdadig en verloren voor elk schijntje van een hoger gevoel die menselijke ziel ook moge zijn geworden, zij nochtans niet geheel ontaard is geboren en dat er een tijd gedurende de jeugd van de zondige menselijke persoonlijkheid was, toen zij de een of andere soort Karma had uitgewerkt; en dat het deze is, die overblijft en de grondslag vormt voor het toekomstige Karma. Laat ons veronderstellen, om het duidelijker te maken, dat A tot die leeftijd opgroeit, waarop men volwassen wordt en de volle bloei van het leven begint. Hoe verdorven iemands natuurlijke aanleg moge zijn, toch wordt

hij niet ineens zo. Hij heeft daarom tijd gehad om een Karma te ontplooiën, hoe zwak en onbetekenend ook. Laten wij ons verder verbeelden, dat A op een leeftijd van 18 of 20 jaar tot ondeugd begint te vervallen en aldus langzamerhand de Zwakke band met zijn hoger beginsel verliest. Op dertig- of, laten wij aannemen, veertigjarige leeftijd sterft hij. Nu is de persoonlijkheid van A tussen 15 en 20 even weinig die tussen 20 en 30, als behoorde zij tot een heel ander mens. Zelfs de



<http://www.digitalrendezvous.net/page/6/>

fysiologen verdelen de stoffelijke persoonlijkheid in stadia van zeven jaar en tonen aan, dat de mens elke zeven jaren de atomen van zijn lichaam tot het laatste toe verwisselt. Hetzelfde geldt voor de innerlijke mens. Het vijfde beginsel van de zinnelijke, sterk ontaarde mens kan en zal omkomen, terwijl het Karma van zijn jeugd, hoewel niet krachtig en volledig genoeg om hem de zegening in Devachan en de vereniging met zijn hoger beginsel te verzekeren, toch voldoende aangeduid is om de monade te veroorloven er een houvast aan te hebben voor de volgende wedergeboorte. Aan de andere kant wordt ons geleerd, dat het soms zo gebeurt, dat het Karma van een persoonlijkheid niet ten volle in de volgende geboorte wordt uitgewerkt. Het leven is vol toevalligheden, en de opgroeiende persoonlijkheid kan door omstandigheden niet het volle pond ontvangen, waarop zijn Karma recht heeft, hetzij van goed of kwaad. Maar de Wet der Wedervergelding zal nooit toestaan, dat zij door blind toeval wordt tekort gedaan. Er moet dan een voorziening worden

getroffen, en de rekeningen, die niet in één leven konden worden vereffend, zullen in het volgende in orde worden gebracht. Het gedeelte van het totaal, dat niet opgeteld kon worden in één kolom, wordt naar de volgende overgebracht. Want werkelijk zouden de vele levens van een individuele monade in de Fragmenten zeer goed vergeleken kunnen worden met de bladzijden van een boek voor lopende rekeningen - het Boek des Levens of - van de Levens ...

Uit deze indrukken, die het Karma van de jeugd uitmaken, wordt dus de nieuwe persoonlijkheid ontwikkeld. Onze botanische vrienden zullen weten, dat de crotonplant uit zichzelf een andere plant ontwikkelt, wanneer de eerste wegsterft of verwelkt. De natuur moet steeds vooruitgaan, en elke nieuwe poging heeft meer succes dan de voorgaande. Deze nieuwe evolutie is te danken aan de verborgen potentialiteit van het leven, die het in zichzelf heeft. Evenzo hebben, ofschoon één speciale persoonlijkheid zo zeer verdorven kan zijn, dat zij geheel losgemaakt wordt van de geestelijke monade, en naar de achtste sfeer gaat, waar vernietiging haar lot is -, toch de indrukken van de vorige persoonlijkheden op het hogere Ego genoeg invloed in zich om een nieuw fysiek Ego te ontwikkelen, evenals de crotonplant. Het verband tussen 's mensen geestelijke monade en de opeenvolging van stoffelijke Ego's, waarmede zij tijdelijk verbonden is, is ergens in dit tijdschrift vergeleken met de terugziende blik van een mens op de een of andere vroegere periode van zijn aards bestaan. Wanneer hij in zijn herinnering zijn arbeid iedere dag overziet, dan moeten die dagen, waarin hij niets van belang deed en die onbeduidend voorbijgingen, voor hem een volkomen leegte zijn, en dat zijn zij dan ook voor hem, omdat zij geen indruk op zijn geest achterlieten. Hij is zich niet bewust, dat hij die dagen passeerde. Op dezelfde wijze zal het Ego, wanneer het aan het einde van zijn lange pelgrimstocht is gekomen, alleen zich weer die persoonlijkheden bewust wor-

Wereld Religie Dag

17 januari 2010



De Baha'i gemeenschap zond ons volgend bericht, ter publicatie:

Beste,

In het vooruitzicht van de dag van de Wereldreligies die op 17 januari 2010 wereldwijd wordt georganiseerd en waarbij verschillende godsdienstige groepen van een stad of wijk samenkomen om overeenkomsten te vieren stuur ik hierbij het adres van een website met informatie over dit mondiale initiatief dat zestig jaar geleden ontstond in de Verenigde Staten en gaandeweg meer navolging vindt. <http://www.worldreligionday.org> Omdat wij, als Baha'i's, momenteel onderzoeken of we hieraan mee zouden kunnen doen in Leuven, wou ik U vragen of U er voor voelt om te overleggen hoe we hierdoor ons steentje kunnen bijdragen tot de verstandhouding en harmonie tussen de volgelingen en leiders van alle religies. De boodschap van deze dag is immers dat de verscheidene religies zouden streven naar het bewuster besef dat hun spirituele norm een gemeenschappelijke grondslag vormt voor hun opvatting over de veranderingen in de mensheid. De initiatiefnemers hopen dat door de nadruk te leggen op wat religies verbindt in hun doelstellingen, de behoefte aan dialoog of de intentie tot "reconcilie" wordt gevoed.

Het zou fijn zijn als er mensen vanuit de verschillende tradities met ons zouden willen meewerken om een eenvoudig en inspirerend programma te organiseren zoals bijvoorbeeld lezing of zang van teksten uit de verschillende godsdiensten en eventueel live muziek. Op dit moment zoeken wij personen die hiervoor willen samen zitten om te bekijken of dit voor onze stad haalbaar is. Graag een seintje als U hier belangstelling voor heeft.

Op 5 november is er reeds een eerste contactvergadering ten huize van Mevrouw Malfliet, St. Antoniusberg, 9, te Leuven. Op donderdag 12 november is er een bespreking gepland met potentiële medewerkers, voorafgegaan door een meditatie programma en dit in de Ravenstraat 100, (naast het Dominikanenklooster). Wij vragen ook aan anderen om dit initiatief te steunen, maar uiteraard waarderen we het ten zeerste als Uzelf ook belangstellenden wil uitnodigen om hieraan deel te nemen.

Met vriendelijke groeten,

Namens de Baha'i gemeenschap,

T. Verhaghen- van den Anker tel.0473- 613777

M .C Wellens- Van Opstal



Vervolg van pagina 5

Karma

H.P. Blavatsky



den die een voldoende krachtige geestelijke, en dus onuitwisbare indruk op de monade hebben gemaakt, terwijl de herinnering aan de bewuste handelingen van de bijzondere ontaarde persoonlijkheid, die naar de achtste sfeer gaat, volledig zal zijn uitgewist.

Men zou kunnen aanvoeren, welke prikkel er voor de mens is om goed en rein te leven, als zijn geestelijke monade in elk geval toch vooruitgaat? Zonder twijfel is dit iets bijkomstigs, maar het is zeer belangrijk. Dit moet echter niet in dit stadium van onze schriftelijke uiteenzettingen besproken worden.

Uit: The Theosophist, Vol. IV, Juli 1883; een aanhangsel van "Fragmenten van Occulte Waarheid"



Loge Witte Lotus

Algemene ledenvergadering

01 november 2009

Naar jaarlijkse gewoonte hield Loge Witte Lotus haar Algemene Ledenvergadering. De stemresultaten voor de voorziene mandaten werden als volgt ingevuld:

Voorzitter: Sabine Van Osta

Webmaster: Jan De Smedt

Hoofdredacteur: Lieve Opgenhaffen

1ste Rekencommissaris: Michael de Vreugd

Bibliothecaris (vervangend): Guido Hoste



Door de verkiezing van Sabine Van Osta, als voorzitter van de loge, kwam het mandaat van 2de Vice-Voorzitter open. Voor deze functie werd, bij acclamatie, verkozen: Jan De Smedt.

Bij de overgang naar een nieuwe voorzitter, wenst het logecomité Jan Jelle Keppler van harte te danken voor zijn waardevolle bijdrage van de afgelopen jaren als stichtend lid. Ondanks zijn zeer drukke agenda als Secretaris-Generaal van de Belgische Theosofische Vereniging vzw, hopen wij hem nog regelmatig tijdens onze logebijeenkomsten te mogen begroeten.

Theosofisch geïnspireerde kunstworkshop

'De Ziel der dingen'

Zondag 11 april 2010

10.00u – 16.00u

Middelheim Beeldenmuseum

Wilrijk, Antwerpen

www.middelheimmuseum.be

Anmelden voor deelname kan vanaf heden tot 15 februari 2010, op witte.lotus@hotmail.com.

Deelnemerkosten: € 20,00 voor de hele dag, materialen inbegrepen. Eigen lunch mee te brengen.

Briefing en verdere detailinformatie per e-mail aan de mensen die zich hebben ingeschreven vanaf begin maart 2010.

Lezingen op zondagochtend van 11:00u tot 13:00u - Loge Witte Lotus

03/01/2010	Helmut Vandersmissen	Vrede
07/02/2010	Lieve Opgenhaffen	Griekse filosofie
07/03/2010	Ernie Vonck	Indiaanse spiritualiteit, fictie en realiteit
04/04/2010	Sabine Van Osta	Rimé beweging
02/05/2010	Sonia Hoste	Genezende en geestelijke krachten in het mineralenrijk
06/06/2010	Christian Vandekerkhove	De Bhakti beweging

Vrijwillige bijdrage
Info: (0486) 631 997
en (0476) 879 968



Iedereen is van harte
welkom!

Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doel-

einden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap. Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen. Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die

hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Mening en opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen. De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.

Kalender

01/12/1878

Geboorte van George Arundale

15/12/1889

Geboorte van Nilakantha Sri Ram

16/12/1875

Geboorte van C. Jinarajadasa

26/12/1979

Overlijden van John Coats

De Belgische Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging werd opgericht te New York op 17 November 1875. Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), India. Zij is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft afdelingen in vele landen over de hele wereld. In Europa is een Internationaal Theosofisch Centrum gevestigd te Naarden (Nederland).

In België zijn er loges te Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Luik. Zij organiseren met grote regelmaat voordrachten en studiebijeenkomsten en sommige, waaronder die in Brussel en Antwerpen, beschikken tevens over een uitgebreide bibliotheek. De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen en hen te

stimuleren in hun zoekproces naar waarheid. Loge Antwerpen werd opgericht in 1899. Loge Witte Lotus is op dit ogenblik de jongste loot uit de Belgische Theosofische familie. Opgericht in 2006, beoogt deze Loge eveneens een aantrekkingspool te zijn voor zoekers naar en onderzoekers van waarheid.



Lezingen op zondagochtend om 11.00 uur - Loge Antwerpen

17/01/2010	Myriam Jagers	Guru en devotie
21/02/2010	Ronald Engelse	Pleroma in de mens
21/03/2010	Linne Ong	Wijsheden uit het kralensnoer (Boeddhisme)
18/04/2010	Gerald Van Waes	Theosofie en muziek: de figuur K. Stockhausen
16/05/2010	Annemie Verschraegen	De werking van de heilstroom van de mens, plant en dier



Tijdens de maanden juni, juli en augustus zijn er geen voordrachten

Loge Antwerpen - Studieklassen - van 11.00 uur tot 13.00 uur:

- elke 1ste en 3de dinsdag van de maand: Bron van het occultisme
- elke 2de en 4de dinsdag van de maand: De Mahatma Brieven

Activiteiten in Antwerpen

Alle activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Kalender januari 2010

MA	DI 11:00-13:00	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
				1	2	3 VREDE
4	5 BRON VAN HET OCCUL- TISME	6	7 GRONDBE- GINSELEN DER THEOSOFIE SOFIE	8	9	10
11	12 MAHATMA BRIEVEN	13	14 ETHIEK: VIVEKACHU- DAMANI	15	16	17 GURU EN DEVOTIE
18	19 BRON VAN HET OCCUL- TISME	20	21 SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE	22	23	24
25	26 MAHATMA BRIEVEN	27	28 THEOSOFISCH PRACTICUM	29	30	31

Kalender februari 2010

MA	DI 11:00-13:00	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
1	2 BRON VAN HET OCCUL- TISME	3	4 GRONDBE- GINSELEN DER THEOSOFIE	5	6	7 GRIEKSE FILOSOFIE
8	9 MAHATMA BRIEVEN	10	11 ETHIEK: VIVEKA- CHUDAMAN	12	13	14
15	16 BRON VAN HET OCCUL- TISME	17	18 SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE	19	20	21 PLEROMA IN DE MENS
22	23 MAHATMA BRIEVEN	24	25 THEOSO- FISCH PRACTICUM	26	27	28



Loge Witte Lotus



Loge Antwerpen

03/01 Vrede

Meer op pagina 2

07/01 Grondbeginselen der Theosofie

14/01 Ethiek: Vivekachudamani

21/01 De sleutel tot de Theosofie

28/01 Theosofisch Practicum

04/02 Grondbeginselen der Theosofie

07/02 Griekse filosofie

11/02 Ethiek: Vivekachudamani

18/02 De sleutel tot de Theosofie

25/02 Theosofisch Practicum

05/01 Bron van het Occultisme (11.00 uur tot 13.00 uur)

12/01 Mahatma Brieven (11.00 uur tot 13.00 uur)

17/01 Guru en devotie

19/01 Bron van het Occultisme (11.00 uur tot 13.00 uur)

26/01 Mahatma Brieven (11.00 uur tot 13.00 uur)

02/02 Bron van het Occultisme (11.00 uur tot 13.00 uur)

09/02 Mahatma Brieven (11.00 uur tot 13.00 uur)

16/02 Bron van het Occultisme (11.00 uur tot 13.00 uur)

21/02 Pleroma in de mens

23/02 Mahatma Brieven (11.00 uur tot 13.00 uur)

Voor meer informatie omtrent de Loge Witte Lotus programma's kunt u terecht op (0476) 879 968 en (0486) 631 997.

Voor meer informatie omtrent de Loge Antwerpen programma's kunt u terecht bij: Eddy Doms - (03) 272.58.53.

Elke loge is verantwoordelijk voor het eigen programma, en dit programma vormt geen uitdrukking van enig standpunt van de BTV en/of haar andere afdelingen.

*“Het mooiste dat wijsheid ons biedt om het leven prachtig te maken,
is zonder twijfel vriendschap.”*

Epicurus
www.spreekwoorden.nl