



Het Witte Lotusblad

Belgische Theosofische Vereniging vzw

Loge Witte Lotus

Jaargang 5—nummer 2

Februari 2010

BELGIE/BELGIQUE

P.B./P.P.

2000 ANTWERPEN
GROENPLAATS

BC 30217

Colofon:

Maandblad
Erkenningnummer
P708093

Versijnt niet in juli en augustus.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw
zetelt in 1000 Brussel, Handelstraat 51.

Verantwoordelijke uitgever :
Sabine Van Osta
p/a Milisstraat 22
2018 Antwerpen

Alle activiteiten van de BTV-loges te
Antwerpen gaan door in de Milisstraat 22,
2018 Antwerpen, tenzij anders vermeld.

Voor de inhoud van de artikels zijn enkel
de auteurs verantwoordelijk, hij vormt
geen uitdrukking van enig standpunt van
de BTV en haar afdelingen.



In dit nummer:

<i>De drie doelstellingen</i>	1
<i>BTV-loges te Antwerpen</i>	
<i>Griekse filosofie</i>	2
<i>Anahata chakra</i>	3
<i>Het Egyptische geloof</i>	4
<i>Inauguratie Branche Prométhée</i>	5
<i>FVG</i>	6
<i>Lezingen Loge Witte Lotus</i>	7
<i>Vrijheid van denken</i>	
<i>De Theosofische Vereniging</i>	
<i>Lezingen Loge Antwerpen</i>	
<i>Kalender januari - februari 2010</i>	8

De drie doelstellingen

De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw

Loges in Antwerpen

Loge Antwerpen

Bijeenkomsten - secretariaat:
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Telefoon: (03) 827 43 62 of (03) 272 58 53

E-mail : logeantwerpen@gmail.com
KBC 738-0273607-89 tnv Eva Schut &
Liene Ong Liyanta & Eddy Doms



Loge Witte Lotus

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Secretariaat: Molenkouter 13 Bis, 2890 Sint-Amands
Telefoon: (0476) 879 968 of (0486) 631 997

Website: <http://spaces.msn.com/wittelotusbelgium>
E-mail: witte.lotus@hotmail.com
KBC 736-0013927-23 tnv Vandekerkhove & Van Osta &
Ogenhaffen



Lezing Loge Witte Lotus - zondag 7 februari 2010 om 11.00 uur

Griekse filosofie

Lieve Opgenhaffen



Griekse filosofie wordt ook wel Antieke of Klassieke filosofie genoemd. Het is de filosofie van de klassieke Griekse, en enkele Romeinse, filosofen.

Deze Griekse filosofie begint in de 6^{de} eeuw v. C. en loopt door tot de 5^{de} eeuw n. C.. Deze periode kan verdeeld worden in drie periodes:

Een eerste periode is de presocratische periode en wordt ook wel de **wordingsperiode** genoemd. Ze loopt van de 6^{de} tot de 5^{de} eeuw v. C..

Een tweede periode, die loopt van de 5^{de} tot de 4^{de} eeuw v. C. wordt de **bloeitijd** genoemd.

Een derde periode, die loopt van de 3^{de} eeuw v. C. tot de 5^{de} eeuw n. C.: de **post-klassieke** periode.

En wat is filosofie? Het woord Filosofie komt uit het Grieks: **FILOS** betekent letterlijk vriendschap. **SOFIA** betekende oorspronkelijk kennis of vaardigheid, ook in praktische zin.

Vanaf de 7^{de}/6^{de} eeuw v. C. vinden we, in de Griekse beschaving 'wijzen' of SOFOS. Dit waren mensen die uitblonden in bruikbare kennis. Mensen die de handigheid bezaten om 'verstandig' door het leven te gaan.

FILOSOPHIA zou pas later de betekenis krijgen van: **liefde tot kennis of wijsheid**.

Filosofie bespreekt wie we zijn en waarom we leven. Vragen die elke mens aangaan en, de beste manier om filosofie te benaderen, is om 'juiste' vragen te stellen.

Op de vele vragen die al sinds het begin van de mensheid werden gesteld, werden door de jaren heen, verschillende antwoorden gegeven. Met andere woorden, het was en is voor de mens gemakkelijker vragen te stellen dan antwoorden te vinden.

Antwoorden op al deze vragen werden gegeven door de verschillende godsdiensten. Het waren dus religieuze verkla-

ringen die, door middel van mythen, van geslacht op geslacht, werden doorverteld. In een mythe, of we kunnen ook zeggen, een verhaal over goden, werd op begrijpelijke wijze uitleg gegeven waarom het leven is zoals het is.



De Atheense school van Rafaël Santi, waarop tal van Griekse filosofen staan afgebeeld.
www.wikipedia.org

Het is dan ook duidelijk dat over de hele wereld, in de loop der tijden, heel wat mythische antwoorden werden verzonnen op de onverklaarbare vragen van toen.

Vanaf de 6^{de} eeuw v. C. wilden de geleerden, de denkers, de filosofen, iets doen aan die mythische verklaringen. Ze probeerden aan te tonen dat de mensen niet konden vertrouwen op die verklaringen.

Aanvankelijk zouden deze geleerden en denkers zich vooral bezig houden met de vraag naar het ontstaan en bestaan van de wereld. Zij zetten hierbij een grote stap door afstand te nemen van de traditionele mythen die dit onderwerp ook behandelden.

Filosofie omvatte in de oudheid dus ook onderwerpen die later zijn afgesplitst als aparte wetenschappen, zoals bv. natuurkunde, psychologie, biologie, kosmogonie, enz.

Toen velen van deze Griekse mythologieën door Homerus en Hesiodus, twee dichters van ca. 800 v. C., werden opgeschreven, werd het mogelijk om hierover te discussiëren.

De Griekse geleerden en denkers

dachten dat de goden bedachte figuren waren. Ze vonden dat deze goden te veel op mensen leken. Zo bv. beweerden zij dat, wanneer bv. een paard een god zou uitbeelden, dan zou die god er als een paard moeten uitzien. Dergelijke verklaringen brachten de Grieken aan het twijfelen aan de echtheid van wat er in de mythen werd verteld.

Waarom de filosofie in die tijd opkwam, wordt gezocht in het feit dat er toen heel wat nieuwe steden werden gesticht. Steden, waarin slaven werkten en waar de vrije burgers hun tijd konden besteden aan politiek en cultuur. Deze vrije burgers hadden ook de tijd om na te denken. Nadenken over levensvragen, zonder gebruik te maken van de mythen, en hun manier van denken veranderde. Het werd een manier van denken die op ervaring en verstand gebaseerd was en niet op verzonden mythen. Wanneer we over Griekse filosofie spreken, denken we meteen aan Plato en Aristoteles. Om deze twee heel belangrijke filosofen te kunnen begrijpen, moeten we onvermijdelijk even teruggaan in de tijd en de denkers aanhalen die voor hen leefden.

Hoewel er van deze eerste denkers geen of heel weinig geschriften bewaard zijn gebleven, kunnen we toch heel wat over hen vertellen. Informatie kunnen we halen bij andere geleerden die hun meningen met de meningen van eerdere geleerden vergeleken en daarna hun eigen ideeën en meningen, over een bepaald onderwerp, opschreven.

Het lijkt me interessant om met deze eerste denkers, deze eerste filosofen, te beginnen. Ze even in het daglicht te stellen. Hun verklaringen vormen de basis voor de verklaringen van latere denkers.

Wie meer wil weten over dit onderwerp, nodigen we graag uit op de lezing die doorgaat op zondag 7 februari 2010 om 11.00 uur, in onze lokalen Milisstraat 22, 2018 Antwerpen.

Rome 10 tot 15 juli 2010: 10de Wereldcongres van de Theosophical Society
<http://www.teosofica.org/en/10th-world-congress-of-the-theosophical-society/>,262

Anahata Chakra

Sabine Van Osta



Bij anahata chakra begint het spirituele verhaal van de mens, zo wil het de oude yogische traditie. Anahata betekent letterlijk “onaangeroerd”. Het woord verwijst naar de ene oertrilling van waaruit alle trillingen in het Universum zijn voortgebracht. Elke trilling in het Universum ontstaat door de botsing of wrijving van twee objecten tegen elkaar, maar de oertrilling, zelf van waaruit alle trillingen wezenlijk voortkomen, wordt niet op die wijze voortgebracht. Deze oertrilling staat bekend als het *anahad nad*, de “Stem der Stilte” volgens Helena Blavatsky. Anahata chakra vinden we terug op de ruggengraat, vlak achter het borstbeen ter hoogte van het hart. Vandaar ook dat we spreken van het hartchakra. Dit vierde energetisch centrum van onze bespreking staat in rechtstreeks verband met het hart en de longen, met de bloedsomloop en het volledige ademhalingsstelsel. Als zintuig wordt de tastzin genoemd als bijzonder verbonden met het hartchakra. De handen als instrumenten voor geven en nemen worden er eveneens mee geassocieerd.

In de symbolische voorstelling van anahata chakra komen we in de eerste plaats de twaalfbladige lotus tegen soms blauw, dan weer groen of rood van kleur, met de twaalf bloembladen die een voorstelling zijn van de twaalf spaken van dit energetisch “wiel” die helderziend kunnen waargenomen worden. In het centrum van deze lotus vinden we de twee in elkaar geschoven driehoeken terug, één met de punt naar boven gericht – de sublimatie van de materie in de geest (Shiva)-, de andere met de punt naar beneden gericht – de indaling van de geest in de stof (Shakti), dezelfde combinatie die overigens terug te vinden is in het embleem van de Theosofische Vereniging. In het centrum van deze ineengestremgelde driehoeken zien we de bija mantra *yam*, de mantra voor het element Lucht. De ineengestremgelde driehoeken vormen de yantra voor *vayu tattva* of nogmaals het element Lucht welks voertuig ook symbolisch wordt voorgesteld door de alerte, vliegensvlugge antilope.

In het chakraschema van C.W. Leadbeater

ter vinden we anahata chakra terug op de vierde plaats. De twaalfspakige draaischijf ter hoogte van het hart werd hier vooral waargenomen in een gele, zelfs gouden kleur, waarbij geelkleurige energie ontvangen wordt – vanuit die chakra die C.W. Leadbeater het miltchakra noemt, - die vervolgens getransformeerd wordt en doorgegeven aan de bovenliggende chakra's, in het bijzonder aan de twaalfspakige kern van sahasrara chakra of het kruinchakra waarop we in het laatste artikel van deze reeks zullen terugkomen. C.W. Leadbeater verwijst eveneens naar het feit dat de activiteit van het hartchakra resulteert in een medevoelend en mededogend vermogen van de mens met zijn medeschepselen en wel in de mate dat deze chakra bij hem actief is.



soham-hansaha.com

Vandaar ook de grote nadruk die wordt gelegd in o.m. de christelijke traditie op het hart, als zetel van waaruit mededogen ontstaat, universele liefde, naastenliefde, of hoe men het ook noemen wil. Vanuit anahata chakra kan de mens zijn vermogen ontwikkelen tot samentrekking en samenbinding, het samenhouden van mensen en dingen. Op mentaal vlak stimuleert anahata bijvoorbeeld filosofische of metafysische bespiegelingen, het leren doorzien van de dingen als voortkomende uit één en dezelfde bron, de gemeenschappelijke basis herkennen in alle dingen, alle mensen. Zeer ervaren

yogi's en meditatiemeesters zouden in samadhi en door concentratie op anahata chakra de eerder genoemde *anahad nada* kunnen waarnemen vermits deze “impuls van het universum” volgens de traditie juist ontstaat in anahata (1). Het mededogend of medevoelend vermogen van de mens zijn van niet te onderschatten belang. De mate waarin een individu in staat is om het denken, voelen en handelen af te stemmen op – en dus niet willoos of zonder onderscheidingsvermogen te laten afhangen van – anderen om zich heen, bepaalt de mate van succes, persoonlijke stabiliteit en betrouwbaarheid van dat individu.

Een van de bekendste hatha yoga asana's die in het bijzonder inwerken op anahata chakra is bhujangasana ofwel de cobra-houding waarbij van bovenaf kosmische energieën opgeladen worden van bovenaf en geleid tot in het hartcentrum en tellurische energieën vanuit de benen geleid, zo omhoog eveneens tot in het hartcentrum. Andere asana's zijn er op gericht om de verbindingen tussen bepaalde chakra's te activeren zoals pavana muktasana en dhanurasana of de booghouding (verbinding tussen manipura en anahata chakra) of vajrasana, ook wel de bliksemhouding genoemd waarbij het concentratievermogen tegelijkertijd gericht wordt op anahata chakra en ajna chakra, ook wel het derde oog genoemd, waarover in het voorlaatste artikel wat meer. Eerst komt echter vishuddhi chakra aan de beurt.

(1) Er bestaat een bepaalde disciplinaire tak van de yoga die Nada Yoga genoemd wordt en die bijzondere aandacht heeft voor geluid, trilling, die kan waargenomen worden via het gehoor, zowel het grofstoffelijk oor als geluid op subtiel niveau. Shri Swami Sivananda, Nada Yoga, uit het Engels in het Nederlands vertaald door Shanti Aanandamayi, uitgegeven door Yoga Vedanta, The Divine Life Society, afdeling Breda, 1994.

De ware stilte is niet zonder geluiden, maar zonder gedachten.

Paul van den Bergh
home.hccnet.nl/fam.../Gezegden/wijsheden4.html

Het Egyptische geloof

Lieve Opgenhaffen



De ideeën en overtuigingen die de oude Egyptenaren hadden, in verband met een leven na de dood, zijn niet zo eenvoudig te omschrijven. Dit is te wijten aan de verschillende vertalingen van religieuze teksten en aan de moeilijkheid om een harmonisering van de verklaringen, die in verschillende werken en in verschillende periodes werden gedaan, te bewerkstelligen.

Ook bij de Egyptenaren zelf bestond enige verwarring aangaande bepaalde details. Deze onduidelijkheden kunnen, zonder verdere studie, niet opgeklaard worden.

Dat de Egyptenaren in een leven na de dood geloofden, is een vaststaand feit en, 'eeuwig leven' is de leidraad in hun religie. In alle periodes is dit heel duidelijk terug te vinden. Of dit geloof zijn oorsprong kent in Annu (Heliopolis), de hoofdstad van de aanbedding van de zonnegod, is niet zeker, doch wel heel waarschijnlijk. Want, reeds in de piramideteksten vinden we het idee van een eeuwig leven, geassocieerd met het bestaan van de zon. De zon verrijst elke dag met hernieuwde kracht en macht, en de hernieuwing van jeugd in een toekomstig leven was het doel van elke Egyptische gelovige.

In de 'papyrus van Ani' of het 'Dodenboek', 19^{de} Dynastie (1240 v. C.), wordt de overledene voorgesteld als aangekomen in een geïsoleerde plaats, ver weg, waar geen lucht is om te ademen, noch water om te drinken, maar waar hij een gesprek voert met de god Tmu. In antwoord op zijn vraag: "Hoe lang heb ik te leven?" antwoordt de grote God van Annu: "Jij zal leven miljoenen en miljoen jaren, een periode van miljoenen jaren."

In hoofdstuk 84 van deze papyrus, over de oneindige duur van het voorbije en toekomstige bestaan van de ziel, net als zijn goddelijke natuur, vinden we de woorden: "Ikben Shu (de god) van ongevormde materie. Zijn ziel is God, zijn ziel is eeuwigheid".

Hoewel we zeker zijn dat de Egyptenaren geloofden in 'eeuwig leven', kunnen we nergens vinden dat het 'sterfelijk' lichaam van de mens opnieuw zal verrij-

zen. Een aantal passages tonen aan dat het lichaam van de mens in de aarde ligt, terwijl de ziel of geest, leeft in de hemel.

Er bestaat geen enkele twijfel over het feit dat de oude Egyptenaren vast geloofden dat, behalve de ziel, er andere elementen waren van de mens die opnieuw zouden verrijzen.

Het conserveren van het fysieke lichaam was, in zekere zin, verbonden met het toekomstige leven in een andere wereld en de bewaring ervan was



Osiris - God van de onderwereld
<http://www.pagefarm.net/wiki/images/1/15/Osiris3big.jpg>

nodig om eeuwig leven te verzekeren. Zo niet, hadden de gebeden voor dit doel geen enkel nut, en zou de tijd die gespendeerd werd aan de mummificatie van het dode lichaam geen enkele betekenis hebben.

Het fysieke lichaam of KHAT

Het fysieke lichaam van de mens, werd KHAT genoemd. Een woord dat verbonden lijkt met het idee van iets dat betrouwbaar tot vergankelijk is. KHAT is ook het woord dat toegepast wordt op het gemummificeerde lichaam in het graf.

Op de Papyrus van Ani ⁽¹⁾ vinden we: "Mijn lichaam (Khat) is begraven". Tevens vinden we, in verband met de god Osiris: "... zijn groot goddelijk lichaam rust in Annu". De overledene en de godheid zijn hier gelijk en, zoals we weten verlaat het lichaam noch het graf, noch zal het terug op aarde verschijnen. Toch is conservering nodig. De overledene richt zich zo tot Tmu: "Heil aan u, o mijn vader Osiris, ik ben gekomen en ik heb mijn vlees gebalsemd zodat mijn lichaam niet zal vergaan Kom dan, O Vorm, en geef mij adem, O Heer van Adem, O gij die groter lijkt dan gij verschijnt. Vestig u in mij, en vorm u in mij, o gij Heer van het graf. Geef u aan mij om eeuwig te leven, zoals

gij u gaf aan uw vader Tmu om te overleven, en dit lichaam zal niet voorbijgaan, noch zal het vergaan. Ik heb niet gedaan wat hatelijk is, neen, ik heb dat gesproken waarvan uw Ka houdt Eer aan u, O mijn vader Osiris, uw vlees onderging geen vergaan, er waren geen wormen in u, gij schrompelde niet weg, gij verdorde niet, en ikzelf ben Khepera, ik zal mijn vlees behouden voor altijd, ik zal niet vergaan; ik zal niet verschrompelen, ik zal niet verdorren, ik zal niet verrotten."

Het spiritueel lichaam of SAHU

Het lichaam ligt niet bewegingloos in het graf, want bij de gebeden en de ceremonies op de dag van de begrafenis wordt het begiftigd met de kracht van verandering in SAHU, of het spirituele lichaam.

We vinden zinnen zoals: 'Ik ontkiem zoals de planten' ⁽²⁾. 'Mijn vlees ontkiemt' ⁽³⁾. 'Ik besta, ik besta, ik leef, ik leef, ik ontkiem, ik ontkiem' ⁽⁴⁾. 'Uw ziel leefde, uw lichaam ontkiemde op bevel van Ra zelf, zonder afname en zonder gebrek, zoals in Ra voor altijd.' Het woord SAHU, hoewel soms afgebeeld met een mummie liggend op een lichaam (khat) duidt aan dat het lichaam een zekere graad van kennis heeft verworven en kracht en eer waardoor het van nu af aan blijvend en onvergankelijk is. Het lichaam dat een SAHU is geworden, heeft de kracht zich met de ziel te verbinden of er een gesprek mee te voeren. In deze vorm kan het opstijgen in de hemel en wonen met de goden, met de SAHU van de goden en met de zielen van de rechtschapenen. In de piramideteksten werden hiervan voorbeelden gevonden.

In de latere editie van het Dodenboek, gepubliceerd door Lepsius (1810-1884), wordt gezegd dat de dode 'naar zijn lichaam keek en rustte op zijn SAHU'. Over zielen werd gezegd: '... binnentreden in hun SAHU' ⁽⁶⁾. Volgens de oudere versie van Thebe (Luxor) kreeg de overledene de SAHU van de god Osiris ⁽⁶⁾. Dat de Egyptische schrijvers soms KHAT met SAHU verwarden, is duidelijk te lezen in een passage in het Boek van Ademen van Isis ⁽⁷⁾. Daar wordt geschreven: 'Eer Osiris, uw naam blijft, uw lichaam is, uw sahu is gekiemd'. ⁽⁸⁾

Vervolg van pagina 4

Het Egyptische geloof

Lieve Opgenhaffen



Het hart of AB

In nauw verband met het fysieke en spirituele lichaam stond het hart, of liever dat deel van wat de zetel van levenskracht en de fontein van goede en kwade gedachten was.

In aanvulling op het fysieke en spirituele lichaam, had de mens ook een abstracte individualiteit of personaliteit, voorzien van karakteristieke eigenschappen. Deze abstracte personaliteit had een absoluut onafhankelijk bestaan. Het kon vrijelijk van plaats naar plaats bewegen, zichzelf splitsen of zichzelf verenigen met het willichaam en, kon ook van het leven genieten met de goden in de hemel.

Het dubbel of KA

KA, een woord dat soms de betekenis van zijn Koptisch equivalent had: beeld, genie, dubbel, karakter, aanleg, en mentale attributen. De begrafenisoffergaven van vlees, taart, aal, wijn, enz., waren voor de KA. De geur van brandende wierook was heilzaam voor de KA. De KA woonde in het beeld van de mens, zoals de KA van de god het beeld van de god bewoonde. Zo zien we dat de KA identiek leek aan het beeld of de SEKHEM. In lang vervlogen tijden hadden de graven speciale kamers waarin de KA werd aanbeden en offergaven ontving. De geestelijkheid stelde, rond het lichaam van de overledene, een aantal mannen aan, die 'priesters van de KA' werden genoemd. Zij brachten hulde ter ere van de KA in de 'KA-kapel'.

De KA kon dus eten en het was dus noodzakelijk om het van voedsel te voorzien. In de 12^{de} dynastie en in latere periodes smeekten de goden om vlees en drinken te geven aan de KA van de overledene. Het leek alsof de Egyptenaren dachten dat toekomstige welvaart van het spirituele lichaam afhing van een voortdurende bevoorrading van offergaven. Wanneer omstandigheden het niet toelieten materiële voorraad van voedsel aan te brengen, dan voedde de KA zich met de offergaven die op de grafwanden stonden geschilderd. Door de gebeden van de levenden werden deze offergaven getransformeerd in fatsoenlijke voeding. Indien noch materiële offergaven, noch geschilderde gelijkenissen aanwezig wa-

ren, lijkt het alsof de KA is omgekomen. De teksten zijn niet zeer duidelijk over dit punt.

De ziel of BA

Aan dit deel van de mens, waaraan zonder twijfel het geloof verbonden was dat het eeuwige bestond in de hemel in een staat van glorie, gaven de Egyptenaren de naam BA. Een woord dat betekent: 'subliem', 'edel' en wat steeds werd vertaald als 'ziel'. De BA is niet onlichamelijk want het woont in de KA. Het is net zoals het hart, het beginsel van leven in de mens. Het bezit zowel substantie als vorm. In vorm is het afgebeeld als een havik met mensenhoofd. In natuur en substantie wordt het verklaard als bijzonder verfijnd of etherisch. Het herbezoekt het lichaam in het graf, reanimeert het en spreekt er mee. De BA kon elke vorm aannemen die het wenste en had de kracht om naar de hemel te gaan en/of er te wonen bij de perfectioneerde zielen. BA was eeuwig.

Gezien de BA zeer nauw verbonden was met de KA, nam het ook een deel van de begrafenisoffergaven. Tenminste in een aspect van zijn bestaan was het, indien het niet goed en voldoende

gevoed werd, vergankelijk. In de piramideteksten is de permanente woonplaats van de BA, of ziel, de hemel met de goden, wiens leven het deelde.



Het dubbel of KA
templeofstarlight.eu/.../image/ka-statue.jpg

De schaduw of KHAIBIT

In verbinding met de KA en de BA moesten we de schaduw of KHAIBIT van de mens vermelden. De Egyptenaren zagen dit als een deel van de 'economische' mensheid. Het wordt verondersteld een volkomen onafhankelijk bestaan te hebben en in staat te zijn zichzelf van het

Vervolg op pagina 6

Inauguratie Branche Prométhée - Charleroi

Sabine Van Osta

Op 13 december 2009 vond de inauguratie plaats van de jongste loge van de Belgische Theosofische Vereniging, de Branche Prométhée die actief zal zijn in Charleroi. In aanwezigheid van de Secretaris-Generaal van de Belgische Sectie en een afvaardiging van Loge Witte Lotus werd een openingszitting gehouden die de doelstellingen van de Theosofische Vereniging in het algemeen en de Branche Prométhée in het bijzonder toelichtte. Hoewel ieder lid en daardoor iedere loge de drie doelstellingen van onze Vereniging onderschrijft, kunnen bepaalde



accenten gelegd worden. Bij monde van haar Voorzitter Serge Budahazi, sprak Prométhée haar bijzondere belangstelling uit voor de vertaling en vertolking van de wijsheidstradities in kunst en cultuur. Daarmee straalt Prométhée meteen met een eigen kleur en trillingsgetal in het theosofische landschap in ons land. De afvaardiging van Loge Witte Lotus heeft de nieuwe

loge alle succes gewenst met de verdere uitbouw van haar activiteiten.

<http://theosophiecharleroi-promethee.skynetblogs.be/>

Vervolg van pagina 5

Het Egyptische geloof

Lieve Opgenhaffen



menselijke lichaam te scheiden. De KHAIBIT was vrij zich te bewegen waar het maar wou. Zoals de KA en de BA nam het ook een deel van de begrafenis-offergaven in het graf.



De ziel of BA

<http://www.egypt-tehuti.org/graphics/ba.gif>

De KHAIBIT, of het nu van een god of een mens was, komt in de piramideteksten zeer zelden voor. Het is dus niet zo duidelijk hoe de Egyptenaren hiertegenover stonden. In latere tijden en uit de verzameling illustraties welke dr. Birch bij zijn werk *On the Shade or Shadow of the Dead* voegde, is het duidelijk dat, in later tijden, de KHAIBIT altijd met de ziel werd geassocieerd en dat men geloofde dat deze KHAIBIT altijd nabij was.

De intelligentie of de KHU

Een ander belangrijk en blijkbaar eeuwig deel van de mens was de KHU welke, wanneer we kijken naar de betekenis van het woord, kan omschreven worden als 'schijnend' of 'doorschijnend, immateriële bedekking' van het lichaam. Heel vaak afgebeeld als een mummie. KHU werd vaak vertaald als 'de schijnende', 'glorieuze', 'intelligentie', en in bepaalde gevallen wordt toegelaten het te vertalen als 'geest'. De piramideteksten tonen dat de KHU's van de goden in de hemel leefden en zich naar de KHU van de overledene begaven wanneer de gebeden voor het dode lichaam dit toelieten.

De vorm of SEKHEM

Een deel van de mens dat verondersteld werd in de hemel te bestaan, noemden de Egyptenaren SEKHEM. Het woord kan vertaald worden door 'kracht', 'vorm'. Het is echter heel moeilijk om een juist woord of uitdrukking te vinden om het Egyptische concept van SEKHEM te verklaren. SEKHEM wordt vermeld met de ziel en de KHU.

De naam of REN

Ren of de naam van een mens bestond, zo geloofde de Egyptenaren in de hemel.

Voor de oude Egyptenaren bestond de ganse mens uit een aantal elementen en al deze elementen waren onafscheidelijk met elkaar verbonden. Het welzijn van een enkel element had betrekking op het welzijn van alle elementen. Voor het welzijn van de spirituele elementen was het noodzakelijk dat het fysieke lichaam behoed werd van vergaan. Enkele passages in de piramideteksten lijken aan te tonen dat het geloof in de opstanding van het fysieke lichaam bestond in de eerste dynastieën.

De teksten zwijgen over het tijdstip waarop het onsterfelijk deel van de mens aan zijn mooi bestaan begon, doch het is heel waarschijnlijk dat de 'Osiris' van een mens slechts de volle vreugde van spiritueel geluk bereikte, nadat de begrafenisceremonies getrouwd werden uitgevoerd en het ritueel was gereciteerd.

Heel weinig is geweten over de manier van leven van de ziel in de hemel en hoewel een aantal interessante feiten te vinden zijn in de teksten – uit alle periodes – is het zeer moeilijk om een harmonieus geheel op te stellen. Dit is te wijten, gedeeltelijk aan de verschillende scholen in het oude Egypte, die elk hun eigen inzicht hadden, en gedeeltelijk ook door het feit dat de Egyptenaren zelf over bepaalde punten geen overtuigende mening hadden. Voor onze kennis over de concepten van een leven na de dood bij de oude Egyptenaren, hangen we volledig af van wat de piramideteksten ons leren.

- (1) Ani pl. vii., 1. 28, and pl. xix., 1. 8.
- (2) Ani hoofdstuk 83, 3
- (3) Ani hoofdstuk 64, 1. 49.
- (4) Chapter 154 (Lepsius, *Todtenbuch*, 75.)].
- (5) Chapter 89, 1. 6. - Ibid., 1. 5.)
- (6) Hoofdstuk 130, 1. 38 (ed. Naville)
- (7) Papyrus Denon
- (8) Brugsch, *Liber Metempsychosis*, p. 15).

Bronnen:

De dodencultus van het oude Egypte - Maarten J. Raven - isbn 9067073008
Het Egyptische dodenboek - M.A. Geru - isbn 9020248316

De Faculteit voor Vergelijkende Godsdienswetenschappen in nieuw samenwerkingsverband

In Het Witte Lotusblad van september 2007 was een interview te lezen met Chris Vonck, rector van de Faculteit voor Vergelijkende Godsdienswetenschappen (FVG) in Wilrijk.

De FVG viert dit jaar haar 30^{ste} verjaardag!

In de loop van deze jaren evolueerde dit initiatief van enkele idealisten tot een gerespecteerde instelling die nauwe samenwerkingsbanden heeft met belangrijke universiteiten en studiecentra in binnen- en buitenland.

Recentelijk werd het Koninklijk Besluit ondertekend, waardoor de door de FVG toegekende graden van Basic en Advanced diploma's in de vergelijkende godsdienswetenschappen een impliciete erkenning krijgen.

Inmiddels worden regelmatig nieuwe samenwerkingsakkoorden voor onderwijs en research gelegd met andere instellingen in de wereld. Getuige hiervan onderstaande belangrijke realisatie:

Academisch akkoord Dongguk University (Seoel, Korea)

Antwerpen, 21 oktober 2009

Sedert 27 jaar heeft de Antwerpse FVG contact met de Dongguk University te Seoel, i.v.m. de studie en het onderzoek van het Boeddhisme.

De Dongguk University telt ruim 30.000 studenten (24.000 te Seoel en 7.000 te Gyeongju). Het aantal docenten voor de colleges Boeddhisme telt ongeveer 40 academici. Het samenwerkingsakkoord werd op donderdag 15 oktober jl. getekend te Seoel door de decaan van de faculteit Boeddhisme Dr. Mevr. Kang Munsun (Hye Won), Dr. Il-Chung Kim, professor internationaal onderwijs, en, namens de FVG, Rector Chris Vonck.



Waren aanwezig bij de officiële signering Dr. Soonil Hwang, raadgever internationale programma's, en Dhr. Sang Yoo Kim, secretaris internationale betrekkingen.

Verdere informatie:

<http://www.antwerpfvg.org/>

Lezingen op zondagochtend van 11:00u tot 13:00u - Loge Witte Lotus

07/02/2010	Lieve Opgenhaffen	Griekse filosofie
07/03/2010	Ernie Vonck	Indiaanse spiritualiteit, fictie en realiteit
04/04/2010	Sabine Van Osta	Rimé beweging
02/05/2010	Sonia Hoste	Genezende en geestelijke krachten in het mineralenrijk
06/06/2010	Christian Vandekerkhove	De Bhakti beweging

Tijdens de maanden juli, augustus en september zijn er geen voordrachten

Vrijwillige bijdrage
Info: (0486) 631 997
en (0476) 879 968



Iedereen is van harte
welkom!

Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen.

Instemming met haar drie doel-

einden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die

hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Mening en opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.

Kalender

17/02/1926

Eerste officiële viering Adyardag

17/02/1847

Geboorte Charles Webster Leadbeater

19/02/1904

Geboorte van Rukmini Devi Arundale.

De Belgische Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging werd opgericht te New York op 17 November 1875. Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), India. Zij is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft afdelingen in vele landen over de hele wereld.

In Europa is een Internationaal Theosofisch Centrum gevestigd te Naarden (Nederland).

In België zijn er loges te Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Luik. Zij organiseren met grote regelmaat voordrachten en studiebijeenkomsten en sommige, waaronder die in Brussel en Antwerpen, beschikken tevens over een uitgebreide bibliotheek. De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen en hen te

stimuleren in hun zoekproces naar waarheid.

Loge Antwerpen werd opgericht in 1899.

Loge Witte Lotus was tot voor kort de jongste loot uit de Belgische Theosofische familie. Opgericht in 2006, beoogt deze Loge eveneens een aantrekkingspool te zijn voor zoekers naar en onderzoekers van waarheid.



Lezingen op zondagochtend om 11.00 uur - Loge Antwerpen

21/02/2010	Ronald Engelse	Pleroma in de mens
21/03/2010	Linne Ong	Wijsheden uit het kralensnoer (Boeddhisme)
18/04/2010	Gerald Van Waes	Theosofie en muziek: de figuur K. Stockhausen
16/05/2010	Annemie Verschraegen	De werking van de heilstroom van de mens, plant en dier

Tijdens de maanden juni, juli en augustus zijn er geen voordrachten

Loge Antwerpen - Studieklassen - van 11.00 uur tot 13.00 uur:

- elke 1ste en 3de dinsdag van de maand: *Bron van het occultisme*
- elke 2de en 4de dinsdag van de maand: *De Mahatma Brieven*



Activiteiten in Antwerpen

Alle activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Kalender februari 2010

MA	DI 11:00-13:00	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
1	2 BRON VAN HET OCCUL- TISME	3	4 GRONDBE- GINSELEN DER THEOSOFIE	5	6	7 GRIEKSE FILOSOFIE
8	9 MAHATMA BRIEVEN	10	11 ETHIEK: VIVEKACHU- DAMANI	12	13	14
15	16 BRON VAN HET OCCUL- TISME	17	18 SLEUTEL TOT DE THEOSO- FIE	19	20	21 PLEROMA IN DE MENS
22	23 MAHATMA BRIEVEN	24	25 THEOSO- FISCH PRACTICUM	26	27	28

Kalender maart 2010

MA	DI 11:00-13:00	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
1	2 BRON VAN HET OCCUL- TISME	3	4 GRONDBE- GINSELEN DER THEOSOFIE	5	6	7 INDIAANSE SPIRITUALI- TEIT
8	9 MAHATMA BRIEVEN	10	11 ETHIEK: VIVEKA- CHUDAMAN	12	13	14
15	16 BRON VAN HET OCCUL- TISME	17	18 SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE	19	20	21 WIJSHEDEN UIT HET KRALEN- SNOER
22	23 MAHATMA BRIEVEN	24	25 THEOSO- FISCH PRACTICUM	26	27	28
29	30	31				



Loge Witte Lotus

04/02 Grondbeginselen der Theosofie

07/02 Griekse filosofie

Meer op pagina 2

11/02 Ethiek: Vivekachudamani

18/02 De sleutel tot de Theosofie

25/02 Theosofisch Practicum

04/03 Grondbeginselen der Theosofie

07/03 Indiaanse spiritualiteit

11/03 Ethiek: Vivekachudamani

18/03 De sleutel tot de Theosofie

25/03 Theosofisch Practicum

Voor meer informatie omtrent de Loge Witte Lotus programma's kunt u terecht op (0476) 879 968 en (0486) 631 997.



Loge Antwerpen

02/02 Bron van het Occultisme (11.00 uur tot 13.00 uur)

09/02 Mahatma Brieven (11.00 uur tot 13.00 uur)

16/02 Bron van het Occultisme (11.00 uur tot 13.00 uur)

21/02 Pleroma in de mens

23/02 Mahatma Brieven (11.00 uur tot 13.00 uur)

02/03 Bron van het Occultisme (11.00 uur tot 13.00 uur)

09/03 Mahatma Brieven (11.00 uur tot 13.00 uur)

16/03 Bron van het Occultisme (11.00 uur tot 13.00 uur)

21/03 Wijsheden uit het kralensnoer (Boeddhisme)

23/03 Mahatma Brieven (11.00 uur tot 13.00 uur)

Voor meer informatie omtrent de Loge Antwerpen programma's kunt u terecht bij: Eddy Doms - (03) 272.58.53.

Elke loge is verantwoordelijk voor het eigen programma, en dit programma vormt geen uitdrukking van enig standpunt van de BTV en/of haar andere afdelingen.

“Werkelijk gelukkig zijn wij die leven zonder bezittingen. Laten we ons voeden met geluk zoals de stralende goden (die zich voeden met geestelijke zaligheid).”

Dharmapada
Geluk Vanto XV 200