



# Het Witte Lotusblad

## Belgische Theosofische Vereniging vzw

### Loge Witte Lotus

Jaargang 5—nummer 4

April 2010

BELGIE/BELGIQUE

P.B./P.P.

2000 ANTWERPEN  
GROENPLAATS

BC 30217

#### Colofon:

Maandblad

Erkenningnummer

P708093

Versijnt niet in juli en augustus.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw  
zetelt in 1000 Brussel, Handelstraat 51.

Verantwoordelijke uitgever :

Sabine Van Osta

p/a Milisstraat 22

2018 Antwerpen

Alle activiteiten van de BTV-loges te  
Antwerpen gaan door in de Milisstraat 22,  
2018 Antwerpen, tenzij anders vermeld.

Voor de inhoud van de artikels zijn enkel  
de auteurs verantwoordelijk, hij vormt  
geen uitdrukking van enig standpunt van  
de BTV en haar afdelingen.



#### In dit nummer:

<i>De drie doelstellingen</i>	1
<i>BTV-loges te Antwerpen</i>	
<i>Rimé beweging</i>	2
<i>Meester Philippe</i>	3
<i>De Ziel der Dingen</i>	4
<i>Anja Chakra</i>	6
<i>Lezingen Loge Witte Lotus</i>	
<i>Vrijheid van denken</i>	7
<i>De Theosofische Vereniging</i>	
<i>Lezingen Loge Antwerpen</i>	
<i>Kalender april - mei 2010</i>	8

### De drie doelstellingen

De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
  2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
  3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.
- De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

## De Belgische Theosofische Vereniging vzw

*Loges in Antwerpen*

#### Loge Antwerpen

Bijeenkomsten - secretariaat:  
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen  
Telefoon: (03) 827 43 62 of (03) 272 58 53

E-mail : [logeantwerpen@gmail.com](mailto:logeantwerpen@gmail.com)  
KBC 738-0273607-89 tnv Eva Schut &  
Liene Ong Liyanta & Eddy Doms



#### Loge Witte Lotus

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen  
Secretariaat: Molenkouter 13 Bis, 2890 Sint-Amands  
Telefoon: (0476) 879 968 of (0486) 631 997

Website: <http://spaces.msn.com/wittelotusbelgium>  
E-mail: [witte.lotus@hotmail.com](mailto:witte.lotus@hotmail.com)  
KBC 736-0013927-23 tnv Vandekerkhove & Van Osta &  
Opghaffen



Lezing Loge Witte Lotus - zondag 4 april 2010 om 11.00 uur

## Rimé, de oecumene beweging binnen het Tibetaans boeddhisme

Sabine Van Osta



In Tibet stond een groot gedeelte van de XIXe eeuw o.a. in het teken van de werken van en de wisselwerking tussen twee zeer bijzondere lama's, Jamgön Kongtrul (1813-1899) en Jamyang Khyentse Wangpo (1820-1892), de grondleggers van de Rimé filosofie. *Ri* of *chok-ri* is Tibetaans voor "eenzijdig", "sectarisch". *Me* staat voor "niet". Rimé wil dus zeggen "niet-sectarisch" of "niet-eenzijdig":

*Net zoals een koning overmeesterd door eigenbelang*

*Het niet waard is om de beschermer van het koninkrijk te zijn,*

*Zo is een sectarisch ingesteld persoon niet waardig houder te zijn van de dharma, Niet alleen dat, hij is zelfs niet waardig van zijn eigen traditie hoog te houden. (1)*

Deze beweging had niet tot doel om een nieuwe Tibetaans boeddhistische school te stichten, wel in tegendeel. De Rimé benadering bestaat er uit om kennis te nemen van andere tradities en praktijken uit het Tibetaans Boeddhisme, evenwel zonder de eigen "thuisstrategie" te verloochenen. Een zuiver respect voor de verschillende tradities en een bereidheid om deze vanuit en in hun specificiteit te begrijpen en te beoefenen – een attitude die we ook terugvinden bij de grote lama's in onze tijd. Deze benadering kan trouwens worden uitgebreid om alle bestaande religies te omvatten. Zo komt het beoefenen van respect van elke religie ten opzichte van elke andere centraal te staan evenals een beter begrip van de grondslagen en de eigenheid van de eigen religie op grond van objectieve kennisname van andere religieuze systemen. Een dergelijke gedachte komen we bijvoorbeeld tegen in de toespraak van Samdhong Rinpoche tijdens het Europese Theosofische Congres van 2007 in Helsinki. (2)

Jamgön Lodrö Thaye, ook wel Kongtrul Yönten Gyatso werd geboren in het oosten van Tibet, in de provincie Kham in 1813 als zoon van een middenklasgezin. Van jongsaf was duidelijk dat hij een bijzonder persoon was, zeer welgemaanerd, vroom, die vaak vooraf wist te

vertellen wie hem de volgende dag zou bezoeken, dankzij dromen en visioenen. Een wonderkind dus. Jamgön Kongtrul, van oorsprong afkomstig uit een Bön-midden, wordt al spoedig opgenomen in de sangha van het Shechenklooster en zou voornamelijk opgeleid worden volgens de Nyingma en Kagyu tradities. Van de enorme hoeveelheid werken wordt *De Vijf grote Schatten* beschouwd als het kroonjuweel. Door zijn enorme



[www.rigpawiki.org/images/5/57/Jamgon\\_Kongtrul...](http://www.rigpawiki.org/images/5/57/Jamgon_Kongtrul...)

vertrouwdheid met alle Tibetaans Boeddhistische scholen en zijn deskundigheid op het gebied van alle bestaande praktijken, werd hij aanvaard door alle scholen als een hoog gerealiseerde meester en werd hij door elk van hen gemachtigd om hun praktijken door te geven.

Jamyang Khyentse Wangpo, eveneens geboren in het oosten van Tibet, in het dorp Dilgo gelegen in de Terlung vallei, wordt steeds in één adem genoemd met Jamgön Kongtrul wanneer het gaat over Rimé. Khyentse staat bekend als de eigenlijke grondlegger van de Rimébeweging en was de laatste van de Vijf Grote Tertöns. Khyentse werd voornamelijk opgeleid volgens de Nyingma en de Sakya tradities en heeft gedurende zijn leven leringen ontvangen van 150 lama's van alle vier de grote scholen van het Tibetaans Boeddhisme. Hij werd in dezelfde mate als Jamgön Kongtrul gerespecteerd om zijn ontzaglijke kennis van alle tradities en transmissies. Zijn verzamelde werken werden gecatalogeerd volgens de *Sleutel tot de Schatkamer van Voortreffelijke Verklaring*.

Zoals aangehaald, als het over de Rimébeweging gaat wordt Jamgön Kongtrul niet los gezien van Jamyang Khyentse. Een beetje als een span met twee paarden, en wel twee paarden die samen harmonieus in dezelfde richting gaan. Daarbij was het Jamyang Khyentse die de richting aangaf en de strategische stappen van het plan uitzette, terwijl Jamgön Kongtrul de

meesterlijke uitvoerder was van het plan. Het resultaat van dergelijke eensgezinde arbeid is van een orde die tot op de dag van vandaag nazindert. In eerste instantie heeft de Rimébeweging bepaalde praktijken en transmissies voor verdwijning behoedt. Vervolgens heeft Rimé de oplossing herbevestigd voor de eeuwenlange discussie tussen Shentong en Rangtong aanhangers. En tot slot, is er de vermoede rol van deze beweging voor het Tibetaans Boeddhisme van vandaag waarvan we meerdere scholen terugvinden verspreid over heel de wereld in vaak florerende centra. De dharma, versterkt vanuit de basis van eenheid in verscheidenheid die door Rimé op duurzame wijze bestendigd werd, heeft een verspreiding gekend als nooit tevoren!



Jamyang Khyentse Wangpo  
[Jkw\\_large.JPG](#)

***U bent van harte uitgenodigd om te komen luisteren naar dit verhaal van tulku's, terma's en tertöns, meditatiepraktijken, tradities en overleveringen gesitueerd in XIXe eeuw's Tibet en in de wereld van vandaag.***

(1) Ringu Tulku, *The RI-ME Philosophy of Jamgön Kongtrul the Great, a study of the Buddhist lineages of Tibet*, Shambhala, Boston & London, 2007, p. 3.

(2) Zie Witte Lotusbladen april en mei 2009 voor een vertaling van de integrale tekst van deze toespraak die met name ingaat op het belang van religieuze diversiteit.

## Meester Philippe, een goddelijke avatar in onze tijd?

Christian Vandekerkhove



Er zijn in de wereld een aantal mensen geweest, waarvan we ons nauwelijks kunnen voorstellen dat ze werkelijk hebben bestaan. Hun leven, hun daden, hun onderricht en vooral hun voorbeeld maakt ons stil of zet ons aan, aan onszelf te werken en ons ten dienste van het al te stellen. Voorbeelden hiervan zijn natuurlijk de Boeddha, Jezus, Apollonius van Tyana en nog een handvol anderen. Vaak hebben deze mensen iets wazigs om zich, omdat ze leefden in lang vervlogen tijden en objectieve waarneming dan niet altijd te scheiden is van goedbedoelde hagiografische overdrijvingen. Meester Philippe valt volledig buiten deze kritiek, omdat hij geleefd heeft in onze tijd, in West Europa en we beschikken over vele getuigenissen uit de eerste hand, zowel van voorstanders als van tegenstanders.



<http://neoconscienceblog.wordpress.com/2008/05/20/maitre-philippe-de-lyon-une-vie-de-miracles/>

Nizier Anthelme Philippe, meestal Meester Philippe genoemd, terwijl hij liever gewoon mijnheer Philippe hoorde, werd geboren in een nederig gezin, op 25 april 1849 te *Le Rubatier*, een gehucht van Loisieux bij Yenne in de Savoie, nadat zijn geboorte was voorspeld door Louis Michel, de ziener van Figanières en door Jean-Marie Baptiste Vianney, de heilige pastoor van Ars in Zuid-Frankrijk.

Als kind reeds kon hij zijn zieke vriendjes genezen door ze aan te raken of gewoon omdat hij het wilde. Wanneer hij de dieren moest hoeden, trok hij met een stok een kring rond de kudde, die de dieren niet mochten verlaten. Zo kon hij rustig in gedachten verzinken.

Op 14-jarige leeftijd trok Philippe – blootsvoets – naar Lyon, waar hij bij een oom ging werken.

Zijn oudste paranormale genezing die we kunnen terugvinden, dateert van 1866.

In de Gorge du Loup was een kind gestorven. De dood was reeds door twee artsen vastgesteld, maar de burens hadden Philippe erbij geroepen. De maten voor de doodskist werden reeds genomen! Philippe beval het kind op te staan en tot verbazing van de omstanders, ontwaakte het en stond op.

In 1874 schreef Philippe zich in als student aan de *Ecole de Médecine et de Pharmacie* van Lyon. Hij was gekend als een stipt en intelligent student. De toegang tot de vijfde en laatste cyclus werd hem echter geweigerd omdat hij mensen op paranormale wijze had genezen! Zijn leven stond reeds lang in het teken van het verlichten van andermans leed!

Na zijn huwelijk met Jeanne Landar vestigde hij zich in de “Clos-Landar”, het immense domein te L’Arbresle bij Lyon, dat als woning diende, maar waar hij ook een van zijn laboratoria vestigde.

Daarnaast verwierf hij de grote woning, rue Tête d’Or, 35, in Lyon, waar hij dagelijks, vaak in twee zittingen, zieken en leerlingen ontving. Per dag kwamen vaak 200 personen hem daar opzoeken om een genezing te bekomen voor zichzelf of een familielid, maar ook om zijn leringen te horen.

Philippe werd de *Vader der Armen* genoemd. Hij verdeelde zijn tijd tussen zijn patiënten, de armen en behoeftigen, zijn laboratorium en zijn gezin.

Hij was altijd actief en sliep weinig.

Het leven van de Meester is zo rijk gevuld, gevarieerd en wonderbaarlijk, dat het verhaal haast niet te geloven is, ware het niet dat hij zoveel onuitwis-

bare sporen heeft nagelaten in de geschiedenis.



Le Clos Landar - L'Arbresle  
[www.atlas-architectes.com/images/article/1236...](http://www.atlas-architectes.com/images/article/1236...)

Toen hij met Papus, de grote Franse occultist bij de laatste Tsaar werd ontboden, had Mijnheer Philippe invloed op de binnenlandse en internationale politiek.

Meester Philippe wist alles over iedereen die hij ontmoette. Zo was er de oude dame die naar de publieke zitting kwam en hij vroeg haar of haar kat aan de beterhand was. Jawel, antwoordde ze en ik ben u komen danken. Aan het publiek zei Mijnheer Philippe toen, dat die dame de vorige avond om 10u voor de genezing van haar kat had gebeden. Tot de vreugde van de aanwezigen kon deze vrouw natuurlijk niet anders dan beamen.

Verschillende keren heeft Mijnheer Philippe iemand die was gestorven, weer uit de dood laten ontwaken.

Het bekendste verhaal is dat van de kruidenier uit een armenwijk, die veel op krediet verkocht en wiens zoon net aan difterie was overleden.

Hij had de hulp van Mijnheer Philippe ingeroepen en deze kwam bij hem thuis. Hij vroeg de kruidenier of veel mensen hem geld verschuldigd waren. De kruidenier liet hem het schrift zien, waarin al de onbetaalde rekeningen van zijn klanten stonden. De Meester vroeg hem of hij al dat geld nog ging opeisen. De man was bereid al deze schulden kwijt te schelden en wierp het schrift in het vuur.



## De Ziel der Dingen

Sonia Hoste



Naar aanleiding van het bezoek aan Middeheim Park en oefendag in het atelier.

Daar alle materie bezield is, ook de ontastbare, speelt het waarnemen van de ziel der dingen zich af op het niveau van dieper waarnemen, voorbij de Vorm. Vorm is slechts een stoffelijk voortbrengsel; als het zich echter in de pure geaardheid van de bedoeling en het innerlijke leven van het ding manifesteert, kan vorm vanuit de hogere perceptie ontstaan.

De essentiële geaardheid der dingen gaat voorbij aan de door de mens gekopieerde gedachte aan de zichtbare vorm. Elk gelaat kan ontelbare malen in een andere vorm weergegeven worden, omdat elk moment een deelopname is van een momentum. (Een momentum is slechts een deel van het grotere geheel). De ziel der dingen heeft een eeuwigheidsfactor, hoe de vorm er ook uitziet. De ziel der dingen is een eeuwigheidsconcept. De vorm is een middel om het eeuwige innerlijke leven van iets of iemand neer te zetten in een duurzamer stoffelijk aspect.

JINARAJADASA: “De ziel der dingen is geometrisch van geaardheid. Het Goddelijk Principe gaat, geometrisch te werk. Wat de dingen ons zeggen, na en voorbij fysische waarneming, zijn orde, ritme en schoonheid.

Het is het magnetisme in de dingen dat het geometrisch werkplan ervan toont. Elk ding heeft een taak te verrichten, die van tevoren in het Plan daarvoor is vastgesteld. Pythagoras onderwees dat het heelal is opgebouwd volgens het getal. Wat men ook ziet, daarin ontdekt men een meetkundig werkplan, bezield door het levende Hart van het Geestelijk Oeratom, dat zijn blauwdruk van bezieling in de stof indrukt.” (*Zie Grondbeginselen der Theosofie. C. JINARAJADASA.*)

Wat is de verbinding tussen de ziel van een ding en de innerlijke perceptie van de mens? Her-kenning. Herkenning die uitstijgt boven ongelijkheden. (Slechts de vorm is ongelijk, de Essentie niet.) Het waarnemen en voelen van de Universele Essentie bepaalt de kwaliteit van de

vorm der dingen en geeft vorm een deel van het Eeuwige Leven.



wallpapers.bpix.org/.../12/Soul\_Existence.jpg

Abstractie hierin is niet vreemd. De ziel der dingen is geometrisch, maar verbonden met het organische. Geometrie is het trillingsgebied van de essentie van het organische. (constellatie van krachtvelden.) Een ding is niets anders dan een krachtveld, waar te nemen door het uitgebeelde.

Hoe dit krachtveld waargenomen wordt hangt af van de bewustzijnsgradatie van de mens om de ware aard der dingen te voelen. Buiten alle denken om.

De denker staat nog buiten de ware perceptie en bepaalt nog meer de vorm vanuit de louter zintuiglijke waarneming dan de innerlijke, en blemmert hierdoor automatisch de ziel der dingen te communiceren met de waarnemer.

De ziel der dingen “spreekt”, “deelt mee”, “zoekt contact”, “verklaart” zelfs en brengt informatie over hoe de ziel der dingen eigenlijk EEN is.

Enigerlei emotie op het niveau van het intuïtief-verbonden zijn met het Al kunnen de multidimensionale diepteperceptie ondersteunen.

Wat wil de ziel der dingen aan de wereld laten “zien”? Dat er mogelijkheid bestaat de ZIEL, zij het fractioneel, te vinden is via vorm. Dit leidt dan weer tot invulling van het Plan de moleculair verdichte Goddelijke energie

(materie) op te heffen. Dit is onder meer het werk van scheppers. Dat het Eeuwige zich kan manifesteren in het “ding”. Dat de geaardheid ervan spreekt van onontkenbare WAARHEID. Het is de manifestatie van Geest-in-Stof. Zij zet de mens aan, door dimensies heen, waar te nemen en zich te verenigen met de grandeur en het geluk van het Goddelijke Principe.

Vervolg van pagina 3

### Meester Philippe

Christian Vandekerckhove

Dan gingen ze naar de kamer van de dode. De Meester noemde hem bij zijn naam en deze werd wakker.

Dan vroeg Mijnheer Philippe de omstanders hierover te zwijgen, want “het is verboden om wonderen te doen!”

Jean Chapas, zijn trouwe opvolger, had hij ook reeds op tienjarige leeftijd uit de dood gewekt.

Meester Philippe verklaart zelf dat al deze wonderen en het vermogen om te kunnen bevelen aan planten, dieren en de natuurkrachten kunnen worden verkregen, maar hiertoe is slechts één weg en dat is het lijden. De weg is lang en het lijden is immens.

Een interessant document is een politierapport in het stadsarchief van Lyon, gemaakt door een agent die Philippe moest schaduwen, omdat door zijn privécontacten met de groten der aarde werd verdacht van spionage:

Hier volgt een kort uittreksel uit dit rapport:

“POLITIERAPPORT

Lyon, 15 januari 1903

Nota: Deze avond ben ik naar mijn post gegaan bij Philippe ; ik werd evenwel dadelijk onthaald op een: « Ah, daar ben je, schurk! Ga zitten. »

Vervolg van pagina 4

## Meester Philippe, een goddelijke avatar in onze tijd?

Christian Vandekerckhove



*Ik heb de zitting bijgewoond. De zieke (cyste) van gisteren was aanwezig, gelukkig als een vorst. Hij heeft honderd frank gegeven die Philippe niet wilde aannemen, maar die hij toch op zak heeft gestoken, zeggende dat het voor de behoeftigen zou zijn.*

Hier wil ik even een kleine toelichting aan toevoegen. De politiemann doet in zijn rapport alsof Mijnheer Philippe zich aan de bijdragen van zijn patiënten verrijkte. Wat de man niet wist, is dat de Meester van 52 gezinnen, iedere maand de huur betaalde, om te vermijden dat ze uit hun woning zouden worden gezet. Na de dood van Meester Philippe nam zijn leerling Jean Chapas deze verplichting op zich.

We gaan dus verder met het rapport:

*“Ik heb nog twee verrassende gevallen gezien: een bejaard man uit Montpellier, met ankylose van de heup, die volledig genezen weer vertrokken is en geen pijn nog hinder meer ondervond; en een oude barones die reeds 3 jaar met krukken liep. Philippe liet haar eerst gewoon stappen, dan in draf en dan in kleine galop, en gebood haar haar krukken op te vouwen en in kranten gewikkeld reeds morgen als ex-voto naar Fourvière te brengen, want, voegde hij er aan toe: «Ik ben het niet die u genezen heeft, want ik ben een zondaar. Ik ben minder waard dan jij en jij bent al niet veel waard; zij die je genezen heeft is de moeder van de Christus, in wie je altijd vertrouwen hebt gesteld.*

Het vervolg van dit rapport heeft te maken met de contacten tussen Mijnheer Philippe en een aantal staatshoofden en vorstenfamilies.

Een aantal artsen verifieerden de wonderlijke genezingen die door toedoen van Mijnheer Philippe plaatsgrepen: naast Dr. Gérard Encausse en Dr. Emmanuel Lalande was er nog Professor Brouardel uit Parijs. Andere artsen die een tijdlang aan de zittingen deelnamen, waren Dr. Rodier en Dr. Shatzky.

De genezingen gebeurden meestal instant en in aanwezigheid van 100 tot 200 patiënten en spirituele leerlingen van Philippe.

Het scenario verliep meestal als volgt:

Wanneer alle aanwezigen binnen waren, werd de deur op slot gedaan, om de zitting niet te laten storen door laatkomers. Deze moesten dan beneden wachten op de volgende zitting.

Dan beval de Meester tot een moment van inkeer, waarna de eigenlijke zitting kon beginnen.

Meester Philippe loopt tussen de mensen en pikt er stuk voor stuk de gevallen uit die speciaal voor behandeling gekomen zijn.

Hij vraagt hen meestal ook niet waarvoor ze gekomen zijn.



[http://www.filmsdocumentaires.com/portail/maitre\\_philippe\\_files/shapeimage\\_18.png](http://www.filmsdocumentaires.com/portail/maitre_philippe_files/shapeimage_18.png)

Hij neemt zelf het woord en zegt dan zoiets als:

*“Deze vrouw is hier naartoe gekomen omdat ze een zware aandoening heeft aan de rug, waardoor ze niet in staat is haar normale dagtaak te volbrengen.”*

Dit kunnen wel meer genezers die helderziend zijn, maar Philippe gaat nog een stuk verder en voegt hier nog aan toe:

*“Deze vrouw is zeer rijk!” En voor de mensen die hier voor het eerst naartoe komen verduidelijkt hij: “Het gaat hier niet om geld maar om innerlijke rijkdom. Zij is genezen en kan dus naar huis.”*

Soms loopt het ook anders af:

Er zit bijvoorbeeld een vrouw te huilen en Philippe stapt naar haar toe en zonder haar iets te vragen, zegt hij:

*“Deze vrouw is naar ons toegekomen omdat haar kind thuis op sterven ligt. Maar ze heeft zelf een schuldvordering op iemand die niet kan betalen en nu gaat ze die persoon dagvaarden voor de rechtbank, waardoor die zijn laatste bezit zal verliezen.”*

Dan gaat hij verder tegen de vrouw zelf:

*“Ben je bereid de schuldvordering tegen die persoon te laten vallen?”*

*Ja onmiddellijk, antwoordt de wanhopige vrouw, waarop Philippe dan weer:*

*Ga dan maar naar huis, je kind is gered.”*

Een andere mogelijkheid, typisch voor de genezingen van Philippe is het volgende:

Een man komt om de genezing te vragen voor een familielid en Philippe zegt:

*“Die man vraagt ons voor een genezing, maar hij is erg arm, hij kan niet betalen.*

*Hij heeft namelijk de slechte gewoonte om altijd maar te roddelen over anderen.”*

Dan vraagt Philippe aan het volledige gezelschap:

*“Zullen we allen samen leggen om deze genezing te betalen?”*

Natuurlijk stemmen alle aanwezigen in en Philippe zegt:

*“Jullie moeten allemaal beloven drie dagen lang geen kwaad te zullen spreken over afwezige personen en de zieke zal genezen.”*

Er dient bij deze verhalen wel vermeld dat sommige zieken voor en na de behandeling werden onderzocht door twee dokters die objectief konden vaststellen dat de ziekte reëel was en de genezing dus ook.

Wanneer iemand om genezing kwam verzoeken van een persoon op afstand en de Meester stond de genezing toe, dan zei hij soms: *“Ga maar naar huis, je vrouw of man, of kind is op dit zelfde ogenblik genezen”.*

Wordt vervolgd . . . .

## Anja Chakra

Sabine Van Osta



Het voorlaatste krachtencentrum dat we bespreken in deze serie is Ajna Chakra, de chakra die onder andere ook bekend staat als het derde oog of het oog van Shiva. Deze chakra bevindt zich in het midden van het brein, ter hoogte van het punt tussen de twee wenkbrauwen. Er wordt ook gesproken van het voorhoofdchakra. In de inleiding tot de huidige artikelreeks over de chakra's was er sprake van de drie energiekanalen bekend als ida, pingala en sushumna, respectievelijk de negatieve, positieve en spirituele energiestromen in de mens en werd ajna chakra er besproken als het punt waar ida en pingala elkaar een laatste keer kruisen om vervolgens op te gaan in sushumna. Soms wordt er ook verwezen naar ajna chakra als *triveni* het samenvloeien van zowel de drie hoonadi's, als de drie heilige rivieren in India, de Yamuna (Ida), de Ganga (Pingala) en Saraswati (Sushumna) die symbool staan voor de respectievelijke nadi's.

In de yantra van ajna chakra zien we dit eveneens gesymboliseerd in de twee lotusbloemblaadjes, ida en pingala, met in het midden de zilverkleurige cirkel als afbeelding van sushumna nadi. In het centrum van sushumna staat de bija mantra *AUM*, de oerklank. Het opgaan van ida en pingala in sushumna, van waaruit de energie doorstroomt naar sahasrara, wijst op de oplossing van dualiteit in eenheid, de overstijging van het dualistische denken, de positieve en negatieve energie die opgaan in de spirituele eenheid.

Het kosmisch element waarnaar ajna chakra verwijst is een alomvattend bewustzijn dat alle mogelijke visies en benaderingen in zichzelf kan onderbrengen; het is in dit centrum dat zowel wijsheid als intuïtie hun oorsprong vinden. Een goed ontwikkelde voorhoofdchakra geeft een stabiel en sterk mentaal vermogen als resultaat. Gezegd wordt dat men op dat ogenblik eveneens het vermogen verwerft om prana bewust te beheersen, te sturen en te richten.

De Sanskriet term *ajna* staat voor

“instructie” of “commando” omdat het via deze chakra is dat de discipel langs telepathische weg instructies ontvangt vanwege de guru. Een complementaire interpretatie hieraan bestaat uit het



[http://static.squidoo.com/resize/squidoo\\_images/-1/lens2154979\\_1220440314ajna-chakra.jpg](http://static.squidoo.com/resize/squidoo_images/-1/lens2154979_1220440314ajna-chakra.jpg)

feit dat ajna chakra in verband wordt gezien met de epifyse of pijnappelklier, een klier die bij de meeste volwassenen inactief is. In dezelfde zone bevinden zich eveneens de hypofyse, het centrale commandocentrum in ons lichaam dat o.m. het hele stelsel van endocriene klieren in het menselijk lichaam aanstuurt, en de hypothalamus, eveneens een endocriene klier die in bepaalde wisselwerking staat met o.a. de hypofyse en het centrale zenuwstelsel. De term *ajna* kan dus slaan op zowel het ontvangen van subtiele instructies door de guru als op het uitzenden van instructies door die paar kleine maar toch zo belangrijke orgaantjes die ingebed liggen in onze hersenen en die verantwoordelijk zijn voor de levensbelangrijke functies in het lichaam, ongeacht of we nu waken of slapen. (1)

Tijdens zijn helderziende observaties, stelde C.W. Leadbeater vast dat deze chakra opgedeeld lijkt te zijn in twee helften, een rosekleurige helft en een paarsblauwe helft. Daarnaast onderscheidde hij 96 spaken in het energetisch wiel die in de yantra weliswaar niet afgebeeld staan, maar toch helderziend kunnen worden waargenomen.

Garudasana is een klassieker uit de hatha yoga die bekend staat om zijn

heilzaam effect op ajna chakra. Garudasana is een bipolaire oefening d.w.z. dat ze alternerend linksom en rechtsom beoefend wordt waarbij de concentratie gevestigd wordt ter hoogte van ajna chakra. In het begin bestaat de moeilijkheid er vaak in om het evenwicht te houden zonder omver te vallen maar naarmate men in staat is om de concentratie stabiel te houden in de zesde chakra wordt dat evenwicht gemakkelijker gehouden. Garudasana kan bestaande onevenwichten aan het licht brengen en de nadrukkelijker beoefening aan de kant waar het evenwicht het gemakkelijkst verloren wordt, biedt de mogelijkheid om deze onevenwichten weg te werken.

Door het evenwichtig tot bloei brengen van ajna chakra activeert de mens in zich helderziende, helderhorende en bewust telepathische vermogens. Niet alleen kan hij de levenskracht, prana, bewust gaan hanteren en richten, maar eveneens de gedachte als uiterst subtiele vorm van energie. Een aantal latente vermogens van de geest worden tot hun volle potentieel geactiveerd, zoals intelligentie, geheugen en concentratie. Zoals gezegd gaat de in ajna chakra eengeworden levensstroom door naar het volgende centrum: sahasrara.

(1) Uiteraard bestaat er in klassieke, medische literatuur stof genoeg rond deze klieren, om onze volgende tien levens te slijten met alleen het lezen over dit onderwerp. Minder is geweten omtrent de esoterische betekenis van deze klieren. Bij wijze van voorbeeld raadplege men Swami Muktibodhananda, Swana Yoga, the tantric science of brain breathing, Yoga Publications Trust, Munger, Bihar India, waarin interessante elementen worden aangereikt om zich een beeld te vormen over de verhouding tussen pijnappelklier en hypofyse.

*In een hart vol van liefde  
is geen ruimte vrij voor haat.*

*Boeddhistische gezegde*  
Boeddhistische kalender 2010  
Chr. Vandekerkhove

## Lezingen op zondagochtend van 11:00u tot 13:00u - Loge Witte Lotus

04/04/2010	Sabine Van Osta	Rimé beweging
02/05/2010	Sonia Hoste	Genezende en geestelijke krachten in het mineralenrijk
06/06/2010	Christian Vandekerkhove	De Bhakti beweging

Vrijwillige bijdrage  
Info: (0486) 631 997  
en (0476) 879 968



Iedereen is van harte  
welkom!

*We kunnen niet gelukkig zijn zolang één van onze broeders ongelukkig is.*

*De Wonderen van Meester Philippe*  
ISBN 978-90-77135-19-8

## Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doel-

einden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die

hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Meningingen of opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.

## Kalender

**08/05/1891**

Witte Lotusdag  
Overlijden H.P.  
Blavatsky

**11/05/1895**

Geboorte J.  
Krishnamurti

## De Belgische Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging werd opgericht te New York op 17 November 1875. Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), India. Zij is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft afdelingen in vele landen over de hele wereld.

In Europa is een Internationaal Theosofisch Centrum gevestigd te Naarden (Nederland).

In België zijn er loges te Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Luik. Zij organiseren met grote regelmaat voordrachten en studiebijeenkomsten en sommige, waaronder die in Brussel en Antwerpen, beschikken tevens over een uitgebreide bibliotheek. De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen en hen te

stimuleren in hun zoekproces naar waarheid.

Loge Antwerpen werd opgericht in 1899.

Loge Witte Lotus was tot voor kort de jongste loot uit de Belgische Theosofische familie. Opgericht in 2006, beoogt deze Loge eveneens een aantrekkingspool te zijn voor zoekers naar en onderzoekers van waarheid.



## Lezingen op zondagochtend om 11.00 uur - Loge Antwerpen

18/04/2010	Gerald Van Waes	Karlheinz Stockhausen en theosofie
16/05/2010	Annemie Verschraegen	De werking van de heilstroom van de mens, plant en dier

Tijdens de maanden juni, juli en augustus zijn er geen voordrachten

**Loge Antwerpen - Studieklassen - van 11.00 uur tot 13.00 uur:**

- elke 1ste en 3de dinsdag van de maand: *Bron van het occultisme*
- elke 2de en 4de dinsdag van de maand: *De Mahatma Brieven*





## Activiteiten in Antwerpen

Alle activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

### Kalender april 2010

MA	DI 11:00-13:00	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
			1 GRONDBEGINSELEN DER THEOSOFIE	2	3	4 RIMÉ BEWEGING
5	6 BRON VAN HET OCCULTISME	7	8 ETHIEK; VIVEKACHU- DAMANI	9	10	11
12	13 MAHATMA BRIEVEN	14	15 SLEUTEL TOT DE THEOSO- FIE	16	17	18 KARLHEINZ STOCKHAU- SEN EN THEOSOFIE
19	20 BRON VAN HET OCCUL- TISME	21	22 THEOSO- FISCH PRACTICUM	23	24	25
26	27 MAHATMA BRIEVEN	28	29 VREDE	30		

### Kalender mei 2010

MA	DI 11:00-13:00	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
					1	2 GENEZE- DEN KRCH- TEN
3	4 BRON VAN HET OCCUL- TISME	5	6 GRONDBEGINSELEN DER THEOSOFIE	7	8	9
10	11 MAHATMA BRIEVEN	12	13 ETHIEK; VIVEKA- CHUDAMAN	14	15	16 WERKING HEIL- STROOM
17	18 BRON VAN HET OCCUL- TISME	19	20 ALGEMENE LEDENVER- GADERING	21	22	23
24/31	25 MAHATMA BRIEVEN	26	27 THEOSO- FISCH PRACTICUM	28	29	30



Loge Witte Lotus

01/04 Grondbeginselen der Theosofie

04/04 Rimé beweging

08/04 Ethiek: Vivekachudamani

15/04 De sleutel tot de Theosofie

22/04 Theosofisch Practicum

29/04 Vrede

02/05 Genezende krachten

06/05 Grondbeginselen der Theosofie

13/05 Ethiek: Vivekachudamani

20/05 **Algemene Ledenvergadering**

27/05 Theosofisch Practicum

Meer op pagina 2



Loge Antwerpen

06/04 Bron van het Occultisme (11.00 uur tot 13.00 uur)

13/04 Mahatma Brieven (11.00 uur tot 13.00 uur)

18/04 Karlheinz Stockhausen en Theosofie

20/04 Bron van het Occultisme (11.00 uur tot 13.00 uur)

27/04 Mahatma Brieven (11.00 uur tot 13.00 uur)

04/05 Bron van het Occultisme (11.00 uur tot 13.00 uur)

11/05 Mahatma Brieven (11.00 uur tot 13.00 uur)

16/05 Werking heilstroom

18/05 Bron van het Occultisme (11.00 uur tot 13.00 uur)

25/05 Mahatma Brieven (11.00 uur tot 13.00 uur)

Voor meer informatie omtrent de Loge Witte Lotus programma's kunt u terecht op (0476) 879 968 en (0486) 631 997.

Voor meer informatie omtrent de Loge Antwerpen programma's kunt u terecht bij: Eddy Doms - (03) 272.58.53.

Elke loge is verantwoordelijk voor het eigen programma, en dit programma vormt geen uitdrukking van enig standpunt van de BTV en/of haar andere afdelingen.

*“De lichaamshouding inspireert de persoon. Als u rechtop loopt, verandert uw uitdrukking. Alles in u wordt anders.”*

Sogyal Rimpoche

www.katinkahesslink.net