



# Het Witte Lotusblad

Belgische Theosofische Vereniging vzw  
Loge Witte Lotus

Jaargang 5—nummer 5

mei 2010

BELGIE/BELGIQUE

P.B./P.P.

2000 ANTWERPEN  
GROENPLAATS

BC 30217

## Colofon:

Maandblad

Erkenningnummer

P708093

Versijnt niet in juli en augustus.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw  
zetelt in 1000 Brussel, Handelstraat 51.

Verantwoordelijke uitgever :

Sabine Van Osta

p/a Milisstraat 22

2018 Antwerpen

Alle activiteiten van de BTV-loges te  
Antwerpen gaan door in de Milisstraat 22,  
2018 Antwerpen, tenzij anders vermeld.

Voor de inhoud van de artikels zijn enkel  
de auteurs verantwoordelijk, hij vormt  
geen uitdrukking van enig standpunt van  
de BTV en haar afdelingen.



## In dit nummer:

<i>De drie doelstellingen BTV-loges te Antwerpen</i>	1
<i>Genezende krachten</i>	2
<i>Meester Philippe</i>	3
<i>Sahasrara chakra</i>	4
<i>De kracht van gedachten</i>	5
<i>Lezingen Loge Witte Lotus Vrijheid van denken</i>	7
<i>De Theosofische Vereniging Lezingen Loge Antwerpen</i>	
<i>Kalender mei - juni 2010</i>	8

## De drie doelstellingen

De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

## De Belgische Theosofische Vereniging vzw

Loges in Antwerpen

### Loge Antwerpen

Bijeenkomsten - secretariaat:  
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen  
Telefoon: (03) 827 43 62 of (03) 272 58 53

E-mail : [logeantwerpen@gmail.com](mailto:logeantwerpen@gmail.com)  
KBC 738-0273607-89 tnv Eva Schut &  
Liene Ong Liyanta & Eddy Doms



### Loge Witte Lotus

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen  
Secretariaat: Molenkouter 13 Bis, 2890 Sint-Amands  
Telefoon: (0476) 879 968 of (0486) 631 997

Website: <http://spaces.msn.com/wittelotusbelgium>  
E-mail: [witte.lotus@hotmail.com](mailto:witte.lotus@hotmail.com)  
KBC 736-0013927-23 tnv Vandekerkhove & Van Osta &  
Opgehaffen



Lezing Loge Witte Lotus - zondag 2 mei 2010 om 11.00 uur

## De genezende kracht van het mineralenrijk

Sonia Hoste



Mineralen en metalen zijn chemische verbindingen. Zij zijn echter ook kristallisaties van etherkrachten, levende licht- en microkosmosen die bewuste eenheden zijn, op hun niveau. De mineralen- en metalenwereld is de oudste wereld op aarde, en bevat dus ook het oudste en meest volledige geheugen, dat wel eens Akasha genoemd wordt. Mineralen nemen al van oudsher gebeurtenissen in moleculaire vorm in zich op, ook gebeurtenissen in het hele Heelal.



<http://www.thecrystalspirit.com/nl/4030-foto-album-edelstenen-kristallen/images/>

Genezing met edelstenen is terug te voeren tot Atlantis. Talrijke remedies werden ontwikkeld om ziekten te behandelen die zich voor het eerst in Atlantis voordeden. Er wordt beweerd dat veel van de met stress samenhangende aandoeningen die in de technologisch geavanceerde maatschappijen veel voorkomen, hun oorsprong in Atlantis vonden. De wortels van de eerste energetische geneeswijzen zouden wel eens ouder kunnen zijn dan de holistische genezers van tegenwoordig beseffen. De bewoners van Atlantis waren niet alleen beroemd hun toepassing van homeopatische middelen en bloesemextracten maar ook vanwege hun kennis van de genezende krachten van mineralen. Ze hadden grotendeels ontdekt hoe ze de energetische eigenschappen van kristallen konden benutten. Door edelsteenelixirs te ontwikkelen konden ze de trillingen uit de natuur met de subtiele energetische eigenschappen van het zonlicht laten samensmelten. Ze onderzochten ook uitgebreid de mogelijkheden voor toepassing van kristalenergie

voor medische apparatuur. Een aantal apparaten van kristallen werd ook bij de diagnose en behandeling van ziekten gebruikt.

Het kwartskristal is een van de vele edelstenen die gebruikt kunnen worden om te genezen, te versterken en om toegang tot hogere bewustzijnsdimensies te krijgen.

Het delfstoffenrijk is een van de vele rijken in de natuur met zowel een exoterische of fysieke kant en een esoterisch of spiritueel aspect. Het spirituele aspect komt tot uitdrukking via de inwendige geometrische opbouw van de kristalvormen. De studie van deze inwendige vormen – de Goddelijke symmetrie van atoomstructuren binnen kristallen – staat bekend als kristallografie. Men zou kunnen zeggen dat elk mineraal subniveau een soort Goddelijke gedachtenvorm of Goddelijk energiepatroon binnen de natuur vertegenwoordigt, die helpt bij de ordening van kristalvormen.

Het fysieke atoompatroon van het kristal wordt op subtiel niveau voorgeordend door energieën die van etherisch (en hoger) niveau afkomstig zijn. Dit coördinatieproces binnen kristallen is gelijk aan de patroonvorming binnen het menselijk etherisch lichaam, die aan de manifestatie van celactiviteit en celordering in het fysieke lichaam voorafgaat. Ether vormt, samen met de elementen geest en bewustzijn, een onlosmakelijke drieenheid. De zeven belangrijkste chakra's, de energiecentra ter hoogte van de endocriene klieren, corresponderen met de vijf elementen: vuur, aarde, lucht, water en ether. Ze zijn in het lichaam via de aura verbonden met de aardse en kosmische energieën. Het genezende effect van mineralen zal slechts stabiel blijven, nadat het gebruik gestopt is, wanneer inzicht (zelfs tot op celniveau) getransformeerd is in actie. Celbewustzijn kan transformatie-actie ondernemen.

Het is bekend dat in de Oudheid be-

paalde stenen bepaalde ziekten konden verlichten, zoals nefriet werkt voor nierkwalen (nefritis) en amethyst voor dronkenschap zou behoeden (Grieks: a+ methustos, dronkenschap voorkomend). Uit de geschriften van zieneres en genezeres Hildegard von Bingen (1098-1179) en de mysticus Jan van Ruusbroec (1293-1381) komt de toepassing van edelstenen naar voor. Na die tijd verloor de wetenschap langzamerhand zijn belangstelling voor natuurlijke middelen.

Hoewel men, aan het begin van de eenentwintigste eeuw, in de westerse wereld voornamelijk allopathische, meestal synthetisch vervaardigde medicijnen neemt, is de belangstelling voor natuurlijke middelen enorm gegroeid. Zo wordt in het computertijdperk gebruik gemaakt van zwarte toermalijn voor het afvoeren van de restspanning van elektrische en elektronische apparatuur.



<http://www.larimarbarahona.co.cc/images/Larimar.jpg>

**Wie meer wil weten over dit onderwerp nodigen we graag uit op de lezing, die doorgaat op zondag 2 mei 2010 om 11u, in onze lokalen in de Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen**

### Bronnen:

1. *Energetische geneeskunde*, Richard Gerber, Becht 1997, isbn 9023009282
2. *Crystal power Crystal healing*, Michael Gienger, Cassell Illustrated 1998, isbn 0713726776
3. *Edelstenen- en mineralenboekje*, Anneke Huyser, Ankh-Hermes ankertjes 249 2000, isbn 9020201190

## Meester Philippe, een goddelijke avatar in onze tijd? - deel 2

Christian Vandekerkhove



Om de laatste twijfelaars uit het publiek te overtuigen, daagde Mijnheer Philippe soms de vrager uit, getuigenis af te leggen van het resultaat van een genezing op afstand.

Op de zitting van 24 maart 1903 werd een mooi voorbeeld hiervan genoteerd:

“Een man van het platteland kwam naar de zitting omdat zijn vrouw thuis ziek was. Wanneer de Meester voor hem stond, vroeg hij hem:

- Je komt hier voor de eerste keer?
- Ja, mijnheer.
- Het is voor je vrouw dat je hier naartoe komt?
- Ja, mijnheer.
- Ze is erg ziek, je vrouw en het zal je erg veel kosten om haar genezing te verkrijgen.
- Mijnheer, ik zal het nodige betalen.
- Wat ik nodig heb, is geen geld, het is veel duurder dan dat. Wil je dat je vrouw geneest?
- Ja, mijnheer.
- Je hebt op dit ogenblik een proces lopen met een buurman.
- Ja, mijnheer, antwoordde de landbouwer, die van de ene verbazing in de andere viel.
- Opdat je vrouw zou genezen, moet je, bij je thuiskomt naar je buur stappen en hem zeggen: «Als je een stuk van mijn grond nodig hebt, sta ik het af; ik wil niet met je in proces verwikkeld zijn; laten we vrienden zijn».
- Maar als ik hem dat zeg, zal hij me weer langs een andere kant belageren.
- Dat geeft niet. Wil je dat je vrouw geneest?

Na een korte aarzeling zegt de landbouwer vastberaden:

- Ja, mijnheer.
- Beloof je me vrede te sluiten met je buurman en hem te zeggen wat ik je gezegd heb?
- Ja, mijnheer.

De Meester voegde hier nog aan toe: «Wanneer je thuiskomt, zal je vrouw opgestaan zijn, want ze is nu op dit moment genezen. Als wat ik zeg niet waar is, kom dan terug en vertel hier voor alle aanwezigen dat je vrouw niet genezen is.»

Een genezing moet worden verdiend en

de Meester heeft meer dan eens duidelijk gemaakt dat de spirituele genezing enkel voorbehouden is voor mensen met spirituele verdienste. Voor de anderen, voegt hij hier nog aan toe, bestaat nog de materiële geneeskunde.



[www.martinisme.be/maitres/images/phil.jpg](http://www.martinisme.be/maitres/images/phil.jpg)

Het tarief voor een genezing hangt echter af van de graad van evolutie van de patiënt. Een mooi voorbeeld hiervan, uit het boek van Alfred Haehl over Meester Philippe:

“Een vrouw kwam reeds lang naar de zittingen voor haar man, maar ze verkreeg zijn genezing niet. Na het einde van een zitting vertelde ik dit aan Mijnheer Philippe, die ik vergezelde naar het Sint-Paulsstation. Deze antwoordde mij: “dit komt omdat ze, haar leven lang, nooit iets voor haar medemens heeft gedaan”.

Toen we aan de Morandbrug waren gekomen, zei M. Philippe plots: « De man van deze vrouw is genezen ».

Omdat ik verbaasd was, voegde de Meester er nog aan toe: “Op dit moment heeft ze net een oud vrouwtje ontmoet dat uitgeput haar boodschappentas met groenten naast zich op het voetpad had neergezet, om even op adem te komen, alvorens de straat over te steken. Zonder haar te kennen, had ze haar gevraagd:

- “Moet u ver gaan, Mevrouw?”

- “Nee, had het oudje geantwoord, deze laan in”, terwijl ze een straat aanwees, dertig meter verderop.

Zonder nog iets te zeggen, heeft de vrouw de tas opgepakt en tot aan de drempel van het oudje gedragen, terwijl deze haar volgde. Het is de eerste goede daad die ze in haar leven heeft gedaan. Dit volstaat voor de Hemel die dit in dankbaarheid neemt. Maar jij, als jij hetzelfde had gedaan, dan zou het je tot niets gediend hebben».

De Meester had inderdaad het vermogen om overal doorheen te kijken en af en toe maakte hij een opmerking als: « Weet je wat die of die nu aan het doen is? Hij is op dit ogenblik zijn krant aan het lezen”.

Tijd en ruimte zijn geen grenzen voor de blik van Meester Philippe!

Wat dit verhaal ook illustreert, is een belangrijke leerstelling van de Meester:

Het is niet zozeer van belang dat we volmaakt zijn, maar dat we steeds aan onszelf blijven werken!

Wordt vervolgd .....

**“De ziel is het leven van de geest, het brood van de geest, en ze is een goddelijke vonk; we moeten ze laten groeien. Ze moet een zon worden in ons. Onze ziel groeit wanneer we vooruitgang maken in het goede.»**

De Wonderen van  
Meester Philippe  
ISBN 978-90-77135-19-8

## Sahasrara chakra

Sabine Van Osta



Sahasrara chakra, de duizendbladige lotus staat bekend als de toegangspoort tot kosmisch bewustzijn. Sommige auteurs beschouwen dit energetisch centrum als een chakra buiten categorie, dus niet zoals de voorgaande zes besproken centra omdat, zo stellen zij, sahasrara buiten de sfeer van de individualiteit valt. Volgens sommigen situeert sahasrara chakra zich op de kruin, volgens anderen vinden we dit energiecentrum terug juist daarboven. (1)

Sommige yantra's van sahasrara toont in het centrum van de duizend lotusblaadjes de *vyotirlinga*, of de lichtlingam, het symbool voor *Shiva*, het vernietigend of transformerend aspect van God in de Hindu traditie. (2) Het activeren van sahasrara heeft in zoverre een transformerende werking dat het domein van de individuele ziel achtergelaten wordt en geëvolueerd wordt naar dat van de Universele Ziel. (3) In andere afbeeldingen zien we een lichtende driehoek met de punt naar boven gericht, het symbool voor de sublimatie van de materie in geest.

De eengeworden levensstroom afkomstig van ajna chakra mondt uit in sahasrara. We hebben eerder de chakra's als transformatiecentra getypeerd waarin de levensenergie telkens weer tot hogere trillingen wordt opgewaardeerd, chakra na chakra. Na doorheen ajna chakra te zijn gegaan, heeft de levensenergie die transformatie doorgemaakt die resulteert in de fijnst mogelijke trilling die het menselijk systeem kan voortbrengen en dragen, klaar om uit te stromen in het domein van het kosmische.

In *The Etheric Double* van Arthur Powell lezen we dat sahasrara bij helderziende waarneming twee onderscheiden delen omvat, een centrum waar geelgekleurde energie naartoe stroomt vanuit het hart, en een buitenring, die een violetgekleurde stroom ontvangt van vishuddhi of de keelchakra, het centrum van zuiverheid. In de buitenring zijn ontelbare spaken te ontwaren, als de duizend lotusblaadjes uit de yantra. In hoeverre de gele energiestroom vanuit het hartcen-

trum standaard wordt waargenomen bij helderziende observaties is moeilijk te zeggen. Treffend is wel dat juist vanuit het hartcentrum een rechtstreekse energiestroom zichtbaar kan zijn naar sahasrara chakra, een gegeven dat enorme interpretatieruimte biedt omtrent het belang en de rol van het hartcentrum in de volledige – lees spirituele - ontplooiing van de mens.



<http://blog.styleestate.com/storage/color-therapy-violet-Sahasrara-chakra.jpg>

Het activeren van sahasrara chakra brengt de bewustzijnsstaat teweeg die bekend is in de Vedanta filosofie als *turiya*, de staat waarin de mens volcontinu bewust is, of hij nu droomt (*svapna*), slaapt (*sushupti*) of waakt (*jagarat*). Materie en energie gaan op in zuiver bewustzijn, de staat van gelukzaligheid of *bliss* wordt bereikt. Bepaalde bronnen uit alle religies bevatten beschrijvingen van deze bewustzijnsstaat. Denken we bijvoorbeeld aan de ervaringen van mystici uit het Westen of meditatiemeesters uit verschillende Oosterse tradities.

Een klassieke asana om sahasrara chakra te stimuleren is *sirshasana* of de hoofdstand, een oefening voor gevorderden. Immers, het evenwicht bewaren terwijl men op het hoofd staat, is niet zo eenvoudig en dient geleidelijk aan opgebouwd te worden. Het is dan ook een asana die meestal het dagelijks

programma van asana's afrondt en juist die extra toets kan bezorgen om goed voorbereid te zijn op een evenwichtige meditatiesessie.

De hele serie van hoofdchakra's is nu de revue gepasseerd: *muladhara*, *svadhistana*, *manipura*, *anahata*, *vishuddhi*, *ajna* en *sahasrara chakra*, elk met zijn eigen rol en functie in iedere mens. In een laatste syntheseartikel ontvouwen we opnieuw het beeld van de chakra's in samenhang met de weg die de levensenergie volgen kan in ieder van ons.

- (1) De aureolen die bijvoorbeeld zo rijkelijk afgebeeld worden in de ikonen van heiligen uit de christelijk-orthodoxe traditie zijn feitelijk verwijzingen naar de ontwikkelde sahasrara chakra en willen aangeven dat de heilige in kwestie het goddelijke in zich heeft gerealiseerd. De tonsuur is eveneens een religieuze praktijk die in samenhang met sahasrara chakra gezien moet worden. Manelijke christelijke religieuzen scheerden het haar van de kruin om zo iedere belemmering weg te nemen die de vrije stroom van psychische energieën in en rond deze chakra zouden kunnen verhinderen.
- (2) Shiva is dus een element van de *Trimurti* of de drieëenheid, de drie aspecten van God in het Hindoeïsme. De andere twee aspecten zijn *Brahma* het scheppend aspect en *Vishnoe* het beschermende of behoudende aspect van God.
- (3) Herinneren wij ons hierbij dat mevr. Blavatsky in haar *Geheime Leer* als derde grondbeginsel van die *Geheime Leer* "de fundamentele gelijkheid van alle zielen met de Universele Overziel" poneert, de Universele Overziel "die zelf een aspect is van de Onbekende Wortel...", *Geheime Leer*, Deel I, Theosophical University Press, Pasadena, Den Haag, München, nieuwe vertaling van 1988, p. 47.

**“Leven voor het welzijn van de mensheid is de eerste stap. De zes verheven deugden in praktijk brengen is de tweede.”**

H.P. Blavatsky  
*De Stem van de Stilte*  
 De twee paden  
 ISBN 90-70328-54-2

## De kracht van gedachten

Lieve Opgenhaffen



We kunnen het niet ontkennen, de laatste honderd jaren kende onze wereld een enorme wetenschappelijke en technologische vooruitgang. Berichtgeving over gebeurtenissen uit de gehele wereld bereiken ons binnen enkele uren, ja zelfs binnen enkele minuten. En... gezien de mens van nature de neiging heeft om meer belang te hechten aan 'negatieve' feiten, kunnen we ook niet ontkennen dat we dagelijks geconfronteerd worden met het leed en het verdriet van vele medemensen. Dagelijks zien, horen of lezen we meldingen over armoede, een aanslag, een oorlog, een natuurramp.

Gebeurtenissen zoals de hongersnood in Afrika, de Tsunami in Zuid Oost Azië of de recente aardbevingen in Haïti en Chili, beroeren de hele wereld. Hulporganisaties en regeringen stellen alles in het werk om zo snel mogelijk praktische en/of materiële hulp te bieden, om het leed van de overlevenden te verlichten. Als vanzelfsprekend worden inzamelacties georganiseerd. Voor onbepaalde tijd blijven we in de ban van die natuurrampen. De gevolgen voor de overlevenden, de gevolgen voor het gebied en de natuur, houden onze aandacht maandenlang vast.

En dan zijn er nog die andere gebeurtenissen die ons doen nadenken. Zo bv. de daklozen in onze grote steden: tijdens strenge winterperiodes vinden ze geen onderdak en moeten noodgedwongen de nacht doorbrengen, buiten in de barre vrieskou. Denken we ook even aan de recente treinramp in Halle. Niemand kon en kan onberoerd blijven bij het zien van de beelden: zwaar aangeslagen reizigers die elk hun verhaal kwijt willen; hulpverleners die, ondanks de moeilijke omstandigheden, gewonde reizigers uit de verwrongen treinstellen bevrijden, helpen en steunen. Deze overvloed aan informatie – de beelden en de getuigenissen, de verklaringen van medeleven – geeft ons een beeld over de draagwijdte van deze catastrofe. We worden geprikkeld, ook al zijn we niet aanwezig op de plek van het gebeuren.

Hoe we omgaan met deze informatie, die vaak tot in de kleinste details wordt voorgeschoteld, hangt af van hoe we ons op dat moment voelen. Sommigen onder ons zijn geïrriteerd of worden boos bij het horen van meldingen over onrecht, geweld of haat. Anderen leven mee met de slachtoffers en voelen hun leed en verdriet. Nog anderen reageren niet meer door afstomping of ontkenning.



[http://www.trangphapthi.com/images/toa\\_20sen\\_20va\\_20luan\\_20xa\\_201.gif](http://www.trangphapthi.com/images/toa_20sen_20va_20luan_20xa_201.gif)

Of het nu gaat om een natuurramp, een aanslag, een oorlog of geweld, op de een of andere manier voelen we ons toch een beetje verbonden met deze medemensen. En... in deze verbondenheid willen we ook helpen, een steun zijn voor de getroffen.

Het is niet altijd mogelijk om praktische en/of materiële hulp te bieden. Soms voelen we bij onszelf ook aan dat we meer willen doen om de slachtoffers te helpen. Wanneer we ons door boosheid of verdriet machteloos voelen, is helpen op afstand een prima spiritueel alternatief. Helpen door gebruik te maken van de krachten in onszelf: de kracht van de gedachten.

In de Dhammapada - Het Pad van Waarheid - vinden we:

De Tweelingzielen – Canto 1.1&2:

1. *manopubbangama dhamma manosetha manomaya manasa ce padutthena bhassati va karoti va tato nam dukkhamanveti cakkam'va vahato padam.*

*Alle verschijningsvormen van het bestaande hebben het denken als voorloper. Het denken als opperste leider, en uit het denken zijn zij gevormd.*

*Lijden volgt hem die met onreine gedachten spreekt of handelt, zoals het wiel de voet volgt van degene die (de wagen) trekt.*

2. *manopubbangama dhamma manosetha manomaya manasa ce pasannena bhasati va karoti va tato nam sukhamanveti chayava anapayini.*

*Alle verschijningsvormen van het bestaande hebben het denken als voorloper. Het denken als opperste leider, en uit het denken zijn zij gevormd.*

*Geluk volgt hem die met zuivere gedachten spreekt en handelt, zoals zijn schaduw die hem nooit verlaat*

De eerste zin van deze verzen wijst ons erop dat alles wat wij ervaren (dhamma), begint bij het denken (manopubbangama betekent: gedachten gaan vooraf). Dit wil zeggen dat alles wat wij in ons leven meemaken, eerst in onze gedachten bestaat. Met onze gedachten creëren wij dus ons leven .... en de wereld.

Deze kracht tot creëren of, we kunnen het ook 'scheppingskracht' noemen, is een mooi geschenk. We staan er echter zelden bij stil, doch dit creëren is niet iets dat wij zo af en toe doen, wanneer we bv. een bijzondere wens hebben. Wij creëren voortdurend, elk moment van ons leven, ook zonder dat we het merken. Onze gedachten overheersen alles (manosetha: gedachten zijn overheersend).

Het zijn dus onze gedachten die de omstandigheden creëren. Spreken of handelen we met negatieve (slechte) gedachten, dan creëren of scheppen we onaangename omstandigheden en ervaren we lijden (dukkham). Spreken of handelen we met positieve (goede) gedachten, dan creëren of scheppen we

Vervolg op pagina 6

Vervolg van pagina 5

## De kracht van gedachten

Lieve Opgenhaffen



geluk (sukham). Samengevat wil dit zeggen: Verdriet of geluk hangen af van onze gedachten (manomaya: door gedachten gecreëerd). Door zijn gedachten en intenties is de mens zelf verantwoordelijk voor zijn eigen ellende en geluk. De mens is de bouwer van zijn eigen lot.

Over het mysterie van het denken is relatief weinig bekend. Westerse filosofen hebben zich zelden bezig gehouden met een analyse van het denken zelf. Toch is dit heel belangrijk want onze gedachten bepalen in hoge mate ons leven. Ieder beetje kennis omtrent wat het denken is, hoe het werkt, enz., kan van grote invloed zijn op zowel de individuele mens als de gehele samenleving.

De onwetendheid aangaande het denkproces en de effecten van gedachten, op onszelf en ook op anderen, heeft al ontelbare rampen over de mensheid gebracht. Al vaak werd bewezen dat we meedrijven op de gedachtengolven die door sterke personen op massa's mensen worden geprojecteerd. Door een passief, ontvankelijk bewustzijn staan mensen open voor deze gedachten en versterken ze nog. Sterke personen leggen in feite hun denkbeelden op aan anderen, mede mogelijk gemaakt door de passieve, ontvankelijke houding van grote delen van de samenleving. Een heel gevaarlijke, benauwende situatie die gebroken kan worden door bewust te denken. Dit bewust denken kunnen we verwezenlijken door onze gedachten te beheersen. Een niet zo eenvoudige zaak.

In de Yoga Sutra's van Patanjali vinden we dat voortdurende oefening en ont-hechting hier hulp kunnen bieden.

Samadhi Pada - 1.12:

*Abhyasa vairagyabyam tannirodhah*

**Onderdrukking hiervan (wordt tot stand gebracht) door nooit aflatende beoefening en ongehechtheid.**

Patanjali geeft ons een methode om ons denken te veranderen, onze gedachten te beheersen. De Sutra's beginnen met:

Samadhi Pada 1.2:

*Yogah citta vritti nirodha*

**Yoga is de beheersing van de mentale bewegingen, of met andere woorden: het stilzetten van de wijzigingen van het denken.**



<http://www.mtramos.nl/wp-content/plugins/random-image-widget/random/wereldbol.jpg>

Ook vinden we: Vibhuti Pada 3.1&2:

*Desa bandhah cittasya dharana*

*Tatra pratyaya ekatanata dhyanam*

**Het houden van de geest op één plaats is concentratie (dharana)**

**Als de mentale neigingen onophoudelijk daarop vloeien, is dat meditatie (Dhyana)**

Door concentratie en meditatie kunnen we dus leren hoe we onze gedachten, die een invloed hebben op ons

eigen leven en tevens ook een invloed hebben op de wereld, kunnen beheersen.

De wereld heeft nood aan verandering, nood aan positieve gedachten. Meer en meer mensen beseffen dit en zijn zich bewust van de kracht van onze gedachten. Wereldwijd worden op geregelde tijdstippen meditatie georganiseerd. Duizenden mensen die, op een vooraf afgesproken tijdstip, even de tijd nemen om stil te worden en gedachten van Vrede en Liefde uitsturen over de hele wereld. Dit samen mediteren of bidden voor vrede in de wereld helpt om, zowel individueel lijden als wereldpijn te transformeren. Een sterk wapen tegen de negatieve en destructieve kracht die over onze planeet raast.

Wanneer we medemensen, getroffen door natuurrampen, oorlog of geweld, willen helpen, laten we dan even stil worden en de wijze woorden van Mahatma Gandhi in de praktijk omzetten: **“Wees de verandering die je wilt zien in de wereld”.**

**Noot:** Om praktische redenen werden de accenten weggelaten.

Bronnen:

[http://www.sleuteltoezicht.nl/dhp\\_info.htm](http://www.sleuteltoezicht.nl/dhp_info.htm)

De Yoga-Sutras van Patanjali met commentaar van dr. I.K. Taimni – isbn 90-6175-055-5

**Uw ‘eiland’ is het hert, uw gedachten zijn de jachthonden die het afmatten en achternazitten bij zijn voortgang naar de levensstroom. Wee het hert dat wordt ingehaald door de blaffende demonen voordat het het Dal van de Toevlucht bereikt, dhyana-marga, het ‘pad van zuivere kennis’.**

H.P. Blavatsky - De Stem van de stilte  
De zeven poorten - p57  
ISBN 90-70328-54-2

## Lezingen op zondagochtend van 11:00u tot 13:00u - Loge Witte Lotus

02/05/2010	Sonia Hoste	Genezende en geestelijke krachten in het mineralenrijk
06/06/2010	Christian Vandekerkhove	De Bhakti beweging

Vrijwillige bijdrage  
Info: (0486) 631 997  
en (0476) 879 968



Iedereen is van harte  
welkom!

*“Een vredige geest is het grootste cadeau dat je aan de wereld kan geven.”*

Swami Veda Bharati  
<http://www.swamiveda.org>

## Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doel-

einden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die

hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Mening en opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.

## Kalender

08/05/1891

Witte Lotusdag  
Overlijden H.P.  
Blavatsky

11/05/1895

Geboorte J.  
Krishnamurti

\*\*\*\*\*

20/05/2010

Algemene Le-  
denvergadering

## De Belgische Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging werd opgericht te New York op 17 November 1875. Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), India. Zij is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft afdelingen in vele landen over de hele wereld.

In Europa is een Internationaal Theosofisch Centrum gevestigd te

Naarden (Nederland).

In België zijn er loges te Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Luik. Zij organiseren met grote regelmaat voordrachten en studiebijeenkomsten en sommige, waaronder die in Brussel en Antwerpen, beschikken tevens over een uitgebreide bibliotheek. De voornaamste taak van de vereniging bestaat

erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen en hen te stimuleren in hun zoekproces naar waarheid.

Loge Antwerpen werd opgericht in 1899.

Loge Witte Lotus was tot voor kort de jongste loot uit de Belgische Theosofische familie. Opgericht in 2006, beoogt deze Loge eveneens een aantrekkingspool te



## Lezingen op zondagochtend om 11.00 uur - Loge Antwerpen

16/05/2010	Annemie Verschraegen	De werking van de heilstroom van de mens, plant en dier
Juni 2010	Geen lezing	

Tijdens de maanden juni, juli en augustus zijn er geen voordrachten

**Loge Antwerpen - Studieklassen - van 11.00 uur tot 13.00 uur:**

- elke 1ste en 3de dinsdag van de maand: Bron van het occultisme
- elke 2de en 4de dinsdag van de maand: De Mahatma Brieven



## Activiteiten in Antwerpen

Alle activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

### Kalender mei 2010

MA	DI 11:00-13:00	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
					1	2 GENEZEN- DEN KRACH- TEN
3	4 BRON VAN HET OCCUL- TISME	5	6 GRONDBE- GINSELEN DER THEOSOFIE	7	8	9
10	11 MAHATMA BRIEVEN	12	13 ETHIEK: VIVEKACHU- DAMANI	14	15	16 WERKING HEIL- STROOM
17	18 BRON VAN HET OCCUL- TISME	19	20 ALGEMENE LEDENVER- GADERING	21	22	23
24/31	25 MAHATMA BRIEVEN	26	27 THEOSOFISCH PRACTICUM	28	29	30

### Kalender juni 2010

MA	DI 11:00-13:00	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
	1 BRON VAN HET OCCUL- TISME	2	3 GRONDBE- GINSELEN DER THEOSOFIE	4	5	6 BHAKTI BEWEGING
7	8 MAHATMA BRIEVEN	9	10 ETHIEK: VIVEKA- CHUDAMAN	11	12	13
14	15 BRON VAN HET OCCUL- TISME	16	17 DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE	18	19	20 GEEN LEZING
21	22 MAHATMA BRIEVEN	23	24 THEOSO- FISCH PRACTICUM	25	26	27
28	29	30				



Loge Witte Lotus

02/05 Genezende krachten

06/05 Grondbeginselen der Theosofie

13/05 Ethiek: Vivekachudamani

20/05 **Algemene Ledenvergadering**

27/05 Theosofisch Practicum

03/06 Grondbeginselen der Theosofie

06/06 De Bhakti beweging

10/06 Ethiek: Vivekachudamani

17/06 De sleutel tot de Theosofie

24/06 Theosofisch Practicum

Meer op pagina 2



Loge Antwerpen

04/05 Bron van het Occultisme (11.00 uur tot 13.00 uur)

11/05 Mahatma Brieven (11.00 uur tot 13.00 uur)

16/05 Werking heilstroom

18/05 Bron van het Occultisme (11.00 uur tot 13.00 uur)

25/05 Mahatma Brieven (11.00 uur tot 13.00 uur)

01/06 Bron van het Occultisme (11.00 uur tot 13.00 uur)

08/06 Mahatma Brieven (11.00 uur tot 13.00 uur)

15/06 Bron van het Occultisme (11.00 uur tot 13.00 uur)

20/06 Geen lezing

22/06 Mahatma Brieven (11.00 uur tot 13.00 uur)

Voor meer informatie omtrent de Loge Witte Lotus programma's kunt u terecht op (0476) 879 968 en (0486) 631 997.

Voor meer informatie omtrent de Loge Antwerpen programma's kunt u terecht bij: Eddy Doms - (03) 272.58.53.

Elke loge is verantwoordelijk voor het eigen programma, en dit programma vormt geen uitdrukking van enig standpunt van de BTV en/of haar andere afdelingen.

*“Kijk eens naar een boom, een bloem, een plant. Laat je bewustzijn erop rusten.  
Wat zijn ze stil, wat zijn ze diep geworteld in ZIJN.  
Laat de natuur je leren wat innerlijke stilte is.”*

Eckhart Tolle - *De Stilte spreekt* - ISBN 9020283197