



Het Witte Lotusblad

Belgische Theosofische Vereniging vzw
Loge Witte Lotus

Jaargang 5—nummer 6

juni 2010

BELGIE/BELGIQUE

P.B./P.P.

2000 ANTWERPEN
GROENPLAATS

BC 30217

Colofon:

Maandblad
Erkenningnummer
P708093

Versijnt niet in juli en augustus.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw
zetelt in 1000 Brussel, Handelstraat 51.

Verantwoordelijke uitgever :
Sabine Van Osta
p/a Milisstraat 22
2018 Antwerpen

Alle activiteiten van de BTV-loges te
Antwerpen gaan door in de Milisstraat 22,
2018 Antwerpen, tenzij anders vermeld.

Voor de inhoud van de artikels zijn enkel
de auteurs verantwoordelijk, hij vormt
geen uitdrukking van enig standpunt van
de BTV en haar afdelingen.



In dit nummer:

<i>De drie doelstellingen</i>	1
<i>BTV-loges te Antwerpen</i>	
<i>Bhakti beweging</i>	2
<i>Meester Philippe</i>	3
<i>Chakra's, het overzicht</i>	4
<i>Loge Antwerpen - jaarprogramma</i>	5
<i>Loge Witte Lotus - jaarprogramma</i>	6
<i>Algemene Ledenvergadering LWL</i>	
<i>Yoga Sutra's - Patanjali</i>	
<i>Lezingen Loge Witte Lotus</i>	7
<i>Vrijheid van denken</i>	
<i>De Theosofische Vereniging</i>	
<i>Lezingen Loge Antwerpen</i>	
<i>Kalender juni - september 2010</i>	8

De drie doelstellingen

De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw

Loges in Antwerpen

Loge Antwerpen

Bijeenkomsten - secretariaat:
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Telefoon: (03) 827 43 62 of (03) 272 58 53

E-mail : logeantwerpen@gmail.com
KBC 738-0273607-89 tnv Eva Schut &
Liene Ong Liyanta & Eddy Doms



Loge Witte Lotus

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Secretariaat: Molenkouter 13 Bis, 2890 Sint-Amands
Telefoon: (0476) 879 968 of (0486) 631 997

Website: <http://www.logewittelotus.be>
E-mail: info@logewittelotus.be
KBC 736-0013927-23 tnv Vandekerkhove & Van Osta &
Opgehaffen



Lezing Loge Witte Lotus - zondag 6 juni 2010 om 11.00 uur

Bhakti, het pad van Liefde en Toewijding

Sabine Van Osta



‘Denk steeds aan Mij, wijd jezelf toe aan Mij. Offer alles aan Mij en vereer Mij. Eén geworden met Mij zul je tot Mij komen, want ik ben je Hoogste Doel.’

Bhagavad Gita, 9:34



Vishnu

<http://saranaagathi.files.wordpress.com/2008/05/vishnu4.jpg>

Bhakti is een woord dat verwijst naar uiteenlopende uitdrukkingen van één en dezelfde realiteit, nl. toewijding of devotie die soms ook wordt uitgelegd als deelneming. In de Sanskriet term *Bhakti* is de werkwoordsstam *Bhaj* terug te vinden die o.a. betekent “delen in”, “behoren tot” en ook “vereren”. De wortels van *Bhakti* als levenshouding en religieuze praktijk voeren terug naar het vroegmiddeleeuwse Hindoeïsme: de eerste vermeldingen en beschrijvingen ervan zijn o.a. te vinden in de Bhagavad Gita en de Bhagavata Purana’s.

Bhakti kan dus duiden op een levenshouding waarbij de beoefenaar, de *Bhakta* genaamd, in een zeer innige relatie wil treden met een persoonlijke Godheid, voor een Hindoeïst de Godheid van zijn keuze uit het totale pantheon aan Godheden binnen het Hindoeïsme. De indeling in verschillende scholen en tradities binnen de totale *Bhakti* beweging heeft in die zin te maken met de specifieke

godheid die vereerd wordt. Dit kan Vishnu zijn (Vaishnavas), Shiva (Shaivas) en Shaktas (verering van een keur aan godinnen waaronder Laksmi, Parvati, Saraswati en Shakti). De religieuze beoefening kent doorgaans een sterk ritueel aspect maar dit hoeft niet steeds het geval te zijn. Sterker nog, de innerlijke beleving en beoefening van de devotie en de relatie tot de god of godheid blijft steeds het belangrijkste element zodat *bhakti* eveneens een yoga wordt, een middel om tot eenheid te komen met de godheid, zij het langs de weg van de zuivere toewijding en de wil om werkelijk deel te hebben in en één te worden met de godheid. Overigens dient hier aan toegevoegd te worden dat iemand meerdere godheden kan vereren en men dus niet gelimiteerd is aan eenzelfde godheid.

Als religieus-culturele uitdrukking heeft *Bhakti* in de Middeleeuwen aanleiding gegeven tot meerdere prachtige poëtische werken geschreven door Indische heiligen waaronder diegenen die bekend staan als de Alvars van Zuid-India, de Saiva heiligen of Nayanmars van Zuid-India of nog, de heiligen van Maharashtra, waarvan de belangrijkste vertegenwoordigers van de mooiste Indische poëzie hebben nagelaten waarin de verschillende types van relatie en toewijding tot de godheid kleurvol en met het nodige vuur beschreven worden.

Swami Vivekananda vatte de ware *bhakti* geest samen in een anecdote: ‘Een discipel ging naar zijn guru en zei hem: “Ik wil God kennen.” De meester keek naar de jonge man, sprak niet maar glimlachte slechts. De jonge man ging elke dag naar zijn guru en legde er steeds de nadruk op dat hij God wou kennen. De oude man wist echter wel beter. Op een warme dag nodigde hij de jonge man uit om met hem naar de rivier te gaan om er een duikje te nemen. De jonge man sprong in het water en de guru sprong na hem in de rivier en hield hem vervolgens met kracht onder water. Nadat de jonge

man een tijdje had zitten worstelen, liet hij hem los en vroeg hem wat hij het meest van al verlangd had daar onder water. “Ademen” antwoordde de jonge man. “Wil je God met diezelfde kracht en datzelfde verlangen? Indien dat het geval is, dan bereik je Hem in een oogwenk”, zei de meester. Tenzij je dergelijk verlangen en dorst hebt naar God, zul je de religie nooit bereiken...’

Een van de meest recente vertegenwoordigers van de *Bhakti* was Ramana Maharshi die *Bhakti* situeert temidden de vier paden om verlichting te bereiken, de staat die hij beschrijft als de vernietiging van het ego-schap, door middel van dhyana (meditatie), yoga (verenigd-zijn), jnana (inzicht) en tenslotte inderdaad *bhakti* (toegewijde overgave). Nog andere hedendaagse vertegenwoordigers zijn Bhaktivedanta Swami Prabhupada (stichter van de [International Society for Krishna Consciousness](http://www.iskcon.org) ook bekend als de Hare Krishna beweging) en Mata Amritanandamayi Devi, in het kort Amma die jaarlijks vele landen in de wereld aandoet en wiens organisatie talloze goede werken verricht in functie van de noden van het gebied waar ze worden uitgevoerd, meditatiecursussen in het westen en meer materiële, praktische hulpinitiatieven in haar thuisprovincie Kerala in India.

Wij nodigen u van harte uit om te komen luisteren naar de voordracht door Christian Vandekerckhove over het bijzonder boeiend fenomeen dat we Bhakti noemen. Zondag 6 juni 2010 om 11u in de Milisstraat 22, Antwerpen.

“Hoe rijk we ook zijn, zolang we geen mededogen hebben, leven we zelf werkelijk in volledige armoede...”

Mata Amritanandamayi Devi
<http://www.amma.nl>

Meester Philippe, een goddelijke avatar in onze tijd? - deel 3

Christian Vandekerkhove



Van 1900 tot 1904 ging Mijnheer Philippe minstens eenmaal per jaar naar Rusland. Hij had toelating van de vorst om wanneer hij het maar wenste, zonder toestemming, de vorstelijke vertrekken te betreden!

Dit zou duren tot door middel van intriges Philippe vervangen werd door *Raspoetin*.

Philippe werd bestookt, zowel in de Russische pers als via de kwade trouw van de Russische en Franse geheime diensten.

De Russische krant *Osvobodjewe* schreef:

“Het is een onloochenbaar feit, dat Nicolaas zowel voor familie zaken als voor binnenlandse of buitenlandse politiek geen enkele beslissing neemt zonder, voorafgaand, Mijnheer Philippe te hebben geraadpleegd! Wat moeten we denken van een regime, waar, zonder de minste controle, het lot van Rusland aan de eerste, beste charlatan wordt toevertrouwd!”

We weten dat het groot verdriet van de Tsarenfamilie, geen zoon te kunnen krijgen, een publiek geheim was.

Mijnheer Philippe had de vorsten gezegd, dat als ze een zoon wilden in plaats van steeds maar dochters, ze de tussenkomst van de heilige Seraphim van Sarov moesten invoeren. Nu bleek de Orthodoxe kerk geen heilige Seraphim te kennen.

Wel was er in het Klooster van Sarov ooit een Seraphim geweest, die wonderen had gedaan. De Tsaar vroeg dus aan de Synode om hem heilig te verklaren. De Synode antwoordde dat dit niet kon, gewoon op vraag van de vorst.

De vorstin zei dat de Tsaar alles kon doen!

Uiteindelijk werd Seraphim toch heilig verklaard.

In juli 1903 gingen de vorsten op bedevaart naar Sarov om bij de relikwieën van de heilige Seraphim te bidden om een zoon.

Er waren veel pelgrims en de Tsaar vermeldt in zijn dagboek van 19 juli 1903 dat hij heeft vernomen dat er vandaag en

gisteren veel mensen werden genezen. Ze kregen inderdaad hun enige zoon Alexis een jaar later op 12 augustus 1904...



www.martinisme.be/maitres/images/phil.jpg

Enkele interessante citaten van de Meester:

“Er komt een dag waarop ziekten zullen kunnen worden genezen door lichtstralen van verschillende tinten op de verschillende lichaamsdelen te projecteren.” (23/3/1894)

“Later zal men er in slagen de ziekten te herkennen aan de hand van klanken en te weten welke klank, die met een bepaalde kleur overeenstemt, zal moeten worden gebruikt om de ziekte te genezen. Het zal vrij eenvoudig zijn” (3/5/1897)

“Door de koorts te snel af te breken, kan men een ziekte beletten zich te manifesteren en zich te ontwikkelen: de zieke kan sterven of, in vele gevallen, blijft een orgaan voor de rest van het leven geraakt.” (9/6/1895)

“Op andere planeten is de tijd anders dan bij ons. Ruimte noch tijd zijn absoluut; ze verschillen afhankelijk van de werelden.”

“Deze staart die een gekromde vorm heeft, omdat niets in het heelal volgens rechte lijnen werkt.”

“Alle zielen samen zouden op het puntje van een naald kunnen staan, en hetzelfde geldt voor alles in het universum.” (19/1/1897)

“Er zijn geen enkelvoudige stoffen; als er zijn die enkelvoudig heten, dan is dat omdat men er nog niet in geslaagd is ze te ontbinden; er zijn dus slechts samengestelde stoffen.” (1896)

“Het is onmogelijk tussen twee moleculen een plaats te vinden waar niets is.”

“Er zullen overigens nog veel andere elementen worden ontdekt, die nu reeds bestaan of nog zullen worden gevormd.”

“Men zal er in slagen kunstmatige wijze diamanten te vormen.”

“Er is weinig te weten en veel te doen.”

“De geest weet alles, maar opgesloten in de stof, kan hij zich niets herinneren.”

“Alle zielen zijn gescheiden en zullen altijd hun individualiteit behouden.”

“We kennen onze vorige levens niet, omdat we dan zouden weten welk obstakel, welke ziekte of ongeval ons zou moeten overkomen; we zouden alles doen om dit te vermijden, wat ten koste van onszelf zou zijn.”

“Wanneer we reïncarneren, komen we terug met de driften die we niet hebben bestreden.”

“Het dubbel blijft in de aarde tot de volgende incarnatie.”

“Wanneer we nog aan gene zijde zijn, aanvaarden we de beproevingen die we zullen moeten ondergaan met een gerust hart, met vreugde zelfs; we zijn er niet van bewust wat het eigenlijk betekent en we aanvaarden ze in vreugde, als een geschenk. Later, wanneer het ogenblik is aangebroken dat we moeten betalen en we beseffen wat we hebben aangenomen, zijn we bedroefd; we klagen en wilden dat we niets hadden gevraagd.”

“We zijn op aarde om te werken en om bewerkt te worden door zorgen en tegenspoed. We moeten onze hoogmoed, onze begeerte en ons egoïsme op aarde achterlaten. Alle moleculen van ons lichaam moeten door het lijden gezuiverd worden.”

“Het fysieke lijden doet ons vooruitgaan en het leed van de anderen begrijpen.”

“Om de pijn van je broeder te begrijpen, moet je die pijn zelf voelen.”

“We moeten de dood niet vrezen, maar er ook niet naar verlangen.”

“Het beste is zo lang mogelijk in dit leven te blijven. Eén minuut is kostbaar. Wat wegvault, moet opnieuw worden gedaan.”

“Wanneer we later ons verleden zullen zien, zullen we weten waar onze beproevingen vandaan komen.”

Vervolg op pagina 5

Chakra's, het overzicht

Sabine Van Osta



Het afgelopen jaar hebben we met een bepaald detail alle zeven chakra's overlopen. We vatten de hoofdlijnen nog eens samen en plaatsen het geheel in het kader van de levensenergie of levenskracht waarvan het hele universum doordrongen is en die zich in de mens een bijzonder parcours baant. Immers, wanneer we zeggen dat deze levenskracht die in de wijsheidsliteratuur bekend staat onder de term prana, het hele universum doordringt, dan geldt dit uiteraard ook voor de mens.

Van nature roteert deze energie rondom bepaalde centra verspreid over het hele lichaam, de chakra's, die de prana opnemen uit de omgeving en de trillingsfrequentie van de prana uit de omgeving transformeren tot een trillingsfrequentie waar het menselijk organisme verder mee kan. Iedere chakra transformeert naar een andere eindfrequentie en staat daardoor logischerwijze in verbinding met een "eigen" regio in het lichaam, een "eigen" natuurelement (aarde, water, vuur, lucht, ether), wordt verbonden met een "eigen" kleur en symboliek. Daarbij hebben we gezien dat de chakra's, van onder naar boven overlopen, steeds transformeren naar een verfijndere of hogere trilling d.w.z. dat muladhara of swadhisthana een relatief grovere trillingsfrequentie voortbrengen terwijl de hoger gelegen chakra's zoals vishuddhi of ajna zeer verfijnde trillingsfrequenties genereren. Tevens hebben we gezien dat de drie onderste chakra's, muladhara, swadhisthana en manipura, energieën verwerken die voornamelijk werkzaam zijn bij de instandhouding en ontplooiing van ons etherisch dubbel en daardoor van het fysieke lichaam en de vedische of yogische wetenschappen hebben reeds sinds vele eeuwen uitgezocht welke chakra een heilzaam en stimulerend effect kan hebben op welke organen of organismen in de mens. Bij de hoger gelegen chakra's zoals vishuddhi, ajna en, zo men deze chakra er nog toe wil rekenen, sahasrara, ligt de actieradius meer en meer op de spirituele component in de mens. Binnen dit model vormt de middelste chakra, anahata of het hart-

chakra, de poort of het scharnier tussen persoonlijkheid of lager ego en individualiteit of hoger Ego.



<http://www.namaste.it/kundalini/chakras.gif>

De mate waarin de chakra's al of niet functioneren bepalen in het eerste geval hoe vitaal en levenskrachtig wij ons voelen; voor wat betreft de hogere chakra's zal de werking ervan ons toelaten van op hoger mentaal of spiritueel vlak sterker te staan en ons zo goed mogelijk te ontplooiën. Er zijn enorm veel factoren, zowel in de omgeving als in ieder mens zelf, die een rol spelen in dit hele proces en het is op zich reeds een levensopdracht voor ieder om ook vanuit dit standpunt te leren leven en omgaan met de eigen constitutie, de eigen sterktes en zwaktes te leren onderkennen en, voor wat de zwaktes betreft, natuurlijke en heilzame methodes aan te wenden om eraan te remediëren. Zoals we hebben gezien, reikt vooral – maar niet uitsluitend – de yoga, meer bepaald maar niet uitsluitend de hatha yoga, methodes en oefeningen aan om de evenwichtige werking van de chakra's te bewerkstelligen. Er bestaan daarnaast nog andere op lichaamsbeweging gebaseerde methodes, zoals bijv. de Fontein der Jeugd of zoals bijv. bepaalde danstechnieken zoals de klassieke Indiëse dansvormen, die eveneens in die richting kunnen gaan mits correct met de juiste techniek en intentie uitgevoerd.

Alleen al in de opbouw van de mens, in de opeenvolging van de chakra's enz. zien we hoe het aardse en het bovenaardse op velerlei manieren met elkaar verbonden en vervlochten zijn en op elkaar steunen om de volledige ontplooiing van het menselijk potentieel mogelijk te maken. Het enige wat er voor nodig is, is dat de mens zich hiervan in een juist evenwicht bewust wordt en met dit gedeelte van het goddelijk plan gaat meewerken. De mogelijkheden die dan open liggen zijn, zo wordt ons verteld, grenzeloos. Ongetwijfeld heeft de volgende uitspraak de status van " cliché " reeds lang bereikt, maar de weg naar deze grenzeloze mogelijkheden is wel lang en smal en kan niet met succes afgelegd worden zonder dat aan alle voorwaarden is voldaan, zonder dat alle sporten van de ladder bewust beklommen zijn.

Zo dienen alle persoonlijke uitdrukkingen van leven beheerst te worden, zowel onze gedachten, onze gevoelens als, en door de beheersing van de twee voorgaande, onze handelingen. Daarbij, zo wordt ons geleerd door de dagelijkse levenservaring zelf, is de beheersing van de gedachten het moeilijkst en tevens het belangrijkste.

***“Het oog is vergankelijk
en niet-duurzaam;
evenals het oor
en de neus;
en ook de tong,
het lichaam en de geest.***

***Van nature zijn zij onderhevig aan het lijden,
zelfloos, leeg en hol,
zij zijn als het gras
of een muur,
niet-onafhankelijk.***

Lalitavistara soetra
Boeddha, Dharma & Sangha p56
Isbn 90-737728-11-8

Vervolg van pagina 3

Meester Philippe, een goddelijke avatar in onze tijd? - deel 3

Christian Vandekerkhove



“God straft niet. Wat we straf noemen, is slechts een moeilijkheid die logisch verbonden is met onze vroegere daden.”

“Een ziekte kan verschillende levens duren en niet eindigen bij de dood van de mens. Het kwaad moet in goed worden getransformeerd.”

“Je zult op aarde moeten terugkomen tot je van je naaste houdt als van jezelf.”

“Al wat bestaat, is bezielend en wat onbezielend lijkt, is het toch.”

“De mens is het licht (de zon) van het dier; het dier is dat van de plant; de plant is het licht van het mineraal.”

“Geen vezel uit ons lichaam bestaat zonder dat ze verbonden is met een deel van de natuur. Zo is elke vezel van ons lichaam verbonden met een plant, die zelf weer vast hangt aan een dier.”

“Onzichtbare wezens omringen ons en helpen ons.”

“De dieren worden, net zoals de mensen, bewaakt door wezens die hen bijstaan bij hun vorming en hun geboorte. Zij zijn hun beschermers en wij kwetsen hen wanneer we die dieren mishandelen.”

“Wanneer een gedachte ergens naartoe gaat, laat ze een spoor achter op haar pad.”

“Velen vragen om het onzichtbare te mogen zien. Ze beseffen niet wat ze vragen. Niet alles is even mooi om te zien en misschien zullen ze het niet aankunnen.”

“De mens werd geschapen op aarde en op vele andere werelden. Want we moeten niet denken dat er slechts één is.”

“De eerste mensen van immense gestalte zagen rood. Er blijven nog enkele zeldzame overblijfselen van. Na een groot aantal eeuwen verdween dit ras, om plaats te maken voor een heel klein, geel ras.”

“Op deze aarde evolueren we allen naar het goede en in elke periode dat onze ziel vooruitgaat en een stap zet ter vervolmaking, veranderen we van gids. Degene die komt is verder gevorderd dan de voorgaande.”

“De tijd bestaat niet aan gene zijde en hij is niet dezelfde in de verschillende werelden. Voor de ene duurt een uur een jaar, terwijl het voor de andere net omgekeerd is.”

“Geen enkele religie kan je redden als je niet van je naaste houdt als van jezelf.”

“Op verschillende plaatsen op aarde zijn gezanten uit de Hemel gekomen om het licht te brengen en als je dit licht weigert, zul je van de lichte duisternis waar je thans bent, worden geworpen in een zwaardere duisternis.”



bp.blogspot.com/.../s320/filmphilippe.jpg

“De inspanning die ik gedaan heb, moeten jullie niet meer doen.”

“Ik zeg jullie dat ik niet van de aarde ben. Ik ben er maar weinig gekomen, maar ik herinner mij al mijn vorige levens.”

“Ik heb niet dezelfde weg gevolgd als de mensen, daarom heb ik ook geen verdienste.”

Ik ben heel klein, de allerkleinste. Ik ben de oudste onder jullie.”

Wie in deze tijd contact zou willen met de leer en het werk van Meester Philippe, wil ik graag verwijzen naar het boek, hieronder vermeld, waarin niet enkel zijn biografie wordt gegeven, maar ook dieper wordt ingegaan op zijn wonderen en zijn leerstellingen. Bovendien staan hierin ook de plaatsen vermeld waar we nog de sporen van de Meester kunnen gaan bekijken en ervaren.

Op het moment dat ik dit artikel schrijf is de stad L'Arbresle bezig het grote woonhuis van Meester Philippe om te vormen tot een museum voor de beroemdheden van de stad, maar met het grootste gedeelte voor Philippe. Niet ver daarvandaan werd zelfs een straat naar hem genoemd, met onder zijn naam de titel “thaumaturg” of wonderdoener.

Verdere lectuur:

Christian Vandekerkhove: Het paranormale is onder ons. De wonderen van Meester Philippe, Gent, Mens & Cultuur Uitgevers, 2009.

Loge Antwerpen**Jaarprogramma 2010-2011****Zondaglezingen van 11.00 uur tot 13.00 uur**

19 september 2010: Eva Schut: *Wat is Astrologie?*

17 oktober 2010: Jean-Marc Warnon: *De betekenis van de eucharistieviering in de Vrij-katholieke Kerk*

21 november 2010: Femmie Lezenga: *Licht op het pad*

19 december 2010: Ph. Cengiarotti: *Wie is Maitreya, de nieuwe wereldleider?*

Dinsdagen van 11.00 uur tot 13.00 uur

1ste en 3de dinsdag van de maand: **Bron van Occultisme**

2de en 4de dinsdag van de maand: **Mahatma brieven**

Nieuw vanaf september 2010:

In het kader van de tweede en de derde doelstelling van de Theosofische Vereniging, nl. het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap en het onderzoeken van de onverklaarbare wetten in de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn, een bijkomend programma:

Elke dinsdag van de maand van 14.00 u. tot 16.00 u.:

Vergelijkende studie tussen de ‘Geheime Leer’ van H.P. Blavatsky en ‘Kosmisch Vuur’ van A.A. Bailey.

Iedereen is van harte welkom!



Loge Witte Lotus

Jaarprogramma 2010-2011



Zondagzegingen van 11.00 uur tot 13.00 uur

05 september 2010: *De 3 Grondbeginselen van de Theosofie* - Sabine Van Osta

03 oktober 2010: *Indiaanse spiritualiteit* - Ernie Vonck

07 november 2010: *De dood* - Patrick Van Hauwe

05 december 2010: *in voorbereiding*

Donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur

1ste donderdag van de maand: *Grondbeginselen der Theosofie* - C. Jinarajadasa

2de donderdag van de maand: *Ethica: Vivekachudamani* - Sjankara

3de donderdag van de maand: *De Sleutel tot de Theosofie* - H.P. Blavatsky

4de donderdag van de maand: *Theosofisch Practicum*

5de donderdag van de maand: *Vrij onderwerp*

Theosofisch Practicum

Tijdens de eerste helft van het komend activiteitenjaar 2010-2011 bekijken we een serie voordrachten gehouden door Glenn Mullin, opgenomen in de Theosophical Society in America in 2003. Glenn Mullin is bekend als tibetoloog, vertaler van klassiek tibetaanse teksten en deskundige op het gebied van Oosterse klassieke kunstvormen die als curator menige tentoonstelling van thanka's en andere klassiek oosterse kunstobjecten op touw heeft gezet. Van 1972 tot 1984 verbleef Glenn Mullin in de Himalaya in India om er o.a. te studeren bij tientallen grote Tibetaanse lama's. Zijn interesseveld besloeg filosofie, literatuur, meditatie, yoga en de cultuur van de verlichting zoals beleefd en geuit in de regio Tibet en Nepal.

De serie voordrachten in het Engels die we gaan bekijken, gaan over tantrisch-boeddhistische methoden in de praktijk. Glenn Mullin overloopt slechts een aantal van de in totaal 84.000 manieren om verlichting te bereiken. Op die manier passeren alle belangrijke en dagdagelijkse levensactiviteiten de revue vanuit een tantrische ooghoek bekeken. De voordrachten zijn in het eenvoudig Engels, niet ondertiteld maar wel ingeleid en becommentarieerd zodat de voordrachten toch gevolgd kunnen worden. 23/09, 28/10, 25/11 en 23/12/2010 om 20u in de Milisstraat 22.

Loge Witte Lotus

Algemene Ledenvergadering 20 mei 2010



Naar jaarlijkse gewoonte vond ook dit jaar een Algemene Ledenvergadering, Loge Witte Lotus, plaats. Het Bestuur wil alle leden en sympathisanten danken voor hun aanwezigheid en enthousiaste medewerking.

Voor de vacante mandaten werden verkozen:

- penningmeester: **Christian Vandekerckhove**
- 1ste Vice-voorzitter: **Guido Hoste**
- Bibliotheecaris: **Guido Hoste**

Tijdens deze Ledenvergadering werden een aantal nieuwigheden voorgesteld. Zo werd de bijgewerkte **Welkomstbrochure**, die elk nieuw lid van de loge wordt overhandigd, voorgesteld.

Ook kon het bestuur, met trots, de aanwezigen verrassen met een geheel nieuwe website:

<http://www.logewittelotus.be>

Het bestuur van Loge Witte Lotus dankt iedereen die zijn medewerking verleende, en in het bijzonder Jan De Smedt - Webmaster, voor de realisatie van deze nieuwe website.

Het bestuur hoopt tevens dat deze website een bron van inspiratie en informatie mag zijn voor allen die zoeken naar Waarheid en wenst iedereen heel veel surfplezier!

De Yoga sutra's van Patanjali

vormen de basistekst van de klassieke yoga, een van de zes filosofische scholen uit het hindoeïsme. In nog geen tweehonderd uiterst beknopte en veelal raadselachtige aforismen zet



<http://www.theosofie.nl/uitgeverij/>

Patanjali de wetenschap van yoga uiteen. Hij behandelt achtereenvolgens:

- samadhi: de toestand van meditatieve extase
- sadhana: de voorbereidende oefeningen
- vibhuti: de hogere psychische vermogens
- kaivalya: de toestand van spirituele bevrijding

Te midden van de vele oosterse en westerse commentaren op deze Yoga Sutra's neemt dat van de Indiase chemicus en theosoof dr. I.K. Taimni een zeer bijzondere plaats in. De meeste commentatoren maken zich met enkele gemeenplaatsen af van het kernthema van de Yoga Sutra's de toestand van samadhi of extase, alsof het hier gaat om een toestand van bewustzijn die niet te beschrijven valt. Taimni verklaart deze toestand van hoger bewustzijn - geheel in de geest van Patanjali - echter tot in de details.

Hij heeft dit kunnen doen doordat hij is uitgegaan van de theosofische visie op het menselijk bewustzijn. Als geen ander is Taimni er daardoor in geslaagd de Yoga Sutra's toegankelijk te maken voor de westerse lezer.

In deze zesde, geheel herziene druk, die in 2010 is verschenen, is de paginering nagenoeg gelijk gebleven aan de eerdere drukken, zodat hij samen met oudere drukken voor studie gebruikt kan worden.

Lezingen op zondagochtend van 11:00u tot 13:00u - Loge Witte Lotus

06/06/2010

Christian Vandekerckhove

Bhakti, het Pad van Liefde en Toewijding

Vrijwillige bijdrage
Info: (0486) 631 997
en (0476) 879 968



Iedereen is van harte
welkom!

“Alle religies zullen samensmelten in één enkele: die van de naastenliefde.”

*Meester Philippe
Isbn 978-90-77135-19-8*

Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doel-

einden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die

hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Meninge- en opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.

Kalender

08/07/1906

Geboorte van
John Coats

02/08/1832

Geboorte van
Kol. H.S. Olcott

11-12/08/1836

Geboorte van
H.P. Blavatsky

De Belgische Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging werd opgericht te New York op 17 November 1875. Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), India. Zij is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft afdelingen in vele landen over de hele wereld.

In Europa is een Internationaal Theosofisch Centrum gevestigd te Naarden (Nederland).

In België zijn er loges te Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Luik. Zij organiseren met grote regelmaat voordrachten en studiebijeenkomsten en sommige, waaronder die in Brussel en Antwerpen, beschikken tevens over een uitgebreide bibliotheek. De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen en hen te

stimuleren in hun zoekproces naar waarheid.

Loge Antwerpen werd opgericht in 1899.

Loge Witte Lotus was tot voor kort de jongste loot uit de Belgische Theosofische familie. Opgericht in 2006, beoogt deze Loge eveneens een aantrekkingspool te zijn voor zoekers naar en onderzoekers van waarheid.



Loge Antwerpen

Tijdens de maanden juni, juli en augustus zijn er geen voordrachten en geen studieklassen

zondag 20 juni 2010: Studiedag

Onderwerp: Mozart en de vrijmetselarij (symboliek van de Toverfluit).

Begin: 10.30 uur - Einde voorzien: 17.00 uur (meer details zie pagina 8).

Inkom: leden 7,00 euro - niet-leden 11,00 euro. Soep, brood, koffie en thee inbegrepen.

Iedereen van harte welkom!



Activiteiten in Antwerpen

Alle activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Kalender juni 2010

MA	DI	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
	1	2	3 GRONDBEGINSELEN DER THEOSOFIE	4	5	6 BHAKTI BEWEGING
7	8	9	10 ETHIEK: VIVEKA- CHUDAMAN	11	12	13
14	15	16	17 DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE	18	19	20 STUDIEDAG
21	22	23	24 THEOSO- FISCH PRACTICUM	25	26	27
28	29	30				

Kalender september 2010

MA	DI 11:00-13:00 14:00-16:00	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
		1	2 GRONDBEGINSELEN DER THEOSOFIE	3	4	5 3 GRONDBEGINSELEN THEOSOFIE
6	7 BRON VAN HET OCCULTISME	8	9 ETHIEK: VIVEKA- CHUDAMAN	10	11	12
13	14 MAHATMA BRIEVEN	15	16 DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE	17	18	19 WAT IS ASTROLOGIE?
20	21 BRON VAN HET OCCULTISME	22	23 THEOSO- FISCH PRACTICUM	24	25	26
27	28 MAHATMA BRIEVEN	29	30 VRIJ ONDER- WERP			



Loge Witte Lotus

03/06 Grondbeginselen der Theosofie

06/06 De Bhakti beweging

Meer op pagina 2

10/06 Ethiek: Vivekachudamani

17/06 De sleutel tot de Theosofie

24/06 Theosofisch Practicum

02/09 Grondbeginselen der Theosofie

05/09 De drie Grondbeginselen van de Theosofie

09/09 Ethiek: Vivekachudamani

16/09 De sleutel tot de Theosofie

23/09 Theosofisch Practicum

30/09 Vrij onderwerp

Voor meer informatie omtrent de Loge Witte Lotus programma's kunt u terecht op (0476) 879 968 en (0486) 631 997.



Loge Antwerpen

20/06 Studiedag: Mozart en de vrijmetselarij (symboliek van de Toverfluit).

Dagindeling:

10.30 u.: Wie is Mozart?

12.00 u.: middagmaal

13.00 u.: Mozart en de vrijmetselarij

14.30 u.: inleiding tot de symboliek van de toverfluit

16.00 u.: koffie, thee. Vragen en antwoorden

17.00 u.: einde

07/09 Bron van het Occultisme (11.00 uur tot 13.00 uur)

Geheime Leer/Kosmisch Vuur (14.00 uur tot 16.00 uur)

14/09 Mahatma Brieven (11.00 uur tot 13.00 uur)

Geheime Leer/Kosmisch Vuur (14.00 uur tot 16.00 uur)

19/09 Wat is Astrologie?

21/09 Bron van het Occultisme (11.00 uur tot 13.00 uur)

Geheime Leer/Kosmisch Vuur (14.00 uur tot 16.00 uur)

28/09 Mahatma Brieven (11.00 uur tot 13.00 uur)

Geheime Leer/Kosmisch Vuur (14.00 uur tot 16.00 uur)

Voor meer informatie omtrent de Loge Antwerpen programma's kunt u terecht bij: Eddy Doms - (03) 272.58.53.

Elke loge is verantwoordelijk voor het eigen programma, en dit programma vormt geen uitdrukking van enig standpunt van de BTV en/of haar andere afdelingen.

“Als je in ieder moment doordringt, zie je de werkelijkheid zoals zij is, en dat bevrijdt je van lijden en verwardheid.”

Thich Nhat Hanh

<http://www.katinkahesslink.net/boeddha/Thich-Nhat-Hanh.html>