



Het Witte Lotusblad

Belgische Theosofische Vereniging vzw
Loge Witte Lotus

Jaargang 5—nummer 9

September 2010

BELGIE/BELGIQUE

P.B./P.P.

2000 ANTWERPEN
GROENPLAATS

BC 30217

Colofon:

Maandblad

Erkenningnummer

P708093

Verschijnt niet in juli en augustus.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw
zetelt in 1000 Brussel, Handelsstraat 51.

<http://sites.google.com/site.theosophists>

Verantwoordelijke uitgever :

Sabine Van Osta

p/a Milisstraat 22 - 2018 Antwerpen

Alle activiteiten van de BTV-loges te
Antwerpen gaan door in de Milisstraat 22,
2018 Antwerpen, tenzij anders vermeld.

Voor de inhoud van de artikels zijn enkel
de auteurs verantwoordelijk, hij vormt
geen uitdrukking van enig standpunt van
de BTV en haar afdelingen.



In dit nummer:

<i>De drie doelstellingen</i>	1
<i>BTV-loges te Antwerpen</i>	
<i>De 3 Grondbeginselen van de theosofie</i>	2
<i>Bij aanvang van het nieuwe jaar Belgische Theosofische Vereniging</i>	3
<i>10de Wereldcongres - Rome</i>	4
<i>www.logewittelotus.be</i>	5
<i>Jaarprogramma Loge witte Lotus</i>	6
<i>Jaarprogramme Loge Antwerpen</i>	
<i>Theosofisch Practicum</i>	
<i>Loge Witte Lotus - een nieuw lid</i>	
<i>Lezingen Loge Witte Lotus</i>	7
<i>Vrijheid van denken</i>	
<i>De Theosofische Vereniging</i>	
<i>Lezingen Loge Antwerpen</i>	
<i>Kalender september - oktober 2010</i>	8

De drie doelstellingen

De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw

Loges in Antwerpen

Loge Antwerpen

Bijeenkomsten - secretariaat:
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Telefoon: (03) 827 43 62 of (03) 272 58 53

E-mail : logeantwerpen@gmail.com
KBC 738-0273607-89 tnv Eva Schut &
Liene Ong Liyanta & Eddy Doms



Loge Witte Lotus

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Secretariaat: Molenkouter 13 Bis, 2890 Sint-Amands
Telefoon: (0476) 879 968 of (0486) 631 997

Website: <http://www.logewittelotus.be>
E-mail: info@logewittelotus.be
KBC 736-0013927-23 tnv Vandekerkhove & Van Osta &
Opgehaffen



Lezing Loge Witte Lotus - zondag 5 september 2010 om 11.00 uur

De 3 grondbeginselen van de Theosofie

Sabine Van Osta



Toen zij dan in 1888 *De Geheime Leer* presenteerde aan de wereld stelde mevrouw Blavatsky in de inleiding o.m. drie grondbeginselen voor die de lezer van haar opus magnum voortdurend in het achterhoofd diende te houden wanneer hij het boek doorkauwde. Het betreft drie universele principes die te allen tijde in alle universa en werelden aan het werk zijn, principes waarop het bestaan zelf van alle denkbare en ondenkbare fenomenen en levensvormen grondvest is.



upload.wikimedia.org/.../Hpb.jpg/200px-Hpb.jpg

Een eerste grondbeginsel is het Eenheidsprincipe dat mevrouw Blavatsky als volgt geformuleerd heeft: “Een alomtegenwoordig, eeuwig, grenzeloos en onveranderlijk BEGINSEL, waarover elke speculatie onmogelijk is, omdat het menselijke begripsvermogen te boven gaat en door menselijke uitdrukkingen of vergelijkingen alleen kan worden verkleind. Het ligt buiten het gebied en het bereik van het denken - met de woorden van Mandukya ‘ondenkbaar en onuitsprekelijk’. Om te bereiken, dat deze denkbeelden duidelijker voor hem worden, kan de lezer van de vooronderstelling uitgaan dat er één absolute realiteit is die voorafgaat aan al het gemanifesteerde voorwaardelijke zijn. Deze oneindige en eeuwige oorzaak – vaag omschreven als het ‘onbewuste’ en ‘onkenbare’ van de huidige Europese filosofie – is de grondslagloze grondslag

van ‘alles wat was, is, of ooit zal zijn’. Zij heeft natuurlijk geen enkele eigenschap en heeft in essentie geen enkel verband met het gemanifesteerde eindige zijn. Zij is eerder ‘de Zijn-heid’ dan Zijn (*Sat* in het Sanskrit) en gaat alle denken en speculatie te boven.”

Uit dit Eenheidsbeginsel vloeien nogal wat universele principes voort waaronder dat principe dat vervat is in de eerste doelstelling van de Theosofische Vereniging, nl. de Universele Broederschap. Verder ligt deze Oorzaakloze Oorzaak aan de basis van de Wet van Oorzaak en Gevolg of de Wet van Karma die we misschien ook wel de Wet van Evenwicht kunnen noemen waarbij we ons de manifestatie kunnen voorstellen als een gigantisch kluwen van communicerende vaten, waarbij elk van deze vaten met elkaar in verbinding staan, rechtstreeks dan wel onrechtstreeks en waarbij elke verstoring in één vat onmiddellijk – zichtbaar of onzichtbaar - gevolgen heeft voor de andere vaten. Dit beginsel is echter onder één of andere vorm in vele denksystemen en religies terug te vinden en één van de bedoelingen van de Geheime Leer is om o.a. deze gemeenschappelijke aanname binnen verschillende religies aan te tonen.

Hand in hand met het eenheidsbeginsel vinden we de wet van cycliciteit terug als tweede grondbeginsel van de theosofie: “De eeuwigheid van het Heelal *in toto* als een grenzeloos gebied, is periodiek ‘het toneel van talloze Heelallen die zich onophoudelijk manifesteren en weer verdwijnen’ en die ‘de zich manifesterende sterren’ en ‘de vonken van de eeuwigheid’ worden genoemd. ‘De eeuwigheid van de pelgrim’ is als een oogwenk in het Bestaan van het grote Zelf (Boek van Dzyan). ‘Het verschijnen en verdwijnen van werelden is als een regelmatig getij van eb en vloed.’ Cycliciteit, of ook Reïncarnatie maar dan in de meest brede zin van het woord is niet alleen van toepassing op de mens maar betreft eveneens, zoals het voorgaande grondbeginsel, alle bestaande levens-

vormen. Zelfs diegene waarvan wij nu nog geen kennis hebben.

Het derde grondbeginsel betreft “de fundamentele gelijkheid van alle zielen met de Universele Over-ziel, die zelf een aspect is van de Onbekende Grondslag; en de verplichte pelgrimstocht voor iedere ziel – een vonk van eerstgenoemde – door de Cyclus van Incarnatie (of ‘Noodzakelijkheid’) in overeenstemming met de cyclische en karmische wet gedurende het hele tijdperk.” De ziel, iedere ziel, van iedere levensvorm wordt beschouwd als een vonk van de Universele Over-ziel. Een verre echo van dit principe vinden we terug in bijv. de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen door de Verenigde Naties in de jaren 1950.

De drie grondbeginselen vinden we eveneens terug in het zegel van onze Vereniging. Vandaar dat, wanneer we het zegel verklaren, we het de facto hebben over de grondbeginselen en omgekeerd. Daarbij blijft het nuttig om kanttekeningen te maken over de manier waarop een begrip van de grondbeginselen de mensen van nu kunnen ondersteunen in het leven van vandaag.

Over dit alles zal het gaan tijdens de eerste voordracht van de cyclus 2010-2011 van Loge Witte Lotus op zondag 5 september 2010 te 11.00u in het Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen-Linkeroever.

“Zoals een massale rots niet wordt bewogen door de wind, zo blijven de wijzen onbewogen onder blaam of lof”

Dhammapada
VI De Wijze - p 35
Isbn 90-70328-09-7

Loge Witte Lotus

Bij aanvang van het nieuwe jaar

Sabine Van Osta



Met bijzonder genoeg vangen wij dit activiteitenjaar aan. Bijzonder, want 2010-2011 is namelijk het vijfde activiteitenjaar van onze Loge. Op een eerder natuurlijke wijze zetten we dit feit een beetje kracht bij, niet alleen door onze gewone programmatie stabiel verder te zetten, maar ook door een nieuwe website die nu dan echt consulteerbaar is door allen. Bij deze bent u dus andermaal van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen op www.logewittelotus.be. U vindt er alles wat u dient te weten inzake onze activiteiten en organisatie. Uiteraard hopen we velen te mogen ontmoeten tijdens een voordracht of een studieavond.

Voor het eerste jaargedeelte stellen we een aantal "klassieke" theosofische onderwerpen voor, gaande van de drie theosofische grondbeginselen zoals geformuleerd door mevrouw Blavatsky, over de grote overgang die ons allen

wacht, nl. de dood theosofisch benaderd door Patrick Van Hauwe, naar nog een ander thema dat velen bezig houdt nl. de wondere wereld der mineralen en de energieën die zij uitwisselen met hun omgeving. Deze laatste bijdrage is een verderzetting van de zeer succesvolle voordracht die werd gegeven door Sonia Hoste tijdens vorig werkingsjaar. Daarnaast ontvangen wij met veel genoeg Ernie Vonck om ons het thema van de authentieke Indiaanse Spiritualiteit toe te lichten op waarheidsgetrouwe wijze. Het voordrachtenprogramma voor het tweede jaargedeelte zal verder dit jaar worden aangekondigd. Voor het programma van onze zusterloge, Loge Antwerpen verwijzen we graag naar pagina 6 van dit blad.

Op die pagina zult u eveneens de studiebijeenkomsten vermeld zien staan. Loge Witte Lotus gaat verder met het programma van het vorige jaar. Ter kennismaking zijn er steeds de eerste en derde donderdag van de maand waar we respectievelijk de "Grondbeginselen der Theosofie" van C. Jinarajadasa en "Sleutel tot de Theosofie" van mevrouw Blavatsky samen lezen en bespreken. Het verfijndere

ethische werk wordt verricht op de derde donderdag van de maand met de *Vivekachudamani* een ethische klassieker van zeer hoog gehalte uit het oude India van de hand van Adi Sankara of Sankaracharya, de grondlegger van de Advaita Vedanta. De vierde donderdag van de maand staat nog steeds in het teken van het Theosofisch Practicum, een meer praktijkgerichte benadering van theosofische principes en beginselen. Dit kan gaan in de richting van wetenschappelijke onderwerpen maar ook in de richting van meditatie. Dit jaar vangen we opnieuw aan in de richting van meditatie met een op dvd vastgelegde voordrachtenreeks door Glenn Mullin over een aantal levenspraktijken binnen de boeddhistische tantra's.

Het valt bij Witte Lotus niet uit te sluiten dat er nog wel een extra programmapunt wordt ingevoegd in de herfst of in de lente, maar daarvoor verneemt u dan te zijner tijd alle nuttige informatie. Houdt u ons dus vooral goed in de gaten, het Witte Lotusblad en de website,

www.logewittelotus.be.

Wij hopen u spoedig weer te zien, maar wensen vooral ook kennis te maken met nieuwe gezichten!

Belgische Theosofische Vereniging vzw

De Belgische Theosofische Vereniging vzw is verhuisd!

Het nieuwe adres:

**Geuzenplaats 8
B-1040 Brussel**



Nationale website:

<http://sites.google.com/site/theosophists>

Belgische Theosofische Vereniging vzw Algemene Ledenvergadering 19 juni 2010

De Belgische Theosofische Vereniging hield, naar jaarlijkse gewoonte haar Algemene Ledenvergadering. De stemresultaten voor de voorziene mandaten werden als volgt ingevuld:

Raad van Bestuur - benoemd voor de duur van 3 jaar:

Secretaris van de Raad van Bestuur: *Sandrine Barlowitz*

2de Rekencommissaris: *Henriette van der Hecht*

Afgevaardigde van het Brussel Gewest: *Henriette van der Hecht*

Afgevaardigde van de Orde van dienst: *Françoise Peeters*

3de Plaatsvervanger: *Arlette Schreiber*

Commissie van Beroep - benoemd voor de duur van 1 jaar:

Serge Budahazi, Myriam Debusscher, Robert De Troyer, Jean Dumoulin, Liene Lyianta

We wensen alle verkozenen heel veel succes in hun nieuwe functie.

10de Wereldcongres - Rome

Sabine Van Osta



Het 10^{de} Wereldcongres van de Theosofische Vereniging is gehouden in Rome van 10 tot 15 juli 2010 in aanwezigheid van de Internationale Voorzitter mevr. Radha Burnier.



<http://www.teosofica.org/en/10th-world-congress-of-the-theosophical-society/>,262

Aan het Congres namen iets meer dan 520 gasten deel, afkomstig uit zo'n 34 landen: vele Europese landen waaronder België, Denemarken, Duitsland, Finland, Italië, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Slovenië, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden maar ook delegaties uit Argentinië, Australië, Brazilië, Colombia, Filippijnen, India, Mexico, Nicaragua, Nieuw-Zeeland, Oost-, West- en Zuid-Afrika, Uruguay en Verenigde Staten. Met deze aanwezigheidslijst waren alle continenten van de planeet ruim vertegenwoordigd.

Er werd een gevarieerd en intensief programma voorzien met voordrachten, symposia, workshops maar ook met de nodige rustmomenten. Daarbij dienen we zeker de prachtige concerten te vermelden, na de middag aan het zwembad en 's avonds (met o.a. onvervalste Italiaanse belcanto gebracht door professionele zangers) evenals het bezoek aan Rome dat vele congressisten in de gelegenheid stelde om kennis te maken met deze toch wel bijzondere stad. Iedere deelnemer ontving een congrespakket met o.m. twee prachtige tweetalige gidsen (Italiaans-Engels), uitgegeven door de Società Teosofica Italiana, over theosofische wandelingen doorheen Rome.

Tot slot was er de vertoning van de Italiaanse kortfilm "Quando Qualcosa Accade" - ("When Something Happens") door filmmakers Graziana Forzoni en Paolo Cresti, beiden lid van de Vereniging in Italië. Tijdens dit congres werd het thema "Universele Broederschap, het pad naar

een groter bewustzijn" vanuit verschillende standpunten toegelicht. Kijken we naar de wereld van vandaag, naar onze onmiddellijke omgeving, dan is broederschap vaak ver te zoeken om nog maar te zwijgen van de menselijke gewoonte om daar onderscheid te maken waar het beter achterwege zou worden gelaten. En toch, wellicht zonder dat we het in de gaten hebben, gebeurt er enorm veel goed in de wereld en stellen velen daden ten voordele van anderen zonder er zelf beter van te worden of zelfs zonder dat oogmerk te hebben. Vaak gebeurt constructieve arbeid in alle stilte, komt zij niet in de media noch wordt er voor bedankt, ook al omdat de omgeving er zich geen rekenschap van geeft dat deze arbeid wordt verricht.

Het aangeven van universele broederschap zonder onderscheid als grondslag voor zelfs maar de kleinste vorm van dienst aan anderen – acties die we de aandacht en het noemen niet waard vinden - wordt misschien wel als te verregaand beschouwd maar erg ver van de feitelijke waarheid zijn we echter niet met deze zienswijze. Immers, schaalgrootte is van ondergeschikt belang als het erom gaat de essentie te ontdekken van universele broederschap.

Die essentie komt eveneens aan de orde op iedere vergadering van mensen die als doel heeft om dienend werk te organiseren, van het meest praktische tot het meest abstracte. Het 10^{de} Wereldcongres van onze Vereniging heeft dit principe op velerlei wijzen toegelicht en in de praktijk ge-

bracht, niet alleen via de vele lezingen over het onderwerp maar meer nog doordat ze aan de deelnemers de gelegenheid heeft geboden om bestaande vriendschappen te verstevigen, nieuwe te smeden, ervaringen en informatie uit te wisselen over het theosofische werk in al haar geledingen (Orde van Dienst, Ronde Tafel, etc.) en in alle delen van de wereld. Leden konden het nut van dat werk voor de lokale gemeenschappen waar het wordt verricht aan elkaar toelichten en daardoor de betekenis ervan inschatten voor de mensheid als geheel. Op die manier wordt het netwerk van wederzijds respect en begrip opgebouwd over alle verschillen heen waarbij ieder element in het netwerk,



<http://www.moderntheosophy.com/2010/photographs-10th-world-congress-theosophical-society/>

iedere loge, iedere studiegroep, iedere cel binnen de Orde van Dienst, etc. gevoed wordt, aangemoedigd en bevestigd in haar locale taak.

Deze taak, van alle elementen afzonderlijk en tezamen, is juist het vormen van een kern van universeel broederschap. In zijn boekje "Over de verborgen zijde van logevergaderingen" geeft C.W. Leadbeater een interessante toelichting over de implicaties van logewerk waar de leden zich niet altijd bewust van zijn op het moment dat ze samen zitten. We kunnen dit boekje alleen maar aanbeve-

Vervolg van pagina 4

10de Wereldcongres - Rome

Sabine Van Osta



len aan ieder die met logewerk, onder welke vorm dan ook, in aanraking komt.

Logevergaderingen zijn instrumenteel in het verwezenlijken van de eerste doelstelling van onze Vereniging, het vormen van een kern van broederschap. Meer nog dan de studie die we ons voornemen in de groep vormt de aanwezigheid en het besef van de meervoudige aard van onze verbondenheid het sleutelement in het vormen van die kern. Dit besef dwingt nl. tot weder-

zijds respect en het verder kijken dan uiterlijkheden, gedragingen of hevig overkomende, zeer uitgesproken meningen. In blauwdruk is de universele broederschap reeds aanwezig, zoals in een foetus het etherisch lichaam ook reeds aanwezig is, "uitgerold" wordt en tot ontwikkeling komt naarmate – en op basis waarvan - het fysieke lichaamje zich begint te vormen. Evenzo stuurt iedere logebijeenkomst aan op de verdere ontwikkeling van de universele broederschap, universeel

want zij heeft niet alleen betrekking op de mensen maar evenzeer op alle andere natuurrijken die deze planeet bevolken tot en met de planeet als levende entiteit zelf.

Dit congres kwam tot stand dankzij de bereidwillige en broederlijke medewerking van tientallen vrijwilligers. Naar onze mening heeft alle inzet ten zeerste bijgedragen tot het succes van dit congres dat zijn doel meer dan bereikt heeft. Wij kijken alvast uit naar de volgende editie!



Met enige fierheid presenteert Loge Witte Lotus haar nieuwe website. Je vindt hem op

<http://www.logewittelotus.be>

want hij is actief sinds augustus 2010.



Naast het mooie logo staat natuurlijk de titel en het motto "Geen godsdienst boven waarheid", dat het motto is van de Theosofische Vereniging. Rechts vind je een zoekvak, waar je alle inhoud van onze website kunt opzoeken.

In de zwarte band daaronder staan alle links in verband met de Loge Witte Lotus: de homepage, met daaronder de wegwijzers naar de plaatsen waar haar activiteiten doorgaan en een contactpagina. Uitleg over de voordrachten en de studieavonden, het nieuwsbrief-archieef en details over de voorbije werkingsjaren van de loge vind je in de volgende links.

In de linkerkolom staat een blok met de links over theosofie in het algemeen, zoals uitleg over de Drie Doelstellingen, de Vrijheid van vereniging, de Theosofische Orde van Dienst, links naar websites met theosofische publicaties, en links naar andere theosofische sites zowel nationaal als internationaal. Natuurlijk wordt het embleem van de vereniging ook toegelicht.



Voor wie zich aanmeldt met een login en paswoord op onze sites zijn er een paar extra's:

- * De andere leden worden gegroepeerd afgebeeld per loge, met hun naam en foto en het jaar waarin ze lid geworden zijn van de theosofische vereniging. Daar kan ook per e-mail contact met hen worden opgenomen. Altijd interessant om ook (buitenlandse) theosofen te leren kennen. Deze mogelijkheid is enkel voor leden van de site voorbehouden: je kunt de site bijna volledig ontdekken zonder je aan te melden en anoniem surfen, maar enkel door aanmelding kun je medeleden rechtstreeks contacteren.

De komende activiteiten worden mooi in een kalender samengebracht. Die kalender kan je in je eigen agenda met één klik importeren, zodat je nooit meer iets hoeft te missen.

Een filosofisch of theosofisch of anderszins belangwekkend citaat stemt je misschien tot nadenken in een ander blokje.

Onze site is nog in volle ontwikkeling, en dus een ontdekkingsreis meer dan waard.

Veel surfplezier!

Loge Witte Lotus
Jaarprogramma 2010-2011



**Zondaglezingen van 11.00 uur tot 13.00 uur: nieuwe locatie:
OC Katrinahof - Fromentijnstraat 1 - 2050 Antwerpen**

05 september 2010: *De 3 Grondbeginselen der Theosofie* - Sabine Van Osta

03 oktober 2010: *Indiaanse spiritualiteit* - Ernie Vonck

07 november 2010: *Is er leven na de dood?* - Patrick Van Hauwe

05 december 2010: *Genezende krachten in het mineralenrijk - deel 2* - Sonia Hoste

Donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur:

Bijeenkomsten: Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen

1ste donderdag van de maand: *Grondbeginselen der Theosofie* - N. Jinarajadasa

2de donderdag van de maand: *Ethica: Vivekachudamani* - Sjangara

3de donderdag van de maand: *De Sleutel tot de Theosofie* - H.P. Blavatsky

4de donderdag van de maand: *Theosofisch Practicum*

5de donderdag van de maand: *Vrij onderwerp*

Loge Antwerpen
Jaarprogramma 2010-2011



Zondaglezingen van 11.00 uur tot 13.00 uur:

19 september 2010: *Wat is Astrologie?* - Eva Schut

17 oktober 2010: *Betekenis van de eucharistie in de Vrij Katholieke Kerk* -
Jean Marc Warnon

21 november 2010: *Licht op het Pad* - Femmie Liezenga

19 december 2010: *Wie is Maitreya, de nieuwe wereldleider?* - Philippe Cengiarotti

Dinsdagen van 11.00 uur tot 13.00 uur

1ste en 3de dinsdag van de maand: *Bron van Occultisme*

2de en 4de dinsdag van de maand: *Mahatma brieven*

Nieuw vanaf september 2010:

In het kader van de tweede en de derde doelstelling van de Theosofische Vereniging, nl. het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap en het onderzoeken van de onverklaarbare wetten in de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn, een bijkomend programma:

Elke dinsdag van de maand van 14.00 uur tot 16.00 uur

Vergelijkende studie tussen de 'Geheime Leer' van H.P. Blavatsky en 'Kosmisch Vuur' van A.A. Bailey.

Iedereen is van harte welkom !

Niet alle mensen kunnen occultist zijn, maar wel kunnen ze allemaal theosoof zijn. Velen, die nooit van de Society hebben gehoord, zijn theosoof zonder dit zelf te weten; want het wezen van de theosofie is het volkomen in harmonie brengen van het goddelijke met het menselijke in de mens, het aanpassen van zijn aspiraties aan zijn goddelijke eigenschappen en hun heerschappij over de aardse of dierlijke hartstochten in hem. Vriendelijkheid, de afwezigheid van alle vijandige gevoelens of zelfzucht, menslievendheid, een goede gezindheid jegens alle wezens en volkomen rechtvaardigheid tegenover anderen zowel als zichzelf, zijn de voornaamste kenmerken daarvan. Hij die theosofie onderwijst, predikt het evangelie van de welwillendheid; en het omgekeerde is ook waar – hij die het evangelie van de welwillendheid predikt, onderwijst theosofie.

H.P. Blavatsky aan de Amerikaanse Conventies 1888-1891 - p 18-9

Loge Witte Lotus
Theosofisch Practicum



Tijdens de eerste helft van het komend activiteitenjaar 2010-2011 bekijken we een serie voordrachten, gehouden door Glenn Mullin, opgenomen in de Theosophical Society in America in 2003. Glenn Mullin is bekend als tibetoloog, vertaler van klassiek tibetaanse teksten en deskundige op het gebied van Oosterse klassieke kunstvormen die als curator menige tentoonstelling van thanka's en andere klassiek oosterse kunstobjecten op touw heeft gezet. Van 1972 tot 1984 verbleef hij in de Himalaya in India om er o.a. te studeren bij tientallen grote Tibetaanse lama's. Zijn interesseveld besloeg filosofie, literatuur, meditatie, yoga en de cultuur van de verlichting zoals beleefd en geuit in de regio Tibet en Nepal.

De serie voordrachten die we gaan bekijken, handelen over tantrisch-boeddhistische methoden in de praktijk. Glenn Mullin overloopt slechts een aantal van de in totaal 84.000 manieren om verlichting te bereiken. Op die manier passeren alle belangrijke en dagdagelijkse levensactiviteiten de revue vanuit een tantrische ooghoek bekeken. De voordrachten zijn in het eenvoudig Engels, niet ondertiteld maar wel ingeleid en commentariseerd zodat de voordrachten toch gevolgd kunnen worden. 23/09, 28/10, 25/11 en 23/12/2010 om 20u in de Milisstraat 22.

**Loge Witte Lotus
verwelkomt een nieuw lid!**

Loge Witte Lotus heeft de eer en het genoegen in haar kring een nieuw lid op te nemen: **Gunther Lafosse**.

Wij heten Gunther hartelijk welkom in de Belgische Theosofische Vereniging vzw en zullen hen, vanuit onze loge, alle mogelijke steun verlenen in zijn zoektocht naar waarheid. We hopen dat hij zich thuis voelt bij ons en welkom in alle takken, loges en secties van de Theosofie.

We zijn ervan overtuigd dat hij op zijn manier een waardevolle bijdrage zal leveren aan onze enthousiaste en dynamische groepsgeest.

Lezingen op zondagochtend van 11:00u tot 13:00u - Loge Witte Lotus

Nieuwe locatie:
Katrinahof - Fromentinstraat 1 - 2050 Antwerpen

Vrijwillige bijdrage
Info: (0486) 631 997
en (0476) 879 968



*Iedereen is van harte
welkom!*

05/09/2010	Sabine Van Osta	De 3 grondbeginselen van de Theosofie
03/10/2010	Ernie Vonck	Indiaanse spiritualiteit
07/11/2010	Patrick Van Hauwe	Is er leven na de dood?
05/12/2010	Sonia Hoste	Genezende krachten in het mineralenrijk - deel 2

Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doel-

einden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap. Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen. Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die

hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Meningingen of opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen. De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.

Kalender

00/09/1857

Geboorte van Damodar K. Malankar

20/09/1933

Overlijden Annie Besant

01/10/1847

Geboorte van Annie Besant

De Belgische Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging werd opgericht te New York op 17 November 1875. Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), India. Zij is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft afdelingen in vele landen over de hele wereld. In Europa is een Internationaal Theosofisch Centrum gevestigd te Naarden (Nederland).

In België zijn er loges te Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Luik. Zij organiseren met grote regelmaat voordrachten en studiebijeenkomsten en sommige, waaronder die in Brussel en Antwerpen, beschikken tevens over een uitgebreide bibliotheek. De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen en hen te

stimuleren in hun zoekproces naar waarheid. Loge Antwerpen werd opgericht in 1899. Loge Witte Lotus was tot voor kort de jongste loot uit de Belgische Theosofische familie. Opgericht in 2006, beoogt deze Loge eveneens een aantrekkingspool te zijn voor zoekers naar en onderzoekers van waarheid.



Lezingen op zondagochtend van 11:00u tot 13:00u - Loge Antwerpen

19/09/2010	Eva Schut	Wat is astrologie?
17/10/2010	Jean Marc Warnon	Betekenis van de eucharistie in de Vrij Katholieke Kerk
21/11/2010	Femmie Liezenga	Licht op het Pad
19/12/2010	Philippe Cengiarotti	Wie is Maytreya, de nieuwe wereldleider?



Activiteiten in Antwerpen

!!! Loge Witte Lotus: Zondaglesingen gaan door in het Katrinahof - Fromentinstraat 1 - 2050 Antwerpen !!!
Alle andere activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Kalender september 2010

MA	DI 11:00-13:00 14:00-16:00	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
		1	2 GRONDBEGINSELEN DER THEOSOFIE	3	4	5 3 GRONDBEGINSELEN THEOSOFIE
6	7 DETAIL HIERONDER	8	9 ETHIEK: VIVEKA- CHUDAMAN	10	11	12
13	14 DETAIL HIERONDER	15	16 DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE	17	18	19 WAT IS ASTROLO- GIE?
20	21 DETAIL HIERONDER	22	23 THEOSO- FISCH PRACTICUM	24	25	26
27	28 DETAIL HIERONDER	29	30 VRIJ ONDER- WERP			

Kalender oktober 2010

MA	DI 11:00-13:00 14:00-16:00	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
				1	2	3 INDIAANSE SPIRITUALI- TEIT
4	5 DETAIL HIERONDER	6	7 GRONDBEGINSELEN DER THEOSOFIE	8	9	10
11	12 DETAIL HIERONDER	13	14 ETHIEK: VIVEKA- CHUDAMAN	15	16	17 ECHARISTIE VRIJ KATHOLIEKE KERK
18	19 DETAIL HIERONDER	20	21 DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE	22	23	24
25	26 DETAIL HIERONDER	27	28 THEOSO- FISCH PRACTICUM	29	30	31



Loge Witte Lotus

02/09 Grondbeginselen der Theosofie

05/09 De 3 Grondbeginselen van de Theosofie [Meer op pagina 2](#)

09/09 Ethiek: Vivekachudamani

16/09 De sleutel tot de Theosofie

23/09 Theosofisch Practicum

30/09 Vrij onderwerp

03/10 Indiaanse spiritualiteit

07/10 Grondbeginselen der Theosofie

14/10 Ethiek: Vivekachudamani

21/10 De sleutel tot de Theosofie

28/10 Theosofisch Practicum

Voor meer informatie omtrent de Loge Witte Lotus programma's kunt u terecht op (0476) 879 968 en (0486) 631 997.



Loge Antwerpen

07/09 Bron van het Occultisme (11.00 uur tot 13.00 uur)

Geheime Leer/Kosmisch Vuur (14.00 uur tot 16.00 uur)

14/09 Mahatma Brieven (11.00 uur tot 13.00 uur)

Geheime Leer/Kosmisch Vuur (14.00 uur tot 16.00 uur)

19/09 Wat is astrologie?

21/09 Bron van het Occultisme (11.00 uur tot 13.00 uur)

Geheime Leer/Kosmisch Vuur (14.00 uur tot 16.00 uur)

28/09 Mahatma Brieven (11.00 uur tot 13.00 uur)

Geheime Leer/Kosmisch Vuur (14.00 uur tot 16.00 uur)

05/10 Bron van het Occultisme (11.00 uur tot 13.00 uur)

Geheime Leer/Kosmisch Vuur (14.00 uur tot 16.00 uur)

12/10 Mahatma Brieven (11.00 uur tot 13.00 uur)

Geheime Leer/Kosmisch Vuur (14.00 uur tot 16.00 uur)

17/10 Betekenis van de eucharistie in de Vrij Katholieke Kerk

19/10 Bron van het Occultisme (11.00 uur tot 13.00 uur)

Geheime Leer/Kosmisch Vuur (14.00 uur tot 16.00 uur)

26/10 Mahatma Brieven (11.00 uur tot 13.00 uur)

Geheime Leer/Kosmisch Vuur (14.00 uur tot 16.00 uur)

Voor meer informatie omtrent de Loge Antwerpen programma's kunt u terecht bij: Eddy Doms - (03) 272.58.53.

Elke loge is verantwoordelijk voor het eigen programma, en dit programma vormt geen uitdrukking van enig standpunt van de BTV en/of haar andere afdelingen.

“Laat ieder eerst zorgen stevig te staan in juist gedrag, pas dan kan hij anderen adviseren. Zo’n wijze treft geen blaam.”

Dhammapada

XII Het Zelf - p 65 - isbn90-70328-09-7