



Het Witte Lotusblad

Belgische Theosofische Vereniging vzw
Loge Witte Lotus

Jaargang 5—nummer 11

November 2010

BELGIE/BELGIQUE

P.B./P.P.

2000 ANTWERPEN
GROENPLAATS

BC 30217

Colofon:

Maandblad

Erkenningnummer

P708093

Versijnt niet in juli en augustus.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw
zetelt in 1000 Brussel, Handelsstraat 51.

<http://sites.google.com/site/theosophists>

Verantwoordelijke uitgever :

Sabine Van Osta

p/a Milisstraat 22 - 2018 Antwerpen

Alle activiteiten van de BTV-loges te
Antwerpen gaan door in de Milisstraat 22,
2018 Antwerpen, tenzij anders vermeld.

Voor de inhoud van de artikels zijn enkel
de auteurs verantwoordelijk, hij vormt
geen uitdrukking van enig standpunt van
de BTV en haar afdelingen.



In dit nummer:

<i>De drie doelstellingen BTV-loges te Antwerpen</i>	1
<i>De dood, theosofisch bekeken</i>	2
<i>Zelftransformatie - Heldere waarden</i>	3
<i>De druzen</i>	5
<i>Lezingen Loge Witte Lotus Vrijheid van denken</i>	7
<i>De Theosofische Vereniging Lezingen Loge Antwerpen</i>	
<i>Kalender november - december 2010</i>	8

De drie doelstellingen

De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw

Loges in Antwerpen

Loge Antwerpen

Bijeenkomsten - secretariaat:
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Telefoon: (03) 827 43 62 of (03) 272 58 53

E-mail : logeantwerpen@gmail.com
KBC 738-0273607-89 tnv Eva Schut &
Liene Ong Liyanta & Eddy Doms



Loge Witte Lotus

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Secretariaat: Molenkouter 13 Bis, 2890 Sint-Amands
Telefoon: (0476) 879 968 of (0486) 631 997

Website: <http://www.logewittelotus.be>
E-mail: info@logewittelotus.be
KBC 736-0013927-23 tnv Vandekerkhove & Van Osta &
Opgehaffen



Lezing Loge Witte Lotus - zondag 7 november 2010 om 11.00 uur - Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen

De dood, theosofisch bekeken

Spreker: Patrick Van Hauwe



In de natuur profileren de herfst en de winter zich in een aantal opzichten als tijden van resp. afscheid, afsterven, dood, d.w.z. een overgang en vervolgens rust, een statisch afwachten, een halt houden, de ruimte die wacht op wat komen gaat. De theosofie benadert dit gegeven als een stukje van de cyclische wet die alles om ons heen regeert, zo ook het leven van de mens en dus zo ook zijn dood.

De gedachte aan het eigen levenseinde maakt vele mensen nog steeds benauwd zelfs al zijn ze religieus ingesteld. Angst om het onbekende speelt hierin een rol, angst ook omwille van het feit dat de vraag "Volgt er iets of volgt er niets?" het volgens bepaalde bronnen nog steeds ontbreekt aan een antwoord. In de samenlevingen van deze tijd zijn echter alle mogelijke opinies en antwoorden aanwezig en soms liggen die opinies mijlenver uit elkaar.



<http://members.multimania.nl/guiver/>

De goddelijke wijsheid, en met haar alle wijsheidsstelsels, filosofieën, religies en denksystemen die uit haar eeuwige bronnen putten, leert ons dat er wel degelijk "iets volgt" nadat de mens zijn aardse kleed heeft afgelegd. Ze leert ons dat het leven een voorbereiden is op het sterven en de periode die "in rust" wordt doorgebracht in feite de voorbereiding vormt op een nieuw leven. De goddelijke wijsheid leert ons eveneens dat alle overgangen – zowel het sterfals het geboorteproces – verlopen vol-

gens universele transformatiemechanismen die op ieder moment werkzaam zijn maar waarvan de werking in min of meerdere mate versneld wordt naarmate het moment van de eigenlijke overgang nadert. Geoffrey de Purucker ⁽¹⁾ verwoordt dit gegeven aldus:

"In de meeste gevallen wordt de dood voorafgegaan door een bepaalde periode waarin de monadische individualiteit, of liever de reïncarnerende ego, zich terugtrekt, waarmee tegelijk de scheiding van de uit zeven beginselen bestaande mens gepaard gaat. Dit proces van scheiding gaat een aantal maanden of zelfs jaren aan de stoffelijke dood vooraf, afhankelijk van de individuele mens en is dus een voorbereiding voor zijn toekomstig bestaan in wat voor hem de daaropvolgende sfeer van gevolgen is - het devachan.

De wederbelichamende ego reageert zo krachtig op de aantrekkingskracht tot de onuitsprekelijke heerlijkheid van de innerlijke werelden, dat het gouden koord van het leven dat hem met de lagere triade verbindt, breekt. Daarop volgt een onmiddellijke bewusteloosheid; want de natuur, die wordt geleid door vrijwel oneindige wijsheid, is in die dingen zeer genadig.

De ouderdom is dus niet anders dan het lichamelijk gevolg van het proces van voorbereiding tot het terugtrekken van de wederbelichamende ego uit het zelfbewust deelhebben aan de beslommingen van het aardse bestaan. Hij kan goeddeels worden vergeleken met de periode - die maanden of zelfs jaren kan duren - voorafgaande aan de geboorte van een kind, waarin de terugkerende ego zich min of meer bewust voorbereidt op zijn 'dood' in devachan en zijn afdaling door de lagere tussengebieden in die toestand die geschikt is voor zijn belichaming op dit gebied. De karakteristieke omstandigheid die we ken-

nen als kindsheid, vertegenwoordigt een van de verschillende wijzen om dit aardse leven te verlaten. Er is niets nadeligs in; het leven ebt eenvoudig weg, terwijl een 'geboorte' op de onzichtbare gebieden in voorbereiding is."

"Volgt er iets of volgt er niets?" De vraag is voor de zoeker naar waarheid niet zonder antwoord gebleven. Meerdere elementen kunnen worden aangevoerd en in overweging worden genomen om de optie "er volgt iets" te staven of aannemelijk te maken: bijna doodervaringen, lamaïsme, herinnering aan vorige levens, het gegeven reïncarnatie dat we o.a. maar niet uitsluitend in vele religies terugvinden, ervaringen van vergevorderde meditatiemeesters vormen slechts enkele van de getuigenissen die onze aandacht verdienen. Vele van deze elementen vormen het onderwerp van wetenschappelijk onderzoek van allerlei orde, dus ook dat onderzoek dat de ogen niet sluit voor het bestaan van subtiele realiteiten, gradaties van materie en energie waarvan wij ons geen voorstelling kunnen maken omdat ons denken beperkt is. In die zin vormt openheid voor het theosofische antwoord op het stervensvraagstuk eveneens een uitnodiging om te gaan voorbij de eigen grenzen van ons voorstellingsvermogen. Misschien is er wel meer tussen hemel en aarde, meer ook dan wij kunnen bedenken....

Loge Witte Lotus nodigt allen van harte uit op haar openbare voordracht voor november die zal gehouden worden op zondag

7 november 2010 om 11.00u
in het
OC Katrinahof
Fromentinstraat 1
2050 Antwerpen-Linkeroever

(1) G. de Purucker: Bron van het Occultisme, blz. 541-42

Zelftransformatie - Heldere waarden

Sabine Van Osta



Dit seizoen programmeert *Het Witte Lotusblad* een artikelreeks geschreven door Vicente Hao Chin Jr., Secretaris-Generaal van de Filippijnse Sectie van de Theosophical Society.



Vicente R. Hao Chin, Jr.

http://ncf.edu.ph/content.php?page=aboutncf&cat_id=39

De reeks behandelt het praktisch nut en de toepassing van theosofische waarden en principes in het leven van nu waarvan we ondertussen wel weten dat het voor alle mensen de nodige uitdagingen in petto heeft. Inderdaad, door al het geweld, verwarring, misbruiken allerhande, grote prestatie- en levensdruk van alle kanten en ellende – veelal door de mensheid zelf in het leven geroepen en al of niet direct beleefd - ziet een groot gedeelte van de mensen van vandaag door de bomen het bos niet meer. De goddelijke wijsheid die op een juiste en hedendaagse manier wordt gebracht, kan voor velen die dat willen aanwijzingen geven in de richting van het bos. Een kritische blik op onszelf en onze omgeving zijn hier doorgaans de redmiddelen. De artikelenreeks die wij u dit seizoen willen voorstellen, wil tot die kritische blik voornamelijk op onszelf een aanzet zijn op een eenvoudige en heldere manier. Vandaar ook de hoofdtitel van de reeks nl. “Zelftransformatie”.

De levensfilosofie van ieder individu bestaat uit twee aspecten: enerzijds een algemene visie op de werkelijkheid, nl. een begrip van waar het leven, de natuur en de kosmos om gaan en anderzijds een hiërarchie van waarden, nl. een algemene visie omtrent welke dingen belangrijk zijn en welke minder belangrijk.

De filosoof Will Durant schreef eens dat wijsheid het vermogen is om “grote dingen waar te nemen als groot, en kleine dingen waar te nemen als klein”. Vooreerst impliceert dit dat men in staat is om de dingen objectief, dus onvervormd te zien en vervolgens impliceert dit dat we in staat zijn om het relatieve belang van dingen te onderscheiden.

Het verhelderen van waarden of principes komt erop neer dat we deze waarden of principes die ons door het leven zouden moeten gidsen eens kritisch bekijken. Een “waarde” heeft hier de betekenis van “iets dat belangrijk of waardevol is”. Wanneer geluk belangrijk is, dan kan men het een waarde noemen. Als geven aan de familie belangrijk is dan is dat een waarde. Als basketbal spelen belangrijk is voor je, dan is dat waardevol voor je.

De problemen beginnen meestal wanneer waarden in conflict komen, niet alleen met elkaar maar ook als het erom gaat om er onze tijd en aandacht aan te besteden. Familie of basketbal, welke van de twee is het meest waardevol? Eerlijk zijn of meer geld verdienen, welke van de twee is hier het belangrijkste?

Wanneer we niet de tijd nemen om dergelijke belangenconflicten uit te klaren en te verhelderen, dan nemen de “voorwaardelijke waarden” het roer over. Onbewust dicteren deze voorwaardelijke waarden ons wat het belangrijkste is en wat minder belangrijk is. Dit kan ertoe leiden dat een vader na kantoor meer tijd doorbrengt met zijn collega-vrienden dan met zijn eigen gezin hoewel hij, indien men hem erom vraagt, zijn gezin toch belangrijker zal vinden dan zijn kantoorvrienden.

Soorten waarden

Er zijn drie soorten waarden: universele, culturele en persoonlijke waarden.

Universele waarden worden als waarden beschouwd door alle menselijke

wezens omwille van de intrinsieke aard van deze waarden, omwille van hun vanzelfsprekendheid of op grond van het feit dat we menselijke wezens zijn.

Zo is waarheid bijvoorbeeld een vanzelfsprekende waarde. We willen de waarheid kennen eerder dan met een kluitje in het riet te worden gestuurd of te moeten leven met een illusie. Illusie wordt meestal in die gevallen verkozen boven waarheid wanneer er angst of een psychopathologie in het spel is, met andere woorden, wanneer de waarde “pijn vermijden” boven de waarde “waarheid” wordt gesteld. Zelfs in dit geval gaat het er dus niet om dat we waarheid niet belangrijker vinden dan illusie.

Geluk wordt door ieder menselijk wezen nagestreefd omwille van onze biologische, psychologische of spirituele opbouw. Zelfs een masochist onderwerpt zich aan pijn omdat er voor hem een plezier of bevrediging aan vast hangt.

Universele waarden worden als waardevol beschouwd door alle menselijke wezens, ongeacht de cultuur of de leeftijd: Waarheid, Geluk, Innerlijke Vrede, Liefde, Vriendelijkheid, Gerechtigheid, Respect, Moed en Onbevreesdheid.

Alle scholen omarmen deze waarden maar het probleem schuilt hierin dat scholen noch leraren deze waarden serieus nemen. Ze erkennen dat deze waarden vaak onpraktisch zijn (zoals eerlijkheid bvb.) en welhaast onbereikbaar (zoals geluk of innerlijke vrede). Op die manier zijn waarden verworden tot idealen. Het leven in de maatschappij van vandaag toont aan dat de overheersende waarden in conflict treden met deze idealen. We komen later nog op dit conflict terug.

Culturele waarden omvatten de waarden die afhankelijk zijn van maatschappelijke organisatievormen, geloofsovertuigingen en andere omgevingsfactoren die iedere gemeenschap bij zichzelf kan terugvinden. Op die manier is polyga-

Vervolg van pagina 3

Zelftransformatie - Heldere waarden

Sabine Van Osta



mie bijv. een wettelijke en ethisch aanvaarde samenlevingsvorm in een gemeenschap waar de man-vrouwverhouding 1 op 10 bedraagt; in het omgekeerde geval zou dan polygynie de wettelijke en ethisch aanvaarde samenlevingsvorm kunnen zijn. In sommige landen is echtscheiding toegestaan, in andere is echtscheiding verboden.

Dergelijke culturele waarden wijzigen ook doorheen de tijd. De Rooms Katholieke Kerk bijv. stelde dat er "buiten de Kerk geen verlossing mogelijk is". Dit fundamentele dogma heeft echter in de moderne tijden belangrijke wijzigingen ondergaan zodat deze kerk nu de geldigheid van andere religies erkent.

Vele van onze attitudes en overtuigingen komen voort uit deze culturele waarden en zijn om die reden voorwaardelijk te noemen. Ze zijn niet noodzakelijkerwijze waar of geldig omwille van het feit dat ze door een breed publiek aanvaard worden. Daarom is het nodig om deze waarden te herbekijken want ze kleuren de manier waarop we het leven bekijken en ons gedragen en creëren zowel conflicten in onszelf als met onze omgeving.

De neiging om bijv. grenzeloos rijkdom te vergaren kan een sterke culturele conditionering als grondslag hebben omwille van de maatschappelijke maatstaf waarmee succes, het inlossen van verwachtingen van de familie en dergelijke gemeten worden. Zelfs al zijn er geen achterliggende angsten of sterke verlangens die tot dergelijke opeenstapeling van rijkdom aanzetten, dan nog kan ons denkvermogen aannemen dat het de te verkiezen waarde is m.a.w. dat het zo moet. Vermits het om een geneste of verborgen aanname gaat, wordt zij vaak niet in vraag gesteld, oefent zij ongezien druk uit en kan zo een enorme invloed op iemand uitoefenen of iemand zelfs in grote mate overweldigen doordat haar waarde gedurende zeer lange periode niet in vraag wordt gesteld. De geneste waarde kan op die wijze gemakkelijk iemands eerder besluit om volgens bepaalde waarden te leven, overstemmen.

Om die reden komt een onderzoek van de eigen culturele normen eveneens neer op een onderzoek van de eigen levensfilosofie. Weinig mensen kiezen er bewust voor om dit onderzoek te doen. Het vergt immers een brede kennis omtrent het leven en de wijze waarop mensen dit georganiseerd hebben.



<http://www.sensitelligent.com/Energy%20Awareness/Values.html>

Persoonlijke waarden zijn belangrijk voor het individu op zich en ze verschillen dan ook van mens tot mens. Zo kan iemand meer waarde hechten aan kunst dan aan geld verdienen bijv. en zal hij derhalve meer tijd besteden aan schilderen ook al wordt er weinig geld mee verdiend. Iemand anders kan geld belangrijker vinden dan kunst maar kunst nog wel zodanig appreciëren dat hij eerder zijn tijd zal doorbrengen met het kopen en verkopen van kunstwerken eerder dan ze zelf te maken.

Persoonlijke waarden zijn voor een groot gedeelte subjectief en zijn doorgaans ethisch noch onethisch, behalve wanneer ze indruisen tegen de universele waarden. Het verkiezen van een bepaalde smaak, bijv. chocolade of vanille, is een zuiver subjectief gebeuren. Het eten van zoogdieren bijv. kan een ethische kwestie worden omdat dit ook te maken heeft met de pijn en het lijden van het dier tijdens het slachten ervan.

Het is belangrijk om te onderstrepen dat innerlijke vrede niet mogelijk is

wanneer persoonlijke waarden in tegenspraak zijn met een of meerdere universele waarden. Door dat conflict blijven we verstoken van ware innerlijke zelfverwerkelijking.

Als ik om geld te verdienen iemand onrecht moet aandoen, dan zal ik niet tot innerlijke rust komen maar wel tot innerlijke onrust. Meer nog, intuïtief voelen we aan dat we iets "fout" doen. Dit gevoel voor onethische handeling heeft niet zozeer te maken met culturele normen dan wel met een innerlijk zintuig dat goed van kwaad kan onderscheiden ongeacht onze culturele achtergrond. Daarom is het belangrijk om te komen tot een levenswijze waarin universele en persoonlijke waarden in harmonie zijn.

In de volgende bijdrage wordt terug gekomen op de vraag "Zijn universele waarden dan zo onpraktisch?"

- (1) Will Durant (1885-1981), Amerikaans filosoof, samen met zijn echtgenote Ariel, auteur van o.a. *The Story of Philosophy* (1926) en *The Story of Civilization* (1935-1975).

Vermijd onwetendheid en vermijd eveneens illusie.

Wend uw gelaat af van de misleidingen van de wereld: wantrouw uw zintuigen, ze zijn onbetrouwbaar.

Maar zoek binnenin uw lichaam – het heiligdom van uw gewaarwordingen – in het onpersoonlijke van de 'eeuwige mens'; en als u die heeft ontdekt, zie naar binnen: u bent Boeddha.

H.P. Blavatsky
De stem van de stilte
De twee paden - p24

De druzen

Lieve Opgenhaffen



Onder de vele mystieke stromingen, die ontstonden in de middeleeuwse sjjiitische islam (1), vinden we ook een beweging die we nu kennen als de 'druzen'. De officiële naam is 'Tawhid', wat 'Eenheid' betekent.

Voor sommigen is het een sekte van het sjjiisme. Voor anderen zijn de druzen geen moslims.

Toen in de elfde eeuw de islam als corrupt werd beschouwd, ontwikkelde de religie zich uit de fatimidische ismailitische (1) islam. Het begon als een poging om de islam te vernieuwen.

De druzen, die vooral in bergachtige streken wonen, vinden we in Syrië, Jordanië, Israël en Libanon. Ook in de Verenigde Staten van Amerika en Australië vinden we kleine groepjes. Alle druzen spreken Arabisch. Vandaag de dag zouden er nog zo'n 600.000 druzen bestaan. Zij zelf beweren dat het aantal van 600.000 leden intact blijft. Wanneer een druz sterft, zal er tegelijkertijd een druz geboren worden.

Ze noemen zichzelf 'Al-Muwahhidun', wat betekent: 'monotheïsten' of 'zij die geloven in de eenheid van God'.

Van land tot land zien we verschillen. Druzen passen zich aan vele gewoontes, van het land waar ze wonen, aan. In de Arabische landen vinden we druzen die meedoen aan de ramadan. In Israël wonen druzen die meedoen aan de joodse tradities.

Ontstaansgeschiedenis

Abu Ali Al-Mansur Al-Hakim, de zesde kalief van het fatimidenrijk (2), kwam in 996 na Chr., op elfjarige leeftijd, aan de macht. In de manuscripten van de druzen wordt hij beschouwd als de oprichter en de vader van het druzisme.

Al-Hakim voerde een aantal hervormingen in, namelijk: afschaffing van de slavernij, verbod op polygamie en, scheidings van kerk en staat. Deze hervormingen werden ook door andere Islamitische sektarische bewegingen, goedgekeurd.

Het jaar 1017 wordt aanzien als het begin van de religie van de druzen. Al-

Hakim werd toen gezien als de door God aangewezen leider van alle moslims. Later zou hij zichzelf zien als de verpersoonlijking van God op aarde. Hamza ibn Ali, Al-Darazi, en Baha al-Din al-Muqtana - zijn voornaamste volgelingen - begonnen deze nieuwe doctrine te verspreiden.

Hamza predikte dat Al-Hakim de verpersoonlijking van God was. Hijzelf was zijn imam.



De vijfpuntige ster van de Druzen. Elke kleur is gerelateerd aan een bepaald principe

<http://fr.wikipedia.org/wiki/Druzes>

Darazi verspreidde het geloof dat de goddelijke ziel en het licht, waarvan Adam in het bezit geweest was, was overgenomen door kalief Ali, de neef en schoonzoon van de profeet Mohammed. Vervolgens ging dit over op alle bloedverwanten, waaronder Al-Hakim. De basis van de nieuwe religie ontstond toen in Damascus, Syrië. Beweerd wordt dat Darazi een aantal manuscripten van Hamza zou hebben vervalst. Hoogstwaarschijnlijk werd hij daarom in 1019 door Al-Hakim gedood.

Toen in 1021 Al-Hakim plots verdween, dachten velen dat hij vermoord was. De druzen waren echter overtuigd dat hij in 'al-Gaybah' – 'verborgenheid' was. Hij zou dus niet zijn vermoord maar nog in leven zijn. Op een dag zal hij terugkeren als de Messias (Mahdi), om het nieuwe gouden tijdperk, waarin de druzen de heersers zullen zijn, aan te kondigen.

De verdwijning van Al-Hakim, was het begin van de vervolgingen van de druzen, door de moslims en de chris-

tenen. Zij beschouwden de druzen als ongelovigen.

Hamza besloot om zich ook te verbergen. Zijn opvolger was Baha Al-Din Al-Muqtana. Hij vertelde dat hij, in het geheim, contact had met Hamza. Baha heeft er voor gezorgd dat de geschriften van zichzelf, deze van Al-Hakim, van Hamza ibn Ali en van Ismail Al-Tamimi (2^{de} persoon van de hiërarchie na Hamza), werden vastgelegd en bewaard. Vooral de geschriften van Hamza, 'Al-Risa'il al-Hikmah' (boek van wijsheid) genoemd, werden als de belangrijkste gezien.

Wat weten we nu van de religie van de druzen? Heel weinig want het geloof van deze gemeenschap is erg mysterieus en strikt geheim. Bestudering is dus heel moeilijk. Vaststaat dat het gedachtegoed van de druzen invloeden onderging van de soefi-filosofie. Ook kunnen we elementen vinden van bepaalde gnostische en andere esoterische sekten. Hamza en zijn opvolgers hebben deze ideeën geordend.

Over het geloof mag, met niet-druzen, niet worden gepraat. Mogelijk is dit het gevolg van de jarenlange vervolgingen door de christenen en de moslims. De druzen mogen wel liegen over hun religie, ja, ze mogen zelfs een andere religie aannemen, voor de vorm, om niet vervolgd te worden. Wie niet als druz geboren is, kan – in principe - ook nooit een druz worden. Een gevolg hiervan is dat druzen enkel mogen trouwen met iemand uit de eigen gemeenschap. Bekeering, wat bij moslims aanbevolen en toegestaan is, kan dus niet. Toch vinden we in de Verenigde Staten van Amerika, en dit zijn uitzonderlijke gevallen, enkele bekeerlingen.

De druzen zijn verdeeld in twee groepen, de Uqqal - diegene die weten - en de Juhhal - diegene die niet weten. De verdeling is: ongeveer 20% Uqqal en ongeveer 80% Juhhal.

Alleen zij die weten, de Uqqal, mogen de bronnen van de al-Risa'il al-Hikmah

Vervolg van pagina 5

De Druzen

Lieve Opgenhaffen



(geschriften van Hamza) bestuderen. Zij alleen hebben de kennis van de ware religie. Zij die godvruchtigheid en toewijding hebben aangetoond, en die een lang proces van kandidatuur hebben weerstaan, mogen worden ingewijd in het onderwijs van het geloof. Ook vrouwen kunnen tot de Uqqal behoren. Want... in de traditie van de druzen wordt de vrouw spiritueler beschouwd dan de man. Tevens wordt aangenomen dat vrouwen heel waarschijnlijk minder immorele praktijken beoefenen dan de man. Bv. minder moorden, minder overspel, enz.. Het is dus logisch dat er bij de druzen meer vrouwen Uqqal zijn dan mannen. De Uqqalvrouwen worden, bij de gebedshuizen, wel gescheiden van de Uqqal mannen.

De druzen geloven in één God. Zijn eigenschappen kunnen niet begrepen noch gedefinieerd worden. Hij is de alleswetende, de ongreepbare. Hij brengt onpartijdige gerechtigheid. Druzen geloven dat het werkelijke wezen van de mens tijd en ruimte overstijgt. Alvorens neer te dalen in de materie heeft de geest van zijn wezen, in het rijk van de eeuwigheid, de perfectie bereikt. De menselijke geest is dus voorafgegaan aan elke schepping en als menselijk wezen is de mens even oud als de eerste schepping. Volgens de overlevering is God in 9 manifestaties op verschillende tijdstippen op aarde geweest. Al-Hakim, die de ultieme waarheid heeft geopenbaard, was de laatste manifestatie.

Ze geloven ook in profeten uit het christendom en uit de islam, zoals Abraham, Mozes, Jezus, Mohammed. Deze profeten staan echter niet zo hoog in aanzien als de manifestaties van God zelf.

De druzen geloven in reïncarnatie. De ziel zal niet naar de hemel of de hel gaan, zoals in de andere grote wereldreligies, maar ze komt weer terug op aarde. In elk leven moet men de ziel verder ontwikkelen en zo probeert men steeds dichterbij God te komen. Enkel het lichaam sterft, de ziel blijft voortleven bij de dood. Op de dag van de openbaring, zal God zich openbaren. Zij die goed hebben geleefd, die goed waren

voor de medemens en die dichtbij God zijn geweest, zullen zijn verschijning aankunnen. Zij die slecht leefden en/of niet dichtbij God konden komen, zullen de verschijning van God niet aankunnen. Zij zullen verbranden.

In 'het lot' geloven de druzen niet. God heeft, zoals moslims geloven, de voorbestemming voor elk individu niet bepaald en niet vastgelegd. Ze zijn vast overtuigd dat de mens zelf intelligentie heeft gekregen om zelf te oordelen en te beslissen. Dit gebeurt zonder verdere beïnvloeding van God.



Hedendaags traditioneel kostuum (Al Sheikh Toufic Hilal - Jibaa el Chouf)

<http://fr.wikipedia.org/wiki/Druzen>

De zeven regels van hun geloof zijn:

1. Geloof in de goddelijke incarnatie van Al-Hakim en strikt monotheïsme.
2. Ontkenning van alle niet-druzenprincipes.
3. Verwerping van dwalenden en demonen.
4. Acceptatie en tevredenheid van Gods werk.
5. Overgave aan de wil van God.
6. Eerlijkheid en oprechtheid in de omgang met elkaar.
7. Wederkerige hulp en solidariteit tussen alle druzen.

Heel opmerkelijk is dat zij het individueel gebed niet kennen. Bidden vindt

meestal plaats onder familie en vrienden. Hun gebedsplaatsen zijn dan ook zeer bescheiden. Dit komt mede doordat zij materialisme, vooral binnen de religie, afwijzen. Ook de belangrijke religieuze personen, de 'Ajaweed', die om hun wijsheid worden bewonderd, hebben een heel sobere levensstijl. Een officiële hiërarchie kent de religieuze gemeenschap niet.

Tegenwoordig zijn de druzen goed georganiseerd, met een eigen bestuur. Ze vormen nog steeds een zeer hechte gemeenschap. Ze staan bekend als zeer gastvrij en vriendelijk.

Ondanks de nog steeds strikt geheime geloofsleer, zijn toch een aantal oude gebruiken aan het veranderen. Veranderingen die meer openheid scheppen waardoor de druzen zelf, meer vertrouwd geraken met hun geloof en waardoor ze, door het zoeken naar kennis, meer te weten komen over hoe de wijsheid van de andere religies geïncorporeerd wordt in het geloof van verlichting.

Officieel behoren de druzen tot de sjiitische islam (*Ghulat*) – 'overdrijvers'. Toch zijn er veel te veel essentiële verschillen te vinden, zodat we misschien beter de mening van de druzen volgen: de druzen vinden zichzelf geen moslim, zij zijn druz!

- (1) Het **Sjiïsme** of **Tashayo** betekent letterlijk: *volgeling van Ali*. Het is één van de twee grote ideologische stromingen binnen de Islam.
- (2) Het **Kalifaat van de Fatimiden** of ook wel het **Kalifaat van de Isma'iliëten**, was een in Noord-Afrika regerende dynastie van de 10^e eeuw tot de 12^e eeuw. De Fatimiden behoorden tot de sjiitische stroming van het isma'ilisme. Het **isma'ilisme** of **de zeventen** is een stroming binnen het sjiïsme, dat weer een stroming binnen de islam is

Bronnen:

-<http://nl.wikipedia.org/wiki/Druzen>
 -<http://www.religioustolerance.org/druse.htm>
 -http://www.bibliotecapleyades.net/sumer_anunnaki/rep...

-Sami Nasib Makarem, *The Druze faith*, (New York, 1974)

Lezingen op zondagochtend van 11:00u tot 13:00u - Loge Witte Lotus

Nieuwe locatie:

Katrinahof - Fromentinstraat 1 - 2050 Antwerpen

Vrijwillige bijdrage
Info: (0486) 631 997
en (0476) 879 968



Iedereen is van harte
welkom!

07/11/2010	Patrick Van Hauwe	De dood, theosofisch bekeken.
05/12/2010	Sonia Hoste	Genezende krachten in het mineralenrijk - deel 2

“De meeste mensen realiseren zich nooit dat het met ons allen hier op een dag afgelopen is. Maar zij die deze waarheid wel beseffen, vereffenen hun onenigheden in vrede”

Dhammapada—De Tweelingverzen—p7.6
Isbn 90-70328-09-7

Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doel-

einden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die

hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Meningingen of opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.

De Belgische Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging werd opgericht te New York op 17 November 1875. Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), India. Zij is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft afdelingen in vele landen over de hele wereld.

In Europa is een Internationaal Theosofisch Centrum gevestigd te Naarden (Nederland).

In België zijn er loges te Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Luik. Zij organiseren met grote regelmaat voordrachten en studiebijeenkomsten en sommige, waaronder die in Brussel en Antwerpen, beschikken tevens over een uitgebreide bibliotheek. De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen en hen te

stimuleren in hun zoekproces naar waarheid.

Loge Antwerpen werd opgericht in 1899.

Loge Witte Lotus was tot voor kort de jongste loot uit de Belgische Theosofische familie. Opgericht in 2006, beoogt deze Loge eveneens een aantrekkingspool te zijn voor zoekers naar en onderzoekers van waarheid.

Kalender

15/11/1923

Geboorte van Radha Burnier

17/11/1875

Oprichting van de Theosofische Vereniging in New York

22/11/1838

Geboorte van Franz Hartmann

01/12/1878

Geboorte van George Arundale

15/12/1889

Geboorte van N. Sri Ram

16/12/1875

Geboorte van C. Jinarajadasa



Lezingen op zondagochtend van 11:00u tot 13:00u - Loge Antwerpen

21/11/2010	Femmie Liezenga	Licht op het Pad
19/12/2010	Philippe Cengiarotti	Wie is Maytreya, de nieuwe wereldleider?



Activiteiten in Antwerpen

!!! Loge Witte Lotus: Zondaglezingen gaan door in het Katrinahof - Fromentinstraat 1 - 2050 Antwerpen !!!
Alle andere activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Kalender november 2010

MA	DI 11:00-13:00 14:00-16:00	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
1	2 DETAIL HIERONDER	3	4 GRONDBEGINSELEN DER	5	6	7 DE DOOD
8	9 DETAIL HIERONDER	10	11	12	13	14
15	16 DETAIL HIERONDER	17	18 DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE	19	20	21 LICHT OP HET PAD
22	23 DETAIL HIERONDER	24	25 TOEGEPASTE THEOSOFIE	26	27	28
29	30 DETAIL HIERONDER					

Kalender december 2010

MA	DI 11:00-13:00 14:00-16:00	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
		1	2 GRONDBEGINSELEN DER THEOSOFIE	3	4	5 KRACHTEN MINERALEN- RIJK
6	7 DETAIL HIERONDER	8	9 VIVEKA- CHUDAMA- NI	10	11	12
13	14 DETAIL HIERONDER	15	16 DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE	17	18	19 WIE IS MAYTREYA?
20	21 DETAIL HIERONDER	22	23 TOEGEPASTE THEOSOFIE	24	25	26
27	28 DETAIL HIERONDER	29	30 VRIJ ONDER- WERP	31		



Loge Witte Lotus

05/11 Grondbeginselen der Theosofie
07/11 **Zondaglezing in het Katrinahof:**
De dood, theosofisch bekeken.
11/11 Geen studiekلاس: Feestdag !!!
18/11 De sleutel tot de Theosofie
25/11 Toegepaste Theosofie - Glenn Mullin

Meer op pagina 2

02/12 Grondbeginselen der Theosofie
05/12 **Zondaglezing in het Katrinahof:**
Genezende krachten in het mineralenrijk - deel 2
09/12 Ethiek: Vivekachudamani
16/12 De sleutel tot de Theosofie
23/12 Toegepaste Theosofie - Glenn Mullin
30/12 Vrij onderwerp

Voor meer informatie omtrent de Loge Witte Lotus programma's kunt u terecht op (0476) 879 968 en (0486) 631 997.



Loge Antwerpen

Bron van het Occultisme: van 11.00 tot 13.00 uur
Op dinsdag 2 en 14 november 2010
Mahatma Brieven: van 11.00 tot 13.00 uur
Op dinsdag 9 en 23 november 2010
Geheime Leer/Kosmisch Vuur: van 14.00 tot 16.00 uur
Elke dinsdag van de maand november 2010
Zondaglezing op 21 november 2010:
Licht op het Pad
Bron van het Occultisme: van 11.00 tot 13.00 uur
Op dinsdag 7 en 21 december 2010
Mahatma Brieven: van 11.00 tot 13.00 uur
Op dinsdag 14 en 28 december 2010
Geheime Leer/Kosmisch Vuur: van 14.00 tot 16.00 uur
Elke dinsdag van de maand december 2010
Zondaglezing op 19 december 2010:
Wie is Maytreya, de nieuwe wereldleider?

Voor meer informatie omtrent de Loge Antwerpen programma's kunt u terecht bij: Eddy Doms - (03) 272.58.53.

Elke loge is verantwoordelijk voor het eigen programma, en dit programma vormt geen uitdrukking van enig standpunt van de BTV en/of haar andere afdelingen.

“Zelfgenoegzaamheid, discipel, is als een hoge toren die door een hooghartige dwaas is beklommen. Daar zit hij in trotse eenzaamheid, door niemand opgemerkt dan door zichzelf.”

H.P. Blavatsky - De stem van de stilte
De twee paden - p24 - isbn 90-70328-54-2