



Het Witte Lotusblad

Belgische Theosofische Vereniging vzw
Loge Witte Lotus

Jaargang 6—nummer 1

Januari 2011

BELGIE/BELGIQUE

P.B./P.P.

2000 ANTWERPEN
GROENPLAATS

BC 30217

Colofon:

Maandblad

Erkenningnummer

P708093

Versijnt niet in juli en augustus.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw
zetelt in 1000 Brussel, Geuzenplaats 8.

<http://sites.google.com/site/theosophists>

Verantwoordelijke uitgever :

Sabine Van Osta

p/a Milisstraat 22 - 2018 Antwerpen

Alle activiteiten van de BTV-loges te
Antwerpen gaan door in de Milisstraat 22,
2018 Antwerpen, tenzij anders vermeld.

Voor de inhoud van de artikelen zijn enkel
de auteurs verantwoordelijk, hij vormt
geen uitdrukking van enig standpunt van
de BTV en haar afdelingen.



De beste wensen voor een boeiend jaar 2011

Het bestuur van Loge Witte Lotus wenst alle lezers een
GELUKKIG NIEUWJAAR.

In dit nummer:

De drie doelstellingen
BTV-loges te Antwerpen

2011: Jaar van ...

Ons ware erfgoed

Zelftransformatie - deel 3

Loge Witte Lotus

Lezingen Loge Witte Lotus

Vrijheid van denken

De Theosofische Vereniging

Lezingen Loge Antwerpen

Kalender december 2010-januari 2011

1
2
3
4
6
7
8

De drie doelstellingen



De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw

Loges in Antwerpen

Loge Antwerpen

Bijeenkomsten - secretariaat:
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Telefoon: (03) 827 43 62 of (03) 272 58 53

E-mail : eddy.doms@pandora.be
KBC 738-0273607-89 tnv Eva Schut &
Liene Ong Liyanta & Eddy Doms



Loge Witte Lotus

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Secretariaat: Molenkouter 13 Bis, 2890 Sint-Amands
Telefoon: (0476) 879 968 of (0486) 631 997

Website: <http://www.logewittelotus.be>
E-mail: info@logewittelotus.be
KBC 736-0013927-23 tnv Vandekerkhove & Van Osta &
Opgehaffen



2011: Jaar van ...

Sabine Van Osta



Hoe artificieel het ook mag aandoen, de aanvang van een nieuw jaar wordt vaak benut voor het maken van goede voornemens, het doordrukken van nieuwe plannen en attitudes, al was het dan maar woordelijk of in gedachten. Van de andere kant zijn er veel mensen weinig onder de indruk van een dergelijke loos aandoende oprisping van goede wil bij het begin van het jaar om vervolgens binnen de veertien dagen te verzanden in oude en soms ook schadelijke gewoonten en levenshoudingen. Het kan daarom misschien een interessantere aanpak zijn om, naast het aannemen van nieuwe voornemens eens per jaar, deze voornemens ook regelmatig tot zeer regelmatig tijdens het jaar voor zichzelf te herbevestigen.

De Verenigde Naties doen ook zoiets als het maken van goede voornemens tijdens bepaalde sessies van haar Algemene Vergadering door een of meerdere thema's centraal te stellen tijdens een bepaald jaar. Zij vaardigt daartoe resoluties uit op basis waarvan zij de campagne en uitwerking van het gekozen thema naar de verschillende landen toe delegeert via een van de vele suborganisaties die zijn ontstaan binnen haar structuur. Zo komt een dergelijke opdracht vaak terecht bij de UNESCO zoals ook dit jaar het geval is.

De VN thema's voor het komende jaar erop naslaand, wordt 2011 een heel druk jaar. Tijdens de afgelopen jaren verkondigde de internationale organisatie van landen maar liefst vier hoofdthema's die het komende jaar met bijzonder nadruk onder de aandacht worden gebracht van de nationale overheden en allen die het weten willen. Zo werd 2011 in 2006 geproclameerd tot Internationaal Jaar van het Woud, in 2008 tot Internationaal Jaar van de Chemie, in 2009 tot Internationaal Jaar van de Jeugd (meer bepaald de laatste helft van 2010 en de eerste helft van 2011) en in 2010 tot Internationaal Jaar voor Mensen van Afrikaanse Afkomst. Zoals gezegd, een zeer druk jaar en voor elk van deze thema's verantwoordt de Vere-

nigde Naties zich in hun resoluties en geven zij aan wat zij precies willen bewerkstelligen. Voor de geïnteresseerden verwijzen we graag naar een aantal websites waar meer gedetailleerde informatie kan gevonden worden. Wat ons in deze boodschap vooral bezig houdt, zijn de (theosofische) implicaties van het onder de aandacht brengen van de door de VN voorgestelde thema's.



<http://www.un.org/esa/forests/index.html>

Het algemene belang hiervan, theosofisch gezien, ligt hem om te beginnen niet in de (geldelijke) middelen die beschikbaar worden gesteld om de geest en de praktijken zoals uitgedragen in de resoluties ingang te doen vinden bij ieder van ons, tot bij alle menselijke planeetbewoners dus, hoewel deze middelen voor bepaalde aspecten van het werk onontbeerlijk zijn. Belangrijker is echter het feit dat de Verenigde Naties deze ideeën en principes ingang doet vinden bij alle mensen maar in het bijzonder van de verschillende bewindsvoerders.

Tijdens het Internationaal Jaar van de Chemie worden de verworvenheden gevierd van de chemie als wetenschapstak die volgens de resolutie voor een groot gedeelte verantwoordelijk is voor het huidige wetenschappelijk begrip van en inzicht in de materiële kant van de wereld. Tevens wordt de

chemie gezien als een hoeksteen in het oplossen van bepaalde wereldproblematieken zoals duurzame ontwikkeling, schoon drinkwater, schone, duurzame energiebronnen en een schone aarde, maar tevens wordt zij beschouwd als een essentiële wetenschap in het licht van de totale som van geproduceerde goederen op deze wereld, die helaas vaak de aarde ook vervuilen door een foute toepassing of een onvoldoende doordenken van bepaalde processen. In beginsel moet het wel degelijk mogelijk zijn om een bepaalde materiële levensstandaard te garanderen aan alle planeetbewoners zonder dat de bestaande ecosystemen er aan ten gronde moeten gaan. Aan deze nobele doelstellingen willen we met theosofische verve toevoegen dat de viering van 2011 als Internationaal Jaar van de Chemie strikt en abstract bekeken in het teken staat van de universele wet van aantrekking en afstoting, die basiskracht ingebed in de innerlijke, subtiele aard van de fysieke materie die er voor zorgt dat bepaalde moleculen gaan reageren met elkaar, verbintenissen aangaan met elkaar – de combinatiemogelijkheden tussen moleculen zijn eindeloos -, terwijl andere moleculen dat juist niet doen. Dit universele en verre van eenvoudige feit blijkt niet meteen uit de omschrijving zoals terug te vinden in de resolutie en ditzelfde feit zal slechts een minderheid van het totale publiek raken. Evenwel mogen we stellen dat de chemie een van die takken van wetenschap is die het meest belovende is naar de toekomst toe, juist omwille van de enorme mogelijkheden die besloten liggen in die subtiele aard van de materie en omwille van het feit dat de chemische wetenschap nog maar aan het begin staat van de ontdekking in dit gebied. Slechts weinigen, de werkelijk geïnspireerde wetenschappers van nu die evengoed ruimte bieden aan redeneervermogen als aan intuïtie, kunnen wellicht voorvoelen welke evoluties en transformaties de chemische wetenschap nog te wachten staan, wil zij

Vervolg van pagina 2

2011: Jaar van ...

Sabine Van Osta



Ooit haar beloftevolle aard voor een groot gedeelte inlossen en de hand reiken naar de esoterische wetenschappen die haar in vele van haar toekomstige ontdekkingen zijn voorgegaan in bepaalde gevallen zelfs een aantal eeuwen geleden.

Wie belofte zegt, zegt toekomst en toekomst als notie ligt niet zo ver af van Jeugd. Sinds augustus 2010 tot in augustus 2011 loopt het “Internationaal Jaar van de Jeugd: voor Dialoog en Wederzijds begrip” en dit in het verlengde van het eerste Internationale Jaar van de Jeugd in 1985. In de ondertitel “Dialoog en Wederzijds begrip” ligt erg veel betekenis vervat en een groot gedeelte ervan wordt uitgewerkt in een resolutie die ethische waarden en elementen combineert met actiepunten. Daarbij gaat de VN veel verder dan de welbekende rechten van de mens en het kind in het algemeen. Zij spitsen zich in het bijzonder toe op specifieke probleemgebieden zoals daar zijn: jongeren in oorlogsgebieden, de mogelijkheden van moderne communicatietechnologieën en het recht om deze te benutten op een veilige en welbewuste manier, de aandacht voor delinquentie jongeren en het rechtstreekse verband dat er bestaat met drugshandel en –misbruik. Verder wordt naast de AIDS problematiek ook het immense belang van een evenwichtige, wederkerige relatie van jongeren met alle andere generaties, zowel de oudere als de nog jongere, in familie, gemeenschap en wereldgemeenschap. Dit laatste is wellicht een van de cruciale actiedomeinen voor de komende decennia : hoe kunnen de generaties opnieuw beter tot elkaar doordringen tot elkaar opdat de als klassiek bestempelde schuurvlakken tussen jong en oud omgevormd worden tot harmonieuze begrip en samenwerking? Dit kan inderdaad alleen door dialoog, door een willen luisteren door beide partijen en door een willen aanvaarden van beide partijen van het gezond, helder en dus onbezoelede verstand als peiler van het hele menselijke verhaal.

Daarom ook dat de VN actief initiatieven wenst te ondersteunen die jongeren in staat stelt om mee te participeren in hun gemeenschap op sociaal



International Year of CHEMISTRY 2011

<http://blog.unc.edu.au/Chemistry/2009/11/13/2011-international-year-of-chemistry/>

vlak, op vlak van milieu, wetenschap etc...Nationale overheden werden uitgenodigd om deel te nemen aan het Wereld Actieprogramma voor de Jeugd. Wie meer wil weten over dit actieprogramma kunnen we verwijzen naar de website die vermeld staat in de voetnoot.

In 2010 vierde de VN het jaar van de Biodiversiteit. In 2011 staan ook de wouden wereldwijd centraal en met deze thematiek bevestigt de VN de elementaire functie van de wouden voor het welzijn en welvaren van alle planeetbewoners in het bijzonder die planeetbewoners die er rechtstreeks hun leefgebied hebben. Rechtstreeks verbonden met het verdwijnen van bossen en wouden zijn de desertificatie, klimaatwijziging, armoede een aantal van de tastbare gevolgen van de disharmonie tussen het planten- en het mensenrijk. Uiteraard kan de mens bossen blijven kappen, doch daar waar dit inderdaad op onverantwoorde schaal is gebeurd, daar draagt de mens de zware rekening, kijken wij bijv. naar de grote woestijngebieden in de wereld waar de mens omwille van zijn eigen handelen, verlaten wordt door

Vervolg op pagina 4

Ons ware erfgoed

Thich Nhat Hanh



In het slotwoord van het boekje ‘Mindfulness voor een gelukkig leven’ van Thich Nhat Hanh vinden we:

‘... Als we vrede willen in onszelf en de wereld, moeten we oefenen. Doen we dat niet, dan hebben we niet genoeg energie van volle aandacht om voor onze angst en woede te zorgen en die van onze dierbaren. Oefeningen in volle aandacht zijn essentieel om te overleven, ons te beschermen en in vrede te leven. We hebben allemaal, onze families, onze maatschappij en onze wereld, de wijsheid en het inzicht nodig die voortkomen uit de oefening van volle aandacht en diepgaand kijken. ...

We hebben een rijk erfgoed, maar weten dat niet. We gedragen ons alsof we arm zijn; een ontferde zoon of dochter. In plaats daarvan mogen we beseffen dat we een schat aan verlichting, begrip, liefde en vreugde in ons hebben. Het is tijd om terug te gaan en ons erfgoed in ontvangst te nemen. ...’

***De kosmos is gevuld
met kostbare juwelen.
Ik wil jou daar deze morgen
een handvol van geven.
Ieder moment van je leven
is een juweel,
dat schittert
en aarde en hemel,
water en wolken bevat.***

***Alleen als je zachtjes ademt,
worden de wonderen getoond.
Opeens hoor je de vogels zingen,
de dennen neuriën,
je ziet de bloemen bloeien,
de blauwe hemel, de witte wolken,
de glimlach en de wonderlijke blik
van je geliefde.***

***Jij, de rijkste persoon op aarde,
altijd bedelend om een stuk brood.
Wees niet langer het berooide kind.
Kom terug en eis je erfdeel op.
Laten we blij zijn om ons geluk
en dat aan iedereen uitdelen.
Koester het hier en nu.
Laat de stroom verdriet maar los.
En sluit heel het leven in je armen.***

Mindfulness - p 157
isbn 978 90 453 1049 7

Vervolg van pagina 3

2011: Jaar van ...

Sabine Van Osta



het plantenrijk, meer bepaald de meest geëvolueerde leden ervan nl. de bomen. En zo zijn er nog wel een aantal gebieden op de wereld waar onverantwoorde kap de uitbreiding van woestijngebied alleen maar versnelt. Vandaar ook dat de extra aandacht die de VN vragen voor dit probleem geen moment te vroeg komt. Ieder van ons kan alleen maar meer en meer bewust leren leven en omgaan met de andere natuurrijken en doordrongen raken van het feit dat de natuurrijken elkaar – en dus elkaars aanwezigheid – wel degelijk nodig hebben voor de eigen ontwikkeling en evolutie. Ieder die van deze gedachte doordrongen is, kan deze eveneens in stilte uitstralen naar anderen. De trilling van deze gedachte in stilte, bijv. via meditatie, uitzenden in de wereld is een van de noodzakelijke eerste stappen.

Het Jaar ten voordele van Mensen van Afrikaanse origine werd afgekondigd met een flinke knipoog naar de gedurende een aantal jaren lopende campagnes in verband met de mensenhandel die nog steeds bestaat en die zich helaas al lang niet meer beperkt tot het Afrikaanse continent. Afrika is een continent van extremen, evenwicht zowel intern als met de omringende wereld is soms ver te zoeken. De notie eerlijk handelen ligt er even moeilijk als de notie eerlijk behandeld worden. Afrika is om die redenen, en nog vele andere redenen die nog niet bekend zijn aan de mensen van nu, in haar verschijningsvorm enorm complex en veelzijdig tegelijk. De hardnekkigheid van haar problematieken doet alleen maar vermoeden dat er nog steeds te veel mensen op de foute plaats de fouten dingen mogelijk blijven houden. De VN meende terecht om op die situatie van uliem onevenwicht de aandacht te trekken, in de eerste plaats van de nationale overheden, om te proberen een kentering teweeg te brengen in de huidige situatie en de fundamentele rechten van de mens er meer ingang te doen vinden, naast menswaardige levensomstandigheden voor al haar burgers. Vele prachtige initiatieven werden reeds ondernomen door een hele schare

aan bonafide humanitaire organisaties maar ze blijken niet genoeg om het onrecht, de armoede en de achterstand ten opzicht van andere werelddelen in te halen en om de eigen rijkdommen toch iets beter te verdelen onder de bewoners dan nu het geval is. Naast de



<http://www.waggsworld.org/en/news/20+17>

geldelijke steun die wij hier in het Westen plegen te bieden – en waarvan helaas niet steeds geweten is of deze wel goed terecht komt – laten wij vooral gedachten van steun zenden tijdens onze meditaties aan die individuen die de mededogende en harmo-

niserende facetten van de Afrikaanse culturen op de voorgrond kunnen trekken. Het zal nl. van deze individuen afhangen om de universele broederschapgedachte verder ingang te doen vinden, de corruptie te bestrijden van binnenuit en naar een menswaardig bestaan voor alle Afrikanen te evolueren. Een utopie, zult u misschien zeggen, maar het blijft een feit dat wanneer alle innerlijke en uiterlijke voorwaarden vervuld zijn, niets onmogelijk is in deze wereld.

En zo gaat het ook met goede voornemens: voor wie het echt meent en er het nodige voor in het werk wil stellen, voornamelijk in zichzelf, is niets onmogelijk. Met deze krachtige, intentievolle noot wil het bestuur van Loge Witte Lotus haar leden en sympathisanten een vredevol, gezond en geïnspireerd 2011 toewensen en wij hopen dat wij ieder van u mogen begroeten tijdens onze activiteiten van het komende jaar!

(1) Opsomming van een aantal websites:

Jaar van het Woud:

<http://www.un.org/en/events/iyof2011/>

Jaar van de Jeugd:

<http://social.un.org/youthyear/>

Jaar van de Chemie:

<http://www.chemistry2011.org/>

Jaar in het teken van personen van Afrikaanse afkomst: zie de culturele sectie van de UNESCO website.



Zelftransformatie - Deel 3

Zijn universele waarden wel praktisch? Elke dag een beetje

Vic Hao Chin Jr

Tijdens de weg naar zelftransformatie is het aangewezen om te experimenteren met het toepassen of integreren van universele principes of waarden in het dagelijks leven. We doen dit best op een comfortabel ritme.

Probeer bijvoorbeeld oprechtheid met kleine stapjes in te voeren. Neem eens het risico om eerlijk te zijn in kleine dagelijkse dingen via assertieve communicatievaardigheden. Door het behalen van kleine overwinningen zullen we het gaandeweg gemakkelijker vin-

den om oprecht te zijn in het dagelijks leven, met onze kinderen, partner, vrienden, collega's enz.

Experimenteer ook met rechtvaardigheid en eerlijkheid. Wanneer we een oneerlijk voordeel laten schieten dan stellen we misschien vast dat het helemaal niet zo moeilijk is om een ogeneschijnlijk offer te brengen. Diep vanbinnen voelt het misschien zelfs goed aan! Ook hier kunnen we er dankzij dergelij-

Vervolg op pagina 5

*Zelftransformatie - Deel 3 - Vervolg van pagina 4***Zijn universele waarden wel praktisch? Elke dag een beetje***Vic Hao Chin Jr*

ke kleine overwinningen toe komen om minder moeilijkheden te ondervinden als het erop aankomt om zwaardere beslissingen te nemen.

Probeer evenzo eens vriendelijkheid uit bij beetjes. Zeg eens “dank u” aan mensen die je doorgaans niet bedankt voor kleine diensten, al was het maar het zout doorgeven aan tafel. Gaandeweg wordt deze vriendelijkheid een gewoonte en denken we er zelfs niet meer bij na. Een bedanking ligt dan automatisch op de lippen wanneer iemand je zelfs nog maar de kleinste dienst bewijst.

Helder inzicht in onze persoonlijke waarden

Om universele principes of waarden in ons dagelijks leven op te nemen, moeten we wel bereid zijn tot nog iets anders, nl. het voor onszelf verhelderen van onze eigen persoonlijke waarden.

Veel mensen gaan door het leven met persoonlijke waarden waarvan ze niet eens beseffen dat ze niet echt van henzelf zijn. Onze persoonlijke waarden zijn vaak slechts reflecties van de eisen die door onze omgeving worden gesteld, ouders, vrienden, de gemeenschap, wat “de mensen” denken, enz. We beginnen ons af te vragen waarom we niet gelukkig zijn in ons werk, waarom we zo snel boos worden wanneer we gewoon onze functie uitoefenen.

Winnie werkte gedurende 20 jaar als juridisch onderzoeker in een van de beste advocatenkantoren van het land. Toen ik haar ontmoette zou ze over 2 jaar met pensioen gaan. Omdat ze nog zo jong was, vroeg ik haar wat ze zou gaan doen na haar pensionering, in de veronderstelling dat ze haar eigen praktijk zou opstarten. Ze antwoordde me echter “ik ga een kledingwinkel openen”. Ik schrok en was even sprakeloos. Toen ik vroeg waarom, antwoordde ze “Al sinds ik jong was, wou ik kleding ontwerpen en maken. Nu ik met pensioen ga, is dat hetgene wat ik echt wil doen.” “Waarom werd je dan advocaat?” vroeg ik. “Toen ik naar de universiteit ging, wou mijn oom alleen mijn studies

betalen indien ik rechten zou studeren. Dus studeerde ik rechten.” Tien jaar zijn voorbijgegaan sinds dat gesprek en ik heb Winnie sindsdien niet meer gezien. Vaak heb ik me afgevraagd hoe ze zich gevoeld moet hebben gedurende die 20 jaar dat ze juridisch werk deed. En ik heb me ook steeds afgevraagd wat ze nu doet. Ik hoop dat ze gelukkig is met haar nieuwe carrière, met het uitoefenen van een creatief beroep.



publicmediaagency.wordpress.com

Zouden u en ik bereid zijn om gedurende 20 jaar een activiteit uit te oefenen die we eigenlijk niet graag doen? Een gebrek aan inzicht in onze persoonlijke waarden kan ons veroordelen tot een leven dat we niet koesteren en tot een activiteit waarin we geen vervulling vinden.

Het is essentieel voor ieder van ons om een goed inzicht te verwerven in de dingen die werkelijk van waarde zijn in ons leven – dingen waar we voor willen leven en zelfs sterven.

Om ons te helpen om tot dit inzicht in onze eigen waarden te komen, zijn er twee vragen die we moeten zien te beantwoorden. Sommige mensen zullen moeite hebben met het beantwoorden van deze vragen maar schrijf niettemin de antwoorden naar best vermogen neer. U kunt ze later steeds nog herlezen en aanpassen. Aangeraden wordt om uw antwoorden neer te schrijven en er niet alleen maar over na te denken. Het zal u dwingen om

specifiek op de vraag en het antwoord in te gaan en om kennis te nemen van de huidige hiërarchie binnen uw persoonlijke waarden.

De eerste vraag luidt: welke drie dingen zou u willen doen of verwezenlijken voor u sterft?

Schrijf deze drie dingen op in orde van belangrijkheid.

De tweede vraag luidt: welke drie dingen wilt u doen of verwezenlijkt hebben binnen de drie komende jaren?

Door de eerste vraag te beantwoorden zoekt u echt naar een antwoord dat niet wordt ingegeven door uw logische redeneervermogen of uw gevoel. Het antwoord op de eerste vraag komt doorgaans vanuit een diepere laag in u. wanneer uw logische redeneervermogen of gevoel toch antwoorden, dan zal het antwoord variëren in functie van de maatschappelijke waarden welke daarom nog niet met uw meest innerlijke zelf in overeenstemming zijn. Daarom is het van belang om het lijstje met antwoorden na een week opnieuw te bekijken. Zijn uw antwoorden na een week nog steeds dezelfde? Indien ze inderdaad dezelfde blijven op verschillende tijdstippen dan kunt u tamelijk zeker zijn dat het antwoord afkomstig is van uw dieperliggende individualiteit. Wanneer de antwoorden blijven veranderen, dan betekent dit dat u luistert naar uw persoonlijkheid.

Het antwoord op de tweede vraag zal bepalen of u de komende drie jaar op een betekenisvolle wijze zult doorbrengen. Indien de lijst voor de komende drie jaar totaal verschilt van de “levenslijst”, ga dan nog eens na of u wel met de juiste dingen bezig bent de komende drie jaar, of dat u misschien beter nog eens de “levenslijst” kritisch bekijkt. Ga tevens na of deze persoonlijke waarden in harmonie zijn met universele waarden of niet. Zo niet, dan loont het vast de moeite om uw persoonlijke waarden opnieuw onder de loupe te

Zelftransformatie - Deel 3 - Vervolg van pagina 5**Zijn universele waarden wel praktisch? Elke dag een beetje****Vic Hao Chin Jr**

nemen en om diep vanbinnen te kijken of dat echt hetgene is wat u wenst te bereiken in uw leven.

Het eigen maken van universele waarden

De bovenstaande discussie en oefeningen vormen een eerste en noodzakelijke stap in het proces van het integreren van universele waarden en dagdagelijks gedrag. De volgende stap in dat proces is het eigen maken van universele waarden, hetgeen twee zaken vereist:

- Helder inzicht in universele en persoonlijke waarden of principes – de overtuiging dat universele waarden geldig zijn en het waard zijn om nagestreefd te worden en eveneens dat persoonlijke principes helder zijn en duidelijk aanvoeld worden;
- Het uitvlakken van tegenstrijdige conditioneringen.

Deze conditioneringen zijn enerzijds fysisch en emotioneel van aard – met inbegrip van onze gewoonten en emotionele reacties zoals angsten, veront-



<http://www.ontmoeting-groningen.nl/content/137/mens.-waar-ben-je/>

waardiging, enz – en zijn anderzijds mentaal van aard, conditioneringen die gevormd worden door culturele waarden zoals het meten van succes of mislukking, de levensfilosofie die we erop nahouden enz. Het zijn deze mentale conditioneringen die onze voorkeuren voortbrengen op het vlak van levensstijl of manier van handelen.

Wanneer we werkelijk inzicht in deze twee conditioneringen hebben verworven en de factoren van conditionering grondig door onszelf werden onderzocht, dan kunnen universele waarden en principes zonder de minste moeite en volledig in het eigen leven worden opgenomen.

Vert.: Sabine Van Osta

Loge Witte Lotus

De wijzerplaat van de Tijd tekent wederom één van 's werelds Uren af ... En, wanneer het Oude Jaar in de Eeuwigheid overgaat, zoals een regendrop in de oceaan valt, wordt zijn lege plaats op de kalender door een opvolger ingenomen, die – als men de oude profetische waarschuwingen van Mother Shipton en andere zieners mag geloven – onheil en rampen voor sommige delen van de wereld zal brengen. Laat het voorbijgaan, met zijn vreugden en triomfen, zijn slechtheid en verbittering, als het voor ons onderlicht slechts de herinnering aan onze ervaring en de lessen van onze fouten achterlaat. Wijs is degene die 'het Verleden laat rusten', en zich moedig omkeert om de plichten van het Nieuwe Jaar tegemoet te treden ...

Zo begint het artikel 'Eén jaar Theosofie', verschenen in The Theosophist (Vol. II) van januari 1881. (1)

De voorbije jaren werd door Loge Witte Lotus heel wat werk verricht. Door de wekelijkse studieklassen en de ver-

scheidenheid aan onderwerpen tijdens de maandelijkse zondagochtendlezingen kan de loge met trots 'het Verleden laten rusten', en kan ze met vreugde en hoop kijken naar de toekomst.



De studieklassen blijven nog steeds wekelijks doorgaan. Voor de zondagochtendlezingen werden sprekers gevonden voor volgende onderwerpen:

In februari 2011: Een cursus in wonderen.

In maart 2011: Concentratie als inleiding tot meditatie: Gedachtekracht.

En in april 2011: De Vrij-katholieke Kerk: een voorstelling.

Meer informatie over deze lezingen volgt later.

Een realisatie van het voorbije jaar is de gloednieuwe en up-to-date gehouden website: www.logewittelotus.be. De aanwezigheid van de loge op het Internet kent, sinds enkele weken, een uitbreiding. Vanaf heden is Loge Witte Lotus ook te vinden op Facebook en Twitter.

Met de nieuwsbrief Het Witte Lotusblad, dat zijn zesde jaargang ingaat, met de studieklassen en de zondagochtendlezingen en met alle andere activiteiten die het komende jaar nog georganiseerd zullen worden, hoopt het Bestuur van Loge Witte Lotus dat de loge een bron mag zijn voor allen die zoeken naar de Waarheid.

(1) Verspreide Geschriften II - HPB - p207

Lezingen op zondagochtend van 11:00u tot 13:00u - Loge Witte Lotus



Vrijwillige bijdrage
Info: (0486) 631 997
en (0476) 879 968



*Iedereen is van harte
welkom!*

Locatie:

OC Katrinahof - Fromentinstraat 1 - 2050 Antwerpen (Linkeroever)



In de maand januari 2011 is er geen zondagochtendlezing

06/02/2011	Bob Hermans	Een cursus in wonderen
06/03/2011	Peter Smit	Concentratie als inleiding tot meditatie: Gedachtekracht
03/04/2011	Mgr. Jean-Marc Warnon	De Vrij-katholieke Kerk: een voorstelling

Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doel-

einden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die

hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Mening en opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.

Kalender

18/01/1847
Geboorte Alfred Percy Sinnett

17/02/1926
Eerste officiële viering Adyardag

17/02/1847
Geboorte Charles Webster Leadbeater

19/02/1904
Geboorte van Rukmini Devi Arundale

De Belgische Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging werd opgericht te New York op 17 November 1875. Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), India. Zij is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft afdelingen in vele landen over de hele wereld.

In Europa is een Internationaal Theosofisch Centrum gevestigd te Naarden (Nederland).

In België zijn er loges te Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Luik. Zij organiseren met grote regelmaat voordrachten en studiebijeenkomsten en sommige, waaronder die in Brussel en Antwerpen, beschikken tevens over een uitgebreide bibliotheek. De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen en hen te

stimuleren in hun zoekproces naar waarheid.

Loge Antwerpen werd opgericht in 1899.

Loge Witte Lotus was tot voor kort de jongste loot uit de Belgische Theosofische familie. Opgericht in 2006, beoogt deze Loge eveneens een aantrekkingspool te zijn voor zoekers naar en onderzoekers van waarheid.



Lezingen op zondagochtend van 11:00u tot 13:00u - Loge Antwerpen

16/01/2011	Linne Ong	Gids voor het Tibetaanse dodenboek - deel 1
20/02/2011	Paul van Oyen	De vergeten jaren van Jezus in India en Tibet. 'Het evangelie van Issa'
20/03/2011	Linne Ong	Gids voor het Tibetaanse dodenboek - deel 2
17/04/2011	Gerald van Waes	Inleiding tot het Tarotspel
15/05/2011	Ronald Engelse	Wat is het Pleroma? - deel 2



Activiteiten in Antwerpen

!!! Loge Witte Lotus: Zondaglecties gaan door in het Katrinahof - Fromentinstraat 1 - 2050 Antwerpen !!!
Alle andere activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Kalender januari 2011

MA	DI 11:00-13:00 14:00-16:00	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
					1	2 GEEN LEZING
3	4 DETAIL HIERONDER	5	6 GRONDBEGINSELEN DER THEOSOFIE	7	8	9
10	11 DETAIL HIERONDER	12	13 VIVEKA- CHUDAMA- NI	14	15	16 TIBETAANSE DODENBOEK (1)
17	18 DETAIL HIERONDER	19	20 DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE	21	22	23
24 31	25 DETAIL HIERONDER	26	27 TOEGEPAS- TE THEOSO- FIE	28	29	30

Kalender februari 2011

MA	DI 11:00-13:00 14:00-16:00	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
	1 DETAIL HIERONDER	2	3 GRONDBEGINSELEN DER THEOSOFIE	4	5	6 CURSUS IN WONDEREN
7	8 DETAIL HIERONDER	9	10 VIVEKA- CHUDAMA- NI	11	12	13
14	15 DETAIL HIERONDER	16	17 DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE	18	19	20 VERGETEN JAREN VAN JZEUS
21	22 DETAIL HIERONDER	23	24 TOEGEPAS- TE THEOSO- FIE	25	26	27
28						



Loge Witte Lotus



Loge Antwerpen

02/01/2011 Geen zondaglectie
06/01/2011 Grondbeginselen der theosofie
13/01/2011 Ethica: Vivekachudamani
20/01/2011 De sleutel tot de Theosofie
27/01/2011 Toegepaste Theosofie



03/02/2011 Grondbeginselen der Theosofie
06/02/2011 **Zondaglectie in het Katrinahof:**
Een cursus in Wonderen
10/02/2011 Ethiek: Vivekachudamani
17/02/2011 De sleutel tot de Theosofie
24/02/2011 Toegepaste Theosofie

Bron van het Occultisme: van 11.00 tot 13.00 uur
Op dinsdag 4 en 18 januari 2011

Mahatma Brieven: van 11.00 tot 13.00 uur
Op dinsdag 11 en 25 januari 2011

Geheime Leer/Kosmisch Vuur:
Elke dinsdag van de maand januari 2011

Zondaglectie op 16 januari 2011:
Gids voor het Tibetaanse dodenboek deel 1

Bron van het Occultisme: van 11.00 tot 13.00 uur
Op dinsdag 1 en 15 februari 2011

Mahatma Brieven: van 11.00 tot 13.00 uur
Op dinsdag 8 en 22 februari 2011

Geheime Leer/Kosmisch Vuur:
Elke dinsdag van de maand februari 2011

Zondaglectie op 20 februari 2011:
De vergeten jaren van Jezus in India en Tibet



Voor meer informatie omtrent de Loge Witte Lotus programma's kunt u terecht op (0476) 879 968 en (0486) 631 997.

Voor meer informatie omtrent de Loge Antwerpen programma's kunt u terecht bij: Eddy Doms - (03) 272.58.53.

Elke loge is verantwoordelijk voor het eigen programma, en dit programma vormt geen uitdrukking van enig standpunt van de BTV en/of haar andere afdelingen.

“Als we ieder jaar één gebrek uitroeiden, zouden we in korte tijd volmaakte mensen zijn.”

Thomas a Kempis
De navolging van Christus - p28 (15)
isbn 90 263 0212 6