



Het Witte Lotusblad

Belgische Theosofische Vereniging vzw
Loge Witte Lotus

Jaargang 6—nummer 3

Maart 2011

BELGIE/BELGIQUE

P.B./P.P.

2000 ANTWERPEN
GROENPLAATS

BC 30217

Colofon:

Maandblad

Erkenningnummer

P708093

Versijnt niet in juli en augustus.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw
zetelt in 1000 Brussel, Geuzenplaats 8.

<http://sites.google.com/site/theosophists>

Verantwoordelijke uitgever :

Sabine Van Osta

p/a Milisstraat 22 - 2018 Antwerpen

Alle activiteiten van de BTV-loges te
Antwerpen gaan door in de Milisstraat 22,
2018 Antwerpen, tenzij anders vermeld.

Voor de inhoud van de artikels zijn enkel
de auteurs verantwoordelijk, hij vormt
geen uitdrukking van enig standpunt van
de BTV en haar afdelingen.



In dit nummer:

*De drie doelstellingen
BTV-loges te Antwerpen*

*Concentratie als voorbereiding op
meditatie: Gedachtenkracht
100 jaar Belgische Theosofische Vere-
niging vzw*

*Aan de voeten van de Meester
Pythagoras*

Inauguratie BTV vzw

*Lezingen Loge Witte Lotus
Vrijheid van denken*

*De Theosofische Vereniging
Lezingen Loge Antwerpen*

Kalender maart - april 2011

1
2
3
4
7
8

Loge Witte Lotus is nu ook te vinden op

Facebook en Twitter (<http://twitter.com/LogeWitteLotus>)

De drie doelstellingen

De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw

Loges in Antwerpen

Loge Antwerpen

Bijeenkomsten - secretariaat:
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Telefoon: (03) 827 43 62 of (03) 272 58 53

E-mail : eddy.doms@pandora.be
KBC 738-0273607-89 tnv Eva Schut &
Liene Ong Liyanta & Eddy Doms



Loge Witte Lotus

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Secretariaat: Molenkouter 13 Bis, 2890 Sint-Amands
Telefoon: (0476) 879 968 of (0486) 631 997

Website: <http://www.logewittelotus.be>
E-mail: info@logewittelotus.be
KBC 736-0013927-23 tnv Vandekerkhove & Van Osta &
Opgehaffen



Loge Witte Lotus - Zondag 6 maart 2011 om 11.00 uur - Katrinahof, Fromentinstraat 1 te 2050 Antwerpen

Concentratie als voorbereiding op meditatie: Gedachtenkracht

Sabine Van Osta



Er zijn vele vormen van meditaties en meditatieve wegen. Binnen de theosofische oude wijsheidsleringen ligt een van de belangrijkste wegen tot innerlijke bevrijding in het 'zuiveren' van het denken. Vanuit het denken moet de regeneratie van de innerlijke mens optreden. Die regeneratie houdt in dat je met behulp van een anders of meer specifiek gericht denkvermogen ook je emotionele en morele leven kunt zuiveren. Zonder morele zuiverheid is geen spiritueel leven in de meest essentiële zin mogelijk. Maar hoe doen we dat, dat zuiveren? Wat hebben we daarbij nodig?

In deze voordracht beginnen we met naar de mens te kijken vanuit zevenvoudig perspectief. De zevenvoudige geleding van het menselijk wezen vinden we beknopt terug in HPB's werk: De Sleutel tot de Theosofie. In hoofdstukken VI en IX spreekt zij over die zevenvoudige aard en de veranderingen die daarin optreden bij het proces dat we sterven noemen. Regeneratie van de mens is vergelijkbaar met een stervensproces. Oude vormen van gedrag en gewoonten zullen moeten plaatsmaken voor nieuwe. Maar, de vraag blijft: hoe doen we dat?

Belgische Theosofische Vereniging vzw



Honderd jaar geleden kreeg de Belgische Theosofische Vereniging vzw, toen voldaan was aan het vereiste quorum van zeven loges en takken, haar oprichtingscharter. Annie Besant, de toenmalige internationaal president van de Theosofische Vereniging tekende het charter op 7 juni 1911.

De viering van dit 100-jarig bestaan van de Belgische Sectie zal plaatsvinden van 3 juni tot 6 juni 2011.

Alle leden van de Theosofische Vereniging worden van harte uitgenodigd.

We vermelden nog even dat, door de aanwezigheid van buitenlandse sprekers en gasten, het programma voor het grootste deel zal doorgaan in het Engels en/of het Frans. Schriftelijke vertalingen worden voorzien.

Alle verdere informatie is te bekomen bij de Secretaris-Generaal en de logebesturen.



<http://kimunga.com/apprendre-lire-dans-pensees>

Voor dat proces van regeneratie moeten we oefenen. Het is een bewustwordings- en een oefenproces. Voor dat proces hebben we gelukkig hulpmiddelen aangereikt gekregen. Een hulpmiddel is bijvoorbeeld het boekje "Aan de voeten van de Meester" van Alcyone. De methodiek die in dat boekje wordt beschreven volgt een oud procédé van het nauwlettend doorlichten van je wezen met je denkende bewustzijn. Daarbij leer je gebruik te maken van onderscheidingsvermogen en dit onderscheidingsvermogen aan jezelf, aan je eigen individualiteit te slijpen.

Bij al deze stappen blijft ons eigen denkbewustzijn van groot belang. Daarom kijken we ook naar de tekst van Annie Besant over Gedachtenkracht, en naar de tips die zij en bijvoorbeeld Ernest Wood, een secretaris van C.W. Leadbeater hebben gegeven om je denkhygiëne te onderhouden. Beiden geven praktische concen-

Concentratie is het vasthouden van het denken binnen een begrensd, mentale ruimte (het object van de concentratie).

De ononderbroken stroom (van denken) gericht op het (voor de meditatie gekozen object), is contemplatie (het schouwen).

Deze (namelijk de contemplatie) wanneer er alleen maar bewustzijn is van het object der meditatie en niet van zichzelf (namelijk het denken) is Samadhi.

Uit: De Yoga Sutra's van Patanjali - hoofdstuk 3 - p287/290/293
ISBN 90-6175-055-5

tratieoefeningen die tot versterking van het denken kunnen leiden. Een versterkt en gezuiverd denken is een goede basis voor een meditatieve houding en een meditatieve levenswijze.

Als vervolg op deze oefeningen kunnen we dan eens grasduinen in een andere Oosterse tekst: de Yoga Sutra's van Patanjali. In deel 2 van deze fenomenale uiteenzetting over de yoga-meditatie gaat het erom om jezelf ook te verbeteren. Dat gebeurt aan de hand van bewustwording van dingen die je beter niet kunt doen, en dingen die je wellicht wilt/kunt aanleren en die noodzakelijk zijn om in alle rust andere spirituele stappen te kunnen zetten.

Wie graag meer wil weten over dit onderwerp nodigen we heel graag uit op de voordracht, die doorgaat op zondag 6 maart 2011 om 11.00 uur, in het OC Katrinahof, Fromentinstraat 1 te 2050 Antwerpen (Linkeroever).

Aan de voeten van de Meester

Voorjaarsdag

**Theosofische Vereniging
Nederland**

100 jaar:

***Aan de voeten van de Meester
Met Christian Vandekerckhove***

19 maart 2011

Van 10.30 uur tot 16.00 uur

Internationaal Theosofisch Centrum,
Meentweg 9, Naarden.

***Workshop waarbij getracht wordt de
leringen van 'Aan de voeten van de
Meester' in de praktijk te brengen.***



Het boekje *Aan de Voeten van de Meester* werd op 13-jarige leeftijd geschreven door J. Krishnamurti (Alcyone) in 1909. In 1910 verscheen de eerste editie. Inmiddels zijn we een eeuw verder en het boekje heeft nog niets aan waarde ingeboet. Integendeel, het lijkt soms actueler te zijn dan ooit. Het is ook niet zonder reden dat het werk in ongeveer 100 talen werd vertaald.

Voor verdere informatie en aanmelding:

<http://www.theosofie.nl/2011/voeten-van-de-meester/>

***Aan hen die aankloppen
Leid mij uit het onwerkelijke
in het werkelijke.
Leid mij uit de duisternis tot
het licht.
Leid mij uit den dood tot de
onsterfelijkheid.***

Pythagoras en de ziel

Lieve Opgenhaffen



Pythagoras, een van de meest befaamde en controversiële van de oud Griekse filosofen, leefde van ca. 570 v. Chr tot 490 v. Chr.. Er is heel weinig informatie te vinden over zijn leven en voor enige details moeten we ons richten tot bronnen uit de vierde eeuw v. Chr., zoals teksten van Aristoxenus (ca 375 v. Chr.) (1), Dicaearchus (ca. 350 v. Chr.—ca. 285 v. Chr.) (2) en Timaeus van Tauromenium (3).

Over zijn afkomst en zijn korte leven bestaat een grote controverse. Algemeen wordt aangenomen dat hij opgroeide op het eiland Samos en veel reisde. Zo zou hij o.a. Babylonië, Fenicië en Egypte bezocht hebben. Enkele geschriften melden ook dat hij reizen ondernam naar het Oosten, in een poging om de 'oude wijsheid' te zoeken en naar het Westen te brengen.

Pythagoras zou Samos verlaten hebben toen hij 40 jaar oud was. Hij verhuisde toen naar Crotona in Zuid Italië, waar hij al heel snel een groot aantal volgelingen kende.

Xenophanes (ca. 570 v. Chr.—475 v. Chr.) (4) en Heraclitus (ca. 500 v. Chr.) (5) schrijven dat Pythagoras, in zijn tijd en nog lang daarna, een zeer befaamd persoon was. Een verslag van zijn dood kunnen we vinden in heel wat verhalen. Betrouwbare bronnen zijn hier deze van Aristoxenus en Dicaearchus. Zij suggereren dat het geweld, gericht tegen Pythagoras en zijn volgelingen in Crotona, Pythagoras deed vluchten naar een andere Zuid-Italiaanse stad waar hij in ca. 490 v. Chr. overleed. Het geweld ontstond, zo wordt gezegd, door de uitzonderlijke (onbegrepen) natuur van de Pythagorese levenswijze.

Ingaan op de verwezenlijkingen van Pythagoras is niet zo eenvoudig. Alle bronnen melden dat hij zelf niets heeft geschreven. Ook van zijn tijdgenoten zijn heel weinig werken te vinden en/of bewaard gebleven. We moeten ons dan ook noodgedwongen richten tot andere auteurs. Ook dat is niet zo

evident want in de eerste eeuwen v. Chr. werd Pythagoras op een zeer onhistorische wijze als een semi-goddelijke figuur voorgesteld. Alles wat toen - met inbegrip van de 'oudere' ideeën van Plato (ca. 427 v. Chr.-ca. 347 v. Chr.) (6) en Aristoteles (384 v. Chr.-322 v. Chr.) (7) - als 'waarheid' werd aangenomen in de Griekse filosofische traditie, werd aan Pythagoras toegeschreven. Zo kregen enkele verhandelingen zijn naam en/of de naam van andere Pythagoreërs, en dit enkel om deze 'verheerlijking' te ondersteunen. Het is dus heel belangrijk om voorbij deze 'valse' verheerlijking te zoeken naar wat de historische Pythagoras nu werkelijk dacht en deed. Dit kunnen we doen door te vertrouwen op de vroegste berichten en geschriften.



www.pythagoras.nu

Het populaire beeld dat we in onze huidige maatschappij van Pythagoras kennen, is dat van een meesterlijk wiskundige en een wetenschapper. Pythagoras was inderdaad, in zijn tijd en ook 150 jaar later nog, een beroemdheid. Het zal iedereen misschien verwonderen doch de bekendheid van Pythagoras betrof toen niet de wiskunde, noch de wetenschap. Pythagoras werd toen gezien als een 'expert' over het lot van de ziel na de dood, als een 'expert' over religieuze rituelen en als een wonder-werker die o.a. op twee plaatsen gelijktijdig kon zijn. Tenslotte werd hij beschouwd als de oprichter van een strenge levenswijze welke o.a. een streng dieet, religieuze rituelen en een strikte zelfdiscipline inhield.

Vervolg op pagina 5

Inauguratie nieuwe hoofdkantoor Belgische Theosofische Vereniging VZW

Dr. H. van der Hecht



Tijdens de inauguratie op 31 oktober 2010 van het nieuwe hoofdkantoor van de Belgische Theosofische Vereniging te Brussel richtte Dr. Henriëtte van der Hecht, onze voormalige Secretaris-Generaal, het woord tot de aanwezigen. Voor diegenen die er niet bij konden zijn op die heuglijke dag, wenst de redactie deze korte maar krachtige tekst over de geest van de Theosofie niet te onthouden:



Wij huldigen vandaag dit prachtige en lichtrijke gebouw in, het nieuwe verblijf van onze Theosofische Vereniging, een gebouw waarin het goed aanvoelt om samen te kunnen werken. Er dient nog veel te gebeuren alvorens de afwerking van de lokalen volledig afgerond zal zijn en ieders hulp daartoe is welgekomen en voor ons zeer waardevol.

Dit gebouw is bestemd om ten dienste te staan van de drie u welbekende doelstellingen: universele broederschap, vergelijkende studie van de grote religies en filosofieën, onderzoek van de latente, wezenlijke vermogens in de mens.

Mevr. Blavatsky zei: “De Theosofische Vereniging werd opgericht om de wereld te tonen dat er zoiets bestaat als Theosofie.” En dat is inderdaad onze meest essentiële doelstelling.

Wat is Theosofie? Zij is de goddelijke wijsheid. Niet de wijsheid van God maar de wijsheid der Goden. De wijsheid van God, het ene Bewustzijn dat alles in het universum in zich draagt en onderbouwt, is immers onmetelijk, oneindig, onbegrensd. Niemand kan deze wijsheid bezitten.

Wie zijn dan de Goden? Het zijn de grote kosmische Intelligenties, wezens die bewust één zijn met het Universele Bewustzijn, met in hun midden, onwaar-

neembaar voor onze fysieke zintuigen, de scheppers en beschermers van de Natuur en ook de menselijke zielen die één zijn geworden met het Goddelijke en de menselijke volmaaktheid gerealiseerd hebben. Het zijn de Grote Zielen, in het Sanskriet Mahatmas genoemd. In bewustzijn één met alles dat leeft, beheersen zij op volmaakte wijze hun vermogens tot waarneming en handeling op alle gebieden van manifestatie, van de meest verdichte materie tot de meest subtiele.

Welk is hun Wijsheid, de basis van hun leringen? Het is de totale wetenschap van de Natuur en de menselijke ziel, van het Universum gezien binnen de ruimte van het Zonnestelsel. Deze wetenschap omvat alle gradaties van subtiele materie die het fysieke gebied overschrijden en dit doordringen. Ze toont het bestaan aan van een goddelijk plan van evolutie.

De Theosofie is de Tijdloze Wijsheid, het geheel van onsterfelijke waarheden die het fundament vormen van alle grote religies en zij stelt de mens het grote ideaal voor van een volmaaktheid die geleidelijk bereikt dient te worden in de loop van een groot aantal opeenvolgende levens. Dit ideaal is terug te vinden in alle oude religies, zowel in het Oosten als in het Westen, onder andere in het oorspronkelijke Christendom. Allen schetsen zij het Pad van spirituele ontplooiing dat leidt tot volmaaktheid en dat de liefde als hoofdnoot voert, de universele, steeds actieve liefde, een zuiver mededogen, bevrijd van de illusie van een “ik” dat zich afgescheiden waant van de grote Eenheid van alles wat leeft.

Met het oog op dit ideaal, werden drie kleine boekjes uitgegeven door de Theosofische Vereniging waarin eenvoudige en tegelijk sublieme gedachten aan elkaar worden gesmeed die de aspirant als leidraad kunnen dienen voor een aan dit ideaal toegewijd leven. Dit zijn “Aan de Voeten van de Meester”, “Licht op het Pad” en “De Stem der Stilte”. Een studie van deze

werkjes, grondige meditatie over de betekenis van hun leringen en vooral het in de praktijk brengen ervan, kunnen de idealistische mens dichter bij de Grote Meesters van Wijsheid en Mededogen brengen, de spirituele gidsen van de mensheid. Alle theosofische literatuur werkt in dezelfde richting.



Geuzenplein 8
Foto: Guido Hoste

Samen met de Mahatmas die inspireerden tot de oprichting van de Theosofische Vereniging, en in navolging van hun woorden, werken de leden van deze Vereniging eraan om de “mentale grond” van de mens volledig om te spitten opdat de zaadjes die zij erin planten, dragers van een nieuwe inspiratie, de mens met zijn separatistisch, dogmatisch en materieel ingesteld intellect kunnen voeren tot de ware spirituele intuïtie, die Eenheid, Liefde en Wijsheid is en tot een diepe innerlijke transformatie van het menselijk wezen.

Dit zijn dus de taken waartoe onze Belgische Theosofische Vereniging zich steeds actiever wenst te wijden in haar nieuwe lichtrijke verblijf, op de Geuzenplein nr. 8.

Vertaling orig. tekst: SVO

Vervolg van pagina 3

Pythagoras en de ziel

Lieve Opgenhaffen



Wanneer we op zoek gaan naar informatie over wat Pythagoras dacht en geloofde over de ziel na de dood, blijkt heel duidelijk dat hij beschouwd werd als een ware 'expert' over het lot van de ziel na de dood.

Herodotus (ca. 485 v. Chr.-ca. 420 v. Chr.) (8) vertelt het verhaal van Zalmoxis, een god - in de Thracische mythologie - vooral vereerd door de Gatae (de naam die de Grieken aan verscheidene Tracische stammen gaven) en de Daciërs (huidige Roemenen). Deze godheid nam een menselijke gedaante aan, doch verdween regelmatig in de onderwereld, waar hij drie jaar verbleef. Het vierde jaar keerde hij dan terug onder de mensen. De Pontische Grieken vertelden aan Herodotus dat Zalmoxis een mens zou zijn geweest en voordien zelfs een 'slaaf' of 'leerling' was van Pythagoras. Pythagoras zou Zalmoxis de 'wetenschappen van de hemelen' hebben bijgebracht. Zalmoxis onderwees zijn volk over de onsterfelijkheid van de ziel. Hij leerde hen dat ze nooit zouden sterven doch in plaats daarvan zouden ze naar een plaats gaan waar ze alle goede dingen voor eeuwig zouden bezitten.

Herodotus zelf twijfelt aan het werkelijke bestaan van Zalmoxis. Hij is van mening dat, indien Zalmoxis werkelijk geleefd zou hebben, dit hoe dan ook lang voor Pythagoras moest geweest zijn. Hij schrijft dat Zalmoxis zijn kennis over de onsterfelijkheid van de ziel meebracht uit het Oude Egypte.

Bij Xenophanes, een tijdgenoot van Pythagoras, vinden we het beroemde fragment: "... en toen hij (Pythagoras) aanwezig was bij het slaan van een klein hondje, hij medelijden kreeg en zei: stop, sla hem niet meer, want het is de ziel van een man die me dierbaar is, die ik herkende, toen ik hoorde janken." Hoewel Xenophanes zelf dit idee belachelijk vond, toont dit fragment wel aan dat Pythagoras geloofde in zielsverhuizing of reïncarnatie, waarbij de menselijke ziel, na de dood, herborren wordt in andere diersoorten.

In zijn commentaren over de moeilijkheid om te bepalen wat Pythagoras on-

derwees, bevestigt Dicaearchus dit fragment van Xenophanes. Hij beweert vervolgens ook dat de meest erkende leerstellingen van Pythagoras waren 'dat de ziel onsterfelijk is en dat het verhuist in andere diersoorten'.



www.faculty.etsu.edu

De Egyptenaren geloven, zo schrijft Herodotus, dat de ziel eerst herboren wordt in elke diersoort alvorens, na 3000 jaar, terug te keren in de menselijke vorm. Herodotus noemt geen namen maar geeft de melding dat sommige Grieken, 'zowel vroeger als later', deze leer hebben aanvaard. Aangenomen wordt dat hij hier een verwijzing maakt naar Pythagoras (vroeger) en heel waarschijnlijk naar Empedocles (later) (ca. 492 v. Chr.-432 v. Chr.) (9). Hoewel Herodotus details geeft over de zielverhuizing in het Egyptisch geloof, is de correctheid ervan zeer twijfelachtig. Geen enkele andere bron kan gevonden worden die deze details ondersteunt. Duidelijk is wel dat Pythagoras zich niet akkoord kon verklaren met de door Herodotus beschreven details.

Bij Ion van Chios (ca. 490 v. Chr.-422 v. Chr.) (10) vinden we, wanneer hij schrijft over Pherecydes van Syros (6de eeuw v. Chr.) (11), dat "...hoewel dood, heeft hij een heel prettig leven voor zijn ziel, indien Pythagoras werkelijk wijs is, hij die de wijsheid boven alle mensen kende en leerde". Ook hier blijkt dat Pythagoras een expert is over het le-

ven van de ziel na de dood. We kunnen ons de vraag stellen of hij ook geloofde dat we uit de cyclus van reïncarnaties kunnen ontsnappen. Een direct antwoord op deze vraag is niet te vinden. Wanneer we echter dieper ingaan op de levenswijze en de leer van Pythagoras, kunnen we aannemen dat deze gedachte volgens hem zeker mogelijk was.

Hoewel het duidelijk is dat Pythagoras de ziel als onsterfelijk zag, moeten we hier toch vermelden dat, om naar de zielsverhuizing te verwijzen, het woord Psychê werd gebruikt. Enkel Empedocles gebruikte het woord *daimon*. Philolaus (5de eeuw v. Chr.) (12), de opvolger van Empedocles, gebruikte psychê niet om te verwijzen naar een allesomvattende ziel, maar om slechts één psychische eigenschap aan te duiden: *de zetel van de emoties, en hierin zit ook begrepen het gevoel*. Deze 'zetel van de emoties' is gelocaliseerd in het hart. Philolaus zegt ook duidelijk dat deze psychê 'gedeed wordt met dieren'.

Ook Herodotus gebruikt dit woord om naar de 'zetel van de emoties' te verwijzen. Het is dus heel aannemelijk dat ook Pythagoras op deze wijze over de transmigrerende psychê dacht. *Indien dit zo is, dan mogen we aannemen dat Pythagoras dacht dat de ziel van mensen niet in planten kon reïncarneren want, zo meldt Philolaus, 'psychê is niet aan planten toegewezen'.*

In heel wat bronnen vinden we dat de transmigrerende ziel onstoffelijk is. Philolaus echter lijkt een stoffelijk concept te hebben van de ziel en het is heel waarschijnlijk dat hij hier Pythagoras volgt. Ook is het twijfelachtig dat Pythagoras dacht aan de transmigrerende ziel als een allesomvattende ziel welke alle psychische eigenschappen inhield. Het vermogen van Pythagoras om iets specifiek te herkennen van zijn vriend in het klein hondje en het herinneren van zijn eigen vorige incarnaties, toont aan dat geloofd werd dat de 'persoonlij-

Vervolg van pagina 5

Pythagoras en de ziel

Lieve Opgenhaffen



ke identiteit' werd bewaard door de incarnaties heen. Deze persoonlijke identiteit kon immers goed opgenomen worden in het patroon van emoties, die het karakter van een persoon vormen en dan bewaard wordt in de psychê, dat verondersteld wordt niet alle psychische eigenschappen te bezitten. Voor Philolaus is het heel duidelijk dat in deze psychê de 'nous' (intelligentie) niet is inbegrepen, gezien de 'nous' niet met dieren kan gedeeld worden. Dus, het lijkt dat wat gedeeld wordt met dieren en waaruit Pythagoras veronderstelde af te kunnen leiden dat zij bijzondere verwantschap hadden met menselijke wezens, niet 'intelligentie' is, zoals door sommigen werd verondersteld, maar eerder het vermogen was om emoties zoals plezier en pijn te voelen.

Uiterst belangrijk is het om te weten dat de meeste Grieken Homerus (ca. 800 v. Chr. - ca. 750 v. Chr.) (13) volgden in het geloof dat de ziel een niet-substantiële schaduw was, die na de dood een schimmig bestaan leefde in de onderwereld; een bestaan zo somber dat de beroemde Achilles beweerde dat hij liever het laagste sterfelijke leven op aarde wou leiden dan koning te zijn van de doden. De leringen van Pythagoras dat de ziel onsterfelijk is, andere fysieke incarnaties kent en misschien een goed bestaan heeft na de dood, waren opvallende vernieuwingen die, in vergelijking tot de Homerische zienswijze, een heel sterke aantrekkingskracht bezaten. Volgens Dicaearchus geloofde Pythagoras, in aanvulling op de onsterfelijke van de ziel en de incarnaties, dat na een bepaalde tijd, de dingen die ooit gebeurd zijn opnieuw gebeuren en niets absoluut nieuw is. De leer van de zielsverhuizing lijkt hier dus te zijn uitgebreid tot het idee dat wij, en ook de hele wereld, herboren zullen worden in een leven dat precies hetzelfde is als dat waarin wij nu leven en al geleefd hebben.

Er kan nog heel wat gezegd worden over het werk van Pythagoras doch wanneer we alle beschikbare bronnen en gegevens overlopen mogen, kunnen we besluiten dat de boodschap van Pythago-

ras, in de eerste plaats, de ziel betrof. Het stoffelijk heelal en de processen ervan kwamen op de tweede plaats.



<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pythagoras-M%C3%BCnz.JPG>

- (1) **Aristoxenus** van Tarentum: Grieks filosoof en leerling van Aristoteles.
- (2) **Dicaearchus**: Grieks filosoof, cartograaf, geograaf, wiskundige en auteur.
- (3) **Timaeus** van Tauromenium: Grieks geschiedschrijver uit de hellenistische periode (tweede helft van de 4e eeuw v. Chr.).
- (4) **Xenophanes**: Grieks filosoof en dichter.
- (5) **Heraclitus**: Grieks filosoof, geboren in Efeze (Turkije). Hij wordt "de duistere" genoemd, omdat hij zijn kennis altijd voor de massa probeerde te verborgen aan de hand van aforismen.
- (6) **Plato**: Grieks filosoof, schrijver en leerling van Socrates
- (7) **Aristoteles**: Grieks filosoof. Hij wordt met Socrates en Plato beschouwd als een van de invloedrijkste klassieke filosofen in de westerse traditie.
- (8) **Herodotus**: Grieks historicus die in het westen beschouwd wordt als de vader van de geschiedschrijving.
- (9) **Empedocles**: Grieks filosoof, staatsman, dichter, godsdienstleraar, redenaar, profeet, arts, wonderdoener en wijsgeer.
- (10) **Ion** van Chios: Griekse dichter en prozaschrijver.
- (11) **Pherecydes** van Syros: Griekse denker uit de 6e eeuw v. Chr.
- (12) **Philolaus** van Crotona: volgeling van Pythagoras en leerling van Democedes. Hij was een geneeskundige en in de aard van het Pythagorisme nam de getalensymboliek een centrale plaats in in zijn medische oeuvre.
- (13) **Homerus**: Grieks dichter en zanger.

Bronnen:

<http://nl.wikipedia.org/wiki/Pythagoras>

<http://en.wikipedia.org/wiki/Pythagoras>

<http://www.completepythagoras.net/mainframeset.html>

De menselijke geest is alleen stil als hij overvloed van energie, als hij vervuld is van die aandacht waarin iedere tegenstrijdigheid, iedere begeerte die de mens diverse richtingen op trekt, tot een einde is gekomen. De worsteling van de begeerte om stil te zijn leidt niet tot stilte. Stilte is niet met een of andere vorm van dwang te kopen, je krijgt haar niet als beloning voor onderdrukking of zelfs sublimering. Maar de geest die niet stil is, is nooit vrij, en alleen voor de stille geest gaat de hemel open. De zegening waar de geest naar zoekt, is niet door zoeken te vinden en is ook niet een kwestie van geloof. Alleen de geest die stil is, kan haar ontvangen, die zegening, waarover geen kerk of geloof beschikt. Wil de geest stil zijn, dan moeten al zijn onderlinge tegenstrijdigheden samenvloeien en wegsmelten in de vlam van het inzicht. Een stille geest is niet een beschouwende geest. Beschouwingen veronderstellen zowel iets dat wordt beschouwd als een beschouwer, een ervaren 'zelf', dat van het verleden vervuld is. De stille geest bevat geen kern die kan worden, zijn of denken. Alle begeerte is tegenstrijdigheid, want iedere kern van begeerte vindt een andere kern tegenover zich. Het stil zijn van de geest in zijn totaliteit is meditatie.

Het is wonderlijk zoals de menselijke geest altijd vervuld is van eigen gedachten, van kijken en luisteren. Hij is nooit echt leeg en als hij het soms bij toeval lijkt, is hij alleen afwezig of dagdroomt hij. Hij kan vervuld zijn van het verlangen leeg te zijn, maar hij is nooit leeg; en omdat hij zo totaal van iets vervuld is kan hij geen kant op. Als hij zich er van bewust wordt dat hij steeds ergens van vervuld is, probeert hij vrij te zijn, leeg te zijn. De methode, de rust belovende praktijk, wordt de nieuwe vervulling voor de geest. De geest is altijd wel vervuld van de een of andere gedachte - aan de zaak, aan het gezin, of aan de toekomst. Hij is altijd vol, volgestopt met eigen bedenksels of met die van anderen, hij is onafgebroken in beweging, al heeft dat weinig te betekenen.

Uit: Innerlijke eenvoud: commentaar op het leven, J. Krishnamurti - deel 3.

ISBN 9069634139.

<http://www.krishnamurti.nl/>

Lezingen op zondagochtend van 11:00u tot 13:00u - Loge Witte Lotus

Locatie:

OC Katrinahof - Fromentstraat 1 - 2050 Antwerpen (Linkeroever)

Vrijwillige bijdrage
Info: (0486) 631 997
en (0476) 879 968

Geen zondagochtendlezingen in mei, juni en de zomermaanden.

06/03/2011	Sabine Van Osta	Concentratie als voorbereiding op meditatie: Gedachtenkracht
03/04/2011	Mgr. Jean-Marc Warnon	De Vrij-katholieke Kerk: de katholieke kerk voor de 21ste eeuw



*Iedereen is van harte
welkom!*

Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doel-

einden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die

hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Mening en opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.

*Zowel handelen
als niet-
handelen kun-
nen in u plaats-
vinden; uw li-
chaam volop in
beweging, uw
denken kalm,
uw ziel zo hel-
der als een
bergmeer.*

De stem van de stilte
De Twee Paden - p27
Isbn 90-70328-54-2

De Belgische Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging werd opgericht te New York op 17 November 1875. Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), India. Zij is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft afdelingen in vele landen over de hele wereld.

In Europa is een Internationaal Theosofisch Centrum gevestigd te Naarden (Nederland).

In België zijn er loges te Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Luik. Zij organiseren met grote regelmaat voordrachten en studiebijeenkomsten en sommige, waaronder die in Brussel en Antwerpen, beschikken tevens over een uitgebreide bibliotheek. De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen en hen te

stimuleren in hun zoekproces naar waarheid.

Loge Antwerpen werd opgericht in 1899.

Loge Witte Lotus was tot voor kort de jongste loot uit de Belgische Theosofische familie. Opgericht in 2006, beoogt deze Loge eveneens een aantrekkingspool te zijn voor zoekers naar en onderzoekers van waarheid.



Lezingen op zondagochtend van 11:00u tot 13:00u - Loge Antwerpen

20/03/2011	Linne Ong	Gids voor het Tibetaanse dodenboek - deel 2
17/04/2011	Gerald van Waes	Inleiding tot het Tarotspel
15/05/2011	Ronald Engelse	Wat is het Pleroma? - deel 2



Geen zondagochtendlezingen in juni en de zomermaanden.

Activiteiten in Antwerpen

!!! Loge Witte Lotus: Zondaglezingen gaan door in het Katrinahof - Fromentinstraat 1 - 2050 Antwerpen !!!
Alle andere activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Kalender maart 2011

MA	DI 11:00-13:00 14:00-16:00	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
	1 DETAIL HIERONDER	2	3 GRONDBEGINSELEN DER THEOSOFIE	4	5	6 GEDACH- TENKRACHT
7	8 DETAIL HIERONDER	9	10 VIVEKACHU- DAMANI	11	12	13
14	15 DETAIL HIERONDER	16	17 DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE	18	19	20 TIBETAANS DODENBOEK
21	22 DETAIL HIERONDER	23	24 TOEGEPASTE THEOSOFIE	25	26	27
28	29 DETAIL HIERONDER	30	31 VRIJ ONDER- WERP			

Kalender april 2011

MA	DI 11:00-13:00 14:00-16:00	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
				1	2	3 DE VRIJ- KATHOLIE- KE KERK
4	5 DETAIL HIERONDER	6	7 GRONDBEGINSELEN DER THEOSOFIE	8	9	10
11	12 DETAIL HIERONDER	13	14 VIVEKACHU- DAMANI	15	16	17 INLEIDING TAROTSPEL
18	19 DETAIL HIERONDER	20	21 DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE	22	23	24
25	26 DETAIL HIERONDER	27	28 TOEGEPASTE THEOSOFIE	29	30	



Loge Witte Lotus

03/03/2011 Grondbeginselen der Theosofie
06/03/2011 **Zondaglezing in het Katrinahof:**
Concentratie als voorbereiding op meditatie:
Gedachtenkracht Zie pagina 2
10/03/2011 Ethiek: Vivekachudamani
17/03/2011 De sleutel tot de Theosofie
24/03/2011 Toegepaste Theosofie
31/03/2011 Vrij onderwerp

03/04/2011 **Zondaglezing in het Katrinahof:**
De Vrij-katholieke Kerk
07/04/2011 Grondbeginselen der Theosofie
14/04/2011 Ethiek: Vivekachudamani
21/04/2011 De sleutel tot de Theosofie
28/04/2011 Toegepaste Theosofie

Voor meer informatie omtrent de Loge Witte Lotus programma's kunt u terecht op (0476) 879 968 en (0486) 631 997.



Loge Antwerpen

Bron van het Occultisme: van 11.00 tot 13.00 uur
Op dinsdag 1 en 15 maart 2011
Mahatma Brieven: van 11.00 tot 13.00 uur
Op dinsdag 8 en 22 maart 2011
Geheime Leer/Kosmisch Vuur:
Elke dinsdag van de maand februari 2011
Zondaglezing op 20 maart 2011:
Gids voor het Tibetaanse dodenboek—Deel 2

Bron van het Occultisme: van 11.00 tot 13.00 uur
Op dinsdag 5 en 19 april 2011
Mahatma Brieven: van 11.00 tot 13.00 uur
Op dinsdag 12 en 26 april 2011
Geheime Leer/Kosmisch Vuur:
Elke dinsdag van de maand april 2011
Zondaglezing op 17 april 2011:
Inleiding tot het Tarotspel

Voor meer informatie omtrent de Loge Antwerpen programma's kunt u terecht bij: Eddy Doms - (03) 272.58.53.

Elke loge is verantwoordelijk voor het eigen programma, en dit programma vormt geen uitdrukking van enig standpunt van de BTV en/of haar andere afdelingen.

“De wijsheid die u in staat stelt te helpen, de wil die de wijsheid leidt, de liefde die de wil bezielt, dat zijn uwe eigenschappen.”

Drie Wegen, één Pad
Aan de voeten van de Meester - Alcyone
isbn 9061750881