



Het Witte Lotusblad

Belgische Theosofische Vereniging vzw
Loge Witte Lotus

Jaargang 6—nummer 4

April 2011

BELGIE/BELGIQUE

P.B./P.P.

2000 ANTWERPEN
GROENPLAATS

BC 30217

Colofon:

Maandblad

Erkenningnummer

P708093

Verschijnt niet in juli en augustus.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw
zetelt in 1000 Brussel, Geuzenplaats 8.

<http://sites.google.com/site/theosophists>

Verantwoordelijke uitgever :

Sabine Van Osta

p/a Milisstraat 22 - 2018 Antwerpen

Alle activiteiten van de BTV-loges te
Antwerpen gaan door in de Milisstraat 22,
2018 Antwerpen, tenzij anders vermeld.

Voor de inhoud van de artikels zijn enkel
de auteurs verantwoordelijk, hij vormt
geen uitdrukking van enig standpunt van
de BTV en haar afdelingen.



Loge Witte Lotus is nu ook te vinden op
Facebook en Twitter (<http://twitter.com/LogeWitteLotus>)

In dit nummer:

- De drie doelstellingen* 1
- BTV-loges te Antwerpen*
- De Vrij-katholieke Kerk: de katholieke* 2
- Kerk voor de 21ste eeuw*
- Theosofie voor de wereld van nu*
- Oproep Eeuwfeest Theosofische Vere-* 6
- niging vzw*
- Lezingen Loge Witte Lotus* 7
- Vrijheid van denken*
- De Theosofische Vereniging*
- Lezingen Loge Antwerpen*
- Kalender april - mei 2011* 8

De drie doelstellingen

De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw

Loges in Antwerpen

Loge Antwerpen

Bijeenkomsten - secretariaat:
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Telefoon: (03) 827 43 62 of (03) 272 58 53

E-mail : eddy.doms@pandora.be
KBC 738-0273607-89 tnv Eva Schut &
Liene Ong Liyanta & Eddy Doms



Loge Witte Lotus

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Secretariaat: Molenkouter 13 Bis, 2890 Sint-Amands
Telefoon: (0476) 879 968 of (0486) 631 997

Website: <http://www.logewittelotus.be>
E-mail: info@logewittelotus.be
KBC 736-0013927-23 tnv Vandekerkhove & Van Osta &
Opgehaffen



Loge Witte Lotus - Zondag 3 april 2011 om 11.00 uur - Katrinahof, Fromentinstraat 1 te 2050 Antwerpen

De Vrij-katholieke Kerk: De katholieke kerk voor de 21ste eeuw

Christian Vandekerkhove



De Rooms-katholieke Kerk verkeert in een zware crisis.

Het lijkt dat het gezag van Rome en haar bisschoppen met andere zaken bezig zijn dan de gelovigen. Centraal gezag en basis spreken niet meer dezelfde taal. Vaak gehoorde kritiek is dat de Kerk alles behalve een voorbeeld is van de waarden die ze predikt. Vele gelovigen hebben het moeilijk met de onmetelijke rijkdom van de Kerk, terwijl de massa van haar leden net in de grootste armoede leeft in de derde wereld. Ook haar verleden wordt kwalijk genomen: inquisitie, kruistochten, WO II, enz. De laatste jaren zijn daar nog bijgekomen de talloze seksuele misbruiken van kinderen en tieners door een aantal geestelijken. Velen stellen de vraag hoe een dergelijk instituut kan en mag spreken in naam van de Christus en de evangelies?

Hoe dan ook, de kerken lopen leeg en de aanvragen tot ont-doping waren nooit zo talrijk als nu. Gooien die mensen het kind met het badwater weg? Is de Kerk nog te redden? Zijn er alternatieven? Of de Kerk nog te redden is, dat is een ander debat, maar hier zullen we het hebben over een bestaand alternatief voor de *vermoede* Rooms-katholieke Kerk.

Zoals in een eerder artikel reeds gezegd, is er niet één Katholieke Kerk, maar bestaan er meer dan 100. De meeste onder hen maken aanspraak op de apostolische successie, d.w.z. dat ze zich bij rechte de afstammelingen van de Christus en Petrus kunnen noemen.

Een van deze kerkgenootschappen, de Vrij-Katholieke Kerk, lijkt – hoewel trouw aan de boodschap van de Christus – meer dan de meeste andere, geschikt te zijn voor de mens van de 21^{ste} eeuw.



De *Vrij-Katholieke Kerk* is in theosofische middens ontstaan in 1916 via de *Onafhankelijke Oud-Rooms-Katholieke Kerk* uit de *Oud-katholieke Kerk* en komt aldus in de regelmatige apostolische successie, die dus de legitimiteit van haar sacramenten bevestigt.

Haar liturgie is heel erg geïnspireerd op die van de RKK en de Anglicaanse, hoewel de VKK meer bewust werkt met energieën en hogere wezens.

Enkele belangrijke verschillen met de RKK zijn:

1. De geloofsbelijdenis: niemand wordt verdoemd; iedereen wordt gered

2. Gelijkheid van man en vrouw: beiden mogen aan alle Sacramenten deelnemen en kunnen dus ook priester of bisschop worden
3. Geen verplicht celibaat: dus ook niet de wantoestanden die hieruit kunnen voortvloeien
4. Open communie: het sacrament van de communie staat open voor ieder die met respect het altaar benadert
5. Geen paus: het hoofd van de kerk is de Christus. De praktische leiding ligt in handen van de bisschoppelijke synoden en uitgevoerd door een democratisch verkozen voorzittend bisschop

Het is duidelijk dat de Vrij-katholieke Kerk, zonder aan haar spirituele taak te verzaken, veel meer beantwoordt aan de verzuchtingen van de Verlichting en het Modernisme. Dit is wellicht de reden dat ze de steeds meer mensen aanspreekt in een tijd waar de kerken leeglopen.

Wie meer over dit onderwerp wil weten, nodigen we graag uit op de zondaglesing die doorgaat op zondag 3 april 2011 om 11.00 uur, in het Katrinahof, Fromentinstraat 1 te 2050 Antwerpen (Linkeroever)

Theosofie voor de wereld van nu

Sandrine Barlovatz



Wat verstaan we onder “de wereld waarin we leven” en is er een verband tussen Theosofie en die wereld? Hierna volgen een aantal summierse bedenkingen...

De wereld van nu

De brede verspreiding van de technologie zou de voorbereiding moeten toelaten van een tijdperk van solidariteit, culturele bloei en voorspoed. De technologische vooruitgang heeft overduide-

lijk ongelofelijke mogelijkheden met zich meegebracht op het vlak van communicatie en kennis. Ondanks onze reizen naar de maan, de verdere exploratie van de ruimte en het onderzoek van de microkosmos blijven locale oorlogen voortwoeden. Naties vergroten om het snelst hun voorraad aan atoom- en andere vernietigingsmiddelen. Meer dan een miljard mensen hebben nauwelijks voldoende te eten.

Het rassenonderscheid is nog verre van de baan en speelt zelfs nog sterker dan vroeger met het nodige onrecht als gevolg. Foltering en gevangenschap blijven courante praktijken. Armoede en bidonvilles brengen in vele landen schande over de leiders van de landen in kwestie. De rechten van de mens worden nog steeds met de voeten getreden via uitroeingspraktijken en de bevoorrech-

Vervolg van pagina 2

Theosofie voor de wereld van nu

Sandrine Barlovatz



ting van minderheden. Het dierenrijk krijgt alle mogelijke vormen van foltering te verduren in naam van de vooruitgang en uit winstbejag. In vele landen verduistert een primitief fanatisme alle pogingen tot emancipatie, een fanatisme dat beestachtige gewelddadigheid zou moeten verantwoorden. In zogenaamd beschaafde landen etaleert seksualiteit zich bij steeds jongere individuen met een immorele onbeschaamdheid die iedere verbeelding tart. Hoe is dit mogelijk in een wereld waar de wetenschap heerst en waar iedereen de wonderbaarlijke vooruitgang verwelkomt en toejuicht bij het zien van menig meesterwerk en zoveel mensen die een toonbeeld zijn van intelligentie ?

De perfectie van onze technische beschaving kan de barbaarsheid van bepaalde menselijke verhoudingen alleen maar nog beter uit de verf laten komen en dit met een onvoorstelbaar contrast. Men zou kunnen stellen dat deze verschillende facetten van het wereldgebeuren eigenlijk symptomen zijn. In wezen komt het erop neer dat de mens zijn medeschepselen uitbuit. De fundamenteel ongezonde aspecten van de mens worden door de hele situatie weerspiegeld :

- Het op te grote schaal ontbreken van een werkelijke bezorgdheid voor de medeschepselen;
- Onwetendheid, wreedheid, misplaatste autoriteit en egoïsme;
- Een misleidende voorstelling van het leven.

Theosofie ?

Laten we eerst eens kijken wat “theosofie” betekent.

Wanneer men deze vraag in detail bestudeert, stelt men vast dat er meerdere antwoorden mogelijk zijn, of juist meerdere nuances. Hierna volgen drie korte verklaringen van het woord « theosofie » door drie erkende auteurs.



Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891) – oprichtster van de Theosofische Vereniging

“Het woord Theosofie dateert van de IIIe eeuw van onze tijdrekening en werd voor het eerste gebruikt door Ammonius Saccas en zijn leerlingen, de stichters van het theosofisch eclectisme, ook wel de “Analogisten” genoemd... Zij werden tevens neo-Platonici genoemd. Hoewel algemeen wordt aangenomen dat de Theosofie of het theosofisch eclectisch systeem ontstaan is in de IIIe eeuw, gaat haar oorsprong veel verder terug in de tijd, als we Diogenes Laërtius mogen geloven. Deze laatste schrijft het ontstaan van de theosofie toe aan Pot-Amun, die leefde tijdens de eerste Ptolemese periode...



nl.wikipedia.org

De wijsheidsreligie is in essentie steeds dezelfde gebleven in alle landen : zij vormt de uiteindelijke uitdrukking van alle menselijke kennis en werd steeds zorgvuldig bewaard. Zij bestond reeds voor de Alexandrijnse school en is blijven bestaan tot op de dag van vandaag ; zij zal iedere religie of filosofie overleven. ...Zij werd bewaard door de ingewijden van ieder land door de ware zoekers naar waarheid en hun leerlingen en in die delen van de wereld in het bijzonder waar haar onderwerpen steeds opnieuw bestudeerd en uitgediept zijn : India, Centraal-Azië en Perzië. ... In geen enkel land in de Oudheid deelde de geestelijkheid de ware geheimen van hun filosofie met het grote publiek ; zij verkondigden er slechts de uiterlijke vorm van. Het boeddhisme van het Noorden omvat het grote en het kleine voertuig, Mahayana en Hinayana genaamd, die resp. de esoterische en exoterische school vertegenwoordigen. Pythagoras noemde zijn Gnosis, « de kennis van alle dingen die bestaan » en reserveerde zij voor zijn beëdigde leerlingen die in staat waren om dergelijk geestelijk

voedsel te assimileren en zich er aan te goeden en die het stilzwijgen konden bewaren omtrent hun kennis.

... Is het doel van de Theosofie om adepten voort te brengen in de geneeskunst ? Zij heeft meerdere doelen, maar het belangrijkste doel is wel dat doel waarbij men ertoe kan komen om het lijden van de mens in al haar vormen, fysiek zowel als moreel, te verlichten, en wij geloven dat moreel lijden nog zwaarder doorweegt als fysiek lijden.”

Sri Ram (1889-1973)

Sri Ram was internationaal voorzitter van de Theosofische Vereniging gedurende 20 jaar. Hij heeft Annie Besant geholpen bij het uitgeven van “New India”, een dagblad dat een grote invloed heeft uitgeoefend op de onafhankelijkheidsstrijd van India. Hij was tevens haar naaste medewerker op sociaal, politiek en educatief vlak. In zijn geschriften legt hij steeds de kennis van de oude Oosterse wijsheid gekoppeld aan een diepgaand begrip van het denken en de wetenschap uit zijn tijd, met daarnaast een begrijpende benadering van hedendaagse menselijke problemen.



theosophycardiff.care4free.net

“Hoe langer we over de vraag nadenken, des te duidelijker het wordt tot welk werk we ons geëngageerd hebben door aan te sluiten bij de Theosofische Vereniging. De definitie van het woord theosofie is nl. op betekenisvolle wijze vaag gehouden. Door niettemin letterlijk te interpreteren, kan toch reeds de richting bepaald worden die ons werk zal nemen, de trillingen die ervan uitgaan zullen vooral ons hart doordringen en ons leven, elk woord en elke handeling.

Letterlijk vertaald is theosofie de “goddelijke wijsheid”. Maar wat wordt bedoeld met “goddelijk” ? Wij kunnen niet zeggen dat ons idee van “goddelijk”, het goddelijke ook daadwerkelijk weer-

Vervolg op pagina 6

Apollonius van Tyana

Christian Vanderkhove



- *Kent U de Platonici?*
- *Ik heb me soms verdwaald in hun labyrint, zei ik. Wat mij betreft, zijn het heren die moeilijk te vatten zijn.*
- *Nochtans werden hun moeilijkste vraagstukken nooit gepubliceerd. Hun meest verheven werken bestaan slechts in manuscripten en vormen de leer der inwijdingen van de Rozenkruisers en van de nog edelere Broederschappen, waarover ik net sprak. En de kennis die we kunnen sprokkelen bij de oude Pythagoreïers, zoals in de onsterfelijke meesterwerken van Apollonius, is nog plechtiger en subliemer.*
- *Apollonius, de oplichter van Tyana! Bestaan zijn geschriften nog altijd?*
- *Een oplichter! Schreeuwde mijn gastheer, Apollonius een oplichter!*
- *Gelieve me te verontschuldigen; ik wist niet dat hij een vriend van u was en als u voor hem instaat, zal ik geloven dat hij een zeer eerbiedwaardig man was, die slechts de waarheid sprak wanneer hij er prat op ging op twee plaatsen tegelijk te zijn.*

(Sir Edward Bulwer Lytton:
Zanoni, 1842, inleiding)

Een oplichter? Wonderen? Geheime leer van ingewijden? Apollonius van Tyana is een omstreden figuur, waarvan historische waarheid en legende moeilijk uit elkaar te houden zijn.

Wie was Apollonius van Tyana?

Apollonius wordt vaak in één adem genoemd met Jezus, zowel qua chronologie als qua leer en wonderen. Sommige christelijke auteurs menen zelfs dat Philostrates zijn werk over Apollonius schreef om een concurrent voor de Christus naar voren te schuiven. Dit is zeker niet zijn bedoeling geweest, want het is pas enkele eeuwen later dat beiden werkelijk tegenover elkaar werden geplaatst.

Velen beschouwen hem als een tovenaar of een zwarte magiër. Het enige motief hiertoe, was hem in diskrediet te brengen en hem als concurrent voor Jezus uit te schakelen.

Apollonius van Tyana leefde volgens

sommige bronnen van het jaar 2 tot 98 van onze tijdrekening. F.A. Campbell wijst er in zijn boek over Apollonius op, dat deze waarschijnlijk geboren is in het jaar 4 voor Christus, terwijl tegenwoordig algemeen aangenomen wordt dat de geboorte van Jezus in 4 of 5 voor Christus plaatsgreep. Hij vindt dus ook dat als beiden in hetzelfde jaar geboren werden, hier veel te weinig aandacht aan wordt besteed!



<http://www.andras-nagy.com/wordpress/?p=55>

We nemen aan dat Apollonius werd geboren in Tyana, waarvan zijn voorouders de stichters waren, in Cappadocië, gelegen in het huidige Turkije, maar in zijn tijd een deel van het Romeinse Rijk. Tijdens haar zwangerschap had zijn moeder in een droom een god gezien. Hem ondervragend over de aard van het kind dat ze ter wereld zou brengen, verklaarde de god dat hijzelf dat kind zou zijn. Op haar vraag wie hij dan wel mocht zijn, antwoordde de god: "Ik ben Proteus, de god van Egypte". Reeds als kind maakte Apollonius grote indruk op zijn omgeving. Als jongeling bestudeerde hij de verschillende Griekse filosofische stromingen. In Tarsus studeerde hij en werd ingewijd in de leer van Pythagoras. Hij leefde voorbeeldig, gaf wijze raad aan de anderen en verrichtte veel genezingen. Daarna

maakte hij een reis naar Tweestromenland en India. Zijn leerlingen hadden niet de moed hem te vergezellen en hij ging alleen op stap. In Ninive, gelegen aan de Tigris, bij de huidige stad Mosul in Irak, ontmoet hij Damis, die dadelijk onder de indruk was van Apollonius en zijn meest nabije leerling zou worden. Damis vergezelde Apollonius op zijn verdere reizen en werd min of meer zijn hagiograaf. Ninive was een centrum van kunst en cultuur, genoemd om haar tempels van Ishtar en Nebo, maar vooral om haar bibliotheek. Hij maakte kennis met de leer van Zarathoestra en vertrekt verder richting India, waar hij aan de Indus het brahmanisme leert kennen. Zijn leven voerde hem als leerling of leraar zowel naar Griekenland en Spanje als naar India en zelfs in Afrika, waar hij in Egypte de Nijl volgde tot de 3^{de} cataract, die dus gelegen is in het huidige Soedan! Misschien geraakte hij zelfs tot in Ethiopië!

Neopythagorisme

Samen met een aantal andere grote namen wordt hij gerekend tot de Neopythagoreïers. Een beroemd voorbeeld hiervan is Archytas, de vriend van Plato die het klassieke theorema van de verdubbeling van de kubus oploste en zelfs een maankrater naar zijn naam genoemd kreeg.

Wat zijn eigenlijk Neopythagoreïers? Volgens de filosoof Charles Kahn, professor filosofie aan de Universiteit van Pennsylvanië zijn dat het deel van de Neoplatonisten die ervan uitgaan dat de leer van Plato van die van Pythagoras afgeleid is. Eduard Zeller (1814-1908), de filosoof en theoloog van Tübingen, zag in de Neopythagoreïers eerder een Griekse, filosofische stroming van het begin van onze jaartelling, die gebaseerd is op de leer van Pythagoras, waarin elementen van Plato en Aristoteles zijn geassimileerd.

Hoe dan ook, Apollonius wordt zowel beschouwd als neoplatonist als als neopythagoreër.

Vervolg van pagina 4

Apollonius van Tyana

Christian Vandekerkhove



Het boek van Philostrates

De voornaamste bron die we bezitten over leven en leer van Apollonius is het werk van Philostrates: Het leven van Apollonius van Tyana in acht boeken. Julia Domna, de vrouw van keizer Septimus Severus, die wordt beschouwd als de machtigste vrouw die het Romeinse Keizerrijk heeft gekend, was in het bezit van het dagboek van Damis van Ninive, ook gekend als Damis de Assiriër, persoonlijke leerling en reisgezel van Apollonius. Ze bezat ook een reeks authentieke brieven van Apollonius zelf. Al dit materiaal gaf ze aan Philostrates met de opdracht hiermee een waarheidsgetrouwe biografie van Apollonius te schrijven.

De theosoof G.R.S. Mead, groot kenner van de religieuze en spirituele bewegingen van het begin van onze jaartelling, zegt dat Apollonius de beroemdste filosoof in de Grieks-Romeinse wereld was in de eerste eeuw en er buiten de Christus in deze vroege jaren van de Westerse geschiedenis geen enkel ander belangwekkend persoon is verschenen.

Apollonius en de Meesters

Diep in India wordt Apollonius met zijn gezelschap ontvangen door een jonge Indiër. Deze scheidt hem af van zijn medereizigers en neemt hem mee naar de Berg der Wijzen. De klim naar de top is omgeven door een aantal fantastische en symbolische ervaringen: de Bron der Beproevingen, met zijn indigokleurig water, de krater met het Vuur van Mededogen, enz.

In het verblijf van de 18 Meesters wordt Apollonius ontvangen door Iarchas, die heel zijn leven kent en zelfs alle gebeurtenissen tijdens zijn zwerftocht. Bovendien onthult hij de vorige levens van Apollonius. We weten dat Apollonius altijd beweerde en reïncarnatie te zijn van Palamedes, de Griekse leider in de oorlog van Troje.

Dan krijgt hij van de Brahmaanse meesters vier maanden lang onderricht over de geheime leer van het universum, de wereld en de mens.

Blavatsky meent dat Apollonius zelf een Nirmanakaya is!

Tijdens zijn leven werd hij op vele plaatsen vereerd als een god!



http://www.mysteriouspeople.com/Apollonius_of_Tyana.htm

Ubiquiteit

In de dialoog uit Zanoni, bovenaan dit artikel, wordt verwezen naar de bewering van Apollonius om op twee plaatste tegelijk te zijn. Deze gave noemt men *ubiquiteit*, van het Latijnse *ubique* (overal).

In zijn biografie wordt verteld dat tijdens zijn verblijf in Smyrna een delegatie uit Efese naar hem toe kwam om zijn hulp in te roepen in verband met een pestepidemie die de stad teisterde. Hij aanvaardde om naar Efese te gaan en verscheen daar terstond. Hij had overigens deze epidemie reeds voorspeld toen hij voordien in Efese was, maar ze hadden zijn raad niet opgevolgd. Tijdens een proces in Rome (zie hieronder) verdween hij plots en verscheen een uur later in de grot van Puteoli (het huidige Pozzuoli aan de baai van Napels).

Bijzondere vermogens

Naast de genoemde ubiquiteit vermeldt zijn biograaf dat hij overal waar hij kwam, wonderen verrichtte. Tijdens zijn verblijf in Rome had hij een belangrijke, jonge vrouw, waar een groot deel van de stad om rouwde, uit de dood laten ontwaken. Ooit moest

hij hier voor de rechtbank verschijnen. In aanwezigheid van keizer Domitianus werd hij voor deze rechtbank vrijgesproken en verdween dan voor de ogen van iedereen in het niets.

De dood van Apollonius

Over zijn dood doen wilde verhalen de ronde. Niet enkel worden een aantal verschillende plaatsten genoemd, maar volgens velen is hij helemaal niet gestorven. Hij had immers altijd beweerd onsterfelijk te zijn en meermaals als gezegd was dat hij gestorven was, dan verscheen hij weer op een andere plaats!

Werk

Het grootste deel van zijn werk is verloren gegaan. Hij zou geschreven hebben over filosofie, wetenschap en geneeskunde, maar ook over esoterische onderwerpen. In het Romeinse Rijk werden zijn werken op bevel van keizer Hadrianus (76-138) veelvuldig gekopieerd en verspreid als tegenhanger tegen het christendom. In onze tijd is het bekendste boek van Apollonius zijn *Nuctameron*, maar volgens velen is het apocrief. In een aparte bijdrage hebben we het nog over dit werk.

Bronnen

Meunier, Mario: Apollonius de Tyane, ou le séjour d'un dieu parmi les hommes. Paris, Grasset, 1936.

Seigmeister, Dr. Walter, Ph.D.: Apollonius the Nazarene. The life and teachings of the unknown World teacher of the First century. New York, Biosophical Publishing Company, 1947.

Guthrie, Prof. Kenneth Sylvan, Ph.D.: The Gospel of Apollonius of Tyana. His life and deeds according to Philostratos, New York, Macoy Publishing Co., 1900.

Sinnett, A.P.: Apollonius of Tyana (Transactions of the London Lodge of the Theosophical Society. London, Theosophical Publishing Society, 1898.

Anoniem: Apollonius van Tyana. De grootste adept van de eerste eeuw. Antwerpen, GLT-reeks 1-1, Januari 1988.

Vervolg van pagina 3

Theosofie voor de wereld van nu

Sandrine Barlovatz



geeft. Hetgeen wij ons inbeelden dat “goddelijk” is, is hoogstens een mentale projectie. Die mentale projectie is daarom nog niet dat “goddelijk”. In de meeste gevallen gaat het om een projectie van een beeld afkomstig vanuit een zeer beperkte en geconditioneerde achtergrond. Vraag aan een willekeurige aanhanger van eender welke school of sekte wat dat is, “goddelijk”, en hij zal u zijn ideeën over het “goddelijke” uitleggen in functie van de gangbare ideeën van de school waartoe hij behoort. Deze uitleg zelf is echter slechts een voorstelling of geloof waaraan geen specifieke geloofwaardigheid verbonden is.

Wat is dan Wijsheid ?

Wijsheid is zeker niet gelijk aan kennis... Wij kunnen een uitgebreide, zelfs bovengemiddelde kennis bezitten. We kunnen voorzeker bepaalde details weten ivm de menselijke evolutie, de rassen en ronden...maar dit brengt u nog geen wijsheid.”

Radha Burnier (1923) – Voorzitter Theosofische Vereniging

“In de eerste plaats dienen we ons af te vragen of lijden wel op een realiteit berust. Wij weten dat lijden alomtegenwoordig is maar dit lijden proberen waar te nemen zoals de Boeddha heeft aange-



cardifftheosophy.uku.co.uk

geven is niet eenvoudig. Er is een gigantische ellende in de wereld : miljoenen mensen lijden honger, zijn verminkt, miljoenen verliezen hun leven of hun thuis door oorlog. Spanning, conflict en haat zijn overal op aarde te vinden, rassen tegenover elkaar, godsdiensten tegenover elkaar, etc. Allemaal lijden. Als we de krant lezen bedenken we misschien hoe erg al die verschrikkelijke dingen zijn. We kennen echter niet de ware betekenis van al dat lijden. We zien het niet vanuit onze eigen totaliteit omdat we er onszelf slechts een kortstondig ogenblik mee confronteren om het al snel terzijde te schuiven. Het lij-

den bevindt zich ver van ons en we zijn zelf niet echt betrokken wanneer zelfs tienduizenden mensen ergens in de wereld in de diepste ellende gedompeld worden. Onze dagelijks leven gaat gewoon door : onze kleine genoegens, onze ergernissen, onze eigen kleine probleempjes, tot daar gaat het en niet verder.

Naast de enorme ellende en het lijden in de wereld die wij slechts oppervlakkig kennen met slechts een gedeelte van ons denkvermogen, zit er in ons eigen leven en het leven van hen die ons omringen ook dingen verscholen die lijden in zich dragen, ook al zijn we er ons niet van bewust. Er zijn ontelbare zorgen, wrijvingen, frustraties, verlangens die uitmonden in ontgoocheling, maar die we doorgaans niet bestempelen als lijden. Als we ons leven echter beschouwen in zijn geheel, dat stellen we vast dat het niet bepaald overloopt van waar geluk. In het mahayana boeddhisme wordt gezegd dat verlichting slechts dan kan bereikt worden wanneer een diepgaand mededogen ontstaat, een diepgaande opmerkzaamheid voor de ellende en het lijden in de wereld. Een boeddha ontstaat wanneer hij ziet in welke mate de mensen lijden en wanneer hij de dwingende noodzaak erkent om een uitweg aan dit lijden te bieden.”

Theosofie, een geheel van begrippen of een transformatie ?

We dienen vooreerst het onderscheid te maken tussen de Theosofie als ideologisch systeem en de Theosofie als transformerend engagement als koepel boven alle filosofische systemen heen. Het denksysteem dat sommigen Theosofie noemen is een recente ontwikkeling van concepten en inwijdingsstappen in het bewustzijn. Dit denksysteem dient het eervolle doel van de Theosofie toegankelijker te maken voor een groter aantal mensen. Theosofie beschouwd vanuit haar transformerende vermogen brengt echter met zich mee dat men iedere conditione-

ring of ieder denksysteem achter zich laat.

Zonder echter in een steriele polemiek te willen verzeilen, kunnen we stellen dat concept en transformatie twee kanten zijn van eenzelfde medaille. Zonder een diepgaande transformatie blijven concepten steriel en onbegrepen en neigen ze vaak naar dogma. Wanneer er sprake is van een grondige transformatie een uitwisseling van standpunten en dialoog vergemakkelijkt worden. Doordat onze waarneming van de realiteit zich wijzigt, wijzigt automatisch de realiteit zelf.

Wat is in dit hele kader de verbinding tussen theosofie en de wereld waarin we leven ? Om welke transformatie gaat het van welke voorstellingen van die wereld waarin we leven ? En welke handelingen kunnen of dienen we te stellen in die wereld ?

Het gaat er niet alleen om van niet langer het slechte te doen, maar om te leren van het goede te doen. (Boeddha)

Ik heb honger en dorst gekend, ik heb gevangen gezeten, naakt, ziek...iedere keer dat u een mens in die omstandigheden hebt geholpen, hebt u mij gered. (Marcus)

Vertaling: SVO

Oproep !

Eeuwfeest Belgische Theosofische Vereniging vzw

In verband met de logistiek voor het eeuwfeest - vervoer tussen treinstations en/of luchthaven naar Retie - zijn we op zoek naar vrijwillige medewerkers.

Alle geïnteresseerden kunnen zich richten tot Jan Jelle Keppler, Secretaris-Generaal van de vereniging.

E-mail: jan.keppler@telenet.be



Lezingen op zondagochtend van 11:00u tot 13:00u - Loge Witte Lotus

Locatie:

OC Katrinahof - Fromentinstraat 1 - 2050 Antwerpen (Linkeroever)

03/04/11	Christian Vandekerkhove	De Vrij-katholieke Kerk: de katholieke kerk voor de 21ste eeuw
----------	-------------------------	--

Geen zondagochtendlezingen in mei, juni en de zomermaanden.

Vrijwillige bijdrage
Info: (0486) 631 997
en (0476) 879 968



Iedereen is van harte
welkom!

**Algemene Ledenvergadering Loge Witte Lotus: donderdag 26 mei 2011,
van 20.00 uur tot 22.00 uur, in onze lokalen in de Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen**

Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doel-

einden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die

hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Meninge n of opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.

Kalender

08/05/1891

**Witte Lotusdag
Overlijden H.P.
Blavatsky**

11/05/1895

**Geboorte Jiddu
Krishnamurti**

26/05/2011

**Loge Witte Lotus
Algemene Leden-
vergadering**

De Belgische Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging werd opgericht te New York op 17 November 1875. Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), India. Zij is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft afdelingen in vele landen over de hele wereld.

In Europa is een Internationaal Theosofisch Centrum gevestigd te Naarden (Nederland).

In België zijn er loges te Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Luik. Zij organiseren met grote regelmaat voordrachten en studiebijeenkomsten en sommige, waaronder die in Brussel en Antwerpen, beschikken tevens over een uitgebreide bibliotheek. De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen en hen te

stimuleren in hun zoekproces naar waarheid.

Loge Antwerpen werd opgericht in 1899.

Loge Witte Lotus was tot voor kort de jongste loot uit de Belgische Theosofische familie. Opgericht in 2006, beoogt deze Loge eveneens een aantrekkingspool te zijn voor zoekers naar en onderzoekers van waarheid.



**Belgische Theosofische Vereniging vzw, Geuzenplaats 8 te 1000 Brussel:
Algemene Ledenvergadering op zaterdag 25 juni 2011**

Lezingen op zondagochtend van 11:00u tot 13:00u - Loge Antwerpen

17/04/2011	Gerald van Waes	Inleiding tot het Tarotspel
15/05/2011	Ronald Engelse	Wat is het Pleroma? - deel 2

Geen zondagochtendlezingen in juni en de zomermaanden.



Activiteiten in Antwerpen

!!! Loge Witte Lotus: Zondaglezingen gaan door in het Katrinahof - Fromentinstraat 1 - 2050 Antwerpen !!!
Alle andere activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Kalender april 2011

MA	DI 11:00-13:00 14:00-16:00	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
				1	2	3 DE VRIJ- KATHOLIE- KE KERK
4	5 DETAIL HIERONDER	6	7 GRONDBE- GINSELEN DER THEOSOFIE	8	9	10
11	12 DETAIL HIERONDER	13	14 VIVEKACHU- DAMANI	15	16	17 INLEIDING TAROTSPEL
18	19 DETAIL HIERONDER	20	21 DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE	22	23	24
25	26 DETAIL HIERONDER	27	28 TOEGEPASTE THEOSOFIE	29	30	

Kalender mei 2011

MA	DI 11:00-13:00 14:00-16:00	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
						1 GEEN LEZING
2	3 DETAIL HIERONDER	4	5 GRONDBE- GINSELEN DER THEOSOFIE	6	7	8
9	10 DETAIL HIERONDER	11	12 VIVEKACHU- DAMANI	13	14	15 WAT IS HET PLEROMA - DEEL 2
16	17 DETAIL HIERONDER	18	19 DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE	20	21	22
23/30	24/31 DETAIL HIERONDER	25	26 ALGEMENE LEDENVERGA- DERING	27	28	29



Loge Witte Lotus

03/04/2011 Zondaglezing in het Katrinahof:

De Vrij-katholieke Kerk

Zie pagina 2

07/04/2011 Grondbeginselen der Theosofie

14/04/2011 Ethiek: Vivekachudamani

21/04/2011 De sleutel tot de Theosofie

28/04/2011 Toegepaste Theosofie

05/05/2011 Grondbeginselen der Theosofie

12/05/2011 Ethiek: Vivekachudamani

19/05/2011 De sleutel tot de Theosofie

26/05/2011 Algemene Ledenvergadering

Voor meer informatie omtrent de Loge Witte Lotus programma's kunt u terecht op (0476) 879 968 en (0486) 631 997.

Elke loge is verantwoordelijk voor het eigen programma, en dit programma vormt geen uitdrukking van enig standpunt van de BTV en/of haar andere afdelingen.



Loge Antwerpen

Bron van het Occultisme: van 11.00 tot 13.00 uur

Op dinsdag 5 en 19 april 2011

Mahatma Brieven: van 11.00 tot 13.00 uur

Op dinsdag 12 en 26 april 2011

Geheime Leer/Kosmisch Vuur:

Elke dinsdag van de maand april 2011

Zondaglezing op 17 april 2011:

Inleiding tot het Tarotspel

Bron van het Occultisme: van 11.00 tot 13.00 uur

Op dinsdag 3 en 17 mei 2011

Mahatma Brieven: van 11.00 tot 13.00 uur

Op dinsdag 10 en 24 mei 2011

Geheime Leer/Kosmisch Vuur:

Elke dinsdag van de maand mei 2011

Zondaglezing op 15 mei 2011:

Wat is het Pleroma - deel 2

Voor meer informatie omtrent de Loge Antwerpen programma's kunt u terecht bij: Eddy Doms - (03) 272.58.53.

*“Ik ben aangekomen. Ik ben thuis. In het hier, in het nu.
Ik ben stevig, Ik ben vrij. Ik ben thuis bij mijn ware zelf.”*

Oefening loopmeditatie Thich Nhat Hanh
Mindfulness - p+1 - isbn 978 90 453 1049 7