



Het Witte Lotusblad

Belgische Theosofische Vereniging vzw
Loge Witte Lotus

BELGIE/BELGIQUE
P.B./P.P.
2000 ANTWERPEN
GROENPLAATS
BC 30217

Jaargang 6—nummer 6

Juni 2011



Colofon:

Maandblad
Erkenningnummer
P708093

Verschijnt niet in juli en augustus.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw
zetelt in 1000 Brussel, Geuzenplaats 8.
<http://sites.google.com/site/theosophists>

Verantwoordelijke uitgever :

Sabine Van Osta
p/a Milisstraat 22 - 2018 Antwerpen

Alle activiteiten van de BTV-loges te
Antwerpen gaan door in de Milisstraat 22,
2018 Antwerpen, tenzij anders vermeld.

Voor de inhoud van de artikels zijn enkel
de auteurs verantwoordelijk, hij vormt
geen uitdrukking van enig standpunt van
de BTV en haar afdelingen.



Loge Witte Lotus is nu ook te vinden op
Facebook en Twitter (<http://twitter.com/LogeWitteLotus>)

In dit nummer:

De drie doelstellingen
BTV-loges te Antwerpen
Bruno Gröning, een ongewoon mens
Zoroastrisme en Theosofie
Lezingen Loge Witte Lotus
Vrijheid van denken
De Theosofische Vereniging
Lezingen Loge Antwerpen
Kalender juni & september 2011

1
2
3
7
8

De drie doelstellingen

De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw

Loges in Antwerpen

Loge Antwerpen

Bijeenkomsten - secretariaat:
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Telefoon: (03) 827 43 62 of (03) 272 58 53

E-mail : eddy.doms@pandora.be
KBC 738-0273607-89 tnv Eva Schut &
Liene Ong Liyanta & Eddy Doms



Loge Witte Lotus

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Secretariaat: Molenkouter 13 Bis, 2890 Sint-Amands
Telefoon: (0476) 879 968 of (0486) 631 997

Website: <http://www.logewittelotus.be>
E-mail: info@logewittelotus.be
KBC 736-0013927-23 tnv Vandekerkhove & Van Osta &
Opgehaffen



Bruno Gröning, een ongewoon mens

Lieve Opgenhaffen



"Er is veel, wat niet verklaard kan worden, maar niets, wat niet gebeuren kan."

Een uitspraak van Bruno Gröning, een ongewoon mens. Voor velen een 'wonderdokter', voor anderen een kwakzalver.

Bruno Gröning werd geboren op 31 mei 1906 in Danzig-Olivia. Hij was het vierde kind uit een gezin van zeven. Al op zeer jonge leeftijd was hij in staat een genezende werking uit te oefenen op zieke mensen en dieren.

Door de eerste wereldoorlog kon hij de lagere school slechts afmaken tot de vijfde klas. Hij leerde het beroep van timmerman, werd daarna fabrieks- en havenarbeider, telegrambesteller, zwakstroommonteur. Tijdens de tweede wereldoorlog werd hij opgeroepen bij de landmacht en raakte in krijgsgevangenschap. In 1949 genas hij een door de artsen opgegeven jongen in Herford/Duitsland. Zo kwam hij in de pers. Maandenlang werd geschreven over deze 'wonderdokter', een bioscoopfilm vulde volle zalen. De autoriteiten hielden zich met het 'geval Gröning' bezig en wetenschappelijke toetsingscommissies werden in het leven geroepen.

De Noordrijn-Westfaalse minister van Sociale Zaken vond dat Gröning de "heilpraktikerwet" overtrad en liet hem vervolgen. Voor de Beierse minister-president was hij echter een "bijzondere verschijning" en duidde zijn werk aan met "vrije liefdadigheid".

Over Gröning werd gediscuteerd, in alle lagen van de bevolking; artsen, psychologen, politici, juristen en ook geestelijken spraken over hem. Voor de één waren zijn wondergenezingen een geschenk van een hoge macht. Voor de ander bleef het kwakzalverij.

De massale genezingen op de Traberhof bij Rosenheim, nabij München, zorgden ervoor dat Gröning wereldberoemd werd. Waar hij verbleef, ontstond een stroom van genezingszoekende pelgrims. Dit succes kende ook negatieve kanten.

Invloedrijke artsen, kerkfunctionarissen, enz. trachtten zijn werk te belemmeren. Gröning kreeg geneesverbod en mocht niet meer in het openbaar werken. Processen volgden. Alle pogingen om zijn werk in goede, ordelijke banen te leiden, mislukten. Toen hij op 26 januari 1959, in Parijs stierf was het laatste proces tegen hem nog volop bezig. Dit proces werd geschorst en er werd nooit een definitief oordeel uitgesproken.



Bruno Gröning (1906 - 1959)

www.deweekkrant.nl/images/library/pictures/52...

Leer van Bruno Gröning

Gröning bezat noch medische, noch theologische kennis. Hij beweerde zijn leer ontvangen te hebben via geestelijke weg. In zijn toespraken over het geloof, ging hij steeds uit van de invloed van geestelijke krachten op de mens. De invloed van deze krachten, zei hij, is groter dan vaak wordt aangenomen en, tot deze geestelijke krachten behoren, heel in het bijzonder, de gedachten.

Gröning vergelijkt de mens met een batterij. Ieder mens levert, in het dagelijkse leven, kracht in. De nodigde nieuwe levensenergie wordt heel vaak niet meer voldoende opgenomen. Een krachteloos lichaam is, net als een lege batterij, niet in staat te functioneren en kan zijn taken niet naar behoren

uitvoeren. Vermoeidheid, uitputting, zenuwachtigheid, angsten en uiteindelijk ziekte zijn de gevolgen.

Gröning legde, op eenvoudige wijze, uit hoe ieder mens weer tot nieuwe energie kan komen. Volgens hem bestaan er geen ongeneeslijke ziekten. Gedachten aan ziekten en zorgen werken storend, gedachten aan iets moois daarentegen, helpen. Geloven in het goede en de wil tot gezondheid zijn essentiële voorwaarden. De mens hoeft enkel de genezende golven, die hem overal omgeven, op te nemen. En deze genezende golven, deze heilstroom, kan iedereen opnemen.

Gröning zei dat ziekte, in haar aard, niet door God is gewild. Opnemen van de genezende golven, de heilstroom door het lichaam doen stromen, kan, zo verklaarde hij, pijn veroorzaken. Dit is echter een teken van de reinigende werking. Het is noodzakelijk dat de mens zich, in gedachten, niet meer bezighoudt met de ziekte, doch gelooft dat voor God 'ongeneeslijk' niet bestaat.

"God is de zender en de mens de ontvanger van de genezende kracht."

Zich dagelijks openstellen voor de ontvangst van de heilstroom, schenkt de mens een gezond lichaam. Dit vormt de basis voor een leven in harmonie met de mens zelf, zijn medemensen en met de natuur.

Tijdens zijn toespraken over het geloof, speelden zich vaak bijbelse taferelen af: blinden konden weer zien, verlamden konden weer lopen. Dit werd, door zeer veel publicaties en berichten van getuigen uit die tijd, vastgelegd.

Ook nu nog volgen velen zijn leer. Ook nu nog worden verklaringen van volgelingen, over wonderbaarlijke genezingen, genoteerd.

"Sterven moeten alle mensen, ook ik, maar ik zal niet dood zijn. En als men mij roept, kom ik en help verder, als God het wil".

Zoroastrisme en Theosofie

Kharsedji N. Seervai



Net zoals de oudste religieuze leringen van de Hindoes vervat zitten in de Veda's, zo zijn de oudste leringen van Zoroaster ⁽¹⁾ vervat in de Zend-Avesta, meer specifiek, in dat deel van de Avesta dat gekend staat onder de naam de Gatha's (hymnen). Deze Gatha's worden toegeschreven aan Zoroaster zelf, terwijl de andere teksten, geschriften zijn van leerlingen en volgelingen. Dr. Martin Haug ⁽²⁾ zegt: "de relatie van de Avesta-taal tot het meest oude Sanskriet, het zogenaamde Vedische dialect, is heel nauw aansluitend. Net zoals de verschillende Griekse talen – Aëolisch, Ionisch, Dorisch of Attisch – dit zijn tot elkaar. De taal van de heilige hymnen van de Brahmanen, en deze van de Parsis, zijn enkel de twee dialecten van de twee afzonderlijke stammen van een en dezelfde natie. Zoals de Ioniërs, Doriërs, Aëoliërs, enz. verschillende stammen waren van de Griekse natie, over het algemeen Helleniërs genoemd, zo waren de oude Brahmanen en Parsis twee stammen van de natie die AIRYA ⁽³⁾ werd genoemd, zowel in de Veda's als in de Zend-Avesta.

Deze nauwe verwantschap, gezien in de taal en de nationaliteit, bestond ook in het respect voor religieuze waarheden. Zuivere Vedische leer en zuiver zoroastrisme zijn één. Zoroastrisme kwam op als een hervormende revolutie tegen de corrupties en bijgeloven welke de primitieve Vedische waarheden overschaduwden, en wat stond in de plaats van de zuivere oude religie, om de doeleinden van priesterbedrog en despotisme te dienen. Zoroaster deed in de verre oudheid wat de grote en heilige Boeddha deed na hem, en wat de heroïsche Swami Dayanand Saraswati doet in onze tijd. Zoroaster werd genoemd "de beroemde in Airyana Vaejo", dwz "de beroemde in het Arische huis." Als ballingen uit het oude Arische huis, onwetend over de oude Arische wijsheid, de dichtste relatie vergetend, groeiden deze twee takken, in de loop der eeuwen, meer en meer gescheiden en vreemden van elkaar. Het is echter nodig dieper te graven. Aan het onderzoek

occulte waarheden, die zeker gekoesterd worden in de heilige geschriften van de Hindoes en de Parsis, blijft het lot tot de hereniging, in vaste religieuze Eendracht, van de huidige rechtstreekse afstammelingen van de oudste menselijke familie; en dit grote werk heeft de Theosophical Society zichzelf voorgeschreven, en in een zeer goede mate al bereikt.



Zoroaster

<http://www.dlshq.org/saints/zoroaster.htm>

De Europese naties kwamen eerst in contact met de inhoud van de geschriften van Zoroaster door de Franse vertaling van Anquetil Duperron ⁽⁴⁾. William Jones ⁽⁵⁾ kon zichzelf niet overtuigen te geloven dat de geschriften, zoals deze door de Franse vertaling werden voorgesteld van 'de gevierde Zoroaster' afkomstig waren.

Immanuel Kant ⁽⁶⁾ was teleurgesteld dat er in de geschriften geen traceerbare filosofie te vinden was. En toch vereerden de meest geleerde van de oude Grieken en de Romeinen, Zoroaster en zijn leringen. Zoroaster werd weergegeven, zoals hij door hen werd beschreven, als een halfgod, de meest ingrijpende in de kennis, -- de 'heldere ster' onder de mensen, aan wie de natuur al haar geheimen had geopenbaard, meester van de meest mystieke verhalen, hoofd van de Wijzen – de grote magiërs. Dr. Haug zegt: "De grote roem die Zoroaster genoot, zelfs bij de oude Grieken en

Romeinen die zo trots waren op hun eigen kennis en wijsheid, is een voldoende bewijs van de hoge en vooraanstaande positie die hij eens bezat in de geschiedenis van de vooruitgang van de menselijke geest." De vertaling van Duperron was echter onvolmaakt en onnauwkeurig. We zijn nu in het bezit van vertalingen door Burnouf, Spiegel, en Haug, die geacht worden, voldoende nauwkeurig en wetenschappelijk te zijn. Maar zelfs in deze kunnen we moeilijk dingen vinden waardoor hij de hoge lofdichten, door de Griekse en Romeinse filosofen, verdiende.

Welke gevolgtrekking suggereren deze feiten? Ofwel, dat mensen zoals Pythagoras, Plato, Aristoteles, Hermippos, Plutarchus en Plinius, die leefden in een tijd die dichtbij ligt dan de onze, en die studeerden en zoveel schreven over de geschriften van Zoroaster – toen deze geschriften nog bijna geheel bewaard waren gebleven en goed begrepen werden in Perzië – zij een verkeerde inschatting deden van Zoroaster en de zoroastrische geschriften, ofwel, dat de betekenis die we op dit moment geven aan deze geschriften niet juist is. Dit laatste lijkt de meest redelijke conclusie.

Van Plato's geschriften wordt gezegd dat er veel onderdelen zijn waarvan de werkelijke betekenis verschilt van wat het lijkt te zijn. In de Academie leerde hij de geheimen, de kennis van wat enkel kon bijgebracht worden aan de ingewijden. Toen hij over deze mysteries moest schrijven, schreef hij zo vaak een andere en vaak absurde betekenis zodat deze enkel te begrijpen was door de ingewijden die de sleutel hiertoe bezaten. De Egyptische hiërofantten verborgen hun geheimen onder de hiërogliefen. De Rozenkruisers en andere mystieke filosofen van de middeleeuwen gebruikten een zelfde methode om de grote occulte en mystieke waarheden, waarvan zij de meesters waren, weg te houden bij hen die ze niet verdienden. Mag ditzelfde niet met betrekking tot de zoroastrische geschriften?

Vervolg op pagina 4

Vervolg van pagina 3

Zoroastrisme en Theosofie

Kharsedji N. Seervai



Deze passage van Dr. Haug is zeer suggestief op dit punt:

"Zoroaster maant zijn partij aan de Angira te respecteren en te vereren, dwz. de Angira's (vedische wijze mannen) van de vedische hymnen, die een van de oudste en meest gevierde priesterlijke families van de oude Ariërs vormden, en die nauwer verbonden lijken te zijn met de ante-zoroastrische vorm van de Parsi religie dan gelijk welke andere van de latere brahmaanse families. Deze worden vaak samen genoemd met de Atharvans of vuurpriesters (dit woord, in de vorm athrava, is de algemene naam gegeven aan de priesterkaste in de Zend-Avesta), en beide worden, in de Vedische literatuur beschouwd als de auteurs van het Atharvangiras, welke genoemd wordt de Veda van de Athervangiras, of Angirasa Veda, dat wil zeggen, de Veda van de Atharvana of Angiras. Dit werk werd lange tijd, door de Brahmanen, niet erkend als een goede Veda. De inhoud ervan bestaat voornamelijk uit spreuken, bezweringen, vervloekingen, mantra's voor het doden van vijanden, enz. en dit is vreemd aan de drie andere Veda's, die oorspronkelijk alleen vereist zijn voor het brengen van offers. Bij het vergelijken van de inhoud ervan, met een aantal passages in de Yashts (7) en Vendidad (8), ontdekken we een grote overeenkomst. Dat er een nauw verband bestaat tussen de ante-zoroastrische, de Atharvana en de Angirasa religie kan nauwelijks worden betwijfeld. Deze relatie verwijst echter alleen naar het magische deel, waarvan door de oude Grieken werd aangenomen te behoren tot de kern en de aard van de zoroastrische religie."

Wanneer we de rituelen en ceremonies van de zoroastrische religies, bijvoorbeeld de Afringan (zegening ceremonie), en meer in het bijzonder de Ijashne ceremonies nader bekijken, geven ze bevestiging dat wat de oude Grieken geloofden de waarheid was. Het is niet mogelijk om binnen de ruimte van dit artikel deze ceremonies in detail te beschrijven.

Een volledig verslag hierover is opgenomen in Dr. Haug's Essays, pagina 394 ev.. Tenzij deze plechtigheden kunnen worden gezien als goed voor sommige geestelijke of occulte doeleinden, lijkt hun prestatie nogal een klucht. We weten op gezag van de auteur van 'de Dabistan' dat Akbar de Grote (9), de gevierde Mogoel keizer van India, een groot verzoeker van religieuze waarheden was. Aan het hof had hij geleerden bijeengebracht van alle verschillende religies: Mohammedanen van alle sekten, Hindoes, Joden, Christenen en aanhangers van het



Zend-Avesta

<http://www.religionfacts.com/zoroastrianism/index.htm>

zoroastrisme. Er waren geregeld publieke discussies tussen deze geleerden, die elk streefden om de superioriteit van het eigen geloof te bekomen. En als resultaat van al deze discussies en onderzoeken, vormde hij een nieuwe religieuze sekte, Ilahi genaamd. Hij introduceerde een nieuw tijdperk: Ilahi, en, zegt Anthony Troyer in zijn samenvatting van de Dabistan, "de maanden werden geregeld volgens de gebruiken van Iran, en veertien festivals - in overeenstemming met die van de religie van Zoroaster - werden opgericht. Het was aan dit oude Perzische geloof dat hij de voorkeur gaf, gezien hij onderricht had gekregen in de heilige principes en praktijken door een geleerde vuuraanbidder die hem had verwoegd, en uit boeken die hem werden toegezonden vanuit Perzië en Kirman. Hij ontving het heilige vuur, en toegewijd aan de trouwe handen van Abulfazil, zijn vertrouwelijke minister: de heilige vlammen van Zardusht (10) vlamde weer op de altaren

van Arya, en na een scheiding van vele eeuwen, waren Perzen en Indiërs verenigd in een gemeenschappelijke vereering."

Is het mogelijk dat een soevereine, zo wijs - een die zoveel moeite heeft gedaan om zich zelf terdege op de hoogte te stellen van de verdiensten van de verschillende religies, en die voor hem ieder geloof, genadeloos bekritiseerd en geanalyseerd door haar tegenstanders - zijn voorkeur kon geven voor de zoroastrische religie, als de rituelen en ceremonies een klucht, of op zijn best on-

verstaanbaar waren, en als de geschriften geen betekenis meer hadden dan wat we er op dit moment van begrijpen, -- betekent dit dat elke schooljongen heden ten dage zich kan veroorloven hiermee te spotten? Nee, De zoroastrische religie is een mysterie. Hoe zal de sluier worden opgelicht om ons te laten zien wat er achter ligt? We geloofden niet in mysteries, we geloofden niet in occulte en spirituele mogelijkheden. Het tijdperk van ongelooft is voorbij. Dat prachtige werk van deze eeuw, 'Isis Ontsluierd', stelt zonder twijfel voor elke onpartijdige en onbevooroordeelde denker, dat er een universum bestaat met grotere krachten dan wat wij kennen als het fysieke. Waarheden over dit universum en krachten, zoals mensen in verschillende tijden en plaatsen te weten kwamen, opgesloten in mysteries, om hen te redden van het vallen in de handen van de onzuivere en de zelfzuchtige. Gelukkig is, wat deze mysteries bewaren, nog niet verloren voor de kennis van de mensen. Deze waarheden zijn bekend door enkele machtigen, de grote geïnitieerden en adepten in India en elders. De theosofische studies hebben als doel en inhoud de verwerving van deze waarheden, en het speciale belang dat een volgeling van Zoroaster, in deze studies en onderzoeken heeft, is dat ze zal licht werpen op het mysterie dat zijn eigen roemrijke geloof omhult, en de

Vervolg van pagina 4

Zoroastrisme en Theosofie

Kharsedji N. Seervai



leer van de grote Bactriaanse wijze zullen onthullen in haar ware essentie.

Als illustratie kunnen we volgend vers aanhalen uit de Gatha Ustavaiti:

"12. en wanneer Gij mij kwam onderichten, en mij gerechtigheid leerde; dan gaf Gij mij Uw opdracht niet te verschijnen zonder een openbaring, voordat de engel Srosha, begiftigd met de sublieme gerechtigheid, welke je rechtschapen dingen kan geven voor de twee wrijving stokken (door middel waarvan het heiligste vuur, de bron van alle goede dingen in de schepping, is vervaardigd) voor het voordeel (van alle dingen), zal bij mij zijn gekomen."

Essays on the Sacred Language, Writings, and Religion of the Parsis, Martin Haug, Ph. D., page 157.

Zoals bijna alle passages in de Gatha's is ook deze passage zeer onduidelijk. Vooral het deel in cursief in het bijzonder.

Zoroaster lijkt te zeggen dat het hem verboden was in het publiek te verschijnen tot hij inspiratie had verkregen en bezocht was door Srosha, wiens sublieme rechtschapenheid heel belangrijk was om rechtschapen dingen – "twee wrijving stokken" - te doen. Dr. Haug legt door de haakjes te plaatsen bij "de twee wrijving stokken" de nadruk op de aanduiding over de wijze waarop het vuur, het meest heilige element van de zoroastrische aanbedding, wordt geproduceerd.

De tijd van Zoroaster was echter niet de tijd waarin voor het eerst, door wrijving van twee stukken hout, het vuur ontdekt werd. (zoals het hoort te zijn geweest toen het bekend werd aan de wilden). De bekendheid dus, waarmee deze wijze van vuur maken, is genoemd, vraagt om enige uitleg. Trouwens, hoe kunnen rechtschapen dingen worden bijgebracht door wrijving van twee stukken hout waardoor vuur wordt geproduceerd? En nogmaals, hoe kan het overdragen van de rechtvaardige dingen door de twee stukken hout te verstrekken, Zoroaster de nodige kwalificaties

geven voor zijn missie? We falen om door deze moeilijkheden te kijken. Laten we even zien of de hints, gegeven in het artikel "Kruis en Vuur" (the Theosophist, november 1879) misschien een straaltje licht werpen op deze moeilijkheden. Laten we zorgvuldig nadenken over de passages in het artikel:



<http://bhlspectrum.wikispaces.com/Persepolis+-Zarathustra>

"Misschien wel de meest wijdverspreide en universele onder de symbolen in de oude astronomische systemen – welke door de stroom van tijd tot ons zijn gekomen, en overal sporen hebben nagelaten, in de Christelijke religie en elders - zijn het Kruis en het Vuur ---, laatstgenoemde, het embleem van de zon. De oude Ariërs hadden beiden als de symbolen van Agni. "Wanneer de oude toegewijde hindoe Agni wenste te aanbidden", zegt E. Burnouf (11), "legde hij twee stukken hout in de vorm van een kruis, en, door een eigenaardige werveling en wrijving verkreeg hij vuur voor zijn offer. Als een symbool wordt het swastika genoemd en als een instrument vervaardigd uit een heilige boom en in het bezit zijnde van elke Brahmaan, staat het bekend als *Arani*"

"Indien we dan, deze twee – het Kruis en het Vuur – zo nauw verbonden vinden in de esoterische symboliek van bijna elke natie, is het omdat op de gebundelde krachten van deze twee het hele plan rust van de universele wetten. In astronomie, fysica, chemie, in het kort, in het hele scala van de natuurlijke filosofie, komen ze altijd als de onzichtbare oorzaak en het

zichtbare resultaat, en alleen de metafysica en alchemie kunnen de mysterieuze betekenis volledig en definitief oplossen".

"Het centrale punt, of de grote centrale zon van de kosmos, zoals de Kabbalisten noemen, is de Godheid. Het is het snijpunt tussen de twee grote veroordelende machten, -- de middelpuntzoekende en middelpuntvliedende krachten." "Plato noemt het universum een 'gezegende God,' die is gemaakt in een cirkel en verdeeld in de vorm van de letter X."

"In de Vrijmetselarij Royal Arch graad behoudt zich het kruis als de drievoudige Egyptische Tau." (12)

Mogen we niet, na het lezen van deze passages, besluiten dat met de 'twee wrijving stokken', hetzelfde wordt bedoeld als de *Swastika* of *Arani* bij de Hindoes, of het *Kruis* bij de Kabbalist, of de Egyptische *Tau*? Als door de Hindoes, "de twee wrijving stokken" werden gebruikt om vuur te verkrijgen voor bepaalde ceremonies, en het kruis gemaakt van de "twee stokken" was met Zoroaster wat *Arani* was met de brahmaan, en als zodanig de uitwerking bezat van wat kan worden genoemd een magische staf in de hand van Zoroaster. In deze zienswijze begrepen, wordt het duidelijk hoe de deugden van de "twee wrijving stokken" Zoroaster zou kunnen hebben voorzien met de nodige kwalificaties om zijn missie van een profeet verder te gaan.

Dit herinnert ons aan het analoge geval van Mozes met zijn magische staaf.

De bovenstaande interpretatie volgend, dat wil zeggen dat, indien het instrument aangeduid met "de twee wrijving stokken" hetzelfde is als de *Arani* in de hand van de brahmaan, komen we in de Zend-Avesta terecht bij het woord *Rana*; de dubbele datief van *Ranoibia*: *Rana* in het Zend-Avesta en *Arani* in het Sanskriet.

Vervolg van pagina 2

Bruno Gröning

Lieve Opgenhaffen



Door zijn leer trachtte Gröning de zieke tot een levensblij mens te maken, vrij van lichamelijke en psychische belastingen.

Hij heeft de mensen nooit behandeld. Medisch gezien heeft hij de mensen dan ook niet genezen. Nooit vroeg hij naar de ziekte. Heel bewust verzette hij zich om ook maar iets over de ziekte te horen. Zijn werk voltrok zich enkel en alleen door zijn toespraken over 'geloof'.

"Ik geef u de spelregels van het leven, opdat u meester in het leven wordt!"

Gröning zag het als zijn taak de deur naar het goddelijke begrip en het goddelijk beleven te openen. De mensen terug te leiden naar het vertrouwen in God. Zichzelf zag hij als een wegwijzer en een bemiddelaar van de goddelijke kracht.

"Mijn doen en laten dient er alleen maar toe, alle mensen van deze aarde weer op de juiste weg, op de goddelijke weg te leiden."

Een volledig vertrouwen in God, de bron van alle positieve gebeurtenissen, is al oeroud. Gröning zei hierover: **"Ik vertel u niets nieuws, ik vertel u alleen dat, wat u heden niet meer weet."**

Bron: <http://www.bruno-groening.org/>

"De wil in het leven is voor alles de voorwaarde."

Zo de wil, zo de gedachte.

**De gedachte beweegt de mens tot de daad.
(...)**

Ik verbied niets en schrijf niets voor".

Bruno Gröning

<http://www.bruno-groening.org/>

Vervolg van pagina 5

Zoroastrisme en Theosofie

Kharsedji N. Seervai



Net als Rana lijkt op Arani, kunnen wij waarschijnlijk veronderstellen dat Tai in de zoroastrische rituelen lijkt op Tau? Tai zijn de takjes van een bepaalde heilige boom (nu niet meer bekend), die de zoroastrische Mobad⁽¹³⁾ nodig heeft, om in zijn hand te houden, bij het uitvoeren van de meeste heilige ceremoniën van Ijasne en Darun. En mogen we zeggen dat Rana in de hand van Zoroaster, Arani in de hand van de Brahmaan, en Tau bij de Egyptenaren, is bewaard gebleven in de Tai die de Mobad, op de dag van vandaag, in zijn hand houdt bij het uitvoeren van de heilige ceremonies van zijn geloof.

Maar de staf in de hand van de Mobad van vandaag heeft haar deugden verloren, omdat de sleutel tot de mysteries van het zoroastrische geloof verloren is. Misschien zijn er nu nog een aantal voor wie het zoroastrisme geen dom mysterie is: onbekend aan de wereld houden zij in hun trouw het heilige vertrouwen. We weten met zekerheid dat er mensen zijn aan wie de Brahmaanse, Egyptische en Kabbalistische mysteries hun geheimen hebben prijsgegeven. De kennis van de ene belicht de andere, en vanuit dit standpunt, welke nieuwe en sublieme betekenis van de heilige woorden van de Zend-Avesta niet kunnen ontvouwen.

De Gatha's, waaronder wordt verondersteld de eigen composities te zijn van Zoroaster, of deze van zijn directe discipelen, hebben tot nu toe alle geleerden, in hun pogingen om er een consistente betekenis aan te geven, verbijsterd. Dit kan niet langer het geval zijn indien we trachten te helpen omtrent hun interpretatie, in de juiste richting zetten, welke tot op heden jammer genoeg verwaarloosd werd.

Noten:

1. Zoroaster is de naam gegeven door de Grieken aan Zarathustra.
2. Dr. M. Haug: 30/1/1827-3/6/1876. Duits Orientalist, gespecialiseerd in Sanskriet.
3. Airya: in de Avesta werd Airya gebruikt als

een etnische naam, vooral gebruikt in uitdrukkingen zoals bij Iraanse landen, volkeren: *airyafi, dain havo*

4. Abraham Hyacinthe Anquetil-Duperron: 7/12/1731-17/1/1805. Eerste professioneel Franse leraar in Indische cultuur.
5. Sir William Jones: 28/9/1746-27/4/1794. Brits rechter en taalkundige. Een van de ontdekkers van de Indo-Europese taalfamilie.



Faravahar

<http://religion.wikia.com/wiki/Parsi>

6. Immanuel Kant: 22/4/1724-12/2/1804. Duits filosoof.
7. Yashts (Yasts) is een collectie van 21 hymnen in de Avesta.
8. Vendidad is een collectie van kerkelijke teksten in de Avesta.
9. Akbar de Grote (Akbar-e-Azam), geboren als Jalaluddin Muhammad Akbar – 24/10/1542-27/10/1605. hij was heerser over het Mogoolrijk van 1556 tot zijn dood in 1605. Hij wordt beschouwd als de grootste van de Mogoolkeizers.
10. Zardusht: tweede boodschapper of verkondiger van het Brahmaanse geloof.
11. Eugène Burnouf: 8/4/1801-28/5/1852. Frans geleerde en orientalist.
12. Egyptische Tau: levenstekens
13. Mobad: zoroastrische geestelijke van een bepaalde rang

Auteur van het artikel: Kharsedji N. Seervai was Recording Secretary, Theosophical Society [Eastern Division].

Uit: The Theosophist - Februari 1880
Vert. LO

Loge Witte Lotus - 30 juni 2011



Afsluiting werkingsjaar

Enkel voor leden !!!!

Voor alle informatie, gelieve contact op te nemen met de voorzitter, Sabine Van Osta:

president@logewittelotus.be of
GSM 0486 631 997

Loge Witte Lotus - Lezingen op zondagochtend van 11:00u tot 13:00u

**Loge Witte Lotus - Zondaglezingen - Locatie:
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1 te 2050 Antwerpen (Linkeroever)**

Vrijwillige bijdrage
Info: (0486) 631 997
en (0476) 879 968



| | | |
|------------|-----------------|--|
| 04/09/2011 | Sabine Van Osta | De Geheime leer van mevrouw Blavatsky, een inleiding |
| 02/10/2011 | Armand De Roose | Iconografie als beeldtaal bij joden, christenen en moslims |
| 06/11/2011 | Ronald Engelse | G.R.S. Mead en 'Echo's van de Gnosis' |
| 04/12/2011 | Yves Vandeberg | Vrijmetselarij |

*Iedereen is van harte
welkom!*

Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doel-

einden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap. Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen. Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die

hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Meninge- of opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen. De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.

Kalender

25/06/2011

Algemene Ledenvergadering Belgische Theosofische Vereniging

De Belgische Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging werd opgericht te New York op 17 November 1875. Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), India. Zij is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft afdelingen in vele landen over de hele wereld. In Europa is een Internationaal Theosofisch Centrum gevestigd te Naarden (Nederland).

In België zijn er loges te Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Luik. Zij organiseren met grote regelmaat voordrachten en studiebijeenkomsten en sommige, waaronder die in Brussel en Antwerpen, beschikken tevens over een uitgebreide bibliotheek. De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen en hen te

stimuleren in hun zoekproces naar waarheid. Loge Antwerpen werd opgericht in 1899. Loge Witte Lotus was tot voor kort de jongste loot uit de Belgische Theosofische familie. Opgericht in 2006, beoogt deze Loge eveneens een aantrekkingspool te zijn voor zoekers naar en onderzoekers van waarheid.



Lezingen op zondagochtend van 11:00u tot 13:00u - Loge Antwerpen

Geen zondagochtendlezingen in juni, juli en augustus



Activiteiten in Antwerpen

!!! Loge Witte Lotus: Zondaglezingen gaan door in het Katrinahof - Fromentinstraat 1 - 2050 Antwerpen !!!
Alle andere activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Kalender juni 2011

| MA | DI 11:00-13:00 14:00-16:00 | WO | DO 20:00-22:00 | VR | ZA | ZO 11:00-13:00 |
|----|----------------------------------|----|---|----|----|----------------------|
| | | 1 | 2 FEESTDAG GEEN STUDIE- KLAS | 3 | 4 | 5 GEEN LEZING |
| 6 | 7 GEEN STUDIEKLAS | 8 | 9 VIVEKACHU- DAMANI | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 GEEN STUDIEKLAS | 15 | 16 DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE | 17 | 18 | 19 GEEN LEZING |
| 20 | 21 GEEN STUDIEKLAS | 22 | 23 MEESTER PHILIPPE | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 GEEN STUDIEKLAS | 29 | 30 AFSLUITING | | | |

Kalender september 2011

| MA | DI 11:00-13:00 14:00-16:00 | WO | DO 20:00-22:00 | VR | ZA | ZO 11:00-13:00 |
|----|----------------------------------|----|---|----|----|----------------------------------|
| | | | 1 GRONDBE- GINSELEN THEOSOFIE | 2 | 3 | 4 DE GEHEI- ME LEER HPB |
| 5 | 6 IN VOORBE- REIDING | 7 | 8 VIVEKA- CHUDAMA- NI | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 IN VOORBE- REIDING | 14 | 15 DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE | 16 | 17 | 18 IN VOORBE- REIDING |
| 19 | 20 IN VOORBE- REIDING | 21 | 22 TOEGEPASTE THEOSOFIE | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 IN VOORBE- REIDING | 28 | 29 VRIJ ONDER- WERP | 30 | | |



Loge Witte Lotus

02/06/2011 Geen studiekلاس - feestdag

05/06/2011 Geen lezing.

Van 3 t/m 6 juni 2011:

Eeuwfeest Belgische Theosofische Vereniging vzw

09/06/2011 Ethiek: Vivekachudamani

16/06/2011 De sleutel tot de Theosofie

23/06/2011 Meester Philippe

30/06/2011 Afsluiting: **ENKEL VOOR LEDEN**

(alle informatie bij de voorzitter)

**In de maanden juli en augustus zijn er GEEN studie-
klassen en is er GEEN zondaglezing**

01/09/2011 Grondbeginselen der Theosofie

04/09/2011 De Geheime Leer van mevrouw Blavatsky,
een inleiding

08/09/2011 Ethiek: Vivekachudamani

15/09/2011 De sleutel tot de Theosofie

22/09/2011 Toegepaste Theosofie

29/09/2011 Vrij onderwerp

Voor meer informatie omtrent de Loge Witte Lotus programma's kunt u terecht op (0476) 879 968 en (0486) 631 997.



Loge Antwerpen

**In de maanden juni, juli en augustus zijn er GEEN
Studieklassen en is er GEEN zondaglezing.**

Programma vanaf september 2011: in voorbereiding.

Voor meer informatie omtrent de Loge Antwerpen programma's kunt u terecht bij: Eddy Doms - (03) 272.58.53.

Elke loge is verantwoordelijk voor het eigen programma, en dit programma vormt geen uitdrukking van enig standpunt van de BTV en/of haar andere afdelingen.

*“Wie het hoge geluk had, zijn gezondheid door mij terug te verkrijgen,
zou GOD voortdurend uit het diepst van zijn hart moeten danken,
ik ben alleen maar Zijn werktuig en dienaar”*

Bruno Gröning

<http://www.bruno-groening.org/nederlands/brunogroening/defaultbrunogroening.htm>