



Het Witte Lotusblad

Belgische Theosofische Vereniging vzw

Loge Witte Lotus

Jaargang 9—nummer 2
februari 2014

BELGIE/BELGIQUE

P.B./P.P.

2000 ANTWERPEN
GROENPLAATS

BC 30217



Colofon:

Maandblad

Erkenningnummer

P708093

Versijnt niet in juli en augustus.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw
zetelt in 1000 Brussel, Geuzenplaats 8.

Verantwoordelijke uitgever :

Sabine Van Osta

p/a Milisstraat 22 - 2018 Antwerpen

Alle activiteiten van de BTV-loges te
Antwerpen gaan door in de Milisstraat 22,
2018 Antwerpen, tenzij anders vermeld.

Voor de inhoud van de artikels zijn enkel
de auteurs verantwoordelijk, hij vormt
geen uitdrukking van enig standpunt van
de BTV en haar afdelingen.



Loge Witte Lotus is nu ook te vinden op
Facebook en Twitter (<http://twitter.com/LogeWitteLotus>)

In dit nummer:

<i>De drie doelstellingen BTV-loges te Antwerpen</i>	1
<i>De Wereldmoeder</i>	2
<i>Engelen of egregoren</i>	3
<i>Programma Loge Witte Lotus Vrijheid van denken</i>	7
<i>Kalender februari & maart 2014 Belgische Theosofische Vereniging</i>	8

De drie doelstellingen

De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw

Loges in Antwerpen

Loge Antwerpen

Bijeenkomsten - secretariaat:
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Voor alle informatie kan u terecht:

Telefoon: (03) 827 43 62 of (03) 272 58 53

E-mail : eddy.doms@pandora.be



Loge Witte Lotus

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Secretariaat: Molenkouter 13 Bis, 2890 Sint-Amands
Telefoon: (0476) 879 968 of (0486) 631 997

Website: <http://www.logewittelotus.be>

E-mail: info@logewittelotus.be

IBAN BE 92 7360 0139 2723 - BIC KREDBEBB
tnv Vandekerkhove & Van Osta & Opgehaffen



Loge Witte Lotus - Bijeenkomst op zondag 2 februari 2014 om 11u. - OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen

De Wereldmoeder

Sabine Van Osta



Het onderwerp voor de komende zondaglezing is 'De Wereldmoeder.'

Als inleiding hieronder een artikel over dit heel uitgebreid en fascinerend onderwerp.

Wilt u meer te weten komen over de Wereldmoeder, dan bent u van harte uitgenodigd op zondag 2 februari 2014 om 11.00u in het Katrinahof. Wij kijken er naar uit u dan te mogen begroeten.



www.vkk.nl

De Wereldmoeder als term is nog niet zo heel oud: de realiteit die achter de naam schuil gaat, is echter al zo oud als de Manifestatie zelf en grijpt terug op dat andere begrip dat wij terugvinden in de eerste stanza's waar mevr. Blavatsky *De Geheime Leer* mee laat beginnen, de Eeuwige Moeder:

De eeuwige moeder (Ruimte), gewikkeld in haar altijd onzichtbare gewaden, had opnieuw zeven eeuwigheden lang gesluimerd. (I, 1)

Alleen de ene vorm van bestaan strekte zich grenzeloos, eindeloos, oorzaakloos uit in een droomloze slaap; en het leven klopte onbewust in de universele ruimte door heel die alomtegenwoordigheid, die door het geopende oog van de dangma [gelouterde ziel] wordt waargenomen. (I, 8)

De zeven zonen waren nog niet geboren uit

het weefsel van Licht. Duisternis alleen was vader-moeder, svabhavat; en svabhavat was in duisternis. Deze twee zijn de kiem, en de kiem is één. Het heelal was nog verborgen in de goddelijke gedachte en de goddelijke schoot... (II, 5 en 6).

Het thema van de Eeuwige Moeder gaan we hier niet meteen uitdiepen, hoewel we bij het lezen van hetgeen volgt niet mogen vergeten dat de Wereldmoeder evenzeer een voortbrengsel is van de Eeuwige Moeder zoals bedoeld door mevr. Blavatsky, net zoals al datgene wat we mogen verstaan onder de Manifestatie. Sprekend over de Eeuwige Moeder vinden we bij mevrouw Blavatsky de term *svabhavat* terug, de geest-essentie. Bij haar Brahmaanse collega Subba Row stuiten we op de term *mulaprakriti*, de oersubstantie die ontstaat wanneer het Ene, Parabrahman, de allereerste impuls uitstraalt tot een nieuwe periode van manifestatie of een manvantara. Deze oersubstantie gewoon materie noemen zou een te sterke vereenvoudiging zijn. *Mulaprakriti* impliceert een heilboel meer dan wat voor de meesten van ons grofstoffelijke materie is; *mulaprakriti* impliceert ook alle ontelbare en voor ons onvoorstelbare mogelijkheden tot manifestatie van bewustzijn en het is dankzij deze ontelbare mogelijkheden dat alle gradaties van bewustzijn levensvormen ter beschikking krijgen om zich in uit te drukken. Zij is in één woord de Universele Moeder.

Tot die slotsom kwam ook Alice Bailey min of meer, zo lezen we in haar werk *Esoterische Genezing, een verhandeling over de zeven stralen*, waarin ze het begrip Wereldmoeder echter oprekt tot in de richting van de Eeuwige Moeder. Voor Bailey is de Wereldmoeder, het "vrouwelijk aspect in manifestatie, in vele religies gesymboliseerd in de maagdelijke moeder, in de christelijke traditie de Maagd Maria. Het is die substantie die de Godheid toelaat zich te manifesteren". Verder omschrijft ze de Wereldmoeder in termen van de Natuur als moe-

der van alle vormen, of nog, de Maan als symbool van de vormelijke natuur. Voor het idee van de Wereldmoeder als individu van vrouwelijke vorm, bijv. als een vrouwelijke avatar, is Bailey echter wat minder gewonnen.

In tegenstelling tot de mening van Alice Bailey, en specifiek gericht op het leven hier op Aarde, duikt het begrip "de Wereldmoeder" als vrouwelijke entiteit van een hoge orde op in verschillende culturen en tijdperken, in verschillende gedaanten of met verschillende benamingen: de Egyptische vrouwelijke godheden zoals Isis en Hathor; Demeter, Sophia, Shekinah, de Maagd Maria, Quan Yin; het pre-Islamitische trio al-Lat, al-Uzza (die vaak in verband wordt gebracht met Aphrodite) en Manat (die in verband wordt gebracht met de Griekse godin Nemesis). We weten dat zowel de Griekse als de Romeinse oudheid elk hun schare aan vrouwelijke godheden kenden, met elk hun eigen tempels en culten. Het idee van het vrouwelijke aspect van een godheid is ook terug te vinden in de dubbele trimurti binnen de Hindoe traditie waarin God in zijn drie mannelijke aspecten, Brahma, Vishnu en Shiva gecompliceerd wordt door drie vrouwelijke aspecten, respectievelijk Sarasvati, Lakshmi en Parvati. Rond deze laatste drie vinden we door heel India ook specifieke cultussen en rituelen (*puja's*) terug. Dit lijstje is overigens verre van volledig maar geeft een idee welk belang het vrouwelijke aspect in alle tijden en culturen toebedeeld kreeg. Toegegeven, bepaalde vrouwelijke godheden worden vaak met een beperkte realiteit of werkzaamheid in verbinding gebracht – zeer vaak maar niet altijd vruchtbaarheid – die als zeer essentieel voor het leven worden beschouwd. In alle gevallen duiden de rituelen en cultussen allerhande op methoden van de mens om in contact te treden met de goddelijke aspecten van de manifestatie of het leven die als "vrouwelijk" ervaren werden. De begrippen verering en smeekbede zijn nooit ver weg ...

Vervolg van pagina 2

De Wereldmoeder

Sabine Van Osta



De Wereldmoeder, als universeel begrip maar toch ook toegespitst op onze Aarde, werd met nieuwe kracht onder de aandacht gebracht in theosofische middens door Annie Besant en Charles Leadbeater in de jaren twintig van vorige eeuw, meer bepaald in 1928 tijdens een preek voor de Vrij Katholieke Kerk. Daarin werd voorgesteld dat het vrouwelijke aspect in de toekomst een steeds grotere rol zou gaan spelen in het innerlijke bestuur van de wereld, ook wel de Hiërarchie genoemd. Daarbij riep Annie Besant 24 maart uit tot Dag van de Wereldmoeder, een datum waarrond christelijk-traditioneel gezien Maria Boodschap gevierd wordt.

De Wereldmoeder werd dus voorgesteld als de aardse vertegenwoordigster van het vrouwelijke aspect van de Hiërarchie. Latere theosofische sprekers en auteurs hebben dit dan verder uitgewerkt, vaak op basis van helderziende waarnemingen waarbij in het bijzonder nadruk werd gelegd op de werkzaamheid van de Wereldmoeder.

In zijn befaamde voordrachten op het Internationaal Theosofisch Centrum, verduidelijkte Prof. van der Stok reeds het beeld van de Wereldmoeder als hoofd van een Vrouwelijke Hiërarchie die volledig parallel werkt aan de gekende Hiërarchie van adepten en meesters, dat wil zeggen met een gigantische schare aan onzichtbare helpers te harer beschikking die in het bijzonder actief zijn binnen haar domein.

Het domein par excellence van de Wereldmoeder is wel zwangerschap en geboorte. Hiervan getuigde Geoffrey Hodson, net zoals Prof. Van der Stok, een begaafd en getraind helderziende die veel waarnemingen heeft kunnen doen rond deze thema's. In zijn boekje *The Miracle of Birth* beschrijft Geoffrey Hodson het werk van de bouwers-engelen actief op alle drie de fijnstoffelijke gebieden (mentaal, emotioneel en etherisch) en de begeleiding die zij bieden aan de groeiende menselijke levensvorm tot enkele uren voor de geboorte. Voor de geboorte zelf, zo stelde Geoffrey

Hodson vast, worden moeder en kind als het ware begeleid door Onze Lieve Vrouwe zelf op zowel mentaal als emotioneel gebied waardoor de fysieke pijn die met het hele proces gepaard gaat, niet volledig tot in het mentaal en emotioneel lichaam van de aanstaande moeder kan doordringen.

Wij kunnen dit boekje zeker aanraden ter verdere overpeinzing omtrent de vele wijzen waarop mensen worden bijgestaan door werkers op de fijnstoffelijke gebieden. Als de Tijdloze Wijsheid dan stelt dat ieder mens op aarde de resultante is van een heleboel bijzondere zorg, aandacht en liefde, ook al lijkt de ouderlijke situatie niet meteen wat wij bijv. in het Westen daaronder verstaan, dan is het misschien na het lezen van dit werkje wat gemakkelijker om er zich toch een beeld van te vormen.

De idee of de realiteit van de Wereldmoeder is verder artistiek en symbolisch op prachtige wijze uitgewerkt door bijv. Nicolas en Helena Roerich. Vooral bekend is het mooie schilderij van de Wereldmoeder door Nicolas Roerich.

Zoals iedere afbeelding, is ook deze afbeelding van de Wereldmoeder beladen met een prachtige en ook een krachtige symboliek. Overlopen we even de meest opvallende elementen in dit geheel.

De Wereldmoeder heeft zich gehuld in een mantel met daarop zowel planten- als dierenmotieven : dat is ook daadwerkelijk haar mantel, nl. de myriaden aan levensvormen die zij mogelijk maakt, aanlevert om al dat leven, dat gegrond is in het Ene Leven toe te laten zich uit te drukken. De Moeder vertegenwoordigt die ene pool van de Oerdualiteit, prakriti - materie, die niets is zonder de andere pool, purusha - bewustzijn. Beide, materie en bewustzijn, zijn noodzakelijk wil Manifestatie tot aanschijn komen. Deze symboliek zit vervat in de mantel der levensvormen die de Wereldmoeder hier draagt, in het bijzonder gericht op

haar zorg die ze alle levensvormen ter beschikking stelt.



Mother of the World
Nicolas Roerich
<http://www.agniart.ru>

Dan zien we vervolgens de lichtende sluier om haar hoofd die eveneens haar ogen bedekt. Deze versluiting symboliseert de mysteries die tot op heden voor het menselijk bewustzijn verborgen blijven. We verwijzen hier naar de eerder geschetste hernieuwde interesse in de Wereldmoeder in de jaren twintig van vorige eeuw onder leiding van Annie Besant. Destijds werd een actievere participatie van de Wereldmoeder in het wereldgebeuren voorspeld evenals een versnelde ontsluiting van bepaalde mysteries. Nu, enige decennia later, mogen we misschien wel vaststellen dat er van de ene kant vele onthullingen zijn gebeurd omtrent mysteries die mensen hebben bezig gehouden (denken we bijvoorbeeld aan de vele wetenschappelijke ontdekkingen rond mens en materie), maar zijn er ook nog steeds een heleboel mysteries waarvan de mens het raadsel voorerst nog niet onthuld heeft, bijv. hoe komen we op een praktische manier tot wereldvrede. Misschien mogen we de grotere rol van de Wereld-

Vervolg van pagina 3

De Wereldmoeder

Sabine Van Osta



moeder in het wereldgebeuren ook op enige wijze gespiegeld zien in een verstevigde positie van de vrouw in de maatschappij in bepaalde werelddelen, maar ook weer niet overal. Denken we bijv. aan al die vrouwen die zijn doorgelommen tot op leidinggevende posities in alle gebieden van maatschappelijk leven en die op die wijze de stempel van de vrouwelijke energie in hun actiedomeinen wisten door te drukken. Vrouwelijk wil niet steeds zeggen “zacht en lief”, maar dat was de mensheid ook reeds bekend sinds de Oudheid. Daar tegenover kunnen we dan bijv. het aantal baby's en moeders stellen die sterven tijdens en na de bevalling omwille van de harde omstandigheden waarin zij vaak leven en het ontbreken van elementaire gezondheidszorg. De sluier wordt opgelicht, de Moeder treedt meer naar de voorgrond, zij het uiterst langzaam en niet overal in hetzelfde tempo.

Een ander opvallend element zijn de twee aura's die het silhouet van de Wereldmoeder omgeven, één rondom het hoofd met de zone rond het kruin-chakra centraal, de tweede, iets groter, rond het hart en het hartchakra als middelpunt. De Wereldmoeder mag dan wel in sluiers gehuld zijn, de lichtessentie straalt van haar af of liever vanuit haar en dit zowel ter hoogte van het hoofd als ter hoogte van het hart. Nog anders gesteld: in haar werkzaamheid baseert de Wereldmoeder zich zowel op verstand als op mededogen, wellicht in functie van de omstandigheden.

De Wereldmoeder is gezeten op een halfronde, stenen troon op een stel kussens, goed gegrond met aan haar voeten en rond de troon de levensstroom. Haar handen nemen anjali mudra aan, ook wel atmanjali mudra genoemd, de handpose van gebed of het hartszegel.

Op de achtergrond, de zee van diep hemelsblauw dat doortrokken is van een lichtend schijnsel, als een kosmische lichtessentie die overal latent aanwezig is, zien we als sterretjes verspreid de figuurtjes van bodhisattva's elk omgeven in hun eigen sfeer van lichtessentie, diezelfde essentie die ook uitstraalt vanuit de Wereldmoeder zelf, alsof zij elkaar in hun werking en in aspecten van hun lichtessentie reflecteren.

Onderaan, op de voorgrond van het schilderij, knielen voor haar twee vrouwelijke figuren, één bedoeld vanuit de Oosterse traditie, de tweede bedoeld uit de Westerse traditie, beiden met dezelfde devotie. Of zoals Roerich het zelf verwoordde: “Voor zowel Oost als West, is het beeld van de Grote Moeder de brug naar uiteindelijke vereniging.”

Engelen of egregoren

Christian Vandekerkhove



De term engel wordt in veel verschillende betekenissen gebruikt, daarom even een toelichting. We weten allemaal dat er vele soorten engelen zijn. De wereldgodsdiensten onderscheiden een hele reeks hiërarchieën van engelen. Over deze engelen wil ik het in dit artikel nu *niet* hebben.

Het woord *Engel* wordt in de esoterie en vooral in de New Age-bewegingen bovendien gebruikt als een neologisme. Wat in deze literatuur een *engel* wordt genoemd, is wat we in de klassieke esoterie eerder een *deva* of een *egregoor* zouden noemen. De term *egregoor* is op zich neutraal, maar egregoren krijgen, als ze *positief* zijn vaak de naam *engel* en als ze *negatief* zijn de naam *larve* in de occulte literatuur.

Mij conformerend tot het huidige, hoewel niet correcte woordgebruik, zal ik

hier verder ook over engelen spreken, wanneer ik het heb over deva's en egregoren. De term *deva* wordt in de klassieke teksten dan weer eerder gebruikt als het om een *natuurwezen* gaat, terwijl *egregoor* eerder een *man-made energieveld* is, maar gemakkelijks halve, zullen we het hier hebben over engelen of egregoren.

Ik wil hier het verband uitleggen tussen gedachtenvormen en engelen.

Een gedachtenvorm, die ontstaat bij het denken en belevendigd wordt door een emotie, gaat normaal na een tijd weer uiteenvallen. Ze kan echter ook langer blijven bestaan, wanneer ze gevoed wordt eer ze de kans krijgt terug uiteen te vallen.

Dit krijg je wanneer bepaalde gedachten of gevoelens bij een persoon steeds herhaald worden. Typische voorbeelden:

- een fobie
- depressie



peacewhispers.com

- toewijding aan gezin of werk of aan de lezer
- een obsessieve verliefdheid.

Dit zijn toch nog steeds persoonlijke gedachtenvormen die in de aura van de eigenaar verblijven.

Het is duidelijk dat sommige gedachtenvormen op een bepaald moment niet meer van een bepaald persoon zijn, maar tot een groep gaan behoren: deze collectieve gedachtenvormen noemen we egre-

Vervolg op pagina 5

Vervolg van pagina 4

Engelen of egregoren

Christian Vandekerkhove



goren. Bijvoorbeeld:

- verkleefdheid aan een bepaalde godsdienst
- verbondenheid met een politieke partij
- fans-vorming van een ster uit de muziek of mediawereld.

Een ander typisch voorbeeld is dat zusje per se die duurdere trui met dat bepaalde label wil hebben terwijl hetzelfde model van een dochterfirma stukken goedkoper is en *identiek* behalve de imprint op het label.

Merklabellen zijn vaak verbonden aan reuzesterke egregoren die dagelijks door de publiciteit in de media worden versterkt.

Rijke oom moet niet glimlachen met ons zusje want hijzelf heeft voor zijn limousine een 20.000 euro meer betaald dan voor een vrij gelijkend model, maar dan zonder het boegbeeld en de legendarische initialen op de wieloppoppen...



Intentie tot kennen

http://www.anandgholap.net/Thought_Forms-AB_CWL.htm

De geboorte van een engel of egregoor

Wat wij *denken* noemen, is in feite een proces dat zich voltrekt op het mentale plan.

In feite is het zo dat de denksubstantie (chitta), of de materie van het mentale niveau, vormen (vritti's) gaat aannemen, zoals Patanjali zo mooi uitlegt in zijn beroemde yogasutra's.

Zoals we reeds zegden, gaat die verandering in de denksubstantie meestal ook de astrale materie (kama) beïnvloeden, zodat gemengde vormen (astraal + mentaal) ontstaan.

De helderziende merkt dan die gekleur-

de vormen die in onze aura opdoemen. Gaat het om een persoonlijke gedachtenvorm, dan zal die na een tijd opnieuw vervagen, dit wil zeggen: de grondstoffen van ons mentaal en astraal lichaam gaan weer hun normale kleur en vorm aannemen, tenzij deze gedachtenvorm steeds weer *onderhouden* wordt. Bijvoorbeeld een dronkaard die steeds weer zin heeft om te drinken, die gaat zijn gedachtenvorm van drankzucht steeds opnieuw opladen terwijl deze gedachtenvorm hem dan weer steeds opnieuw zal aanzetten om te drinken. Een vicieuze cirkel dus.

Wanneer een verstokt roker nu met zijn gewoonte probeert te breken, zal dat in het begin moeilijk zijn. Zijn goede wil zal steeds botsen tegen de goed georganiseerde kracht van zijn persoonlijke verslavingsgedachtenvorm, die misschien zelf nog gekoppeld is aan een veel machtigere egregoor van verslaving. Als hij echter een tijdlang weerstand biedt aan die drang en zijn gedachtenvorm niet meer verder voedt, dan zal die verzwakken en uiteindelijk alle vat op hem verliezen.

Met de gedachtenvormen die niet aan onze persoon gebonden zijn, is het nog sterker.

Zij verlaten onze aura en vermengen zich met andere, gelijkaardige gedachtenvormen. Zo ontstaan er collectieve super-gedachtenvormen.

Een mooi voorbeeld is de collectieve gedachtenvorm van de supporters van een voetbalploeg. Zulk een super-gedachtenvorm noemen we dus een engel of egregoor.

In tegenstelling tot de persoonlijke gedachtenvorm, die automatisch terug afzwakt en verdwijnt, zal deze engel veel langer blijven bestaan, omdat er steeds mensen te vinden zijn die deze engel zullen voeden.

Als de verslaafde erin slaagt enkele maanden te weerstaan aan zijn drang naar sigaretten, dan zal die gedachtenvorm uit zijn aura zo goed als verdwenen zijn, hoewel de collectieve engel

of egregoor van verslaving natuurlijk nog wel bestaat en gebruik wil maken van zijn persoonlijke gedachtenvorm om hem te beïnvloeden.

Engelen of egregoren verdwijnen echter niet zo snel.



23. Angst

22. Moordlustige woede

http://www.anandgholap.net/Thought_Forms-AB_CWL.htm

In het geval van voetbalsupporters, kan bijvoorbeeld een persoon fan zijn van een bepaalde ploeg X. Hij bouwt dus in zijn aura een gedachtenvorm op van *Ik hou toch zoveel van ploeg X*.

Deze gedachtenvorm is gelinked aan de engel of egregoor van de ploeg en beide astrale vormen zullen energieën uitwisselen.

Op een dag kan de brave man zijn mening herzien en besluiten over te stappen naar de supportersclub van ploeg Y. Hiertoe zal hij in zijn aura de gedachtenvorm *Ik hou toch zoveel van voetbalploeg X* vervangen door de gedachtenvorm *Ik hou toch zoveel van voetbalploeg Y*. Of de clubengel X dat even leuk vindt, is een andere zaak en die zal natuurlijk zijn vestiging in die aura niet graag opgeven. Daarom zal de man in het begin nog wel even met gemengde gevoelens zitten.

Heeft hij uiteindelijk toch zijn besluit genomen en blijft hij erbij, dan heeft hij niets meer te maken met club X. Maar club X blijft toch nog bestaan, want er zijn andere supporters die nog wél die engel of egregoor blijven voeden!

Dit is dus het kapitale verschil tussen een gedachtenvorm, die vrij sterfelijk is en een engel of egregoor die relatief onsterfelijk is.



Vervolg van pagina 5

Engelen of egregoren

Christian Vandekerkhove

Het in leven houden of onderhouden van een engel of egregoor

Engelen of egregoren blijven langer leven dan gewone gedachtenvormen omdat ze steeds bijgevoed worden en dus niet kunnen *sterven*.

Dat bijvoeden gebeurt uiteraard met emotionele of astrale energie, terwijl het scherp en nauwkeurig houden van de egregoor gebeurt met mentale energie.

We hebben aangetoond hoe wij de ganse dag onbewust de engelen voeden, waar we mee verbonden zijn. Een voetbal-supporter zal dagelijks in de krant en op TV volgen hoe zijn club het maakt. Dit zal bij hem gepaard gaan met opwellingen van sympathie, verdriet, euforie en dergelijke. In ieder geval komt er emotionele energie aan te pas. Daarmee wordt in zijn aura de gedachtenvorm van liefde voor zijn club en van daaruit de engel van zijn club gevoed en dus in leven gehouden. De uitbundigheid van de supporters op de tribune tijdens een wedstrijd geven natuurlijk nog veel meer bruikbare astrale energie waar die engel zich aan kan laven.

Engelen of egregoren kunnen natuurlijk ook op een bewuste manier gevoed worden.

Hier komen we op het terrein van het ware occulte werk.

Magiërs in hun rituelen, gelovigen tijdens hun gebeden en leden van esoterische groepen tijdens hun meditaties werken *bewust en gericht* aan de opbouw en het in stand houden van hun engelen. Hun inspanningen zullen dan ook veel ingrijpender en sterker werken dan de

blinde massa met zijn chaotische emoties.



De Logos zoals gemanifesteerd in de mens
http://www.anandgholap.net/Thought_Forms-AB_CWL.htm

Verschillende esoterische en initiatieke groepen beginnen en eindigen hun zittingen met een openings- en sluitingsritueel. Dit heeft verschillende bedoelingen:

1. Het openingsritueel begeleidt de overstap van de profane wereld buiten naar de sacrale wereld binnen in de groep. Wanneer de Broeders en Zusters van de orde samenkomen, brengen ze de energie van de buitenwereld mee: de stress van het verkeer, gebeurtenissen in hun gezin of op het werk, materiële beslommingen, enz. Deze energieën mogen ze niet meenemen in de groep als het spirituele werk begint. Daarom even dit ritueel om van vibratie te veranderen.
2. Dan is het de bedoeling de link te maken met de egregoor van de groep. Je zou het kunnen zien als een soort *spiritueel inloggen*. Ieder lid van de groep brengt zichzelf op de golflengte van de egregoor van de Orde of Beweging. Dit kan gebeuren door middel van bepaalde sleutelwoorden, visualisaties of iets dergelijks.
3. Als iedereen verbonden is met de egregoor, gaan de leden zich even bezinnen op de doelstellingen van de groep, bijvoorbeeld vergeestelijking, vrede, studie, enz. Hierdoor

wordt de egregoor gevoed door de gezamenlijke en gerichte energie van de leden. Een bijbehorende meditatie, waarbij je alles geeft wat je op spiritueel en menselijk gebied te bieden hebt, maakt de egregoor een stuk sterker.

4. Tijdens het werk (in de Groep of Loge) is er een constante uitwisseling tussen de egregoor en de leden. We voeden hem, maar tegelijk voedt hij ons. De egregoor geeft de leden kracht en inspiratie, waardoor ze sneller gaan groeien op het Pad en meer kracht hebben om de beproevingen van het Pad te aan te kunnen.
5. Aan het einde van het werk wordt de band met de egregoor losgemaakt, doch nimmer verbroken. De leden bereiden zich voor om terug naar het profane leven te gaan, gesterkt met de weldadige invloed van de egregoor van de groep.



Intellectueel concept van de Kosmische Orde
http://www.anandgholap.net/Thought_Forms-AB_CWL.htm

Dit was, in het kort, een manier om *bewust* met de egregoor van je groep samen te werken. Toch mag men de kracht niet onderschatten van groepen mensen die samen liederen zingen of slogans scanderen uit sympathie voor de organisatie waartoe ze behoren. Zelfs al zijn ze hier niet van bewust.

Wordt vervolgd



Sympathie en Liefde voor alles
http://www.anandgholap.net/Thought_Forms-AB_CWL.htm

Loge Witte Lotus Programma werkingsjaar 2013-2014



Voordrachten op zondagochtend van 11.00u tot 13.00u

Locatie: OC Katrinahof - Fromentinstraat 1 - 2050 Antwerpen Linkeroever

02/02/2014	Sabine Van Osta	De Wereldmoeder
02/03/2014	Wim Leys	Annie Besant: leven en werk
06/04/2014	Patrick Van Hauwe	Gevaren van het spiritisme
04/05/2014	Janine Bogaerts	Workshop: intuïtief en energetisch schilderen
01/06/2013	David Roef	De Monade



Zondaglezingen en studieklassen voor leden en geïnteresseerden Iedereen van harte welkom !

Zondaglezingen: vrije bijdrage
Info: (0486) 631 997 en (0476) 879 968

47. *Waarin bestaat dan werkelijk geluk? Bestaat het in het erbij neerzitten zonder de Oer-Substantie door denken te durven opwekken? Of ligt het in het denken op een nieuwe levenopbouw? Handeling, zelfs de meest verhevene raakt relatief lage gebieden; in weze kan alleen het denken inwerken op de Oer-Substantie. Eerst sprak ik over de handeling als over wat in het zichtbare te bereiken is, doch met een voldoende verruimd bewustzijn wordt het tijd de betekenis van het denken te bevestigen. Zeer veel gedachtenloze daden blijven aan de oppervlakte van het bestaan, niet te onderscheiden van het handelen van de dierenwereld. Maar als wij over rechtstreekse kennis en het hart spreken, is het nodig om het denken al de kracht van de mede-schepper van het bestaan te bevestigen. Let wel dat IK niet over discussies spreek noch van overpeinzingen, maar over het denken dat met zijn eigen ritme door de oppervlakte van de Substantie heen schiet en zo onbeperkt schept!*

48. *Denken is de uiting van wezenlijk geluk; het denken dat niet met het hart verbonden is, zal de oppervlakte van het Bestaan niet doordringen, terwijl het denken dat wel uit het hart komt, al een voortjagende pijl is. De gedachte die opkomt te midden van energietoename hoeft geen verwarring te stichten; die gedachten zijn als een stormram die in de diepte van het Zijn zal doordringen. Laat ons daarom na het uiterlijke handelen de werkelijkheid van de scheppingskracht van het denken waarden.*

Uit: Hart
Agni yoga Society

<http://www.agniyoga.nl/PDF/Hart.pdf>

Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren.

Meningen of opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.



Loge Witte Lotus

Zondaglessen gaan door in het OC Katrinahof - Fromentinstraat 1 - 2050 Antwerpen
Alle andere activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen



Kalender februari 2014

MA	DI	WO	DO 20:00-21.30	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
					1	2 DE WERELDMOEDER
3	4	5	6 GRONDBEGINSELEN THEOSOFIE	7	8	9
10	11	12	13 VIVEKACUDAMANI	14	15	16
17	18	19	20 DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE	21	22	23
24	25	26	27 TOEGEPASTE THEOSOFIE	28		

Loge Witte Lotus - februari 2014

Kalender maart 2014

MA	DI	WO	DO 20:00-21.30	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
					1	2 ANNIE BESANT
3	4	5	6 GRONDBEGINSELEN THEOSOFIE	7	8	9
10	11	12	13 VIVEKACUDAMANI	14	15	16
17	18	19	20 DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE	21	22	23
24	25	26	27 TOEGEPASTE THEOSOFIE	28		

Loge Witte Lotus - maart 2014

02/02/2014: De Wereldmoeder
06/02/2014: Grondbeginselen der theosofie
13/02/2014: Ethiek: Vivekacudamani
20/02/2014: De sleutel tot de Theosofie
27/02/2014: Toegepaste Theosofie

Zie pagina 2

02/03/2014: Annie Besant, leven en werk
06/03/2014: Grondbeginselen der theosofie
13/03/2014: Ethiek: Vivekacudamani
20/03/2014: De sleutel tot de Theosofie
27/03/2014: Toegepaste Theosofie

Voor meer informatie omtrent de programma's kunt u terecht op (0476) 879 968 en (0486) 631 997.

De Belgische Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging werd opgericht te New York op 17 November 1875. Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), India. Zij is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft afdelingen in vele landen over de hele wereld.

In Europa is een Internationaal Theosofisch Centrum gevestigd te Naarden (Nederland). In België zijn er loges te Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Leuven. Zij organiseren met grote regelmaat voordrachten en

studiebijeenkomsten en sommige, waaronder die in Brussel en Antwerpen, beschikken tevens over een uitgebreide bibliotheek. De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen en hen te stimuleren in hun zoekproces naar waarheid.

Loge Antwerpen werd opgericht in 1899. Loge Witte Lotus was tot voor kort de jongste loot uit de Belgische Theosofische familie. Opgericht in 2006, beoogt deze

Loge eveneens een aantrekkingspool te zijn voor zoekers naar en onderzoekers van waarheid.



Alle links, nationaal en internationaal, zijn te vinden op onze website:

www.logewittelotus.be

*“Je hart kent in stilte de geheimen van de dagen en nachten.
Maar je oren dorsten naar de klank van de kennis van je hart.”*

Kahlil Gibran - De Dwaas

<http://fran.sneeknet.nl/homepage/show/pagina.php?paginaid=57115>