



Het Witte Lotusblad

Belgische Theosofische Vereniging vzw
Loge Witte Lotus

Jaargang 9—nummer 1
januari 2014

BELGIE/BELGIQUE
P.B./P.P.
2000 ANTWERPEN
GROENPLAATS
BC 30217



Colofon:

Maandblad
Erkenningnummer
P708093

Versijnt niet in juli en augustus.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw
zetelt in 1000 Brussel, Geuzenplaats 8.

Verantwoordelijke uitgever :

Sabine Van Osta
p/a Milisstraat 22 - 2018 Antwerpen

Alle activiteiten van de BTV-loges te
Antwerpen gaan door in de Milisstraat 22,
2018 Antwerpen, tenzij anders vermeld.

Voor de inhoud van de artikels zijn enkel
de auteurs verantwoordelijk, hij vormt
geen uitdrukking van enig standpunt van
de BTV en haar afdelingen.



Loge Witte Lotus is nu ook te vinden op
Facebook en Twitter (<http://twitter.com/LogeWitteLotus>)

In dit nummer:

<i>De drie doelstellingen</i>	1
<i>BTV-loges te Antwerpen</i>	
<i>Uitnodiging 5 januari 2014</i>	2
<i>& terugblik jaar 2013</i>	
<i>Zullen de zachte krachten nog</i>	3
<i>overwinnen?</i>	
<i>Antwoord op vragen aan</i>	4
<i>Radha Burnier</i>	
<i>Programma Loge Witte Lotus</i>	7
<i>Vrijheid van denken</i>	
<i>Kalender januari & februari 2014</i>	8
<i>Belgische Theosofische Vereniging</i>	

De drie doelstellingen

De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw

Loges in Antwerpen

Loge Antwerpen

Bijeenkomsten - secretariaat:
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Voor alle informatie kan u terecht:
Telefoon: (03) 827 43 62 of (03) 272 58 53
E-mail : eddy.doms@pandora.be



Loge Witte Lotus

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Secretariaat: Molenkouter 13 Bis, 2890 Sint-Amands
Telefoon: (0476) 879 968 of (0486) 631 997

Website: <http://www.logewittelotus.be>
E-mail: info@logewittelotus.be
IBAN BE 92 7360 0139 2723 - BIC KREDBEBB
tnv Vandekerkhove & Van Osta & Opghaffen



Loge Witte Lotus - Bijeenkomst op zondag 5 januari 2014 om 11u. - OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen

Uitnodiging 5 januari 2014 en terugblik jaar 2013

Lieve Opgenhaffen



Beste lezers,

Graag nodigen we iedereen uit om, samen met het Bestuur van Loge Witte Lotus, het jaar 2014 op een heel bijzondere manier in te zetten.

De eerste bijeenkomst van Loge Witte Lotus, die zal doorgaan op **zondag 5 januari 2014 om 11 uur, in het OC Katrinahof, Fromentinstraat 1 te 2050 Antwerpen-Linkeroever**, heeft als onderwerp:

Theosofie vandaag!

Tijdens dit samenzijn, dat we afsluiten met een hapje en een drankje, zal getracht worden een antwoord te geven op vragen die we nooit durfden stellen maar die ons toch dagdagelijks bezighouden.

Vriendelijk vragen we allen hun aanwezigheid te willen bevestigen, via mail: secretary@logewittelotus.be of per GSM: 0476 879 968.



Aan het begin van dit nieuwe jaar wensen we toch ook graag een kort overzicht te geven van de voorbije activiteiten van onze loge.

Vooreerst was er de wekelijkse studieavond. Niet enkel werd er gelezen in een van de geprogrammeerde boeken, ook talrijke vragen kregen er een al dan niet heel uitgebreid en duidelijk antwoord.

Behalve deze wekelijkse studieavond waren er natuurlijk ook de maandelijkse zondaglezingen, met heel uiteenlopende onderwerpen.

Het jaar begon met een *Kabbalistische kijk op de mens als microkosmos* om dan in februari een heel boeiende uitleg te krijgen over het *Elektrisch Universum*. Maart stond ik het teken van het *Esoterisch Christendom* en een maand later werden we heel wat informatie rijker over de *Vrijmetselarij*. Met een lezing die zeker niet mocht ontbreken over *Atlantis en*

Lemurië, werd de eerste helft van 2013 afgesloten en na een welverdiende rust en het genieten van de zomermaanden werden de zondaglezingen hervat in oktober met *Het Pad van spirituele groei*. Over een vraag die ons allen bezighoudt, kregen we verduidelijking in november: *De Indo-Europese beschaving: wat, waar en wanneer?* en 2013 werd tenslotte afgesloten met een lezing over het *Martinisme*.

Een heel gevarieerd aanbod aan onderwerpen. Zo zouden we ook de artikels kunnen omschrijven die verschenen in het maandblad van Loge Witte Lotus: Het Witte Lotusblad. De bijdragen die door leden van de loge werden geschreven, waren niet enkel de inleidende artikels voor de zondaglezingen doch ook: *Willermoz en de terugkeer van de ziel in de wereld, de Broederschap der Polairen, Ecodorpen, Jean Chaboseau en familie, Paul Sédir, Angelus Silesius, F.U.D.O.S.I., de Theosofische Orde van Dienst, Occulte scheikunde en In memoriam Radha Burnier*. Verder werd Het Witte Lotusblad aangevuld met bijdragen die eerder verschenen in heel verschillende tijdschriften, al dan niet in de Nederlandse taal. Zo konden we in ons al te drukke leven toch even genieten van: *Elektrische en magnetische verwantschap tussen mens en natuur, Het kruis, De theosoof Giordano Bruno, Een kostbaar*

bezit (het symbolisch glasraam van de Belgische Theosofische Vereniging) en *De invloed van het etherisch dubbel op de genetische code en plasticiteit*.

Een heel fijne ervaring in 2013 was het bezoek aan de Jaintempel te Wilrijk, waar de aanwezigen tijdens een rondleiding een heel duidelijk beeld werd gegeven over het Jainisme en de Jaingemeenschap in Antwerpen.

Het jaar 2013 is al te snel voorbij gegaan. Een nieuw jaar begint en wanneer we even nagaan waarop speciale nadruk zal gelegd worden, dan vinden: **2014:**

- Eeuwherdenking 100 jaar Grote Oorlog (1914-....).
- Het jaar van Karel de Grote (overleden in 814).
- Het jaar van de familiale landbouw.
- Het jaar van de Groene kinderopvang.
- Het jaar van de diversiteit in België, enz.

Een hele reeks thema's die zeker onze aandacht verdienen.

Laten we hopen dat in 2014 ook heel bijzondere aandacht wordt geschonken aan alle noodlijdenden, overal in de wereld en dat Vrede en Geluk terugkeert, daar waar momenteel zoveel medemensen het nog heel moeilijk hebben.

Met heel veel Liefde voor een Vredig, Gelukkig en Liefdevol 2014.

De Grote Aanroep

Vanuit het punt van Licht in het denken van God
Strome Licht in het denken van de mensen
Dat Licht op aarde nederdale
Vanuit het punt van Liefde in het hart van God
Strome Liefde in de harten van de mensen
Moge de Komende tot de aarde wederkeren
Vanuit het centrum waar Gods Wil gekend wordt
richte doel de kleine wil der mensen
Het doel dat de Meesters kennen en dienen
Vanuit het centrum dat wij mensheid noemen
Verwezenlijke zich het plan van Liefde en Licht
en moge het de deur verzegelen waar het kwaad verblijft
Laat Licht en Liefde en Macht het Plan op aarde herstellen

<http://www.regenboogpad.net/Asset%20paginas/Mantra.htm#De%20Grote%20aanroep>

Zullen de zachte krachten nog overwinnen?

Radha Burnier



De wereld in crisis, het is niet nieuw. In 1983 verscheen een speciale nummer van Theosofia met artikels over het verschijnsel 'crisis'.

Net als nu kende de wereld een crisis die zich over alle aspecten van het menselijk leven uitstrekte. Economische, sociale, wetenschappelijke culturele, religieuze, morele en politieke onstabiele zijn kenmerken van een crisis. De onmacht tot het vinden van definitieve oplossingen geven een gevoel van onzekerheid en angst wereldwijd.

Als erbetoon aan wijlen Radha Burnier, overleden op 31 oktober 2013, vermelden we hier haar beschouwingen over dit onderwerp.



theosophy.katinkahesslink.net

Er bestaat een groot gevoel van bezorgdheid over de hele wereld met betrekking tot de hedendaagse toenemende immoraliteit. Er is hevig geweld ten gevolge waarvan de mensen voor vele dingen bang zijn. Er is verwarring en grofheid; evenals het verlies van waarden. Daar is de enorme immoraliteit van oorlog die niet alleen enkele duizenden kan vernietigen, niet alleen maar een land, maar de hele wereld, en daarbij waarschijnlijk de genetisch bepaalde erfelijkheid van de mens, die het product is van eonen van evolutie, te niet zou doen. Een oorlog in deze tijd zou elke hulpbron die we hebben, kunnen uitdrogen.

Niet zo lang geleden werd er nog gezegd dat zo'n oorlog ondenkbaar was, maar nu spreekt men van "denken aan het ondenkbare" en van de mogelijkheid een eerste nucleaire aanval te doen en de consequenties ervan te overleven. Betrokken bij deze vorm van immoraliteit zijn de activiteiten van de wapenontwerpers en de wapenindus-

trie. Een ongelofelijk aantal mensen wetenschapsmensen, technici, ingenieurs en anderen - zijn betrokken bij het maken en uitvinden van steeds dodelijkere wapens. Een recente uitgave van de UNESCO Courier geeft statistieken over het aantal wetenschappers, ingenieurs en technici belast met deze taak. Onverschilligheid voor dit alles is ook immoreel, welk feit slechts weinig mensen zich realiseren.

Er is enig protest in Amerika en Europa tegen nucleaire oorlog en de wapenrace, maar deze protesten zijn zeldzaam, en er nemen, vreemd genoeg, in verhouding weinig mensen aan deel. Men zou denken dat, wanneer de hele wereld in gevaar is, de hele mensheid zich zou verzetten tegen activiteiten die zo enorm gevaarlijk zijn; maar dat is niet het geval. Bijna alle mensen van de aarde zijn zo verdiept in eigen bezigheden dat zij een gevaar negeren, waarvan de grootte en de gevolgen nog zonder weerga zijn, en het slechts zien als een minder belangrijk onderwerp van conversatie. Totaal met zichzelf bezig zijn, is praktisch een andere naam voor morele ontwaarding. Meer dan de helft van de wereld lijdt onder gruwelijke armoede, een armoede die kinderen letterlijk dwingt in de goot te leven. Er is een ander deel van de mensheid, in New York, Bombay, Calcutta en op vele andere plaatsen dat leeft van het goede der aarde, en onbewogen blijft bij de honger en smerigheid die ze om zich heen zien.

Als bezoekers van de economisch ontwikkelde landen in de arme landen komen, lijden zij aan een zogenaamde "culturele schok". Dit betekent dat ze geleefd hebben, zoals de spreekwoordelijke struisvogel en niet willen weten hoe andere mensen leven. Gewend als ze zijn aan hun dagelijks comfort, schrikken ze terug voor de werkelijkheid en willen vluchten. De onverschilligheid voor de degradatie van mensen in sloppen, dit alles is een deel van de totale im-

moraliteit. Immoraliteit en geweld brengen angst voort, en angst op zijn beurt veroorzaakt weer agressie en conflict. De eigenbelangen van de wapenproducerende industrie hebben het in de Verenigde Staten onmogelijk gemaakt er een wet door te krijgen die vergunningen voorschrijft voor wapens, om maar niet te spreken van controle op wapenverkoop. Ik meen dat iedereen daar naar een winkel kan gaan en niet een, maar twintig geweren kan kopen zonder vergunning. Het is ironisch dat de mensen die de vrije verkoop van wapens voorstaan niet diegenen zijn die geweld willen plegen, maar zij die bang zijn en zichzelf willen beschermen door wapens aan te kopen.

Vicieuze cirkel

Het is een complete vicieuze cirkel. Onder de vele verschillende activiteiten die wijzen op verval is de vernietiging van de aarde en haar prachtige verscheidenheid aan dieren, planten en zelfs het delfstoffenrijk. De mensen zijn nu in hoog tempo bezig de Braziliaanse wouden te vernietigen. Dit zijn misschien de enige ongerepte wouden die in de wereld overgebleven zijn. Er bestaan vele vormen van geweld, geweld tegen mensen, tegen waardigheid, geweld tegen de aarde, geweld tegen het wonder dat deel uitmaakt van deze aarde. Zij die het morele verval betreuren zijn geneigd te denken dat het karakteristiek is voor deze tijd, wat betwifelend kan worden. Wreedheid en foltering nemen tegenwoordig uitzonderlijke vormen aan omdat de middelen om te pijnigen sterk verbeterd zijn. Maar martelen heeft altijd bestaan, in China, India, Europa, tijdens de inquisitie, bij de volken van het oude Griekenland, bij de Inca's, eigenlijk overal. Oorlog heeft altijd deel uitgemaakt van de geschiedenis van de mensheid.

De zwakken, of het nu vrouwen, slaven of onderworpen volken zijn, worden nog steeds gebruikt. Slavernij is niet verdwenen; het bestaat, lichtelijk vermomd, nog steeds in een aantal landen in de wereld. Economisch, politiek,

Vervolg van pagina 3

Zullen de zachte krachten nog overwinnen?

Radha Burnier



religieus, fysiek, op alle manieren heeft de mens mannen geëxploiteerd en meer nog: vrouwen. Het zaad van verval en immoraliteit kan zich in het menselijk denkvermogen zelf bevinden, ontkiemend en groeiend naar gelang de omstandigheden.



www.antiguatau.it

Toegeven aan zichzelf is een vorm van decadentie. In het oude Rome, tijdens grote feestijnen, gaven de mensen zich over aan heerlijk voedsel, op zo'n ongeremde manier dat ze er ziek van werden. De op consumptie gerichte maatschappij van vandaag biedt verschillende en waarschijnlijk meer gelegenheden tot bevrediging. De verscheidenheid aan technische producten, winkels, advertenties, handelsagentschappen versterken alleen maar de liefde voor bezittingen en de begeerte naar genot die reeds in ons denken aanwezig is. Hoewel in India de waarde van begeerteloosheid (vairagya) benadrukt werd, realiseert men zich bij het lezen van oude toneelstukken en verhalen dat oproerig gedrag, dronken worden etc. niet ongewoon waren. Maar omdat tegenwoordig genot een buitengewoon aantal nieuwe mogelijkheden en wegen heeft, is er een intensivering, een wedijveren in het jagen naar bezittingen en genoegens dat vroeger niet bestond. Het heden verschilt van het verleden slechts door de aanwezigheid van een vruchtbaardere bodem voor de kiemen van verderf.

Verskillende oplossingen hebben zich voorgedaan om dit verval te doen ophouden, de twee voornaamste gaan we hier nader bekijken. De eerste oplossing van het probleem van de verworping van het denkvermogen van de

mens is die van de godsdienst. Wetenschap spreekt van het "waardenvrij" zijn, terwijl godsdienst "met waarden beladen" is. Godsdienst heeft, waar en in welke vorm ze ook bestond, waarden opgelegd. Zij heeft waarden gegeven aan alle soorten ceremoniën al waren zij heel primitief, of zelfs laakbaar. Waarde is gehecht aan stenen en dus aanbidden mensen stenen, gieten er melk en honing over en doen alsof zij de godheid gevonden hebben. Aantallen worden ook belangrijk. Godsdiensten besluiten of je vijf of drie keer moet bidden. Geschriften heten buitengewone waarden te hebben in elke godsdienst. De bedoelde aantallen, woorden, voorwerpen, ceremoniën, al de geboden en verboden van elke kerk doen de spanningen en het verzet toeneemen. Dit is geëigend in "heilige oorlogen", het aflachten van heidenen, de gedwongen bekering van volkeren, onderdrukking van verschillen de groepen zoals de Harijans, enz. Ge-systematiseerde godsdienst scheidt eigenbelangen die doorgezet worden ten koste van enorm menselijk lijden, en dat terwijl zij zegt te beantwoorden aan de wens van de mens om vrij te zijn van lijden en goedheid en geluk te vinden. Een van de Meesters, verbonden aan de Theosofische Vereniging heeft geschreven over de manier waarop godsdienst het menselijk probleem heeft opgelost, het probleem van de degeneratie van het denkvermogen. Ik haal de welbekende woorden aan:

Oorzaken

"Ik zal nu Wijzen op de grootste, voornaamste oorzaak van bijna tweederde van al het kwaad dat de mensheid achtervolgt sinds die oorzaak een macht werd. Het is de godsdienst, in welke vorm, bij welk volk ook. Het zijn de priesterkaste, het priesterdom en de kerken; het zijn die denkbeelden die de mens als heilig beschouwt, waarin hij de bron moet zoeken van die vele vormen van kwaad die de grote vloek van de mensheid zijn en haar bijna overweldigen. Onwetendheid schiep goden

en sluwheid maakte van de gelegenheid gebruik. Kijk naar India en naar het christendom en de islam, naar het jodendom en het fetisjisme. Het is het priesterbedrog dat deze Goden voor de mens zo afschrikwekkend maakte; het is de godsdienst die hem tot een zelfzuchtig dweper maakt, een fanaticus die het hele mensdom buiten zijn eigen sekte haat, zonder dat hij er ook maar enigszins beter of moreler door wordt. Het is het geloof in God of Goden dat tweederde van de mensheid tot slaven maakt van een handje vol lieden die hen bedriegen onder het valse voorwendsel hen te redden... Tweeduizend jaar lang zuchtte India onder het juk van het kastenstelsel en genoten alleen de Brahmanen van het goede der aarde. En heden zijn de volgelingen van Christus en Mohammed erop uit elkaar te gronde te richten in de naam en tot meerdere glorie van hun respectievelijke mythen. Vergeet niet dat het totaal van menselijke ellende pas zal verminderen op de dag dat het betere deel van de mensheid in de naam van waarheid, zedelijkheid en algemene menslievendheid 'de altaren van zijn valse goden zal vernietigen'." (Brieven van de Meesters van Wijsheid, nr. 10.)

We zijn er heden getuige van hoe de priesterkaste probeert de macht over te nemen in verscheidene landen. Fundamentalistische aan de letterlijke interpretatie vasthoudende godsdienst, vecht tegen het verstand door het bijbelse ideeëngoed over de schepping te willen verbreden, terwijl er duidelijk wetenschappelijk bewijs tegenover staat, en ofschoon het voor de hand ligt dat het een allegorie is en geen feit. Fundamentalistische islam verdeelt het stenigen in het openbaar van mannen en vrouwen en het geselen van mensen voor een opgewonden menigte. Omdat godsdienst zo armzalig faalde het hoofd te bieden aan de stroom van menselijk lijden, maar er integendeel lijden aan toevoegde, door wreedheid, achterdocht en haat, was de gevorderde wetenschap in staat er tussen te komen. Voordat de wetenschap het tegenwoordige stadium bereikt had, in de hoogtijdagen van

Vervolg van pagina 4

Zullen de zachte krachten nog overwinnen?

Radha Burnier



vroeg succes, dacht men dat de wetenschap een nieuwe maatschappij zou scheppen. Van de wetenschap (en de daaruit voortkomende technologie natuurlijk) werd verwacht dat het armoede zou uitroeien en in alles zou voorzien wat de mensen nodig zouden hebben. Er zou geen reden voor oorlog zijn, geen wedijveren, geen conflict, omdat het tijdperk van overvloed zou worden ingeluid. Dit was de droom van tientallen jaren terug. Maar de wetenschap heeft ook gefaald. Terloops mogen we in herinnering brengen wat het communisme beloofde. Er werd beweerd dat, bij de vestiging van een communistische maatschappij, misdaad zou verdwijnen. Maar overal in de communistische wereld bestaan corruptie en machtswellust en komen dezelfde misdaden voor als elders. Dus noch de wetenschap, noch de materialistische leringen van het communisme hebben de goede maatschappij voortgebracht waarin mannen en vrouwen in vrede leven en gelukkig kunnen worden. Wetenschapsmensen hebben gezegd dat de wetenschap het gebruik van het intellect is, vrij van emotie. Als zij spreken van "waardenvrij" zijn van de wetenschap houdt dat een benadering in die vrij is van het verwachten van enig speciaal resultaat, zelfs het goede. De psycholoog die zichzelf beschouwt als wetenschapsmens is er vaak onverschillig voor of zijn patiënt zich gelukkig en op zijn gemak voelt. Hij is alleen maar geïnteresseerd in het oplossen van een raadsel, en verergert het probleem dikwijls omdat hij koud en vrij van emoties is.

Of het nu het uitvinden van nieuwe wapens betreft, of het geven van psychologisch advies, in het wetenschappelijk streven naar kennis is in vele gevallen geen plaats voor warmte, voor liefde. Daarom getuigt de tegenwoordige wetenschappelijke en technologische maatschappij van de meest afschuwelijke immoraliteit. In "Science, Animals and Evolution" door Catherine Robberts verhaalt een weten-

schapsmens van de walging tegen de verschrikkelijke wreedheid toegepast op dieren ten einde kennis te verkrijgen. De wetenschapper is niet echt rationeel zoals men zou denken. Sommigen van hen willen bewijzen dat er geen vorm van gewaarzijn bij dieren bestaat, omdat, als zij aannemen dat er wel bewustzijn bestaat, zij de verschrikkelijke dingen die zij doen, moeten nalaten. Daarom weigeren zij het bewijs in overweging te nemen ten gunste van het dierlijk vermogen tot gewaarzijn. Een geleerde is niet minder slecht dan een ander; hij kan zijn kennis in handen geven van oorlogszuchtige politici of zijn vrouw slaan. Een wetenschapper die toegang heeft tot het ontdekken van sommige van de geheimen van de



<http://www.austheos.org.au/tsia-news-passing-of-radha-burnier.html>

natuur kan tegelijkertijd lijden aan mentaal verval, net zoals andere mensen. Een professor in de biochemie aan de medische faculteit van de Cornell universiteit heeft over de twee belangrijkste ontdekkingen van recente datum geschreven, een die gaat tot de kern van de materie, en de ander die gaat tot de kern van het leven. Beide, het ontdekken van energie die zich bevindt in subatomische delen en de ontdekking van de samenstelling van D.N.A. hebben een enorme macht aan de mensheid verleend, een macht waarop zij psychologisch en moreel niet is voorbereid. De jacht op kennis, het manipuleren met erfelijk materiaal enzovoort, zonder bekend te zijn met (of zonder openbaring van de basis van het goede), kan een mon-

sterlijke wereld scheppen. Een andere geleerde stelt vast: met het oog op de eindeloze samenstelling van natuurlijke formaties, is de gedachte dat wij het plan van de natuur zouden kunnen verbeteren, niet alleen arrogante hoogmoed, maar het is ook beangstigend. Arrogantie, waar ook in de wetenschapsmens, de priester of de leek, is immoraliteit.

Toch hoop

Hoewel de geschiedenis van de mens aantoonde dat het denkvermogen de zaden van verval, klaar om te ontkiemen als onkruid, altijd in zich heeft, is er toch reden voor hoop, daar het denkvermogen de kiem tot regeneratie en ook van vrijheid in zich heeft. De Upanishads zeggen:

*mano hi dvidham proktam,
suddham asuddham eva cha.*

"Het denkvermogen is tweevoudig: zuiver en onzuiver". Zowel het beginsel van verval als dat van regeneratie is erin aanwezig. De hele natuur is gepolariseerd. Er is wildgroei en verlies van energie in de processen van de natuur, die leiden tot ontbinding en wanorde, maar er is ook een beginsel van behouden aan het werk op een opmerkelijke manier. Ieder organisme vergaat. Bij het ouder worden degenereren onze lichamen en hersenen, elk deel orgaan verslijt, wat betekent dat het organisme kracht verliest en aan het uiteenvallen is. Toch is in datzelfde organisme waaraan verwording eigen is, ook een regenererende kracht aanwezig. De regenererende kracht is buitengewoon. Een letsel aan het lichaam kan veel verschillende weefsels beschadigen - spier, bot, enz. -, maar de energie in het systeem zelf brengt een nieuwe groei voort, een ordelijke groei. Als er geen orde is, is het niet helend en het lichaam kan niet heel en weer gezond worden.

De wederopbouw is een prachtig iets, omdat iedere cel precies weet wat zij moet doen, hoe ver zij door moet gaan met vermenigvuldigen. De zenuwcellen, het beenweefsel, elk deel functioneert in

Vervolg van pagina 5

Zullen de zachte krachten nog overwinnen?

Radha Burnier



overeenstemming met een plan, zich precies vermenigvuldigend tot waar het nodig is, wetend wanneer op te houden. Zo zien we dat in het organisme zelf, de factor van verval zowel als de kracht van wederopbouw aanwezig is; wanorde zowel als het beginsel van orde. Het wonderlijke is dat deze orde vrij wordt voortgebracht van binnen uit het organisme, niet door een bemiddeling van buiten. Naar het schijnt bestaat er in het denkvermogen ook polariteit en is het zaad van verval aanwezig zowel als de kiem van orde, van vrije handeling, die vernieuwing en ontplooiing voortbrengt. Door de eeuwen heen zijn een paar pioniers bezig geweest met het zoeken naar het geheim van de regeneratie. Onder hen waren de oude alchemisten, die als beeldspraak voor transformatie de omzetting van metaalafval in goud gebruikten.

Hoe vindt de vernieuwing plaats? Hoe stopt men degeneratie? Duidelijk niet door de waardenvrije jacht op kennis, aan de dag gelegd door de wetenschap, noch door de met waarden beladen bedriegerijen van de godsdienst. Misschien kan regeneratie slechts plaatsvinden als het denkvermogen functioneert in een staat van gewaarzijn. In Sri Shankarachari's "Vivekachudamani", onder andere, is de uitdrukking:

"pramadamrityuh",

hetgeen betekent: daar waar geen aandacht is, geen gewaarzijn, is dood en verval. Het grondbeginsel van orde en regeneratie in het denkvermogen wordt ontdekt door aandachtige waarneming, niet alleen van de wereld buiten ons maar van dat wat binnen in het gebied van het denken ligt. De visie van de Upanishads in deze is bekend:

**Atma va are drashtavyah
shrotavyah, mantavyah
nididhyasitavyah.**

Zij die het geheim van het leven willen kennen, het ware beginsel ervan, zeggen de Upanishads, moeten waarnemen, luisteren, overdenken en mediteren. Dit alles houdt in: het functioneren in een staat van gewaarzijn. Het gewaarzijn is de voedingsbodem van wijsheid, een wijsheid die niets

te maken heeft met waardenvrije kennis. Het gewaarzijn is ook de grond van oprechtheid in handeling en oprechtheid in je wezen. Wat helemaal niet hetzelfde is als een met waarden beladen godsdienstige moraal.

Omdat orde en vernieuwing ontstaan door gewaarzijn, is er een mogelijkheid van oneindige ontplooiing in Wijsheid, wat de boeddhisten Wijsheid-Mededogen noemen. Mededogen heeft niet de waarde van de gewone betekenis van het woord; mededogen is de ware aard van wijsheid. Ontplooiing in wijsheid begint door waarnemen, luisteren, overdenken. Elke juiste waarneming van het denkvermogen in werking en in betrokkenheid is gewaarzijn.

Een toestand waarin men luistert naar wat werkelijk is, niet naar de woorden van iemand of de woorden

in geschriften, is ook gewaarzijn. Ook door onderzoek en diep nadenken, wanneer het denkvermogen inzicht gaat krijgen in zichzelf, groeit gewaarzijn. We leven



www.theosophical.org

in een tijd waarin we weten dat noch de conventionele godsdienst, noch de wetenschap de fundamentele menselijke problemen kan oplossen. Er is een nieuw inzicht en een nieuwe benadering nodig voor de hele kwestie van juist leven. Zo niet, dan kunnen we allemaal vernietigd worden in een wereldomvattende holocaust.

uit: The Theosophist, april and may 1983

Antwoord op vragen aan Radha Burnier

Uit: *Le Lotus Bleu* - aug/sept. 2006



Vraag: *In het hart van elke lering ligt de liefde. Dit veronderstelt dat er een 'ik', een 'mij' is die van een ander dan zichzelf houdt. Toch schijnt het dat het 'ik' een spiritueel obstakel vormt. Kunt u dat verklaren?*

Antwoord: De gebruikte woorden zijn niet belangrijk, maar het schijnt dat degene die de vraag gesteld heeft het volgende probleem heeft: hij neemt aan dat er een 'ik' is die van een ander houdt, maar dat het 'ik' een hindernis voor liefde is en dat het lijkt op een tegenstrijdigheid. In werkelijkheid is er geen tegenstrijdigheid omdat er, vanuit het geestelijke gezien, geen liefde kan zijn daar waar een 'ik' is. We denken en geloven dat daar liefde is en misschien is er een klein druppeltje van dat wat liefde is. Het is misschien de schaduw van liefde. Dat wat wij liefde noemen is dikwijls de corrupte staat van het denken met altijd de verwachting van een wederkerigheid: degene die liefheeft – of

die denkt lief te hebben – verlangt wederkerig bemind te worden. Maar hij of zij wil precies bemind worden op de manier die hij of zij verlangt. Zo niet, dan zeggen we: 'Die ander houdt niet echt van mij'. Er zijn allerlei van deze complicaties, de jaloezie, de teleurstelling en de hoop die opgeroepen worden door de verwarring die wij liefde noemen.

Als er werkelijke liefde is, is er geen ik. Krishnamurti zei: 'Daar waar het ik is, is de liefde afwezig'.

Ook kan de opvatting van degene die de vraag stelt bedrieglijk zijn.

Die zegt: 'Als er liefde is, ben ik het die bemint.' In één van de grote boeddhistische teksten staat een interessante dialoog. De dialoog komt voort uit het beeld dat gewoonlijk de bodhisattva voorstelt (Het woordenboek Ganesha zegt: hij wiens wezen – sattva – licht – bodhi – is) als iemand die elk verlangen los heeft gelaten, behalve het verlangen om anderen te verlossen van het lijden. In een dialoog tussen

Vervolg op pagina 7

Loge Witte Lotus Programma werkingsjaar 2013-2014



Voordrachten op zondagochtend van 11.00u tot 13.00u

Locatie: OC Katrinahof - Fromentinstraat 1 - 2050 Antwerpen Linkeroever

05/01/2014	Nieuwsjaarsbijeenkomst	Vraag en antwoord: Theosofie vandaag
02/02/2014	Sabine Van Osta	De Wereldmoeder
02/03/2014	Wim Leys	Het leven en werk van Annie Besant
06/04/2014	Patrick Van Hauwe	Gevaren van het spiritisme
04/05/2014	Janine Bogaerts	Workshop: intuïtief en energetisch schilderen
01/06/2013	David Roef	De Monade



**Zondaglezingen en studieklassen voor leden en geïnteresseerden
Iedereen van harte welkom !**

Zondaglezingen: vrije bijdrage
Info: (0486) 631 997 en (0476) 879 968

Vervolg van pagina 6

Antwoord op vragen aan Radha Burnier

Uit: *Le Lotus Bleu* aug/sept. 2006



zeer intelligente personen komt deze uitspraak voor: *'Als de bodhisattva anderen verlangt te helpen is hij geen bodhisattva'. Omdat er geen ander bestaat in het beeld van de ware bodhisattva, wil hij slechts het lijden doen verdwijnen. Al het lijden komt voort uit onbekendheid met de waarheid, dus het doen verdwijnen van onwetendheid is het enige dat telt.*

Daarom kunnen we zeggen dat er in het hart van alle grote leringen geen liefde ligt in de gewone zin waarin wij aan liefde denken. Het gaat over de staat van bewustzijn waarin geen enkele afscheiding bestaat, geen enkel besef van gescheiden

zijn in een diepzinnig bewustzijn, een grondig gewaar zijn van eenheid. Er zijn filosofen die bezwaar hebben tegen het woord 'eenheid' omdat elk woord een tegendeel veronderstelt. Als we zeggen 'eenheid' moet er ook het tegenovergestelde van eenheid zijn. Maar er bestaat een transcendentale staat van bewustzijn die uitstijgt boven tegenstellingen. De *Bhagavad Gita* spreekt daarover, net als Krishnamurti. Het is als een uitstraling, een uitvloeisel dat van binnenuit komt, zoals het licht van de zon. Deze vergelijking wordt gemaakt in de traditionele geschriften.

De liefde wordt niet gestuurd naar iemand anders, de liefde wordt ontvangen door iedereen die ontvankelijk is. Natuurlijk houdt iemand de stralen van de zon tegen als hij een paraplu opsteekt: dat is zijn zaak, maar de zon zelf kiest niet. Er staat ook iets vergelijkbaars in de bijbel: De Heer laat de regen vallen op de rechtvaardige en op de onrechtvaardige. De liefde is ook zo. In het gewone taalgebruik gebruiken we het woord 'liefde' als we een beetje affectie hebben voor iemand, het is een manier van uitdrukken, maar het is niet de liefde waarover de geestelijke leringen spreken.

Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren.

Meningen of opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.



Loge Witte Lotus

Zondaglesingen gaan door in het OC Katrinahof - Fromentinstraat 1 - 2050 Antwerpen
Alle andere activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen



Kalender januari 2014

MA	DI	WO	DO 20:00-21.30	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
		1	2 GEEN BIJEENKOMST	3	4	5 NIEUWJAARSBIJEENKOMST
6	7	8	9 VIVEKACUDAMANI	10	11	12
13	14	15	16 DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE	17	18	19
20	21	22	23 TOEGEPASTE THEOSOFIE	24	25	26
27	28	29	30 TOEGEPASTE THEOSOFIE	31		

Loge Witte Lotus - januari 2014

Kalender februari 2014

MA	DI	WO	DO 20:00-21.30	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
					1	2 DE WERELDMOEDER
3	4	5	6 GRONDBEGINSELEN THEOSOFIE	7	8	9
10	11	12	13 VIVEKACUDAMANI	14	15	16
17	18	19	20 DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE	21	22	23
24	25	26	27 TOEGEPASTE THEOSOFIE	28		

Loge Witte Lotus - februari 2014

02/01/2014: Geen bijeenkomst

Zie pagina 2

05/01/2014: Nieuwjaarsbijeenkomst

09/01/2014: Ethiek: Vivekacadamani

16/01/2014: De sleutel tot de Theosofie

23/01/2014 & 30/01/2014: Toegepaste Theosofie: artikel zomernummer 2014: De invloed van het etherisch dubbel op de genetische code en plasticiteit

02/02/2014: De Wereldmoeder

06/02/2014: Grondbeginselen der theosofie

13/02/2014: Ethiek: Vivekacadamani

20/02/2014: De sleutel tot de Theosofie

27/02/2014: Toegepaste Theosofie: artikel zomernummer 2014: De invloed van het etherisch dubbel op de genetische code en plasticiteit

Voor meer informatie omtrent de programma's kunt u terecht op (0476) 879 968 en (0486) 631 997.

De Belgische Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging werd opgericht te New York op 17 November 1875. Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), India. Zij is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft afdelingen in vele landen over de hele wereld.

In Europa is een Internationaal Theosofisch Centrum gevestigd te Naarden (Nederland). In België zijn er loges te Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Leuven. Zij organiseren met grote regelmaat voordrachten en

studiebijeenkomsten en sommige, waaronder die in Brussel en Antwerpen, beschikken tevens over een uitgebreide bibliotheek. De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen en hen te stimuleren in hun zoekproces naar waarheid.

Loge Antwerpen werd opgericht in 1899. Loge Witte Lotus was tot voor kort de jongste loot uit de Belgische Theosofische familie. Opgericht in 2006, beoogt deze

Loge eveneens een aantrekkingspool te zijn voor zoekers naar en onderzoekers van waarheid.



Alle links, nationaal en internationaal, zijn te vinden op onze website:

www.logewittelotus.be

“Waar het verstand ophoudt, begint de woede.
Daarom is woede een teken van zwakte.”

14de Dalai Lama

<http://blog.seniorennet.be/zomersproeten/archief.php?ID=148582>