



# Het Witte Lotusblad

Belgische Theosofische Vereniging vzw  
Loge Witte Lotus

Jaargang 8—nummer 6  
juni 2013

BELGIE/BELGIQUE  
P.B./P.P.  
2000 ANTWERPEN  
GROENPLAATS  
BC 30217

## Colofon:

Maandblad  
Erkenningnummer  
P708093

Versijnt niet in juli en augustus.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw  
zetelt in 1000 Brussel, Geuzenplaats 8.

Verantwoordelijke uitgever :

Sabine Van Osta  
p/a Milisstraat 22 - 2018 Antwerpen

Alle activiteiten van de BTV-loges te  
Antwerpen gaan door in de Milisstraat 22,  
2018 Antwerpen, tenzij anders vermeld.

Voor de inhoud van de artikels zijn enkel  
de auteurs verantwoordelijk, hij vormt  
geen uitdrukking van enig standpunt van  
de BTV en haar afdelingen.



Loge Witte Lotus is nu ook te vinden op  
Facebook en Twitter (<http://twitter.com/LogeWitteLotus>)

## In dit nummer:

<i>De drie doelstellingen</i>	1
<i>BTV-loges te Antwerpen</i>	
<i>Glasraam Belgische Theosofische Vereniging</i>	2
<i>Paul Sédir - deel 2</i>	3
<i>Elektrische en magnetische verwantschap tussen mens en natuur</i>	5
<i>Programma Loge Witte Lotus Vrijheid van denken</i>	7
<i>Kalender juni &amp; september 2013 Belgische Theosofische Vereniging</i>	8

## De drie doelstellingen

De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

## De Belgische Theosofische Vereniging vzw

Loges in Antwerpen

### Loge Antwerpen

Bijeenkomsten - secretariaat:  
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Voor alle informatie kan u terecht:  
Telefoon: (03) 827 43 62 of (03) 272 58 53  
E-mail : [eddy.doms@pandora.be](mailto:eddy.doms@pandora.be)



### Loge Witte Lotus

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen  
Secretariaat: Molenkouter 13 Bis, 2890 Sint-Amands  
Telefoon: (0476) 879 968 of (0486) 631 997

Website: <http://www.logewittelotus.be>  
E-mail: [info@logewittelotus.be](mailto:info@logewittelotus.be)  
IBAN BE 92 7360 0139 2723 - BIC KREDBEBB  
tnv Vandekerkhove & Van Osta & Opgenhaffen



## Glasraam Belgische Theosofische Vereniging

Henriette van der Hecht



Wit, geel, blauw en paars zijn de dominante kleuren van het GLASRAAM dat door de Theosofische Leefgemeenschap MONADA aan de Loge Annie Besant van Luik werd geschonken.

Dit glasraam zou binnen enkele maanden opnieuw zichtbaar moeten zijn op de hoofdzetel van de Belgische Theosofische Vereniging. Want inderdaad, na de verkoop van het gebouw, la 'Maison Théosophique Liégeoise' genoemd, wacht het nu op een nieuwe plaatsing die enkele belangrijke kosten met zich zal meebrengen (kleine herstellingen aan het lood, houten onderstel, verlichting).

Dit prachtig glasraam is 3,5m lang op 2m hoog. Momenteel is het glasraam, in verschillende delen en in verschillende

kisten, opgeslagen bij het glasraambedrijf dat het demonteren en het vervoeren van Luik naar Brussel voor haar rekening nam. Het glasraam zelf vraagt enkele kleine herstellingen, maar de plaatsing vraagt een houten kader als onderstel en steun. Tevens dient achteraan een verlichting aangebracht te worden (er is in het gebouw geen enkel raam groot genoeg om het glasraam in te werken) en er zijn de kosten van de architect.

We bezitten hier een juweeltje van een onvoorstelbare schoonheid en van een onschatbare waarde, doch het installeren zal ons zo'n € 30.000 kosten, geld dat de Theosofische Vereniging jammer genoeg niet bezit.

Daarom doen we een beroep op de vrijgevigheid van de Leden, hopende dat onze gezamenlijke giften ons toelaten om dit project te realiseren: bewaren van wat de 'parel' van onze hoofdzetel zal zijn, en een inspiratiebron voor ieder die het kan aanschouwen.

Graag ontvingen we deze giften op rekening BE81 000014222624 van de Belgische Theosofische Vereniging, met vermelding 'giften voor plaatsing glasraam'.

We danken u nu reeds van ganser harte.

*'Het ware gebed is complexer dan de fysieke arbeid; zij eist diepgaande kennis en vooral zeldzame eigenschappen; daarom moeten we ons hier ijveriger in oefenen'.*

Paul Sédir - La prière

<http://livres-mystiques.com/partieTEXTES/sedir/LeSermon1/lapriere.html>



## Paul Sédir - deel 2

### Lieve Opgenhaffen

Op 13 juni 1899 huwde Sédir met Alice, Estelle Perret-Gentil, geboren op 5 september 1867. Een lieve vrouw, de ideale gezellin voor Sédir, die tien jaar later zou overlijden. Het jaar voor de dood van deze buitengewone vrouw, droeg Sédir het tweede volume van zijn *Conférences sur l'Évangile* aan haar op:

*“Aan mijn geliefde vrouw,*

*Aan mijn stille medewerkster,*

*Aan het grote hart, dat nooit vreest alle leed op de schouders te nemen zodat hier, de woorden van de Meester een minder onvolmaakte vorm kunnen aannemen,*

*Ik offer u dit boek,*

*Hieruit vloeit voort, alles wat kan van overtuigende kracht; mij komen alle zwakheden toe.”*

Het geluk van Sédir was: het delen van de ‘overwinningen’ van zijn geest. Elke ontdekte horizon, elk opgelost probleem, deelde hij met hen die net als hijzelf, de ‘geëerde tradities’ bestudeerden. Hij sprak heel voorzichtig over het Onzichtbare. Hij zei hierover persoonlijk niets te weten en haalde steeds aan wat hem was verteld of wat hij had gelezen. Op een dag, heel plots, kwam hier verandering in. Op de vragen die hem gesteld werden, antwoordde hij met autoriteit en met bevestigende en verklarende uitleg. Na jaren praten over ‘wat werd verteld’, sprak hij nu als een wijze, een ‘wetende’.

Het is toen dat hij heel wat vrienden achterliet en afstand nam van alle titels en inwijdingen. Hij ging zich volledig wijden aan het *Évangile*, een evolutie die volledig overeenstemde met wat diep in hem leefde. Vanaf toen kende hij nog slechts één leer: de liefde voor de medemens gecombineerd met zoeken naar het *Rijk van God*.

Toen een zeer goede vriend van Sédir, Alfred Haehl, openlijk sprak over ‘l’Inconnu: Monsieur Nizier Anthelme Philippe’, een genezer en spiritueel leraar uit Lyon, kreeg Sédir de kans zijn ‘ideaal’ te ontmoeten, niet in de abstracte werelden van de ideeën, maar in

een levende persoon. Een zondag in juli 1897, op het perron van de gare de Lyon in Parijs, was Sédir vergezeld van Papus en ontmoette hij voor het eerst Monsieur Philippe.

Die eerste ontmoeting was zeer kort. De trein stond klaar om te vertrekken en Sédir had slechts enkele woorden kunnen praten. Sédir zag hem echter nog verscheidene malen in Parijs. Ook verbleef hij, vergezeld van Jean Chapas (1) in de Clos Landar (2), het zomerverblijf van Monsieur Philippe in L’Arbresle.



Papus (1865-1916) - Marc Haven (1868-1926)  
Meester Philippe de Lyon (1849-1905) - Paul Sédir  
(1871-1926)

[recherche-traditions.blogspot.com](http://recherche-traditions.blogspot.com)

Sédir schreef een boek over ‘l’Inconnu’, waarin hij alles samenbracht wat hij gehoord en gezien had, aangevuld met getuigenissen van anderen.

Monsieur Philippe betekende ‘alles’ voor Sédir en zijn vrouw Alice. Op vraag van Alice, die wist dat ze ongeneeslijk ziek was, verbleven ze langer dan gebruikelijk bij Monsieur Philippe. Dit werd trouwens het laatste bezoek aan de meester, die in augustus 1905 overleed.

Alice Le Loup verliet het aardse leven op 23 april 1909 en haar dood versnelde de richting die het leven van Sédir zou ingaan. Hij verliet de Banque de France en zijn vrienden drongen er op aan dat hij de leiding zou nemen over een spirituele groep. Sédir deed het maar kon het niet. Hij wilde enkel

gehoor geven aan de omstandigheden, een instrument zijn van de wil van God. Men vroeg hem voordrachten te geven; hij deed het. Men vroeg hem zijn voordrachten uit te geven; hij deed het. Men vroeg hem alle welwillenden die zich rond hem hadden geschaard, te verzamelen; hij deed het. Sédir huurde een kamer waar de vrienden van de *Amitiés Spirituelles* samenkwamen. De merkwaardige kennis die Sédir ten dienste van het Evangelie stelde, bracht heel wat nieuwe geïnteresseerden bijeen. De kamer werd te klein en een meer geschikt appartement werd gevonden. Het tijdschrift ‘*La Vie*’ werd daar uitgewerkt. Sédir gaf lezingen in Parijs over ‘*het Onzichtbare en het dagelijks leven*’. Op de uitnodiging stond:

*“na het vele praten over de landschappen die men ontdekt op de weg naar Christus, denk ik dat het moment is aangebroken om te kijken naar enkele praktische details. Zo krijgen we een meer direct contact met de moeilijkheden van het dagelijks leven, die bij uitstek het mystieke actieveld zijn - meer dan de contemplatie, de meditatie of de werken van de ‘zuivere geest’.”*

Sédir hield ontzettend veel van zijn vrienden. Gedurende vele jaren hielp hij heel wat mensen, luisterde hij met geduld naar het leed van anderen. Gedurende jaren gaf hij ook onderricht, ondersteuning, troost en hoop.

Van 1915 tot 1918 werd Sédir gemobiliseerd en werkte hij in l’Ecole de Guerre (Bureau van inlichtingen over krijgsgevangenen). ‘s Avonds tijdens de week en het ganse weekend was zijn appartement een ontmoetingsplaats voor soldaten met verlof; het was ‘de oase’ alvorens terug te keren naar het front. Zij verlieten Sédir met de vredige, ondoorgroenlijke zekerheden die hij hen had toevertrouwd.

Na de oorlog hernam Sédir zijn normale werkzaamheden, lezingen, reizen. Hij verzamelde rond zich heel wat mensen van goede wil. Ze drongen er bij hem op aan om een blad uit te geven als middel om contact te houden met sympathi-

Vervolg van pagina 3

## Paul Sédir - deel 2

Lieve Opgenhaffen



santen in de provincie en het buitenland. Het eerste nummer van de *Bulletin des Amitiés Spirituelles* verscheen in februari 1919. De voorstelling van het programma was: "Het is nodig dat enkele 'liefhebbers van het onmogelijke' elkaar ontmoeten".

Later werd beslist een vereniging op te richten, geheel volgens de wet. Op 16 juli 1920 werd officieel aangekondigd: *Les Amitiés Spirituelles, christelijke vereniging, vrij en menslievend* (3). Zo kreeg de groep mensen die zich gedurende jaren rond Sédir had gevormd, een bestaan en een officiële benaming.

Het waren niet enkel mannen die zich rond Sédir schaarden. Ook vrouwen hadden een antwoord gegeven op zijn uitnodiging. Hij schreef: "Ik wens zo veel mogelijk Dienaressen van de Heer te verenigen die, in hun woning, atelier, magazijn, paleis net als in de mansarden, leven, in dienst van God.....".

Gedurende jaren, na op de oprichting van de Amitiés Spirituelles, gingen de activiteiten van Sédir, binnen de vereniging, hun gewone gang: brieven, artikels, vergaderingen, voordrachten in Parijs en in verschillende Franse steden en in het buitenland, voornamelijk Polen. Overall hadden zich groepen sympathisanten gevormd.

Op 30 mei 1921, huwde Sédir met Marie-Jeanne Coffineau (Jeanne Jacquemin), zijn tweede vrouw, die overleed in oktober 1938.

Op 17 november 1925 gaf Sédir een publieke voordracht aan de Universiteit Alexandre-Mercereau, boulevard Raspail in Parijs. Het zou zijn laatste publieke optreden zijn.

In januari 1926 ging hij met een vriend naar L'Arbresle, waar ze verwelkomd werden door Jean Chapas, de grote dienaar van God die nederig het werk verder zette van hem die ze hun Meester noemden. Sédir had voor februari 1926 drie voordrachten aangekondigd over *Le Sacrifice* (Le sacrifice antique, le sacrifice de Jésus-Christ, le sacrifice du disciple). Hij overleed echter, na enkele dagen ziekte, op 3 februari 1926. De drie

voordrachten werden later uitgegeven.

Een kerkdienst werd gehouden in de kerk van Notre-Dame-de-la-Miséricorde. Sédir vond zijn laatste rustplaats op het kerkhof Saint-Vincent in Parijs, op korte afstand van het graf van Alice Le Loup.

Paul Sédir stelde zijn leven ten dienste van God. Hij was een Getuige van Christus en een Boodschapper van het Evangelie. Een Protestantse dame van de hogere sociale klasse verklaarde:

'Wanneer Sédir over Christus spreekt, dan is Christus aanwezig.'

Christus was voor hem zijn gedachten, zijn liefde, zijn hoop. Het Evangelie was zijn geloof, zijn onderricht. In het Licht van het Evangelie gaf hij antwoord op alle vragen, schonk hij ook vertrouwen en hoop, en veranderde hij onzekerheid in zekerheid.

(1) Jean Chapas – zie WLB zomer 2012

(2) Clos Landar – zie WLB zomer 2012

(3) Les Amitiés Spirituelles:

<http://www.amities-spirituelles.fr/>



<http://www.amities-spirituelles.fr/page7.html>

*"Van alle inspanningen, is het gebed de meest bovenmenselijke. Aan de deur van de tempel die ons hart is, staan wezens te drummen, die angstig staan te wachten tot we hun de deuren openen van dit heiligdom, waar ze kunnen komen bidden. Sommigen sterven van dit verlangen. Velen kunnen God enkel waarnemen doorheen ons hart en zij zijn geschokt en ontmoedigd wanneer ons gebed slecht wordt gedaan. Hoewel wij dit lijden niet eens vermoeden, zijn we er verantwoordelijk voor. Vanaf dat we dit weten, zijn we des te meer verantwoordelijk! Wanneer we ons onbewust aan de wezens van deze wezens overgeven, is onze stem voor hen een harmonie, een licht en als de dauw."*

Paul Sédir - La Prière

<http://livres-mystiques.com/partieTEXTES/sedir/LeSermon1/lapriere.html>

## Elektrische en magnetische verwantschap tussen mens en natuur

H.P. Blavatsky: *Verspreide Geschriften II* - p226



Zonder al te diep in te gaan op zekere veel besproken kwesties, die gegrond zijn op wat de orthodoxe mannen van de wetenschap verkiesen te noemen de "hypothetische" gevolgtrekkingen van de Psychologische School, menen wij, telkens wanneer wij ontdekkingen aantreffen, die door de eerstgenoemden zijn gedaan, welke volkomen overeenstemmen met de leringen van laatstgenoemde, dat wij gerechtigd zijn ze bekend te maken aan de wereld der sceptici. B.v., deze psychologische of geestelijke school is van oordeel, dat "*elk wezen en natuurlijk gevormd voorwerp in zijn oorsprong een geestelijke of monadische entiteit*" is, die, omdat zij haar oorsprong heeft in het geestelijke of monadische bestaansgebied, noodzakelijkerwijze evenveel verband met het laatste moet hebben als met het stoffelijke gebied, of het gebied der zinnen, waarin het zich stoffelijk ontwikkelt. Zij meent, dat "*elke entiteit, overeenkomstig de soort, van uit haar monadisch middelpunt een essentiële aura ontwikkelt, die positieve en negatieve magnetische betrekkingen heeft met de essentiële aura van elke andere en dat, waar mesmerische aantrekking en afstoting een sterke overeenkomst vertonen met magnetische aantrekking en afstoting, deze analoge aantrekking en afstoting niet alleen heerst tussen individuen van dezelfde, maar ook van verschillende soort, niet alleen in de bezielde, maar ook in de onbezielde natuur.*" (*Clairvoyance, Hygienic and Medical*, door Jacob Dixon, L.S.A.L.).

Zo zullen wij een onuitputtelijk veld van onderzoek hebben, dat ons er toe kan brengen de totstandkoming van zekere verschijnselen gemakkelijker te begrijpen, indien wij slechts onze aandacht wijden aan de elektrische en magnetische vloeien in mensen en dieren, en de bestaande geheimzinnige, maar ontwijfelbare wederzijdse betrekking tussen deze beide, evenals tussen deze beiden en planten en delfstoffen. De verandering van de zenuwuiteinden aan de oppervlakte, waardoor bij zekere soorten vissen elektriciteit wordt opgewekt en afvloeit, is van een hoogst wonderbaarlijke aard, en toch blijft deze aard tot op deze dag een mysterie voor de exacte

wetenschap. Want wanneer zij ons verteld heeft, dat de elektrische organen van de vis de elektriciteit opwekken, die werkzaam wordt door zenuwvloed, geeft zij ons een verklaring, die even hypothetisch is als die van de psychologen, wier theorieën zij in toto verwerpt. Het paard heeft evenals de vis zenuwen en spieren, en zelfs meer; het bestaan van dierlijke elektriciteit is een vaststaand feit, en de aanwezigheid van stromingen in het spierstelsel zijn gevonden zowel in de ongedeelde als de gedeelde spieren van alle dieren, en zelfs in die van de mens.



[www.aqua-comfort.de](http://www.aqua-comfort.de)

En toch werpt een kleine elektrische vis door een eenvoudige beweging van haar zwakke staart een sterk paard ter aarde! Waar komt die elektrische kracht vandaan, en wat is de uiteindelijke aard en het inwezen van de elektrische vloeide? Hetzij als oorzaak of gevolg, als oorspronkelijke bewerker of als wisselwerking, is de reden van elk van haar openbaringen nog hypothetisch. Hoewel, hoe weinig heeft ze te maken met levenskracht? Dit zijn de telkens terugkerende en altijd niet te beantwoorden vragen. Eén ding weten wij echter en dat is, dat de elektriciteitsverschijnselen, evenals die van warmte en fosforescentie, in het dierlijk lichaam afhangen van chemische werkingen, en dat deze in het lichaamsgestel plaats grijpen, juist zoals zij dat zouden doen in een laboratorium van een scheikundige: maar steeds gewijzigd door, en onderworpen aan deze zelfde Proteus – het Levensbe-

ginsel, waarvan de wetenschap ons *niets* kan vertellen.

De twist tussen Galvani en Volta is welbekend. De ene werd door geen mindere autoriteit gesteund, de andere door de opeenvolgende ontdekkingen van Matteucci, Dubois-Reymond, Brown-Séguard en anderen. Door hun gecombineerde inspanningen was positief vastgesteld dat een productie van elektriciteit voortdurend plaats vindt in alle weefsels van het dierlijke lichaam; dat elke elementaire bundel vezels in een spier is als een schakeling in een galvanische batterij; en dat het lengteoppervlak van een spier als de positieve pool van een galvanisch element of batterij werkt, terwijl het dwarsvlak als de negatieve pool werkzaam is. Het laatste werd door een van de grootste fysiologen van onze eeuw – Dubois-Reymond – ontdekt; die niettemin de grootste tegenstander van Baron von Reichenbach was, de ontdekker van de *Od*-kracht, en altijd de felste en meest onverzoenlijke vijand van transcendente bespiegeling bleek te zijn, of wat het beste bekend staat als de studie van de occulte, d.i. de nog niet ontdekte krachten in de natuur.

Elke nieuw ontdekte kracht, elk tot dusverre onbekend verband met die grote en onbekende Kracht of Oorspronkelijke Oorzaak van alles, die niet minder hypothetisch is voor de sceptische wetenschap dan voor gewone gelovige stervelingen, was vóór haar ontdekking een occulte natuurkracht. Wanneer de wetenschap eenmaal op het spoor van een nieuw verschijnsel is, geeft zij een uiteenzetting van de feiten - eerst onafhankelijk van enige hypothese aangaande de oorzaak van deze openbaring; daarna beginnen haar aanhangers, die hun verslag voor het publiek onvolkomen en onbevredigend vinden, generalisaties uit te denken, en hypothesen aan te bieden, die gegrond zijn op een zekere kennis van beginselen, die vermoedelijk aan het werk zijn, door opnieuw de wetten van hun onderling verband en

Vervolg van pagina 5

## Elektrische en magnetische verwantschap tussen mens en natuur

H.P. Blavatsky: *Verspreide Geschriften II* - p226



hunne afhankelijkheid te laten gelden.

Zij hebben het verschijnsel niet verklaard; zij hebben alleen in overweging gegeven, hoe het zou kunnen ontstaan en meer of minder geldige redenen aangeboden, om aan te tonen, hoe het niet kan ontstaan; en toch wordt een hypothese uit het kamp der tegenstanders, dat van de Transcendentalisten, de Spiritualisten en Psychologen, door hen door lachen tot zwijgen gebracht, voordat deze laatsten nog hun mond geopend hebben. Wij zullen melding maken van enkele pas ontdekte elektromagnetische verschijnselen, die nog op een verklaring wachten. In de lichamen van sommige volken kan onder bepaalde omstandigheden, de ophoping en afscheiding van elektriciteit een zeer hoge graad bereiken. Dit verschijnsel wordt in het bijzonder waargenomen in koude en droge landen, zoals Canada b.v.; evenals in warme, maar tegelijk droge landen. Zo kan men - op gezag van het welbekende medische tijdschrift *The Lancet* - gedurig mensen ontmoeten, die met hun wijsvingers maar bij een gaskraan, waaruit gas stroomt, behoeven te komen, om het gas aan te steken, alsof er een brandende lucifer bij gehouden werd. De bekende Amerikaanse fysioloog Dr. J. H. Hammond bezit deze abnormale eigenschap, waar-over hij uitvoerig in zijn wetenschappelijke artikelen spreekt. De Afrikaanse onderzoeker en reiziger Mitchison bericht ons over een nog wonderlijker feit. Toen hij in het Westelijk deel van Afrika was, gebeurde het, dat hij, in een vlaag van woede en verbittering ten opzichte van de inheemsen, bij verschillende gelegenheden een neger een hevige zweepslag toediende. Tot zijn diepe verbazing veroorzaakte de slag een regen van vonken uit het lichaam van het slachtoffer; terwijl de verbazing van de reiziger nog groter werd, omdat hij bemerkte, dat het verschijnsel bij de andere inboorlingen, die van het feit getuige waren, geen opmerkingen uitlokte en geen hunner in enig opzicht scheen te verbazen. Zij bleken het als iets heel gewoons te beschouwen en tot de gewone gang van

zaken te behoren. Ten slotte stelde hij door een reeks van proeven vast, dat het onder bepaalde atmosferische toestanden en vooral bij de geringste verstandelijke opwinding mogelijk was om uit het ebbenhout-zwarte lichaam van bijna elke neger uit deze streken een massa elektrische vonken te trekken; om het verschijnsel te volbrengen was het voldoende om zijn huid zachtjes te treffen of zelfs ze met de hand aan te raken. Als de negers kalm en rustig bleven, konden geen vonken uit hun lichamen verkregen worden.



<http://www.agentschapnl.nl>

In het *American Journal of Science* toont Professor Loomis aan, dat "personen, vooral kinderen, die droge pantoffels met dunne zolen en een zijden of wollen kleding dragen, in een warme kamer, die minstens tot 70 graden (1) verhit is en bedekt is met een dik karpet, dikwijls zo elektrisch worden opgevoerd, wanneer zij door de kamer huppelen met een schuifelenbeweging en de pantoffels over het karpet wrijven, dat vonken ontstaan, wanneer zij met andere lichamen in aanraking komen, en wanneer zij een vinger bij een gaskraan houden, kan het gas ontbranden. Zwavelether is op die wijze ontbrand, en bij droog, koud weer zijn vonken, die een halve duim lang waren, door jonge dames, die gedanst hadden, uitgezonden, en fijn-gestampte hars is daarmede ontvlamd." Tot zover over elektriciteit, die bij mensen wordt opgewekt. Maar deze kracht is steeds aan het werk in de gehele natuur; en Livingstone vertelt ons in zijn *Travels in South Africa*, dat de hete wind, die in de droge jaargetijden over de woestijn van het Noorden naar het Zuiden waait, in zulk een elektrische toestand verkeert, dat een bos struisvogelveren, die er enkele seconden in gehouden wordt, zo sterk geladen wordt, alsof zij aan een elek-

trische machine verbonden werd, en zij trekt de naderende hand met een scherp knetterend geluid ... Het bont van mantels, die inboorlingen dragen, zendt bij enige wrijving een lichtschijnsel uit. Het wordt zelfs tweegebracht door de beweging, die van het rijden het gevolg is; en het wrijven met de hand geeft vonken en duidelijke knetteringen, die er uit voorkomen."

Uit enige feiten, die M. J. Jones van Peckham meedeelt, blijkt dat deze overeenkomen met de experimenten van Dr. von Reichenbach. Wij nemen waar, dat "een magnetisch verband bestaat tussen mensen met een zenuwachtig temperament en schelpen, het product van levende wezens, en die natuurlijk de dynamische eigenschappen van hun natuurlijke bedekkingen bepalen". De onderzoeker verifieerde de resultaten bij vier verschillende sensitieve personen. Hij zegt, dat hij "het eerst tot het onderzoek gebracht werd door het feit, dat een dame, die naar een collectie schelpen keek, over pijn klaagde, toen zij er een opnam. Zijn wijze van onderzoek bestond eenvoudig in het plaatsen van een schelp in de hand van de proefpersoon; de purpura chocolatern veroorzaakte na ongeveer vier minuten samentrekking van de vingers, en pijnlijke verstijving van de arm, welke uitwerkingen door snelle passen van de schouders naar de vingers, zonder aanraking, werden tenietgedaan."

Nog eens experimenteerde hij met ongeveer dertig schelpen, waarvan hij er twaalf op 9 Mei 1853 probeerde; één van deze veroorzaakte hevige pijn in arm en hoofd, gevolgd door bewusteloosheid. Daarna plaatste hij de patiënt op een sofa en de schelpen op een buffet. Mr. Dixon, aan wiens boek wij de proef ontleen, zegt: Na korte tijd hief de patiënt, die nog bewusteloos was, tot zijn verbazing langzaam haar ineengestremelde handen omhoog en richtte ze naar de schelpen op het buffet, met de armen geheel uitgestrekt en er naar wijzende. Hij bracht haar handen omlaag; zij hief ze weer omhoog,

**Loge Witte Lotus - Lezingen op zondagochtend van 11:00u tot 13:00u**

**Locatie: OC Katrinahof - Fromentinstraat 1 - 2050 Antwerpen Linkeroever**

06/10/2013	Sabine Van Osta	Het pad van de spirituele groei
03/11/2013	Koenraad Elst	De Indo-Europese beschaving: wat, waar, wanneer?
01/12/2013	Lieve Opgenhaffen	Het Martinisme



Zondaglezingen: Vrijwillige bijdrage  
Info: (0486) 631 997 en (0476) 879 968

*Iedereen is van harte welkom!*

Vervolg van pagina 6

## Elektrische en magnetische verwantschap tussen mens en natuur

H.P. Blavatsky: *Verspreide Geschriften II* - p226



terwijl haar hoofd en lichaam langzaam volgden. Hij liet haar naar een andere kamer overbrengen, die van de kamer met de schelpen gescheiden was door een muur van negen duim dikte, een doorgang en een met latten en specie bepleisterde muur; het verschijnsel herhaalde zich, vreemd genoeg. Daarna liet hij de schelpen in een achterkamer brengen, en daarna op andere plaatsen, waarvan één buitenshuis. Bij elke verandering veranderde de plaatsing van de handen in overeenstemming met de nieuwe plaats van de schelpen. De patiënt bleef vier dagen bewusteloos. 'Op de derde dag zwol de arm van de hand, die de schelpen had vastgehouden, op, kreeg vlekken en werd donker gekleurd. Op de morgen van de vierde dag waren deze verschijnselen verdwenen, en bleef er alleen een gele tint op

de hand over. De uitstraling, die het krachtigst bij deze proef gewerkt had, ging uit van de cinder murex en de chama macrophylla, die allermerkwaardigst was; de andere tien waren purpurata cookia, cerethinum orth., pyruca ficordis, een zeeëgel (Australië), voluta castanea, voluta musica, purpura chokolatum, purpura hyppocastanum, melanatria fluminea en monodonta declives.



[www.travelblog.org/Photos/1146687](http://www.travelblog.org/Photos/1146687)

In een boek, getiteld *The Naturel and the Supernaturel* rapporteert M. Jones, dat hij de magnetische werking van verschillende stenen en hout met analoge resultaten heeft beproefd; maar, aangezien wij het werk niet hebben gezien, kunnen wij over deze experimenten niets zeggen. In het volgende nummer zullen wij trachten meer feiten te geven en dan er toe overgaan de "hypothesen" van zowel de exacte als de psychologische wetenschappen, voor wat betreft de oorzaken van deze wisselwerking tussen mens en natuur, *Microcosmos* en *Macrocosmos*, te vergelijken.

(1) 70 graden Farenheit wat neerkomt op ongeveer 21°C

Uit: *Verspreide Geschriften II* - p226  
*Theosophist*, Vol II, Februari 1881

## Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap. Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn

leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Meningingen of opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.



## Loge Witte Lotus

Zondaglesingen gaan door in het Katrinahof - Fromentinstraat 1 - 2050 Antwerpen  
Alle andere activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen



### Kalender juni 2013

MA	DI	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
					1	2 GEEN LEZING
3	4	5	6 GRONDBE- GINSELEN THEOSOFIE	7	8	9
10	11	12	13 VIVEKACHU- DAMANI	14	15	16
17	18	19	20 DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Loge Witte Lotus - juni 2013

### Kalender september 2013

MA	DI	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
						1 GEEN LEZING
2	3	4	5 GRONDBE- GINSELEN THEOSOFIE	6	7	8
9	10	11	12 VIVEKACHU- DAMANI	13	14	15
16	17	18	19 DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE	20	21	22
23/30	24	25	26 TOEGEPASTE THEOSOFIE	27	28	29

Loge Witte Lotus - september 2013

06/06/2013 Grondbeginselen der theosofie  
13/06/2013 Ethiek: Vivekacadamani  
20/06/2013 De sleutel tot de Theosofie

Zie pagina 2

22/06/2013: **Belgische Theosofische Vereniging vzw:**  
**Algemene Vergadering om 10.30 uur**  
**Geuzenplein 8, 1000 Brussel**

05/09/2013 Grondbeginselen der theosofie  
12/09/2013 Ethiek: Vivekacadamani  
19/09/2013 De sleutel tot de Theosofie  
26/09/2013 Toegepaste Theosofie

Voor meer informatie omtrent de programma's kunt u terecht op (0476) 879 968 en (0486) 631 997.

## De Belgische Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging werd opgericht te New York op 17 November 1875. Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), India. Zij is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft afdelingen in vele landen over de hele wereld.

In Europa is een Internationaal Theosofisch Centrum gevestigd te Naarden (Nederland). In België zijn er loges te Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Leuven. Zij organiseren met grote regelmaat voordrachten en

studiebijeenkomsten en sommige, waaronder die in Brussel en Antwerpen, beschikken tevens over een uitgebreide bibliotheek. De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen en hen te stimuleren in hun zoekproces naar waarheid.

Loge Antwerpen werd opgericht in 1899. Loge Witte Lotus was tot voor kort de jongste loot uit de Belgische Theosofische familie. Opgericht in 2006, beoogt deze

Loge eveneens een aantrekkingspool te zijn voor zoekers naar en onderzoekers van waarheid.



Alle links, nationaal en internationaal, zijn te vinden op onze website:

[www.logewittelotus.be](http://www.logewittelotus.be)

*“Zet het idee, ‘ik ben gekwetst’ van u af en meteen zal het gevoel ervan verdwijnen;  
laat het idee van kwetsbaarheid vallen en het onheil zelf zal verdwijnen.”*

Overpeinzingen - Marcus Aurelius  
Boek 4 - p43 - ISBN 9 789020 283105