



Het Witte Lotusblad

Belgische Theosofische Vereniging vzw
Loge Witte Lotus

Jaargang 8—nummer 10
oktober 2013

BELGIE/BELGIQUE

P.B./P.P.

2000 ANTWERPEN
GROENPLAATS

BC 30217

Colofon:

Maandblad
Erkenningnummer
P708093

Versijnt niet in juli en augustus.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw
zetelt in 1000 Brussel, Geuzenplaats 8.

Verantwoordelijke uitgever :

Sabine Van Osta
p/a Milisstraat 22 - 2018 Antwerpen

Alle activiteiten van de BTV-loges te
Antwerpen gaan door in de Milisstraat 22,
2018 Antwerpen, tenzij anders vermeld.

Voor de inhoud van de artikels zijn enkel
de auteurs verantwoordelijk, hij vormt
geen uitdrukking van enig standpunt van
de BTV en haar afdelingen.



Loge Witte Lotus is nu ook te vinden op

Facebook en Twitter (<http://twitter.com/LogeWitteLotus>)

In dit nummer:

<i>De drie doelstellingen</i>	1
<i>BTV-loges te Antwerpen</i>	
<i>Het Pad van spirituele groei</i>	2
<i>Theosofische Orde van Dienst (TOS), of de praktijk van de Broederschap</i>	3
<i>F.U.D.O.S.I. - Deel 2</i>	4
<i>Programma Loge witte Lotus</i>	7
<i>Vrijheid van denken</i>	
<i>Kalender oktober & november 2013</i>	8
<i>Belgische Theosofische Vereniging</i>	

De drie doelstellingen

De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw

Loges in Antwerpen

Loge Antwerpen

Bijeenkomsten - secretariaat:
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Voor alle informatie kan u terecht:
Telefoon: (03) 827 43 62 of (03) 272 58 53
E-mail : eddy.doms@pandora.be



Loge Witte Lotus

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Secretariaat: Molenkouter 13 Bis, 2890 Sint-Amands
Telefoon: (0476) 879 968 of (0486) 631 997

Website: <http://www.logewittelotus.be>
E-mail: info@logewittelotus.be
IBAN BE 92 7360 0139 2723 - BIC KREDBEBB
tnv Vandekerkhove & Van Osta & Opgenhaffen



Loge Witte Lotus - Lezing op zondag 6 oktober 2013 om 11u. - OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen

Het Pad van spirituele groei

Sabine Van Osta



In de theosofische leer zijn de begrippen “Pad” en “spirituele groei” even fundamenteel als begrippen zoals bijv. het Ene Leven, Karma, Reïncarnatie, Cycliciteit of het Goddelijk Plan. Meer nog, ze vormen de kern van en een basis tot inzicht in het hele menselijke verhaal. Beide begrippen staan in rechtstreeks verband met de rol, het doel en de plaats die de mens volgens de meeste wijsheidsstelsels toebedeeld krijgt zowel op universele als op planetaire schaal. Juist dat heeft een handjevol mensen altijd al geïnteresseerd, reeds van in wat wij de Oudheid noemen: waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe? Wat kom ik hier op Aarde doen?

Zelfs iedere poging hoe klein ook om een antwoord te vinden op deze vragen staat op zich al gelijk aan een daad stellen op het Pad, ten voordele van spirituele groei. En dat antwoord formuleert ieder individu voor zich op basis van het inzicht in en het aanvoelen van de eigen situatie (zowel uiterlijk als innerlijk) en de daaruit voortvloeiende handelingen en ondernemingen. Ons leven van vandaag is de resultante van al het voorgaande en bevat de zaden van hetgeen komen gaat. Zo vormt ons eigen leven en de omstandigheden waarin dit zich afspeelt steeds het eerste aanknopingspunt voor iedere beginnende zoektocht. Het Pad begint steeds bij onszelf, spirituele groei ontstaat en vindt plaats in onszelf en zal daar ook “eindigen”, hoewel dit laatste, dat “eindigen”, enorm genuanceerd moet worden: ieder einde is immers een nieuw begin.

Abstract bekeken is er slechts één Pad, het archetype van het Pad zou je kunnen zeggen. Bekeken vanuit de diversiteit van het leven in de stof is er een Pad voor iedereen, of liever een methode of wijze aangepast aan ieder individu om dat Pad te gaan. De vele technieken en ontwikkelingswijzen die uit het verleden tot ons zijn gekomen (en dit niet alleen uit het Oosten) werden inmiddels behoorlijk beproefd en verfijnd, een pro-

ces dat niet meteen onder de aandacht wordt gebracht van het grote publiek. Daarnaast zien we dat een aantal moderne yogascholen en religieuze bewegingen de voorstelling van hun methoden behoorlijk hebben opgefrist om nauw aan te sluiten bij de noden van mensen van nu, daarbij rekening houdend met de eisen die het moderne leven aan de mens stelt.



<http://www.spirituele-begeleiding.be/spiritualiteit-existentele-groei.html>

Ondanks de enorme diversiteit aan mensen en Paden, bestaat er zoiets als een aantal richtlijnen geformuleerd voor alle mensen, waarnaar men zich kan richten wanneer men de voortgang op het Pad enigszins wenst te versnellen. We komen dan terecht, niet meteen bij vernuftige yogische technieken maar bij een aantal heel eenvoudige vuistregels die uiteindelijk behoorlijk moeilijk blijken wil men ze in het dagelijks leven en de dagelijkse omgang met de medemensen – en de omgeving in bredere zin - inbouwen en maken tot automatismen.

De meeste hedendaagse methoden zijn er in een eerste moment, meer nog dan in vorige eeuwen, op gericht om abstractie te maken van de omgeving, zich even van alle druk van buitenaf los te maken, om dichterbij zichzelf te komen en het contact te herstellen met de eigen kern. Niet helemaal voor de lol echter, maar met als doel om na

een rustpauze en bezinning opnieuw aanwezig te zijn in en te handelen ten voordele van die omgeving, met een hernieuwde, frisse blik, telkens opnieuw. Van daaruit wordt regeneratie van de gemeenschap waarin we leven bewerkstelligd. Ook dat is spirituele groei, opgevat vanuit het aspect dienstbaarheid.

We zouden het in deze tijd misschien niet zo zien, maar in beginsel, zo leert ons de Tijdloze Wijsheid, was elke religie eveneens bedoeld als een beoefening van “yoga” dwz van vereniging van het lagere met het hogere dat diep in de mens verborgen ligt. Juist deze vereniging vormt de kern van wat we spirituele groei noemen. Vaak ligt er een zware nadruk op de eerder genoemde dienstbaarheid: zelfontwikkeling heeft slechts zin wanneer we ze ook te nutte kunnen maken van het grotere geheel. In het boeddhisme bezigt men in dit kader de term “het grote voertuig”, een set van principes en leefregels die culmineert in de bodhisattvagelofte.

De theosofie heeft alle zoekers naar waarheid die zich aangesproken voelen tot haar boodschap steeds voorzien van het nodige theoretische basismateriaal om daar concreet, in het dagelijks leven mee aan de slag te gaan. We brengen hier opnieuw drie pareltjes van wijsheid onder de aandacht: *De Stem van de Stilte*, *Licht op het Pad* en *Aan de Voeten van de Meester*. Bij wijze van inleiding in de begrippen spirituele groei en Pad, lichten we van elk van deze drie de eigenheid van aanpak toe om de toehoorders in de gelegenheid te brengen om er de eigen ontwikkeling en aanpak aan te toetsen.

Wie graag meer wil weten over dit onderwerp nodigen we van harte uit op de lezing die doorgaat op zondag 6 oktober 2013 om 11.00 uur, in het OC Katrinahof, Fromentinstraat 1 te 2050 Antwerpen.

De Theosofische Orde van Dienst (TOS), of de praktijk van de Broederschap

Christian Vandekerkhove



De Theosofische Orde van Dienst, vaak gekend als TOS, afkorting voor het Engelse Theosophical Order of Service, is een organisatie, die in de schoot van de Theosofische Vereniging is ontstaan, om de Broederschap in toepassing te brengen, naar alle mensen en zelfs de andere natuurrijken.

Een planeet met veel leed dat vraagt om te worden gelenigd

Voor veel soorten leed zijn er in Europa een hele reeks vangnetten. Dit is maar goed ook! Veel vormen van pijn en onbehagen ontsnappen nog steeds aan al deze mooie initiatieven van overheid en privé. Hieronder geven we enkele impressies van pijnlijke problemen in de westerse wereld. In andere culturen zouden we andere voorbeelden geven.

Wat is armoede?

Armoede is niet naar de dokter gaan, omdat je weet dat het niet bij één bezoekje zal blijven, maar dat je steeds voor andere onderzoeken zult worden doorverwezen.

Armoede is niet kunnen studeren, omdat je de studierichting niet kunt betalen, omdat je thuis in de zaak moet helpen, of omdat je ouders vinden dat je dringend mee geld moet opbrengen voor het gezin.

Armoede is uitnodigingen afslaan, want je hebt niet de juiste kledij om er terecht te kunnen.

Armoede is ongezond voedsel kopen, want dat is goedkoper dan gezond voedsel.

Armoede is in de supermarkt telkens weer je favoriet voedsel zien liggen, maar het laten liggen, want je kunt het niet betalen, of je zou je heel erg schuldig voelen, mocht je je centen daaraan uitgeven.

Armoede is vaak een maaltijd moeten overslaan, of weeral “dank u” moeten zeggen.

Armoede is door het raam naar binnen

kijken in een restaurant en de anderen gezellig zien tafelen.

Armoede is zo gekleed lopen dat de mensen op straat meewarig naar je kijken.

Armoede is zo gekleed gaan, dat als je ziek bent, de mensen gaan denken dat je dronken bent.



<http://international.theoservice.org/members/emblems.html>

Armoede is telkens opnieuw moeten luisteren naar de vakantie verhalen van de anderen, maar het zelf moeten stellen met die ene zonnestraal die af je toe je straat bereikt.

Armoede is ook dat je mening niet ernstig wordt genomen in een discussie.

Armoede is niet naar een verjaardagsfeestje gaan, want je hebt geen geld om een geschenk te kopen.

Armoede is je maatschappelijk zo onzeker voelen, dat je het nooit zult halen bij een sollicitatiegesprek.

Armoede is niet weten of je volgende maand de huur nog kunt betalen.

Armoede is de verwarming te laag zetten, omdat anders je energierekening onbetaalbaar wordt.

Armoede is rondwandelen in het winkelcentrum, of de kranten gaan uitlezen in de bibliotheek, om warm te hebben, zonder thuis te moeten stoken.

Dit zijn enkele aspecten van armoede in een rijk land.

En dan nog in een verstedelijkte omgeving.

Op het platteland ziet armoede er een beetje anders uit.

In een arm land ziet armoede er weer helemaal anders uit.

Wat is eenzaamheid?

Eenzaamheid is alleen zijn, zonder klankbord voor wat je vanbinnen voelt.

Eenzaamheid is leven tussen mensen, waar je geen voeling mee hebt, of die geen voeling hebben met wat voor je van belang is.

Eenzaamheid is iedereen horen praten, zonder dat er een woord tot jou gericht is.

Eenzaamheid is rondlopen in de massa en met niemand contact hebben.

Eenzaamheid is dat iedereen weggijkt elke keer dat je oogcontact maakt.

Eenzaamheid is zien hoe alle anderen met twee of in groep rondlopen, maar je bent alleen.

Eenzaamheid heeft duizend gezichten. Dit zijn er enkele van.

Wat is verslaving?

Verslaving is die nood, die je stuur heeft overgenomen.

Verslaving is een monster, dat bijna elke veldslag tegen je wint.

Verslaving is een draaikolk. Hoe meer je naar het midden ervan drijft, hoe moeilijker het wordt om er teug uit te raken.

Verslaving is dat dwangmatige, dat je telkens weer voor is.

Verslaving is dit, maar nog veel meer.

Wat is ongeletterdheid?

Ongeletterdheid is aan anderen moeten vragen de dienstmededelingen voor te lezen, onder voorwendsel dat je je bril niet bij je hebt.

Ongeletterdheid is geen toegang hebben tot de bronnen, waarin je rechten staan.

Ongeletterdheid is geen normaal werk kunnen vinden.

Ongeletterdheid is steeds die meewarige glimlach van de anderen moeten trotseren.

Ongeletterdheid is dat niemand je kwaliteiten ziet, omdat je die ene kwaliteit mist.

Ongeletterdheid maakt dat je meelacht met de anderen, terwijl je weet dat je de enige bent die de grap niet begrijpt.

Vervolg van pagina 3

De Theosofische Orde van Dienst (TOS), of de praktijk van de Broederschap

Christian Vandekerkhove



Ongeletterdheid is met veel minder informatie dan je medemens door het leven moeten gaan.

Ongeletterdheid is alleen zijn.

Dit zijn enkele aspecten van ongeletterdheid.

De Theosofische Orde van Dienst (TOS)

Wat hebben armoede, eenzaamheid, verslaving en ongeletterdheid nu te maken met theosofie?

De eerste doelstelling van de TV is: "Het vormen van een kern van de universele broederschap...".

Dat broederschapsideaal laat je niet toe ongeroerd te blijven bij het leed van de ander.



Dr. Annie Besant (1 oktober 1847-20 september 1933) was een Engelse feministe, socialiste, publiciste, vrijmetselaarster en theosofe. Ze werd, na de dood van H.S. Olcott (1832-1907) in 1907 verkozen als tweede Internationale Presidente van de Theosophical Society, een functie die ze zou uitoefenen tot aan haar dood in 1933.



"Onze woorden beïnvloeden de mensen minder dan onze levens. Enkel wanneer ze onzelfzuchtig, zuiver, liefdevol en helpend zijn, zijn onze levens de beste propaganda voor de theosofische ideeën, want het is niet goed over theosofie te praten, als we onze woorden niet waarmaken in ons eigen leven."

De laatste toespraak van Annie Besant

Uit de stukjes hiervoor blijkt, dat het woord *Broederschap* meer kan inhouden dan een idealistisch salongesprek, als we ons hiervoor willen inzetten. Deze verschillende problemen treden soms



Traditioneel embleem



Hart embleem



Zwaard embleem

<http://international.theoservice.org/members/emblems.html>

apart op, maar vaak zijn ze aan elkaar gerelateerd. In de praktijk komt het hierop neer dat als een van deze problemen bij iemand wordt opgelost, bij de persoon meteen hoop komt voor die andere pijnpunten.

Het doel van de TOS

De Theosofische Orde van Dienst werd gesticht in 1908, als een initiatief van Dr. Annie Besant, 2^{de} Internationale Presidente van de Theosofische Vereniging. In haar woorden geformuleerd: "De TOS heeft ten doel de Theosofie in praktijk te brengen, opdat de som der menselijke ellende binnen en rondom de invloedssfeer van iedere afdeling van onze Vereniging zichtbaar moge verminderen."

De boodschap is dus dat de Theosofische Vereniging niet enkel *praat* over een betere wereld, maar ook *daadwerkelijk* de handen uit de mouwen steekt, om de menselijke ellende aan te pakken.

Wordt vervolgd

F.U.D.O.S.I. - Deel 2

Lieve Opgenhaffen



De vierde conventie van de F.U.D.O.S.I. had plaats in **Brussel van 4 tot 10 september 1939.**

Deze conventie vond plaats in de tempels van de F.U.D.O.S.I. en werd geopend door Dantine. De conventie zou 6 dagen duren en gedurende die tijd dienden de leden twee nieuwe Imperators te kiezen.

Spencer Lewis was overleden op 2 augustus en Victor Blanchard had zijn ontslag ingediend. De driehoek van Imperators waarvan nu twee stoelen vrij waren, moest worden herkozen.

Spencer Lewis had in zijn testament zijn zoon Ralph Lewis vooropgesteld als zijn opvolger. Dit werd aan de Raad voorgelegd op 12 augustus, waar hij verkozen werd als Imperator van AMORC. Op de vierde conventie van de F.U.D.O.S.I. werd hij dan de definitieve afgevaardigde Imperator van AMORC.

Victor Blanchard had ontslag genomen uit de F.U.D.O.S.I., nadat hem dit gevraagd werd. Hij had zichzelf uitgeroepen als de nieuwe 'Universele Grootmeester van het Rozenkruis EN van alle inwijdende ordes over de hele wereld'. De reden van deze overtuiging is een raadsel doch kan misschien gevonden worden in de 'Fraternité des Polaires' (zie WLB december 2012), waarvan hij president was sinds 1933.

Volgens de legende is deze Broederschap ontstaan uit een ontmoeting tussen Mario Fille en de mysterieuze kluisenaar Vader Julian in 1908, in de bergen ten noorden van Rome. Vader Julian gaf Mario Fille een bundel oude documenten, waaronder een voorspellende methode genaamd "het orakel van de astrale kracht". Het orakel geeft de broederschap toelating in contact te

Vervolg op pagina 5



Vervolg van pagina 4

F.U.D.O.S.I. - Deel 2

Lieve Opgenhaffen

treden met het "esoterische Rozenkruiserscentrum in de Himalaya", geleid door de "drie Opperste Wijzen" of de "Kleine Lichten van het Oosten", die hen voorstellen hen voor te bereiden op de 'komst van de Geest onder het teken van de Roos en het Kruis'. Het was dit 'Orakel van de Astrale Kracht' dat Blanchard het idee gaf dat hij de nieuwe Universele Grootmeester was van het Rozenkruis." Blanchard zond aan alle Grootmeesters van de Federatie een verklaring, met het verzoek om trouw en erkenning van zijn nieuwe waardigheid. Deze verklaring is gedateerd: 14 juli 1938.

De F.U.D.O.S.I. vond een vervanger voor Victor Blanchard, nl. Augustin Chaboseau, lid van de 'Ordre Martiniste Traditionnel'. Augustin Chaboseau werd tevens aangesteld als Grootmeester van de 'Ordre Kabbalistiche de la Rose+Croix', in opvolging van Victor Blanchard.

De 'Fraternité des Polaires', verliet de F.U.D.O.S.I. terwijl de 'Ordre du Lys et de L'Aigle' en de 'Union Synarchique de la Pologne' aan de F.U.D.O.S.I. werden toegevoegd.

Tijdens deze conventie kreeg, op zijn vraag, Ralph Lewis de toelating om de 'Ordre Martiniste Traditionnel' in de Verenigde Staten te installeren. De Belgische Orde gaf hiertoe de nodige erkenning. Jeanne Guesdon, Georges de Lagrèze en Augustin Chaboseau gaven hem het Charter als 'Sovereign Delegate and regional Grand Master of the TMO for the United States'. (TMO = Traditional Martinist Order)

De Tweede Wereldoorlog brak uit en de oorlogsjaren waren de droevigste periode uit de geschiedenis van de twintigste eeuw. Op last van de nazi's waren alle praktijken, samenkomsten en publicaties van welke Orde dan ook totaal verboden.

Talrijke Ordes zagen zich verplicht te sluiten, op last van de bezetter. Talrijke archieven werden opgezocht en vernietigd. De nazipartij bezat hiervoor zelfs een speciale cel 'Ahnenerbe', die onder

leiding stond van Himmler. Vele leden van occulte, geheime en mystieke genootschappen en Ordes werden opgepakt en afgevoerd naar concentratiekampen of werden gefusilleerd. Zo bv. Constant Chevillon. Hij werd door het Vichy-regime gefusilleerd.

Jean Mallinger leefde constant met de Gestapo op de hielen en werd het slachtoffer van een aantal huiszoekingen.



Register van aanwezigen eerste F.U.D.O.S.I. conclaaf, gehouden in Brussel 1946
www.rosecroixjournal.org

Raoul Fructus, die een belangrijke functie had binnen de Ritus van Memphis-Misraïm stierf na zijn deportatie in 1945.

In België alleen al zou een ellenlange lijst kunnen gemaakt worden van zij die voor hun esoterische idealen om het leven kwamen. Vooral Vrijmetselaars mochten het verduren. In Brussel is ter nagedachtenis van hen een standbeeld opgericht.

Vele Ordeleden waren actief in het verzet. Een sprekend voorbeeld is Leon Lelarge. Hij woonde in Hoei en was de verbindingsman tussen de toenmalige Imperator van de Rozenkruisers Emile Dantinne en alle andere Ordeleden. Geen enkel bericht werd ooit rechtsreeks naar Dantinne gestuurd of het ging via Leon Lelarge. Deze techniek was ontworpen door

Dantinne en werd al toegepast voor de bezetting.

Lelarge die bij de Belgische spoorwegen werkte ging in 1943 in het verzet. Hij was o.a. het brein voor talrijke vernietigingen van het spoorwegcircuit. Na de bevrijding werd hij vice-president van de N.M.B.S. (de Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen).

De vijfde conventie van de F.U.D.O.S.I. werd gehouden in de 'Francois Soetewey-Tempel' in Brussel. De conventie werd aangekondigd als het 5de 'FUDOSI Wereld Conclaaf'. Het was zeven jaar geleden sinds de vorige bijeenkomst. Jaren van oorlog, vervolgingen, arrestaties, ondervragingen, beproevingen, die de Europese Initiatie-orde verweesd hadden achtergelaten. Vele leden waren sinds 1939 overleden of tijdens de bezetting om het leven gekomen. Deze conventie was dan ook in de eerste plaats een eerbetuiging aan alle leden en dignitarissen die sinds de laatste conventie waren overleden.

Voor Dantinne was het einde van de oorlog ook het begin van een nieuw tijdperk, een tijd van heropstanding en nieuwe hoop. Dit verwoordde hij in zijn openingstoespraak op zondag 21 juli 1946.

In het verslag van deze conventie werd de aanwezigheid genoteerd van 12 Ordes:

1. Ordre de la Rose+Croix Universelle
2. Ordre de la Rose+Croix Universitaire
3. Ordre Pythagorien (O::H::T::&M::)
4. Ordre Martiniste et Synarchique
5. A.M.O.R.C.
6. Ordre Martiniste Traditionnel
7. Eglise Gnostique Universelle
8. Société d'Etudes et de Recherches Templières
9. Ordre Kabbalistique de la Rose+ Croix
10. Société d'Etudes Martinistes
11. Union Synarchique de Pologne
12. Ordre de la Militia Crucifera Evangelica

Augustin Chaboseau, imperator sinds 1939, en medeoprichter van de Martinistenorde in 1891, was overleden op



Vervolg van pagina 5

F.U.D.O.S.I. - deel 2

Lieve Opgenhaffen

02 januari 1946. Hij had Georges de Lagrèze aangeduid als zijn opvolger, doch deze stierf op 27 april van hetzelfde jaar. Georges de Lagrèze had geen opvolger aangesteld, maar had op 15 augustus 1944 Robert Ambelain aangesteld als Gedelegeerd Afgevaardigde voor de Ritus van Memphis-Misraïm.

Een definitieve beslissing over de opvolging was er niet en dus stelde de F.U.D.O.S.I. André Cordonnier, een priester uit de Katholieke Kerk, aan als assistent-Imperator.

Ook de aanstelling van een nieuwe Grootmeester van 'L'Ordre Martiniste Traditionnel', welke eveneens onder de leiding van Augustin Chaboseau stond, werd uitgesteld.

De F.U.D.O.S.I. stelde toen een voorlopige Raad samen van drie leden: Sar Leukos, Rene Rosart en Jeanne Guesdon. In principe zou Jean Chaboseau zijn vader hebben opgevolgd doch de FUDOSI ging hier niet mee akkoord. Dit was dan ook de reden waarom een voorlopige Raad werd aangesteld.

Over de zesde en zevende conventie van de F.U.D.O.S.I., die plaatsvonden in september 1947 te Parijs en januari 1949 te Brussel, is heel weinig geweten.

De achtste conventie van de F.U.D.O.S.I. vond plaats in augustus 1951, in Brussel en was van heel korte duur.

Dantinne en Ralph Lewis waren het oneens over meerdere punten met betrekking tot de werkwijze van de AMORC organisatie.

In 1946 had de F.U.D.O.S.I. met gezin, het plan dat Ralph Lewis had opgesteld ivm de verspreiding van de AMORC-lessen, goedgekeurd. Het plan bestond er in de lessen per briefwisseling te verspreiden.

De F.U.D.O.S.I. had tevens kritiek over de adverteringsmethode die AMORC gebruikte om nieuwe leden aan te trekken. De F.U.D.O.S.I.-dignitarissen maakten hun ongenoegen duidelijk en verklaarden dat zij niet lan-

ger met deze methoden akkoord konden gaan.

Een ander hekel punt was 'crematie'. AMORC adviseerde zijn leden om zich te laten cremieren omdat dit de 'traditionele begrafenis-rite van de rozenkruisers' was. Dantinne, een Christen, protesteerde tegen deze zienswijze van AMORC. Hij sprak nooit ten gunste van crematie en ontkende dat dit een traditioneel rozenkruisersgebruik was.



H. Spencer Lewis, F.R.C.
Grand Master and Imperator of U. S. A.
Honorary Master of the Order in France
Illustrated Brother of the Rites of the World
Dignitary Supreme in America.

jcboscolo.blogspot.com

De AMORC-delegatie weigerde haar standpunt te veranderen en toen Ralph Lewis een van de F.U.D.O.S.I.-dignitarissen bekritiseerde omdat hij een 'probleem' had met de toelating van Afro-Amerikanen bij AMORC, werd de vergadering gesloten. De 8ste conventie werd beëindigd op 14 augustus 1951 en betekende ook het einde van de F.U.D.O.S.I..

Een officieel document werd opgesteld en ondertekend door de drie Imperators: Dantinne, Ralph Lewis en Jean Mallinger:

Verklaring:

Overwegende dat, op 14 augustus 1934; de afgevaardigden van verschillende Inwijdende Ordes en Organisaties besloten een Universele Federatie van Inwijdende Ordes en

Organisaties (F.U.D.O.S.I) op te richten;

Overwegende dat deze Federatie, die een helpende activiteit had, enkele geïsoleerde Initiatieke bewegingen groepeerde, enkele bedriegers van het Initiatieke domein ontmaskerde en het internationaal inwijdend werk organiseerde;

Overwegende dat de Federatie aan ieder van zijn aangesloten leden volledige onafhankelijkheid toekende op het gebied van het administratieve en doctrinale werk;

Overwegende dat het leek, op lange termijn, en ook meer bepaald op recente datum, dat sommige van de aangesloten Ordes verschillende leringen onderwezen in het zelfde land (bv. voor of tegen crematie); dat hun opvattingen van ware Inwijding en de geheimhouding tegenstrijdig of niet compatibel met elkaar lijkt; dat het onmogelijk is om deze opvattingen te verzoenen om doctrinaire of historische debatten tussen de Ordes te voorkomen;

Overwegende dat, in het grootste belang van Inwijding, het niet wenselijk is om deze meningsverschillen aan de publieke opinie, die in dergelijke zaken onbekwaam is, voor te leggen, of de Federatie om te zetten in een Inwijdingsrechtbank; dat het wenselijk is loyaal en op een vriendelijke manier toe te geven dat het onmogelijk is de tegengestelde leringen te verenigen of te harmoniseren, besluiten de vertegenwoordigers van de Ordes, die op vrije basis de Federatie in Brussel, in 1934 opgericht hebben, om deze nu op te heffen;

Voor deze redenen wordt unaniem beslist dat:

1. de F.U.D.O.S.I. op 14 augustus 1951 wordt opgeheven;
2. Ieder van de aangesloten bewegingen de inwijdende autonomie en onafhankelijkheid zal bewaren, zonder enige binding op wel-

Loge Witte Lotus Programma werkingsjaar 2013-2014



Voordrachten op zondagochtend van 11.00u tot 13.00u

Locatie: OC Katrinahof - Fromentinstraat 1 - 2050 Antwerpen Linkeroever

06/10/2013	Sabine Van Osta	Het Pad van de spirituele groei
03/11/2013	Koenraad Elst	De Indo-Europese beschaving: wat, waar, wanneer?
01/12/2013	Lieve Opgenhaffen	Het Martinisme

Zondaglezingen en studieklassen voor leden en geïnteresseerden

Iedereen van harte welkom !

Zondaglezingen: vrije bijdrage

Info: (0486) 631 997 en (0476) 879 968



Vervolg van pagina 6

F.U.D.O.S.I. - deel 2

Lieve Opgenhaffen

- ke wijze dan ook met de andere Ordes;*
3. *Geen enkele van de aangesloten Ordes, bij de F.U.D.O.S.I. toestemming zal krijgen dit te herstellen zonder het schriftelijke akkoord van de oprichtende Ordes, noch er enig voordeel zal uithalen voor de toekomst;*
 4. *Deze huidige verklaring zal door de verschillende Ordes, in hun eigen publicaties worden opgenomen, zonder enig verdere uitleg.*

Brussel, 14 augustus 1951

Getekend: Jean Mallinger, Emile Dantine, Ralph Maxwell Lewis.

Tot zo ver deze korte bijdrage over de F.U.D.O.S.I. ...een idee ... een droom ... een korte werkelijkheid.

In een latere nieuwsbrief kijken we ook even naar de F.U.D.O.F.S.I., een Federatie opgericht als protest tegen de uitsluiting van deelname aan de F.U.D.O.S.I..

**Toegepaste Theosofie
4de donderdag van de maand
Van 20.00 uur tot 22.00 uur
Milisstraat 22
2018 Antwerpen**

In het zomernummer van Het Witte Lotusblad verscheen een artikel van Claude Besmond, met als titel:

'De invloed van het etherisch dubbel op de genetische code en plasticiteit'.

Gevolggevend aan de reacties en de vragen hierover, zullen we de komende maanden, tijdens de studieavond *Toegepaste Theosofie* dit artikel lezen en bespreken.

Iedereen is van harte welkom!

Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap. Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn

leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Meningingen of opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.



Loge Witte Lotus

Zondaglectingen gaan door in het OC Katrinahof - Fromentinstraat 1 - 2050 Antwerpen
Alle andere activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen



Kalender oktober 2013

Kalender november 2013

MA	DI	WO	DO 20:00-21:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
	1	2	3 GRONDBEGINSELEN THEOSOFIE	4	5	6 PAD VAN DE SPIRITUELE GROEI
7	8	9	10 VIVEKACHUDAMANI	11	12	13
14	15	16	17 DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE	18	19	20
21	22	23	24 TOEGEPASTE THEOSOFIE	25	26	27
28	29	30	31 PROKLOS			

MA	DI	WO	DO 20:00-21:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
				1	2	3 DE INDO-EUROPESE BESCHAVING
4	5	6	7 GRONDBEGINSELEN THEOSOFIE	8	9	10
11	12	13	14 VIVEKACHUDAMANI	15	16	17
18	19	20	21 DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE	22	23	24
25	26	27	28 TOEGEPASTE THEOSOFIE	29	30	

Loge Witte Lotus - oktober 2013

Loge Witte Lotus - november 2013

03/10/2013: Grondbeginselen der theosofie

06/10/2013: Het pad van de spirituele groei

Zie pagina 2

10/10/2013: Ethiek: Vivekacudamani

17/10/2013: De sleutel tot de Theosofie

24/10/2013: Toegepaste Theosofie

Zie pagina 7

31/10/2013: Vrij onderwerp: Proklos

03/11/2013: De Indo-Europese beschaving: wat, waar, wanneer?

07/11/2013: Grondbeginselen der theosofie

14/11/2013: Ethiek: Vivekacudamani

21/11/2013: De sleutel tot de Theosofie

28/11/2013: Toegepaste Theosofie

Voor meer informatie omtrent de programma's kunt u terecht op (0476) 879 968 en (0486) 631 997.

De Belgische Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging werd opgericht te New York op 17 November 1875. Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), India. Zij is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft afdelingen in vele landen over de hele wereld.

In Europa is een Internationaal Theosofisch Centrum gevestigd te Naarden (Nederland). In België zijn er loges te Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Leuven. Zij organiseren met grote regelmaat voordrachten en

studiebijeenkomsten en sommige, waaronder die in Brussel en Antwerpen, beschikken tevens over een uitgebreide bibliotheek. De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen en hen te stimuleren in hun zoekproces naar waarheid.

Loge Antwerpen werd opgericht in 1899. Loge Witte Lotus was tot voor kort de jongste loot uit de Belgische Theosofische familie. Opgericht in 2006, beoogt deze

Loge eveneens een aantrekkingspool te zijn voor zoekers naar en onderzoekers van waarheid.



Alle links, nationaal en internationaal, zijn te vinden op onze website:

www.logewittelotus.be

“Zie de dingen zoals ze zijn door hen te onderscheiden in subject, object en de kracht daartussenin”

Marcus Aurelius - Overpeinzingen
P164 - Isbn 90-202-8310-3