



Het Witte Lotusblad

Belgische Theosofische Vereniging vzw
Loge Witte Lotus

Jaargang 8—nummer 9
september 2013

BELGIE/BELGIQUE

P.B./P.P.

2000 ANTWERPEN
GROENPLAATS

BC 30217

Colofon:

Maandblad
Erkenningnummer
P708093

Versijnt niet in juli en augustus.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw
zetelt in 1000 Brussel, Geuzenplaats 8.

Verantwoordelijke uitgever :

Sabine Van Osta
p/a Milisstraat 22 - 2018 Antwerpen

Alle activiteiten van de BTV-loges te
Antwerpen gaan door in de Milisstraat 22,
2018 Antwerpen, tenzij anders vermeld.

Voor de inhoud van de artikels zijn enkel
de auteurs verantwoordelijk, hij vormt
geen uitdrukking van enig standpunt van
de BTV en haar afdelingen.



Loge Witte Lotus is nu ook te vinden op

Facebook en Twitter (<http://twitter.com/LogeWitteLotus>)

In dit nummer:

<i>De drie doelstellingen</i>	1
<i>BTV-loges te Antwerpen</i>	2
<i>Werkingsjaar 2013-2014</i>	3
<i>F.U.D.O.S.I.</i>	6
<i>Algemene Ledenvergadering BTV</i>	6
<i>Lidgeld en abonnement Lotus Bleu</i>	
<i>Algemene Ledenvergadering LWL</i>	
<i>Programma Loge witte Lotus</i>	7
<i>Vrijheid van denken</i>	
<i>Kalender september & oktober 2013</i>	8
<i>Belgische Theosofische Vereniging</i>	

De drie doelstellingen

De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw

Loges in Antwerpen

Loge Antwerpen

Bijeenkomsten - secretariaat:
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Voor alle informatie kan u terecht:
Telefoon: (03) 827 43 62 of (03) 272 58 53
E-mail : eddy.doms@pandora.be



Loge Witte Lotus

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Secretariaat: Molenkouter 13 Bis, 2890 Sint-Amands
Telefoon: (0476) 879 968 of (0486) 631 997

Website: <http://www.logewittelotus.be>

E-mail: info@logewittelotus.be

IBAN BE 92 7360 0139 2723 - BIC KREDBEBB
tnv Vandekerkhove & Van Osta & Opghaffen



Werkingsjaar 2013-2014

Sabine Van Osta



Bij de aanvang van dit nieuwe activiteitenjaar van Loge Witte Lotus, hopen wij allereerst dat wij u (opnieuw) mogen verwelkomen tijdens een van onze activiteiten, hetzij tijdens de donderdagavonden, hetzij op de 1^{ste} zondag van de maand om 11 uur tijdens de openbare voordracht. In dit nummer van het Witte Lotusblad kunt u de voornaamste punten van het jaarprogramma terugvinden zoals op dit ogenblik bekend.

Wat de donderdagavonden betreft, blijven wij noestig voortstuderen in de bestaande werken die voor het grote gedeelte bestaan uit theosofische klassiekers. Wij verwijzen graag naar de laatste pagina van dit blad waar u kunt nagaan op welke donderdagavond welk werk op de tafel ligt. De gekozen titels, stuk voor stuk getuigenissen van tijdloze waarheid ieder op hun manier, kunnen de geïnteresseerden die hun eerste stappen in ons midden wagen, zeker een goed idee geven van wat we een theosofische gedachtegang mogen noemen. Deze gedachtegang kenmerkt zich door zowel wetenschappelijkheid als door vrijheid van gedachte: het werk dient vrij te blijven van elk dogma om een heleboel redenen waaronder het vrijwaren van ieders mentale bewegingsruimte maar ook het bereiken van Waarheid. De weg naar die Waarheid is voor ieder individu specifiek, vooropgesteld dat ieder individu wetenschappelijke eerlijkheid verkiesst boven waanvoorstellingen van het moment, van een modeverschijnsel van welke aard dan ook of van een levensfase. Kritische vraagstelling blijft steeds van levensbelang, net als het voortdurend toetsen van de bronnen van tijdloze waarheid zoals wij die in onze loges bestuderen, aan onze levenservaring en vice versa. Beide zijn dus van evenveel belang, willen wij in ons huidig bestaan spiritueel vooruitgang boeken.

Van bepaalde onderwerpen weten sommigen nu eenmaal meer dan anderen en vandaar dat het logebestuur iedere maand een spreker uitnodigt om leden en publiek te onderhouden over een

gekozen thema. U treft de thema's die in 2013 aan bod zullen komen opnieuw aan op de laatste bladzijde van dit blad. De serie onderwerpen tijdens het eerste seizoensgedeelte beogen een mengeling van studie en praktijk en richt zich op een zo breed mogelijk publiek. Tijdens iedere openbare voordracht op zondagochtend zijn er steeds een aantal bestuursleden aanwezig. Via hen kan men steeds meer informatie verkrijgen omtrent onze vereniging en onze loge in het bijzonder. De voordrachten voor het voorjaar zijn nog in voorbereiding en zullen gepubliceerd worden van zodra bekend.

Het lijkt wellicht niet zo, maar de huidige woelige wereld waarin wij leven, houdt een schat aan mogelijkheden in zich voor diegenen die zich wensen te ontwikkelen, ook wanneer die beoogde ontwikkelingsgang spiritueel van aard is. Het feit dat scholen van allerlei traditie en achtergrond meer bereikbaar zijn dan ooit, is slechts het topje van de ijsberg. Nog meer van belang is de energetische situatie van onze planeet zelf die zich in een door de grote meerderheid onvermoede wisselwerking bevindt met zowel het grofstoffelijk als fijnstoffelijk leven van elk schepsel dat onze aarde bewoont. En nog meer van belang – hoewel enorm ver van ons bed om zo te zeggen - is ongetwijfeld de werking van onze zon, die enorme, onvoorstelbare bal van vuur die het centrum vormt van ons zonnestelsel, die dat stelsel aanstuurt en zo dus ook onze aarde.

Alle beetjes aan inzicht helpen, om ieder van ons in staat te stellen het eigen beeld van het geheel te vervolledigen. Rekening houdend met het bovenstaande zou men kunnen denken dat dat wel een vreselijk ingewikkeld beeld moet zijn, waarin men door de bomen het bos niet meer kan onderscheiden. De vraag dient gesteld of inzicht alleen, preciezer nog verstandelijk inzicht alleen, kan volstaan. Ons concrete verstand is immers ook dat

vermogen dat in staat is om alles recht te redeneren wat krom is. Wij citeren hier graag Thomas Merton uit zijn *Ter Overweging*: "Ons verstand is als de kraaien. Het pikt alles op wat glinstert, zonder zich erom te bekommeren, hoe ongerieflijk ons nest wordt met al dat metaal erin." Laten wij dus oog en vooral een hart blijven hebben voor ons nest, onze gemeenschap, onze omgeving, onze aarde, om zo dat ene gegeven, die ene wet niet uit het oog verliezen, zelfs niet met ons briljant verstand: **de wet van Liefde**. Alleen zo zullen wij in staat blijken een verbinding tot stand te brengen met de Bron, het Ene Leven, waaruit alles, ook wij, voortkomt, zoals reeds talloze individuen ons hebben voorgedaan.

De Drie Grondstellingen van de Geheime Leer

Een alomtegenwoordig, eeuwig, grenzeloos en onveranderlijk BEGINSSEL, waarover elke speculatie onmogelijk is, omdat het het menselijke begripsvermogen te boven gaat en door menselijke uitdrukkingen of vergelijkingen alleen kan worden verkleind.

De eeuwigheid van het Heelal in toto als een grenzeloos gebied, is periodiek 'het toneel van talloze Heelallen die zich onophoudelijk manifesteren en weer verdwijnen' en die 'de zich manifesterende sterren' en 'de vonken van de eeuwigheid' worden genoemd.

De fundamentele gelijkheid van alle zielen met de 'Universele Over-ziel', die zelf een aspect is van de 'Onbekende Wortel'; en de verplichte pelgrimstocht voor iedere ziel – een vonk van eerstgenoemde – door de cyclus van incarnatie (of 'noodzakelijkheid') in overeenstemming met de cyclische en karmische wet gedurende het hele tijdperk.

De Geheime Leer - Deel I
Proloog - P43-50 - isbn 90-70328-21-6

F.U.D.O.S.I.

Lieve Opgenhaffen



Wanneer we ons verdiepen in een of andere esoterische, occulte of mystieke Orde, dan komen we onvermijdelijk de afkorting F.U.D.O.S.I. tegen.

F.U.D.O.S.I. betekent: *Fédération Universelle des Ordres et Sociétés Initiatives*. De Latijnse naam was: *Federatio Universalis Dirigens Ordines Societatesque Initiationis*.

De F.U.D.O.S.I. werd opgericht in Brussel op 14 augustus 1934 met als intentie de esoterische, occulte en mystieke Ordes in een Federatie te verenigen. Het doel was: 'het beschermen van de Heilige liturgieën, Riten en Leringen van de traditionele initiatieke Ordes tegen het misbruik van clandestiene organisaties.

F.U.D.O.S.I. was dus geen Orde maar een overkoepelend orgaan, een Universele Federatie van esoterische, occulte en mystieke, volledig autonome Ordes en Genootschappen.

In het tijdschrift 'The F.U.D.O.S.I.' uit 1946 kunnen we lezen: *'Sommige personen zijn verbaasd en stellen zich vragen over de noodzaak zich te verenigen in een Universele Federatie voor Initiatieke Ordes en Genootschappen, die elk, binnen hun eigen werkterrein, de meest absolute en volledige vrijheid, perfecte autonomie en onafhankelijkheid genieten. Op deze vraag kunnen we antwoorden dat het initiatieke werk meer dan ooit het belangrijkste is en dat hier de grootste waakzaamheid geboden is. Een strikte en actieve internationale discipline dient dan ook toegepast te worden.*

We moeten, tot onze spijt, erkennen dat er heel wat valse profeten bestaan en een aantal zogenaamde 'ingewijden' misbruiken de inwijding voor egoïstische en tirannieke doelen of heerschappij en buiten goedgelovige en eerlijke personen uit. Het was de hoogste tijd om het publiek te waarschuwen voor deze valse leiders en de schadelijke leerstellingen welke zij aan vertrouwende zielen vertellen.

In elk land heeft elke authentieke en reguliere Orde kennis over zijn imitators en valse profeten. In alle landen, waar ze ook werkzaam zijn, is het noodzakelijk te waken over deze clandestiene bewegingen, deze bedriegers of instrumenten van verborgen en duistere

krachten bloot te stellen, om zo elke twijfel te vermijden tussen de reguliere en authentieke Ordes en de valse organisaties, die schadelijk zijn of leringen geven die niets te maken hebben met de Universele Traditie en de Esoterie.

Tevens was het noodzakelijk dat de authentieke Ordes waakzaam zouden zijn in de keuze van het leden en officianten, en in het houden van hun adepten en studenten op het juiste pad van de ware leringen, hen verplichtend een strikte discipline te volgen, rationeel, eerlijk en nauwgezet te werken, om radicale leringen en heterodoxie te vermijden. Dit enorme werk, bedoeld om de Ordes te beschermen tegen hun innerlijke en uiterlijke vijanden werd al met succes uitgevoerd door de F.U.D.O.S.I en is nu nog steeds gaande.' (1946, San Jose, AMORC).



Gustave Jottrand



Goblet d'Alviella

<http://www.liberaalarchief.be/>

Uit deze officiële verklaring blijkt duidelijk dat de bedoeling van F.U.D.O.S.I. was: het verenigen van de 'authentieke Ordes' onder een Universele Federatie. Alle aangesloten Ordes en Organisaties behielden, binnen de Federatie, hun autonomie en onafhankelijkheid.

Uit de geschiedenis weten we echter dat er eerder al pogingen waren gedaan om een 'Wereld-Federatie van Esoterische Ordes en Organisaties', op te richten.

De pioniers voor de eerste conventie, die plaatsvond in Brussel, in 1888, waren Belgen. Voorzitters van deze bijeenkomst waren Gustave Jottrand (1830-1906) en Goblet d'Alviella (1846-1925).

Het thema was de 'esoterische inhoud van de 18^{de} graad' – Souverein Prins van het Rozenkruis – van de Schotse Ritus van de Vrijmetselarij. Deze conventie kunnen we dus omschrijven als een strikt Vrijmetselaarsconventie.

Een andere conventie, of beter: congres, werd gehouden in Parijs van 9 tot 16 september 1889. Op de aankondiging stond: "Congrès Spirite et Spiritualiste International". Afgevaardigden van over de hele wereld namen er aan deel. In het verslag, dat 464 pagina's telt, kunnen we lezen dat personen uit West en Oost Europa, Noord- en Zuid-Amerika broederlijk naast mekaar vergaderden. Waren o.m. aanwezig: Gérard Encausse (Papus), Stanislas de Guaita, George Montières, Leonce de Larmandie, Barlet, Ely Star, Eugène Nus, Arthur Arnould, P.G. Leymarie, Jules Lermina, Gabriel Delanne, Léon Denis, hertogin de Pomar en vele anderen. Enkele deelnemende Genootschappen en Ordes waren: de Martinistenorde, de 'Hermetische Broederschap van Luxor, de Kabbalistische Orde van het Rozenkruis en de Theosofische Vereniging.

De droom van Papus, oprichter van de Martinistenorde, was het creëren van een overkoepelend orgaan, een Universele Federatie, ter bescherming van esoterische, occulte en initiatieke Ordes tegen het misbruik van valse organisaties. In 1908 organiseerde hij een conventie die plaatsvond in de Tempels van de 'Droit Humain' in Parijs. Het zou de grootste conventie worden die tot dan toe werd gehouden.

Niet minder dan 20 Ordes en Organisaties namen deel aan de conventie, die voorgezeten werd door Papus. Victor Blanchard – die later een belangrijke rol zou spelen in de FUDOSI - was secretaris en werd geassisteerd door Paul Veux. Schatbewaarder was Chacornac.

Leden van de organisatie waren: M. Beaudelot, Biagini, Charles Blanchard, Bonnet, H. Brouilloux, E. Dace, Desjo-

Vervolg van pagina 3

F.U.D.O.S.I.

Lieve Opgenhaffen



bert, Ch. Dubourg, Henri Durville, Faugeron, Genty, René Guénon, Etienne Garin, Albert Jounet, Merle, Albert et Léon Noël, Phaneg (Georges Descorniers), Schmid, Téder (Charles Détré) enz.



Gerard Encausse
PAPUS
www.ritosimbolico.net

De leden van de organisatie waren: De Kabbalistische Orde van het Rozenkruis, het Grootoosten van Duitsland, de Zonen van Ismaël (Arabische Vrijmetselarij) vertegenwoordigers van de gemengde Orde 'Le Droit Humain', de Grootloge van Spanje, de Symbolische Grootloge uit Spanje, de Portugese Grootloge, de Oude en Primitieve Ritus van Groot-Brittannië en Ierland, de Swedenborg Ritus uit Groot-Brittannië, de Blauwe Ritus uit Argentinië, de Grootloge uit Ohio (USA), de Grootloge van Sint-Jan uit Massachusetts (USA), de Duitse en Franse Swedenborg Ritus, de Orde der Illuminaten uit Duitsland, de Hoge Raad uit Mexico, de Hoge Raad van de Misraïm Ritus en de Egyptische Ritus uit Italië, de Esoterische Rozekruisensorde en de Martinistenorde.

De lijst van vertegenwoordiging is indrukwekkend. Toch moeten we ook hier even aanhalen dat het merendeel van de aanwezigen tot de Vrijmetselarij behoorden.

We kunnen niet zeggen dat deze conventie een voltrefter was. Enkel de Kabbalistische Orde van het Rozenkruis, de Ritus van Memphis-Misraïm en de Martinistenorde verenigden zich en richtten een kantoor op in Parijs. Door het uit-

breken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 kende dit echter weinig succes en bij de dood van Papus in 1916 verdween ook zijn droom.

Al deze conventies waren pogingen tot het verenigen en beschermen van esoterische, occulte en mystieke Ordes en Organisaties. Zeker niet te vergelijken met de intentie van de F.U.D.O.S.I., waarvan de opzet minder groots was.

Opmerkelijk is dat sinds de conventie van 1888, de 'pioniers' telkens leden waren van de Kabbalistische Orde van het Rozenkruis- en/of van de Martinistenorde.

Toch zou de droom tot het bundelen van de krachten, het oprichten van een Universele Federatie, steeds blijven bestaan. Zo belanden we bij Emile Dantinne (1884-1969).

Dantinne werd geboren in Huy op 19 april 1884 en was een uitstekend student, die verschillende talen beheerste. In 1904 ontmoet hij, tijdens een lezing in het Ravenstein Hotel in Brussel, Joséphin Peladan (1858-1918). Dit hotel was een ontmoetingsplaats voor de leden van Peladan's *Ordre de la Rose-Croix Catholique du Temple et du Graal*. Peladan had deze Orde opgericht nadat hij de *Ordre Kabbalistique de la Rose-Croix*, waarvan hij medeoprichter was in 1888, had verlaten. Nadat Peladan zijn nieuwe orde, in 1891, had opgericht, organiseerde hij zijn fameuze 'Salons des Rose-Croix' in Parijs. Hij vond 170 kunstenaars bereid mee te werken aan de befaamde kunsttentoonstellingen. Bij de derde tentoonstelling in Brussel, in 1894, werd er een afdeling van zijn Orde opgericht onder de leiding van Jean Delville.

Dantinne werd een regelmatige bezoeker van deze afdeling in het Ravenstein Hotel. De Rozenkruisersfilosofie floeierde in België.

Tijdens het Interbellum (1914-1940) werd het centrum van vele occulte en mystieke bedrijvigheid verlegd van Frankrijk naar België. Brussel werd

toen het hoofdkwartier van vele broederschappen.

Toen Peladan in 1918 stierf, werd zijn Orde, in Frankrijk, door de leden gereorganiseerd en verdeeld in zeven loges. In België werd de Orde gereorganiseerd door Emile Dantinne, die de fakkel van Peladan overnam en de Orde herstelde in haar oude traditie.

Dantinne richtte nog verschillende andere centra en organisaties op, zoals bv. een Rozenkruiscentrum in Brussel (1925), de 'Ordre Hermétiste Tétramegiste et Mystique' (1927), de 'C.R.S.O.' in Hoei (Commission de recherches scientifiques sur l'occultisme), het 'Institut scientifique sur l'occultisme' en de 'Société Métaphysique', beide in Brussel.



Emile Dantinne
www.vrijmetselaarsgilde.eu

Ook bij Dantinne leefde de intentie om de conventie van 1908 over te doen en de droom van Papus te verwezenlijken. Begin 1930 nam hij, met dit idee in zijn hoofd, contact op met een aantal Ordes. Hij zorgde ervoor, in navolging van Papus, om hier leden te betrekken die in de oorspronkelijke Ordes – opgericht in 1888 en 1891 (l'Ordre Kabbalistique de la Rose+Croix' en 'Suprême Conseil de l'Ordre Martiniste') - hadden gezeteld.

In het jaar 1932 begon hij te corresponderen met Harvey Spencer Lewis (A.M.O.R.C. - Ancient and Mystical Order Rosae Crucis), die in 1933 de graad van 'Doctor in Psychological and Hermetic Sciences' van de 'Université de la Rose+Croix' België kreeg.

Vervolg op pagina 5

Vervolg van pagina 4

F.U.D.O.S.I.

Lieve Opgenhaffen



In datzelfde jaar (1932) zocht Dantine contact met Victor Blanchard. Grootmeester van de 'Ordre Martiniste et Synarchique', die op de conventie van 1908 aanwezig was. Dantine, Spencer Lewis en Blanchard begonnen toen samen aan de voorbereidingen van de nog op te richten F.U.D.O.S.I..

De F.U.D.O.S.I. heeft het accent gelegd op de traditionele Roze kruisersordes en de Martinisten. De Vrijmetselarij, met uitzondering van de Ritus van Memphis-Misraïm, werd niet uitgenodigd. Redenen hiervoor zijn o.a. het oorlogsverleden van Dantine en het feit dat, in die tijd de Vrijmetselarij gezien werd als atheïstisch en heel materialistisch. Iets wat moeilijk verenigbaar was met de spirituele visie van een aantal Ordes.

In totaal waren er 8 bijeenkomsten van de F.U.D.O.S.I.: 1934 - 1936 - 1937 - 1939 - 1946 - 1947 - 1949 en 1951. Alle bijeenkomsten hadden plaats in Brussel, uitgezonderd die van 1937 en 1947, die in Parijs plaats vonden.

Deze eerste Conventie van de F.U.D.O.S.I. vond plaats in Brussel van 8 tot 16 augustus 1934:

De eerste conventiedag werd geopend door Dantine en was geheel voorbehouden voor de Roze kruisersordes.

Waren aanwezig: Emile Dantine, Jean Mallinger, Spencer Lewis, Hans Grueter, Jeanne Guesdon, Many Cihlar, Victor Blanchard, August Reichel.

Op 9 augustus 1934 was er een bijeenkomst onder de auspiciën van de F.U.D.O.S.I. van de 'Ordre Hermetiste Tétramégiste et Mystique' (Orde der Pythagoreeërs). Hier waren aanwezig: Emile Dantine, Georges de Lagrèze, Luis Fitau, François Soetewey.

Op 10 augustus 1934 werd, op aanvraag van de Hierophant (de grote leider) Guerino Troilo (Argentinië), die 60 loges vertegenwoordigde, de conventie voor de Ritus van Memphis-Misraïm geopend. Troilo die zelf niet aanwezig was, had volmacht gegeven aan Jean Mallinger, die deze dag dan ook opende.

De gehele dag ging het over de organisatie van deze Ritus. De Riten werden definitief vastgelegd op 99 graden. De eerste 90 graden zijn de symbolische inwijdingsgraden gevolgd door 9 administratieve graden.



www.fudosideals.com

Jean Mallinger was tevens afgevaardigde en gevolmachtigde voor Jose-Rafaël Canedo Grootmeester voor Bolivië. Verder waren ook aanwezig Georges de Lagrèze, Pedro Bersetche, Victor Blanchard, Hans Grueter en August Reichel. Enkele dagen later werden de rangen vervoegd door Spencer Lewis, Maurice De Seck, Many Cihlar, Luis Fitau en José-Rafaël Canedo.

Op 11 augustus 1934 werd de gemengde ritus van Memphis en Misraïm geïnstalleerd en de conventiedagen voor deze Ritus werden afgesloten op 14 augustus 1934.

Ook het Martinisme had zijn conventiedagen van 9 tot 16 augustus 1934. Victor Blanchard als Grootmeester was Voorzitter van de Conventie. Hij was tevens afgevaardigde voor 'L'Eglise Gnostique Universelle' van Lucien Chamuel. Blanchard was tegelijkertijd afgevaardigde voor de 'Suprême Conseil de l'Ordre Kabbalistique la Rose+Croix' welke complementair is aan de Martinistenorde.

Door de aanwezigheid van Victor Blanchard op dit convent werd het Martinisme opnieuw geïntroduceerd in België. Emile Dantine, Spencer Lewis en andere dignitarissen van de F.U.D.O.S.I. werden op dit convent als Martinist ingewijd.

Tijdens deze eerste conventie van de

F.U.D.O.S.I. werden uiteindelijk 12 Raadsleden gekozen die voortaan de 'Opperraad' zouden vormen, geleid door drie Imperators: Emile Dantine voor Europa, Spencer Lewis voor het Amerikaanse continent en Victor Blanchard voor Oost-Europa. De 'Grande Chancellerie', die bedoeld was als permanente link tussen de verschillende Ordes en Broederschappen, stond onder leiding van Marc Lanval, die later vervangen zou worden door Jean Mallinger.

Het symbool van de F.U.D.O.S.I., samengesteld door Spencer Lewis, werd unaniem goedgekeurd omwille van de diepe betekenis ervan.

Dit symbool vertegenwoordigt het 'Mystieke ei' dat, van oudsher in Egypte, alle Mysteriën omvat. Het draagt in haar centrum 2 bipolaire magneten die de 2 hemisferen vertegenwoordigen, verenigd in één spirituele Broederschap. De 'inwijding' is inderdaad universeel; het richt zich tot alle mensen van goede wil, ongeacht hun geboorteland.

Een onvoltooide driehoek en een onvoltooid vierkant zijn met elkaar verbonden in het midden, want alle traditionele inwijdingen, ver van elkaar te bestrijden, vullen elkaar op wondere wijze aan, zodat ze een 'uniek licht' geven aan de neofiet. Het Heilige Kruis in het midden vertegenwoordigt de christelijke actieve inwijding, terwijl het vierkant de Helleense inwijding symboliseert en de driehoek de Martinistische inwijding symboliseert. Dit symbool omvat het wonder van het realiseren van de Spirituele Eenheid.

Kort na deze eerste conventie van de F.U.D.O.S.I. waren er moeilijkheden in de opvolging van de Ritus van Memphis-Misraïm. De drie Imperators beslisten deze Orde uit de F.U.D.O.S.I. te zetten, wat gebeurde op 1 augustus 1935.

In dit zelfde jaar 1935 brak August Reichel met de F.U.D.O.S.I.. Hij had gezocht naar een afspraak met de Ordes rond Constant Chevillon in Lyon. August Reichel zou zich terug aansluiten bij

Vervolg op pagina 6

Vervolg van pagina 5
F.U.D.O.S.I.
Lieve Opgenhaffen



Constant Chevillon die in concurrentie met de F.U.D.O.S.I. een andere groepering had georganiseerd namelijk de F.U.D.O.F.S.I. (Federation of Orders and Fraternities of Initiates) in samenwerking met Reuben Swinburne Clymer de leider van de 'Fraternitas Rosae Crucis' uit Quakertown en een aartsvijand van Spencer Lewis.

De tweede conventie van de F.U.D.O.S.I. vond plaats in **september 1936, in Brussel:**

Door de problemen die zich hadden voorgedaan in 1935 met de Ritus van Memphis-Misraïm en August Reichel – Constant Chevillon en de oprichting van de F.U.D.O.F.S.I. – waren dit de enige onderwerpen die tijdens deze conventie werden behandeld.

De derde conventie van de F.U.D.O.S.I. vond plaats in **Parijs** in **augustus 1937**, in de Tempels van de 'Fraternité des Polaires'(zie art. WLB december 2012). Deze Orde werd vertegenwoordigd door Victor Blanchard, president van de Orde sinds 1933.

Heel weinig is geweten over deze conventie. Bepaalde bronnen melden dat Spencer Lewis toen de toelating kreeg om als Souverein Afgevaardigde van de 'Ordre Martiniste et Synarchique' te handelen in de Verenigde Staten.

Wordt vervolgd ...



Belgische Theosofische Vereniging vzw

Algemene Ledenvergadering 22 juni 2013



De Belgische Theosofische Vereniging hield, naar jaarlijkse gewoonte haar Algemene Ledenvergadering. De stemresultaten voor de voorziene mandaten werden als volgt ingevuld:

Raad van Bestuur - benoemd voor de duur van 3 jaar:

Secretaris van de Raad van Bestuur: *Lieve Opgenhaffen*

2de Rekeningtoezichter: *Henriette van der Hecht*

Vertegenwoordiger Orde van Dienst: *Helmut Vandersmissen*

Afgevaardigde Brussel Gewest: *Myriam Debusscher*

3de Plaatsvervanger: *Guy Lejeune*

Commissie van Beroep - benoemd voor de duur van 1 jaar:

Catherine Debras, Robert De Troyer, Guido Hoste, Leo Ongena en Georgette Swaelens

Benoeming als **Ere-Bestuurslid** van de Raad van Bestuur: *Yella Stanisavljevitch*

Jaarlijks lidgeld Belgische Theosofische Vereniging en abonnement Lotus Bleu:

Tijdens de Algemene Vergadering van 22 juni 2013 werden volgende bedragen goedgekeurd:

Lidgeld werkingsjaar 2013-2014: € 40,00

We wensen onze leden er aan te herinneren dat, volgens de statuten van de Vereniging (artikel 8), deze jaarlijkse bijdrage dient betaald te worden **vòòr 30 oktober** van elk jaar.

Lotus Bleu (Franstalig):

Leden: € 33,00 - niet-leden: € 36,00

Graag willen we ook nog even te herinneren aan het **glasraam** van de Belgische Theosofische Vereniging. Details over de herstelling en de plaatsing hiervan werden per brief verzonden begin juni 2013. **Alle giften zijn van harte welkom!**

Meerdere informatie: (0486) 631 997 en (0476) 879 968

Loge Witte Lotus

Algemene Ledenvergadering 23 mei 2013



Loge Witte Lotus hield, net als de voorgaande jaren, haar Algemene Ledenvergadering. De stemresultaten voor de voorziene mandaten werden als volgt ingevuld:

Bibliothecaris: *Guido Hoste*

Beheerder Gebouw: *Guido Hoste*

Penningmeester: *Christian Vandekerckhove*

We wensen alle leden te danken voor hun inzet en inbreng het afgelopen werkingsjaar en wensen alle verkozenen heel veel succes in hun functie.

Loge Witte Lotus Programma werkingsjaar 2013-2014



Voordrachten op zondagochtend van 11.00u tot 13.00u

Locatie: OC Katrinahof - Fromentinstraat 1 - 2050 Antwerpen Linkeroever

06/10/2013	Sabine Van Osta	Het pad van de spirituele groei
03/11/2013	Koenraad Elst	De Indo-Europese beschaving: wat, waar, wanneer?
01/12/2013	Lieve Opgenhaffen	Het Martinisme

Studieklassen van 20.00u tot 21.30u

Locatie: Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen



1ste donderdag van de maand	Grondbeginselen der Theosofie - C. Jinarajadasa
2de donderdag van de maand	Ethica: Vivekachudamani - Sjankara
3de donderdag van de maand	De Sleutel tot de Theosofie - H.P. Blavatsky
4de donderdag van de maand	Toegepaste Theosofie
5de donderdag van de maand	Vrij onderwerp

Zondaglezingen en studieklassen voor leden en geïnteresseerden

Iedereen van harte welkom !

Zondaglezingen: vrije bijdrage

Info: (0486) 631 997 en (0476) 879 968



Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap. Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn

leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen. Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Meninge(n) of opvattinge(n) geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.



Loge Witte Lotus

Zondaglecturen gaan door in het OC Katrinahof - Fromentinstraat 1 - 2050 Antwerpen
Alle andere activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen



Kalender september 2013

MA	DI	WO	DO 20:00-22.30	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
						1 GEEN LEZING
2	3	4	5 GRONDBEGINSELEN THEOSOFIE	6	7	8
9	10	11	12 VIVEKACHU- DAMANI	13	14	15
16	17	18	19 DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE	20	21	22
23/30	24	25	26 TOEGEPASTE THEOSOFIE	27	28	29

Loge Witte Lotus - september 2013

01/09/2013: **Geen lezing**
05/09/2013: Grondbeginselen der theosofie
12/09/2013: Ethiek: Vivekacadamani
19/09/2013: De sleutel tot de Theosofie
26/09/2013: Toegepaste Theosofie

Kalender oktober 2013

MA	DI	WO	DO 20:00-21.00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
	1	2	3 GRONDBEGINSELEN THEOSOFIE	4	5	6 PAD VAN DE SPIRITUELE GROEI
7	8	9	10 VIVEKACHU- DAMANI	11	12	13
14	15	16	17 DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE	18	19	20
21	22	23	24 TOEGEPASTE THEOSOFIE	25	26	27
28	29	30	31 PROKLOS			

Loge Witte Lotus - oktober 2013

03/10/2013: Grondbeginselen der theosofie
06/10/2013: Het pad van de spirituele groei
10/10/2013: Ethiek: Vivekacadamani
17/10/2013: De sleutel tot de Theosofie
24/10/2013: Toegepaste Theosofie
31/10/2013: Vrij onderwerp: **Proklos**

Voor meer informatie omtrent de programma's kunt u terecht op (0476) 879 968 en (0486) 631 997.

De Belgische Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging werd opgericht te New York op 17 November 1875. Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), India. Zij is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft afdelingen in vele landen over de hele wereld.

In Europa is een Internationaal Theosofisch Centrum gevestigd te Naarden (Nederland). In België zijn er loges te Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Leuven. Zij organiseren met grote regelmaat voordrachten en

studiebijeenkomsten en sommige, waaronder die in Brussel en Antwerpen, beschikken tevens over een uitgebreide bibliotheek. De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen en hen te stimuleren in hun zoekproces naar waarheid.

Loge Antwerpen werd opgericht in 1899. Loge Witte Lotus was tot voor kort de jongste loot uit de Belgische Theosofische familie. Opgericht in 2006, beoogt deze

Loge eveneens een aantrekkingspool te zijn voor zoekers naar en onderzoekers van waarheid.



Alle links, nationaal en internationaal, zijn te vinden op onze website:

www.logewittelotus.be

“Wie ontwaakt is, hecht niet langer aan de illusie van ‘ik’, ‘mij’ en ‘mijn’ die verbonden zijn met een belichaming en met de wereld die daarbij hoort. Hij is wakker en blijft bij zichzelf”

Vivekacadamani - Sjankara
P432 nr. 456 - Isbn 9789076392103