



Het Witte Lotusblad

Belgische Theosofische Vereniging vzw
Loge Witte Lotus

Jaargang 7—nummer 3

maart 2012

BELGIE/BELGIQUE

P.B./P.P.

2000 ANTWERPEN
GROENPLAATS

BC 30217

Colofon:

Maandblad

Erkenningnummer

P708093

Versijnt niet in juli en augustus.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw
zetelt in 1000 Brussel, Geuzenplaats 8.

Verantwoordelijke uitgever :

Sabine Van Osta

p/a Milisstraat 22 - 2018 Antwerpen

Alle activiteiten van de BTV-loges te
Antwerpen gaan door in de Milisstraat 22,
2018 Antwerpen, tenzij anders vermeld.

Voor de inhoud van de artikels zijn enkel
de auteurs verantwoordelijk, hij vormt
geen uitdrukking van enig standpunt van
de BTV en haar afdelingen.



In dit nummer:

*De drie doelstellingen
BTV-loges te Antwerpen*

*Het evangelie van Issa
Eendracht maakt macht*

*De Nieuwe Tijd - deel 4
Lezingen Loge Witte Lotus
Vrijheid van denken*

*Kalender maart & april 2012
Belgische Theosofische Vereniging*

1
2
3
5
7
8

De drie doelstellingen

De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

Loge Witte Lotus is nu ook te vinden op
Facebook en Twitter (<http://twitter.com/LogeWitteLotus>)

De Belgische Theosofische Vereniging vzw

Loges in Antwerpen

Loge Antwerpen

Bijeenkomsten - secretariaat:
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen



Voor alle informatie kan u terecht:
Telefoon: (03) 827 43 62 of (03) 272 58 53
E-mail : eddy.doms@pandora.be

Loge Witte Lotus

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Secretariaat: Molenkouter 13 Bis, 2890 Sint-Amands
Telefoon: (0476) 879 968 of (0486) 631 997

Website: <http://www.logewittelotus.be>
E-mail: info@logewittelotus.be
KBC 736-0013927-23 tnv Vandekerkhove & Van Osta &
Ogenhaffen



Loge Witte Lotus - zondaglezing 4 maart 2012 om 11.00 uur

De vergeten jaren van Jezus in India en Tibet

Paul van Oyen



In 1887 werd in een Boeddhistisch klooster in het grensgebied tussen India en Tibet een opzienbarende tekst ontdekt. Deze tekst bevatte het levensverhaal van Jezus (in de tekst 'Issa' genoemd) vanuit een Boeddhistisch perspectief, gebaseerd op informatie van kooplieden langs de Zijderoute tussen China/Tibet en het Middellandse Zeegebied. De tekst gaat vooral over de achttien 'vergeten' jaren van Jezus – tussen zijn twaalfde en dertigste – waarover de bijbel geen enkele informatie geeft. Deze tekst, het Evangelie van Issa, vult dit hiaat aan. Hierin staat dat Jezus op zijn dertiende op reis ging naar India, om daar verder te studeren bij volleerde yogi's en bij Vedische schriftgeleerden. Hij bleef er zes jaar, vertrok vervolgens naar het Himalaya-gebergte en bestudeerde het Boeddhisme. Ook die leerperiode nam zes jaar in beslag. In de derde periode van zes jaar preekte hij daar en in het huidige Noord-India en Pakistan. Toen keerde hij via Afghanistan en Iran naar Palestina terug, ongeveer op zijn dertigste jaar. Ook daar begon hij te prediken. Jezus was in India en Tibet een volleerde schriftgeleerde geworden in zowel de Joodse, de Vedische als de Boeddhistische traditie. Ook had hij zich in die periode de speciale yoga-kwaliteiten (*siddhi's* genaamd) eigen gemaakt die hem in staat stelden 'wonderen' te verrichten. Tot op de dag van vandaag zijn deze technieken bekend in kringen van volleerde yogi's. Een yogi is een wijs mens die zijn of haar innerlijke verbondenheid met het goddelijke en onsterfelijke heeft verwerkelijkt. Deze mens kan met recht zeggen "Ik en de Vader zijn één". Het bijzondere van deze informatie is dat in de persoon van Jezus (Issa) de Joodse, Vedische en Boeddhistische tradities ineen vloeiden. Uit deze interactie zou zijn boodschap voortkomen als het Christendom.

In deze tijd zoeken mensen naar hun plaats in de wereld en vragen om het

respect dat zij verdienen. Deze nieuwe informatie over de opleiding van Jezus in India en in Tibet kan dienen als gesprekstof om de dialoog tussen Oost en West vanuit een samenvallend universeel perspectief aan te gaan. Nu eens niet vanuit een scheidend 'ik en jij' standpunt.



www.pvanoyen.nl

Sinds de prediking van Jezus in Palestina is er niet veel veranderd in de wereld waarin we leven. Allerlei vormen zijn weliswaar veranderd, maar niet de inhoud. Jezus was een mens van liefde en vergeving. Toch was hij volstrekt recht-door-zee en rechtschapen. Hij kwam in de wereld om ons de werkelijkheid van het Ene, God, in herinnering te brengen. Klerikalisme, dogmatische verhandelingen en status-zoeken waren hem vreemd en stonden zijn boodschap in de weg. Hij liep er niet voor weg maar ging de confrontatie aan en ontmoette veel weerstand. Zijn boodschap roept ons op om weer realistisch te worden en terug te gaan naar de eenheid die in ons innerlijk als "het Koninkrijk" verankerd ligt. Alleen dan zullen liefde, compassie en vergevingsgezindheid hun werk kunnen doen. Zo was de boodschap van Jezus, van Issa, van Krishna en van Boeddha. Het hele verhaal afdoen met de mededeling dat het allemaal gelogen en verzonnen is,

voldoet niet meer en evenmin de opmerking "dat het niet in de Bijbel staat". Het staat in ieder geval in het Evangelie van Issa.

Belangrijk is dat eerst boven water komt wat de historische feiten zijn rondom het verblijf van Jezus in India. Er is voldoende bewijs aanwezig om aannemelijk te maken dat Jezus in India verbleef.

Schrijver en India-kenner Paul van Oyen zal binnenkort een tweede reis maken langs een aantal centra van belangrijke religieuze en geestelijke leiders die kennis hebben over het verblijf van Jezus in India. Zowel de zoektochten als de gesprekken zullen in woord en beeld worden weergegeven. Paul van Oyen geniet groot vertrouwen bij de religieuze leiders. Dit vertrouwen is van groot belang aangezien informatie zelden aan Westerlingen wordt doorgegeven.

Wie meer wil weten over dit onderwerp, is hartelijk welkom op de lezing die zal doorgaan op zondag 4 maart 2012 om 11.00 uur, in het OC Katrinahof - Fromentijnstraat 1 te 2050 Antwerpen (Linkeroever).



Loge Witte Lotus verwelkomt twee nieuwe leden

Loge Witte Lotus is verheugd, in haar kringen, twee nieuwe leden te kunnen verwelkomen.

Yves Vandenberg en Roseline Suykens beslisten dat de tijd rijp was om lid te worden van de loge.

We heten Yves en Roseline van harte welkom en zijn overtuigd dat zij een waardevolle bijdrage zullen leveren aan onze open en enthousiaste groep.

Eendracht maakt macht, in dienst van de wereld

Sabine Van Osta



Beste vrienden,

De raad van bestuur van de Belgische sectie der Theosofische Vereniging heeft het devies van België als thema gekozen voor dit eeuwfeest. U hebt dit devies ondertussen al een aantal keer gehoord maar laat mij dit toch nog even herhalen - men kan er niet goed genoeg van doordringen zijn: Eendracht maakt macht - in dienst van de wereld. Dit devies uitkiezen als thema is een zeer moedige daad en het vormt waarschijnlijk de enige juiste keuze in een land dat meer verdeeld lijkt dan ooit, wellicht meer omwille van haar slecht gemanierde politici en media dan omwille van de bewoners zelf waarvan het mentale leven voor een groot gedeelte helaas bepaald wordt door diezelfde politici en media.

Inderdaad, wanneer we er onze beruchte politieke situatie op naslaan, die dan ook nog eens bij tijd en wijle breed uitgesmeerd werd in de internationale pers, dan zouden we ons de vraag kunnen stellen hoe dit land ooit aan dergelijk devies is kunnen komen terwijl vandaag de dag eendracht verder van de realiteit af lijkt te liggen dan ooit tevoren.

Laten wij ons echter niet misleiden door zoveel oppervlakkige signalen: de gemeenschappen in dit land zijn op ontelbare manieren zeer nauw met elkaar verweven. Daarbij komt nog dat zij de algemene ontwikkelingsgang volgen van alle gemeenschappen op de planeet die steeds meer verbonden zijn via het World Wide Web. Pas nu beginnen we echt de gevolgen te zien voor de wereldgemeenschap van deze nieuwe op technologie gebaseerde ontwikkeling, een technologie die zich reeds meerdere malen een factor heeft getoond waar men op meerdere niveaus rekening mee moet houden. Deze ontwikkelingsgang is dus ook van toepassing voor België met dit verschil dat het land waarschijnlijk in een plaatselijke "stroomversnelling" zit waarbij naar een nieuw evenwicht toegewerkt wordt, naar een nieuwe stijl ook, door het oude te trach-

ten af te werpen en reikend naar het nieuwe. Zo zoeken we naar een juist evenwicht tussen datgene dat we nog dienen te behouden uit het verleden en het introduceren van nieuwe methoden, vormen en gewoonten omdat ze ons vooruit zullen helpen in onze ontwikkeling als individuen en als natie. De aanwezigheid van de Theosofische Vereniging in dergelijke periode is van vitaal belang, o.a. omwille van onze boodschap van Eenheid van Leven die wij uitdragen en waarbij we de implicaties van het nationaal devies kunnen toelichten aan al diegenen die dit willen horen.



<http://www.depressionalliance.org>

Deze Eenheid van Leven brengt - lanceert - ons midden in het theosofische werk, theosofie of de wijsheidsreligie in de praktijk gebracht tot nut van de mensheid.

De macht die wordt voortgebracht door de eendracht als verbindende factor vraagt inspanning willen we het uiteindelijke doel, harmonie zonder conflict, kunnen realiseren. Uiteindelijk komt het hier op neer dat we onszelf in de plaats moeten stellen van de ander en proberen de dingen te bekijken vanuit dat andere standpunt. Een paar eenvoudige vragen kunnen ons al op weg helpen: "wat zou ik doen als ik in jou plaats was? Hoe ziet de wereld eruit in jouw ogen?"

Zijn bepaalde dingen nog zo vanzelfsprekend indien ik ze bekijk vanuit een ander standpunt?

De herhaalde oefening maakt het allemaal duidelijk: ons individueel standpunt is er slechts een van de vele. En het zou er best wel eens anders uit kunnen zien indien we de zaken vanuit een ander perspectief beschouwen.

Het woord is tijdens dit eeuwfeest reeds een aantal maal gevallen: mededogen. De oefening van de ander in de plaats te stellen van zichzelf is eigenlijk een van de manieren om mededogen te beoefenen, om zich open te stellen voor elkaar en om ideeën en levenservaring te delen. We zouden dit kunnen noemen: samen leven. Religies verschillen, culturen en talen verschillen, zo ook mensen, levensvormen in het algemeen. We zijn allemaal verschillend omdat we het resultaat zijn van een evolutionair proces dat differentiatie genoemd wordt. Op de keper beschouwd zijn deze verschillen, hoe diepgaand ze ook lijken, slechts oppervlakkig.

Toegepast in het geval van mensengemeenschappen kunnen deze verschillen een sterkte of juist een zwakte blijken.

Om ze te laten uitdraaien als een sterkte hangt af van twee factoren: vooreerst is dit afhankelijk van ons vermogen om door alle verschillen heen de onderliggende eenheid in alles te onderscheiden en om te vermijden van deze verschillen uit te leggen in termen van meer- of minderwaardigheid.

Inderdaad, strikt genomen kan geen enkele groep mensen zich meer waard achten dan iedere andere groep mensen, hoe nobel de oorspronkelijke motieven ook mogen zijn. Het onvermogen om door de uiterlijke verschijningsvormen heen te kijken heeft al heel wat problemen veroorzaakt in de wereld, van kleine incidenten tot aan hele volkerenmoorden. Dus, met recht en rede blijft de Hiërarchie en haar aardse vertegenwoordigers de mensheid aansporen tot wederzijds respect en liefde jegens elkaar eerder dan ons te laten leiden door hetgeen ons uiterlijk doet verschillen.

Ten tweede, is het vermogen om door-

Vervolg van pagina 3

Eendracht maakt macht, in dienst van de wereld

Sabine Van Osta



heen de verschillen te kijken voor een groot gedeelte afhankelijk van het succes waarmee we het eerder genoemde mededogen kunnen beoefenen, de intensiteit en de aandacht waarmee we onszelf in de plaats kunnen stellen van een ander om de dingen vanuit hun standpunt te bekijken. Dit vraagt moed, de moed om onze eigen ideeën en denkkaders opzij te zetten en er, al was het maar voor even, een heel nieuw denkkader voor in de plaats te stellen. Zo vraagt het ook moed om, tijdens die oefening eventueel de eigen zwakke punten te ontdekken die mogelijks naar boven komen. Dit klinkt als zelfkritiek en dit is het ook. Een gezonde dosis zelfkritiek kan helpen om de kritiek vanwege anderen juist een stap voor te blijven en zelfkritiek wordt doorgaans als een vitale factor beschouwd in zelfontwikkeling. Kritiek wordt evenwel soms aangevoeld als een gebrek aan eenheid en begrip. De vraag is: is dit zo? Of is kritiek juist een element voor verandering en, daardoor, voor evolutie? In een artikel in *Lucifer* (september 1892) stelt mevr. Blavatsky het als volgt:

"Vrienden en vijanden! Kritiek is het enige redmiddel van intellectuele stilstand. Het is de welwillende prikkel die de logge herkauwers, Routine en Vooroordeel genaamd, aanzet tot leven en actie - en van daaruit tot gezonde veranderingen, zowel in het privé-als in het sociale leven."

Terecht wijst mevr. Blavatsky erop dat kritiek "gezonde veranderingen" bewerkstelligt op intellectueel niveau, noem het een specerij dat met goede smaak en zorg toegediend moet worden en, indien de situatie het toelaat, met humor, dat andere wondermiddel dat iedere aanwezige spanning kan doen verdwijnen indien wederzijds respect en uiteindelijke goede wil reeds aanwezig zijn. Maar zoals we weten, kan de eenheid van leven en de wereld niet geholpen worden op basis van het intellect alleen. Het is het samengaan van het oog en het hart dat de werkelijke vooruitgang van de mensheid kan garanderen en de zelfvernietiging kan afwenden.

Kijken we naar alle commotie in onze tijd, dan zien we dat er vooral veel grenzen worden overschreden, grenzen die tot op heden gerespecteerd werden, grenzen die zowel het leven zelf ons stelt als die die de mens zichzelf probeert op te leggen; hij noemt deze laatste juridische wetten. De ogenschijnlijk wetteloze handelingen van een klaarblijkelijk groeiende groep mensen zowel op humanitair, politiek, economisch, wetenschappelijk, ecologisch en religieus vlak, de misbruiken allerhande zijn van alle kanten zichtbaar. We zouden ons de vraag kunnen stellen hoe het mogelijk is om op zo'n flagrante wijze tegen het Goddelijk Plan en haar universele wetten in te



http://www.glowtech.co.in/about_us.html

druisen, op zo'n grote schaal ook, en hoe het mogelijk is dat de mens alle leven op de planeet nog steeds niet heeft vernietigd ondanks zijn massale destructieve interventies. We zouden bijna kunnen vermoeden dat de hele wetteloosheid welhaast "ingecalculeerd" is in het grote evolutieschema, als deel van het zeer grote spel van het leven, een element in het uitbalanceren van een oneindig aantal evenwichten in een grote harmonisatie.

Indien dit het geval zou zijn, dan kunnen we inderdaad iedere stap terug beschouwen als de voorbereiding op een sprong voorwaarts, hoe moeilijk deze sprong voorwaarts misschien ook voor te stellen is. Laten wij dit in gedachten houden voor de toekomst van

deze wereld en haar gemeenschappen waar wij in leven en laat het ons inspireren tot vertrouwen en geduld.

Want ook met o.a. vertrouwen in de werking van de universele wetten en geduld kunnen wij bijdragen tot de vooruitgang en ontwikkeling van het Plan.

Om tot deze staat van vertrouwen en geduld te komen, kunnen volgende overwegingen wel behulpzaam zijn. De gemanifesteerde wereld valt steeds uit elkaar in twee polen die tegelijkertijd in werking zijn in een steeds variërende verhouding. Zo kunnen we van de ene kant stellen dat we "slechts" mensen zijn, een erg klein deeltje van een enorm groot geheel, een eenheid waarvan de omvang zelfs ons wildste voorstellingsvermogen ver te boven gaat.

Vanuit dit standpunt bekeken - en er zijn vaak goede redenen om dit standpunt in te nemen - is het zuivere hoogmoed om te denken dat de mens in staat zou zijn om de universele principes die voortdurend in werking zijn ernstig te kunnen verstoren, laat staan vernietigen.

In ons huidige stadium van ontwikkeling kunnen we niet verder gaan, dan een oneindig kleine rimpeling te veroorzaken in het geheel. Dit is ten dele zo omwille van het gebrek aan eenheid in de organisatie, en in het besef van ons mensen. In de "Sleutel tot de Theosofie" haalt mevr. Blavatsky een tekst aan van een zekere Mr. Oxon, destijds een bekend spiritist. In het bewuste tekstgedeelte spreekt de heer Oxon juist over het gebrek aan eenheid van organisatie binnen de spiritistische beweging van die tijd:

... de collectieve ervaring van de mensheid is solide en ongewijzigd op dit punt nl. dat eenheid kracht is, en onenigheid een bron van zwakte en mislukking. Schouder aan schouder, getraind en gedisciplineerd, kan men van een wanordelijke troep mensen een leger maken, waarbij ieder manschap een waardige tegenstander is voor wel 100 ongetrainde

Vervolg op pagina 6

De Nieuwe Tijd: van Watermantijdperk tot New Age - deel 4

Christian Vandekerkhove



De nieuwe paradigma's

Het is bijna niet mogelijk over de New Age te spreken zonder de naam van Marilyn Ferguson te vermelden.

Met haar boek DE AQUARIUS SAMENZWERING (Uitg. Ankh-Hermes, Deventer) heeft ze heel wat veranderingen die in deze tijd gaande zijn, op een rijtje gezet.

Ze stelt telkens een oude paradigma (term aan de spraak-kunst ontleend die ongeveer betekent 'voorbeeld' of 'model') tegenover het nieuwe paradigma, of het model voor de Nieuwe Tijd. Dit doet ze in een aantal disciplines.

Hieronder geven we enkele voorbeelden gebaseerd op haar vergelijkingen.

Oude paradigma	Gezondheid	Nieuwe paradigma
Behandeling van symptomen	Zoeken naar patronen en oorzaken, plus behandeling van symptomen	
Gespecialiseerd	Integraal, houdt zich bezig met de hele patiënt	
Nadruk op efficiency	Nadruk op menselijke waarden	
Deskundige dient emotioneel neutraal te zijn	Persoonlijke betrokkenheid deskundige is component van het genezingsproces	
Pijn en ziekte zijn volkomen negatief	Pijn en ziekte zijn informatie over conflict en disharmonie	
Primaire interventie met medicijnen, chirurgische ingrepen	Minimaal ingrijpen via 'gepaste technologie', aangevuld met volledig arsenaal van niet-indringende technieken (psychotherapieën, voedingsvoorschriften, lichaamsbeweging)	
Lichaam gezien als een goed of slecht onderhouden machine	Lichaam gezien als een dynamisch systeem of context, energieveld binnen andere velden	
Ziekte of handicap gezien als ding of entiteit	Ziekte of handicap gezien als proces	
Nadruk op het wegnemen van symptomen en ziekte	Nadruk op het bereiken van maximaal welzijn, 'meta-gezondheid'	
De deskundige is de autoriteit	De deskundige is een therapeutische partner	
Lichaam en geest zijn gescheiden; psychosomatische ziekte is geestelijk, kan worden doorverwezen naar psychiater	Lichaam-geestperspectief, psychosomatische ziekte is werkterrein van alle deskundigen in de gezondheidszorg	
De geest is een secundaire factor in organische ziekte	De geest is de primaire of gelijkwaardige factor in elke ziekte	
Het placebo-effect bewijst de macht van suggestie	Het placebo-effect bewijst de rol van de geest in ziekte en genezing	

Oude paradigma	Macht en politiek	Nieuwe paradigma
Verandering wordt opgelegd door het gezag		Verandering groeit vanuit een consensus en/of wordt geïnspireerd door leiderschap
Hulp en dienstverlening geïnstitutionaliseerd		Stimuleert individuele hulp en vrijwilligerswerk als aanvulling op taak van de overheid. Ondersteunt netwerken voor zelfhulp en wederzijdse hulpverlening
Streven gericht op sterke centrale overheid		Is voor omkeren van de trend, waar mogelijk decentralisatie van de overheid; horizontale verspreiding van macht. Geconcentreerde centrale overheid van geringe omvang; veeleer soort ontmoetingsplaats
Overheid om de mensen in toom te houden (disciplinaire functie) of als goedmoedige vaderfiguur		Overheid om groei, creativiteit, samenwerking, transformatie en synergie te stimuleren
Links versus rechts		Centrum radicaal - een synthese van conservatieve en liberale tradities. Transcenderen van oude polarisaties en geschilpunten

Elke medaille heeft twee zijden: hoe groter de voorkant, hoe groter de achterkant.

Nabeschouwing

In deze reeks artikels hebben we het gehad over onze cultuur, die in een overgang zit tussen een oude, verstarde wereld en een nieuwe die zich een weg baant, door aan de oude te schudden.

Veel van die manifestaties van de nieuwe cultuur blijken niet meer dan drijfzand en overall merken we hierbij erg storende excessen, een nieuwe wereld onwaardig!

Laat ons echter niet pessimistisch zijn.

Al die excessen van de New Age zouden ons kunnen doen vrezen dat de wereld eerder achteruit bolt dan vooruit. Zijn we echter overtuigd van wat de Theosoof noemt *Het Goddelijk Plan* of *Het Plan van Hiërarchie van de Meesters*, dan moeten we deze wantoestanden eerder zien als kinderziekten, die ontstaan door de confrontatie van het nieuwe, dat een manifestatievorm zoekt en het oude, dat niet wil wijken. Het is een strijd van evolutionaire krachten tegen reactionaire. Van deze – tijdelijke – chaos maken fortuinzoekers, beunhazen en *would be* verlichten dan gretig gebruik om hun stukje van de taart mee te pikken.

Aan ieder van ons om ons onderscheidingsvermogen te ontwikkelen en ver van alle dogma of vooroordeel, het kaf van het koren te scheiden.

Vervolg van pagina 4

Eendracht maakt macht, in dienst van de wereld

Sabine Van Osta



individuen die men op hem af zou willen sturen. Organisatie in ieder aspect van menselijke werkzaamheid betekent succes, winst op het vlak van tijd en inspanning, voordeel en ontwikkeling. Gebrek aan methode, plan-



<http://handinhandwecan.com/>

ning, ongeordend werk, onregelmatig werk en ongedisciplineerde inspanning betekenen schrijnende mislukking... Light, juni 22, 1889.

De opmerkingen in verband met het gebrek aan eenheid in organisatie is niet alleen van toepassing op de spiritistische beweging, in feite zijn ze waar voor

iedere organisatie van welk type of grootte-orde ook, dus tot aan onze planetaire gemeenschap en zelfs daarboven.

Ook vandaag nog is het geweten dat wanneer het systemen of organisaties aan (manifestatie-) kracht ontbreekt of wanneer ze hun doelen niet helemaal bereiken, de neuzen op een of andere manier niet allemaal in dezelfde richting wijzen en individuen het moeilijk hebben om de gemeenschappelijke doelen en successen voorrang te geven op persoonlijke successen en oogmerken. In dergelijk geval, zal de werking en de bijdrage van de organisatie steeds beperkt blijven. Goede voornemens zijn niet genoeg om een dergelijk tijt te keren: een kritische blik op onze goede voornemens en op het hoe en het wanneer we deze in de praktijk omzetten kan des te meer oplossen. Daar komen dus een gezonde dosis kritiek en zelfkritiek aan te pas.

Van de andere kant en tezelfdertijd even belangrijk als het voorgaande, hoe klein de bijdrage van de mensheid

aan het grotere, universele geheel, onze bijdrage aan de evolutie van de planeet aarde, die wij zelf zijn, is van enorm belang. Laten wij ons dus niet vergissen, het maakt wel degelijk uit wat we doen, wat we voelen en vooral wat we denken. De aardse manifestatie zoals we die hier en nu beleven is onze enige gelegenheid om het verschil te maken, om te kiezen of we vooruit willen gaan op het pad van evolutie langs de lijnen die het Goddelijk Plan voor ons heeft uitgestippeld, de lijnen van harmonie, vrede en een diepgeworteld eenheidsbesef. We kunnen hier en nu besluiten om dat eenheidsbesef terug te bewerkstelligen, we kunnen hier en nu besluiten om die bruggen te bouwen die nodig zijn om de weg te vinden naar elkaar en daardoor naar harmonie.

Laten wij, leden van de Belgische Theosofische Vereniging besluiten om bruggenbouwers te zijn, zowel binnen de gemeenschappen onderling als naar alle andere gemeenschappen toe - en er zijn er vele die onze boodschap goed

Vervolg op pagina 7

Vervolg van pagina 5

De Nieuwe Tijd: van Watermantijdperk tot New Age - deel 4

Christian Vandekerkhove

Deze verwarrende overgangstoestand is nu eenmaal de prijs die we allen samen zullen betalen voor een zoveelste kwantsprong naar een grotere volwassenheid, als individu, maar ook als groep en als planeet.

Het zij zo!

In de tijd dat de eerste versie van dit artikel verscheen, ontstonden de planetaire steden en gemeenschappen, zoals Findhorn, Auroville, Damanhur, Arcosanti, enz., waar mensen uit de hele wereld naartoe kwamen, niet in de hoop een onbeperkte arbeidsmarkt te vinden, zoals in onze grote steden, maar om samen te bouwen aan een stad of gemeenschap die als blauwdruk zou kunnen dienen voor een wereld, gebaseerd op spiritualiteit en ideaal.

Intussen ontstonden de zgn. Transitie Steden. Dit zijn steden of leefgemeenschappen, die afstappen van fossiele brandstoffen, klimaatwijzigende industrie, milieuvernietiging en onaanvaardbare maatschappelijke verhoudingen. In plaats daarvan baseren ze zich op rechtvaardige menselijke verhoudingen, hernieuwbare energie, permacultuur, enz.

De wetenschap en technologie hebben de mens steeds meer vervreemd van de natuur, maar diezelfde wetenschap en techniek beginnen hun hoogmoed in te zien en gaan nu ten rade bij de natuur om hun performantie te optimaliseren.

We zien dus de voorzichtige opkomst van een discrete, nieuwe wetenschap

met toepassingen die de wereld blijvend en positief kunnen wijzigen: de biomimicry. Deze nieuwe discipline is er achter gekomen dat de beste ingenieur nog steeds de natuur is. Met deze natuur na te bootsen zijn we in staat, zowel in de architectuur, de vormgeving, de chemie, de landbouw, de robotica en cybernetica, om enkele voorbeelden te geven, veel verder te gaan en met veel minder energie dan in de laboratoria en op de tekentafels ooit werd gedroomd!

Inderdaad is een nieuwe wereld geboren aan het worden.

Welke richting ze zal opgaan, moet de mensheid zelf kiezen!

Loge Witte Lotus - Lezingen op zondagochtend van 11:00u tot 13:00u

**Loge Witte Lotus - Zondaglezingen - Locatie:
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1 te 2050 Antwerpen (Linkeroever)**

Vrijwillige bijdrage
Info: (0486) 631 997 en
(0476) 879 968

04/03/2012	Paul van Oyen	De vergeten jaren van Jezus in India en Tibet
01/04/2012	Sonia Hoste	Workshop: Samen theosofisch creatief
06/05/2012	Hugo Cardon	M. Nussbaum en de Phaedrus van Plato



Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar

gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Mening en opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.



Iedereen is van harte welkom!



**Filmavond op
29 maart 2012
om 20.00 uur**



Sedert 1958 werd bij koninklijk besluit de Stichting Proklos gevolmachtigd om binnen de Faculteit der Wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden de leerstoel te beheren in de "Metafysica in de geest van de Theosofie".

In mei 2008 werd de 50^{ste} verjaardag van Proklos gevierd met een zeer interessant symposium in Leiden met als thema: *Omnipresent Mind*.

De eregasten waren Dr. Rupert Sheldrake, Prof. Dr. P. Krishna en Prof. Bas Haring. Aan het woord kwamen ook Drs. Ronald Engelse, voorzitter van Proklos en Prof. Dr. Hans Gerding, huidige docent van de Proklosleerstoel. Deze film geeft een overzicht van deze driedaagse met de bijdragen van deze sprekers.

Vervolg van pagina 6

Eendracht maakt Macht, in dienst van de wereld

Sabine Van Osta

kunnen gebruiken. Laten we bruggen bouwen door de vriendschapsbanden te blijven aanhalen en via gemeenschappelijke activiteiten. Misschien komen we wel uit op initiatieven waar we voorheen niet aan gedacht hebben: het is nooit te laat om zelf de eerste stap te zetten of de aanzet te geven tot een gemeenschappelijke inspanning om elkaar weer te vinden. Verschillen zijn er, dat is zeker. Ze tonen ons slechts onze rijkdom en de noodzaak om elkaar wederzijds respect en begrip te tonen. Op die wijze bieden onze onderlinge verschillen vooral een prachtige gelegenheid tot eendracht en macht.

De macht waarnaar verwezen wordt in het devies van België en die afhankelijk is van de goede wil van ieder om elkaar te begrijpen, los van iedere andere overweging.

Bij de viering van 100 jaar theosofische organisatie in België, stel ik voor om samen tegen de stroom in te gaan en Eenheid als brandpunt te nemen van onze aandacht en onze zorg in het werk dat we doen en het leven dat we leven.

Lezing Eeuwfeest van de Belgische Theosofische Vereniging 3-6 juni 2011

Loge Witte Lotus

Zondaglezingen gaan door in het Katrinahof - Fromentinstraat 1 - 2050 Antwerpen
Alle andere activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen



Kalender maart 2012

MA	DI	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
			1 GRONDBEGINSELEN THEOSOFIE	2	3	4 JEZUS IN INDIA EN TIBET
5	6	7	8 VIVEKACHUDAMANI	9	10	11
12	13	14	15 DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE	16	17	18
19	20	21	22 TOEGEPASTE THEOSOFIE: ESOTERIE	23	24	25
26	27	28	29 PROKLOS	30	31	

Loge Witte Lotus - maart 2012

Kalender april 2012

MA	DI	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
						1 WORKSHOP CREATIEF
2	3	4	5 GRONDBEGINSELEN THEOSOFIE	6	7	8
9	10	11	12 VIVEKACHUDAMANI	13	14	15
16	17	18	19 DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE	20	21	22
23/30	24	25	26 TOEGEPASTE THEOSOFIE: ESOTERIE	27	28	29

Loge Witte Lotus - april 2012

01/03/2012 Grondbeginselen der Theosofie
04/03/2012 De vergeten jaren van Jezus in India en Tibet: het evangelie van Issa
08/03/2012 Ethiek: Vivekachudamani
15/03/2012 De sleutel tot de Theosofie
22/03/2012 Toegepaste Theosofie: Esoterie
29/03/2012 Vrij onderwerp: Proklos

Zie pagina 2

01/04/2012 Workshop: Samen theosofisch creatief
05/04/2012 Grondbeginselen der Theosofie
12/04/2012 Ethiek: Vivekachudamani
19/04/2012 De sleutel tot de Theosofie
26/04/2012 Toegepaste Theosofie: Esoterie

Voor meer informatie omtrent de programma's kunt u terecht op (0476) 879 968 en (0486) 631 997.

De Belgische Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging werd opgericht te New York op 17 November 1875. Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), India. Zij is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft afdelingen in vele landen over de hele wereld.

In Europa is een Internationaal Theosofisch Centrum gevestigd te Naarden (Nederland). In België zijn er loges te Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Luik. Zij organise-

ren met grote regelmaat voordrachten en studiebijeenkomsten en sommige, waaronder die in Brussel en Antwerpen, beschikken tevens over een uitgebreide bibliotheek. De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen en hen te stimuleren in hun zoekproces naar waarheid.

Loge Antwerpen werd opgericht in 1899. Loge Witte Lotus was tot voor kort de

jongste loot uit de Belgische Theosofische familie. Opgericht in 2006, beoogt deze Loge eveneens een aantrekkingspool te zijn voor zoekers naar en onderzoekers van waarheid.



“Ook al barst u van woede, de mensen zullen geen haar veranderen”

Marcus Aurelius - Overpeinzingen
Boek 8 - p106 - ISBN 90-202-8310-3