



Het Witte Lotusblad

Belgische Theosofische Vereniging vzw
Loge Witte Lotus

Jaargang 8—nummer 4
april 2013

BELGIE/BELGIQUE

P.B./P.P.

2000 ANTWERPEN
GROENPLAATS

BC 30217

Colofon:

Maandblad
Erkenningnummer
P708093

Versijnt niet in juli en augustus.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw
zetelt in 1000 Brussel, Geuzenplaats 8.

Verantwoordelijke uitgever :

Sabine Van Osta
p/a Milisstraat 22 - 2018 Antwerpen

Alle activiteiten van de BTV-loges te
Antwerpen gaan door in de Milisstraat 22,
2018 Antwerpen, tenzij anders vermeld.

Voor de inhoud van de artikels zijn enkel
de auteurs verantwoordelijk, hij vormt
geen uitdrukking van enig standpunt van
de BTV en haar afdelingen.



Loge Witte Lotus is nu ook te vinden op
Facebook en Twitter (<http://twitter.com/LogeWitteLotus>)

In dit nummer:

<i>De drie doelstellingen</i>	1
<i>BTV-loges te Antwerpen</i>	
<i>Vrijmetselarij - deel 2</i>	2
<i>Jean Chaboseau en zijn familie</i>	3
<i>Een kostbaar bezit</i>	4
<i>Het diepste verlangen in ons hart - deel 2</i>	5
<i>Programma Loge Witte Lotus</i>	7
<i>Vrijheid van denken</i>	
<i>Kalender april & mei 2013</i>	8

De drie doelstellingen

De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw

Loges in Antwerpen

Loge Antwerpen

Bijeenkomsten - secretariaat:
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Voor alle informatie kan u terecht:
Telefoon: (03) 827 43 62 of (03) 272 58 53
E-mail : eddy.doms@pandora.be



Loge Witte Lotus

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Secretariaat: Molenkouter 13 Bis, 2890 Sint-Amans
Telefoon: (0476) 879 968 of (0486) 631 997

Website: <http://www.logewittelotus.be>
E-mail: info@logewittelotus.be
IBAN BE 92 7360 0139 2723 - BIC KREDBEBB
tnv Vandekerkhove & Van Osta & Opgenhaffen



Loge Witte Lotus - Lezing op zondag 7 april 2013 om 11.00 uur - OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen

Vrijmetselarij, achter de verschijningsvorm

Yves Vandeberg



Allereerst wil ik verduidelijken dat ik niet spreek uit naam van een obediëntie of een loge, maar alleen uit persoonlijke naam.



Boek: Vrijmetselarij - W. Kirk MacNulty
P 52 - isbn 90 6963 735 9

In dit tweede deel, dat natuurlijk ook bijgewoond kan worden door mensen die het eerste deel misten, zal het voornamelijk gaan over het esoterische aspect van de vrijmetselarij, vrijmetselarij achter de verschijningsvorm als het ware.

Laat ik me nader verklaren:

In het eerste deel ging het voornamelijk over het historisch, cultureel aspect van de vrijmetselarij. De belofte die ik toen deed dat vooral het esoterisch – theosofische aspect aan bod zou komen, heb ik toen ten dele ingelost. Die belofte wil ik nu wel gestand houden, want wij leiden de vrijmetselarij in de eerste plaats af als een voortzetting van de oude mysteriën. De vrijmetselarij is daar een rudimentaire afspiegeling van, dat wel. De consequenties daarvan zijn: geloof in God, de onsterfelijkheid van de ziel, leven na de dood en reïncarnatie, al besef ik dat dat voor veel vrijmetselaars moeilijk ligt.

De ritus in de vrijmetselarij die dat het beste belichaamt, is de Engelse ritus, vermengd met theosofische elementen, de zogenaamde Dharma-Working, met

dank aan Annie Besant en Charles Webster Leadbeater.

Waar ik het in de lezing vooral over zal hebben, is hoe dat concreet vertaald wordt – die oude mysteriën – in de hedendaagse loges m.a.w. wat zijn loges, hoe werken ze, wat zijn maçonnieke inwijdingen en wat is hun doel.

Mijn hypothese is dat de loges van de Engelse ritus, de kleine of lagere mysteriën belichamen, waarin de kandidaten voorbereid worden op de hogere mysteriën, die in de Groot-Loge Omhoog plaatshebben, m.a.w. die lagere mysteriën zijn hologrammen of projecties van de hogere mysteriën.

In de vrijmetselarij is alles virtueel en prefiguratief, laat dat duidelijk zijn. Zoals eerder gezegd, vinden de echte inwijdingen dus plaats op een ander plan. De vrijmetselarij toont de weg, reikt werktuigen aan, maar uiteindelijk moet men aan zichzelf werken, verfijnen.

Maar wat is het maçonnieke geheim, hoor ik u al vragen? Op gevaar af dat u niet meer naar mijn lezing komt, wil ik het u toch verklappen:

het geheim dat bent uzelf!



THE V. ILLU. BOO. C. W. LEADBEATER, 33°

Charles Webster Leadbeater
Boek: Freemasonry and its ancient Mystic Rites
Isbn: 9780517 202678

Wie meer wil weten over dit onderwerp, nodigen we van harte uit op de lezing die doorgaat op zondag 7 april 2013 om 11.00 uur, in het OC Katrinahof, Fromentinstraat 1 te 2050 Antwerpen-Linkeroever

Mystiek lijkt op de geur van tropische bloemen, die zich openen als de zon ondergaat en dan de lucht vervullen van hun tot bezwijmens toe verrukkelijke geuren. Ver van de onrust van de daad, generzijds van het rijk der gedachte, wordt de mysticus de geur van het ware leven gewaar en zo maakt hij van zijn hart een kelk, waarin hij de geuren verzamelen kan als een offerande aan God en de mensen.

Voor de mensheid is het een geluk, dat er altijd mystici in de wereld zijn, want de mystici zijn de kinderen Gods, die in het duister van de nacht de zonsopgang bezingen en die in de tragedie van de kruisiging van de mens het visioen van zijn wederopstanding aanschouwen.

De Scheppende Stilte - Rohit Mahta
Hfdst. I: Het nieuwe Begrijpen - p17

Jean Chaboseau en zijn familie

Christian Vandekerkhove



In onze vorige nummers gaven we een interessant artikel over de geschiedenis en de symboliek van het kruis in verschillende tradities. De auteur, Jean Chaboseau, is zeker bij een aantal van onze lezers niet bekend. Daarom even deze toelichting.

Zelfs voor wie hem wél kent, blijft Jean Chaboseau “de zoon van”.

Inderdaad is zijn vader, Augustin Chaboseau geen onbekende in esoterische middens.



Augustin Chaboseau
reflexionsurtroispoints.blogspot.com

Pierre-Augustin Chaboseau (Versailles, 17 juni 1868 – Parijs, 2 januari 1946) was een erudiet, auteur en politicus. Het is echter vooral als Martinist dat hij gekend is. Naast zijn Franse moedertaal studeerde hij nog Latijn, Oud-Grieks, Sanskriet, Engels, Duits, Nederlands, Spaans, Catalaans, Portugees, Russisch en Italiaans. Reeds als kind volgde hij pianolessen en als tiener las hij de Bijbel en de Koran. Hij hechtte veel belang aan vergelijkende godsdienstwetenschappen en esoterische tradities. Onder meer het Boeddhisme, het Hindoeïsme en de Kabbala ontsnapten niet aan zijn leergulzigheid!

Augustin was heel erg maatschappelijk geëngageerd. Zijn veelzijdigheid gaf hem de mogelijkheid veel verschillende richtingen uit te gaan en levens te leiden, maar een mens moet kiezen en hij ging geneeskunde studeren. Tegelijk ging hij verder met het bestuderen van diverse esoterische tradities.

In 1886 werd hij door Amélie de Boisse-Mortemart, een vriendin van zijn ouders geïnitieerd in de traditie van Louis-

Claude de Saint-Martin, een leer die enkele jaren later door Papus (zie het Witte Lotusblad, feb/mrt en apr 2007) tot Martinisme zou worden gedoopt.

Amélie had deze initiatie zelf gekregen van de handlijk kundige en grafoloog Adolphe Desbarolles. Deze was op zijn beurt geïnitieerd door Henri de la Touche, die zelf geïnitieerd was door Antoine-Marie Hennequin, op zijn beurt geïnitieerd door de geestelijke de la Noue, zelf geïnitieerd door Louis-Claude de Saint-Martin himself! Deze opvolgingslijn is in Martinistische kringen gekend als de Chaboseaufiliatie.

In de hospitalen van Parijs ontmoet hij een andere geneeskundestudent, Papus, die ook over een Martinistische opvolgingslijn zou beschikken. Papus was immers geïnitieerd door de spirituele auteur Henri Delaage, zelf ingewijd door Jean-Antoine Chaptal, die dan weer door Louis-Claude zelf was geïnitieerd. Dit is wat we meestal noemen de Papusfiliatie. Uit hun gesprekken met elkaar beseffen beide jonge mannen dat ze allebei houder zijn van een Martinistische inwijdingslijn, maar geen van beide kan de tot staving nodige documenten op tafel leggen. Daarom beslissen ze in 1888 elkaars initiaties uit te wisselen, zodat ze vrijwel zeker zijn allebei regulier geïnitieerd te zijn, is het niet via de ene lijn, dan toch via de andere! Later zou blijken dat er nog een derde Martinistische filiatie is, thans gekend als de Novikovfiliatie, maar dat konden die jongens nog niet weten!

Goed, Chaboseau en Papus stichten samen de Martinistenorde. Naast de dochters en kleindochters van de Novikovfiliatie zou hun Orde, via tal van afscheuringen, afscheidingen, genomen en soms verkregen onafhankelijkheden, leiden tot het huidige internationale Martinistenlandschap. In tegenstelling tot Papus stond hij open voor alle tradities. Getuige hiervan dat bij de samenstelling van hun glossarium van de belangrijkste termen der Oc-

culte Wetenschappen, Papus de westerse traditie voor zijn rekening nam en Chaboseau de oosterse.

Over Augustin Chaboseau kan nog heel veel worden verteld, maar in onze context is het misschien nog belangrijk te vermelden dat hij een der oprichtende leden is van de F.U.D.O.S.I. (1)

Hij publiceerde o. m. over Boeddhisme, maatschappelijke vraagstukken, Bretagne de Serviërs en de Kroaten...

Jean Chaboseau (Parijs 1903-ca. 1953) is, zoals gezegd, de zoon van Augustin. Voor een aantal zaken zou hij in het voetspoor van zijn vader stappen, maar zijn oriëntatie is vaak meer in de richting van het occulte.

In vergelijking tot zijn vader, hebben we niet veel wereldschokkende wapenfeiten te vermelden.

In bepaalde documenten zullen we Jean terugvinden onder zijn *nomen mysticum* “Hierax”. Hij was in 1940 een van de getuigen bij de clandestiene initiatie in het Martinisme van Robert Ambelain.



Jean Chaboseau
www.martiniste.org

Hij publiceerde een boekje over de esoterische interpretatie van de tarot. Hij tekende en publiceerde ook zijn eigen

Vervolg op pagina 7

Een kostbaar bezit

Lieve Opgenhaffen



In Het Witte Lotusblad, zomernummer 2008, verscheen een artikel over MONADA, een leefgemeenschap gebaseerd op het theosofisch ideaal.

Toen de leefgemeenschap zich gedwongen zag, door een dreigende oorlog, de deuren te sluiten, werd een van de kostbaarheden, namelijk een **symbolisch glasraam**, geschonken aan de loge 'Annie Besant' in Luik. Daar bleef het in de vergaderzaal, tot in 2008 de Loge werd opgeheven.

Bij de verkoop van het huis in Luik, gebouwd in 1938, kwam het glasraam in het bezit van de hoofdzetel van de Belgische Theosofische Vereniging in Brussel.

Het is een glasraam vol symbolen. Meer dan de moeite waard om even nader te bekijken.

In de schaarse documenten die nog te vinden zijn i.v.m. de leefgemeenschap Monada, werd een kort tekstje gevonden waarop enige interpretatie werd gegeven over dit glasraam:

De dominante kleuren in het glasraam zijn wit, geel, blauw en paars.

Ontegensprekelijk is de **ZWAAN** het belangrijkste van alle symbolen. Symbool voor het Goddelijke Licht, alom tegenwoordig en alom doordringend, in al wat bestaat. Hierdoor is de zwaan kenmerkend voor het verheffen van de menselijke geest, boven alle vaststellingen van zintuiglijke waarnemingen en het ego.

Haar naam in het Sanskriet is HAMSA en de grote meesters noemen het PARAMAHAMSA, d.w.z. de Verhevene.

Men zegt dat Hij het geheime meer in de GROT van het HART van de grote YOGI'S bezoekt.

Men noemt hem ook ATMAN, de Goddelijke Ziel of Narayana, de Scheppende God.

Hij drukt de eenheid uit van de te-



gengestelden water en vuur en openbaart de archetypische waarde van de ANDROGYN.

De **VIJFPUNTIGE STER** is het symbool van het volmaakte menselijke wezen. Van diegene die de synthese verwezenlijkt tussen de volheid van het goddelijke leven, door het oplossen van het ego en de volheid van het aardse leven, door het beschikbaar zijn voor de hoogste spirituele energieën.

De ster kondigt de cyclus aan die volgt op de Kali Yuga, de donkere tijd van het vuur, het bloed en het geweld waaraan we momenteel deelnemen.

De **CENTRALE DRIEHOEK** sluit en beperkt het Licht zonder Einde in; principe van het Absolute Leven dat zich opoffert in de stof bij elke manvantarische wijziging van de schepping.

Hij herinnert aan de opperste Nirguna boven de drie attributen, want Hij is het Centrum boven alles, in Zijn ongekende dimensie. Hij is de EERSTE, Niet-geborene, zonder ouders, oneindig boven de vormen die beperken, zoals Ruimte – Tijd.

De twee **SALOMONZEGELS** to-

nen, door hun ineengestregelde driehoeken, de Afdaling van de Geest in de stof, door INVOLUTIE en de vergeestelijking van de stof, door EVOLUTIE en innerlijk zien.

De twee **ENGELN** herinneren aan het diepe verlangen naar de spirituele verwezenlijking.

Tot zover de tekst van Monada, auteur onbekend, document niet gedateerd.

Het **Zegel van Salomon** en de **Ankh** vinden we ook terug in het embleem van de Theosofische Ver-

eniging.

Het Zegel van Salomon: Deze driehoeken zijn in de hebreeuwse religie gekend als de Ster van David. De hindoes noemen dit het Teken van Vishnu, God van Wijsheid.

De bijzondere verhoudingen maken hiervan een symbool van eenheid van de Geest en de stof, van de nederdaling van het leven van God in de stof en de opheffing van dat leven naar de Geest.

De **DRIEHOEK MET EEN PUNT NAAR BOVEN** wordt meestal voorgesteld in de kleur goud-geel en symboliseert het Goddelijk Leven, de macrokosmos, het Universum.

Elk van de drie zijden heeft zijn betekenis:

De Wil, de Liefde-Wijsheid en de Activiteit; de Vader, de Zoon en de Heilige Geest – in de christelijke Drie-eenheid; Brahma, Vishnu, Shiva – in de Hindoe-Drie-eenheid; Osiris, Isis, Horus, in de Egyptische Drie-eenheid;

De **DRIEHOEK MET DE PUNT NAAR BENEDEN** wordt meestal voorgesteld in donkerblauw, symbool voor de microkosmos; de mens en ook de stof.

Vervolg op pagina 5

Vervolg van pagina 4

Een kostbaar bezit

Lieve Opgenhaffen

Elk van de drie zijden vertegenwoordigt volgende kwaliteiten:

De weerstand, het ritme, de mobiliteit, op het niveau van bewustzijn: de zuivere gemoedsrust, de actie en het verlangen, de stagnatie en de dood. In het Sanskriet kennen we dit als: Sattva, Rajas en Tamas.

De twee driehoeken hebben samen 12 lijnen, symbool voor de 12 grote goden van de Chaldense religie en andere, de 12 tekens van de dierenriem, de 12 maanden van het zonnejaar, de 12 apostelen, enz.

DE **ANKH** of het Crux Ansata is het oude Egyptische symbool voor wederopstanding.

Het is samengesteld uit 2 symbolen:

Het T-vormig kruis, de Tau symboliseert de materie of de wereld van vormen. Het is het teken van de Broederschap der rassen en de mensen. De horizontale lijn vertegenwoordigt het stoffelijk aspect van de mens. De verticale lijn vertegenwoordigt de Geest in de stof; symbool ook van het ontstaan.

De cirkel, of het handvat symboliseert de Wet van het Leven, het Oneindige, de Geest, de Eeuwigheid.

De Ankh, combinatie van deze twee

symbolen verzinnebeeldt de overwinning van de Geest over de stof, leven over de dood, goed over kwaad.

Het is het Kruis van het Leven, het symbool van opstanding en onsterfelijkheid.

Zoals ook in de tekst van Monada staat, heeft elk teken meerdere betekenissen. Het is bijna onmogelijk om deze allemaal te vermelden.

Een symbool brengt allerlei associaties met zich mee. Zo doet een boom ons



www.theosofie.nl



Ankh

nl.wikipedia.com

denken aan de cyclus van leven en dood, aan verstillen en rust, aan kracht en energie. Ook roept een boom associaties op met de boom van kennis van goed en kwaad en met de levensboom. In die zin betekent een symbool dus altijd wat de mens denkt dat het betekent, schrijft Manly P. Hall. Bovendien verandert de betekenis van een symbool met het niveau van degene die het symbool duidt.

De mens is meer vertrouwd met symbolen dan men op het eerste gezicht denkt. In feite leven wij te midden van symbolen; puur menselijke, zoals verkeersborden, sociale contacten en dergelijke, maar eveneens symbolen van universele betekenis, zoals die te vinden zijn in het theosofische embleem.

Door de studie van symbolen leert men zichzelf kennen, daar men in symbolen de eigen hoop, aspiraties en angsten herkent. De grote psycholoog C.G. Jung schrijft dat een symbool appelleert aan in de mens aanwezige vormprincipes (de archetypen). Dit biedt grote mogelijkheden voor meditatie en contemplatie. **Een leerschool voor de ziel.**

Het diepste verlangen in ons hart - deel 2

Ravi Ravindra

Kosmologische krachten

De krachten waarover we het hebben zijn erg groot. We praten niet over de kleine invloed die een bepaalde religie of familie of gebeurtenis in mijn kindjaren gehad heeft. Niet dat deze zaken niet belangrijk zijn; ze zijn van belang op hun eigen niveau. Paulus zei dat we geen strijd voeren met gewone krachten, maar met heerschappijen, machten en vorsten. Hij zei dat er goddeloosheid heerst op verheven plaatsen. Er had even goed gezegd kunnen worden, dat er goddeloosheid heerst op diepe gebieden. Het hoogste zit in het diepe verborgen.

We hebben hier met iets heel kosmolo-

gisch te maken. Er bestaat zelfs een kosmologisch verlangen naar contact met het oppervlakkige. Aan de andere kant wil elk menselijk wezen oprecht leven of sterven in het besef dat hij oprecht geleefd heeft, dus ook dit verlangen bestaat. Het gaat niet om een vraagstuk dat mij persoonlijk of iemand anders aangaat, maar ik praat over krachten die zich op grote schaal manifesteren en die elkaar onderling betwisten in de arena van de ziel.

Van tijd tot tijd komt het voor dat men zich leeg, verward voelt of dat men in een crisis zit. Dit maakt deel uit van het proces. Ik heb er altijd een beetje moeite mee, wanneer andere

mensen met gemak praten over het hoogste alsof het geen enkele inspanning kost om dit te bereiken. Ik ken niemand die door het leven gaat zonder inspanning. Wanneer men luistert naar een uitmuntend musicus, dan kan het zijn dat hij zo hard gewerkt heeft dat hij voor zijn gezin kakofonie heeft geschapen. Op dat moment kan hij achter de piano zitten en dan lijkt het alsof de piano het stuk speelt.

Oorlog en vrede

Krishna zei dat een menselijk wezen geen keuze heeft tussen oorlog en volledig stoppen met oorlog. Dit is nuttig

Vervolg op pagina 5

Vervolg van pagina 5

Het diepste verlangen in ons hart - deel 2

Ravi Ravindra



om te onthouden, vooral wanneer we moeite doen om vrede permanent te bereiken. Alleen de spelers zullen veranderen of, wat belangrijker is, de strijd zal zich steeds op een ander niveau voltrekken. Strijd is er altijd; zij is inwendig van aard hoewel zij van buitenaf kan worden geobserveerd. Een diep gewortelde kracht in de kern van mijn wezen roept mij. Aan de andere kant word ik getrokken door allerlei ambities die mij ervan afhouden om mijn diepste innerlijk te ontdekken.

Deze middelpuntvliedende krachten beginnen wat van hun grip op ons te verliezen naarmate we een beetje rijper worden. Daarom wordt de tijd steeds gunstiger in ons leven om aandacht te geven aan het Werkelijke.

Men zou kunnen zeggen, dat men alleen leeft om God te vinden. Uiteindelijk is de gehele schepping heilig. Het is allemaal Gods schepping.

In God verblijven

Paulus, die een zeer groot ingewijde moet zijn geweest, maakte een andere diepzinnige opmerking. Hij zegt dat de ziel geen rust vindt tenzij zij in God verblijft. We gebruiken het woord verblijf in dit zinsverband voortaan alleen als zelfstandig naamwoord.

Het is een zeer liefdevolle uitdrukking. Zolang we niet verankerd zijn, zolang we niet in God verblijven, kunnen we geen rust vinden.

De grote wijsgeren reiken ons klassieke metaforen aan. Steeds meer zien we waarom zij grote betekenis hebben. Naarmate we in ons eigen hart op zoek gaan, komen we voortdurend uit op dit soort formuleringen. Zij bieden zich aan ons aan ter overweging.

Svabhava

Een uitdrukking die hier op zijn plaats is is svabhava. Letterlijk betekent svabhava mijn eigen innerlijk wezen. Er bestaan nog enkele ermee geassocieerde begrippen: svadharma en svakarma. Sva betekent mijn eigen of diepe innerlijk. Svadharma komt overeen met mijn svabhava namelijk mijn verantwoordelijkheid die overeenkomt met mijn diepste natuur.

Svakarma zou dan de actie zijn die ik moet ondernemen om mijn svadharma te realiseren. In de Bhagavad Gita zegt Krishna dat niemand tot Krishna kan komen zonder svabhava, dat uiteindelijk elk van ons zijn eigen unieke individualiteit en verantwoordelijkheid moet ontdekken. Derhalve kunnen we niet tot God komen dan vanuit onze diepste ziel. De diepste ziel heeft een overeenkomstige verantwoordelijkheid, een overeenkomstige handeling.



Krishna

krishnamercy.wordpress.com

Krishnamurti zei dat wanneer hij met onderricht zou stoppen, hij zou sterven. Het was voor hem nodig om bezig te blijven met het Echte en erover te praten. Dat was zijn manier van dienstbaar zijn, zijn svakarma.

Krishna zegt, dat wat een juiste handeling is op de top van de berg niet dezelfde juiste handeling is onder aan de berg. In de Bhagavad Gita spreekt hij over het steeds meer realiseren van svakarma of svabhava. Aan het einde van het boek zegt hij zelfs dat het beter is om zijn eigen svakarma slecht te verwerklijken dan het svakarma van iemand anders op zich te nemen, hoe verleidelijk dat ook mag lijken.

In de Gita wordt ons gezegd, dat handelen beter is dan niet-handelen. In dit boek wordt veel nadruk gelegd op een bepaald type handelen, namelijk het heilige of gewijde handelen dan wel strijd en inspanning. Pas aan het einde van het boek spreekt Krishna over het loslaten van deze handelingen en dharma's. Het is nodig dat we het ontwikkelingsmodel in de gaten houden. Er zijn verschillende verlangens en verantwoordelijkheden in iedere fase van ons leven.

Onze unieke verantwoordelijkheid

De vraag is waar koerst ons schip heen? Of, om het op een wat meer psychologische wijze te zeggen: Wat is onze diepste motivatie? Wanneer ik op mijn sterfbed lig, wat zou ik dan het liefste willen zeggen? Leefde ik zoals ik het had gewild? Zocht ik naar het Echte? Verbleef mijn ziel in God? Besepte ik dat hetgeen ik leerde, mijn verstand, mijn geld of mijn leven in feite allemaal terwille van Atman waren?

In het diepst van ons bewustzijn moeten we deze vragen beantwoorden. Niemand anders kan ze beantwoorden. In het Tibetaans boeddhisme en in de Egyptische tradities wordt onderricht, dat er na de dood niemand anders over ons zal oordelen. Het is eerder zo dat ons de spiegel van ons eigen bewustzijn zal worden voorgehouden.

Kortom, het is nodig dat we in ons diepste innerlijk ontdekken wat onze unieke en individuele verantwoordelijkheid is, waardoor we met Krishna of God in verbinding kunnen komen. Het is geen gemakkelijk proces om dit te realiseren. Het vereist voortdurende inspanning en strijd tegen onze eigen oppervlakkige tendenzen. Door zo aan de slag te gaan zien we vanzelf onze verbindingen met het geheel. Alleen een oprecht iemand kan deze verbanden zien; er bestaan geen andere.

Uit: *Theosophy in Australia*, juni 1994

Vert.H.O. - Theosofia 96/2 april 1995

Loge Witte Lotus - Lezingen op zondagochtend van 11:00u tot 13:00u

Locatie: OC Katrinahof - Fromentinstraat 1 - 2050 Antwerpen Linkeroever

07/04/2013	Yves Vandenberg	Vrijmetselarij, achter de verschijningsvorm
05/05/2013	Christian Vandekerkhove	Atlantis en Lemurië



Zondaglezingen: Vrijwillige bijdrage
Info: (0486) 631 997 en (0476) 879 968

Iedereen is van harte welkom!

Vervolg van pagina 3

Jean Chaboseau en zijn familie

Christian Vandekerkhove



tarotkaarten, in de traditie van de Tarot van Marseille, met zowel de Grote als de Kleine Arcana. Daarnaast kennen we nog een boekje van hem over gedachtenkracht en eentje over helderziendheid.

Hij illustreerde ook het boek van de Champigny over yoga.

Onder de pseudoniem Galahaut publiceerde hij een artikel over Louis-Claude de Saint-Martin in het tijdschrift Les Cahiers de la Fraternité Polaire,^{4de} jaargang, nr 4 in 1933. (Zie het WLB, december 2012).

Hij schreef ook een historische nota over de Martinisten Orde. Het is bekend dat hij een heel duidelijk onderscheid maakte tussen de Orde die eind negentiende eeuw was opgericht en de initiatieke filiatie van Louis-Claude de Saint-Martin.

(1) De **F.U.D.O.S.I.** - *Fédération Universelle des Ordres et Sociétés Initiatiques* - werd opgericht op 14 augustus 1934 in Brussel.

De bedoeling van deze oprichting was esoterische, occulte en mystieke broederschappen te binden in een federatie met respect voor de autonomie van elke Orde die er deel van uitmaakte. Het was tevens een poging om een federatie te creëren van mystieke ordes met als missie 'de bescherming van de geheime ritens en leerstellingen van de traditionele initiatieke ordes' tegen het misbruik hiervan door clandestiene organisaties'.

De F.U.D.O.S.I werd ontbonden in 1951.

Over het ontstaan en de geschiedenis van de F.U.D.O.S.I. volgt later nog een artikeltje in Het Witte Lotusblad.

Toegepaste Theosofie

Ecodorpen

Wie interesse heeft in onze reeks over de verschillende ecodorpen, nodigen we van harte uit op:

donderdag 25 april 2013

om 20.00 uur

in onze lokalen in de

Milisstraat 22,

te 2018 Antwerpen.

Die avond komt aan de beurt:

Findhorn

Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn

leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Meningingen of opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.



Loge Witte Lotus

Zondaglecturen gaan door in het Katrinahof - Fromentinstraat 1 - 2050 Antwerpen
Alle andere activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen



Kalender april 2013

MA	DI	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
1	2	3	4 GRONDBEGINSELEN THEOSOFIE	5	6	7 VRIJMETSELARIJ
8	9	10	11 VIVEKACHUDAMANI	12	13	14
15	16	17	18 DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE	19	20	21
22	23	24	25 TOEGEPASTE THEOSOFIE	26	27	28
29	30					

Loge Witte Lotus - maart 2013

04/04/2013 Grondbeginselen der theosofie
07/04/2013 Vrijmetselarij
11/04/2013 Ethiek: Vivekacadamani
18/04/2013 De sleutel tot de theosofie
25/04/2013 Toegepaste Theosofie: Findhorn

Zie pagina 2

Kalender mei 2013

MA	DI	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
		1	2 GRONDBEGINSELEN THEOSOFIE	3	4	5 ATLANTIS EN LEMURIË
6	7	8	9 VIVEKACHUDAMANI	10	11	12
13	14	15	16 DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE	17	18	19
20	21	22	23 ALGEMENE LEDENVERGADERING	24	25	26
27	28	29	30 Damanhur	31		

Loge Witte Lotus - april 2013

02/05/2013 Grondbeginselen der theosofie
05/05/2013 Atlantis en Lemurië
16/05/2013 Ethiek: Vivekacadamani
23/05/2013 Algemene Ledenvergadering
30/05/2013 Damanhur

Voor meer informatie omtrent de programma's kunt u terecht op (0476) 879 968 en (0486) 631 997.

De Belgische Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging werd opgericht te New York op 17 November 1875. Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), India. Zij is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft afdelingen in vele landen over de hele wereld.

In Europa is een Internationaal Theosofisch Centrum gevestigd te Naarden (Nederland). In België zijn er loges te Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Leuven. Zij organiseren met grote regelmaat voordrachten en

studiebijeenkomsten en sommige, waaronder die in Brussel en Antwerpen, beschikken tevens over een uitgebreide bibliotheek. De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen en hen te stimuleren in hun zoekproces naar waarheid.

Loge Antwerpen werd opgericht in 1899. Loge Witte Lotus was tot voor kort de jongste loot uit de Belgische Theosofische familie. Opgericht in 2006, beoogt deze

Loge eveneens een aantrekkingspool te zijn voor zoekers naar en onderzoekers van waarheid.



Alle links, nationaal en internationaal, zijn te vinden op onze website:

www.logewittelotus.be

“Het is belangrijk ons denken te zuiveren want uit ons denken ontstaan onze daden.”

Boeddhistische wijsheden 2013
Isbn 9789460971105