



# Het Witte Lotusblad

Belgische Theosofische Vereniging vzw  
Loge Witte Lotus

Jaargang 7—nummer 2

februari 2012

BELGIE/BELGIQUE

P.B./P.P.

2000 ANTWERPEN  
GROENPLAATS

BC 30217

## Colofon:

Maandblad

Erkenningnummer

P708093

Versijnt niet in juli en augustus.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw  
zetelt in 1000 Brussel, Geuzenplaats 8.

Verantwoordelijke uitgever :

Sabine Van Osta

p/a Milisstraat 22 - 2018 Antwerpen

Alle activiteiten van de BTV-loges te  
Antwerpen gaan door in de Milisstraat 22,  
2018 Antwerpen, tenzij anders vermeld.

Voor de inhoud van de artikels zijn enkel  
de auteurs verantwoordelijk, hij vormt  
geen uitdrukking van enig standpunt van  
de BTV en haar afdelingen.



Loge Witte Lotus is nu ook te vinden op

Facebook en Twitter (<http://twitter.com/LogeWitteLotus>)

## In dit nummer:

<i>De drie doelstellingen BTV-loges te Antwerpen</i>	1
<i>Glastonbury Trouw blijven aan de aarde als ecologisch gebed</i>	2
<i>De nieuwe Tijd: van Aquariustijdperk tot New Age - deel 3</i>	5
<i>Lezingen Loge Witte Lotus Vrijheid van denken</i>	7
<i>Kalender februari &amp; maart 2012 Belgische Theosofische Vereniging</i>	8

## De drie doelstellingen

De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

## De Belgische Theosofische Vereniging vzw

Loges in Antwerpen

### Loge Antwerpen

Bijeenkomsten - secretariaat:  
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen



Voor alle informatie kan u terecht:  
Telefoon: (03) 827 43 62 of (03) 272 58 53  
E-mail : [eddy.doms@pandora.be](mailto:eddy.doms@pandora.be)

### Loge Witte Lotus

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen  
Secretariaat: Molenkouter 13 Bis, 2890 Sint-Amands  
Telefoon: (0476) 879 968 of (0486) 631 997

Website: <http://www.logewittelotus.be>

E-mail: [info@logewittelotus.be](mailto:info@logewittelotus.be)

KBC 736-0013927-23 tnv Vandekerkhove & Van Osta & Ogenhaffen



Loge Witte Lotus - zondaglezing op 5 februari 2012 om 11.00 uur

## Glastonbury

Eva schut



Glastonbury is een energierijke en spirituele plaats. De vroegere namen voor Glastonbury waren 'Avalon' en 'Appel-eiland', maar tegenwoordig spreekt men ook van het *Nieuwe Jeruzalem*.

In 2500 v. Chr. was het al een belangrijk religieus centrum voor de Druïden. In 500 v. Chr. was het de beurt aan de Kelten.

Glastonbury was dus al eeuwen een spiritueel centrum en het is bovendien de zetel van de eerste Christelijke kerk op de Britse eilanden. In 708 werd er een Saksische abdij gebouwd die in 1539 door Hendrik de VIIIste gesloten werd en waarvan men midden in het stadje de ruïnes kan bezoeken.

Glastonbury zelf is een klein stadje of dorpje dat lieflijk verscholen ligt tussen groene heuvels. De hoogste heuvel is de Tor, met bovenop de kerktoren als overblijfsel van de Sint Michaëlskerk. Naast de Tor ligt een bolronde top, men zegt ook wel de *zwangere buik* van Chalice Hill. Dan is er nog, bij de Westelijke ingang van het dorpje, Wearyall Hill.

Sinds de tijd van de Druïden is er in het landschap een dierenriemkaart uitgewerkt van 10 mijl doorsnee. Voor de Druïden was het hun heilige stad en hogepriesters en priesteressen werden er opgeleid.

Er zijn in en rond Glastonbury verschillende bronnen. De Witte en Rode bron zijn volgens mij de belangrijkste. De Witte bron komt uit de heuvel van de Tor en bevat kalk. De Rode bevat ijzer en is de Chalice Well. Het water is zeer zuiver en niet verontreinigd. De temperatuur is constant 11°C. Het water van de bronnen werd altijd gebruikt voor genezingen.

Lang geleden werd Glastonbury omringd door een groot meer. Dat eiland heette toen 'Avalon'. In die tijd werd de *Moeder Godin* vereerd. De verbinding tussen de magische krachten en de Moeder Godin waren sterk aanwezig. Deze oude tradities overleefden tot in de Middeleeuwen en zijn thans weer hersteld.

Het is ook het 'Appel-eiland'. Er zijn inderdaad veel appelboomgaarden. De appel staat voor eeuwig leven. Wanneer men een dwarsdoorsnede maakt, ziet men de vijfpuntige ster. De vijfpuntige ster in een cirkel staat voor *Transformatie* en het Appel-eiland is zo'n transformatieplaats. Sinds mensenheugenis kwamen hier pelgrims uit vele landen voor genezing en nieuwe inzichten.



Sint-Michaël  
[www.beautifulengland.net](http://www.beautifulengland.net)

Glastonbury is ook een tijd een stad geweest voor Hippiërs van allerlei pluimage. Tegenwoordig zijn er verschillende godsdiensten gevestigd. In de hoofdstraat zijn nog enkele kruideniers, maar in de meeste winkels verkoopt men boeken en spirituele voorwerpen. Het is een zeer speciaal stadje, volgens sommigen de *hartchakra* van de wereld. Het is de moeite waard om je er eens spiritueel onder te laten dompelen en te mediteren in de prachtige tuin van de Chalice Well.

*"I think I remember this moorland  
The tower on the tip of the Tor  
I feel in the distance another existence  
I think I have been here before."*

Marcus Bishop

*Wie meer wil weten over dit onderwerp, nodigen we van harte uit op de lezing die doorgaat op zondag 5 februari 2012 om 11 uur in het OC Katrinahof, Fromentinstraat 1 te 2050 Antwerpen Linkeroever.*

## Trouw blijven aan de aarde als ecologisch gebed

Henryk Skolimowski

### Het helen van de aarde is de centrale spirituele taak van vandaag

Duizenden jaren lang was India een oerbron voor de menselijke spiritualiteit. De diepte van het spirituele begrijpen en de verscheidenheid aan vormen die in India bereikt werden, leggen een welsprekende getuigenis af van het spirituele karakter van India en laten duidelijk zien wat het mensdom spiritueel vermag.

In onze zorgelijke tijd, nu de aarde onder geweldige druk staat, nu individuele menselijke wezens onder stress afknappen als luciferhoutjes, nu ons triviale, louter consumptieve manier van leven een dieper begrijpen in de weg staat en zelfs belachelijk maakt,

moeten we onze spirituele vorm vernieuwen.

Ik heb veel dialogen en discussies gevoerd met mijn Indiase vrienden en mijn bewondering voor hen en voor de diepte van de Indiase spirituele traditie staat buiten kijf. Maar naarmate de evolutie en de geschiedenis zich ontvouwen, worden we met nieuwe problemen geconfronteerd - zonder weerga in de geschiedenis en zonder duidelijke leidraad hoe we ze moeten aanpakken vanuit het perspectief van de spirituele tradities uit het verleden.

Daarom zullen we onze eigen spirituele hulpbronnen moeten aanboren (welke zeker geïnspireerd worden door het

Vervolg van pagina 2

## Trouw blijven aan de aarde als ecologisch gebed

Henryk Skolimowski



verleden maar niet noodzakelijkerwijs (dat verleden herhalen) om deze problemen het hoofd te bieden en op te lossen. We moeten onze eigen spirituele hulpbronnen ook daarom activeren om te tonen dat we het waard zijn om spirituele leden van het mensenras te zijn.

Het zou zeer onlogisch zijn en een grote belediging voor onze spirituele waardigheid om aan te nemen dat alle spirituele wijsheid en verlichting zou berusten bij de wijzen uit de oudheid alleen en dat wij slechts nullen zouden zijn die alleen maar in staat zijn om oude wijsheid en oude spirituele voorschriften te herkauwen.

### Eenheid van de mensheid

Er zijn veel religies geweest die de eenheid van de mensheid proclameerden. Toch zijn de meeste religies uit het verleden partijdig. Zij sluiten alleen diegenen in die tot hun geloofsrichting behoren en niet de mensheid als geheel. We hebben een universele religie nodig die alle menselijke wezens en misschien al het geschapene onder haar vleugels vergadert. Het boeddhisme benadert waarschijnlijk het dichtst dit soort religie, aangezien het evenzeer eerbied vraagt voor de grasspriet als voor alle andere wezens.

Toch zouden de volgelingen van andere religies van hun stuk gebracht zijn als het boeddhisme zou worden aangekondigd als de universele religie, en niet hun eigen geloof. Of er zo'n universele religie die alle mensen omvat zal ontstaan in de toekomst valt nog te bezien. Misschien zal er nooit zo'n godsdienst ontstaan. En zullen we in plaats daarvan de voorkeur geven aan een verscheidenheid van godsdiensten, zoals we ook een voorkeur hebben voor allerlei verschillende soorten voedsel op de verschillende plaatsen van onze aardbol.

Het zou trouwens ook best saai zijn om overall op de aarde maar één soort voedsel te hebben. En misschien zou het ook wel net zo onwenselijk zijn om maar één soort religie te hebben. Wat uiterst belangrijk is, is niet of we nominaal één religie hebben of vele, maar hoe de be-

staande religies ons kunnen inspireren tot goedheid, eerbied, respect, samenwerking, mededogen en altruïsme. Het punt is niet wat de verschillende religies hierover zeggen, maar hoe zij ons feitelijk leiden, inspireren, richten en steunen. Over het geheel genomen steunen en begeleiden zij ons niet erg best. Wij moeten onze religieuze wortels in alle godsdienstige tradities vernieuwen. Hoe we dat doen is een enorm probleem. Terug te grijpen op de geschriften en dan laten zien dat alle juiste voorschriften erin staan is niet de nuttigste manier. We weten wat er in de geschriften staat. We weten echter ook dat wat daarin staat niet voldoende is. We moeten een nieuw licht laten schijnen over de geschriften en ze laden met nieuwe energie.



[www.nieuwsblad.be](http://www.nieuwsblad.be)

### Spirituele vernieuwing

Er is een nieuw project aan het ontstaan voor de gehele mensheid, met diepgaande religieuze gevolgen. Dit project zou onze visie kunnen vernieuwen en ons weer kunnen opladen met spirituele energie. Dit project zou een deel kunnen gaan vormen van de spirituele vernieuwing van alle religies - zonder de specifieke karaktertrekken van deze religies aan te nemen.

Waarop ik doel is het volgende: God waarlijk te aanbidden in onze tijd, is

de planeet redden. Als we het milieu verliezen, dan verliezen we God. Het helen van de planeet en van onszelf is spiritueel werk van de eerste orde in onze tijd. Wat ook ons ras of onze godsdienst is, ecologie verbindt ons allen met elkaar. *Dus ecologie is het religieuze project van onze tijd.* Het idee van verlossing krijgt een nieuwe betekenis - het betekent de wereld redden door de aarde te helen. Laten we het nog eens met nadruk zeggen: het helen van de aarde is het spirituele werk van onze tijd. Als je goed begrijpt wat religieuze toewijding betekent, dan moet je erkennen dat alle religies vormen zijn van het aanbidden van de schoonheid en de integriteit van onze planeet.

Dit zou een uitgangspunt voor vernieuwing kunnen zijn voor veel spirituele tradities. Hierin zouden we tot werkelijke eenheid kunnen komen.

En wat zou dat doel van onze eenheid meer waardig zijn dan samen te werken aan het redden van onze aarde en daarmee impliciet van onszelf - want zonder de vibrerende aarde zullen wij ophouden te bestaan.

### Innerlijk potentieel

Spiritualiteit is ook, en is altijd geweest, het verwerklijken van ons innerlijk potentieel, het verwezenlijken van de innerlijke God binnenin onszelf. We moeten elkaar behandelen in overeenstemming met wat we potentieel kunnen worden: goddelijke lichten die onszelf verheffen en anderen helpen te helen, te integreren, meer eerbiedig te worden.

Het werken aan onszelf om onze innerlijke goddelijkheid los te maken en duidelijker aan het licht te brengen en het werken in de uiterlijke wereld om de aarde te helen, zijn *elkaar aanvullende* aspecten van ecologische spiritualiteit. In plaats van quietistische vormen van spiritualiteit, zoals die favoriet zijn in vele godsdiensten, bepleiten wij een *zelf actief deelnemende* vorm van spiritualiteit, een spiritualiteit die neerkomt op het

Vervolg van pagina 3

## Trouw blijven aan de aarde als ecologisch gebed

Henryk Skolimowski



zelf helend bezig zijn in het leven van alledag.

Onderdeel van deze nieuwe spiritualiteit, die ik *ecologische spiritualiteit* noem, is een nieuw soort gebed, dat ik ecologisch bidden noem. Bidden tot Absolute Godheden bekleed met goddelijke attributen is allemaal goed en wel. Maar om de integriteit en de schoonheid van de schepping te redden, moeten we ons bezighouden met ecologisch bidden.

Ecologisch bidden brengt de ecologische dimensie van ons bestaan naar buiten, voert alle schepselen tot de bron van onze welwillendheid, is de meditatieve houding, ons dagelijks handelen dat helpt te helen op alle niveaus van bestaan. Aldus is het een vorm van praktische ethiek, welke gebaseerd is op solidariteit en mededogen, en welke op de lange duur een grotere harmonie tot stand brengt.

### Ecologisch dharma

Tijdens mijn dialoog met Tibetaanse boeddhisten in Dharmasala in april 1991 koos ik als mijn hoofdonderwerp Ecologisch Dharma. Ik stelde dat Dharma in onze tijd een duidelijk groen tintje krijgt, een ecologische dimensie. Het is vandaag de dag niet voldoende om te zorgen voor je eigen spirituele welzijn en je te bekommeren om je eigen religieuze club. Je moet deze zorg uitbreiden tot de gehele aarde. Want dit is je woning, je tempel, je *Sangha*, je voertuig waarin spirituele talenten kunnen worden vervolmaakt op je weg naar Bodhisattva.

Ik heb erop gewezen tijdens mijn symposium met de Tibetaanse boeddhisten dat we niet al te onthecht kunnen zijn heden ten dage. Het principe van onthechting is natuurlijk prachtig in zijn vertakkingen. Maar toch moeten wij de betekenis ervan opnieuw onderzoeken, juist vanwege het belang van Ecologisch Dharma. We kunnen niet al te onthecht zijn ten opzichte van de Aarde, omdat we dan de Aarde helemaal kunnen verliezen. We moeten trouw blijven aan de Aarde.

Nu verontrustte het idee van vasthouden

aan de Aarde en het ter discussie stellen van het principe van onthechting vele van de geleerde monniken die aanwezig waren op het symposium.



[www.wegwijzer.nl](http://www.wegwijzer.nl)

Het verzet tegen dit idee werd zo verhit dat ik moest zeggen: 'U schijnt erg gehecht te zijn aan Uw principe van onthechting.' Maar wat ik vooral wil zeggen is dit: *We moeten veel hartstochtelijker vasthouden aan de aarde dan we vasthouden aan traditionele geschriften.* Dit punt geldt voor alle religies. Vasthouden aan de geschriften terwijl de Aarde ten onder gaat zou wel eens niet de juiste manier kunnen zijn om aan de goddelijkheid deel te hebben.

### Praktisch en spiritueel

Zoals duidelijk zal zijn, heeft ecologische spiritualiteit een kenmerkende praktische kant. Zij stelt voortdurend de volgende vragen: Hoe werk je aan jezelf zo dat je van binnen heel wordt? Zodat je je denken heelt? Zo dat je een bron van gezondheid en steun wordt voor anderen? Hoe help je het zieke opvoedingssysteem, de slecht functionerende en kankerverwekkende sociale en politieke structuren te helen? Hoe helpt jouw manier van leven het evenwicht te bewaren in ver verwijderde delen van de wereld door niet bij te dragen aan frivole overconsumptie?

Al deze vragen zijn praktisch en spiritueel tegelijk. Zij vereisen een nieuw

soort bewustzijn, een nieuw soort betrokkenheid en een nieuw soort yoga. Wat ik hier beschrijf, is een gemeenschappelijk project voor onze tijd. Wat ik hier beschrijf, is een religieus project voor onze tijd. Wat ik hier voorstel, is een universeel religieus project voor onze tijd. Laten we ons verenigen in de gemeenschappelijke dienst aan Moeder Aarde, in een overweldigend ecologisch gebed. Dan zullen goden ons helpen. Wij moeten goden helpen zodat zij ons helpen. We moeten met Shiva een nieuwe ecologische dans van katharsis dansen, zodat Shiva met ons deze ecologische dans danst. We moeten ons bezighouden met Ecologisch Dharma, zodat de Boeddha's ons zegenen in deze nieuwe heilige bezigheid. We moeten God helpen - van de joden, christenen en moslims, zodat God ons helpt, zijn schepping de Aarde weer groen en gezegend te maken.

Ik wil de kracht en het duurzame licht van de spirituele tradities uit het verleden niet ter discussie stellen. Maar deze tradities werden opgebouwd in specifieke historische omstandigheden, en in antwoord op problemen die zozeer verschillend waren van die van onze tijd. De wereld was relatief eenvoudig in die oude tijden, die van ons is buitengewoon complex.

Het Goddelijke heeft tot de mensen gesproken in vele talen en over vele thema's. Nu spreekt het tot ons met de stem van het ecologisch bewustzijn wanneer het ons oproept om de integriteit van de Aarde te beschermen, dat wil zeggen de integriteit van ons eigen leven, dat wil zeggen de integriteit van ons spirituele leven.

Uit: *Theosofia* - jaargang 95 - nummer 5 - oktober 1994

*Professor Henryk Skolimowski is de schrijver van 9 boeken en meer dan 200 artikelen op het gebied van de ecologische filosofie. Hij bekleedt de eerste leerstoel voor Ecologische Filosofie aan het polytechnisch Instituut in Lodz te Polen.*

## De Nieuwe Tijd: van Watermantijdperk tot New Age - deel 3

Christian Vandekerckhove



In het eerste en tweede deel van dit artikel hebben we het vooral gehad over het Aquarius- of Watermantijdperk.

Nu zullen we, zoals beloofd, even kennismaken met de New Age, een andere benadering van de nieuwe tijd. (1)

Daar waar de Aquariustheorie een typisch klassieke Europese visie was, vooral geïnspireerd op kennis en inzichten van het verleden, die dan in de toekomst geprojecteerd worden, maar die als idee vooral de wereld rondgegaan is dankzij de Californische Hippie-, Studenten- en Culturele Beweging, heeft de New Age-visie net de omgekeerde weg afgelegd. Het gaat hier om een oorspronkelijk Californische visie, die samen met alle holistische Wetenschappen en geneeswijzen vanuit dat land Europa heeft veroverd.

Aangezien de New Age-visie een twintigtal jaren later stilzwijgend 'geformuleerd' werd dan de tijd waarin de theorie van het Watermantijdperk haar grote bloei kende, is het normaal dat de New Agegedachte ons vaak actueler of meer toekomstgericht overkomt dan die van Aquarius.

Wat is nu het credo van de New Age? Kort geformuleerd: Er is een nieuwe cultuur in wording die van de vorige verschilt door onder meer volgende kenmerken:

- Overall op aarde worden de bestaande locale culturen ondergeschikt aan één grote **planetaire** cultuur. Dit is o.a. mogelijk geworden door de vooruitgang van de technologie. Denk bijvoorbeeld aan de instantane communicatie tussen alle plaatsen op aarde. Dit is in geleidelijke stappen mogelijk geworden dankzij de opeenvolgende introductie en veralgemeend gebruik van posterijen, telefoon, telegraaf, telex, telefax, telecommunicatiesatellieten, enz. (2). Het gevolg hiervan is dat alles beleefd wordt op planetaire schaal i.p.v. op locale schaal zoals in het verleden. Ook de verder gevorderde en steeds maar sterkere techniek en industrie hebben bijgedragen tot deze planetarisatie: waar vroeger een ontploffing in een gasfabriek voor

een naburig dorp slechts van ondergeschikt belang was en evengoed een week later in de krant kon gelezen worden, willen we het nu onmiddellijk weten wanneer ergens in de wereld een ramp gebeurt met een kerncentrale.

Thans is het **nodig** dat we dit meteen vernemen, maar nu is het ook **mogelijk**. (3)



[www.vvs.brabantsekouters.be](http://www.vvs.brabantsekouters.be)

- Een andere innovatie, typisch voor de New Age, is het holisme, in alle takken van kennis en alle toepassingsgebieden.

Alles wordt als een geheel onderkend en benaderd. Alles is met alles verbonden. We kunnen deze stroming duidelijk herkennen bij een aantal reeds veranderende beoefenaars van de geneeskunde. De nieuwe arts behandelt niet meer het hart of de zenuwen, maar hij tracht de mens opnieuw te harmoniseren, waarvan hart of zenuwen niet meer in balans zijn met het geheel.

Ook in de sociale en economische structuren kunnen we steeds meer een holistische benadering waarnemen. Bij sociaal overleg tussen vertegenwoordigers van de werknemers en die van de werkgevers, gebeurt het steeds meer dat er samen naar oplossingen wordt gezocht om bijvoorbeeld een verziekt bedrijf voor alle partijen weer leefbaar te maken in tegenstelling tot het verleden, waar ieder zoveel mogelijk trachtte het laken naar zich toe te trekken.

Ondertussen zitten we in de huidige

realiteit, die voor de oppervlakkige waarnemer niet veel gelijkens vertoont met het Waterman of New Age-ideaal van vrijheid, gelijkheid en broederschap.

Dit wordt dan ook regelmatig als argument aangevoerd door de verwoede tegenstanders van positieve of evolutionistische toekomstvisies. Wie werkelijk slechts de grofste buitenzijde der dingen ziet en zijn denkvermogen niet kan of wil openstellen voor de diepere aspecten van de verschijnselen, zal inderdaad het bestaan van deze Nieuwe Tijd sterk betwijfelen, aangezien wat hij van de wereld kan waarnemen, natuurlijk de allerbuitenste verschijnselen zijn en niet hun oorzaak, noch de oorzaak van die oorzaak, enz. Het beeld dat hij krijgt is er natuurlijk een van geweld, verwoesting, anarchie, terrorisme en nog zoveel van die dingen meer. Wat zich echter aan zijn blik onttrekt, zijn de diepere doch even snelle veranderingen in de mens en de mensheid. De krachten die tijdens dit overgangstijdperk op onze wereld inwerken, zijn van die aard dat er een massale bewustwording plaatsvindt in elke bewustzijnseenheid, d.w.z. in elk mens, maar ook in elke groep mensen. Ieder individu en iedere gemeenschap wordt bewust van zichzelf, zijn eigen waarde, zijn eigen mogelijkheden, zijn eigen rechten, enz. Hierdoor ontstaat een zekere drang naar autonomie, naar ontvoogding van de onderworpen landen, tegenover de onderwerpende, van de vrouw tegenover de man, de werknemer tegenover de werkgever, het kind tegenover de ouders, de gelovigen tegenover het kerkelijk gezag, een eindeloze rij gezagscrisisen, die zoals elke reactie veel te ver gaan en de huidige toestand in de hand werken. Het feit dat heviger gereageerd wordt dan nodig om het gewenste doel te bereiken en door de opstandelingen hogere eisen gesteld worden dan die waarop zij wijselijk aanspraak zouden kunnen maken, is ook geen reden om te denken dat er geen evolutie en geen Nieuwe Tijd in de buurt zijn. Het is

Vervolg van pagina 5

## De Nieuwe Tijd: van Watermantijdperk tot New Age - deel 3

Christian Vandekerckhove



enkel een wet van de groepsdynamiek: de samengebalde potentiële energie, die nodig is om tegen een bestaande gevestigde kracht te reageren, laadt zich zolang op tot ze eindelijk sterk genoeg is geworden om zowel van de agerende groep als van de omvergeworpen groep de inertie te doorbreken. Op dat ogenblik is de ontladen kracht zo groot dat er brokken vallen. Het zou dus een denkfout zijn, gebaseerd op deze verschijnselen: van geweld en agressie, de veel sterkere vernieuwende stroom van de Nieuwe Tijd over het hoofd te zien of te loochenen, een fout die enkel zwakke geesten en slecht geïnformeerden zich nog kunnen veroorloven.

Esoterisch kunnen we zeggen dat hier twee zeer belangrijke krachten zich aan het manifesteren zijn :

### 1. De polarisatie:

Dit heeft te maken met het verscherpen van de tegenstellingen om ze duidelijker tegenover elkaar te plaatsen, zodat er iets mee kan gedaan worden. Dit in tegenstelling tot de lauwe zachte eeuwige middenweg van het compromis, waardoor alle problemen worden uit de weg gegaan en er geen groei of vooruitgang mogelijk is.

### 2. De synthese: ,'

Dit is een kracht die van zeer hoog komt en het mogelijk maakt telkens boven twee tegenstellingen het **hogere derde** te realiseren. De positieve nieuwe ontwikkelingen zijn thans glashelder herkenbaar voor wie zich ervoor wil openstellen.

Bijvoorbeeld in de politieke verhoudingen zien we meer en meer de touwtrekkerij en de publieke bekritisering van de ander plaats maken voor overleg en samenwerking. Niet slechts in de politiek, doch in alle andere terreinen die we eerder vernoemden, zoals wetenschap en dergelijke zijn de nieuwe tendensen duidelijk.

We zouden het zo kunnen stellen dat de doelstellingen van het Watermantijdperk of van de New Age nog lang niet allemaal zijn gerealiseerd, maar dat we in alle uitingen van het menselijk denken

en de menselijke activiteit reeds vele stappen in de goede richting kunnen vinden.

Een belangrijke opdracht voor de Nieuwe Tijd hebben we nog niet vermeld en die wil ik graag nog even als boodschap meegeven. Enkele eeuwen geleden, tijdens de verlichting, is in het menselijk bewustzijn, voor het eerst in de geschiedenis een heel vreemde splitsing ontstaan, namelijk tussen wetenschap en geloof. Het leek de ontluikende wetenschappers toen, dat de religieuze inhouden volkomen in strijd waren met de zekerheden van de opkomende wetenschap. (4) Veel mensen in deze tijd hebben er geen moeite mee een wetenschappelijk wereldbeeld met zich mee te sleuren dat volkomen in strijd is met een religie die ze even vurig belijden. (5)

De inzichten van de fysici van de twintigste eeuw en we denken hierbij in het bijzonder aan de relativiteitstheorie en de quantumfysica, hebben plots de wetenschap en de geestelijke wereld, ja zelfs de mystiek in één klap een stuk dichterbij elkaar gebracht dan de laatste eeuwen ooit had kunnen worden gedroomd. (6)

Onze wens, eigenlijk, meer een zekerheid dan een wens, is dan ook dat in de Nieuwe Tijd, of je hem nu Aquariustijdperk noemt of New Age, de volledige re-integratie zal plaatsvinden tussen wetenschap en spiritualiteit.

Wordt vervolgd...

(1) *New Age, of Nieuwe Tijd is een heel elastische term met veel betekenissen en lagen.*

*Hoewel de term New Age natuurlijk al eeuwen in teksten opduikt, is, voor zover ik weet, Alice Bailey (1880-1949) de eerste persoon die de term New Age hanteerde in een betekenis die min of meer aansluit bij dit artikel.*

*Zij heeft het over een wereld waar de impulsen van de Meesters van de Hiërarchie meer en meer impact krijgen op de wereld, in alle terreinen van de menselijke activiteit, dus zowel op*



[www.deskpro.com](http://www.deskpro.com)

*gebied van religie, wetenschap, maatschappij, kunst, enz.*

*De New Agebeweging is echter veel ruimer en gevarieerder dan het concept van Bailey. En toegegeven, we treffen hier mensen en bewegingen van alle pluimage aan, die samen een heel spectrum vertegenwoordigen van vernieuwende ideeën, van de meest zinnige tot de meest onzinnige! We hebben het in dit artikel dus niet echt over de beweging van Bailey, maar over een heteroog fenomeen dat uit Amerika is overgewaaid.*

Vervolg op pagina 7

*Je bent niet voor niets als mens geboren.*

*De vogels kunnen zingen.*

*De bloemen kunnen stralend lachen.*

*Maar alleen jij kunt God omhelzen.*

*Jouw Goddelijke Geest kan maken*

*Dat je in de lotusbloem*

*Het beeld van de Boeddha ziet.*

*Jij kunt omgaan met het verleden.*

*Jij kunt je de toekomst voorstellen.*

*Jij kunt van jezelf*

*een buitengewoon Licht maken.*

*Dat kan je ... maar wil je dat ook?*

*De meesten van jullie zijn bereid*

*met veel minder genoegen te nemen /*

*Maar waarom zou je minder zijn*

*dan waarvoor je geschapen werd?*

*Henryk Skolimowski  
Theosofia oktober 1994*

## Loge Witte Lotus - Lezingen op zondagochtend van 11:00u tot 13:00u

**Loge Witte Lotus - Zondaglezingen - Locatie:  
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1 te 2050 Antwerpen (Linkeroever)**

Vrijwillige bijdrage  
Info: (0486) 631 997 en  
(0476) 879 968



*Iedereen is van harte welkom!*

05/02/2012	Eva Schut	Glastonbury
04/03/2012	Paul Van Oyen	De verloren jaren van Jezus in India en Tibet
01/04/2012	Sonia Hoste	Workshop: Samen theosofisch creatief
06/05/2012	Hugo Cardon	M. Nussbaum en de Phaedrus van Plato
03/06/2012		Geen lezing !!!!

### Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap. Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Meningeën of opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.

### Kalender

17/02/1926

Eerste officiële viering  
Adyardag

17/02/1847

Geboorte Charles Webster  
Leadbeater

19/02/1904

Geboorte van Rukmini Devi  
Arundale



Vervolg van pagina 6

### De nieuwe Tijd: van Watermantijdperk tot New Age - deel 3

Christian Vandekerckhove



- (2) Nu kunnen we hier ook o.a. bijvoegen: internet, smartphones, enz.
- (3) Deze planetarisatie, waarin de esotericus de hand van de hiërarchie zal herkennen, heeft natuurlijk een keerzijde: de economische globalisatie, die in plaats van het heil van de mensen na te streven, eerder concentraties van machts- en economische groepen in de hand werkt.
- (4) Het evolueerde zelfs zo dat tot op heden vele mensen rondlopen met twee waarheden naast elkaar.  
We kunnen dit vergelijken met de doublethink, een concept dat de Britse auteur George Orwell (1903-1950) in 1948 introduceerde in zijn roman 1984. In dit

boek definieert hij doublethink als het feit van twee tegengestelde inhouden tegelijk als waar aan te nemen. Hierbij wordt geen conflict ervaren.

- (5) Hoewel dit natuurlijk in strijd is met het gezond Verstand, is het toch eigen aan het grootste deel van de Westerse mensen. Hoe dan ook is doublethink eigenlijk een verziekte manier van denken.

Het tegengestelde van doublethink is wat in zo'n situatie dus optreedt bij gezond denkende mensen. We spreken dan van een crisis van cognitieve dissonantie, zoals geformuleerd door Leon Festinger (1919-1989). Jean Piaget

(1896-1980) sprak enkele jaren later over cognitief onevenwicht, tussen de oude gedachten en de nieuwe.

- (6) De doublethink kan nu plaats maken voor een hogere derde, waarin steeds meer inhouden hun plekje kunnen krijgen zonder met elkaar in strijd te zijn. De fysicus is overigens nog steeds naarstig op zoek naar zijn theory of everything, die de discrepanties en contradicties tussen de relativiteitstheorie en de kwantumfysica moet wegwerken en ze aldus onder een noemer brengen, dat hogere derde dus!

## Loge Witte Lotus

Zondaglesingen gaan door in het Katrinahof - Fromentinstraat 1 - 2050 Antwerpen  
Alle andere activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen



### Kalender februari 2012

MA	DI	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
		1	2 GRONDBEGINSELEN THEOSOFIE	3	4	5 GLASTONBURY
6	7	8	9 VIVEKACHU- DAMANI	10	11	12
13	14	15	16 DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE	17	18	19
20	21	22	23 TOEGEPASTE THEOSOFIE: ESOTERIE	24	25	26
27	28	29				

Loge Witte Lotus - februari 2012

### Kalender maart 2012

MA	DI	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
			1 GRONDBEGINSELEN THEOSOFIE	2	3	4 JEZUS IN INDIA EN TIBET
5	6	7	8 VIVEKACHU- DAMANI	9	10	11
12	13	14	15 DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE	16	17	18
19	20	21	22 TOEGEPASTE THEOSOFIE: ESOTERIE	23	24	25
26	27	28	29 PROKLOS	30	31	

Loge Witte Lotus - maart 2012

02/02/2012 Grondbeginselen der Theosofie  
05/02/2012 Glastonbury  
09/02/2012 Ethiek: Vivekachudamani  
16/02/2012 De sleutel tot de Theosofie  
23/02/2012 Toegepaste Theosofie: Esoterie

Zie pagina 2

01/03/2012 Grondbeginselen der Theosofie  
04/03/2012 De verloren jaren van Jezus in India en Tibet  
08/03/2012 Ethiek: Vivekachudamani  
15/03/2012 De sleutel tot de Theosofie  
22/03/2012 Toegepaste Theosofie: Esoterie  
29/03/2012 Vrij onderwerp: Proklos

Voor meer informatie omtrent de programma's kunt u terecht op (0476) 879 968 en (0486) 631 997.

## De Belgische Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging werd opgericht te New York op 17 November 1875. Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), India. Zij is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft afdelingen in vele landen over de hele wereld.

In Europa is een Internationaal Theosofisch Centrum gevestigd te Naarden (Nederland). In België zijn er loges te Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Luik. Zij organise-

ren met grote regelmaat voordrachten en studiebijeenkomsten en sommige, waaronder die in Brussel en Antwerpen, beschikken tevens over een uitgebreide bibliotheek. De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen en hen te stimuleren in hun zoekproces naar waarheid.

Loge Antwerpen werd opgericht in 1899. Loge Witte Lotus was tot voor kort de

jongste loot uit de Belgische Theosofische familie. Opgericht in 2006, beoogt deze Loge eveneens een aantrekkingspool te zijn voor zoekers naar en onderzoekers van waarheid.



*“Delen is samen zijn, in liefde verbonden,  
zo heelt men de wonden, geslagen door de ik-zucht en het mijn.”*

Henk Hoogenboom  
Theosofia 95(5) oktober 1994