



Het Witte Lotusblad

Belgische Theosofische Vereniging vzw
Loge Witte Lotus

Jaargang 8—nummer 2
Februari 2013

BELGIE/BELGIQUE
P.B./P.P.
2000 ANTWERPEN
GROENPLAATS
BC 30217

Colofon:

Maandblad
Erkenningnummer
P708093

Versijnt niet in juli en augustus.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw
zetelt in 1000 Brussel, Geuzenplaats 8.

Verantwoordelijke uitgever :

Sabine Van Osta
p/a Milisstraat 22 - 2018 Antwerpen

Alle activiteiten van de BTV-loges te
Antwerpen gaan door in de Milisstraat 22,
2018 Antwerpen, tenzij anders vermeld.

Voor de inhoud van de artikels zijn enkel
de auteurs verantwoordelijk, hij vormt
geen uitdrukking van enig standpunt van
de BTV en haar afdelingen.



Loge Witte Lotus is nu ook te vinden op
Facebook en Twitter (<http://twitter.com/LogeWitteLotus>)

In dit nummer:

<i>De drie doelstellingen</i>	1
<i>BTV-loges te Antwerpen</i>	
<i>H.P.B. en het Elektrisch Universum</i>	2
<i>Ecodorpen</i>	3
<i>Het kruis</i>	5
<i>Programma Loge Witte Lotus</i>	7
<i>Vrijheid van denken</i>	
<i>Kalender februari & maart 2013</i>	8
<i>Belgische Theosofische Vereniging</i>	

De drie doelstellingen

De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw

Loges in Antwerpen

Loge Antwerpen

Bijeenkomsten - secretariaat:
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Voor alle informatie kan u terecht:
Telefoon: (03) 827 43 62 of (03) 272 58 53
E-mail : eddy.doms@pandora.be



Loge Witte Lotus

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Secretariaat: Molenkouter 13 Bis, 2890 Sint-Amands
Telefoon: (0476) 879 968 of (0486) 631 997

Website: <http://www.logewittelotus.be>
E-mail: info@logewittelotus.be
IBAN BE 92 7360 0139 2723 - BIC KREDBEBB
tnv Vandekerkhove & Van Osta & Opgehaffen



Loge Witte Lotus - Lezing op zondag 3 februari 2013 om 11.00 uur - OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen

Het Elektrisch Universum: Big Bang en HPB

Mintze van der Velde



Kosmologie in perspectief

In dit betoog staan centraal Oude Wijsheid en Wetenschap (niet alleen geschiedkundig, maar ook binnen een sociale context). Wetenschappelijke ontwikkeling is niet een rechte lijn, van: "zo is het en niet anders". Het is een zeer slingerend pad, met allerlei valkuilen en obstakels, met ook wel dogma's, maar gelukkig ook doorbraken. **Elektriciteit** speelt door het hele verhaal een centrale rol.

Theosofie of de *Oude Wijsheid* wordt in deze bijdrage in een ruim perspectief gezien.

Er wordt een historische vogelvlucht gegeven via de Egyptische kosmologie, Ioniërs en Anaxagoras, Pythagoras en de ontwikkeling van twee verschillende lijnen in de wetenschap:

1. Methode van theoretisch gedachten. (pure logica, rede etc.), deductieve methode.
2. Experimentele, empirische waarnemingen methode. Inductieve methode.

Verder met Plato, Ptolemaeus, Copernicus, Giordano Bruno, Johannes Kepler, Robert Fludd, René Descartes, Isaac Newton: "Gravitatie verklaart de beweging van de planeten, maar het kan niet verklaren wie de planeten in beweging heeft gezet. God regeert over alle dingen en kent alles wat is of gedaan kan worden." Dan komen de twee grote doorbraken: de *relativiteitstheorie* en de ontwikkeling van de *kwantummechanica*.

Via Albert Einstein, de Belgische geestelijk Georges Lemaître, Edwin Hubble en Fred Hoyle en ten slotte Penzias & Wilson komen we bij de *Big Bang* theorie.

Rond 1979 werden *quasars* ontdekt en werd het begrip *zwarte gaten* ingevoerd evenals *donkere materie*, al snel gevolgd door: *donkere energie* – een soort energie, die niet gravitationeel aantrekt, maar afstoot.

De Big Bang geeft nu het volgende beeld: Slechts vier procent van het universum bestaat uit materie zoals u en ik. De rest, 96% is ofwel donkere materie ofwel donkere energie – en per definitie niet waarneembaar.

Rupert Sheldrake benadrukt terecht, in zijn boek *"The Science Delusion"*, dat de huidige wetenschap veel van de dogmatiek, die vroeger de kerken kenmerkte, heeft overgenomen.



www.towardsOneWorld.eu

De elektrische brug

Gemeenschappelijke factor is **Elektriciteit**. Wat elektriciteit echt is, we weten het niet. Wellicht FOHAT?

In een elektrisch universum bestaat de kosmos voor 99% uit plasma, niet lege ruimte!

We doen geen uitspraak over begin noch einde van het universum. We hebben daarin geen behoefte aan een Big Bang, noch aan zwarte gaten, donkere materie of donkere energie.

De pioniers van het eerste uur: Christian Birkeland, Irving Langmuir en Hannes Alfvén.

Er bestaat geen gravitatie in de zin zoals van Newton, maar alleen magnetische aantrekking en afstoting... Het is door magnetisme dat de beweging van de planeten van het zonnestelsel in hun respectievelijke banen bepaald wordt door het nog krachtigere magnetisme van de zon, niet door hun gewicht of gravitatie.

(HPB – Isis Ontsluierd, p271)

Slechts gelovend in de wet van wederzijdse magneto-elektrische aantrekking en afstoting... komen we tot de conclusie dat 'universele gravitatie een zwakke kracht is', duidelijk niet in staat om zelfs maar een klein deel van de bewegingsverschijnselen te verklaren.

(HPB – Collected Writings, V, p152/53)

De zwaartekracht is maar een zeer zwakke kracht: zij is 1039 keer zo zwak als de elektrische kracht!

Wat is plasma?

In een plasma is er een enorme en voortdurende koppeling tussen elektriciteit en magnetisme – *plasma is altijd dynamisch*.

Plasma heeft de neiging cellen te vormen, dat was één van de redenen voor Langmuir (Nobelprijswinnaar) om de term plasma te gebruiken.

Drie toestanden:

- Donker (niet zichtbaar, maar wel aanwezig).
- Gloeiend: neonlamp enz.
- Bliksem

Een paar van de huidige pioniers van het elektrisch universum Don Scott, Wal Thornhill, David Talbott, A. Perratt. Christian Birkeland onderzocht het Noorderlicht als een elektromagnetisch verschijnsel.

Hier zien we een prachtige opname van de *Kattenooijnevel*.

De natuur heeft alle delen van haar Rijk onderling verbonden door fijne draden van magnetische sympathie;



www.towardsOneWorld.eu

en er is een wederzijdse

relatie tussen een ster en een mens. Een gedachte plant zich sneller voort dan het elektrische fluidum.

(De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett, Brief 47)

Een van de komende ontdekkingen zal de integrerende kracht van elektriciteit zijn die de cohesie tussen alle vormen bewerkstelligt en elk vormleven bestendigt gedurende de cyclus van gemanifesteerd bestaan.

(AAB, Esoterische Psychologie, I-373)

Elektriciteit speelt een fundamentele rol voor het levensprincipe

Het etherlichaam is het eerstvolgend aspect van de wereld-substantie dat door de geleerden en onderzoekers bestudeerd zal worden.

(AAB, Een Verhandeling over Witte Magie, 76)

Via beelden van de **zon**, met een enorme uitbarsting, bekijken we de **aarde** en het **Noorderlicht**, of de **Aurora**, die zowel aan de Noord- als de Zuidpool voor komt.

Vervolg op pagina 3

Lezing 3 februari 2013 vervolg van pag. 2

Het Elektrisch Universum: Big Bang en HPB

Mintze van der Velde



Tot besluit gaan we nog een niveau kleiner, naar de *cel*, waar ook elektriciteit een fundamentele rol blijkt te spelen. Discussie tussen *vitalisme* en *materialisme*.

In een elektrisch universum zijn er geen geïsoleerde eilanden...

(W. Thornhill, D. Talbott)



www.towardsOneWorld.eu

Mintze van der Velde is van jongs af aan geboeid door de synthese van wetenschap, kunst en religie. Hij studeerde theoretische natuurkunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en leidt sindsdien de programmeerafdeling van een Frans software hause. Hij is al 30 jaar verbonden aan een meditatieve kunstopleiding in Frankrijk. Zijn huidige wetenschappelijke belangstelling gaat uit naar elektromagnetische kosmologie en beschouwingen met betrekking tot de æther. Als altijd gaat zijn belangstelling uit naar het zoeken van praktische wegen voor het tot stand brengen van bovengenoemde synthese in het dagelijks leven en in de maatschappij.



Wie meer wil weten over dit onderwerp nodigen we van harte uit op de lezing, die doorgaat op zondag 3 februari 2013 om 11.00 uur, in het OC Katrinahof, Fromentinstraat 1 te 2050 Antwerpen-Linkeroever

Ecodorpen

Lieve Opgenhaffen



Het is altijd heel fijn wanneer leden of belangstellenden van onze loge een idee aanbrenge voor de invulling van de studieklass 'Toegepaste Theosofie'. Tijdens deze studieklass, die doorgaat op de vierde donderdag van de maand, willen we 'theosofie' op een andere, meer praktische manier bekijken en voorstellen zijn dan ook altijd welkom!

Zo werd enige tijd geleden het voorstel gedaan om gedurende enkele avonden een aantal 'ecodorpen' even in de kijker te zetten.

Het bestuur van Loge Witte Lotus keurde dit goed en meteen werd begonnen met de uitwerking ervan.

Op 24 januari 2013 werd het startschot gegeven en konden de aanwezigen genieten van *Damanhur*, een ecodorp gelegen in Noord-West Italië, nabij Turijn. Deze leefgemeenschap werd opgericht in 1975 en telt ongeveer duizend inwoners op een terrein van meer dan 500 hectaren. Het is een ecologische samenleving, gebaseerd op ethische en spirituele waarden, die staat voor vrede en duurzame ontwikkeling door solidariteit, vrijwilligheid en respect voor de

omgeving, kunst, en sociale en politieke betrokkenheid.

Het bekijken van een film over het reilen en zeilen van zo'n ecodorp is heel boeiend doch de zoektocht ging ook uit naar 'getuigen', mensen die voor korte of langere periodes in een dergelijke leefgemeenschap verbleven. Heel onverwacht, en we zijn hier natuurlijk heel dankbaar voor, kregen we een folder toegezonden waarin heel wat nuttige informatie over deze toch wel unieke vorm van samenleving staat vermeld.

Met toestemming van de auteur van deze folder, Garsett Larosse, werd volgend artikeltje samengesteld:

Waarom ecodorpen?

Onze samenleving is geëvolueerd naar een aantal samenlevingsvormen die alle hun voor- en nadelen kennen. De traditionele gezinsstructuur biedt al lang geen zekerheid meer aan koppels die kiezen voor huis, tuin en kinderen. Toch leeft bij veel mensen de drang naar zinvolle verbondenheid en 'samen-huizen'. Samenhuizen is een overkoe-

pelende term om allerlei woonvormen te omschrijven waar meerdere mensen vrijwillig bij betrokken zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om gedeelde woningen, kangoeroewonen, cohousing, leef- en woonwerkgemeenschappen,... Eén van zo'n woongemeenschappen, vaak met ecologische, kunstzinnige en/of spirituele inslag is het 'eco-dorp'. Je vindt ze tegenwoordig in heel veel landen.

Wat is een ecodorp?

Wanneer we op het internet een aantal definities vergelijken dan kunnen we zeker deze, gebaseerd op een definitie van Robert Gilman uit 1991, weerhouden:

Een ecodorp is een op mensenmaat gesneden en van alle nodige faciliteiten voorzien nederzetting waar alle ontplooide activiteiten op zo'n manier geïntegreerd zijn in de natuurlijke omgeving dat ze op geen enkele manier schade berokkenen aan milieu en samenleving en, zowel direct als op lange termijn, een gezonde en duurzame menselijke evolutie ondersteunen.

Vervolg op pagina 4

Vervolg van pagina 3

Ecodorpen

Lieve Opgenhaffen



Even dieper ingaan op de verschillende elementen die deze definitie geeft:

'op mensenmaat gesneden': In de praktijk betekent dit 'niet te groot'. Een dorp, dus geen stad.

Is er een minimum of maximum aantal dorpsbewoners dat men succesvol kan samenbrengen in een Ecodorp? In de praktijk lijkt men te vertrekken van kleine groepen van 50 tot 150 personen, waarbij een netwerk van kleine nederzettingen in een uitzonderlijk geval tot een ecodorp van 2000 inwoners kan leiden.



www.damanhur.org

'geïntegreerd in de natuurlijke omgeving': Ecodorpen kunnen in diverse omstandigheden ontwikkeld worden; van dichtbeboste gebieden tot woestijnen, en dit zowel in ontwikkelde als in niet ontwikkelende landen. Typisch is dat de bewoners van ecodorpen optimaal inspelen op deze uiteenlopende omstandigheden. Dat vergt om te beginnen een goed begrip van de natuurlijke omgeving.

'van alle nodige faciliteiten voorzien zonder schade te berokkenen aan mens en milieu': Ook is een goede kennis nodig van technologieën en hulpmiddelen die mens en dier in staat stellen om in harmonie te leven met elkaar en met de natuur. Een ecodorp hoeft niet primitief te zijn; je kan er bv. best gebruik maken van computers en Internet.

'ondersteunt een gezonde en duurzame evolutie': Niet alleen vandaag en voor de huidige generaties moet dergelijke gezonde en verrijkende levensstijl mogelijk zijn, maar er wordt ook rekening gehouden met de toekomstige generaties.

'zowel direct als op lange termijn':

Een intergenerationele solidariteit is een belangrijke component van het begrip 'duurzame ontwikkeling', destijds op de agenda van de wereldpolitiek geplaatst na publicatie van het zgn. Brundtland-rapport² "Our Common Future".

Ecodorpen in historische context

Vroeger waren er natuurlijk ook wel dorpen met mensen die een visie op een nieuw soort samenleving wilden ontwikkelen. Zo had je Järna in Zweden (1931) en Solheimar in IJsland (1932) en werd Findhorn opgericht in Schotland in 1962. In 1968 werd in India Auroville opgericht. Veel van die gemeenschappen hadden een spirituele basis, en opvallend is ook dat veel van hen opgericht werden door vrouwen: Auroville door de Moeder, Solheimar door Sesselja, en Findhorn door 2 vrouwen (Eileen Caddy en Dorothy McLean) en 1 man (Peter Caddy).

De 'nieuwe' invulling van het begrip 'ecodorp' vindt echter zijn oorsprong in de nasleep van de woelige jaren zestig. Na de publicatie van het Silent Spring³-rapport in 1962 en de uitbarsting van bewustzijn in de 'Summer of Love' van 1968 zijn er in de afgelopen 40 jaar op veel plaatsen in de wereld leef-, woon- en werkgemeenschappen ontstaan die ecologie, spiritualiteit en samenwerking als uitgangspunt namen. Het ging aanvankelijk over allemaal verschillende, plaatselijke initiatieven, hetgeen de grote diversiteit aan ecodorpen verklaart. Het is pas sinds 1990 dat men in toenemende mate herkenning en aansluiting bij elkaar vindt in het begrip 'ecodorp'. Eén van de voortrekkers daarin was het Global Ecovillage Network, dat sinds 1991 samenwerking tussen de ecodorpen besprak en in 1995 formeel werd opgericht in Findhorn.

Een ander netwerk van ecodorpen ontstond in Rusland na de publicatie van de Anastasia-boekenreeks, geschreven door zakenman Vladimir Megre. Hij beweert in 1994 aan de oever

van de Ob-rivier een mysterieuze jonge vrouw te hebben ontmoet, die hem in de Russische taiga leidde en hem daar alle principes van harmonieus samenleven met de natuur leerde.

Vóór de publicatie van het eerste Anastasia-boek over de rinkelende ceder was er in heel Rusland nog geen enkel ecodorp. Acht jaar later, in 2005, kwamen er naar een conferentie ecodorp-afgevaardigden van 150 deelnemende nederzettingen uit 48 van de 89 Russische regio's.

De twee bewegingen voeden en versterken elkaar. Zo zijn er nu ook in België en tal van andere landen diverse initiatieven van mensen die een ecodorp aan het oprichten zijn, geïnspireerd door gemeenschappelijke vertrekpunten zoals: ecologisch wonen en leven, duurzaamheid, hernieuwbare energiebronnen, permacultuur, ruilhandel, kunstzinnige activiteiten, naastenliefde, preventieve en holistische geneeskunde, kinderwijs onderwijs, meditatie, basisdemocratie, energiewerk en spiritualiteit,...



www.findhorn.org

Ook al is er toenadering tot elkaar en meer samenwerking tussen de verschillende ecodorpen, toch gaat het nog om een bonte verzameling van verschillende initiatieven met gelijkaardige uitgangspunten. Wie enig online onderzoek doet, kan volgende categorieën onderscheiden:

- ecodorpen met nadruk op alternatieve technologieën en landbouwpraktijken.
- ecodorpen met nadruk op recuperatie en kunst.

Vervolg op pagina 5

Vervolg van pagina 4

Ecodorpen

Lieve Opgenhaffen



c. ecodorpen met nadruk op spiritualiteit en waarden.

Damanhur konden we in januari 2013, met ingehouden adem bewonderen. De komende maanden zullen nog een aantal ecodorpen worden voorgesteld:

Auroville werd in 1968 gesticht door de Moeder en Sri Aurobindo en ligt in Zuid-India, vlakbij Pondicherry. Doel was een internationale stad op te richten voor 50.000 mensen, een plaats voor spiritueel en materieel onderzoek naar een levende belichaming van een ware menselijke eenheid. Auroville telt inwoners uit 45 verschillende landen, uit alle sociale klassen en culturen, van alle leeftijden (de gemiddelde leeftijd is 30 jaar). Het vormt een sociaal laboratorium met tal van interessante projecten, zoals de inventarisatie van geneeskrachtige planten in de holistische geneeskunde.

Findhorn is een pionier-gemeenschap, gelegen in Engeland. Momenteel heeft Findhorn een consultatieve status bij de Verenigde Naties, waar ze adviezen aanreikt inzake onderwijs, duurzaamheid en waarden. Het Findhorn Ecodorp kijkt

niet alleen naar duurzaamheid op milieuvlak, maar ook op sociaal, economisch en spiritueel gebied. Het is een bewust antwoord op de uitdaging om menselijke nederzettingen, hetzij dorpen of steden te transformeren in duurzame 'communities'.

Arcosanti is een door Poalo Soleri ontworpen stad in aanbouw, in centraal Arizona in de Verenigde Staten van Amerika. In het begin van de jaren 1970 hadden heel wat intelligente mensen rare ideeën over hoe ze de wereld zouden kunnen veranderen. Poalo Soleri, een Italiaans architect, die na de tweede wereldoorlog naar Amerika ging, was een van hen. Hij dacht dat hij de wereld kon redden met het maken van een 'Arcology', een compacte, zelfvoorzienende stad die op een waardige manier in de natuurlijke omgeving zou worden gebouwd. Zodra 50 vrijwilligers werden gevonden, werd vol goede moed begonnen met het verwezenlijken van die droom. Zoals oorspronkelijk bedoeld, is Arcosanti momenteel geen stad met 7000 inwoners. Afhankelijk

van het aantal aanwezige studenten en vrijwilligers telt de stad tussen de 50 en 150 inwoners.

Stuk voor stuk zijn het plaatsen die meer dan de moeite waard zijn om even bij stil te staan.



www.auroville.org

Wie meer wil weten over dit onderwerp nodigen we van harte uit in onze lokalen in de Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen, op donderdag 28 februari 2013 om 20.00 uur.

We verwelkomen dan Garsett Larosse die ons Auroville zal leren kennen en die ons tevens een meer algemeen beeld zal geven over 'ecodorpen'.

Het kruis, symbool van 'het komende Leven'

Jean Chaboseau



Elke dag komen we wel een of ander symbool tegen. We worden, veel vaker dan we denken, geconfronteerd met symboliek: in een kerk, een museum, de beeldende kunst, de politiek, de reclame, enz. Allerlei voorwerpen, gebaren, denkbeelden en zeggwijzen verbinden onze gedachten met beelden en wanneer een beeld of een teken ons meer vertelt dan enkel zijn uiterlijke vorm, dan spreken we van een symbool.

We hebben ook symbolen nodig om het onvoorstelbare uit te drukken en wie de symboliek in al haar verschijningsvormen nader onderzoekt, zal merken dat dit haast onbegrensd is.

Heel interessant zijn de meer traditionele en vaak ook eeuwenoude symbolen, die zelden een eenduidige betekenis kennen. Zo bv. het symbool van het kruis.

Hoewel er heel wat te vertellen is over dit symbool, leek het artikel, geschreven door Jean Chaboseau (1903-??) en verschenen in Le Lotus Bleu van aug/sept.1950 ons zeker interessant om op te nemen in Het Witte Lotusblad.



Latijnse kruis

nl.wikipedia.org

Het symbool van het Kruis wordt universeel gezien als het kenmerkend teken van het Christendom. Nochtans kunnen we, in elke periode in de geschiedenis en overall op deze aarde, vaststellen dat dit symbool reeds vóór de opkomst van het Christendom bestond en ook heel vaak werd gebruikt.

Archeologen erkennen dit en een groot aantal geleerden heeft zich beziggehouden met dit onderwerp. Hoewel men perfect kan aantonen dat de figuur van het kruis niet enkel een christelijk symbool is, is men er toch niet in geslaagd de oorsprong ervan te bewijzen. Ondanks alles bleven alle opzoekingen ook ver buiten de professionele kringen.

Vervolg op pagina 6



Vervolg van pagina 5

Het kruis, symbool van 'het komende Leven'

Jean Chaboseau

Wetenschappers gingen veel verder in hun onderzoek dan de katholieken zelf, die, op enkele geïsoleerde zoekers na, deze kwestie aan de kant hebben gelegd. Het symbool van het kruis erkennen als een afdruk van culturen en religies die veel ouder zijn dan het Christendom, kon de gelovigen zeker niet verontrusten. Men weet nu met zekerheid dat de eerste christenen zeer regelmatig symbolische vormen uit het Paganisme (1) gebruikten om hun nieuwe cultus zichtbaar en herkenbaar te maken. Zonder twijfel zag men er toen een schitterende bevestiging in van de algemeenheid van het symbool, ver boven alle specifieke vormen van de religies. Het zou kinderachtig zijn te zeggen dat symbolen alles verklaren wat we willen en we ze gelijk welke betekenis, die nuttig is voor dergelijke stelling, kunnen laten verduidelijken.

De grote en suggestieve kracht van symbolen is, dat ze altijd ontvankelijk zijn voor een nieuwe verklaring, zonder de noodzaak tot het verzinnen van enig verband. Het volstaat om na te denken zodat er, ALTIJD, nieuwe suggesties ontstaan in de menselijke meditatieve geest.

* * *

Het is zeer interessant om de evolutie van het symbool van het Kruis te volgen. Het is een evolutie die uiteindelijk zou eindigen bij het Christendom, door er een betekenis aan te geven waardoor, sinds die tijd, het onmogelijk is geworden een kruis te tekenen - welke vorm dan ook - zonder Christus voor de geest te halen. Een betekenis ook waardoor meteen alle andere mogelijke betekenissen naar de achtergrond werden verbanen. Het is zoals een duiveluitdrijving; een uitdrijving van 'de duivel', waardoor alle andere, mogelijke voorstellingen onmogelijk worden.

Het is nochtans belangrijk om een onderscheid te maken tussen de verschillende vormen van het kruis want door in de verscheidenheid van dit symbool, een simpele, eenvoudige voorstelling te geven, zou dit kunnen leiden tot misverstanden in taal en gebruik. Wanneer

men wil verwijzen naar, of wil praten over, de Religie van Christus, dan zou het kruis dat men voor de geest haalt enkel mogen bestaan uit de figuur van het Latijnse kruis, of het hoge heraldische kruis of het Krukkenkruis, d.w.z. een kruis met armen in de vorm van een Tau. De naam van het kruis verkeerdelijk gebruiken, wanneer we het hebben over de symbolen welke men de 'Ankh', het 'Griekse kruis' of de 'Swastika' noemt, zou kunnen leiden tot het voor de geest halen van het Christendom.



Heraldisch kruis



Krukkenkruis



Tau-kruis
nl.wikipedia.org

De term 'kruis' zou, in zijn specifieke christelijke betekenis, enkel mogen bestaan uit die symbolen die een instrument van beproeving vertegenwoordigen of datgene oproepen waardoor een man, opgehangen aan twee elkaar kruisende balken en opgeheven in de lucht, sterft. Voor een kruis met twee gelijke balken zoals het Griekse kruis, nog minder voor de Ankh en zeker niet voor de Swastika, wordt het dan onmogelijk een allusie te maken over deze beproeving. Met zekerheid weet men nochtans dat ook deze kruisen door het Christendom werden gebruikt.

Indien het Latijnse kruis en het Krukkenkruis de enige mogelijke afbeeldingen zijn van het Christendom, dan zijn de andere vormen, welke men aantreft in alle belijdenissen - en die als kenmerk dienen van groeperingen die

zich onder de auspiciën van de Christus plaats - zeker niet minder frequent te vinden in alle culturen en in alle vroegere symbolen.

Moet men hier een gewild 'voor-teken', door een bovennatuurlijke wil, in zien? Dat is de mening van bv. priester An-sault, van wie we deze enkele zinnen vermelden. In zijn 'Mémoire sur le culte de la croix avant Jésus-Christ' (1891) schrijft hij: "Men ziet het kruis op een groot aantal monumenten uit de oudheid..., allerlei monumenten: tempels, huizen, graf-tomben, ossuaria, armen, munten, vaatwerk, meubels, sieraden, objecten, dienend voor heilig gebruik of profaan gebruik.

Dit teken dat, bij een eerste blik, een versieringsmotief kan lijken, en dat in enkele gevallen ook niets anders is, is gewoonlijk, in de ogen van de gelovige en ongelovige archeologen, een religieus symbool: het eerste, het meest universele, het oudste van alle religieuze symbolen; het kenmerkt de betekenis van het leven, het goddelijk leven, het leven van de toekomst en de eeuwigheid, van verlossing en zelfs van de redder.

Het is een feit, maar hoe is dit te verklaren?

Is het mogelijk dat de louter natuurlijke instincten van de mens geleid werden tot die cultus van het kruis? Wie zal ons zeggen door welke generatie dit idee spontaan werd geboren in de hersenen van de mensheid, op het gehele aardoppervlak, bij de afzonderlijke volkeren, door de woestijnen, over de oceanen, de dodelijke invloeden van het klimaat en door de nog meer ondoordringbare morele barrières: de verscheidenheid aan religies, de onophoudelijke oorlogen, de jaloezies van de nationale tradities en in een woord: bij de volkeren die niets anders gemeen hadden dan hun oorsprong? Hoe hebben ze overeenstemming gevonden om, in twee lijnen die elkaar met een rechte hoek kruisen, het teken van het eeuwige leven te zien? Dat is niet natuurlijk. De mensen die drie of vier duizend jaar geleden, of zelfs zij die vijfhonderd jaar geleden leefden vóór Golgotha, konden niet vermoeden dat het kruis de verlossing van de wereld en de waarborg voor het eeuwige leven zou zijn.

Vervolg op pagina 7

Loge Witte Lotus - Lezingen op zondagochtend van 11:00u tot 13:00u

Locatie: OC Katrinahof - Fromentinstraat 1 - 2050 Antwerpen Linkeroever

03/02/2013	Mintze van der Velde	H.P.B en het Elektrisch Universum
03/03/2013	Hans Janssen	Esoterisch Christendom
07/04/2013	Yves Vandenberg	Vrijmetselarij, achter de verschijningsvorm
05/05/2013	Christian Vandekerkhove	Atlantis en Lemurië



Zondaglezingen: Vrijwillige bijdrage
Info: (0486) 631 997 en (0476) 879 968

Iedereen is van harte welkom!

Toegepaste Theosofie: Donderdag 28 februari 2013 om 20.00 uur, Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen
Auroville en 'ecodorpen' door Garsett Larosse

Vervolg van pagina 6

Het kruis, symbool van 'het komende Leven'

Jean Chaboseau



Deze betekenis van het leven, van de verlossing, van de redder, gehecht aan het kruis, in de eeuwen voor Jezus Christus, kunnen niet anders dan een andere bron van bovennatuurlijke openbaring hebben. Door aan onze eerste voorouders een verlosser te beloven, heeft God hen laten weten dat het kruis het 'reddingsinstrument' zou zijn. Men verklaart aldus het vertrouwen, de verering, de verheerlijking zelf, waarvan het kruis het onderwerp was. Het was de profetie van de verlosser in de eeuwen die Jezus Christus voorafgingen, net zoals ze nu de herdenking ervan zijn. Het kruis opgeheven op de top van Golgotha verklaart de twee versies van de geschiedenis....

Het Christendom dat, sinds het ontstaan van de wereld, onophoudelijk het kruis ter verheerlijking van de mensen toont, is duidelijk het werk van God. En men stelt zich de vraag

welk religieus belang die zekerheid kan doen wankelen; de glans van dit nieuw evangelisch bewijs kan verminderen?"



Griekse kruis

nl.wikipedia.org

Ankh

Wat is dus het symbolische idee van het oudste en het meest universele der religieuze acroniemen?

Het lijkt ons dat dit symbool een

'voorspellend heilig teken' is van 'het leven dat komt', het komende leven'.

Deze omschrijving, rijk aan evocaties, zal ons toelaten te begrijpen hoe het pas ontstane Christendom blijkbaar zo gemakkelijk symbolen, die zeer ver van de eigen ideologie verwijderd stonden, kon opnemen. De mening van priester An-sault, hoe verleidelijk en mooi ook geschreven, zou archeologen hoe dan ook niet kunnen bevredigen: ze blijven binnen het domein van de theologie. Wij zijn trouwens niet zo ver van hen verwijderd en wij zullen ze ongetwijfeld nog terugvinden in deze korte studie.

Wordt vervolgd

(1) paganise: Heidendom

Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap. Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky

tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Meningingen of opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aan-

leiding zijn om strafmaatregelen te nemen. De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.



Loge Witte Lotus

Zondaglesingen gaan door in het Katrinahof - Fromentinstraat 1 - 2050 Antwerpen
Alle andere activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Kalender februari 2013

MA	DI	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
				1	2	3 HPB EN UNIVERSUM
4	5	6	7 GRONDBE- GINSELEN THEOSOFIE	8	9	10
11	12	13	14 VIVEKACHU- DAMANI	15	16	17
18	19	20	21 DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE	22	23	24
25	26	27	28 AUROVILLE EN ECODORPEN			

Loge Witte Lotus - februari 2013

Kalender maart 2013

MA	DI	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
				1	2	3 ESOTERISCH CHRISTEN- DOM
4	5	6	7 GRONDBE- GINSELEN THEOSOFIE	8	9	10
11	12	13	14 VIVEKACHU- DAMANI	15	16	17
18	19	20	21 DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE	22	23	24
25	26	27	28 TOEGEPASTE THEOSOFIE	29	30	31

Loge Witte Lotus - maart 2013

03/02/2013 HPB en het Elektrisch Universum
07/02/2013 Grondbeginselen der theosofie
14/02/2013 Ethiek: Vivekachudamani
21/02/2013 De sleutel tot de theosofie
28/02/2013 Toegepaste Theosofie: Auroville en 'ecodorpen'

Zie pagina 2

Zie pagina 3

03/03/2013 Esoterisch Christendom
07/03/2013 Grondbeginselen der theosofie
14/03/2013 Ethiek: Vivekachudamani
21/03/2013 De sleutel tot de theosofie
28/03/2013 Toegepaste Theosofie

Voor meer informatie omtrent de programma's kunt u terecht op (0476) 879 968 en (0486) 631 997.

De Belgische Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging werd opgericht te New York op 17 November 1875. Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), India. Zij is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft afdelingen in vele landen over de hele wereld.

In Europa is een Internationaal Theosofisch Centrum gevestigd te Naarden (Nederland). In België zijn er loges te Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Leuven. Zij organiseren met grote regelmaat voordrachten en

studiebijeenkomsten en sommige, waaronder die in Brussel en Antwerpen, beschikken tevens over een uitgebreide bibliotheek. De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen en hen te stimuleren in hun zoekproces naar waarheid.

Loge Antwerpen werd opgericht in 1899. Loge Witte Lotus was tot voor kort de jongste loot uit de Belgische Theosofische familie. Opgericht in 2006, beoogt deze

Loge eveneens een aantrekkingspool te zijn voor zoekers naar en onderzoekers van waarheid.



Alle links, nationaal en internationaal, zijn te vinden op onze website:

www.logewittelotus.be

*“Ons leven lang zijn we reizigers,
vaak zonder onze ware bestemming te kennen”*

Boeddhistische Wijsheden
Scheurkalender 2013 - isbn 978 9460971105