



# Het Witte Lotusblad

Belgische Theosofische Vereniging vzw  
Loge Witte Lotus

Jaargang 7—nummer 5

mei 2012

BELGIE/BELGIQUE

P.B./P.P.

2000 ANTWERPEN  
GROENPLAATS

BC 30217

## Colofon:

Maandblad

Erkenningnummer

P708093

Versijnt niet in juli en augustus.

De Belgische Theosofische Vereniging vzw  
zetelt in 1000 Brussel, Geuzenplaats 8.

Verantwoordelijke uitgever :

Sabine Van Osta

p/a Milisstraat 22 - 2018 Antwerpen

Alle activiteiten van de BTV-loges te  
Antwerpen gaan door in de Milisstraat 22,  
2018 Antwerpen, tenzij anders vermeld.

Voor de inhoud van de artikels zijn enkel  
de auteurs verantwoordelijk, hij vormt  
geen uitdrukking van enig standpunt van  
de BTV en haar afdelingen.



Loge Witte Lotus is nu ook te vinden op  
Facebook en Twitter (<http://twitter.com/LogeWitteLotus>)

## In dit nummer:

<i>De drie doelstellingen BTV-loges te Antwerpen</i>	1
<i>M.Nussbaum &amp; de Phaedrus van Plato</i>	2
<i>Eendracht maakt Macht</i>	3
<i>Tips voor spirituele trips ... Lyon deel 1</i>	6
<i>Lezingen Loge Witte Lotus Vrijheid van denken</i>	7
<i>Kalender mei &amp; juni 2012 Belgische Theosofische Vereniging</i>	8

## De drie doelstellingen

De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
  2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
  3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.
- De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

## De Belgische Theosofische Vereniging vzw

Loges in Antwerpen

### Loge Antwerpen

Bijeenkomsten - secretariaat:  
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Voor alle informatie kan u terecht:  
Telefoon: (03) 827 43 62 of (03) 272 58 53  
E-mail : [eddy.doms@pandora.be](mailto:eddy.doms@pandora.be)



### Loge Witte Lotus

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen  
Secretariaat: Molenkouter 13 Bis, 2890 Sint-Amands  
Telefoon: (0476) 879 968 of (0486) 631 997

Website: <http://www.logewittelotus.be>  
E-mail: [info@logewittelotus.be](mailto:info@logewittelotus.be)  
KBC 736-0013927-23 tnv Vandekerkhove & Van Osta &  
Oggenhaffen



Loge Witte Lotus - zondaglezing op 6 mei 2012 om 11.00 uur - OC Katrinahof, Fromentstraat 1 te 2050 Antwerpen



## Martha Nussbaum en de Phaëdrus van Plato

Hugo Cardon

De Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum, geboren in 1947 als Martha Cra-ven, studeerde theaterwetenschappen, klassieke talen en filosofie aan de New York University en aan Harvard. Aan deze universiteit behaalde zij in 1975 haar doctoraat met een commentaar op een tekst van Aristoteles. Deze Griekse denker zal haar filosofische en politieke inzichten blijven bepalen. Tot 1983 onderwijst zij in Harvard klassieke filosofie en filologie om vervolgens aan de Brown University in Boston en nu doceert zij recht en ethiek in Chicago.



[uvuethicscenter.posterous.com](http://uvuethicscenter.posterous.com)

Gedurende de jaren '80 werkte ze samen met de econoom en Nobelprijswinnaar Amartya Sen op het vlak van economische ontwikkeling en ethiek.

Zij ontving niet minder dan veertig onderscheidingen van universiteiten en instituten, o.a. een eredocoraat van de universiteiten van Utrecht en Leuven in 1997.

Regelmatig neemt zij deel aan discussies op de Amerikaanse televisie over ethische, politieke en economische onderwerpen.

In Nederland en Vlaanderen verwierf zij bekendheid bij het grote publiek door haar optreden in de VPRO-documentaire serie *Van de schoonheid en de troost* door Wim Kayser.

Ook door haar publicaties vindt zij hier

een ruim publiek: niet minder dan 7 werken zijn tot nu in het Nederlands vertaald. Reeds in 1991 verscheen de vertaling van een rede gehouden te Rotterdam *Politieke dieren: Aristoteles over de natuur en het menselijk bedrijf*.

In 1998 werden onder de titel *Wat liefde weet. Emotie en moreel oordelen* enkele hoofdstukken uit 3 werken vertaald: *The Fragility of Goodness* (1986), *Love's Knowledge* (1990) en *The Therapy of Desire* (1994). Aan de hand van Plato's *Phaëdrus* vraagt Nussbaum zich af welke rol emoties in morele oordeelsvorming kunnen spelen. Op basis van o.a. Proust onderzoekt zij hoe emoties die inzicht bieden, kunnen worden onderscheiden van misleidende emoties. Tenslotte werpt zij naar aanleiding van Senecas *Medea* de vraag op of gepassioneerde liefde niet altijd het risico van grotere wreedheid in zich laat schuilen.

In 2004 verscheen *Oplevingen van het Denken. Over de menselijke emoties, Uphelds of Thought - The Intelligence of Emotions* (2001), of hoe Proust, Dante, Spinoza, Joyce en anderen een pleidooi bieden voor de waardigheid en morele kracht van emoties. In 2006 verscheen *Grensgebieden van het recht. Over sociale rechtvaardigheid*, (*Frontiers of Justice* 2006).

Ook in 2006 - 20 jaar na het oorspronkelijke werk - werd vertaald *De breekbaarheid van het Goede. Geluk en ethiek in de Griekse filosofie en literatuur* (*The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy* 1986). In dit tweede magnum opus bestudeert Nussbaum de verschillende opvattingen over 'moreel' geluk uit de oudheid met het fundamentele ethische probleem van de weerloosheid van het waardevolle.

In 2011 verscheen *Niet voor de winst. Waarom de democratie de geesteswetenschappen nodig heeft*. (*Not for profit* 2010). Nussbaum schreef dit manifest tegen het streven onderwijs te zien als gereedschap van het BNP. Door enkele voorbeelden laat zij zien dat her-

waardering van de geesteswetenschappen ertoe kan bijdragen dat leerlingen weer worden opgevoed tot mondige, democratische burgers.

Sedert maart 2012 ligt in de boekhandel *Mogelijkheden scheppen* (*Creating Capabilities: The Human Development Approach* 2011). Hier betoogt Martha Nussbaum dat in het heersende ontwikkelingsbeleid nauwelijks enige aandacht wordt besteed aan de elementaire menselijke behoeften: waardigheid en zelfrespect. In *De Morgen* van 23 juli 2011 verscheen een gesprek tussen Martha Nussbaum en Bea Cantillon over de welvaartstaat bij ons en in de USA.

### De Phaëdrus van Plato : waanzin, rede en herroeping

Deze dialoog, waarin Socrates standpunten uit vorige werken herroept, is opgebouwd rond drie redevoeringen.



Plato  
[outrmonde.com](http://outrmonde.com)

Phaëdrus vertelt dat hij de befaamde redenaar Lysias de paradoxale thesis heeft horen verdedigen dat men het best gunsten verleent aan wie men niet bemint. Dan houdt Socrates een rede die de redenering van Lysias herhaalt. Maar in een tweede rede herroept Socrates zijn standpunt en ziet hij een rol weggelegd voor bepaalde vormen van waanzin als motiveerende energie.

De *mania* kan een sturende en zelfs cognitieve functie hebben bij het nastreven van het goede.

**Wie graag meer wil weten over dit onderwerp, nodigen we van harte uit op de lezing die doorgaat op zondag 6 mei 2012 om 11.00 uur.**

**Locatie: OC Katrinahof, Fromentstraat 1 te 2050 Antwerpen (Linkeroever).**

## Eendracht maakt Macht, in dienst van de wereld

*of: Eendracht vermeerdert macht, in dienst van de wereld*

Dr. Henriette van der Hecht



Het thema van vandaag bevat drie elementen die wij een voor een zullen bekijken: eerst en vooral toewijding ten dienste van de wereld, vervolgens vereniging van dienstbaarheid en tenslotte de kracht die uit dergelijke vereniging in dienstbaarheid kan voortvloeien.

Bij het zien van de overexploitatie van de natuurlijke rijkdommen van onze planeet, de steeds groter wordende woestijnen, de vermindering van dieren- en plantensoorten zowel op het land als in de zee, de verdwijning van bestuivende insecten noodzakelijk voor de bevruchting van bomen en andere planten, wordt het ons duidelijk dat wij onze manier van leven moeten veranderen.

Aan noodweer, overstromingen en cyclonen waar wij, zo blijkt, zelf verantwoordelijk voor zijn door de uitstoot van broeikasgassen, voegt de natuur zelf nog aardbevingen en vulkaanuitbarstingen toe; op die manier probeert ze ons wakker te schudden. Tegelijkertijd zien we een toename van geweld, grofheid en wellust en tenslotte de ontsporing van despoten in een monsterlijke wreedheid eens zij zich geconfronteerd zien met de roep van hun volk naar gerechtigheid en vrijheid.

De Theosofie zou ons leren dat de middelen die de wetenschap ons geboden heeft om de steeds groter wordende bevolking te voeden samen gaan met de incarnatie van massa's minder ontwikkelde zielen die de verhoogde mogelijkheden van intellectuele ontwikkeling trachten te benutten die geboden worden door de spijstechnologie en dat, anderzijds, het moment daar is om te beseffen dat alle mensen van goede wil zich moeten verenigen om samen de natuur opnieuw de kans te geven om op te bloeien en de gemeenschappelijke vooruitgang van alle mensen te bespoedigen in de richting van het menselijk ideaal.

Want de Theosofie houdt ons een goddelijk plan van evolutie voor dat zich voortdurend ontplooit, dat voortschrijdt gedurende duizenden en miljoenen jaren en leidt tot de vervolmaking van alle levensvormen en de ontplooiing van

steeds meer schoonheid, intelligentie en liefde. Indien wij actief in de richting van dit goddelijk plan meewerken, dan worden wij geholpen door de kracht van de onoverwinnelijke energiestroom die wij kennen als de manifestatie van de goddelijke wil in de wereld.



<http://www.ellgurd.be/foto/Web/Artpics/Nederlands/pages/dienstbaarheid.htm>

De essentiële factor voor verandering is opvoeding.

Wereldwijd zouden opvoedingssystemen ingevoerd moeten worden die de ontwikkeling van ieder kind bespoedigen tot op het hoogst mogelijk niveau, in het bijzonder met het oog op de ontwikkeling van menselijke kwaliteiten zoals zelfbeheersing, intelligentie, liefde, creativiteit en schoonheidscultuur op alle gebied. Laten wij kinderen een solidariteitsgevoel bijbrengen voor alle wezens, respect voor anderen, liefde voor al wat leeft en het nalaten van geweld. Al deze energieën moeten gestimuleerd worden en gekanaliseerd in een harmonieus en mooi leven.

Iedere regering zou het grootste gedeelte van haar budget dienen te spenderen aan opvoeding: in kleuter- en basisscholen zou er één opvoeder moeten zijn per tien kinderen. Ethisch onderricht zou deel moeten uitmaken van het dagelijks leven en het hoofbestanddeel vormen van persoonlijk contact tussen kind en opvoeder en ook door het samen doornemen van teksten die een illustratie bieden van veredelde zielekwaliteiten. Onderlicht op het gebied van geestelijke hygiëne zou een vast opvoedingsthema

moeten zijn tijdens de kindertijd en adolescentie. Op die manier kan het budget aan gezondheidszorgen gereduceerd worden ten voordele van opvoeding en onderwijs. Meditatie, de techniek waarmee de mens zijn innerlijke leven in harmonie kan brengen, dient op alle leeftijden te worden beoefend.

De ontwikkeling van een dergelijk opvoedingssysteem bij alle volkeren draagt bij tot de volledige ontplooiing van iedere ziel en daardoor van de hele maatschappij in kwestie. Dit is de grootste dienst, die wij de wereld kunnen bewijzen. Wij zouden al onze inspanningen en heel onze verbeeldingskracht moeten inzetten om te denken en te handelen in die zin.

Andere factor voor verandering die we in het werk zouden moeten stellen: de aanmoediging van respect voor de natuur en de invoeren van maatregelen voor de opbloei van de natuur.

Om dat te bereiken zou de intensieve monocultuur van granen die we nu kennen vervangen moeten worden door een gevarieerde teelt die op eenzelfde oppervlakte vruchten- en notendragende bomen cultiveert. Al deze vruchten vormen hoogwaardige voedingsbronnen door hun hoog gehalte aan vitamines, volledige eiwitten, vetstoffen en koolhydraten in hun verschillende vormen. Op de grond, tussen de bomen, kunnen dan nog andere planten gecultiveerd worden.

Eens de bomen volgroeid zijn kan men jaarlijks oogsten en geven zij een aanzienlijker opbrengst dan de graanvelden van vandaag zonder dat er telkens opnieuw gezaaid moet worden, zonder meststoffen noch irrigatie; bomen houden nl. het regenwater vast, ze houden het grondwater niveau (waar zij hun water uit putten) op peil, ze regelen het klimaat door hun schaduw en door de waterdamp die zij afgeven via hun bladeren. Aan fauna en insecten bieden zij een habitat geschikt voor verschillende soorten.

## Eendracht maakt Macht, in dienst van de wereld – *Vervolg van pagina 3*

### *of: Eendracht vermeerdert macht, in dienst van de wereld*

*Dr. Henriette van der Hecht*



Er blijft in dit model voldoende ruimte over voor woningen. En er is meer dan voldoende brandstof voor verwarming onder de vorm van brandhout. De koolstofdioxide die vrij komt bij verbranding wordt opnieuw geassimileerd door de bladeren met afgifte van zuurstof.

Voedselproductie op basis van bosbouw zou een veralgemening van een vegetarische levenswijze ten goede komen, want een vegetarisch dieet is rijk en volledig en bevat alle voedingsstoffen die mensen nodig hebben. Vegetarisme staat tevens voor een respect voor het dierlijke leven en vermindert zowel de neiging naar als de uitoefening van geweld.

Respect voor de natuur draagt dus wel degelijk een belangrijke factor in zich voor de regeneratie van de natuur en de mensheid.

Derde factor voor verandering: het doen inzien van het doel van het leven. Deze factor wordt hier in de derde plaats uiteengezet, maar uit deze factor komen de twee voorgaande factoren eigenlijk voort, nl. die van een harmoniserende opvoeding en die ter bevordering van een volledige ontplooiing van de natuur.

Het inzien van het doel van het eigen leven en van het leven van alle andere wezens is van primordiaal belang voor het geluk en juist gedrag van de mens. Vandaag ontbreekt het de mens op een schrijnende manier aan dit inzicht dat hem slechts gedeeltelijk werd aangereikt via de verschillende religies en denksystemen. Het is nochtans onontbeerlijk voor een klaar begrip van de problemen waarvoor wij ons vandaag gesteld zien en die wij dienen op te lossen. Het doen inzien van het doel van het leven is de taak bij uitstek van de Theosofische Vereniging, nl. het onderwijzen van de wijsheid die wij Theosofie noemen en die samengevat kan worden met de volgende grote principes of waarheden:

Eerste stelling: het Leven is Een. De mensheid en de natuur, alle koninkrijken, zowel de zichtbare als de onzichtbare, zijn de meervoudige uitdrukking, die steeds in ontwikkeling is, van een en

hetzelfde onderliggend leven, van één en dezelfde grote levensstroom. Alle wezens zijn onderling afhankelijk en solidair: de gehele mensheid, de dieren en de planten, tot aan het mineralenrijk. Dit feit wordt aangetoond door de natuurwetenschappen, de astronomie alsook de menswetenschappen – en in de eerste plaats de ecologie, en vooral door de Theosofie. De vervolmaking van de mensheid verloopt parallel aan de vervolmaking van de natuur.



Pieta. Michelangelo, 1499. Vaticaan, St. Pietersbasiliek.  
<http://www.zwartzusters-bethel-brugge.be/charisma2.html>

Tweede stelling: Eén Universeel Bewustzijn- Volmaakte Geest - dat alle wezens bezielt, de hele Natuur en de hele mensheid. Dit Ene Bewustzijn vormt de essentiële werkelijkheid, bron en fundament van al wat bestaat, de onuitputtelijke bron van energie, scheppende gedachte, liefde en geluk die inherent zijn aan dit Bewustzijn. Zij drukt deze werkelijkheden stelselmatig uit in de wereld, in de loop van de ontwikkeling naar vervolmaking van alle onderdelen van het universum, van iedere menselijke ziel in het bijzonder en van de natuur in haar geheel. Diegenen die zich afvragen wat er nog allemaal komen gaat, die weten, eenmaal zij de volmaaktheid bereikt hebben, dat ons huidige universum slechts een schakel is in een eindeloze ketting van opeenvolgende universa die steeds wonderbaarlijker zijn.

Deze bron en dit uniek fundament van al wat bestaat noemt men God, en de uitdrukking van de scheppende gedachte is een Goddelijk Plan van mani-

festatie van leven, van manifestatie van Zijn Leven. Het idee van een goddelijk plan is van het grootste belang wil men de betekenis van een mensenleven doen begrijpen. Het leven van de mens, ons leven, verkrijgt haar volledige betekenis wanneer ieder meewerkt aan de realisatie van dat goddelijk plan door op een resolute manier de eigen menselijke aard in handen te nemen en door zijn bijdrage en toewijding aan de harmonieuze ontwikkeling van alle wezens.

Derde stelling, essentieel voor een goed begrip van de betekenis van het leven en een stelling die we daarom dienen te onderwijzen, naast de solidariteit van alle wezens in Eenheid en naast hun ontwikkeling naar volmaaktheid volgens het goddelijk plan, is de waarheid omtrent de ware aard van het menselijk wezen.

Het menselijk wezen is een ziel geïncarneerd in een lichaam, niet een lichaam voorzien van een ziel – en iedere ziel is een geïndividualiseerd brandpunt, een vonk van het Goddelijk Universeel Bewustzijn.

De ziel evolueert gedurende een zeer lange reeks van opeenvolgende levens naar de volledige uitdrukking van alle aspecten van Goddelijk Bewustzijn in de mens: intelligentie, wil, liefde, schepende verbeeldingskracht, zin voor schoonheid en harmonie, tot in de perfectie die door mensen bereikt kan worden.

Deze menselijke ziel is onsterfelijk, doorheen ontelbare levens en tussen deze levens door tijdens perioden van hemelse rust tussen de dood, het afleggen van een lichaam en een nieuwe geboorte.

Deze waarheden, wil de Theosofische Vereniging verspreiden, in het bijzonder door de vergelijkende studie van godsdiensten, denksystemen en wetenschappen te stimuleren en door het onderzoek aan te moedigen naar de spirituele vermogens die latent aanwezig zijn in de mens. De vergelijkende studie toont aan

**Eendracht maakt Macht, in dienst van de wereld** – *Vervolg van pagina 4***of: Eendracht vermeerdert macht, in dienst van de wereld**

Dr. Henriette van der Hecht



dat alle religies voortkomen uit dezelfde bron, de oorspronkelijke Wijsheidsreligie, en dat zij dezelfde waarheden bevatten onder een verschillende vorm. Het van kindsbeen af onderwijzen van de eenheid van alle religies zou alle vormen van fanatisme die de mensheid verscheuren, teniet moeten doen.

De heilige Geschriften van de verschillende religies en het werk van grote wijzen en filosofen vormen het gemeenschappelijk patrimonium van de hele mensheid en vormen een universele bron van inspiratie en wijsheid, de bestudering ervan doet een beroep op de meest edele componenten in de mens.

Drie essentiële wegen van dienstbaarheid ten voordele van de wereld: het veralgemenen van een opvoedingssysteem dat de rijke en harmonische ontwikkeling van de mens garandeert, het regenereren van de natuur en het onderwijzen van de ware betekenis van het leven. Drie manieren om bij te dragen aan de totstandkoming van de universele broederschap van de mensheid en van alles wat leeft in een theosofische geest.

**Eendracht:** wat is de waarde van Eendracht bij de toewijding ten dienste van de wereld?

In een groep, een paar of in een gezin versterkt de vereniging van krachten en capaciteiten de vruchten van de inspanningen van ieder ten voordele van het welslagen van het gemeenschappelijk werk.

Er is zelfs meer nodig dan eendracht, nl. zin voor eenheid. Er kan pas eenheid in het werk bereikt worden, als er ook eensgezindheid woont in het hart en de geest van ieder, wanneer er samenwerking is, en geen concurrentie, zelfvergetelheid in de toewijding aan de gemeenschappelijke doelen, wederzijds respect en appreciatie, een volledige aanvaarding van de ander alsof het onszelf betreft, en heel in het bijzonder erkenning van de capaciteiten en kwaliteiten in de bijdrage tot de gemeenschappelijke inspanningen van iedere deelnemer.

Want verschillende mensen hebben verschillende talenten en zijn dus goed in

verschillende domeinen. De Theosofie spreekt van zeven verschillende temperamenten. De bijdrage van ieder temperament vormt een troef voor het welslagen van de gemeenschappelijke onderneming. Deze temperamenten hebben de volgende kwaliteiten:

1. Een sterke wil gekenmerkt door dynamisme, elan, moed, vasthoudendheid en doorzettingsvermogen;
2. Een diepe, stralende sympathie die uitstraalt naar allen, in mededogen voor al wat lijdt;
3. Een heldere visie met een sterke zin voor morele waarden, zoals wetten en organisatievermogen;
4. Zin voor schoonheid en harmonie;
5. Exacte kennis in verschillende domeinen, zowel wetenschappelijk als literair, taalkundig, artistiek, enz.

6. De warmte van persoonlijke affectie, devotie, enthousiasme, altijd beschikbare dienstbaarheid, en ten slotte
7. Praktische ingesteldheid, technische perfectie, nadruk op de handeling.

Al deze kwaliteiten dringen a.h.w. op een osmotische manier door tot de verschillende leden van een groep mensen die in eenheid samenwerken. Op die manier behoren deze kwaliteiten tot de volledige groep en kenmerken ze een familie of een organisatie en dragen ze bij tot het gemeenschappelijk succes.

Het is echter nodig dat ieder al zijn energie investeert om het welslagen te garanderen. Eenheid met twijfelaars, onverschilligen, incapabelen, egoïsten enz. vormt geen kracht maar geeft eerder aanleiding tot inertie.

Wordt vervolgd....

*Tips voor spirituele trips: Lyon - deel 1***Notre-Dame de Fourvière & Cimetière de Loyasse***Lieve Opgenhaffen***Palmzondag in Lyon**

Er even tussenuit: uitwaaien aan zee, een wandeling in de Ardennen, het kan een mens zo goed doen!

Maar wat denk je bij een weekendje, met de auto, naar L'Arbresle, Lyon en Mâcon? Vermoeiend? Ja, misschien.... maar best wel een echte aanrader. Zeker wanneer je dit kan doen tijdens het weekend van Palmzondag.

Hoogtepunt van dat weekend is ongetwijfeld een bezoek aan het kerkhof van Loyasse, waar elk jaar op Palmzondag een herdenkingsplechtigheid plaatsvindt aan het graf van Meester Philippe van Lyon, de spiritueel genezer en geestelijke leraar van Lyon.

Dat is natuurlijk niet het enige. Er zijn nog een aantal plaatsen die meer dan de moeite waard zijn om even te bezoeken: de Clos Landar in L'Arbresle, de Basiliek Notre-Dame de Fourvière in Lyon, het kerkhof van Flacé in Mâcon, enz.

Wie dit jaar de gelegenheid kreeg om even de grens over te steken, zal met heel veel vreugde zijn/haar verhaal vertellen.

In enkele artikeltjes willen we proberen jullie even mee te laten genieten van de bijzondere plaatsen die bezocht werden.

**De Basiliek Notre-Dame de Fourvière**

nl.wikipedia.org

Op de top van de heuvel Fourvière in Lyon ligt de basiliek Notre-Dame de Fourvière.

Vervolg op pagina 6

Tips voor spirituele trips: Lyon - deel 1 - Vervolg van pagina 5

## Notre-Dame de Fourvière & Cimetière de Loyasse

Lieve Opgenhaffen



De constructie van de basiliek, zoals we ze nu kennen, is het resultaat van een aantal historische gebeurtenissen.

Het eerste kleine gebouwtje, opgetrokken in de 12<sup>e</sup> eeuw, was gewijd aan de Maagd Maria, maar ook aan Thomas Beckett (1118-1170), aartsbisschop van Canterbury vermoord aan de voet van het altaar van de kleine kapel.(1)

In 1852 werd de kapel vergroot en kreeg ze, op de toren, een gouden beeld van Maria. Het vergroten van de kapel was het resultaat van een traditie, gestart in 1643, door de schepenen van de stad Lyon. Zij hadden toen de belofte gedaan om, elk jaar opnieuw, de top van de heuvel te beklimmen indien Maria de stad zou behoeden van de pest.

Zo werd, als blijk van dankbaarheid, een grotere kapel gebouwd, en van daaruit ontstond een religieuze en culturele manifestatie: *'het feest van 8 december of het feest van het licht.'* De inhuldiging van het gouden beeld van Maria was oorspronkelijk gepland op 8 september 1853 doch werd uiteindelijk, door onvoorziene omstandigheden, uitgesteld tot 8 december van dat jaar. Tussen dit feest van 8 december en de basiliek is er geen enkel verband want met de bouw van de basiliek werd pas begonnen in 1872. Ook hier vinden we een belofte aan de oorsprong: Aartsbisschop Jacques Ginoulhiac (1806-1875) deed, in 1870, de belofte zich in te zetten om te zoeken naar een nieuwe locatie voor het bouwen van een kerk - geheel gewijd aan de Maagd Maria - indien de stad niet zou veroverd worden door de Pruisen.(2)

De bouw van de basiliek zou 12 jaar duren en het was pas in 1964 dat het interieur van de basiliek met mozaïeken en glazen sculpturen zou voltooid zijn.

Heel bijzonder is de crypte. Men kan hier eigenlijk niet spreken van een crypte, zoals we die meestal kennen. In Fourvière is de crypte even groot als de basiliek zelf en de zuilen zijn meer dan 10 meter hoog. Deze crypte is eigenlijk een kerk onder de basiliek.

Het koor van de crypte is bezet met prachtige mozaïeken die evangelische

teksten en engelen bevatten. Het schip van de crypte lijkt mysterieus en in tegenstrijd met het koor. Dit is heel waarschijnlijk omdat er heel weinig licht binnenvalt door de glasramen.

In de crypte kunnen Mariabeelden van overal in de wereld bewonderd worden en de muren hangen vol tegels met dankbetuigingen. Meester Philippe bv. zou tijdens zijn leven duizenden mensen op wonderbaarlijke wijze genezen hebben. Zijn genezingen worden gestaafd door medische bewijzen en in bepaalde gevallen ook door politierapporten. Meester Philippe, die heel eenvoudig was, wilde zelf geen dank voor zijn wonderen. Hij vroeg de mensen om naar de basiliek van Fourvière te gaan en Maria te danken voor de verkregen gunst of genezing, en eventueel hun krukken daar te laten als "ex-voto".

Wie de basiliek van Fourvière bezoekt, kan niet voorbijgaan aan een wandeling door het stadspark *'Parc des Hauteurs'*. Dit prachtige park verbindt de basiliek Notre-Dame de Fourvière met de oude begraafplaats van Loyasse. Via kleine loopbruggetjes kan men hier ook afdalen naar de kades van de Saône, maar een van de belangrijkste kunstwerken is de loopbrug *'des Quatre-Vents'* (van de vier windrichtingen). Het is een ijzeren viaduct die het mogelijk maakte om doodskisten te vervoeren tussen het eindstation van Saint Paul, in het oude Lyon, en de begraafplaats. Zo belanden we bij het:

### Cimetière de Loyasse

Het is een oude begraafplaats die ondertussen is uitgegroeid tot een rustplaats voor talrijke bekende Lyonnaïen, een beetje vergelijkbaar met het Père-Lachaise kerkhof in Parijs of het Schoonselhof in Antwerpen.

Op de begraafplaats van Loyasse, die heel verzorgd en erg mooi oogt, hebben de grafmonumenten de architecturale stijl van hun tijd gevolgd. Er is dan ook een grote verscheidenheid aan monumenten te vinden: van graftomben, sarcofagen tot eenvoudige graf-

zerken die al dan niet de eigenheid van de overledene uitstralen.

Op de begraafplaats rusten onder meer Meester Philippe van Lyon. Zijn graf wordt nog dagelijks bezocht en is, mogen we wel zeggen, het meest bebloemde van de ganse begraafplaats. Enkele rijen achter de rustplaats van Meester Philippe vinden we het graf van Jean Chapas (1863-1932), de lievelingsleerling van Meester Philippe. Chapas is bijzonder: hij zou het werk van zijn Meester verder zetten na diens dood. Ook de laatste rustplaats van Jean-Baptiste Willermoz (1730-1824), een Frans mysticus en vrijmetselaar, treffen we op de begraafplaats aan.



Foto's:  
Roselinde Suykens

Het hoogtepunt van Palmzondag is, zoals gezegd, de herdenkingsplechtigheid aan het graf van Meester Philippe. Een bijzondere ervaring voor de ca. 150 aanwezigen.

De plechtigheid is kort. Niemand blijft onberoerd bij het aanhoren van de verschillende voorgelezen teksten: voorval- len en uitspraken van de Meester. Na een intense, energievolle afsluiting van de herdenking met een eenheidsketen, waaraan alle aanwezigen deelnemen, is er nog een korte babbel waarna iedereen naar huis keert met een gevoel van broederschap, innerlijke rust en vrede.

(1) [http://nl.wikipedia.org/wiki/Thomas\\_Becker](http://nl.wikipedia.org/wiki/Thomas_Becker)

(2) [http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques\\_Ginoulhiac](http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Ginoulhiac)

**Loge Witte Lotus - Lezingen op zondagochtend van 11:00u tot 13:00u**

**Locatie: OC Katrinahof - Fromentinstraat 1 - 2050 Antwerpen Linkeroever**

06/05/2012	Hugo Cardon	Martha Nussbaum en de Phaedrus van Plato
03/06/2012		Geen lezing

**Werkingsjaar 2012-2013**

04/11/2012	Sabine Van Osta	Het Christendom volgens de Theosofie
------------	-----------------	--------------------------------------

Vrijwillige bijdrage

Info: (0486) 631 997 en (0476) 879 968



**Loge Witte Lotus organiseert:**

**Landdag 2012**

**Vrijheid in Verantwoordelijkheid**

**30 september 2012**

van 10.00 uur tot 16.00 uur

Locatie: **Koningsteen, Kapelle-op-den-Bos**

Website: [www.koningsteen.be](http://www.koningsteen.be)

Programma volgt in een volgende nieuwsbrief.

**Deelname in de kosten: 45,00 euro**  
(vegetarisch middagmaal + koffie/theepauzes inbegrepen)

**Iedereen van harte welkom**

**Inschrijving vóór 15 september 2012**

E-mail: [info@logewittelotus.be](mailto:info@logewittelotus.be) of

GSM 0486 631 997 en 0476 879 968

Voor wie met het openbaar vervoer komt,  
wordt afhaling aan het station voorzien.

Gelieve hiervoor vooraf (verplicht) contact op te nemen via  
bovenvermeld mailadres of GSM-nummers.

**Iedereen is van harte welkom!**

**Kalender**

08/05/1891

Witte Lotusdag

Overlijden H.P. Blavatsky

11/05/1895

Geboorte Jiddu

Krishnamurti

*Noteer zeker !!!*

03/05/2012

Loge Witte Lotus:

Viering Witte Lotusdag

31/05/2012

Loge Witte Lotus:

Algemene Ledenvergadering

23/06/2012

Belgische theosofische Vereniging:

Algemene Ledenvergadering

**Vrijheid van denken**

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap. Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn

leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Meningingen of opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.



## Loge Witte Lotus

Zondaglesingen gaan door in het OC Katrinahof - Fromentinstraat 1 - 2050 Antwerpen

Alle andere activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen



### Kalender mei 2012

MA	DI	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
	1	2	3 WITTE LOTUSDAG	4	5	6 M. NUSS- BAUM EN PHAEDRUS
7	8	9	10 VIVEKACHU- DAMANI	11	12	13
14	15	16	17 GEEN BIJEEN- KOMST	18	19	20
21	22	23	24 TOEGEPASTE THEOSOFIE: ESOTERIE	25	26	27
28	29	30	31 ALGEMENE LEDENVERGA- DERING			

Loge Witte Lotus - mei 2012

### Kalender juni 2012

MA	DI	WO	DO 20:00-22:00	VR	ZA	ZO 11:00-13:00
				1	2	3 GEEN LEZING
4	5	6	7 GRONDBEGIN- SELEN THEOSOFIE	8	9	10
11	12	13	14 VIVEKACHU- DAMANI	15	16	17
18	19	20	21 DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE	22	23	24
25	26	27	28 GEEN BIJEEN- KOMST	29	30	

Loge Witte Lotus - juni 2012

03/05/2012 Viering Witte Lotusdag  
06/05/2012 Martha Nussbaum en de Phaedrus  
van Plato  
10/05/2012 Ethiek: Vivekachudamani  
17/05/2012 Geen bijeenkomst: Feestdag !!  
24/05/2012 Toegepaste Theosofie: Esoterie  
31/05/2012 **Algemene Ledenvergadering**

Zie pagina 2

03/06/2012 Geen lezing  
07/06/2012 Grondbeginselen der Theosofie  
14/06/2012 Ethiek: Vivekachudamani  
21/06/2012 De sleutel tot de theosofie  
28/06/2012 Geen bijeenkomst  
*Noteer zeker !!!*  
23/06/2012 Algemene Ledenvergadering van de  
Belgische Theosofische Vereniging

Voor meer informatie omtrent de programma's kunt u terecht op (0476) 879 968 en (0486) 631 997.

## De Belgische Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging werd opgericht te New York op 17 November 1875. Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), India. Zij is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft afdelingen in vele landen over de hele wereld.

In Europa is een Internationaal Theosofisch Centrum gevestigd te Naarden (Nederland).

In België zijn er loges te Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Luik. Zij organise-

ren met grote regelmaat voordrachten en studiebijeenkomsten en sommige, waaronder die in Brussel en Antwerpen, beschikken tevens over een uitgebreide bibliotheek. De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen en hen te stimuleren in hun zoekproces naar waarheid.

Loge Antwerpen werd opgericht in 1899. Loge Witte Lotus was tot voor kort de

jongste loot uit de Belgische Theosofische familie. Opgericht in 2006, beoogt deze Loge eveneens een aantrekkingspool te zijn voor zoekers naar en onderzoekers van waarheid.



**“Een ziekte kan verschillende levens duren en niet eindigen bij de dood van de mens. Het kwaad moet in goed worden getransformeerd.”**

*Het paranormale is onder ons. De wonderen van Meester Philippe.*

C. Vandekerkhove - p70 - ISBN 9 789077 135198