

*Belgische Theosofische Orde van Dienst
Geuzenplein 8, 1000 Brussel*



*&
Loge Witte Lotus
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen*



Uitnodiging



Stiltewandeling

Zondag 6 mei 2018

om 10.30 uur

Gezien het succes van vorig jaar, lijkt een herhaling dit jaar hier zeker op zijn plaats.

Eenmaal per jaar alle beslommeringen van het dagdagelijkse drukke leven even loslaten en de rust en stilte opzoeken in de natuur, geeft nieuwe energie en de nodige kracht om het leven verder te zetten met nieuwe moed.

Deze wandeling in stilte wordt afgewisseld met enkele meditatiemomenten. Gezien we deze dag slecht enkele dagen verwijderd zijn van 8 mei - de dag die door alle theosofen



over de hele wereld gevierd wordt als *Witte Lotusdag* - zal aandacht geschonken worden aan de drie boeken die voor H.P. Blavatsky een speciale betekenis hadden: de *Bhagavad Gita*, *Het Licht van Azië* en de *Stem van de Stilte*.

In een prachtig stukje, van wat we kennen als de Kalmthoutse heide, nemen we het wandelpad Bosbessen, dat ongeveer 2,5 km lang is. Na afloop is iedereen vrij om nog even na te praten bij een hapje en een drankje.

Samenkomst om 10.30 uur aan de
ingang ter hoogte van de Wilgenduinen,
bereikbaar via de
Frans Raatsstraat, Kalmthout.



Bedrag deelname € 12.

Dit bedrag wordt, na aftrek van de kosten, geheel gereserveerd voor een goed doel. Dit jaar steunen we de

Olcott Memorial School in Adyar.

Informatie over deze school is te vinden op: <http://www.ts-adyar.org/content/olcott-memorial-higher-secondary-school-o>

Graag uw deelname melden.

Meer informatie over eze activiteit is te bekomen via mail: tos@ts-belgium.be - info@ts-belgium.be & info@logewittelotus.be of via GSM: +32 476 879 968 en +32 486 631 997